

# Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd  
Ommen Vinkenbuurt Witharen

16<sup>de</sup> jaargang No. 18

Vrijdag 29 september 2017

## Meditatie

### Ik? Terug naar de kerk?

Afgelopen zomer hebben we tijdens onze vakantie in Schotland allerlei kerken bezocht en daar mensen gesproken. Het blijkt dat daar vaak hetzelfde probleem is als bij ons in Nederland: steeds minder kerkgangers en weinig jonge gezinnen en kinderen. In Schotland proberen ze daarom actief mensen naar de kerk te lokken met het programma 'Back to Church', met een speciale 'Back to Church Sunday', een soort Kerkproeverij, zoals wij met startzondag hadden. Daarnaast proberen ze afhakers door middel van uitdagende filmpjes, liedjes, folders in de kerk en social media weer te motiveren om naar de kerk te komen.

Want je kunt zeggen, zoals het vroeger vanzelfsprekend was om naar de kerk te gaan is het nu vanzelfsprekend om NIET meer naar de kerk te gaan.

Veel mensen vragen zich af: Waarom zou ik nog naar de kerk gaan? Sommigen claimen dat je niet naar de kerk hoeft te gaan om een christen te zijn. Het gaat er volgens hen om dat je goed en oprecht leeft.

Wat is nu een antwoord op die vraag: Waarom (terug) naar de kerk? Hoe we die vraag beantwoorden hangt af wat je onder kerk verstaat. Is de kerk voor jou de kerkdienst op zondag, waar gepreekt wordt en de sacramenten worden bediend? Of is de kerk voor jou de kring, waar je door de week bij elkaar komt, samen eet en waarin je je geloof en je vragen deelt? Of is het het koor waarin je zingt. Of je wandelgroep, noem maar op....

Ik las in één van de folders die daar lagen in the Church of Schotland een aantal interessante aandachtspunten over ons kerk-zijn:

- 'Het leven van de heiligen (denk aan de aartsvaders, de leerlingen en apostelen) laat ons zien dat wat jou tot christen maakt, niet jouw succes is om een goed leven te leiden, maar het is het nederige besef dat we niet kunnen leven zonder de regelmatige dosering van Gods liefde, die tot ons komt in de kerk, in de sacramenten, in het bijzonder in de Maaltijd van de Heer. Daar is Hij aanwezig.
- Het probleem zit in onze houding tot de eredienst. 'Ik voelde me niet aangesproken vanmorgen door de dominee' wordt er dan gezegd. Als iets in de kerk(dienst) ons teleurstelt, dan verwachten we wellicht de verkeerde dingen in de kerk. Het gaat erom dat we Gods liefde aanvaarden.

Vervolg Meditatie, blz. 3

## Leesrooster

Za	30 sept.	Matteüs 20:17-28	Omgaan met macht
Zo	1 okt.	Matteüs 20:29-21:9	Roep
Ma	2 okt.	Matteüs 21:10-22	Zoeken naar vrucht
Di	3 okt.	Matteüs 21:23-32	Legitimatie
Wo	4 okt.	Ezechiël 18:1-13	Eigen verantwoordelijk...
Do	5 okt.	Ezechiël 18:14-20	(On)geloof is geen erfgoed
Vr	6 okt.	Ezechiël 18:21-32	Wie is onrechtvaardig?
Za	7 okt.	Ezechiël 19:1-14	Leeuwin en wijnstok
Zo	8 okt.	Ezechiël 20:1-12	Goede raad is duur
Ma	9 okt.	Ezechiël 20:13-26	Israël in de woestijn
Di	10 okt.	Ezechiël 20:27-38	De maat is vol
Wo	11 okt.	Ezechiël 20:39-44	Ooit komt het inzicht
Do	12 okt.	Ezechiël 21:1-12	Te vuur en te zwaard
Vr	13 okt.	Ezechiël 21:13-22	Zwaardmacht

## Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Wijkberichten	4
Wijk 1 waarneming	4
Wijk 2 Waarneming	4
Wijk 3	4
Wijkgemeente 1	5
Wijkgemeente 2	5
Wijkgemeente 3	5
PaKaN! jongeren werker	6
PaKaN!	6
Plaatselijk kerknieuws	6
Gezamenlijke berichten	6
Gereformeerde kerk	7
Hervormde gemeente	7
Vorming	8
Algemeen (kerkelijke) berichten	8
Gebedspunten	8
Kerkelijke adressen etc.	8

# Kerkdiensten

## Zondag 1 oktober Israëlzondag

### Gereformeerde kerk

#### Ommen

<b>09.30 uur:</b>	<b>Ds. K. Santing, Ede</b>
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Mw. J. Breteler
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdames:	Mw. A. Kroese Mw. M. Veldman-v.d. Bent

#### Witharen

<b>10.00 uur:</b>	<b>Ds. K.A. Hazeleger</b>
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Dhr. H. Petter
Kindernevendienst:	Leiding: Frieda

#### Ommen Samen kerk

<b>19.00 uur:</b>	<b>CrossPointdienst</b>
Ouderling van dienst:	Mw. A. Kroese
Afgevaardigden Hg:	Mw. W. Ekkelkamp

### Hervormde gemeente

#### Ommen

<b>10.00 uur:</b>	<b>Ds. J. de Haan</b> <b>Ontmoetingsdienst</b> <b>Jonge Gezinnen</b>
Organist:	Gert Diepeveen
Ouderling van dienst:	Dhr. G. Vogelzang
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdames/-heer:	Mw. M. Boezelman Dhr. J. Companje Mw. R. van Lenthe

U kunt koffiedrinken na de dienst

#### Vinkenbuurt

<b>10.00 uur:</b>	<b>Ds. K. Jelsma</b>
Organist:	Margriet Hierink
Ouderling van dienst:	Mw. G. Meesters
Kindernevendienst:	Alle groepen
<b>10.00 uur:</b>	<b>Tienerdienst</b>

#### Ommen Samen kerk

<b>19.00 uur:</b>	<b>Ds. K. Jelsma</b>
Organist:	Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:	Dhr. J. v.d. Beukel
Afgevaardigden Gk:	Dhr. J. Slotman

## Vrijdag 6 oktober Weeksluiting

#### Oldenhaghen

<b>18.30 uur:</b>	<b>Groep Pelgrim</b>
-------------------	----------------------

#### Nijenhaghen

<b>19.30 uur:</b>	<b>Groep Pelgrim</b>
-------------------	----------------------

## Zondag 8 oktober

### Gereformeerde kerk

#### Ommen

<b>09.30 uur:</b>	<b>Mw. ds. M. Develing,</b> <b>Nieuwleusen</b>
Organist:	Martin Olsman
Ouderling van dienst:	Dhr. J. Heijink
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdame/-heer:	Dhr. en mw. Wolfert

#### Witharen

<b>10.00 uur:</b>	<b>Mw. ds. M. Lourens, Emmen</b>
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Dhr. H. Petter
Kindernevendienst:	Leiding: Joycelyn

#### Ommen Samen kerk

<b>19.00 uur:</b>	<b>Ds. J. de Haan</b>
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Mw. R. Kremer-Veurink
Afgevaardigden Hg:	Dhr. J. Prins Dhr. G. Vogelzang

### Hervormde gemeente

#### Ommen

<b>10.00 uur:</b>	<b>Ds. R.R.J. de Bruijn</b>
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Dhr. G.J. Voort
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdame/-heren:	Dhr. H. Veurink Mw. J. Veurink-Dogger Dhr. J.H. van der Vegte

#### Vinkenbuurt

<b>10.00 uur:</b>	<b>Ds. J. de Haan</b>
Organist:	Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst:	Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst:	Geen

## Vrijdag 13 oktober Weeksluiting

#### Oldenhaghen

<b>18.30 uur:</b>	<b>Ds. R.R.J. de Bruijn</b>
-------------------	-----------------------------

#### Nijenhaghen

<b>19.30 uur:</b>	<b>Ds. R.R.J. de Bruijn</b>
-------------------	-----------------------------

## Bij de diensten

### Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind  
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl  
Hervormde gemeente: Fam. Jansen  
Fam. Hekman  
Marianne Roeten  
✉ herv-vervoer-2@pkn-ommen.nl

### 1 oktober Collecte Kerk en Israël: Israëlzondag 2017

Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat de Protestantse Kerk stil bij haar verbondenheid met het Joodse volk. Met de opbrengst van deze collecte worden projecten en activiteiten gesteund, die er op gericht zijn om de relatie tussen joden en christenen levend te houden.

Sinds jaren is de Protestantse Kerk verbonden met Nes Ammim. De christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het vertrouwen tussen christenen te vergroten en bouwt op dit moment aan een nieuwe wijk waar Joodse en Arabische gezinnen samen zullen gaan wonen. Nes Ammim faciliteert ook kinder- en jongerenkampen waar Israëlische en Palestijnse jongeren elkaar ontmoeten.

In Nederland steunt de Protestantse Kerk het werk van OJEC, een overleg waar joden en christenen elkaar ontmoeten om van elkaar te leren. Kerk en Israël inspireert theologen en andere belangstellenden met informatie, bijeenkomsten en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg over de joodse wortels van ons geloof. Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk het werk van Kerk en Israël. In beide kerken is de diaconiecollecte hiervoor bestemd.

De diaconieën

### 1 oktober Ontmoetingsdienst Jonge Gezinnen

We gaan het horen en beleven het wonder van de schepping. Op deze zondag mogen we er van genieten. Maar eigenlijk is iedere zondag, de dag om dit te doen: uit te rusten en te genieten, dicht zijn bij God en mensen om je heen. We gaan er in de dienst meer over horen: over die 6 dagen en die ene speciale 'heilige' dag.

Het kinderkoor een Vrolijk Geluid zal de liedjes bij het verhaal van de Schepping zingen. Ik hoop jullie te zien.

Ds. Coby de Haan

## Gereformeerde kerk

### Collecten

#### 1 oktober

Ommen en Witharen: Kerk en Israël en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending  
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending  
Deurcollectanten: Judith en William

#### 8 oktober

Ommen en Witharen: Beeld en geluid en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending  
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending  
Deurcollectanten: Jeroen en Nadia

### Zondagskind

#### Ommen

1 oktober: Mathijs van Harten  
8 oktober: ?

## Kinderoppas

### Ommen

1 oktober: Rianne v.d. Bent  
Betsy Boezelman  
8 oktober: Marieke Dunnewind  
Julia Dunnewind

### Witharen

1 oktober: Ina Bremmer  
Franciska Harke  
8 oktober: Frieda Slotman  
Hetty Landeweerd

## Hervormde gemeente

### Collecten

#### 1 oktober

Ommen en Vinkenbuurt: Kerk en Israël en Kerk  
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending  
Vinkenbuurt uitgang: Kerk Vinkenbuurt / zending

#### 8 oktober

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk  
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

### Zondagskind

1 oktober: Jonge gezinnendienst  
8 oktober: Albert Hazeleger

## Kinderoppas

### Ommen

1 oktober: Lysanne Dankelman  
Annemieke Paarhuis  
8 oktober: Alice Olsman  
Linda Olsman

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

### Vinkenbuurt

Iedere zondag is er kinderoppas

## Vervolg Meditatie

- De wijsheid van eeuwen heeft ons geleerd, dat onze eredienst en gebeden met regelmaat moet zijn. Het is niet hip, maar het vraagt een zekere verplichting en zelfdiscipline.
- We hebben te leven met het feit dat de kerk nooit perfect zal zijn. Daarom vragen we ook altijd in de kerkdienst om vergeving. Dit besef van zwakheid is tegelijkertijd een teken van hoop. Het herinnert ons eraan ons vertrouwen op God te stellen.'

Tot zover citaten uit de Schotse folder.

Het stemde mij tot nadenken. Dat je niet naar de kerk gaat als je er zin in hebt, iets nodig hebt, maar dat je gaat voor God en je regelmatig een dosis van Gods liefde nodig hebt. En het besef, dat we leven van Gods vergeving. Dit is het unieke 'selling-point' van de kerk, te midden van al die andere organisaties die er zijn. Dit is andere koek dan de gezelligheid die we zoeken in de gemeente, dan ons inzetten voor de mens in nood, ons omzien naar elkaar. Dit wil niet zeggen dat dat niet mag of niet belangrijk is, ook dat hoort allemaal bij samen kerk zijn. Maar dit vindt je ook bij zoveel andere, niet kerkelijke, organisaties.

Het Schotse lied 'As I am', verwoordt prachtig wat ik kom doen in de kerk (het staat nu ook in ons liedboek 2013 lied 377). Er is zeker nog veel meer te zeggen over de kerk. Maar ik geloof dat dit de kern is:

Zoals ik ben, kom ik nabij  
met niets in handen dan dat Gij  
mij riep en zelf U gaf voor mij  
O Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, met al mijn strijd,  
mijn angsten en onzekerheid,  
mijn maskers en mijn ijdelheid  
O Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,  
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,  
Vervult, verlicht, verwarmt Gij mij  
O Lam van God, ik kom.  
(Charlotte Elliott, 18<sup>e</sup> eeuw)

Ds. Coby de Haan

## Wijkberichten

### Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen  
binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. H.J. v. Eerbeek-Brinkhuis  
Mw. C.G. Dekker-Schultheiss  
Mw. W.E. de Jong-de Leeuw  
Mw. F. van der Linde-Lammerink  
Mw. C.P. Wielemaker  
Mw. G.A. Horsman-Spijkers  
Mw. G. Lagas-Vos  
Mw. G.D. Marsman-Gerrits  
Mw. H.J. Marsman-Kleinlugteveld  
Dhr. H.J. Schutte  
Mw. J. van Lenthe-Goos  
Mw. B.J. Meijerink-Rigterink  
Mw. A. Timmerman-van Dorsten  
Dhr. H. de Boer  
Dhr. G.J. Brill  
Mw. L. Kouwen-Veldhuis  
Mw. J. Hansman-Tempelma  
Mw. S. Siemeling-Kroezen  
Dhr. W. Verboom  
Dhr. M. Tempelman  
Dhr. G. Zandman  
Mw. H. Bakker-Peters  
Mw. H. Paarhuis-Nijzink  
Mw. H.H. Huisjes-Hierink

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend  
nieuw levensjaar toe.

## Wijk 1 waarneming



**Kerkelijk werker:** Mw. G. Mateman  
✉ gmateman@pkn-ommen.nl

**Scriba:** Dhr. F. Jansen  
✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

### Pastoralia

Wij allen, maar in het bijzonder ieder die kwetsbaar en in  
onzekerheid in het leven staat mag zich geborgen en geliefd  
weten door onze God.

Een warme groet, Gera Mateman

## Wijk 2 Waarneming



**Pastoraal werker:** Dhr. M. van Sandijk  
Werkdagen: woensdag en vrijdag

**Scriba:** Dhr. J. Heijink (waarnemend)  
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

### Pastoraal werker



Graag stel ik me even aan u voor: ik ben  
Mark van Sandijk en vanaf 18 september  
ben ik begonnen als pastoraal medewerker  
in de Gereformeerde kerk in Ommen,  
verbonden aan wijk 2. Ik ben  
34 jaar, woon in Oud Avereest en ben sinds  
2013 getrouwd met Meinske. Zij is  
predikant van de Protestantse Gemeente  
in Oud Avereest-Balkbrug. We hebben  
twee zonen: Ruben (3 jaar) en Arne (1 jaar).

Deze zomer heb ik mijn studie theologie aan de Protestantse  
Theologische Universiteit in Groningen afgerond en sinds  
september ben ik officieel 'proponent'. Dat betekent dat ik  
beroepen kan worden als predikant. Inmiddels ga ik ook met  
enige regelmaat voor, met name in kerken in de omgeving,  
maar soms ook verder weg.

Oorspronkelijk kom ik hier niet uit de buurt: ik ben geboren en  
getogen in Boskoop, tussen Gouda en Alphen aan den Rijn, in  
Zuid-Holland. Thuis is er natuurlijk genoeg te doen, maar  
tussen alle bedrijven door heb ik soms gelukkig nog wat tijd  
voor een paar hobby's: muziek maken (piano en gitaar),  
hardlopen en af en toe lees ik een boek.

Deze maand ben ik dus begonnen als pastoraal werker, nu  
ds. Han Wilmink vertrokken is en zijn predikantsplaats in wijk 2  
vacant is geworden. Daarmee is het een tijdelijke aanstelling en  
duurt ongeveer totdat de gemeente een nieuwe predikant  
beroepen heeft (met enige overloop). Ook zou het kunnen zijn  
dat ikzelf in de tussentijd door een gemeente beroepen word.  
De aanstelling heeft een omvang van ongeveer 15 uur per  
week, waarin ik me dus voornamelijk zal richten op pastoraat  
en in voorkomende gevallen diensten rondom uitvaarten zal  
leiden. Daarnaast zal ik vanaf oktober een catechese-groep in  
Witharen leiden, voor de leeftijd 12-15 jaar.

Ik heb in ieder geval veel zin om hier in Ommen te beginnen en  
kijk ernaar uit om u te ontmoeten. Als u, met pastorale vragen,  
contact met mij op zou willen nemen, dan kan dat. Over het  
algemeen zijn mijn werkdagen woensdag en vrijdag.

## Wijk 3



**Predikant:** Ds. K. Jelsma  
f kestjelsma  
✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

**Scriba:** Dhr. G. Lennips  
✉ geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

### Jubilea

Op 1 oktober is het 25 jaar geleden dat Erwin en Bianca  
Kleinjan elkaar het ja-woord gaven.

Op 14 oktober is het 40 jaar geleden dat Henk en Mieke  
Veurink elkaar het ja-woord gaven. We feliciteren beide  
echtparen van harte en wensen hen Gods blijvende zegen toe!

## Bevestiging en welkom

Op Startzondag werd jeugdwerker Thomas Abbes in de Hervormde kerk in de bediening gesteld. Gera Mateman werd diezelfde dag bevestigd in de Gereformeerde kerk als ouderling-kerkelijk werker in wijk 1. Pastoraal medewerker Mark van Sandijk werd in diezelfde dienst voorgesteld aan de gemeente met betrekking tot zijn werk in wijk 2 waarna wij voor hem om een zegen vroegen. Drie verschillende vormen van 'bevestiging' vanwege kerkelijke regels. Alle drie van harte welkom en de wens dat jullie jullie taak met zegen en vreugde mogen uitvoeren!

## Afwezig

In oktober ben ik afwezig vanwege de organisatie van de Auschwitz herdenkingsreis. Vele tientallen gemeenteleden zullen deelnemen aan deze bijzondere reis. Daarna ben ik (voor de laatste keer dit jaar..) een week vrij. De collega's nemen waar voor mij in dringende gevallen.

## Word Servants

Als ik dit schrijf moet de Wijn & Spijs avond onder leiding van collega Han Wilmlink nog plaatsvinden op 22 september. Bijna 40 mensen hadden zich hier voor opgegeven. Op Startzondag lanceerden de jongeren hun volgende actie al weer: de verkoop van loten voor de trekking op vrijdag 3 november met fantastische prijzen. Er is een grote kans dat de loten u inmiddels zijn aangeboden (€ 2,50 per stuk, maar makkelijk en mooi als u er 4 voor een tientje neemt...voor het goede doel: de school in Guatemala). We hebben meer dan 70 prijzen die ter beschikking gesteld zijn door de Ommer middenstand en anderen. Op de Facebookpagina van de World Servants vindt u hun namen en logo's. Op vrijdagmiddag 3 november vindt de trekking plaats van de meeste prijzen, maar diezelfde vrijdagavond vindt op zijn eigen wijze de trekking van de 15 hoofdprijzen plaats door onze koster Lex Jaspers. Om u een indruk te geven van de prijzen noemen wij: verblijf van een week in een zespersoons luxe bungalow in Noordwijk, ballonvaart voor drie personen, fotoshoot van € 145,00, twee vleesshotels van € 75,00, huifkartocht voor 10 personen, kinderfeest voor 8 kinderen op camping de Kleine Wolf, gezichtsbehandeling van € 45,00, JBL Speaker t.w.v. € 99,99, overnachting voor 2 personen inclusief ontbijt in het Boulevardhotel te Scheveningen, dagje met een Tuk Tuk rijden, een dag zelf rijden in een echte Trabant, 4 toegangsbewijzen voor het Giga Konijnenhol op de Beerze Bulten, een kinderfiets, een middagdagje bij de dominee achterop de motor inclusief koffie met appelgebak, een excursie met een zelf samen te stellen groep op landgoed Vilsteren o.l.v. tuinbaas Johan van Lenthe, een tweegangendiner voor 2 personen etc. etc. Heel veel dus! De loten zijn gesponsord door Jouw Printshop van Stefan Meijerink. Alle sponsoren hartelijk dank! We hopen op een hele mooie opbrengst met veel gelukkige prijswinnaars! Ook moet ik hier nog melden dat Ilse van Harten vanwege drukke werkzaamheden de World Servants Ommen niet langer kan ondersteunen. Jammer Ilse, maar bedankt voor je inzet het afgelopen jaar!

Ds. Kest jelsma



## Wijkgemeente 1

**Predikant:** Ds. R.R.J. de Bruijn  
✉ dsdebruijn@pkn-ommen.nl  
**Bereikbaar:** maandag t/m donderdag

**Scriba:** Mw. H. Veurink-Schonewille  
✉ herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

## Terugblik

Als ik dit schrijf ligt de Startzondag nog voor ons en dus kan ik er op dit moment nog niets over zeggen. Maar kijk ik naar de voorbereidingen door de vele helpers, dan mag ik al uitgaan van een echt gemeentegebeuren dat ons, klein en groot, op dit moment nog wacht. We willen deze dag samen de diensten beleven en een 'open huis' zijn voor allen. We hebben dezelfde liturgie in de vier kerken en lezen het bekende verhaal van Zacheüs die Jezus graag wilde zien, maar door niemand gezien wilde worden. Dat stond Jezus echter niet in de weg om Zacheüs toch te ontmoeten. Trouwens, een mooi voorbeeld voor ons als kerken van Ommen. Net zoals Jezus deed, mogen we als zijn gemeente ook andere mensen uitnodigen om mee naar de kerk te komen. Laten we dat doen in het nieuwe seizoen!

## Gemeenteleven

Al onze zieken en herstellenden, thuis of in de zorgcentra, wensen we Gods steun en nabijheid toe.

Met een hartelijke groet, ds. Reijer de Bruijn



## Wijkgemeente 2

**Predikant:** Ds. K.A. Hazeleger  
✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl  
**Bereikbaar:** zaterdag vrije dag

**Scriba:** Dhr. J. van den Beukel  
✉ herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

## Rond de erediensden

Op zondag 1 oktober hoop ik 's morgens voor te gaan in Witharen. Inderdaad: een ruilbeurt. Het is die dag Israëlzondag. Dat betekent dat we stilstaan bij de band die we als kerk hebben met Israël. We lezen waarschijnlijk Romeinen 9:1-5, waar Paulus zegt dat hij 'diepbedroefd' is omdat zoveel mensen van het volk Israël niet geloven in Jezus. Herkennen we dat, als wij denken aan Israël? En net zo goed: als we denken aan mensen in onze eigen omgeving, die niet (meer) geloven? Wat doen we daarmee?

## Onze zieken

We wensen al onze zieken veel sterkte toe. Hoe donker het soms ook is: het licht van God dat me je meegaat.

## Tenslotte

Inmiddels ligt de Startzondag achter ons. Alles gaat weer beginnen. We hopen op een mooi seizoen, onder de zegen van God! Zacheüs klom de boom in, zo graag wilde hij Jezus zien. Hoe graag willen wij iets van God/Jezus zien? Een hele goede manier is: meedoen met één van de vele activiteiten die komend seizoen weer worden aangeboden. Denk er eens over na!

Ds. Karel Hazeleger



## Wijkgemeente 3

**Predikant:** Ds. J. de Haan  
✉ dsdehaan@pkn-ommen.nl @CobydeHaan1

**Bereikbaar:** ma t/m do, za, zo. rondom voorgaan in diensten

**Scriba:** Dhr. D.J. Hemstede  
✉ herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

## PaKaN! jongeren werker



Jongeren werker: Dhr. T. Abbes

## PaKaN!



### Activiteitenagenda

September

- 29 Disco voor alle kinderen van de club van 19.00 tot 20.30 uur
- 30 Praise-avond om 19.00 uur in het Hervormd Centrum

Oktober

- 01 CrossPointdienst om 19.00 uur in de Geref. kerk
- 28 Praise-avond om 19.00 uur in het Hervormd Centrum

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij Fennie Bos

### 28 september Start Catechese

Ik start met mijn catechesegroep 16-18 jarigen in Witharen/Vinkenbuurt. We beginnen om 19.30 uur. Het is in het gebouw Irene in Witharen. Het thema is: God, geloof, kerk - Waar sta ik zelf? Je wordt dus uitgedaagd om na te denken, je plaats te bepalen, wat jouw relatie is met God, met geloof en kerk. Ik ben benieuwd! We sluiten af om 20.30 uur. Ik hoop je te zien!  
Ds. Coby de Haan

### 3 oktober Catechese tweedejaars

Dinsdag 3 oktober begint de catechisatie voor jongeren van de tweede klas. We komen ongeveer één keer per twee weken bij elkaar. Tijd: van 19.00-19.45 uur. Plaats: Hervormd Centrum. Kom jij ook?  
Ds. Karel Hazeleger

### 9 oktober Catechese- en belijdenisgroep 16-18 jarigen

De jongeren uit de vijfde en zesde klas komen voor de catechese weer samen op maandag 9 oktober. Het vindt dan weer plaats van 19.00-20.00 uur in het Hervormd Centrum. Noteer het alvast! In de Gele katern kun je ook de andere geplande datums lezen. Intussen hoop ik nog op nieuwe deelnemers/-sters, want hoe meer zielen hoe meer vreugd. Jullie zijn dus van harte welkom om nog aan te schuiven. Graag ook even bij mij aanmelden: ✉ dsdebruijn@pkn-ommen.nl. Zijn er ook mensen uit onze wijk die geloofsbelijdenis willen doen, dan kunt u zich aanmelden bij ds. Coby de Haan (dsdehaan@pkn-ommen.nl). Er zijn al enige aanmeldingen en het ligt in de bedoeling om dit gezamenlijk als belijdenisgroep onder één dominee te gaan doen. Wilt u het toch liever individueel, neemt u dan gerust contact met mij op.  
Ds. Reijer de Bruijn

## N-joy



Van vrijdag 6 tot en met zondag 8 oktober hebben de kinderen van N-joy een kampweekend in Hellendoorn. Ik fiets vrijdag met ze mee en blijf gezellig een nachtje bij ze slapen. Nou ja slapen, het zal meer waken worden. Ook andere leden van PaKaN! zijn er dit weekend bij. Dit is genieten: samen met de kinderen allerlei leuke activiteiten doen, samen lachen en samen het geloof delen!  
Ds. Coby de Haan

## Plaatselijk kerknieuws

### Omzien naar elkaar

#### Overige adressen

Oldenhaghen  
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen  
Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg  
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg  
Isala Kliniek  
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

#### Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Witharen gebouw Irene  
27-08 Mw. Eggens  
02-09 Dhr. E. Kleinlugtenbeld  
10-09 Mw. J. Bouwhuis  
17-09 Dhr. A. Petter

Hervormde gemeente  
10-09 Fam. Kobes  
Fam. Baarslag  
17-09 Dhr. J. Schuurman  
Dhr. G. Haveman

Vinkenbuurt  
10-09 Dhr. en mw. Bolks  
17-09 Dhr. en mw. Van der Veen

### Gezamenlijke berichten

#### 19 november Bezoek Taizé broeders aan Ommen

Op deze dag komen broeder Jasper en broeder Sebastiaan uit Taizé naar Ommen en Dedemsvaart. Op de dagen ervoor, 17 en 18 november zullen de beide broeders eerst de PKN synode openen en vervolgens Rotterdam en Amsterdam bezoeken. Het middagprogramma in Ommen is bedoeld voor jongeren van 16 tot 30 jaar. Het vindt plaats in De Kern aan de Bouwstraat. Het start om 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur) en duurt tot 16.30 uur. We nodigen de jongeren uit Ommen en de regio uit om dit middagprogramma bij te wonen. Het thema is 'Eenvoudig leven'. De broeders zullen een bijbelinleiding houden en daarna zijn er workshops. Ook Stichting Present Hardenberg werkt mee. Daarna gaan we naar Dedemsvaart, waar we het programma voortzetten met o.a. een gezamenlijke maaltijd en een viering in de sfeer van Taizé. Ieder wordt uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. Aanvang van de viering is 19.00 uur. Natuurlijk is er na afloop van de viering gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Op maandagochtend 20 november is er nog een ontmoeting met de broeders met jeugdwerkers, predikanten, leerkrachten vanuit de regio. Na het bezoek aan Dedemsvaart zetten de broeders hun reis voort naar Hengelo. Alle actuele informatie wordt op de website gezet: [www.taizededemsvaart.nl](http://www.taizededemsvaart.nl). Ook kan je lid worden van deze facebookpagina en op die manier op de hoogte blijven van alles rond het bezoek van broeder Sebastiaan en broeder Jasper. Vanuit Ommen werken Ruth Vogelzang, Matthijs Boessenkool en ds. Coby de Haan mee. Wil je meewerken, meld je dan aan via het onderstaande mailadres. Het volledige programma van het bezoek van de Taizé broeders aan Nederland vindt je op de Taizé-website: [http://www.taize.fr/nl\\_article22591.html](http://www.taize.fr/nl_article22591.html)

Namens de werkgroep Taizé  
Marthilde Visscher  
✉ [taizededemsvaart@gmail.com](mailto:taizededemsvaart@gmail.com)  
of bij ds. Coby de Haan



## Werkvakantie Albanië 2017 Het is erg mooi geworden

De werkvakantie zit er weer op. Van 11 t/m 25 augustus zijn we met een groep van 8 vrijwilligers aan het werk geweest in Albanië. Dit jaar was het project een kerkje in het dorp Sheqeras ongeveer 20 km van onze verblijfplaats Korca. Voor onze komst was al een groot deel van het kerkje



herbouwd. Dit was ook erg nodig gezien de slechte staat van het gebouw. Het dak is vervangen, de muren zijn geïsoleerd en het is van binnen en buiten voorzien van een nieuwe stuclaag. De vloer vervangen en is er een tegel terras aangelegd. Ook is er een toilet gerealiseerd. Misschien denkt u: wat is

er dan nog te doen? Genoeg om 2 weken te vullen.

Het gehele gebouw moest van binnen en buiten worden geverfd. Er is een terras overkapping gebouwd, elektra

aangepast en verlichting gemonteerd in

de kerk. Ook is de watervoorziening

voor het toilet aangepast d.m.v. een

waterreservoir dat kan worden gevuld

als er in het dorp water uit de kraan

komt, dit zal gewoonlijk ongeveer 2 uur

per dag zijn. En er zijn tal van kleine klusjes uitgevoerd: lakken

van de balken in de kerk, de veranda en de kast die bij het

kringloopbedrijf is gekocht is voorzien van een nieuw kleurtje.

Het eindresultaat mag er zijn! Sheqeras heeft nu een prachtig

kerkgebouw. Bij de officiële opening was de kerk te klein voor

alle belangstellenden en genodigden. We werden allen

persoonlijk bedankt voor onze inzet en dat Ommen het mede

mogelijk heeft gemaakt de kerk te herbouwen.

Totaal heeft de verbouwing ongeveer € 15.750,00 gekost.

Waarvan € 10.950,00 uit de gehouden acties van de werkgroep

Albanië, € 2.500,00 van Stichting Hoop voor Albanië en

€ 2.300,00 van stichting Mensenkinderen. Tevens zal er een

bedrag van € 2.500,00 worden overgemaakt voor de projecten

van Marleen van der Voorde in Korca en omstreken. Het

bejaardencentrum, de kliniek, maaltijden voor de allerarmsten,

meidenhuis en de gehandicapten.

Op 5 november is er weer een Albaniëdienst. Deze zal worden

gecombineerd met de CrossPointdienst om 19.00 uur in het

Hervormd Centrum. Allen hartelijk welkom.

Bij deze willen wij allen die bij hebben gedragen aan dit

geweldige resultaat nogmaals hartelijk danken.

Wilt u het verslag en de foto's van de werkvakantie terug zien?

Kijk dan op: [www.volgmijnreis.nl/profiel/Albanie2017](http://www.volgmijnreis.nl/profiel/Albanie2017)

## Werkvakantie Albanië 2018?

We zijn weer van plan om een werkvakantie te houden in juli/

augustus 2018. Zo het nu lijkt zou dit (voorlopig) wel eens de

laatste kunnen zijn. Ben je in 2018 18 jaar of ouder (er is geen

max. leeftijdsgrens) en zou je weleens mee willen dan is dit je

kans om een geweldige ervaring rijker te worden en je

vakantietijd een nuttige invulling te geven d.m.v. het inzetten

van je talenten voor onze mede mensen in Albanië. Er kunnen

totaal ongeveer 12 vrijwilligers mee, dus wacht niet te lang met

aanmelden, want vol is vol!

Info: ✉ [werkvakantiealbanie@hotmail.com](mailto:werkvakantiealbanie@hotmail.com)

## Taartenactie Werkvakantie Albanië 2018



Heeft u iets te vieren? Dan mag een lekker stukje ambachtelijk gebakken appeltaart niet ontbreken! 10-12 punten (26 cm) per stuk € 12,50, waarvan minimaal € 7,50 voor de werkvakantie Albanië 2018 is. Tijdig bestellen (minimaal 2 dagen voor de

gelegenheid). Per ✉ [postvoorradie@hotmail.com](mailto:postvoorradie@hotmail.com).

En schrijf het vast in uw agenda: 12-17 maart 2018 verkoop organische mestkorrels voor werkvakantie Albanië 2018.

Bestellijsten liggen van tevoren in de kerken. Let op: dit jaar is

Op is Op! Houdt Kerkvensters en beamer in de gaten voor het

laatste nieuws over de acties.

## Gereformeerde kerk



### Vergaderingen

02-10 Moderamen Kleine Kerkenraad

09-10 Kleine Kerkenraad

16-10 College van Kerkrentmeesters

23-10 Diaconie

### 11 oktober Ouderenmiddag

Op deze woensdag wordt er weer een ouderenmiddag gehouden in Oldenhaghen. Aanvang: 14.30 uur, m.m.v. kleinkoor Vinkenbuurt. Van harte welkom.

Diaconie, de ouderencommissie

### Collecten

10-09	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 469,00	€ 310,49
Witharen	66,40	53,35
Kerk. geb.		298,92
Gebouw Irene		37,50

17-09	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 434,78	€ 288,33
Witharen	64,50	57,45
Kerk. geb.		182,86
Gebouw Irene		54,30

### Giften

Voor de diaconie

€ 50,00 via ds. K. Jelsma

Voor de bloemen

€ 15,00 via een contactpersoon

Hartelijk dank

## Hervormde gemeente



### Kerkelijk bureau

In verband met vakantie is het kerkelijk bureau gesloten van 9 t/m 16 oktober.

Annie Makkinga

### 12 oktober Ouderenmiddag

Deze donderdag om 14.30 uur beginnen de Ouderenmiddagen

weer in het Hervormd Centrum. Gerrit Steen zal deze middag

voor ons verzorgen, met dia's, oude gebruiken en een reis naar

Griekenland. Dit belooft weer een gezellige middag te worden.

U bent allen van harte uitgenodigd.

Als u geen vervoer heeft, gaan wij hier voor zorgen.

U wordt opgehaald.

De Ouderencommissie van de Diaconie

### 15 oktober Zingen onder de witte toren verval



Helaas moeten we meedelen dat, in tegenstelling tot een eerder bericht, de zangbijeenkomst 'Zingen onder de Witte Toren' op zondag 15 oktober, door omstandigheden, niet doorgaat. In het voorjaar van 2018 hopen we een volgende editie van dit zangevenement te organiseren.

De werkgroep 'Zingen onder de Witte Toren'.

## Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

## Collecten

	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.	H.A.
<b>10-09</b>				
Ommen	€ 104,00	€ 104,89	€ 97,40	€ 186,80
Vinkenbuurt	26,18	31,95		81,35
Kerk Vinkenbuurt	35,10			
<b>17-09</b>				
Ommen	€ 282,21	€ 358,81		€ 211,02
Vinkenbuurt	29,00	31,20		
Kerk Vinkenbuurt	32,65			

## Giften

Voor de kerk

- € 5,00 en € 10,00 via ds. J. de Haan
- € 10,00 via het kerkelijk bureau
- € 10,00 via ouderling mw. G. Timmerman-Timmerman
- € 10,00 via ds. K.A. Hazeleger

Voor het pastoraat

- € 15,00 via ds. J. de Haan

Voor de bloemen

- € 10,00 via pastoraal ouderling mw. D.W. Strijker-Veerbeek

Voor de bloemen in Vinkenbuurt

- € 2,00 via mw. J. Hulst-Wind

H.V.D. wijk 2

- € 3,00, 8x € 5,00, 10x € 10,00, € 12,00 en € 20,00

H.V.D. wijk 3

- € 5,00 en € 10,00

Hartelijk dank

## Vorming

### 30 september Wandelen

We lopen een gedeelte van De Zandloper. We beginnen in Nijverdal en lopen naar Haarle. De afstand is ongeveer 11 km. Als je mee wilt lopen of meer informatie, bel of mail dan naar: Kees en Dini Wolfert.

### 5 oktober Nieuwe Romeinenkring, ds. Karel Hazeleger

Op deze donderdag komt de nieuwe Romeinenkring voor het eerst bij elkaar. We lezen Romeinen 9. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Hervormd Centrum. Iedereen is van harte welkom. Graag van tevoren even opgeven.

## Algemeen (kerkelijke) berichten



### Regionaal

#### 11 oktober Lezing in synagoge van Zwolle

Deze woensdag geeft dr. Bart Wallet in de Zwolse synagoge een lezing over het onderwerp: De Oranjes en de Joden: Mythe en werkelijkheid. Dr. Bart Wallet is onderzoekcoördinator Joodse Studies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij vertelt ons met beelden over dit historisch interessante onderwerp en beantwoordt uw vragen. De bijeenkomst vindt plaats in de synagoge, Samuel Hirschstraat 8 te Zwolle, en begint om 19.30 uur. Het Genootschap Nederland-Israël dat de avond organiseert, staat

open voor allen die Israël en de joodse cultuur beter willen leren kennen.

### 13 oktober De Christenvrouw, afd. Ommen e.o.

hoopt op deze ochtend weer bijeen te komen in het Hervormd Centrum. Spreker op deze morgen is ds. M.J. Winters-Karels uit Ommen. Het onderwerp is 'Luisteren bidden'. De bijeenkomst begint om 09.30 uur. U bent van harte uitgenodigd.

Info: G.M. van Ommen-Middelkoop

## Gebedspunten



Hieronder worden een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. Bidt en dankt u ook mee?

### Gebedspunten



Laten we God danken voor alles wat Hij ons geeft in ons dagelijks leven. Dank bovenal voor de liefde die Hij ons geeft.



Laten we Gods zegen vragen voor de herdenkingsreis naar Auschwitz die een groep gemeenteleden gaat maken. Dat alles goed mag verlopen.



Laten we bidden dat een leven dicht bij Jezus onze eerste prioriteit zal zijn in het leven.



Laten we God danken voor de vele vrijwilligers die actief zijn in de gemeente. Laten we bidden om Gods zegen voor het werk dat wordt verricht.



Laten we bidden voor iedereen die een geliefde moet missen. Bid om Gods nabijheid, troost en kracht.



Laten we God danken dat we met alles bij Hem mogen komen in gebed. Laten we bidden dat steeds meer mensen de kracht van het gebed mogen gaan ervaren.



Laten we Gods zegen vragen voor alle kinderen en leiding van de N-joy clubs die van 6 t/m 8 oktober een weekend met elkaar weggaan. Dat het een gezellig en opbouwend weekend mag worden.



Laten we bidden voor de deelnemers en leiding bij de (Youth) Alpha cursussen die binnenkort hopen te starten. Dat de deelnemers mogen ontdekken hoe het geloof in God actueel kan worden in hun leven.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: [gebedskalenderommen@live.nl](mailto:gebedskalenderommen@live.nl). Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

## Kerkelijke adressen etc.

### Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 13 oktober. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 3 oktober voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail of cd bij:

Redactie Kerkvensters

Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

✉ [kerkvensters@pkn-ommen.nl](mailto:kerkvensters@pkn-ommen.nl)

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.



Advertentietarief: € 3,00 per cm hoogte.

**Eindredactie Kerkvensters**

Redactieruimte De Kern

☎ 463928

☎ bereikbaar: donderdag 5 oktober van 19.00 – 19.30 uur

**Coördinatie bezorging**

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

# Hoop



**1 oktober – 19:00 uur**  
**Geref. Kerk- Ommen**  
**Fred Noordstar – Band Online**



CrossPoint

# Wie telt er mee?



Tijdens de ontmoetingsdienst voor jonge gezinnen op  
1 oktober om 10.00 uur in de Hervormde kerk?



Iedereen is welkom, van jong (baby) tot oud! Onze  
voorganger is Ds. Coby de Haan en het kinderkoor  
'Een vrolijk geluid' zingt ook mee.

We hopen jullie allemaal te zien  
op 1 oktober!!

