

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

16^{de} jaargang No. 22

Vrijdag 24 november 2017

Meditatie

Geloven, omdat....

Ik liep aan tegen de vraag:
Waarom zou je geloven?
Geloven in een God.

Waarom zou je geloven in een God in wiens naam oorlogen zijn gevoerd, mensen werden en worden afgeslacht? Wie met hart en ziel zichzelf en de ander respecteert en daar ook naar handelt, doet het toch goed? Dat is toch genoeg? Wat kan een mens meer doen dan dat? Wat heeft een mens nog meer nodig? Ja, waarom zouden we eigenlijk geloven in een God? Er zijn veel mensen die er niet gelukkiger van lijken te worden. Integendeel. De ene geloofsbeleving wordt naast de andere gelegd en vergeleken. En de vergelijking valt vrijwel altijd uit ten gunste van degene die de vergelijking aangaat. Het heeft soms van alles tot gevolg: afkeuring, afwijzing, oordeel en veroordeling van de andere geloofsbeleving. En als dat dan niet in woorden of daden wordt omgezet mogen we nog van geluk spreken. Het geloof in een God is er toch niet opdat wij onszelf boven een ander kunnen verheffen? Waarom zijn er dan toch mensen die geloven in een God. Omdat het hen houvast geeft in tijden van verdriet, angst, zorg, eenzaamheid, moedeloosheid, vertwijfeling, pijn, lijden. Omdat het geloof een plek geeft voor dankbaarheid.

Houvast waaraan? Dankbaarheid aan wie? Aan wat? Aan een onzichtbare kracht die geen hoorbare stem heeft en geen tastbare verschijning is?

Wat maakt geloof in die kracht werkelijk? 'Daarom heet het nou geloof' is weleens het antwoord. Dat helpt niet. Want het is geen antwoord op de vraag. Het is een opmerking die aangeeft dat het antwoord niet geweten wordt.

Waarom zou je geloven in iets wat zo ontastbaar is? En waarom zou je er ook nog op vertrouwen dat dat ontastbare en onzichtbare, houvast kan geven wanneer het leven niet licht maar donker is? Geloof staat niet op zichzelf. Het is verbonden met hoop, vertrouwen. En het is verbonden met liefde. Sterker nog: het begint met liefde. Het begint met liefde in koesterende handen van een moeder, beschermende handen van een vader, de liefdevolle streling en nabijheid van een opa of oma. Het begint met liefde, onvoorwaardelijke liefde, voor zover mensen die kunnen geven. En wanneer die liefde even niet wordt ervaren wordt er aan vast gehouden in hoop en vertrouwen. Wanneer de bron van liefde niet meer aanwezig is in het dagelijks bestaan begint het geloof dat de liefde niet eindigt bij afwezigheid.

Zie pagina 3 Vervolg meditatie

Leesrooster

| | | | |
|----|---------|--------------------|---------------------|
| Za | 25 nov. | Jeremia 9:16-25 | Klaaglied |
| Zo | 26 nov. | Genesis 11:27-12:9 | Vertreksein |
| Ma | 27 nov. | Genesis 12:10-13:1 | Vertrouwenscrisis |
| Di | 28 nov. | Genesis 13:2-18 | Uit elkaar |
| Wo | 29 nov. | Genesis 14:1-12 | Teruggepakt |
| Do | 30 nov. | Genesis 14:13-24 | Abram gezegend |
| Vr | 1 dec. | Matteüs 20:29-21:9 | Roep |
| Za | 2 dec. | Matteüs 21:10-22 | Zoeken naar vrucht |
| Zo | 3 dec. | Matteüs 21:23-32 | Legitimatie |
| Ma | 4 dec. | Ezechiël 18:1-13 | Eigen verantw. |
| Di | 5 dec. | Ezechiël 18:14-20 | (On)geloof |
| Wo | 6 dec. | Ezechiël 18:21-32 | Wie is |
| Do | 7 dec. | Ezechiël 19:1-14 | Leeuwin en wijnstok |
| Vr | 8 dec. | Ezechiël 20:1-12 | Goede raad is duur |

Inhoudsopgave

| | |
|-----------------------------|---|
| Kerkdiensten | 2 |
| Bij de diensten | 3 |
| Vervolg meditatie | 3 |
| Wijkberichten | 3 |
| Wijk 1 waarneming | 4 |
| Wijk 2 waarneming | 4 |
| Wijk 3 | 4 |
| Wijkgemeente 1 | 4 |
| Wijkgemeente 2 | 5 |
| Wijkgemeente 3 | 5 |
| PaKaN! jongerenwerker | 5 |
| PaKaN! | 6 |
| Plaatselijk kerknieuws | 6 |
| Gezamenlijke berichten | 6 |
| Gereformeerde kerk | 7 |
| Hervormde gemeente | 8 |
| Vorming | 9 |
| Gebedspunten | 9 |
| Kerkelijke adressen etc. | 9 |
| Familieberichten en posters | 9 |

Kerkdiensten

Zondag 26 november Eeuwigheidszondag

Gereformeerde kerk

Ommen

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| 09.30 uur: | Ds. K. Jelsma |
| Organist: | Frans Dijkstra |
| Ouderling van dienst: | Mw. M. van Ittersum-de Boer |
| Kindernevendienst: | Alle groepen |
| Gastdame/-heer: | Dhr. J. en mw. H. Meulenkamp |

Witharen

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 09.30 uur: | Ds. M.J. Winters-Karels |
| Organist: | Freddy Bruins |
| Ouderling van dienst: | Dhr. H. Petter |
| Kindernevendienst: | Leiding: Frieda |

Ommen Samen kerk

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| 19.00 uur: | CrossPointdienst |
| Ouderling van dienst: | Mw. H. van Beesten-Nijkamp |
| Afgevaardigde Hg: | Mw. W. Ekkelkamp |

Hervormde gemeente

Ommen

| | |
|-----------------------|--|
| 10.00 uur: | Ds. R.R.J. de Bruijn |
| Organist: | Willemien Gerritsen |
| Ouderling van dienst: | Dhr. G.J. Voort |
| Kindernevendienst: | Alle groepen |
| Gastdame/-heren: | Dhr. B. Bosscher Mw. Companje-Wigger Dhr. W. Schuurman |

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

| | |
|--|---------------------------|
| 10.00 uur: | Ds. K.A. Hazeleger |
| Organist: | Margriet Hierink |
| Ouderling van dienst: | Mw. J. Schaapman |
| Kindernevendienst: | Alle groepen |
| U kunt koffiedrinken na de dienst in het buurthuis | |

Ommen Samen kerk

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 19.00 uur: | Ds. A. de Lange, Hardenberg |
| Organist: | Gert Diepeveen |
| Ouderling van dienst: | Dhr. G. Vogelzang |
| Afgevaardigde Gk: | Mw. R. Kremer-Veurink |

Vrijdag 1 december Weeksluiting

Oldenhaghen

| | |
|-------------------|----------------------|
| 18.30 uur: | Groep Pelgrim |
|-------------------|----------------------|

Nijenhaghen

| | |
|-------------------|----------------------|
| 19.30 uur: | Groep Pelgrim |
|-------------------|----------------------|

Zondag 3 december 1^e Advent



Gereformeerde kerk

Ommen

| | |
|-----------------------|---|
| 09.30 uur: | Ds. M. Mellema, Den Ham |
| Organist: | Klaas Schaap |
| Ouderling van dienst: | Mw. H. van Beesten-Nijkamp |
| Kindernevendienst: | Alle groepen |
| Gastdame/-heer: | Dhr. G. Tent Mw. R. Troost-Timmerman |

Witharen

| | |
|-----------------------|---|
| 10.00 uur: | Ds. G.A. Trouwborst, Nieuwleusen |
| Organist: | Frans Dijkstra |
| Ouderling van dienst: | Mw. A. Bouter |
| Kindernevendienst: | Leiding: Joycelyn |

Hervormde gemeente

Ommen

| | |
|-----------------------|---|
| 10.00 uur: | Ds. R.R.J. de Bruijn |
| | Doopdienst |
| Organist: | Willemien Gerritsen |
| Ouderling van dienst: | Dhr. W. Schuurman |
| Kindernevendienst: | Alle groepen |
| Gastdame/-heren: | Dhr. J. Sterken Mw. E. Touwen-Tempelman Dhr. G.J. Voort |

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 10.00 uur: | Ds. J. de Haan |
| Organist: | Klaasje Hemstede |
| Ouderling van dienst: | Mw. C. Meesters |
| Kindernevendienst: | Alle groepen |

Ommen Samen kerk

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| 19.00 uur: | Dhr. M. van Sandijk |
| Organist: | Lydia Volkerink |
| Ouderling van dienst: | Mw. G. Timmerman |
| Afgevaardigde Gk: | Dhr. H. van Bruggen |

Vrijdag 8 december Weeksluiting

Oldenhaghen

| | |
|-------------------|----------------------------|
| 18.30 uur: | Dhr. M. van Sandijk |
|-------------------|----------------------------|

Nijenhaghen

| | |
|-------------------|----------------------------|
| 19.30 uur: | Dhr. M. van Sandijk |
|-------------------|----------------------------|

Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Hervormde gemeente: Fam. Jansen
Fam. Hekman
Marianne Roeten
✉ herv-vervoer-2@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Collecten

26 november

Ommen en Witharen: Eigen gemeentewerk en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten: Annabel en William

3 december

Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten: Liz en Nout

Zondagskind

Ommen

26 november: Wietse van Harten
3 december: Marit Wermink

Kinderoppas

Ommen

26 november: Rianne van der Bent
Marion Getkate
Marloes Kassies
3 december: Julia Dunnewind
Rita Flokstra

Witharen

26 november: Marrie Noordegraaf
Marleen v.d. Veen
3 december: Ilona Hogenkamp
Jeannet Kelder

Hervormde gemeente

Collecten

26 november

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

3 december

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie ZWO en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind

26 november: Fieke Kobes
3 december: Daniëlle Bakker

Kinderoppas

Ommen

26 november: Gezeliën van Duren
Henrike Grondman
3 december: Doriene Boezelman
Marjon Drost

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Iedere zondag is er kinderoppas.

Vervolg meditatie

En zo kan, bij het opgroeien, ook het geloof groeien in die Macht die we 'God' noemen.

We zien Hem niet, Hij is niet tastbaar aanwezig. Maar in duizend en één dingen die het leven betreffen kunnen we opmaken dat er meer is dan mensenkracht en mensenkunnen en dat er meer is ook dan het toeval. Er is een Macht, groter dan wij mensen. Daar kunnen we niet omheen. Een Macht die het leven geeft. Een Macht die het Leven zelf is. Liefde. Trouw. Waarom zou je geloven in die Macht, als er toch geen gebed wordt verhoord? Wanneer ziekte, pijn, lijden, dood, gemis en eenzaamheid maar voortduren? En mensenwoorden, mensenhanden en mensenharten tekort schieten?

Dat is het leven. En het goede, zowel als het kwade van het leven treft een ieder van ons. Maar wanneer we ons als kind bezeerden en daar waren de liefdevolle zorgende handen van vader, moeder of iemand anders die betrouwbaar was, dan konden we weer verder. Wanneer we lijden aan het bestaan op deze aarde, dan is daar die Macht die ons het Leven heeft gegeven. Die Liefde is en Liefde heet. En Trouw. En die niet loslaat, wat ons ook overkomt in het leven. Die zich ontfermt over ons zoals een goede vader/moeder dat doet bij een kind, ongeacht wat er is gebeurd. We mogen het geloven. Op basis van hoop, van vertrouwen.

Uit Psalm 23: Bij de Heer ben ik veilig, hij geeft mij nieuwe kracht, zo goed is hij. Ik ben niet bang, ook al is er gevaar, ook al is het donker om mij heen.

Want u bent bij mij, Heer. U beschermt me, u geeft mij moed.
Gera Mateman

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. A. Groen-Roozeboom
Mw. J.J. van Rijssen-Schuurman
Mw. S.E. de Wit-Dekker
Mw. J. Boer-Bentum
Mw. H.C. Hurink-Pelleboer
Dhr. H. Sluizer
Dhr. J.W. Spalink
Dhr. K. Hekman
Mw. B. v. Dorland-Kampman
Mw. H. Spalink-Bosch
Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1 waarneming



Kerkelijk werker: **Mw. G. Mateman**
✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Scriba: **Dhr. F. Jansen**
✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Zieken

Mogen allen voor wie het leven soms zo zwaar is en die zich kwetsbaar voelen en weten, de liefde en ontferming van onze God ervaren.

Jubileum

Op 8 december 1967 trouwden Jan Makkinga en Hilda Overweg met elkaar. Nu kijken ze in dankbaarheid terug op 50 jaar huwelijk, waarin zij werden gezegend met kinderen en kleinkinderen. Vanaf deze plek feliciteren wij hen, hun kinderen en kleinkinderen met dit jubileum en wensen wij hen een fijne dag toe op 8 december.

Met warme groet, Gera Mateman

Wijk 2 waarneming



Pastoraal werker: **M.J. van Sandijk**
✉ mvansandijk@pkn-ommen.nl

Werkdagen: woensdag en vrijdag

Scriba: **Dhr. J. Heijink (waarnemend)**
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

We leven mee met...

We wensen alle zieken, hier genoemd en in onze gedachten, veel sterkte toe.

En tot slot

Sommige mensen willen liever niet genoemd worden hier in Kerkvensters, bijvoorbeeld bij ziekte of een huwelijksjubileum. Ik probeer over vermelding altijd vooraf contact te hebben. Mocht u iets hebben waarmee u juist wel in Kerkvensters genoemd wilt worden, laat het me dan weten.

Heb ik u in de afgelopen maanden nog niet bezocht, maar stelt u een bezoek zeker op prijs? Schroom dan niet om me te bellen of te mailen.

Hartelijke groet, Mark van Sandijk

Wijk 3



Predikant: **Ds. K. Jelsma**
f kestjelsma

✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: **Dhr. G. Lennips**
✉ geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Rond de erediensden

Op 26 november mag ik in Ommen voorgaan tijdens de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We zullen de namen noemen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar gestorven zijn. Alle betreffende families ontvangen hier

persoonlijk bericht over. De dienst mag ik samen met collega Gera Mateman doen.

Jubileum

Arie en Ria Veldman laten weten dat ze op 2 december 40 jaar getrouwd hopen te zijn. We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods blijvende zegen toe!

Geboren

Op 17 oktober is Finn Martens geboren. Finn is de zoon van Marijke Veerman en David Martens en het broertje van Owen. We feliciteren hen van harte met hun zoon en broertje!

Zwarte Pieten

Nee...ook al is de (sinterklaas-) tijd er naar, we gaan niet zitten Zwarte Pieten. Ik hoop dat er niemand blij is met de laatste SoW-ontwikkelingen. Ik in ieder geval niet. Het voelt als verlies dat het zo ging/moest gaan. Veel woorden wil ik er niet aan wijden, maar omdat er helemaal niets over zeggen 'kaal' aandoet dus toch enkele woorden. Naast dit gevoel is er ook het gevoel van er blij mee zijn wat er op zoveel gebieden samen gedaan wordt. En aan die activiteiten en initiatieven wil ik graag mijn blijvende bijdrage leveren.

World Servants

De verloting van World Servants Ommen heeft maar liefst € 3.242,00 opgeleverd! Dank aan alle sponsors, lotenkopers en Lex die de bijzondere en hoofdprijzen trok!

Inmiddels is de meer dan € 5.000,00 van de Kubusacties van afgelopen jaar ook bijgeschreven op onze rekening. We hebben nu € 17.080,40 bij elkaar van de € 17.952,00!

Wat we 'over' hebben is bestemd voor hetzelfde project en wordt dan besteed aan de inrichting van de school. Als we heel veel 'over' hebben is een overweging dit te reserveren voor een volgende groep World Servants Ommen. Ondertussen blijven we tot de zomer meedoen met de acties van de Kubus, het koffie schenken en het Samen Eten. De komende tijd is er ook wat meer tijd voor bezinning en voorbereiding op het project. Ook in praktische zin van het aanschaffen van werkkleding en het halen van de inentingen. Blij en dankbaar zijn we dat alles mede dankzij u zo voorspoedig mag verlopen!

Vorming

Vele jaren was dhr. John Troost het gezicht van de commissie Vorming (voorheen: en Toerusting). Op betrokken wijze, de vinger aan de pols en de dominees bij de les houdend. Onlangs kwam het moment dat hij zijn al een paar keer eerder aangekondigd (maar uitgesteld) vertrek doorzette. We gunnen hem die 'rust' van harte! Maar de meerdere malen en op meerdere plaatsen geuite wens naar versterking en vervanging in de commissie bleef onbeantwoord. Misschien helpt dit bericht. Wie wil mee denken en doen in het jaarlijks komen tot een goed, gevarieerd en ter zake doend jaarprogramma in de commissie Vorming? Hoe dan ook: John bedankt en alle goeds gewenst met je gezondheid!

Excursie Utrecht op 13 januari

..... gaat niet door, omdat er maar 4 aanmeldingen waren. Jammer!

Ds. Kest Jelsma

Wijkgemeente 1



Predikant: **Ds. R.R.J. de Bruijn**
✉ dsdebruijn@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: maandag t/m donderdag

Scriba: Mw. H. Veurink-Schonewille
✉ herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Komende zondag 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de morgendienst gedenken we hen uit ons midden, die ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan. Gemeenteleden en nabestaanden zijn voor deze dienst uitgenodigd. Opdat wij niet vergeten hen die ons zijn voorgegaan. We zijn mensen die leven vol hoop en verwachting. Dit geloof zal ook de dienst kleuren. Na de dienst is er, tijdens een kopje koffie of thee, ruimte om elkaar te ontmoeten.

Jubileum

Dhr. en mw. Drent(-Vogelzang mochten op 28 november dankbaar terugzien op een huwelijksband van 65 jaar. Ook vanaf deze plaats feliciteren wij hen van harte met dit jubileum. We wensen hen nog goede jaren toe, waarin zij zich opnieuw gedragen mogen weten door de trouw van onze God.

Onze zieken

Op het moment van schrijven verblijven er geen leden van onze wijkgemeente in het ziekenhuis. Wel weten we van onderzoeken en behandelingen. We denken ook aan al onze zieken thuis en elders verzorgd en wensen u en allen om u heen van harte sterkte, heil en heling.

Doopdienst zondag 3 december

Op zondag 3 december hoop ik 's morgens in de Hervormde kerk de heilige doop te mogen bedienen. Op het moment van schrijven is er één dopeling aangemeld. Er vindt nog een doopgesprek plaats op maandag 27 november om 20.00 uur bij mij in de pastorie aan de Voormars 16. Als jullie je kind op die zondag ook willen laten dopen, bel mij dan snel even?

Geen Bijbel zonder drukker

Op veler verzoek is er op woensdag 29 november van 20.00 - 22.00 uur (zaal is open vanaf 19.30 uur) weer een lezing en rondleiding in het Drukkerijmuseum Ommen, waarvoor u zich bij mij nog kunt opgeven. Het belooft een leuke en gezellige avond te worden met een hapje en drankje, waarin u wordt meegenomen in de wereld van de boekdrukkunst. Zie voor verdere informatie hierover in de gele activiteitengids. Opgave en info: ✉ dsdebruijn@pkn-ommen.

De Catechismus voor ons

Op dinsdag 16 januari hopen we te starten met een nieuwe kring (zie: Vorming). De avonden beginnen om 20.00 uur. U kunt zich opgeven bij ds. Karel Hazeleger of bij mij.

Tot slot

Voor u allen met rouw en droefheid bij herdenken en afscheid nemen: 'De dood heeft niet het laatste woord. Het donker wijkt, de adventsmorgen gloort...' Een hartelijke en meelevende groet,

Ds. Reijer de Bruijn

Wijkgemeente 2



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger
✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Scriba: Dhr. J. van den Beukel
✉ herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Op D.V. zondag 26 november mag ik 's morgens voorgaan in Vinkenbuurt. Het is dan Eeuwigheidszondag. Dat betekent dat we de gemeenteleden gedenken die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Voor de mensen uit de Vinkenbuurtse gemeenschap die zijn overleden, zal er een steentje in de kerk liggen. Na de dienst kunnen de nabestaanden dit steentje meenemen. Om ons verdriet om de mensen die we missen te plaatsen in het licht van Christus, krijgt iedereen de gelegenheid tijdens de dienst een lichtje aan te steken. We lezen uit de Bijbel Genesis 50:22-26 en Hebrëeën 11:22. Thema van de verkondiging: Leven vanuit de hoop. Hiermee sluiten we aan bij de dienst in Ommen. Ondanks het gemis dat veel mensen mee zullen nemen naar de kerk, hopen we op een goed en bemoedigend samenzijn.

Tenslotte

In de rubriek Vorming vindt u een bericht over de Catechismuskring die ik begin 2018 samen met collega Reijer de Bruijn aan hoop te bieden. Denk er eens over na! Ik wens u in alles Gods zegen toe. Bij alles wat er in de wereld, en soms ook in de kerk gebeurt: geloof, hoop en liefde. 'Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde' (1 Korintiërs 13:13).

Ds. Karel Hazeleger

Wijkgemeente 3



Predikant: Ds. J. de Haan
✉ dsdehaan@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: ma t/m do, za, zo. rondom voorgaan in diensten

@CobydeHaan1

Scriba: Dhr. D.J. Hemstede
✉ herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

10 december Jongerdienst Vinkenbuurt
Samen met de catechesegroep Witharen/Vinkenbuurt, 13-15-jarigen, organiseren we een jongerdienst in Vinkenbuurt. Nu er geen CrossPointdiensten meer zijn in de buurtschappen, organiseren we het zelf. Henk en Leonie zullen de muziek verzorgen.

We hopen veel jongeren te zien. Zet het alvast in de agenda!

10 december Cantatedienst in Adventtijd
De tweede zondag van Advent, is er 's avonds om 19.00 uur een cantatedienst in de Hervormde kerk Ommen.

In deze dienst zal het koor en orkest Collegium Musicum Salland o.l.v. Henk Ophoff een prachtige vreugdevolle Cantate van Homilius uitvoeren. Zie verdere berichtgeving bij gezamenlijke berichten.

Hartelijke groet, Ds. Coby de Haan

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes
✉ tabbes@pkn-ommen.nl

Op 1 december a.s. word er een 'meet and greet' in De Kern georganiseerd met Thomas Abbes, onze jongerenwerker. Deze avond is in eerste instantie georganiseerd voor jongeren van 12-18 jaar én hun ouders. Als het goed is hebben al deze gezinnen persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Mocht jij/u nu geen uitnodiging ontvangen hebben (doordat er iets mis is

gegaan in onze adressen lijst óf dat u (nog) niet tot deze doelgroep behoort) bent u via deze weg als nog van harte uitgenodigd.

Sinds 1 september hebben wij onder PaKaN! een jongerenwerker in onze kerk. Thomas is breed inzetbaar, maar richt zich vooral op jongeren van 12-18 jaar én hun ouders. Afgelopen maanden is hij druk bezig geweest met het leren kennen van de kerk, de organisatie en mensen waarmee hij gaat werken. In het kennis maken zouden we Thomas ook heel graag in contact brengen met jongeren van 12-18 jaar én hun ouders. Daarom hebben we deze meet and greet met Thomas Abbes gepland op 1 december. Het doel van de avond is om Thomas (iets) beter te leren kennen en Thomas de jongeren én hun ouders. Ook zouden we graag met elkaar in gesprek gaan waar behoeftes liggen van jongeren én ouders. Het programma ziet er dan ook als volgt uit:

19.30 uur inloop met (eenvoudige) High tea

20.00 uur start programma

21.30 uur afsluiten met hapje en een drankje

Graag horen we vóór 29 november of jullie wel of niet kunnen komen deze avond. Mocht je niet kunnen, maar wel op de hoogte gehouden willen worden, kun je dit ook aangeven in de mail. Aan- én afmelden kan door te mailen naar:

pakan@pkn-ommen.nl

Namens PaKaN!

Maaïke Schipper (voorzitter PaKaN!)



PaKaN!

Activiteitenagenda

November

26 CrossPointdienst om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk

December

17 CrossPointdienst om 19.00 uur in de Hervormde kerk

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos

Overdracht

In de vergadering van PaKaN! is besloten om de werkzaamheden van de voorzitter Therésia Stobbelaar tijdelijk over te dragen naar Maaïke Schipper.

Wilma Ekkelkamp zal het secretariaat op zich nemen.

Het mailadres van PaKaN! blijft ongewijzigd:

✉ pakan@pkn-ommen.nl

Om vragen, verzoeken voor jeugdwerker Thomas Abbes zoveel mogelijk te bundelen, is Thomas bereikbaar via het mailadres van PaKaN!

28 november Ouderavond tweedeklas

Op dinsdag 28 november organiseer ik een ouderavond voor de catechisanten in Ommen van de tweede klas. Dat betekent dat dit keer niet de kinderen, maar hun ouders welkom zijn. De kinderen zijn die avond vrij. De avond is van 19.00-19.45 uur, in het Hervormd Centrum.

Ds. Karel Hazeleger

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Witharen gebouw Irene

05-11 Dhr. H. Paarhuis

12-11 Mw. T Horsman

Hervormde gemeente

12-11 Mw. Tijink-Nienhuis

Mw. Stobbelaar-Verhoek

Vinkenbuurt

05-11 Dhr. en mw. Jolink

12-11 Dhr. H. Hulst

Gezamenlijke berichten

10 december Cantatedienst In Adventtijd

Zondag 10 december, de tweede zondag van Advent, is er 's avonds om 19.00 uur een Cantatedienst in de Hervormde kerk Ommen. In deze dienst zal het Collegium Musicum Salland, koor en orkest o.l.v. Henk Ophoff een feestelijke cantate van G.A. Homilius uitvoeren: 'Ergreift die Psalter'. Tijdens de cantatedienst wordt het koor begeleidt door een speciaal samengesteld orkest. Naast de cantate is er in de dienst een Schriftlezing, de samenzang en zijn er de gebeden. Ik zal tijdens de dienst de tekst en muziek van de cantate nader toelichten en vertellen welke Adventboodschap het in zich draagt.

In de achttiende eeuw was muziek een veel gebruikt middel in reformatorische kerken om in feestelijke kerkdiensten het evangelie te verkondigen. In die tijd zijn er dan ook veel cantates geschreven. Veel grote namen uit de muzikwereld, waaronder J.S. Bach, hebben er honderden geschreven. En zo ook G. A. Homilius. De oorspronkelijke bedoeling van een cantate is dus op een muzikale manier het evangelie vertellen. Het is prachtig dat we nu na al die jaren in Ommen ook weer kerkdiensten hebben, waarin het evangelie via de klassieke muziek tot ons komt.

Laten we hopen dat deze diensten nog vele jaren georganiseerd kunnen worden. Echter, omdat het professionele musici zijn die de cantates uitvoeren, zijn deze diensten duur. Tegelijkertijd is de Cantatedienst een 'gewone' kerkdienst, dus vragen we geen toegangsprijs. Wat we wel doen is de deurcollecte bestemmen voor de bestrijding van de onkosten van deze speciale dienst. We hopen dan ook dat er gul wordt gegeven, zodat we ook in de toekomst dergelijke diensten kunnen blijven organiseren.

Draagt u de Cantatedienst een warm hart toe en wilt u een extra bijdrage overmaken, dan kan dit op: NL33RABO0348904290 onder vermelding van Cantatediensten. We zien uit naar een mooie Cantatedienst in Adventtijd. Waarin we zingend en musicerend uitzien naar de komst van de Heer. Tot 10 december!

Mw. Mea Koopman, voorzitter CMS en ds. Coby de Haan

Evaluatie Kliederkerk 12 november



12 november hebben we weer een Kliederkerk viering in het Hervormd Centrum gehad. Het thema was deze keer 'Save the planet' aan de hand van het verhaal van de Ark van Noach. We waren ontzettend verrast

door de grote opkomst, zodat we er samen een échte Kliederkerk van konden maken. Allereerst was er voor de kinderen alle tijd en ruimte om te spelen en te 'kliederen'. Van grote dozen werd een heuse Ark gebouwd en een regenboog geverfd, er werden dieren gekleed, dierenmaskers en



regenkokers geknutseld, dierencake versierd en een dierenpeurtocht gedaan. Dit zorgde voor een gezellige drukte! Daarna was er tijd om het verhaal samen met de kinderen te beleven; de parapluutjes, knuffels en regenkokertjes

kwamen maar wat goed van pas! Voor de ouders was er nog tijd voor 'Kletsputten'; ouders werden met vragen actief bij het thema betrokken. Als afsluiting was er nog een gezellige high tea om elkaar verder te ontmoeten. Al met al een ontzettende geslaagde middag; we zien uit naar de volgende keer (18 maart 2018)!



Organisatie Kliederkerk

Gereformeerde kerk



Vergaderingen

04 december Moderamen Kleine Kerkenraad
11 december Kleine Kerkenraad
18 december College van Kerkrentmeesters

Pastoraat in verzorgingstehuizen

De kerkenraad van de Gereformeerde kerk in Ommen heeft recent besloten het pastoraat in de diverse verzorgingshuizen in Ommen te herzien. Redenen hiervoor waren het vertrek van ds. Marianne Winters-Karels, het recente vertrek van ds. Han Wilmink en de aanstellingen van Gera Mateman als kerkelijk werker en Mark van Sandijk als tijdelijke vervanging van ds. Han Wilmink in wijk 2. Daarnaast speelde en speelt mede de toegenomen werkdruk bij de predikanten.

De verdeling van gemeenteleden over onze pastores, ds. Kest Jelsma, proponent Mark van Sandijk en kerkelijk werker Gera Mateman, is thans als onderstaand:

Oldenhaghen: Gera Mateman
Nijenhaghen: Gera Mateman
De Hoekstee: Gera Mateman
't Vlierhuis: Gera Mateman
Hoefijzer: Mark van Sandijk
De Brug: Mark van Sandijk
Kaartspel: ds. Kest Jelsma
Strookje: ds. Kest Jelsma
De Naald: ds. Kest Jelsma

Daar waar er voor gemeenteleden wijzigingen zijn opgetreden zijn de betrokken gemeenteleden hierover schriftelijk geïnformeerd door de kerkenraad.

Wij vertrouwen erop iedereen hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd.

J.W. Schinkelshoek, voorzitter

Beëindiging gesprekken SoW-proces

Zondagmorgen 12 november jl. is onderstaande mededeling namens de kerkenraad gedaan in de Gereformeerde kerk in Ommen en in gebouw Irene te Witharen.

De kerkenraad van de Gereformeerde kerk heeft helaas tot het besluit moeten komen om te stoppen met de gesprekken met de Hervormde gemeente om te komen tot één Protestantse Gemeente in Ommen. Dit besluit is na zorgvuldige overwegingen genomen en is gebaseerd op het volgende: In februari van dit jaar is in een gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente en Kleine Kerkenraad van de Gereformeerde kerk een voorstel gedaan voor het verdere verenigingsproces. Deze aanpak had de instemming van de Algemene Kerkenraad en de Kleine Kerkenraad en het opgestelde voorstel is daarna, ter instemming, voorgelegd aan de wijkkerkenraden van de

Hervormde gemeente en aan de Kerkenraad van de Gereformeerde kerk.

De Kerkenraad van de Gereformeerde kerk heeft met grote meerderheid ingestemd met het gedane voorstel.

Wijkkerkenraad 1 van de Hervormde gemeente heeft tegen gestemd, wijkkerkenraad 2 van de Hervormde gemeente heeft voor gestemd en wijkkerkenraad drie van de Hervormde gemeente heeft aangegeven dat het voor hen, op dat moment, niet mogelijk was voor of tegen te stemmen vanwege, in haar optiek, nog vele onduidelijkheden. In een daaropvolgend gesprek tussen de Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente en de Kleine Kerkenraad van de Gereformeerde kerk is afgesproken dat de Hervormde gemeente met een alternatief voorstel zou komen. Dit voorstel zou dan ter bespreking aan de Gereformeerde kerk voorgelegd worden. Dit voorstel hebben wij eind juni ontvangen en is begin juli met de gehele kerkenraad besproken. Op een aantal onderdelen had de kerkenraad grote moeite met het alternatieve voorstel.

Belangrijke pijnpunten zijn onder andere het vastleggen van afspraken over gebouwen en financiën voor een periode van indien mogelijk 15 jaar, het proces om te komen tot nieuwe wijkkerkenraden waarbij de confessionele stroming in minimaal één toekomstige wijkkerkenraad geborgd zal zijn en de roulatie van de predikanten over alle kerkgebouwen. Na de zomer zijn de Algemene Kerkenraad van de Hervormde kerk en de Kleine Kerkenraad van de Gereformeerde kerk hierover met elkaar in gesprek gegaan. In deze gesprekken ervoeren wij als Gereformeerde kerk te weinig ruimte om gehoor te geven aan onze bezwaren en te komen tot een gezamenlijk voorstel. Afgelopen week is de stand van zaken in de kerkenraad besproken. De afgelopen jaren is er door verschillende gemeenteleden veel geïnvesteerd in het SoW-proces. Helaas kunnen wij nu echter niet anders dan concluderen, dat er ondanks alle inspanningen weinig onderling vertrouwen is om voorspoedig en vruchtbaar verder te kunnen werken naar een fusie. Daarom is besloten om dit proces stop te zetten. De kerkenraad betreurt het dat zij dit besluit heeft moeten nemen, omdat dit betekent dat er de komende jaren geen sprake zal zijn van een fusie. Echter, één en ander betekent niet dat activiteiten die reeds gemeenschappelijk worden gedaan, en dat zijn er velen zoals gezamenlijke avonddiensten, jeugddiensten, PaKaNI!, catechese, evangelisatie, diaconie, zending, viering H.A. in verzorgingscentra, diverse gespreksgroepen, gele katern en Kerkvensters, zullen worden beëindigd. Zoals wij er als Kerkenraad nu in staan willen wij deze activiteiten continueren (met wellicht hier en daar een kleine aanpassing).

Via Kerkvensters en binnenkort op een gemeenteavond wordt u over dit besluit nader geïnformeerd en wordt u in de gelegenheid gesteld vragen hierover te stellen.

Namens de Kerkenraad, Johan Schinkelshoek, voorzitter

29 november Extra gemeenteavond

Woensdag 29 november is er een extra gemeenteavond, waarop een toelichting gegeven zal worden op het door de Kerkenraad genomen besluit met betrekking tot het Samen op Weg-proces. Daarnaast willen en zullen wij, als gemeente en Kerkenraad, ook vooruit kijken. De gemeenteavond begint om 20.00 uur in zaal A/B van De Kern en de inloop, met koffie/thee, is vanaf 19.30 uur.

Gelet het onderwerp en het feit dat het iedereen aangaat rekenen wij op uw aanwezigheid.

Tot woensdagavond 29 november.

Johan Schinkelshoek, voorzitter

Gebruik kerkzaal

De grote kerkzaal in de Gereformeerde kerk in Ommen wordt gebruikt voor de zondagse erediensten ('s ochtends en de gezamenlijke avonddiensten) en natuurlijk ook bij bevestiging van een huwelijk en voor een dankdienst (naast de diverse bijzondere diensten). Zeker in de avonddiensten en soms ook

bij bijzondere diensten merken wij dat de kerkzaal groot en soms te groot is. Heel specifiek denkt de kleine kerkenraad na over mogelijkheden om bij bijv. een CrossPointdienst in de Hervormde kerk de gewenste/afgesproken gezamenlijke avonddienst te houden niet in de kerkzaal maar in zaal A/B van De Kern. Voor de aantallen bezoekende gemeenteleden groot genoeg en intiemer (en daardoor minder kosten aan de grote kerkzaal). Wat de overige voors en tegens zijn wordt nog nader onderzocht. Wij houden u op de hoogte.

Johan Schinkelshoek, voorzitter

Kerkradio / kerkomroep

Met ingang van 1 januari a.s. stopt de Gereformeerde kerk met het voorafgaande aan de zondagse eredienst(en) voorlezen van de liturgie. Dit voorlezen van de te zingen liederen en de afkondiging van de te lezen schriftgedeeltes gebeurt op zondagmorgens rond de klok van 09.15 uur en 's avonds rond de klok van 18.45 uur.

De redenen voor dit besluit zijn dat het aantal vrijwilligers dat hieraan meewerkt terugloopt, het aantal luisteraars dat van kerkradio/-omroep gebruik maakt beperkt is én dat een groot gedeelte van deze groep gemeenteleden pas vlak voor aanvang van de dienst afstemt op de kerkradio/-omroep (én dus de afkondiging van liederen en schriftlezingen misloopt).

Daarnaast heeft het afkondigen ten behoeve van de kerkradio/-omroep consequenties voor de dienstdoende koster, het beamerteam en de betrokken organist. Mochten gemeenteleden die thans nog gebruik maken van kerkradio/-omroep 'over willen stappen' naar internet met 'beeld en geluid', dan vragen wij deze gemeenteleden contact op te nemen met dhr. Gert Dunnewind, voorzitter Diaconie. Wij willen en zullen dan bekijken of deze gemeenteleden, in overleg, gecompenseerd kunnen worden voor eventuele extra kosten (en hoe wij deze gemeenteleden dan zo snel mogelijk gebruik kunnen laten maken van beeld en geluid).

Johan Schinkelshoek, voorzitter

Kindernevendienst zoekt jongeren

De kindernevendienst van de Gereformeerde kerk is op zoek naar jongeren van 12-18 jaar, die af en toe mee willen helpen tijdens de ochtenddienst. Iedere zondag wordt er aan 3 groepen kindernevendienst gegeven door 3 vertellers. Sommige zondagen zijn er echter heel veel kinderen. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat het dan zo druk is, maar daardoor komen we soms handen tekort. Van sommige jongeren weten we dat ze het leuk vinden om af en toe te komen helpen. We willen daarom nu kijken hoeveel jongeren dit zijn en of het mogelijk is om hen van te voren in te roosteren. Het zal voornamelijk gaan om diensten waarin wordt gedoopt of tijdens de feestdagen. Zou jij af en toe willen helpen, mail dan naar R. Schinkelshoek.

Giften

Voor de diaconie
€ 20,00 via ds. Jelsma

Voor de bloemen
€ 10,00 via een contactpersoon

Voor de zending
€ 30,00 en 2x € 50,00 via diaken Diny Visscher

Voor de diaconie
€ 20,00 via diaken Diny Visscher

Hartelijk dank

Hervormde gemeente



Informatie over Samen op Weg

Op maandag 6 november 2017 heeft de Kerkenraad van de Gereformeerde kerk besloten te stoppen met de gesprekken met onze gemeente om te komen tot één Protestantse gemeente in Ommen. Dit is op zondag 12 november in hun diensten meegedeeld en toegelicht.

De Algemene Kerkenraad en de drie wijkkerkenraden betreuren dat het niet gelukt is om samen een weg te vinden naar één Protestantse gemeente Ommen.

Op dinsdag 28 november is er hierover een gemeenteavond in het Hervormd Centrum. Deze gemeenteavond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). We willen u uitleg en duidelijkheid geven over het gevolgde traject. Tevens is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Zowel mondeling als schriftelijk. Mocht u op voorhand uw vragen met ons willen delen, dan kan dat via de scribe van Algemene Kerkenraad. Tot slot spreken de Algemene Kerkenraad en de drie wijkkerkenraden de wens uit dat we, als leden van twee zusterkerken, met respect met elkaar blijven omgaan en de huidige samenwerking in stand kunnen houden. Wij rekenen op uw medewerking!

Lambert van den Berg, voorzitter AK

Van de kerkenraad

Vorig jaar, na afloop van de Kerstnachtdienst, is op het kerkplein chocolademelk en glühwein geschonken. Nu wijk 2 de kerstnachtdienst doet, wil onze kerkenraad deze activiteit ook dit jaar faciliteren. We vragen daarvoor vrijwilligers. Tijdens de dienst zijn er twee mensen nodig om één en ander in gereedheid te brengen. Zij kunnen de kerstdienst dus niet bijwonen. Voor het uitdelen na de dienst is ook een aantal personen nodig. We zoeken dus mensen die dit verder willen gaan oppakken en uitvoeren. Wie vindt het leuk om mee te doen? Aanmelden kan bij de scribe van wijk 2.

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

| 01-11 | Kerk | Bangladesh | Kerk. geb. |
|------------------|---------|------------|------------|
| Ommen | € 79,10 | € 161,65 | € 49,66 |
| Vinkenbuurt | 19,60 | 99,35 | |
| Kerk Vinkenbuurt | 16,70 | | |

| 05-11 | Kerk | ZWO | Wer. Diac. |
|------------------|----------|----------|------------|
| Ommen | € 134,12 | € 174,36 | € 277,50 |
| Vinkenbuurt | 23,60 | 27,40 | 77,30 |
| Kerk Vinkenbuurt | 26,50 | | |
| Oldenhaghen | | | 61,90 |

| 05-11 | Kerk. geb. |
|-------|------------|
| Ommen | € 110,24 |

| 12-11 | Kerk | Diaconie | Kerk. geb. |
|------------------|----------|----------|------------|
| Ommen | € 243,00 | € 297,53 | € 220,09 |
| Vinkenbuurt | 35,00 | 42,65 | |
| Kerk Vinkenbuurt | 35,90 | | |

Zendingsbussen Ommen oktober € 465,25

Zendingsbussen Vinkenbuurt € 268,27

Giften

Voor de kerk

€ 10,00 via bezoekmedewerker dhr. M. Hemstede

€ 10,00 via dhr. A. van der Vegt

Voor de bloemen

€ 10,00 via mw. D. Stegeman-Stegeman

€ 10,00 via mw. A.A. Hoiting-Togtema

Voor de bloemen in Vinkenbuurt

€ 10,00 via dhr. en mw. Van Keulen

€ 10,00 via dhr. en mw. Heusinkveld

Voor H.V.D. wijk 1

2x € 5,00, 3x € 10,00

Voor H.V.D. wijk 2

€ 5,00

Hartelijk dank

Vorming

25 november Wandelen

Voor dit jaar is dit de laatste wandeling van de Zandloper. We lopen van Schoonheeten naar Wezepe. De afstand is ongeveer 11 km. We vertrekken om 08.30 uur vanaf de Varkensmarkt. Meerrijders betalen € 5,00. Als je een keer wilt mee wandelen, bel of mail dan met Kees en Dini Wolfert.

7 december Nieuwe Romeinenkring, ds. Karel Hazeleger

Op deze donderdag komt de Romeinenkring weer bij elkaar. De vorige keer ging niet door, omdat ik vanwege ziekte van één van de kinderen thuis moest blijven. Dat betekent dat we nu het hoofdstuk lezen dat voor de vorige keer al gepland was, Romeinen 11. We hopen op een mooie, leerzame avond.

16 januari De Catechismus voor ons

Deze dinsdag hopen we te starten met een nieuwe kring. Op deze kring behandelen we onderwerpen uit de Heidelbergse Catechismus. Die proberen we te betrekken op ons eigen leven. Vandaar de titel: De Catechismus voor ons.

De kring bestaat uit vier avonden. Naast 16 januari zijn dat 30 januari, 20 februari en 10 april. Als predikanten verzorgen we elk 2 avonden. Na de kringavond hopen we ook in een zondagse avonddienst over het behandelde onderwerp te preken.

De kring wordt gehouden in het Hervormd Centrum. De avonden beginnen om 20.00 uur. U kunt zich bij één van ons opgeven.

Ds. Reijer de Bruijn en ds. Karel Hazeleger

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken. We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten

 Heer, geef ons wijsheid en inzicht. Leer ons het goede van het kwade te onderscheiden en rechtvaardig te handelen naar onze naaste.

 Heer, dank U dat we als christenen altijd hoop hebben, want Jezus heeft de dood en het kwaad voor altijd overwonnen.

 Heer, ontferm U over alle vluchtelingen en hulpverleners, geef hen moed, troost en middelen om door te gaan en vol te houden.

 Heer, geef wijsheid en inzicht aan het nieuwe kabinet. Dat ze naar Uw wil zullen handelen en de juiste beslissingen voor ons land en de wereldpolitiek zullen nemen. Dat ze U zullen zoeken. Dank U, dat de Christen Unie mee mag regeren.

 Heer, dank U voor de mensen om ons heen. Dank U voor familie, burens, collega's en vrienden.

 Heer, wilt U nabij zijn als er teleurstelling is over het stopzetten van het SoW-proces. Laten we als broeders en zusters blijven optrekken tot eer van Gods Naam.

 Heer, wees met alle mensen die worden onderdrukt, op welke manier dan ook. Geef vrijheid Heer.

 Heer, wees met alle kinderen die eenzaam zijn, om welke reden dan ook.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende e-mailadres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 8 december. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 28 november voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail of cd bij:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,00 per cm hoogte.

Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern ☎ 463928
☎ bereikbaar: donderdag 30 november van 18.45 – 19.30 uur

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek

1^{ste} Scriba: Dhr. W.J. Westerhuis

✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

Algemene Kerkenraad

Praeses: Dhr. L. van den Berg

1^{ste} Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker

✉ herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl

Familieberichten en posters