

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

17^{de} jaargang No. 2

Vrijdag 26 januari 2018

Meditatie

Volledig gefocust op...

'Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus...'
(Hebreeën 12:2a)

Het gebeurde tijdens de dienst op Kerstavond, in Vinkenbuurt. Op de liturgie stond het lied 'Dona nobis pacem'. Ofwel: 'Geef ons vrede'. Willemien Gerritsen, de drijvende kracht achter het gelegenheidsmannenkoor dat deze dienst meewerkte, had bedacht dat we dit lied wel in canon konden zingen. Samen met twee andere vrouwen had ze het al voor gedaan. Het waren: Margriet Hierink en 'mijn' Nelleke. De kerkzaal werd in drieën gesplitst. Elke groep zou met één van de dames meezingen. De mannen van het koor begonnen. Ze zongen mee met Willemien. Daarna kwamen de mensen die – vanaf de preekstoel gezien – links zaten. Zij zongen mee met Nelleke. Tenslotte de mensen rechts in de kerk. U raadt het al: zij zongen mee met Margriet.

Ik zat op de preekstoel precies tussen alle groepen in. Ik besloot dus al heel snel om maar niet mee te zingen, en gewoon van het hele gebeuren te gaan genieten. Ik keek naar Nelleke. Sorry, zo gaat dat dan. Wat me opviel: hoe alle mensen links in de kerk volledig op haar gericht waren. Ze luisterden intens naar wat zij zong. Ze keken naar haar handen, waarmee ze de toonhoogte aangaf. Naar boven, of naar beneden. Als er op dat moment ergens anders in de kerk iemand op z'n kop was gaan staan, hadden ze het niet gemerkt. De mensen waren volledig gefocust op Nelleke. Later dacht ik: is dat geen prachtig beeld voor geloven? Geloven is gericht zijn op Jezus. Met Hem meegaan. Hem volgen. Maar er zijn heel vaak andere dingen die onze aandacht opeisen. Wat worden we snel afgeleid. Waren we maar altijd zo gefocust op Jezus als de mensen links in de kerk op dat moment op Nelleke.

Wat iedereen uiteindelijk verbaasde: hoe mooi het werd. Indrukwekkend. Conclusie: de drie dames hadden elk hun groep erdoor gesleept. Zonder hen was het nooit gelukt. Geldt dat ook niet voor geloven? Als je op jezelf vertrouwt, valt het vaak vies tegen. Maar: als je gericht bent op Jezus, blijkt je in staat tot ongekende dingen. Zijn kracht komt in je. Hij tilt je boven jezelf uit.

Waar waren ze zonder Hem...

Ds. Karel Hazeleger

Leesrooster

Zo	28 jan.	Marcus 1:16-31	Ontzag voor gezag
Ma	29 jan.	Marcus 1:32-45	Beterschap!
Di	30 jan.	Spreuken 19:1-12	Arm en rijk
Wo	31 jan.	Spreuken 19:13-29	Opvoedkunde
Do	1 febr.	Spreuken 20:1-9	Betrouwbaarheid
Vr	2 febr.	Spreuken 20:10-21	Scherpe
Za	3 febr.	Spreuken 20:22-30	Spiegels
Zo	4 febr.	Psalm 142	Gebed in een grot
Ma	5 febr.	Jesaja 55:1-13	Gratis drank
Di	6 febr.	Jesaja 56:1-8	Vreemdelingen
Wo	7 febr.	Spreuken 21:1-12	Eerlijk duurt het
Do	8 febr.	Spreuken 21:13-21	Verstand en gevoel
Vr	9 febr.	Spreuken 21:22-31	Let op je woorden

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Wijkberichten	3
Wijk 1 waarneming	4
Wijk 2 waarneming	4
Wijk 3	4
Wijkgemeente 1	4
Wijkgemeente 2	5
Wijkgemeente 3	5
PaKaN! jongerenwerker	6
Plaatselijk kerknieuws	6
Gezamenlijke berichten	6
Gereformeerde kerk	6
Hervormde gemeente	7
Vorming	7
Algemeen (kerkelijke) berichten	8
Gebedspunten	9
Kerkelijke adressen etc.	9
Familieberichten en posters	10

Kerkdiensten

Zondag 28 januari

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. K. Jelsma
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Mw. A. Kroese
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdame/-heer: Dhr. G. Tent
Mw. R. Troost-Timmerman

Witharen

10.00 uur: Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch,
Daarle
Organist: Freddy Bruins
Ouderling van dienst: Mw. A. Buiten
Kindernevendienst: Leiding: Frieda

OZC kantine

15.00 uur: Inloop
15.30 uur: Ds. R.R.J. de Bruijn en
Proponent M.J. van Sandijk
M.m.v. ensemble Soli Deo Gloria
Ouderling van dienst: Dhr. J. Sterken
Afgevaardigde Hg: Dhr. J. v.d. Beukel

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger
Organist: Klaas Schaap
Ouderling van dienst: Dhr. J./mw. M. Schipper
Afgevaardigde Hg: Dhr. J. van den Beukel

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. J. de Haan, doopdienst
Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Mw. W. Ekkelkamp
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdames/-heer: Mw. M. Boezelman
Mw. D. van Dorland
Dhr. A. Schuurman

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger
Organist: Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst: Geen

Hervormd Centrum

19.00 uur: CrossPointdienst
Afgevaardigde Hg: Mw. W. Ekkelkamp
Afgevaardigde Gk: Dhr. G. Schuttert

Vrijdag 2 februari Weeksluiting

Oldenhaghen

18.30 uur: Ds. Van Dijk

Nijenhaghen

19.30 uur: Ds. Van Dijk

Zondag 4 februari

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Prop. M. van Sandijk,
Oud-Avereest
Organist: Klaas Schaap
Ouderling van dienst: Mw. J. Schonewille
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Meulenkamp

Witharen

10.00 uur: Ds. K. Jelsma
Organist: Lydia Volkerink
Ouderling van dienst: Mw. R. Hoekman
Kindernevendienst: Leiding: Trudy

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. G.A. Trouwborst,
Nieuwleusen
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Dhr. J. Schinkelshoek
Afgevaardigde Hg: Mw. G. Timmerman

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. R.R.J. de Bruijn
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Dhr. M. van der Vegt
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdames/-heer: Mw. M. Mijnheer
Mw. A. Tjhuis-Voort
Dhr. A. van der Vegt

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. J. de Haan
Organist: Margriet Hierink
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst: Alle groepen
10.00 uur: Tienerdienst

Vrijdag 9 februari Weeksluiting

Oldenhaghen

18.30 uur: Dhr. Martens

Nijenhaghen

19.30 uur: Dhr. Martens

Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Hervormde gemeente: Fam. Jansen
Fam. Hekman
Marianne Roeten
✉ herv-vervoer-2@pkn-ommen.nl

28 januari Collecte Catechese en Educatie

Wijzer worden in de kerk

Voor veel mensen is er geen plaats meer voor de kerk in hun drukke dagelijkse bestaan. Toch zijn er grote zingevingsvraagstukken. Bij veel gemeenten binnen de Protestantse Kerk groeit het verlangen om ook kerk te zijn voor deze zoekers en twijfelaars. Maar hoe leg je verbinding met mensen en groepen die vervreemd zijn van de kerk? Volgend jaar start er bij het PCTE, Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, opnieuw een tweejarige opleiding waar predikanten en kerkelijk werkers leren hoe ze, samen met hun gemeente, de verbinding met de samenleving kunnen maken. Ze worden ondersteund in het ontwikkelen van missionair leiderschap. Naast deze opleiding Missionaire Specialisatie biedt het PCTE aan predikanten, ambtsdragers en andere vrijwilligers tal van mogelijkheden voor opleiding, bijscholing en praktische trainingen op diverse terreinen.

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor training en toerusting van professionals en vrijwilligers voor hun werk in de gemeente. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Educatie en Catechese 2018.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

4 februari Collecte Wereld diaconaat

Visserijslaven in Ghana naar huis

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.

Helpt u ook mee? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Werelddiaconaat februari.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Gereformeerde kerk

Collecten

28 januari

Ommen en Witharen: Catechese en Educatie en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten: Selwin en Leanne

4 februari

Ommen en Witharen: Kerk in Actie Werelddiaconaat en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten: Judith en Nout

Zondagskind

Ommen

28 januari: Noa Wermink
4 februari: Anke van der Tol

Kinderoppas

Ommen

28 januari: Karin Luijendijk
Lilian Rens
4 februari: Betsy Boezelman
Heidi Jaspers

Witharen

28 januari: Marrie Noordegraaf
Marleen v.d. Veen
4 februari: Ina Bremmer
Franciska Harke

Hervormde gemeente

Collecten

28 januari

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
Uitgangen: Catechese en Educatie/zending

4 februari

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie ZWO en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen/zending

Zondagskind

28 januari: Fieke Kobes
4 februari: Daniëlle Bakker

Kinderoppas

Ommen

28 januari: Gezeliën van Duren
Henrike Grondman
4 februari: Doriene Boezelman
Marjon Drost

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Iedere zondag is er kinderoppas.

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. J. Winters-Marissen
Mw. H. Hemstede-Nijman
Dhr. G. Hesselink
Mw. L.H. Seldenrath
Dhr. A. Schuttert
Mw. A. Martens-den Besten
Mw. J. Stam-van Marle
Mw. H. Schuttert-Schutte
Mw. E.J. Scherpenkate-Meulenbelt
Dhr. K. Zanting
Mw. A. Makkinga-van der Linde

Mw. E. Moerman-Lubbers
Mw. F. Smith-Lubbers
Dhr. D. Bron
Dhr. G.J. Gerrits
Mw. J.W. Harmsen-Sonnenberg
Dhr. R. de Vries

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1 waarneming



Kerkelijk werker: **Mw. G. Mateman**
✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Scriba: **Dhr. F. Jansen**
✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Pastoraat

Dat zij en ook degenen die wel ziek zijn maar niet genoemd worden, en wij allen, ons geborgen mogen weten in Gods liefde.

Aangereikt gekregen:

Geef me je schouder om op uit te huilen

en luister naar mijn eindeloos verhaal.

Vertaal mijn tranen in onuitgesproken taal

geef me je armen om in weg te schuilen.

Wanneer je mij met warmte blijft omringen
dan zal de wereld niet zo koud meer zijn
en zal ik – ondanks alle pijn –
toch op een dag weer vogels horen zingen.

Gera Mateman

Wijk 2 waarneming



Pastoraal werker: **M.J. van Sandijk**
✉ mvansandijk@pkn-ommen.nl

Werkdagen: woensdag en vrijdag

Scriba: **Dhr. J. Heijink (waarnemend)**
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

We leven mee met...

We wensen alle zieken en de mensen om hen heen, Gods troost en nabijheid toe. Eén van de gebeden uit het Nieuwe Liedboek (blz. 1366) sluit hier goed op aan:

'Hoor mij God, als ik tot U roep. U ziet mijn verdriet, U kent de vragen die mijn gedachten vervullen, U weet hoe ik opzie tegen de dag van morgen. Versterk in mij het geloof dat ik mijn weg niet alleen ga. Troost mij met Uw aanwezigheid, nu en in de dagen die komen.'

En tot slot

Zondagochtend 4 februari mag ik voorgaan in Ommen, in de Gereformeerde kerk. Op het leesrooster staat dan Marcus 1:29-39. In dit Bijbelverhaal geneest Jezus een grote groep mensen. De volgende dag loopt het hele dorp uit, op zoek naar Jezus. Maar Jezus wil niet blijven, Hij wil overal zijn goede nieuws brengen. Hij is op zoek naar iedereen. Gelukkig!

Inmiddels heb ik al veel gemeenteleden van 80 jaar en ouder bezocht in wijk 2. Bent u jonger, maar stelt u een bezoek ook op prijs? Bel of mail me dan gerust,

Hartelijke groet,
Mark van Sandijk

Wijk 3



Predikant: **Ds. K. Jelsma**
f kestjelsma

✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: **Dhr. G. Lennips**
✉ geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

In memoriam

Wilhelmina Horsman-Schipper
Zaterdagochtend 13 januari overleed onverwachts in haar slaap Willy Horsman-Schipper. Zij werd 67 jaar. Zeer kort geleden verhuisde ze met haar man Henk. Op 19 januari namen wij afscheid van haar na een dienst in de aula van het crematorium in Hardenberg. In een volgende Kerkvensters komt een uitgebreider in memoriam.

Huwelijksjubileum

Op 5 februari is het 25 jaar geleden dat Jaap en Aly Kat-Kleinjan met elkaar trouwden. We feliciteren hen van harte met dit heuglijke feit en wensen hen Gods blijvende zegen toe!

Groothuisbezoek

Hierbij verwijs ik u naar een bericht elders in deze Kerkvensters met betrekking tot het groothuisbezoek.

Ds. K. Jelsma

Wijkgemeente 1



Predikant: **Ds. R.R.J. de Bruijn**
✉ dsdebruijn@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: maandag t/m donderdag

Scriba: **Mw. H. Veurink-Schonewille**
✉ herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Rond de erediensden

D.V. zondag 28 januari is er weer een OZC-nieuwjaarsdienst in de OZC kantine op het sportpark Westbroek, Sportlaan 2. U bent allen van harte welkom! De dienst is voorbereid door een gezamenlijke commissie uit de Hervormde gemeente wijk 1 en de Gereformeerde kerk wijk 2. Samen met pastoraal werker Mark van Sandijk mag ik in deze dienst voorgaan. Het thema is: 'Heb je al een 'personal coach' - iemand die je vertelt wat goed voor je is, wat je moet doen en wat je moet laten? Een ensemble van Soli Deo Gloria zal de dienst muzikaal begeleiden. Kom gerust met het hele gezin, want er is kindernevendienst en kinderopas aanwezig! De dienst begint om 15.30 uur. Inloop vanaf 15.00 uur, met koffie, thee, limonade en een plakje cake. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een hapje en een drankje. Nogmaals: allen van harte welkom!

Op zondag 4 februari mag ik weer voorgaan in de morgendienst van de Hervormde kerk en wil ik graag verdergaan met het bijbelboek Openbaring. Doorgaans is er zo weinig gelegenheid om een bijbelboek aaneensluitend te behandelen, dit is jammer, want we kunnen er voor ons geloof zoveel winst mee doen. We lezen dan de brief van Johannes aan de gemeente van Thyatira (Openb. 2:18-29). Lees deze brief alvast voor uzelf; dit helpt u straks bij een beter verstaan!

De Catechismus voor ons

Je bent van harte welkom op deze kring, ook als je de eerste keer niet geweest bent. Het is fijn als je je even van tevoren opgeeft (email: dsdebuijn@pkn-ommen.nl,) maar als je op het laatste moment binnenstapt, dan ben je ook van harte welkom. De kring komt trouwens maar vier avonden bijeen, dus nu nog drie keer; zoveel tijd ben je er ook niet mee kwijt.

Ook de meer evangelische christenen onder ons nodig ik van harte uit om deze avonden te bezoeken. Want, zegt de bekende prof. Willem Ouweneel: 'Wij evangelischen denken soms te gemakkelijk dat je dergelijke geloofsdokumentten niet nodig hebt. Je zou ook zonder prima kunnen geloven. Dat is op zichzelf natuurlijk waar, want ons behoud hangt niet af van de catechismus. Maar die gereformeerden hebben er natuurlijk wel vier tot vijfhonderd jaar over nagedacht. Het belang daarvan moet je niet uitvlakken'. Het thema van de komende avond op 30 januari is: 'Uw trouwe zorg wou mij bewaren'; dit n.a.v. de Zondagen 9 en 10 van de catechismus. We gaan ook dan weer op zoek naar de betekenis hiervan voor ons vandaag.

Met een hartelijke groet van
Ds. Reijer de Bruijn



Wijkgemeente 2

Predikant: Ds. K.A. Hazeleger

✉ ds hazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Scriba: Dhr. J. van den Beukel

✉ herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Op zondag 28 januari mag ik twee keer voorgaan in de eigen gemeente. 's Morgens in Vinkenbuurt, 's avonds in de gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.

's Morgens hoop ik te preken over Romeinen 12:1-2. Op de Romeinenkring hebben we dit gedeelte pas besproken en dat leverde ook mijzelf veel inspiratie op. Dat wil ik graag met u delen. Paulus roept ons op om ons leven als een offer in dienst te stellen van God. En: om onszelf niet aan te passen aan deze wereld, maar te 'veranderen' door onze 'gezindheid te vernieuwen'. Wat dat voor ons vandaag concreet kan betekenen. Daar wil ik het over hebben.

's Avonds hoop ik aan te sluiten bij een andere kring, 'De Catechismus voor ons'. Voor veel mensen is de Catechismus iets zwaars van vroeger. De oude Catechismus bevat echter een aantal schitterende parels. Eén daarvan is Zondag 1. Die hebben we pas op de kring besproken en daar wil ik deze dienst over preken. Daarbij lezen we waarschijnlijk Johannes 10:11-15 en 27-30. Daarin het prachtige beeld van Jezus als de goede Herder. Wij zijn zijn schaaapjes en dat is ons houvast, 'in leven en in sterven'!

Onze zieken

Er zijn bij mijn weten geen mensen die hier bij naam genoemd moeten worden. We leven mee met de gemeenteleden die het moeilijk hebben, om wat voor reden dan ook. Dat u mag merken dat er mensen om u heen staan. En dat er een God in de hemel is die u draagt.

Geboorte

Liefde, zo mooi en fijn
Nog meer liefde te delen
Nu we met z'n drietjes zijn!

Op 12 januari is Nick Gerjan geboren. Nick is de zoon van Erwin en Lusina Paarhuis.

We feliciteren Erwin en Lusina van harte met de geboorte van

hun kleine man. We danken God dat Hij nieuw leven gaf. We wensen jullie als gezin toe dat je inderdaad heel veel liefde mag delen. Gedragen door de liefde van God!

Actie Kerkbalans

Op dit moment loopt de Actie Kerkbalans. Waarschijnlijk heeft u de enveloppe al ontvangen en wordt hij binnenkort weer bij u opgehaald. Ik hoop dat u met liefde voor de kerk zult geven. De kerk is niet volmaakt. Ook onze gemeente niet. Er zijn juist op dit moment mensen die lijden aan de kerk. Dat snap ik ook. Tegelijk: de enige manier om verder te komen is er samen voor te blijven gaan. Door, als het even kan, je in te blijven zetten voor de kerk. Maar zeker ook: door naar vermogen de kerk financieel te blijven steunen. Ik hoop van harte dat u dat wilt doen. En dat de Heer van de kerk zowel u als de gemeente daarin wil zegenen.

Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,

Ds. Karel Hazeleger

Warmte en liefde.

In de afgelopen maanden hebben we heel veel warm meeleven en liefde van u en van jullie mogen ontvangen, d.m.v. kaarten, bloemen, bloemen uit de kerk te Ommen en Vinkenbuurt, gesprekjes onderweg, bezoekjes. Daar willen we u en jullie heel hartelijk voor bedanken. Het heeft ons erg goed gedaan en ons gesteund in de moeilijke maanden. Het was een zware operatie die ik heb ondergaan, maar ik heb deze heel goed doorstaan en begin weer wat op krachten te komen. Jammer is het wel dat er nu een lange tijd van chemotherapie volgt, maar ook daarvoor hopen we de kracht te ontvangen. We gaan de toekomst tegemoet in hetzelfde vertrouwen waarin we ook nu leven en ook geleefd hebben: dat de Hemelse Vader ons bij de hand houdt.

Met een hartelijke groet,
Joke Tijink-Nienhuis
Wim Tijink

Wijkgemeente 3



Predikant: Ds. J. de Haan

🐦 @CobydeHaan1

✉ dsdehaan@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m do, za, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. D.J. Hemstede

✉ herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Bij de kerkdiensten

Doopdienst

In de doopdienst van 28 januari mogen we 3 kinderen dopen: Stijn Mooijers, zontje van Henriët Schipper en Bertwin Mooijers

Renske, dochtertje van Herbert en Henriët Kippers
Saar, dochtertje van John en Geselien van Duren.

We zijn blij dat deze ouders deze bewust keuze maken. Zij gunnen hun kinderen het geloof en de geborgenheid bij God. En willen hen zo opvoeden. Wij als gemeente hebben de taak hen daarin voor te gaan en te steunen. Van harte welkom!

Aswoensdagviering.

Woensdag 14 februari start de 40-dagen tijd. We gaan op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. De Interkerkelijke werkgroep rondom Pasen organiseert weer meerdere diensten in deze tijd. Op Aswoensdag is de eerste dienst, om 19.30 uur in de Geref. kerk. We mogen samen als christenen de weg van Jezus volgen. We ontvangen hier een askruisje, als teken dat wij van stof zijn. Dit askruisje maakt ons nederig, we beseffen onze

afhankelijkheid en vergankelijkheid. En tegelijkertijd zijn we door God met liefde gemaakt. Dat doet ons de weg van Zijn liefde gaan.

We zien uit naar een inspirerende 40-dagentijd, waarin we de onvoorwaardelijke liefde van God mogen ervaren.

Overleden

Gerrit-Jan Van Beesten is 14 januari overleden. De uitvaart was vrijdag 19 januari. We wensen zijn partner Fennie, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie troost en kracht in hun verlies.

Mw. Lagas-Vos is 17 januari overleden. De crematie was maandag 22 januari in het crematorium in Zwolle. We wensen haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte in dit verdriet. In een volgende editie van Kerkvensters zal ik voor beide een in memoriam schrijven

Met vriendelijke groet
Ds. Coby de Haan



PaKaN! jongerenwerker

Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes
✉ tabbes@pkn-ommen.nl

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Witharen gebouw Irene
07-01 Dhr. M. Siebelink
14-01 Mw. G. Hoekman

Hervormde gemeente
14-01 Dhr. H. Hemstede
Dhr. en mw. Poortier

Vinkenbuurt
07-01 Mw. H. Meesters-Broek
14-01 Dhr. K. van Spijker

Gezamenlijke berichten

28 januari Heb jij al een personal coach?

Op 28 januari wordt er weer een OZC Nieuwjaarsdienst in de OZC kantine gehouden. Dit keer zal het in de middag zijn vanaf 15.00 uur inloop, daarna een korte dienst en na afloop een hapje en een drankje. Er is kindernevendienst en kinderopas. De organisatie ligt in handen van wijk 1 Hervormde gemeente en wijk 2 Gereformeerde kerk. U en jij bent van harte welkom.

Groothuisbezoek

Beste gemeenteleden,
Binnenkort willen wij weer een aantal avonden organiseren voor het groothuisbezoek. Eén keer in de twee jaar hebben wij een centraal thema, zowel voor de Hervormde gemeente als

voor de Gereformeerde Kerk. Op alle avonden zijn dan ook de leden van beide gemeentes welkom. Dit jaar willen we samen aan de hand van een ganzenbordspel met elkaar in gesprek gaan over onze levensweg. Momenten die voor ons belangrijk waren. Welke rol speelde ons geloof of de Kerk op die momenten? Het gesprek wordt in kleine groepen van maximaal 7 personen gevoerd. We streven er naar dat er bij elke groep een toegeruste spel- en gespreksleider aanwezig is.

In sommige secties worden de bijeenkomsten bij iemand thuis gehouden. Voor de secties waar geen aparte avonden gehouden worden zijn er enkele gezamenlijke avonden (en een middag) in het Hervormd Centrum en De Kern. Mocht u op de eventueel door uw sectie georganiseerde avond verhinderd zijn of geeft u de voorkeur aan het bijwonen van die gezamenlijke avond dan bent u ook van harte welkom!

Er zijn 3 mogelijkheden voor een gezamenlijke bijeenkomst:

Dinsdagavond 13 februari om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het Hervormd Centrum waarbij de inleiding en instructie door ds. Karel Hazeleger wordt verzorgd. Opgeven bij dhr. Van den Beukel

Woensdagmiddag 28 februari om 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) in De Kern waarbij de inleiding en instructie door Mark van Sandijk wordt verzorgd. Opgeven bij Mark van Sandijk ✉ mvansandijk@pkn-ommen.nl

Woensdagavond 7 maart om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in De Kern waarbij de inleiding en instructie door ds. Kest Jelsma wordt verzorgd. Opgeven bij ✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl.

Graag in alle gevallen liefst z.s.m. aanmelden

Wij hopen u op een van deze momenten te begroeten en samen in gesprek te gaan!

PS: Beschikt u over een ganzenbordspel? Wilt u dit dan meenemen, met één dobbelsteen en pionnen?

Albanië

Ook in 2018 staat er weer een werkvakantie naar Albanië op het programma. Deze zal waarschijnlijk van 10 t/m 24 augustus plaatsvinden. Onze basis zal ook dit jaar weer de stad Korçë zijn. Op dinsdag 23 januari v.a. 19.45 uur, houden we een informatie avond in De Kern. Alles wat je wilt en moet weten voor deze reis kun je dan te weten komen. Dus ben je dan 18 jaar of ouder (geen maximum leeftijd) kom dan naar de info-avond. Tevens zullen deze avond de reeds aangemelde deelnemers ook aanwezig zijn. Wees welkom en/ of meld je aan, want vol = vol. Wij zitten op dit moment op 8 van de maximaal 12 deelnemers. Kun je die avond niet maar zou je wel informatie willen hebben, stuur dan een mail naar ✉ werkvakantiealbanie@hotmail.com

Tot dan!
Werkgroep 2018

Gereformeerde kerk



Vergaderingen

05 februari	Moderamen Kleine Kerkenraad
12 februari	Kleine Kerkenraad
19 februari	College van Kerkrentmeesters
26 februari	Diaconie

Van de beroepingscommissie

De beroepingscommissie is actief bezig. Na een aantal goede gesprekken met een predikant hadden we gehoopt een voordracht aan de Kerkenraad te kunnen doen, maar helaas is dit anders gelopen. Dit betekent dat we verder gaan met onze zoektocht. Dank voor de betrokkenheid die u toont voor het beroepingswerk!

Zodra er weer wat is te melden, hoort u van ons!

Hennie Meulenkamp-Wermink

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Als u deze Kerkvensters ontvangt/leest is de actie Kerkbalans van start gegaan. We hopen dat u/jij hieraan bijdraagt om deze actie te doen slagen.

Donderdag 1 februari moet alles worden ingeleverd en gaan we kijken wat deze actie heeft opgebracht. De resultaten worden deze avond elk uur op een flipover gezet met daarnaast het resultaat van vorig jaar. Wanneer u/jij belangstelling heeft om eens te kijken wat het resultaat gaat worden bent u/jij vanaf 20.00 uur welkom in De Kern. De koffie staat klaar! Zondag 4 februari hopen we het voorlopig resultaat mede te kunnen delen.

Jan Meulenkamp

Afkondigingen en lectoren

De Kleine Kerkenraad heeft besloten dat m.i.v. zondag 4 februari de lectoren voortaan de afkondigingen aan het begin van de morgendienst zullen doen. Dus niet langer de ouderling van dienst die de afkondigingen doet, maar de lector (die ook de schriftlezing doet). In de avonddienst blijft de ouderling van dienst de afkondigingen doen.

Dit besluit is genomen in overleg met de lectoren en op verzoek van diverse ambtsdragers.

Termijn van ambtsdragers

De Kleine Kerkenraad heeft ook besloten geen bezwaar te hebben tegen (potentiële) ambtsdragers die er voor kiezen om in eerste termijn twee jaar beschikbaar, ambtsdrager te willen zijn. Doel van deze maatregel is om te bezien of hierdoor meer gemeentelieden zich beschikbaar willen stellen voor het ambt van ouderling of diaken.

Zoals u weet hebben wij als Kerkenraad en in de diverse wijkraden meerdere, reeds jaren openstaande, vacatures. Wij zouden natuurlijk graag zien dat deze vacatures ingevuld worden (want vele handen maken het mooie en goede werk lichter én aantrekkelijker).

Collecten

	Diaconie	Kerk
31-12		
Ommen	€ 349,25	€ 236,50
Witharen	96,40	84,90
Kerk. geb.		174,90
Gebouw Irene		80,80

	Diaconie	Kerk
01-01		
Ommen	€ 102,95	€ 154,40
Kerk. geb.		97,30

Giften

Voor de zending
€ 50,00 via ouderling Diny Visscher

Voor de bloemen
€ 10,00 via mw. G. Mateman

Hartelijk dank

Hervormde gemeente



Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

	Kerk	ZWO	Kerk. geb.
07-01			
Ommen	€ 191,24	€ 203,25	€ 137,09
Vinkenbuurt	37,12	39,40	
Kerk Vinkenbuurt	36,30		

	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
14-01			
Ommen	€ 219,65	€ 236,75	€ 169,67
Vinkenbuurt	29,60	27,75	
Kerk Vinkenbuurt	28,01		

Zendingsbussen Ommen: December € 663,78

Giften

Voor de kerk
€ 20,00 via ds. R.R. J. de Bruijn
€ 20,00 via ouderling dhr. A. v.d. Vegt
€ 20,00 via ouderling mw. G. Timmerman-Timmerman
€ 20,00 via ds. K.A. Hazeleger
€ 200,00 via het kerkelijk bureau

Voor de diaconie
€ 20,00 via ouderling mw. G. Timmerman-Timmerman

Voor de zending
€ 25,00 via de collecte

Voor de bloemen
€ 5,00 via mw. H. Hemstede
€ 10,00 via mw. D. Stegeman-Stegeman
€ 10,00 via de H.V.D. wijk 1

Voor koffiedrinken Hervormd Centrum
€ 10,00 via het kerkelijk bureau

Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 5,00 via dhr. H. Hulst

Voor H.V.D. wijk 1
€ 5,00, € 10,00 en € 20,00

Voor H.V.D. wijk 2
€ 1,00, € 2,00, 5x € 5,00, € 7,80, 6x € 10,00, 2x € 20,00

Hartelijk dank

Vorming

27 januari Wandelen

We lopen een deel van De Zandloper. We starten in Wesepe en lopen naar Olst. Het is ongeveer 12 km. Meerrijders betalen € 6,00. We komen om 08.30 uur bij elkaar op de Varkensmarkt. Wil je een keer mee lopen, bel of mail dan met Kees en Dini Wolfert.

8 februari Nieuwe Romeinenkring, ds. Karel Hazeleger

We hopen weer bij elkaar te komen op donderdag 8 februari. We bespreken Romeinen 13. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Hervormd Centrum. Welkom!

Alpha informatieavond



In januari gaan we weer van start met een Alpha cursus voor zowel volwassenen als voor jongeren! Voor de volwassenen is er de gelegenheid om op een maandagmorgen óf op een dinsdagavond een Alpha te gaan volgen. Voor de jongeren zal de Alpha op een zondagavond gegeven worden. Op dinsdagavond 30 januari wordt er weer een informatieavond gehouden over de Alpha cursus. Dit keer gaan we eerst samen eten, daarna wordt er informatie gegeven over de Alpha cursus; hoe de avonden zijn opgebouwd en welke onderwerpen er allemaal in de cursus aan bod komen. Er zal een korte inleiding zijn over het onderwerp 'Is er MEER?' en aan de hand van een aantal vragen gaan we in kleine groepjes

verder praten met elkaar. De avond begint om 18.30 uur en wordt gehouden in de grote zaal van het Hervormd Centrum. Kom vrijblijvend op deze informatieavond en neem gerust iemand mee, waar je eventueel samen de Alpha cursus mee gaat volgen. We hopen en bidden dat veel mensen Jezus (beter) mogen leren kennen en een levende en persoonlijke relatie met God de Vader mogen krijgen!

Voor meer informatie en/of opgave: Ina Schokker

Het Alpha team Ommen

Door de Alpha cursus ben ik steeds meer te weten gekomen over God en Zijn liefde voor mij. Ik kende God wel, maar ik wist niet hoe ik kon geloven en waar ik moest beginnen. Door de Alpha heb ik God mogen leren kennen en heeft Hij mij in laten zien, dat Hij pas echt met mij aan het werk kan als ik de lasten die ik bij mij droeg eerst deel met Hem. Nu ik die lasten niet meer bij mij draag, heb ik gemerkt dat God echt met mij aan het werk is. God heeft mij veel mooie Bijbelteksten gegeven die ik nodig had om door een moeilijke periode heen te komen. De Bijbel staat vol met mooie woorden en wijze lessen waar ik ontzettend veel uithaal. Ik kan nu oprecht zeggen dat Hij er voor mij is in moeilijke tijden, maar ook tijdens de mooie momenten in het leven. Ik wil de rest van mijn leven God bij mij dragen. Ik ga nog heel veel mooie teksten lezen uit de Bijbel en bidden, zodat ik steeds meer kom te weten over God en Zijn plan met mij.

Hans-Peter

Op latere leeftijd heb ik ontdekt dat God veel voor mij betekent en dat Hij liefde is. Ongeveer 3 jaar lang mocht ik op Curaçao, in een christelijke omgeving, Gods liefde ontdekken, ervaren en steeds meer over Hem leren. Terug in Nederland viel ik al snel terug in mijn oude patroon. Het geloof stond weer op een laag pitje. Dit had ook mede te maken met het feit dat ik geen kerk in de buurt kon vinden waar ik me thuis voelde. Al vaak hoorde ik van de Alpha, maar ik vond het ergens ook spannend om me hiervoor op te geven. Ik heb de keus gemaakt om hieraan mee te doen, omdat ik meer met het geloof bezig wilde zijn. Door de Alpha heb ik God weer opgezocht. Ik heb ervaren dat God er altijd voor mij is, dat het heel mooi is dat ik Hem altijd kan opzoeken bij mooie dingen in mijn leven, maar ook bij pijn en verdriet. Hij geeft mij rust en dat is wat ik voel als ik bid of uit de Bijbel lees.

Henriëtte



Algemeen (kerkelijke) berichten

Regionaal

Een woordje van dank namens de Dorcas Werkgroep Ommen



In november 2017 werd weer de landelijke Dorcas Voedselactie gehouden. Zo werd er ook in Ommen en Lemele in de kerken, supermarkten

en op verschillende scholen voedsel ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa en werden de eerste pakketten voor de kerst uitgereikt. Ook werd er gul gegeven in collectezakken en -bussen. Er werden hier plaatselijk 183 dozen voedsel ingezameld en een bedrag van € 3.559,67 opgehaald via collecten in de kerken in Ommen en Lemele en giften via de bank. Namens Dorcas heel erg bedankt voor u gulle gift. Mocht u Dorcas nog een warm hart toe dragen met een financiële bijdragen dan kunt u dat storten op bank nr. NL 06 RABO 0183 691 369 t.n.v. Stichting Dorcas aid W/G Ommen/Lemele.

3 februari Mix van Populair & Klassiek

met Gert van Hoef (orgel) om 15.00 uur in de Willem Hendrik Zwart Hal te Lemelerveld, Grensweg 17

7 februari 2^e Symposium ter nagedachtenis van Henk Vreekamp van 10.30-17.00 uur

Het symposium wordt gehouden in de synagoge van Zwolle onder auspiciën van Protestantse Raad voor Kerk en Israël en het Overlegorgaan van Joden en Christenen

Het thema is: In de sporen van dr. Henk Vreekamp, maar ook verder. Literaire, historische, dogmatische benaderingen. Henk Vreekamp was, van 1999-2002, beleidsmedewerker van de toenmalige Samen-op-Wegkerken.

Sprekers/workshopleiders zijn: Anton Ent, dr. Willem van der Meiden, Rabbijn Tamarah Benima, dr. Gert van Klinken, dr. Hans Schravessande, dr. Eeuwout van der Linden en dr. Maarten den Dulk.

Opgave en info: ds. Derk F. Blom.

7 februari Lezing in synagoge van Zwolle

Op deze woensdag geeft dhr. Ruud Bartlema in de Synagoge van Zwolle een lezing over 'Het Paradijsverhaal in de kunst van Michelangelo en Marc Chagall. Deze boeiende lezing waarin het werk van een christelijke en een joodse kunstenaar met elkaar wordt vergeleken, vindt plaats in de Synagoge aan de Samuel Hirschstraat 8. De lezing begint om 19.30 uur.

De avond wordt georganiseerd door de Zwolse afdeling van het Genootschap Nederland-Israël.

Niet-leden betalen entree.

Toelichting

Door alle eeuwen heen zijn kunstenaars gefascineerd door de scheppingsverhalen van de Bijbel. Michelangelo maakte er majestueuze wandschilderingen over in de Sixtijnse kapel in Rome. De grote schilderijen van Marc Chagall over Genesis 1, 2 en 3 zijn te zien in het Musée National Message Biblique in het Zuid-Franse Nice. Welke visies op Schepping en Paradijs hebben deze kunstenaars in hun schilderijen verbeeld? En waarom zag Michelangelo het Paradijsverhaal heel anders dan Marc Chagall? Ruud Bartlema is theoloog en beeldend kunstenaar. Hij vertelt aan de hand van afbeeldingen het verhaal van beide kunstenaars en laat de verschillen naar voren komen. Tijdens de pauze verkoopt en signeert hij zijn boek Kleuren van de ziel: De glasramen van Marc Chagall in de kathedraal van Metz.

Het Genootschap Nederland-Israël dat de avond organiseert, staat open voor allen die Israël en de joodse cultuur beter willen leren kennen. Leden krijgen per seizoen vijf interessante lezingen en een culturele avond aangeboden. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de fraaie Synagoge van Zwolle.

17 februari Concert Excelsior

Kleinkoor Excelsior onder leiding van dirigente Adelya Rakhimova, geeft op deze zaterdag haar jaarlijks concert in de Hervormde kerk. Aanvang: 20.00 uur.

Medewerking wordt verleend door het strijkkwartet Amarens. Het belooft een bijzonder gevarieerd concert te worden.

Het koor zingt o.a. werken van Mendelsohn, Rossini, Fauré, Josquin des Pres en het bekende Halleluja van Leonard Cohen. Strijkkwartet Amarens treedt op met een muzikaal intermezzo en zorgt voor de begeleiding van het koor. U wordt van harte uitgenodigd om van dit mooie concert te genieten.

Kaartverkoop via de leden en bij de ingang van de kerk.

Voor meer informatie: www.kleinkoorexcelniorommen.nl

16 februari Marriage Course Valentijnsavond



Op deze vrijdagavond wordt de eerste Marriage Course Valentijnsavond gehouden. In De Kern zijn zowel oud-cursisten van

de Marriage Course als belangstellenden voor de nieuw te starten cursus (voorjaar 2018) van harte welkom. Samen met uw partner heeft u een gezellige avond en voert u een soort 'APK' van uw relatie uit. De avond is een geschikt startpunt om uw relatie nóg beter te maken. Als je verliefd bent lijkt alles vanzelf te gaan, maar als je een paar jaar getrouwd bent blijkt een relatie opbouwen soms best hard werken te zijn. Dat gaat een stuk beter als je goed gereedschap hebt, ook als je al 20 jaar (of langer) getrouwd bent! Bent u benieuwd naar de verhalen van oud-cursisten? Welkom om 19.30 uur! De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur. Opgave is noodzakelijk. U kunt zich nu opgeven via de website <https://marriagecourseommen.weebly.com>

Tamara en Eric Post en
Jetty en Rik Olijve)



Gebedspunten

Hieronder worden een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we de Heer van ons leven vragen om Zijn leiding in ons leven, zodat we kunnen onderscheiden waar het op aankomt in ons leven.



Laten we bidden voor alle zieken. Bid om Gods nabijheid, kracht en herstel.



Laten we Gods zegen vragen voor de Actie Kerkbalans. Dat er weer voldoende middelen mogen worden ontvangen voor al het kerkenwerk.



Laten we God danken dat we altijd bij Hem mogen komen met alles wat ons bezighoudt. Dank dat Jezus Christus de weg tot God voor ons heeft vrijgemaakt.



Laten we bidden voor de Alpha informatieavond. Dat mensen, die op zoek zijn naar 'meer', de stap zullen nemen om de (Youth) Alpha cursus te gaan volgen.



Laten we bidden voor alle mensen die verdriet hebben, omdat een naaste is overleden. Dat God nabij zal zijn en hun kracht en moed zal geven.



Laten we bidden dat we vervuld zullen worden met vriendelijkheid en medeleven voor de mensen om ons heen, zodat de mensen Jezus zien, als ze naar ons kijken en een glimp van Zijn liefde zullen opvangen.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 9 februari. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 30 januari voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail of cd bij:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
[✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl](mailto:kerkvensters@pkn-ommen.nl)
of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.
Advertentietarief: € 3,00 per cm hoogte

Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern

☎ 463928

☎ bereikbaar: donderdag 1 februari van 18.45 – 19.30 uur

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

IBAN Banknummers

Gereformeerde kerk

Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12

Coll. van Kerkrentm. : NL24 INGB 0000 8631 79

De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76

Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71

Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71

Gebouw Irene : NL03 RABO 0348 9003 68

Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk : NL98 FVLB 0699 7422 85

Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90

Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47

Gezamenlijke nummers

De Kubus : NL76 RABO 0348 9050 68

Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02

ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

Kerkblad Kerkvensters : NL56 FVLB 0635 8050 06

Website

PKN gemeenten Ommen:

www.pkn-ommen.nl

✉ info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek

1^{ste} Scriba: Dhr. W.J. Westerhuis

✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:

- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-16.00 uur via de ingang
van De Kern

- ✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

☎ 451206

Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers

✉ dekern@pkn-ommen.nl

Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:

Ma, wo en vr: 09.00 - 12.00 uur en vanaf 19.00 uur

Di en do: 09.00 - 16.30 uur en vanaf 19.00 uur

Dinsdag: koffie inloop van 09.30 - 11.00 uur

Donderdag: Kernactief van 14.00 - 16.30 uur

Zaterdag: 09.30 - 11.00 uur

Zaterdag: koffie inloop van 10.00 - 11.00 uur

Zondag: voor, tijdens of na de diensten

7 dagen 24 uur per dag via email.

Gebouw Irene

Koster: Dhr. M. Siebelink

✉ witharen@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Verkrijgbaar in De Kern, op de volgende dinsdagen:

6 febr. 6 mrt., 3 april, 1 mei, 5 juni, 4 sept., 2 okt., 6 nov. en 4 dec., van 19.00 - 20.00 uur. Of door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:

Bon A: € 1,00, prijs per vel (19 st.) € 20,00

Bon B: € 0,20, prijs per vel (48 st.) € 10,00

Bon C: € 0,50, prijs per vel (38 st.) € 20,00

Contactpersoon dhr. J.A. Tempel

Hervormde gemeente

Algemene Kerkenraad

Praeses: Dhr. L. van den Berg

1^{ste} Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker

✉ herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie:

Commissie bijstand

✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338

Mw. A.A. Makkinga

Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 – 12.00 uur

✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman

✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl

B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman

✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. B. Bijl-Goor

Mw. H. Meesters-Broek

✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen

Mw. A. Minkjan

✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl

Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken van 10.00 tot 11.30 uur.

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00

Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

Familieberichten en posters

Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook terecht in onze gebouwen voor uw:

Vergadering	Bruiloft
Verjaardag	Receptie
Jubileum	Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten	

Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen met de beheerder van:

Hervormd Centrum

Pr. Julianastr. 8, 7731 GH Ommen

☎ 0529-456044

✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl



Gebouw Irene

Balkerweg 56, 7738 PA Witharen

☎ 06-26214064

☎ b.g.g. 0523-851469

✉ witharen@pkn-ommen.nl

