

Vesper op Oudjaar 2019



Voorganger: ds. Hans Baart

Organist NH Ommen: Riekus Hamberg

Er klinkt muziek. Daarna komen de ambtsdragers binnen.

Welkom

Stilte, waarna de opening

- V Heer, open mijn lippen.
G **Mijn mond zal zingen van uw eer.**
V God, kom mij te hulp.
G **Heer, haast U mij te helpen.**

*Lofprijzing

E - re zij de Va - der en de Zoon
en de hei - li - ge Geest,
als in den be - gin - ne, nu en im - mer
en van eeu-wig-heid tot eeu - wig-heid. A-men.

*Aansluitend Lied 513 'God heeft het eerste woord'

Een paar woorden bij deze vesper

Hoor: Psalm 103

- V 1. Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
2. Prijs de Heer, mijn ziel
vergeet niet één van zijn weldaden.
- G **Prijs de Heer, mijn ziel
vergeet niet één van zijn weldaden.**
- V 21. Prijs de HEER, hemelse machten,
dienaren die doen wat hem behaagt.
22. Prijs de HEER, al zijn schepselen,
prijs hem, overal in zijn rijk.

**G Prijs de Heer, mijn ziel
vergeet niet één van zijn weldaden.**

Over onthouden

Een kaars van oud naar nieuw

Er branden twee kaarsen voor het oude jaar,
één voor onthouden en één voor vergeten.

De eerste kaars van het oude jaar wordt nu in de standaard van het nieuwe jaar gezet.

Lied 103^e (Eerst 2x in het Engels, dan 2x in het Nederlands; hieronder eigen maaksel)

Hoor: Jesaja 65



Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.
Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge naam.



Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.

¹⁷ Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,
het komt niemand ooit nog voor de geest.

¹⁸ Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep.

Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad
en schenk haar bevolking vreugde.

¹⁹ Dan zal ik over Jeruzalem jubelen

en mij verblijden over mijn volk.

Geen geweën of geweeklaag wordt daar nog gehoord.

Over vergeten

De tweede kaars van oud naar nieuw

***Lied 836: 1.4.5 'O Heer, die onze vader zijt'**

Hoor: Matteüs 28: 7

"Hij is opgestaan uit de dood,
en dit moeten jullie weten:
hij gaat jullie voor naar Galilea,
daar zul je hem zien."

Achter je én voor je

Een derde kaars wordt aangestoken

Lied 'Jezus, U bent het licht in ons leven' (Taizé)

Jezus. U bent het licht in ons le - ven. laat nimmer toe dat het duister tot mij

spreekt. Jezus, U bent het licht in ons leven, open mijn hart voor uw liefde o Heer.

Gebed – stilte – gezamenlijk Onzevader

Inzameling van onze gaven

***Slotlied 90a: 1.4.5.6 'O God, die droeg ons voorgeslacht'**

Zegenbede

- V Over onze harten, over onze huizen
- G **de zegen van God.**
- V In ons komen, in ons gaan,
- G **de vrede van God.**
- V In ons leven, in ons geloven,
- G **de liefde van God.**
- V Aan ons eind en nieuw beginnen,
- G **de barmhartigheid van God**
- V om ons te ontvangen en thuis te brengen.
- G **Amen** (gezongen)

Muziek