

Liturgie 11 oktober – Irene Witharen – 10.00 uur

Welkom

We luisteren naar: Prijs den Heer met blijde galmen

<https://www.youtube.com/watch?v=MmgYtaBxBZc>

Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
hij, die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft,
die zijn hoop in 't hach'lijkst lot
vestigt op de Heer zijn God.

Stil gebed, onze hulp en groet

We luisteren naar: Dank u voor deze nieuwe morgen

<https://www.youtube.com/watch?v=Jl7FACCV07M>

Dank U voor deze mooie morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.

Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek.

Dank U dat U in moeilijkheden,
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Gebed

Voordat kinderen naar nevendienst gaan luisteren we naar Elly en Rikkert: Hij is de rots

<https://www.youtube.com/watch?v=QtHSQSxQWY&list=PL5DCB5FCE0FBC7331&index=2>

Overdenking 1: Waarom dragen (sommige) christenen een kruisje?

We luisteren naar: Mijn Jezus ik hou van u

<https://www.youtube.com/watch?v=ojy50pQcfQQ>

Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Ik zal van U houden
in leven en dood.
En ik wil U prijzen,
zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
dan roep ik tot U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Als ik in uw glorie,
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij vççr U,
in uw heiligdom.

Gekroond met uw heerlijkheid,
zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu,
maar nooit zoveel als nu.

Overdenking 2: De les van een rolmaat

We luisteren naar: Psalm 27 Wacht op de Heer

<https://www.youtube.com/watch?v=RRFgtwQP8Qk>

God is mijn licht mijn heil wie zou ik vrezen,
ik steun op Hem, verlaat mij op de Heer.
Veilig bij God hoef ik niet bang te wezen,
Hij is mijn hulp, wat mij bedreigt valt neer.

Dit ene is
wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.

Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen,
wees mij een gids die veilig mij geleidt.
Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen,
U die voor mij de weg al hebt bereid.

Dit ene is
wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.

Dit ene is
wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.
Wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.

Overdenking 3: Wat is zegenen?

We luisteren naar: Zegen ons Heer

<https://www.youtube.com/watch?v=TVKCPQKYo30>

Zegen ons Heer, zegen ons Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegen ons Heer.

De Heer zegene u, de Heer zegene u.
Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegene u.

Dank U Heer, dank U Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
dank U Heer.

Eventuele afkondiging van overlijden gevolgd door: U bent mijn schild (Psalm 91)

<https://www.youtube.com/watch?v=53Inl8oUpx4>

Gebed

We luisteren naar: Vervuld van uw zegen

<https://www.youtube.com/watch?v=TSri-mxLCUc>

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal

Zegen

Bij de uitgang worden uw liefdesgaven gevraagd