

Liturgie Eeuwigheidszondag 22 november 2020
Hervormde Kerk Vinkenbuurt



Thema: Liefde om je tranen heen

Voorganger:

Ouderling van dienst:

Organist:

ds. Hans Tiggelaar

mw. Janny Schaapman

mw. Willemien Gerritsen

Uitleg bij het liturgisch bloemstuk

Het bloemstuk sluit aan bij het thema :

Liefde om je tranen heen.

De witte rozen staan voor liefde

De parels symboliseren de tranen.

Deze worden opgevangen in de kruik.

De hangende takken staan voor treurigheid en rouw.

Welkom en mededelingen

We luisteren naar: Psalm 139: 1 en 6

Heer die mij ziet zoals ik ben.

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik ga of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Wanneer ik mij geborgen dacht
in 't vallend duister van de nacht,
werd dan de nacht niet als het licht?
Hier lig ik voor uw aangezicht,
o God, hoe licht is zelfs het duister,
de nacht een dag die blinkt van luister.

Stil gebed (zo mogelijk staand)

Bemoediging en groet (zo mogelijk staand)

Gedicht: “Zij raken niet vergeten”

Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in Uw liefde
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn geborgen
in Uw barmhartigheid,
ook op de weg naar morgen
draagt hen Uw eeuwigheid.

Wil zo ook ons doen weten
hoe Gij ons voor wil gaan,
als wij in't donker tasten
naar licht in ons bestaan.
Berg ons ook in Uw liefde,
Gij trooster die bevrijdt,
laat ons zo bij U schuilen
in tijd en eeuwigheid.

Arie van der Maas

Gebed

We luisteren naar: Jezus leeft in eeuwigheid.

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjalom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjalom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in eeuwigheid,
Zijn sjalom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Schriftlezing, Psalm 56:9 (NBV)

Mijn omzwervingen hebt u opgetekend,
vang mijn tranen op in uw kruik.
Staat het niet alles in uw boek?

We luisteren naar orgelspel Lied 91a: 1 en 3 Wie in de schaduw Gods mag wonen.

Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen,
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Schriftlezing, Jesaja 40:27-31 (NBV)

²⁷Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweert je:

‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen,
mijn God heeft geen oog voor mijn recht?’

²⁸Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?

Een eeuwige God is de HEER,
schepper van de einden der aarde.
zijn wijsheid is niet te doorgronden.

²⁹Hij geeft de vermoeide kracht,
de machteloze geeft hij macht in overvloed.

³⁰Jonge strijders worden moe en raken uitgeput,
zelfs sterke helden struikelen,

³¹maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput.

We luisteren naar: Lied 221: 1 en 3
Zo vriendelijk en veilig als het licht.

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Verkondiging. Thema: Liefde om je tranen heen

We luisteren naar: Ik zal er zijn, van Sela.

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Moment van gedenken

- **Inleidend woord door de voorganger**
- **Gedicht:**

Zij zijn dit jaar de weg gegaan
die vóór hen al zovelen gingen...
Maar ...troostend is de zekerheid
dat zelfs de dood God niet kan dwingen
hen voor altijd af te staan;
zij zijn en blijven in Hem geborgen!
Gods liefde duurt in eeuwigheid
en kent dus geen vandaag of morgen.
Hij is de God van al wat leeft.
Maar in Hem rusten óók de doden.
Dat is de blijde zekerheid
die ons in Christus wordt geboden.
Wij blijven in Zijn naam vereend,
geen afscheid kan dat ooit verhind'ren.
Want dwars door onze eindigheid
gaat God tóch verder met zijn kind'ren.
Hij laat ons over dood en graf
verwonderd in zijn ruimte schouwen.
Wij mogen aan dát perspectief
elkaar voor altijd toevertrouwen!

Truus van de Roest

- **We gaan zo mogelijk staan.**
- **Wij gedenken de eerste groep gemeenteleden.**

15 november 2019	Geesje Hoffman-Maathuis	88 jr.
16 november 2019	Jan Hendrik Schottert	85 jr.
22 november 2019	Alie Hesselink-Bremmer	72 jr.
11 december 2019	Derkje van der Veen-Beniers	95 jr.
12 december 2019	Johanna Ehrenhard-Volkerink	73 jr.
24 december 2019	Christina Berendina Linthorst-Wesselink	76 jr.
16 januari 2020	Wietske van Walsum-Stoter	91 jr.
17 januari 2020	Sander Berend Drijber	90 jr.
24 januari 2020	Jan Pot	77 jr.
4 februari 2020	Marinus Johannes ten Hove	78 jr.
7 februari 2020	Gerrit Zandman	89 jr.
23 februari 2020	Lina Kouwen-Veldhuis	88 jr.
6 maart 2020	Hendrik Jan Schuurman	73 jr.
8 maart 2020	Jan Willem Spalink	93 jr.
10 maart 2020	Gé van Elburg	89 jr.
20 maart 2020	Hermannes Johannes Otten	77 jr.
28 maart 2020	Samuel van Rooijen	93 jr.
31 maart 2020	Johanna van Rooijen-Alblas	84 jr.
3 april 2020	Barteld van Dieren	64 jr.
4 april 2020	Martin Keller	78 jr.
7 april 2020	Marja Kreeft-Kers	89 jr.
8 april 2020	Arnoldus Koenz	90 jr.
10 april 2020	Hendrika Hekman-Grondman	90 jr.
23 april 2020	Gerrit Derks	77 jr.

- **Na het noemen van de namen gaan we weer zitten. We luisteren naar orgelspel, Grave van Chaikovsky.**

- **We gaan zo mogelijk staan.**
- **Wij gedenken de tweede groep gemeenteleden.**

24 april 2020	Pien van het Hof-Knevelbaard	84 jr.
2 mei 2020	Elisabeth Albertina Robberse-Mattern	93 jr.
4 mei 2020	Gerrit Hesselink	103 jr.
16 mei 2020	Willem Zwinselman	94 jr.
31 mei 2020	Jan Bollema	82 jr.
3 juni 2020	Hermina de Wilde-Westerveld	73 jr.
11 juni 2020	Janna Hiemstra-van der Veen	98 jr.
7 juli 2020	Aaltje Groen-Roozeboom	91 jr.
9 juli 2020	Berendina Jantina Meijerink-Rigterink	87 jr.
18 juli 2020	Hendrika Aleide van Daalen-de Vries	78 jr.
20 juli 2020	Aaltje Minkjan	91 jr.
26 juli 2020	Klaas Luisman	82 jr.
13 augustus 2020	Jan Willem Schuurman	78 jr.
19 augustus 2020	Lina Schottert-Minkjan	88 jr.
10 september 2020	Jantiena Hendrika Stoevelaar	86 jr.
10 september 2020	Anna Maria Hoekstra-van Riessen	95 jr.
16 september 2020	Jansje Martens-de Lange	88 jr.
19 september 2020	Yiva Holtvoort	“stil geboren”
23 september 2020	Lambert Gerrit Pannekoek	87 jr.
10 oktober 2020	Klara Vowinkel-de Jong	93 jr.
19 oktober 2020	Mink Ruurd Abma	92 jr.
23 oktober 2020	Femmigje Hilbink	84 jr.
25 oktober 2020	Roelf de Vries	85 jr.
26 oktober 2020	Hendrikje Bakker-Peters	97 jr.
11 november 2020	Janna Rensink-Willems	92 jr.

- **Na het noemen van de namen gaan we weer zitten. We luisteren naar orgelspel, Jerusalem van Hubert Parry.**

- **In de kerk wordt een kaars aangestoken voor de mensen die nu niet bij naam zijn genoemd, maar die we juist vandaag wel missen.**

Gebed

Aankondigen collecte

We luisteren naar: Lied 755 Toch overwint eens de genade

Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.

O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan.
Uit aarde en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,
als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.

Zegen, beantwoord met gesproken 'amen' (zo mogelijk staand)

Wilt u reageren op de dienst, dan kunt u contact opnemen met
dominee Hans Tiggelaar,
06-17167232,
dstiggelaar@pkn-ommen.nl.



Afbeelding:

Quilt gemaakt bij lied 91a
door Rieteke Hoogendoorn
Atelier 'Quiltkapel'

“In de cirkel een grote traan met daarin een mensenkind.
De traan ligt in de handen van God. Onze tranen worden door
Hem opgevangen en zijn dierbaar voor hem.”