

Eeuwigheidszondag

Dienst op 22 november in Ommen en Witharen
Voorgangers: Kest Jelsma, Gera Mateman, Hans Baart

Welkom door de ouderling of lector

Mededelingen door de predikant

Gebed

We kijken naar de dienst, die op 7 en 8 november is opgenomen op de begraafplaats Laarmanshoek, de Oude Begraafplaats en de Natuurbegraafplaats Hoogenraven.

OP LAARMANSHOEK

Bemoediging en groet; een paar woorden

*Lied 730 'Heer, herinner U de namen'

Gebed van toenadering

Toelichting bij de kaarsen

Persoonlijke impressie

Noemen van de namen

*Lied 247 'Blijf mij nabij'

Lezing met overweging, waarna stilte

OP DE OUDE BEGRAAFPLAATS

Persoonlijke impressie

Noemen van de namen

Extra kaars voor wie eerder ons ontvielen

*Lied 886 'Abba, Vader'

Lezing met overweging, waarna stilte

OP DE NATUURBEGRAAFPLAATS

Persoonlijke impressie

Noemen van de namen

Extra kaars voor wie vielen in onze wereld

Last Post

Lezing met overweging, waarna stilte

Dankgebed en voorbeden

Het Onzevader

*Lied 608 'De steppe zal bloeien'

Wegzending en zegen

Nogmaals: alle namen van wie ons ontvielen