

Viering van de Tafel

24 januari 2021, Gereformeerde Kerk te Ommen

Doet u mee met brood en wijn?

Voorganger: ds. Hans Baart

Lector: mw. Joaline Breteler

Organist: Klaas Schaap

NADEREN TOT GOD

*Lied 975 'Jezus roept hier mensen samen'

Bemoediging en groet

Gebed van verootmoediging

*Psalm/Lied 23b: 1, 4 en 5 'De Heer is mijn herder'

DE SCHRIFT

*Kinderlied 'Simon en Andreas'

Lezing | 1 Samuël 3:1-10

*Lied 323 'Hoor, maar ik kan niet horen'

Lezing | Marcus 1:14-20

Meditatie

*Lied 840 'Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom'

BROOD EN WIJN

Woorden over de tafelviering

*Nodiging: Lied 388 'Voor ieder van ons een plaats aan de Tafel'

Aandacht voor collecten en evt. pastorale afkondigingen

Voorbeden

Trinitarische dankzegging

*Lied 405: 3 'Heilig, heilig, heilig'

Het Onzevader

Instellingswoorden

Brood en wijn

*Dankzegging: medley rond Psalm 103 (Lied 103, 103c, 103^e)

DE WERELD IN

Zegen

*Slotlied 'God zal met je meegaan' (PKN)

God zal met je meegaan als licht in je ogen

als lamp voor je voet, als hand op je hoofd

en arm om je schouder;

als baken bij ontij en verte die wenkt

als groet op je lippen en hoop in je hart

als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat.

Enkele filmpjes van gemeenteleden