

**Gereformeerde Kerk PKN Ommen**  
**Liturgie voor de dienst op zondag 28 februari 2021**  
**Tweede zondag van de 40-dagentijd**  
**Zondag *Reminiscere***

*‘Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen.’* Psalm 25: 6

Thema: *Een geur van leven*

**Voorganger:** ds. Han Wilmink (Kruiskerk te Wezep en van 2009-2017 predikant van de Geref. Kerk Ommen)

**Lector:** Joaline Breteler

**Organist:** dhr. Klaas Schaap

**Welkom en mededelingen en aansteken van de Paaskaars door de lector**

**Aansluitend luisteren en zien:**

**Luisteren en zien: Lied 1005: 1, 2, 4, 5 *Zoekend naar licht hier in het duister***

tekst: Bernadette Farrell - ‘Longing for light, we wait in darkness’, vertaling: Elly Zuiderveld-Nieman,  
 melodie: Bernadette Farrell - CHRIST BE OUR LIGHT,

©1987 Make Way Music/© 1993 OCP Publications/Smallstonemediasongs.com

<https://www.youtube.com/watch?v=OyFmbGwBPfk>

1. Zoekend naar licht hier in het duister,  
 zoeken wij U, waarheid en kracht.  
 Maak ons uw volk, heilig, vol luister,  
 schijn in de donkere nacht.

Refrein

Christus, ons licht,  
 schijn door ons heen, schijn door het duister.  
 Christus, ons licht,  
 schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,  
 zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
 Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
 zo wordt uw stem gehoord.

Refrein

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
 zoekend naar warmte zijn velen koud.  
 Maak ons een huis van levende stenen,  
 schuilplaats voor U gebouwd.

Refrein

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,  
 voor zoveel leed, zoveel gemis.  
 Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,

totdat uw rijk hier is.  
Refrein

## Stil gebed

### Bemoediging en groet

### Gebed

#### Luisteren en zien: Lied 568a *Ubi caritas*

*muziek: Jaques Bertier*

<https://www.youtube.com/watch?v=9jRAoptZQb4>

Ubi caritas et amor.  
Ubi caritas, Deus ibi est.

Live in charity  
and steadfast love.  
Live in charity;  
God will dwell with you.

Daar waar liefde heerst  
en vrede,  
daar waar liefde heerst,  
daar is God met ons.

Live in charity  
and steadfast love.  
Live in charity;  
God will dwell with you.

Daar waar liefde heerst  
en vrede,  
daar waar liefde heerst,  
daar is God met ons.

### Veertigdagenproject kindernevendienst Levensweg (project Kind op zondag?)

#### De Bijbel open, Inleiding en Schriftlezing: Marcus 14: 1 – 11 (door de lector)

##### *Jezus met kostbare olie gebalsemd*

<sup>1</sup>De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. <sup>2</sup>Ze zeiden bij zichzelf: Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand. <sup>3</sup>Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. <sup>4</sup>Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor?’ <sup>5</sup>Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. <sup>6</sup>Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan.’ <sup>7</sup>Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. <sup>8</sup>Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. <sup>9</sup>Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering

aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.'

<sup>10</sup>Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters om hem aan hen uit te leveren. <sup>11</sup>Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zong op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren.

### **Luisteren en zien: *Be thou my vision***

*door: Celtic Worship, Be Thou My Vision (Traditional), melodie: trad. Ierse melodie - SLANE*

<https://www.youtube.com/watch?v=XiukM6WHQEQ>

#### Engelse tekst

Be Thou my Vision, O Lord of my heart  
Naught be all else to me, save that Thou art  
Thou my best Thought, by day or by night  
Waking or sleeping, Thy presence my light

#### Vrije vertaling van Sytze de Vries (uit *Het liefste lied van overzee I, 54*)

*Woon in mijn dromen, in al wat ik ben,  
want niets is mij liever, geen mens die ik ken,  
mijn diepste gedachte bij dag en bij nacht,  
het licht, waar ik wakend en slapend op wacht.*

Be Thou my Wisdom, and Thou my true Word  
I ever with Thee and Thou with me, Lord  
Thou my great Father, and I Thy true son  
Thou in me dwelling, and I with Thee one

*Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.  
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,  
als vader, als moeder, met mij kind aan huis.  
Woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.*

Be Thou my battle Shield, Sword for the fight  
Be Thou my Dignity, Thou my Delight  
Thou my soul's Shelter, Thou my high Tower  
Raise Thou me heavenward, O Power of my power.

*Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,  
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,  
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal.  
Gij, die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.*

Riches I heed not, nor man's empty praise  
Thou mine Inheritance, now and always  
Thou and Thou only, first in my heart  
High King of Heaven, my Treasure Thou art.

*Ik vraag geen schatten en roem gaat voorbij,  
een leven lang weet ik uw erfdeel voor mij.  
In U is toch alles wat waarde bevat?  
Wees Gij dan mijn rijkdom, mijn hemelse schat.*

High King of Heaven, my victory won

May I reach Heaven's joys, O bright Heaven's Sun  
Heart of my own heart, whatever befall  
Still be my Vision, O Ruler of all.

*Als hier op aarde de strijd is gedaan,  
zal ik in het licht van uw zonneschijn staan!  
Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn:  
wanneer ik in hem woon en Hij woont in mij.*

**Verkondiging** *Een geur van leven...*

**Kort orgelspel na de preek gevolgd door:**

**Luisteren en zien: Lied 791: 1, 4, 5, 6 Liefde eenmaal uitgesproken**

*tekst: Sytze de Vries, melodie: John Stainer - LOVE DEVINE*

<https://www.youtube.com/watch?v=trTbXikN3-M>

1. Liefde, eenmaal uitgesproken  
als uw woord van het begin,  
liefde, wil ons overkomen  
als geheim en zegening.
4. Liefde waagt zichzelf te geven,  
ademt op van goede trouw.  
Liefde houdt ons in het leven, –  
daarop hebt Gij ons gebouwd.
5. Liefde laat zich voluit schenken  
als de allerbeste wijn.  
Liefde blijft het feest gedenken  
waarop wij uw gasten zijn.
6. Liefde boven alle liefde,  
die zich als de hemel welft  
over ons: wil ons genezen,  
bron van liefde, liefde zelf!

**Gebeden, afgesloten met het *Onze Vader* lied 1006** Elise Mannah

*tekst: Gerard van Midden, bij Matteüs 6: 9 - 13, melodie: Gerard van Amstel*

<https://www.youtube.com/watch?v=Ibhgfun6to>

Onze Vader in de hemel,  
 U staat zorgzaam om ons heen.  
 Geef dat alle mensen weten:  
 zoals U is er maar één.  
 Doe ons telkens weer geloven  
 in een wereld zonder pijn,  
 in uw rijk dat eens zal komen  
 en dat soms te zien kan zijn.  
 Help ons samen goed te leven  
 en te doen wat U graag wilt.  
 Geef ons elke dag te eten  
 tot de honger is gestild.  
 En vergeef ons wat we fout doen,  
 net als wij niet blijven staan  
 bij de fouten van een ander,  
 maar weer samen verder gaan.  
 Help ons om te zien wat goed is  
 en wat slecht is, boos of naar.  
 Geef dat wij het juiste kiezen,  
 dat we goed zijn voor elkaar.  
 Onze Vader, wij geloven,  
 dat U onze wereld leidt.  
 Met uw licht helpt U ons verder.  
 Hier en nu en straks. Altijd.

**Informatie over de collecte die na de dienst gehouden wordt via GIVT****Luisteren en zien (slotlied): Lied 657: 1, 3, 4 *Zolang wij ademen***

*tekst: Sytze de Vries, melodie: Wales 1865 - LLANGLOFFAN*

<https://www.youtube.com/watch?v=djpbDsc-dkM>

1. Zolang wij ademen,  
 scheidt Gij in ons de kracht.  
 Om zingend te vertalen  
 waartoe wij zijn gedacht:  
 elkaar zijn wij gegeven  
 tot kleur en samenklank.  
 De lofzang om het leven  
 geeft stem aan onze dank.
  
3. Het donker kan verbleken  
 door psalmen in de nacht.  
 De muren kunnen vallen:  
 zing dan uit alle macht!  
 God, laat het nooit ontbreken  
 aan hemelhoog gezang,

waarvan de wijs ons tekent  
dit lieve leven lang.

4. Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop,  
het stijgt de angst te boven,  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest.  
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest.

### **Zending en zegen**

*Dat er licht is in jouw duisternis,  
dat er troost is als jij iemand mist.  
Soms een vriend om met je mee te gaan  
en wat liefde in een hard bestaan,  
dat jouw droom in vervulling gaat,  
altijd iemand die jouw stem verstaat.  
Ga op reis naar dat nieuwe land,  
want God houdt jou in zijn hand (gesproken tekst door voorganger)*

### **Inzameling van de gaven**

Via GIVT?

### **Orgelspel na de dienst**