

13-3-2022 9.30 uur GK Ommen

voorganger: ds. Sonja van Kooten-Tönjes

organist: Klaas Schaap

lectrice: Joaline Breteler

welkom en mededelingen

lied om mee te beginnen: Ps. 43: 1, 3 – O God, kom mijn geding beslechten

stil gebed - bemoediging en groet

gebed om ontferming

zingen: LB 547: 1, 2 en 5 – Met de boom des levens

project van en met de kinderen: ben je al klaar voor het feest?!

projectlied

gebed om ruimte voor Gods Geest

zingen: lied op melodie LB 575 (Jezus leven van ons leven)

Jezus gaat de veertig dagen vol van duisternis en pijn,

zoals eens het volk de weg ging, veertig jaar door de woestijn.

Bang zijn vaak ook onze wegen. Wint de dood, of wint het leven?

Het wordt donker om ons heen. Heer, laat ons toch niet alleen.

1^e Bijbellezing: Deuteronomium 5: 1 t/m 21

zingen: op mel. LB 575

Jezus gaat de veertig dagen, Hij blijft trouw aan Gods gebod,

biddend dat de goede aarde vol wordt van de wil van God.

Duister zijn vaak onze wegen; wint de dood of wint het leven?

Het wordt donker om ons heen. Heer, laat ons toch niet alleen.

2^e Bijbellezing: Lukas 9: 23 t/m 37

zingen: op mel. LB 575

Jezus gaat de veertig dagen, willen wij die met Hem gaan,

om te delen in zijn lijden, om met Hem ook op te staan?

Heer, wil ontrouw ons vergeven, vaak wint dood het van het leven.

Het is donker om ons heen. Heer, laat ons toch niet alleen.

verkondiging

zingen LB 538: 1, 3 en 4 – Een mens te zijn op aarde

dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

aandacht voor collecten

slotlied: LB 415: 1, 2 – Zegen ons, Algoede

zegen

zingen LB 415: 3