

Ommen GK 24 juli 2022 - 9.30 uur

Voorganger: ds. Sonja van Kooten-Tönjes

Organist: Freddy Bruins

luisteren/meezingen: <https://www.youtube.com/watch?v=pCASA5VTGa4> – 3.18 min

welkom en mededelingen namens de kerkenraad

staande zingen: NLB 33: 1, 8 – *Kom nu met zang en roer de snaren*

stil gebed - bemoediging en groet

staande zingen: L 195 – *Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest*

inleidende woorden, van een 16-jarige jongen:

Ik ben gekend... tenminste... dat zeggen ze.

ze zullen bedoelen, dat ze mijn naam kennen,

want wat is dat: iemand echt kennen?

Niemand kent mij, zelfs mijn eigen ouders niet.

Niemand weet wat ik denk of voel, laat staan dat ze weten wat ik wil.

Toch blijven ze het volhouden:

Hij - God - kende mij, al vanaf het begin van mijn leven.

Hij was er en Hij is er, wat ik in mijn leven ook doe.

Hij weet wat ik denk. En wat ik wil. En wat ik voel - zeggen ze.

Ik snap dat niet. Vind het eigenlijk maar niets.

Want dan weet Hij ook dat ik mij lang niet altijd

zó voel, zoals ik me voor doe.

Dat ik soms bang ben als ik 's nachts alleen ben.

Dat ik me vaak onzeker voel en alleen, zo totaal onbegrepen.

Dan weet Hij ook, dat ik het allemaal niet weet.

Dat ik 's nachts voor het raam sta te staren naar de sterren,

terwijl ik me wanhopig afvraag hoe ik verder moet.

Dat de tranen dan over mijn gezicht stromen

en ik mijn kussen pak om het huilen te smoren.

Als het allemaal waar is, dan weet Hij inderdaad niet alleen mijn naam,

maar dan kent Hij mij als niemand anders.

Ik weet niet wat ik daarvan moet denken, maar bijzonder vind ik het wel....

zingen: NLB 919: 1, 2 – *Gij die alle sterren houdt...*

laten we samen bidden

zingen: NLB 919: 3, 4 – *God, is dan wat U verliet...*

kinderen komen naar voren

gebed om ruimte voor Gods Geest

de kinderen gaan met Licht en Bijbel naar de nevendienst

lezing psalm 139: 1 t/m 18

zingen ps 139: 1 – *Heer, die mij ziet zoals ik ben*

lezing Hebr. 4: 14 t/m16

zingen ps 139: 2 – *Gij zijt zo diep vertrouwd met mij*

verkondiging: **Met al mijn wegen bent U vertrouwd.**

wij luisteren naar: <https://www.youtube.com/watch?v=QX4j7gc4PVM>

[Heer Die Mij Ziet Zoals Ik Ben \(psalm 139\) - YouTube](#)

zingen NLB 512: 1, 2, 3 en 6, 7 - *O Jezus, hoe vertrouwd en goed*

(eventueel: herdenking en zingen lied 91a: 1)

dankgebed en voorbeden

aandacht voor de collecten

zingen: NLB 864: 1, 3, 5 *Laat ons de Heer lof zingen*

zegen – zingen: Amen.