

Liturgie zondag 21 augustus Gereformeerde Kerk te Ommen

Intochtslied: Psalm 84: 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Woorden voor ons leven

Marcus 12: 28-34

Lied 150a

Gebed bij de opening van de bijbel

Lezing: Lucas 10:25-42

Zingen: 320: 1-4

Overdenking 1

Zingen: 838: 1 en 2

Overdenking 2:

906: 6 en 8

Dankgebed en voorbeden, Onze Vader

Inzameling

Slotzang:

Zingen "als je geen liefde"

Als je geen liefde hebt voor jezelf
word je steeds harder en droever
Help je de ander, vergeet je jezelf
word je steeds moeër en moeër.

Refrein1:

Als je geen liefde hebt voor jezelf
leef je buiten Gods gloria
Als je geen liefde hebt voor jezelf.
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Refrein 2:

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.

Refrein 2:

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen tijd neemt voor het plezier,
En jezelf telkens voorbij loopt
Als je de bloemen in bloei niet meer ziet
zie je Gods goedheid niet groeien.

Refrein 1: Als je wel liefde hebt voor jezelf
Leef je binnen Gods gloria
Als je wel liefde hebt voor jezelf
Leef je binnen Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
Is er geen hoop mee rop zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
Schrijf het op alle wegen.

Refrein 2:

Als je wel liefde hebt voor elkaar,
leef je binnen Gods gloria.

Als je wel liefde hebt voor elkaar,
leef je binnen Gods gloria.

Uitzending en zegen.