

## Zondag 4 september 2022 – dienst van Woord en gebed

Laatste dienst waarin ds. Hans Baart voorgaat

Gereformeerde Kerk te Ommen, 9.30 uur

Voorganger: ds. Hans Baart

Organist: dhr. Riekus Hamberg

Lector: mw. Berendien Hellingwerf

### DIENST VAN DE INTREDE

**9.15u Binnenkomst ambtsdragers – Gerjan Vrieling**  
*speelt op het orgel*

**9.20u Muziek – Riekus Hamberg**

**9.30u Welkom**

**Gedicht ‘Du er den Første’** (Liedboek p.529)

**\*Lied 218:** ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’

**Bemoediging en groet**

**Gebed van toenadering**

**Een woord van genade**

**Een lied van genade** | ‘You’re doing fine’ (The Bowery)

**Enkele woorden bij de dienst**

**Een kyrie in tijden van oorlog, overstroming, vlucht, honger, armoede, onrust, onbegrip en veel**

**wantrouwen** | Dona nobis pacem (W.A. Mozart)

**\*Lied 713: 1, 3 en 5** ‘Wij moeten Gode zingen’

### DIENST VAN DE SCHRIFTEN

**Schriftlezing** | Deuteronomium 8:7-18 (NBV21)

**\*Lied/Psalm 42: 3** ‘Hart onrustig, vol van zorgen’

**Schriftlezing** | Filippenzen 4:4-7

**Overdenking** | ‘Dank!’

**\*Lied ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’**

### DIENST VAN DE TOEWIJDING

**pastorale afkondigingen van geboorte en overlijden**

**\*Lied 91a: 1**

**Aandacht voor collecten**

**Stil gebed – voor onze dankbaarheid**

**\*Lied ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’** (ELB 58)

**Stil gebed – voor onze voorbeden**

**\*Lied ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’** (ELB 58)

**Gebed van Franciscus van Assisi** (Liedboek p.1355)

**We zingen het ‘halleluja’** (ELB 58)

### DIENST VAN VOORBIJ, WEGZENDING EN ZEGEN

**Woorden als afscheid door de voorzitter**

**Persoonlijke woorden van vergeten, vergeven en bewaren**

**Gebed**

*De kinderen komen terug van de kindernevendienst en willen iets tegen Hans zeggen.*

**\*Wederzijdse zegen door het stand zingen van Lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’**

*Hans trekt in stilte zijn liturgisch gewaad uit.*

**Orgelmuziek**

#### ‘Du er den Første’

Gij hebt mij eerst bemind, o God.  
We hebben het vaak over  
één keer in de geschiedenis.  
Maar de hele dag,  
het hele leven door  
bemint Gij mij het eerst.

Als ik in de morgen ontwaak  
en mijn ziel tot U wend,  
zijt Gij de eerste:  
Gij hebt mij ‘t eerst bemind.

Als in de dageraad  
ik opsta van mijn bed  
en op datzelfde ogenblik  
mij biddend richt tot U,  
zijt Gij mij voor:  
Gij hebt mij ‘t eerst bemind.

Als in de dag ik mij onttrek  
aan de verstrooiing van het leven,  
mijn ziel tot inkeer breng  
en denk aan U,  
dan denkt Gij reeds aan mij:  
Gij hebt mij ‘t eerst bemind.

En ik, ondankbaar mens,  
die altijd denk en spreek  
alsof Gij maar één keer  
het eerst  
mij hebt bemind...

*Sören Kierkegaard*