

Liturgie Vinkenbuurt zondag 18 september 2022 begin Vredesweek

Predikant: ds. Coby de Haan

Bij ingang van de kerk, papiertjes uitdelen, waar mensen hun vredeswensen opschrijven.

Welkom en mededelingen – ouderling van dienst

Zingen: Psalm 146: 1 en 3

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Zingen Lied 8b Zie de zon, zie de maan vers 1,2,3,4 en 5

Inleiding op de dienst

Lied 1010: Geef vrede Heer, geef vrede vers 1 en 4

Kyriegebed met foto's

God wij bidden tot U om vrede, waar haat en geweld heerst.

Foto 1: Het oorlogsgeweld in Oekraïne

Foto 2: De vergeten oorlog in Yemen

Foto 3: Haat en geweld tegen asielzoekers

Foto 4: Haat en geweld in partnerrelaties

HEER ONTFERM U OVER ONS!

Gebed om sjalom

Lied: Komen ooit voeten gevleugeld vers 1,2 en 3 Tussentijds 216, melodie Lof zij de Heer

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede;
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord uit mensen monden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan -
vrede de weg voor mijn voeten.

Bijbellezing Filippenzen 2: 1-13

Preek

Zingen Lied: 1014 Geef vrede door van hand tot hand: 1-5

Vredeswensen ophalen

Eventuele pastorale afkondigingen

Dank - en voorbeden

Collecte

Zingen Lied: 418: 1 en 3 God, schenk ons de kracht

Zegen