

**Liturgie 29 januari 2023 Ommen om 9.30 uur**

**Organist: Lydia Volkerink**

**Pianist: Hendrik Behnen**

**Zang: Naomi Seine**

**Voor de dienst zingen we '10.000 redenen voor dankbaarheid'**

**Woord van welkom en afkondigingen door lector Hetty de Lange**

**Psalm 27: 5, 7**

**Stil gebed – Onze hulp – Groet**

**Inleidend woord**

**Drempelgebed**

**Lied 601**

**Schriftlezing: 1 Kor. 1: 18 – 25 door de lector**

<sup>18</sup>De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. <sup>19</sup>Er staat namelijk geschreven: 'Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.' <sup>20</sup> Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? <sup>21</sup>Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld Hem niet door haar wijsheid gekend, en daarom besloot Hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. <sup>22</sup>De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, <sup>23</sup>maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. <sup>24</sup>Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, <sup>25</sup>want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

**Lied: Ken je mij?**

**Verkondiging**

**Lied 377: 1**

**Eventuele afkondigingen (bij bericht van overlijden lied 731: 2 )**

**Gebeden**

**Lied 886**

**Viering H.A.:**

- **Nodiging**
- **De grote lofzegging**

- **Tafelgebed**

**Onderdelen van het tafelgebed zijn:**

- **Lied 405: 1 (orgel)**
- **Acclamatie**
- **We bidden samen het Onze Vader**
- **Vredegroet**

**Viering van het H. Avondmaal in de lopende variant ( Ondertussen is er orgel - en pianospel)**

**Dankzegging**

**Aandacht collecte**

**Lied 416**

**Zegen met gezongen 'Amen'**