

## Liturgie Paasdienst 9 april 2023 GK Ommen 9.30 uur

Voorganger ds Sonja van Kooten-Tönjes  
Organist Riekus Hamberg  
Ensemble Soli Deo Gloria

Inleidende muziek

mededelingen

inleidende woorden

Zingen: mel. Al wie dolend ih donker (gemeente blijft hierbij zitten)

Al wie dolend in het donker, in de holte van de nacht  
en verlangend naar een wonder op de nieuwe morgen wacht:  
vrijheid wordt aan U verkondigd door een Koning zonder macht.

Onze last heeft Hij gedragen, onze onmacht tot-ter-dood.  
Gaf, als antwoord op ons vragen, ons zichzelf als levensbrood.  
Nieuwe vrede zal er dagen, liefde straalt als morgenrood.

*de nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen*

drempelgebed – bemoediging en groet

staande zingen wij: NLB 630: 1, 2, 3 = Sta op, een morgen ongedacht

welkom

Zingen: mel. LB 632 3 verzen

Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt en gegeven  
wij mogen opstaan om met Hem in vrede te leven!  
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht.  
Dankbaar een lied aangeheven!

Dit is de dag waarop wij vrolijk spelen en zingen.  
Wij mogen leven en blij zijn met allerhand dingen.  
Zing nu een lied! En heb je toch nog verdriet,  
dan wil de Heer je omringen.

Dit is de dag om te zeggen: je hoeft niet te vrezen!  
Wij mogen vieren dat Jezus steeds bij ons zal wezen.  
Kom in het licht en hoor het blijde bericht:  
Jezus, de Heer, is verrezen!

gebed

Project met de kinderen 'Verander je mee?'

Projectlied: mel. NLB 536

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.  
Met de verhalen van het goede leven  
Zal God ons hoop en licht en liefde geven.  
Vier met ons mee dat alles anders kan.

Kom als je blij bent, kom met je verdriet.  
Kom met geluk en kom ook met je vragen.  
God wijst de weg in deze veertig dagen.  
Open je ogen. Zorg dat jij het ziet!

lezing Exodus 14: 9 t/m 14

lezing bewerking van Psalm 2, bewerking door Hans Bouma.

Al die volken op aarde  
en al die machthebbers met hun gebalde vuisten –  
waarom komen zij in verzet tegen God en zijn Messias?  
Waarom zeggen zij: wij moeten het juk van die God  
en van die godsdienst afwerpen; ons van hun boeien ontdoen?  
God, die in de hemel troont, moet om hen lachen.  
Hij spot met hen.

Laat ze maar uitkijken, die koningen en die groten der aarde!  
Want één is er slechts koning: de gezalfde, Gods Zoon.  
God zélf sprak tot Hem: jij bent mijn Zoon,  
vandaag heb Ik jou tot leven geroepen.  
Vraag maar, Ik geef je de volken in bezit,  
Ik geef jou de naam boven alle naam,  
en alle einden der aarde zullen dat zien!  
Daarom koningen, daarom leiders van de volken,  
wees verstandig. Weet toch jullie plaats!  
Onderwerp je toch aan God en breng eer aan zijn Zoon,  
want anders lopen jullie wegen dood.  
Gelukkig zijn zij die bij de Heer schuilen!

Zingen: NLB 641: 1 en 3 = Jezus leeft en ik met Hem

lezing Lukas 24: 1 t/m 12

zingen: op mel Daar juicht een toon, 4 verzen, in wisselzang

allen            De morgen staat vol vrolijk licht,  
                  de schepping heeft zich opgericht ,  
                  want zie: de Heer is opgestaan.  
                  De Heer is waarlijk opgestaan!

vrouwen:        Vergeefs gaan vrouwen naar het graf,  
                  dat schuilplaats aan het leven gaf,  
                  want zie: de Heer is opgestaan.  
                  De Heer is waarlijk opgestaan!

mannen         De mannen zoeken tevergeefs  
                  naar wie het graf geschonden heeft,  
                  want zie: de Heer is opgestaan.  
                  De Heer is waarlijk opgestaan!

allen            Er is een wonderlijk bericht,  
                  dat overal weer vreugde sticht.  
                  Want hoor: de Heer is opgestaan.  
                  De Heer is waarlijk opgestaan

verkondiging

zingen: mel. Samen i.d. Naam van Jezus,

Uit het duister zonder grenzen, uit de nacht van hoop en vrees,  
komt Hij, weerloos als wij mensen, als een licht dat ons geneest.  
In de dood was Hij verdwenen met een naam en een gezicht,  
als een vuur is Hij verschenen, komt Hij stralend aan het licht.

Zing een lied van licht en vrede, want de Heer is opgestaan.  
Dood en donker zijn verdwenen. Heel de aarde: looft zijn Naam!  
Als een woord aan ons gegeven, als een lente, lang verwacht,  
als een nieuw begin van leven, heeft Hij ons het licht gebracht.

Mensen voelen, mensen vragen, blinden tasten naar de zon,  
zingt vandaag en alle dagen van een nieuwe horizon.  
Zing een lied van licht en vrede, want de Heer is opgestaan;  
dood en donker gaan verdwijnen! Heel de aarde: looft zijn Naam!

*(eventueel pastorale mededelingen)*

dankgebed en voorbeden

aandacht voor de collecten

zingen: U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer,  
onze Redder, Meester, twijfel nu niet meer.  
Zingt van heind' en verre dat het feest begon.  
Zingt het zonder einde: Christus overwon!  
U zij de glorie, opgestane Heer.  
U zij de victorie, nu en immermeer.

Wat nog te vrezen? Hij leeft eeuwig voort  
die mijn heil wil wezen, vrede ongestoord.  
Hij is mijn victorie en mijn hulp in nood.  
Hij is mijne glorie, ik vrees nu geen dood.  
U zij de glorie, opgestane Heer.  
U zij de victorie, nu en immermeer.

uitzending en zegen

zingen: U zij de glorie, 3e vers

Licht moge stralen in de duisternis,  
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.  
Leer ons dan te leven in dit nieuwe licht,  
wil het woord ons geven, dat hier vrede sticht.  
U zij de glorie, opgestane Heer.  
U zij de victorie, U zij alle eer!

uitleidende muziek