

Dienst Gereformeerde Kerk Ommen, 25 juni 2023

Voorganger: Gera Mateman

Ouderling: Tamara Post

Organist: dhr. Hilberink

Welkom – stil gebed – bemoediging en groet

Onze hulp en onze verwachting is van Hem die hemel en aarde heeft gemaakt. God, onze Heer. Hij maakte alles wat leeft, wat groeit en bloeit. Hij maakte u en jou en mij. En deze God is trouw. Gisteren, vandaag en morgen. Hij is trouw voor altijd en altijd. En nooit zal Hij loslaten het scheppingswerk wat zijn hand begon.

Genade, barmhartigheid en vrede zij ons van deze God – Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Zingen: Psalm 90a: 1, 3, 5, 6 (uit Liedboek 2013)

O God, Die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons Uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis.

Gij zijt, van voor Gij zee en aard',
hebt door Uw woord bereid,
altijd dezelfde, Die Gij waart,
de God der eeuwigheid.

De tijd draagt alle mensen voort,
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

O God, Die droeg ons voorgeslacht,
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis.

Gebed

Zingen: gezang 465: 1 en 2

Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.

Nog voor wij U iets vragen,
voorkomt Gij ons gebed.
Gij hebt aler wij klagen,
op onze nood gelet.
Gij helpt de last ons dragen,
Gij steunt bij elke tred,
zelfs bij de zwaarste plagen
zijt Gij de God die redt.

Lezen: Mattheüs 6: 24 - 34

24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 25 Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten?

of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? –
32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Zingen: lied 981: 1, 2, 3

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

Verkondiging

Evangelische Liedbundel 327a: 1 en 2

1 Als op 's levens zee de stormwind om u loeit,
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.
refrein:
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
Tel ze, tel ze alle, en vergeet er geen.
Tel ze, tel ze alle, noem ze één voor één,
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

2 Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer.

Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan den Heer,
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
Dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên
refrein

3 Als ge ziet op and'ren met veel geld en goed,
Weet, uw Hemelvader geeft u overvloed.
Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop,
Schatten in den Hemel zijn uw blijde hoop.
refrein

Gebed

Collecte-informatie

1. KIA werelddiaconaat: Columbia
2. voor de kerk en kerkelijke gebouwen
3. Voor de zending en wereld diaconaat

Tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de kinderen uit de oppas worden gehaald

Slotlied: lied 913: 1 en 3

Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen den weg niet vindt:

neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.

Zegen

Macht die alles maakte en maakt wat leeft,
God, Licht, het Leven zelf,
Blijf bij ons en bij al uw mensen
in deze dag, in dit leven.
Blijf bij ons, met uw genade en goedheid,
als kilheid ons omringt.
Blijf bij ons, met uw licht en uw warmte,
als duisternis ons overvalt.
Blijf bij ons, met uw woord van troost en bescherming,
in de leegte van de nachten.
Blijf bij ons, in leven en in sterven,
dit uur, vandaag, en alle komende dagen,
tot in eeuwigheid.
Blijf bij ons met uw zegen,
steeds als wij uw Naam uitspreken.
Soms misschien zonder woorden,
omdat we geen woorden hebben voor wat er leeft in ons,
omdat de stilte ons overvalt,
of omdat woorden ons ontnomen zijn,
blijf bij ons, zegen ons in uw Naam.

De Here zegent ons en behoedt ons,
De Heer wendt zich naar ons toe en is ons genadig,
De Heer wendt zich naar ons toe en geeft ons vrede.
Amen