

Milieu en geloof, het zal me een zorg zijn

Themadienst in de Gereformeerde Kerk/PKN van Ommen

Op zondag 4 augustus 2024 om 9.30 uur

Voorganger: ds. Han Wilmink

Orgel/piano: Frans Dijkstra

Ouderling van dienst: Herman van Dijk?

Lector: Lidy Zwiers

Voor de dienst: horen, zien Daniël Lohues - *Op 't platteland*

<https://www.youtube.com/watch?v=Z4PKz5Do5SE>

Welkom door de ouderling van dienst

Stilte

Aanvangslied 216 *Dit is een morgen als ooit de eerste*

Bemoediging en Groet

Gebed van ontferming voor onze aarde en al wat daarop leeft en zingen met orgel:



KYRIELEIS, HEB MEDELIJDEN

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping klaagt, de aarde huilt -
akkers en weiden: straks woestijnen,
het voedsel schaars, de grond vervuild.

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping kreunt, de aarde vraagt:
gun ons de tijd nog te vermijden
dat al wat leeft wordt weggevaagd.

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping schreeuwt, de aarde zucht -
hoe konden wij zo brutoontwijken
uw werk: het land, de zee, de lucht?

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping roept, de aarde smeekt -
dit is toch niet het eind der tijden,
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping bidt, de aarde hoopt
op U, op ons – een jaargetijde
dat al ons vuil in schoonheid doopt.

tekst: André F. Troost

melodie: gezang 488a *Liedboek voor de Kerken*
of gezang 310 *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk*

Gesprekje met de kinderen over het thema met wat beamerplaatjes

We zingen “*Wij gaan even uit elkaar*”

1: Wij gaan voor even uit elkaar,

En delen nu het licht.

Dat licht verteld ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

2: Wij geven Gods verhalen door,

En wie zich open stelt,

Ervaart misschien een beetje licht,

Door wat er wordt verteld.

3: Straks zoeken wij elkaar weer op,

En elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar,

Het is voor allemaal.

De kinderen gaan naar hun eigen ruimte

Gebed bij het openen van de Bijbel

Lezing: Psalm 104: 1-3 en 10 - 28

Zingen: lied 880 *Het leven op aarde is vreugde en rijkdom*

Lezing Romeinen 8: 19-23

Horen en zien ***Touch the Earth Lightly*** (*Koester de aarde*) Tekst: Shirley Erena Murray/muziek Swee Jong Lim

<https://www.youtube.com/watch?v=sTPPmvut-cM>

(Het lied zingen na de preek in een Nederlandse vertaling van Sytze de Vries ,
zo raken de mensen met melodie vertrouwd en met het thema van de dienst)

Uitleg en verkondiging in 2 delen, onderbroken door:

Horen en zien en meezingen: *Kijk om je heen* (met bekende op Piano!) Tekst Sytze de Vries/muziek John Rutter YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=oQ4G3FwnJQw>

Zingen na de verkondiging met voorspel *Koester de aarde* (melodie zie voor de dienst / tekst Sytze de Vries)

Gebeden en Onze Vader afgesloten door *Dan bent U met ons*

Horen en zien en meezingen: *Dan bent U met ons* (Scheppingsliederen Schrijvers voor gerechtigheid)

[Dan bent U met ons - Nederland Zingt - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=u0Bzi2a1dfU)

<https://www.youtube.com/watch?v=u0Bzi2a1dfU>

Uw giften (geen rondgang)

Slotlied 1014 : 1, 2 en 5 *Geef vrede door van hand tot hand*

Uitzending en Zegen

En dan is er koffie... en napraten

Lied (na verkondiging) bijlage *Koester de aarde*

Koester de aarde, schat haar op waarde

ons is de zorg voor haar toevertrouwd!

Wonder van leven: zo door te geven

dat ook ons nageslacht toekomst behoudt.

Maar hoe wij stilaan met alles omgaan

zijn wij de doodsboden voor al wat leeft.

gifwolken dreigen, ramp aan ramp rijgend

laat ons toch bidden dat God ons vergeeft.

Laat alles groen zijn, een nieuw seizoen zijn

water dat zegent en luchten vol kleur.

Laat ons op aarde de hoop bewaren
dat ooit de vrede de schepping herkleurt.

U hebt met liefde, 't leven gegeven
in zon en sneeuw is uw hand, God, te zien.
Leer en bekeer ons, christus verbind ons
maak ons toch één en neem ons in uw dienst.