

Liturgie van de dienst van bevestiging en intrede van Hans de Greef op 22 september 2024 in de Gereformeerde kerk van Ommen om 9.30 uur

Organist: Wim de Just

Kerkenraad, gastpredikanten en Hans de Greef komen binnen

Woord van welkom door de lector Sandra Weller

Lied 210: 1, 2, 3

Stil gebed – Onze hulp – Groet

Inleidend woord

Lied 274

Aandacht symbolisch bloemstuk

De voorzitter van de kerkenraad, Gerko Warner, vertelt van de afgelegde weg die leidde tot het beroepen van Hans en de bevestigingsdienst van deze zondag

Hans wordt nu uit de kerk naar voren geroepen

Inleidende tekst uit het Dienstboek over ‘Wat aan de dienaar des Woords is toevertrouwd’

Wat betekent dit concreet voor onze gemeente met betrekking tot de taak van de predikant? (beamer: Kest gaat met een microfoon de kerkzaal in)

Vragen en antwoorden voorafgaand aan de bevestiging

Lied om de Geest: ELB 152 (Lied van Taizé): (3x)

Kom tot ons, o Heil’ge Geest
In ons ontsteekt Gij ’t vuur van Uw liefde.
Kom tot ons, o Heil’ge Geest
Kom tot ons, o Heil’ge Geest

Direct gevolgd door en overgaand in Lied 360: 1

Gebed

Bevestiging van Johannes Samuël de Greef tot dienaar des Woords

Handoplegging door collega’s van Hans

Afsluitend gebed

Ds. Hans de Greef krijgt de rode stola omgelegd

Vraag en antwoord van de gemeente (gemeente gaat staan)

Voorganger:

Gemeente, dit is uw predikant.

Wilt u dominee Hans de Greef als herder en leraar in uw midden ontvangen
en hem hooghouden in zijn ambt?

Gemeente: Ja, dat willen wij van harte

Overhandiging rode roos door de ouderling van dienst

Lied 362: 2

Wisseling van voorganger

Vredegroet

Voorganger: “De vrede van de Heer zij altijd met u.”

Gemeente: “Zijn vrede ook met u”

Kindermoment

Kinderlied: Diep diep diep als de zee. (Zingen met filmpje [Diep diep diep als de zee](#)  [Opwekking kids 68](#)  [Leuke opwekkingsliederen \(youtube.com\)](#))

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste lezing: Psalm 139: 1-2 en 13-18

**Luisterlied “Ken je mij” Een lied bij Psalm 139 van Huub Oosterhuis gezongen door
Trijntje Oosterhuis**

[Trijntje Oosterhuis - Ken Je Mij \(Live & akoestisch @ De Rode Hoed 2008\) - YouTube](#)

Evangelielezing: Marcus 9: 33-37

Zingen ‘Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen’ Psalm 90: 1,8

Preek

Zingen 'Heer wijs mij uw weg' Hemelhoog 420/ Opwekkingsliederen 687

Gebeden

Informatie over de collecte

**Kinderen uit de kindernevendienst komen terug.
Kinderen uit de crèche kunnen nu worden opgehaald.**

Slotlied 'Zou ik niet van harte zingen' Lied 903: 1 en 6

Zegen gevolgd door gezongen Amen

Na de dienst is er ruimte voor toespraken