

Zondag , 19 april 2026, 3^e zondag van Pasen, “ van de trouw van de HEER is de aarde vervuld”, 10:00, Buurthuis Witharen.

Voorganger Ds. Hans de Greef

Organist Klaas Schaap

Ouderling van dienst Frieda Slotman

Lector Ria Boschman

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 33: 1,2,8 Zing nu met zang en roer de snaren

Bemoediging en groet

Drempelgebed (staande)

Zingen Opwekking 698 Nooit meer alleen [nooit meer alleen opwekking 698](#)

Gebed om ontferming

Glorialied 648 Zing halleluja, hemel en aarde zing

Gebed bij de opening van het woord

Kindermoment en kinderlied [One Two Three](#)

Genesis 28:10-22

Zingen Psalm 124: 1,3,4 Laat Israël nu zeggen blij van geest

Lucas 24:13-35

Zingen lied 642:1 Ik zeg het allen dat Hij leeft

Preek

Zingen lied 650 De aarde is vervuld: 1 allen, 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 vrouwen, 6 mannen, 7 allen.

In geval van overlijden: afkondiging, stilte, zingen lied 731:2

Gebeden. Tijdens het gebed zingen we telkens na de woorden “zo bidden wij samen” lied 368f “God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja.”

Slotlied lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen beantwoord met gezongen Amen