

Van de voorzitters

'Jezus roept hier mensen samen', staat in ons Liedboek. En ook: 'dat Hij met ons samen wil wonen, geeft ons de moed voor dit gebouw.' Wij worden samengeroepen maar het mag nu niet, hoe graag we het ook zouden willen. Kerk zijn in deze tijd: niets lijkt meer normaal te zijn.

'Maar niet met steen en hout alleen is 't grote werk gedaan. 't Zal om onszelve gaan'. Niet het gebouw is bepalend maar wat wij doen in woord, gebed en daad. Overal steken mooie initiatieven de kop op, allemaal hartverwarmend en bemoedigend, waarin we de liefde van Christus kunnen zien. Ook mooi hoe de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in Ommen/Witharen/Vinkenbuurt gezamenlijk optrekken. Net als iedereen hebben we ons te houden aan de regels en adviezen van de regering en het RIVM. Daarnaast houden we de aanbevelingen van de landelijke kerk in de gaten. Dat heeft praktische gevolgen.

Naar verwachting worden de kerkdiensten via internet en/of kerkteléfono voorlopig gecontinueerd. We weten nu nog niet of en hoe we kerkdiensten gaan organiseren wanneer de maatregelen afgeschaald worden. Mocht je ideeën hebben, laat het ons weten.

- Doop en openbare belijdenis van het geloof stellen we uit tot we weer mogen samenkomen in de kerk. Dat is mooier voor iedereen.
- De bevestiging van nieuwe ambtsdragers gaat voorlopig niet door. We zijn dankbaar dat aftredende ambtsdragers wat langer aan willen blijven.
- Kerkelijke inzegening van een huwelijk kan alleen in kleine, besloten kring. Grote feesten zijn niet toegestaan.
- Heilig Avondmaal: er is een mogelijkheid om thuis invulling te geven aan dit sacrament, zoals dat op Goede Vrijdag vanuit de Hervormde gemeente gebeurde - al is de beleving van een thuisviering anders dan samen in de kerk.

Wij hopen elkaar binnen afzienbare tijd weer te ontmoeten in één van onze kerken. Bovenal wensen we jou sterkte, kracht en Gods nabijheid.

Marinus Dunnewind (voorzitter kerkenraad herv. gemeente)
Johan Schinkelshoek (voorzitter kerkenraad geref. kerk)

Kerkdiensten bekijken

De beamerteams

Als beamerteams projecteren wij normaal gesproken de liederen en bijbelteksten in de kerk. Op dit moment zijn we kerk-op-afstand. Als beamerteams projecteren we nu speciaal voor uitzending via internet op Kerkomroep.

De dienst wordt op zaterdagmorgen opgenomen in een lege kerk, afwisselend in de Hervormde en de Gereformeerde kerk. Er zijn ongeveer vijf mensen aanwezig die minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Tijdens de dienst is er een overdenking, aandacht voor de kinderen, worden er filmpjes getoond en liederen van YouTube uitgezonden.

De kerkdiensten zenden we uit via Kerkomroep. De diensten kunnen *live* gevolgd worden of later teruggekeken worden. Daarnaast wordt de opgenomen dienst op zaterdagavond ook op pkn-ommen.nl en op YouTube/Vimeo gezet. Zo kan iedereen ook buiten Kerkomroep om de dienst volgen en wordt Kerkomroep op zondagochtend niet overbelast. Voor mensen van de kerkteléfono wordt de dienst op zondag afgespeeld.

U kunt dus de uitzendingen volgen via:

1. www.kerkomroep.nl
2. www.pkn-ommen.nl
3. Youtube/Vimeo
4. kerkteléfono

Bij problemen of vragen kunt u contact opnemen met de beamerteams:

- hervormde gemeente: herv-beamerteam@pkn-ommen.nl
- gereformeerde kerk: geref-beamerteam@pkn-ommen.nl

PaKaN!

Ook PaKaN! heeft vanwege corona alle activiteiten voor het jeugdwerk moeten staken. We proberen te zoeken wat God voor nieuwe mogelijkheden geeft!

#PaKaNgezinshuiskerk

Wij geloven dat de basis van geloven van ieder kind en iedere jongere thuis ligt. De #PaKaNgezinshuiskerk hebben we daarom ontworpen: één voor 12- en één voor 12+. Ieder weekend kun je via pkn-ommen.nl een format downloaden met liedjes, opdrachten, verhalen, linkjes naar filmpjes, gebedsvormen, verwerking en knutselopdrachten. Als gezin kun je je eigen dienst vormgeven.



#10erFollowClubDienst

Af en toe organiseren we een #10erFollowClubDienst. We spreken een moment af om samen online te zijn via Whatsapp: bidden, grappige opdrachten, een filmpje, een quiz en de zegen van één van de predikanten.



Ook meedoen? Meld je aan bij Thomas

Kinderpinksterfeest

We werken aan een leuke invulling voor Pinksteren voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Houd de website én de Facebookpagina van PaKaN! in de gaten!

Tot slot

Wil je als tiener een keer praten met iemand anders dan je ouders of broertjes/zusjes? We staan voor je klaar! Mail maar naar pakan@pkn-ommen.nl.

Hou vol en blijf gezond!

Kindernevendienst

Anja Exel (geref.) en Finanda Ruys (herv.)

Al is er in de uitgezonden kerkdiensten geen kindernevendienst, iedere zondag is er veel aandacht voor de kinderen. De verhalen komen meestal uit Kind op Zondag. Tijdens de Veertigdagentijd kreeg het project een mooie plaats in de diensten. De kinderen werden door de leidsters en dominees meegenomen in het project van Kind op Zondag: Een teken van leven. Elke week zongen we het projectlied: 'De paaskaars brandt.'



Kind op Zondag vindt het belangrijk dat het kinderwerk doorgaat, vooral voor gezinnen die nu de kerkelijke gemeenschap en het vieren met jong en oud moeten missen. Daarom stelt de redactie tijdelijk haar materiaal

beschikbaar. Klik op: kindopzondag.nl en bekijk/download alle materialen die je wilt. Ook knutselwerkjes om thuis te maken. Als kindernevendienst zijn we blij dat we wekelijks een bijdrage mogen leveren aan de dienst. Zo proberen we om de kinderen ook tijdens deze moeilijke periode bij de kerk te betrekken.

Pastoraat Gereformeerd

Sinds een week of negen gaan veel kerkelijke activiteiten noodgedwongen anders dan anders. Kerkdiensten zijn online, overleg gebeurt via e-mail of beeldbellen en er wordt veel getelefoneerd. Onze predikanten, andere ambtsdragers en contactpersonen proberen zo goed mogelijk contact te houden. Er worden veel kaartjes verstuurd en telefoon-gesprekken gehouden.

Bezoeken worden voornamelijk niet afgelegd. Mocht u behoefte hebben aan een gesprekje, vragen hebben of zorgen willen delen, neem dan contact op met uw contactpersoon. Als dat even niet lukt, kunt u gerust de wijkouderling of ons als voorzitter van een wijkraad bellen of mailen.

We proberen er ook deze tijd voor elkaar te zijn. Ondertussen moeten we nog even volhouden. We hopen dat we elkaar binnen afzienbare tijd weer op de vertrouwde manier kunnen ontmoeten en bidden om sterkte, moed en gezondheid voor ons allen!

Hennie Meulenkamp (voorzitter wijkraad wijk 1)
Jan Heijink (voorzitter wijkraad wijk 2)

Pastoraat Hervormd

Een ontmoetingsavond zit er voorlopig even niet in. Ouderen bezoeken in de zorgcentra is niet meer mogelijk. Het is zaak om 1,5 meter afstand te houden en niet bij elkaar op bezoek te komen. Kun je dan nog pastoraal bezig zijn?

De afgelopen periode is gebleken dat dat kan. Met kaartjes en telefoontjes houden ouderlingen en pastoraal medewerkers contact. Ieder doet wat hem/haar goeddunkt en wat in zijn/haar vermogen ligt.

Zou u een telefoontje op prijs stellen of geldt dat voor uw buurvrouw of vader of moeder, dan kunt u zich melden bij de coördinatoren Ferdinand Kampman en Jan Hemstede: herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

HVD

Ook H.V.D.-ers bezoeken niet meer. Zij bellen en sturen kaartjes.

Tenslotte

Voor contact kunt u een ouderling, pastoraal medewerker of coördinator

benaderen. Ook kunt u contact leggen met onze predikanten Karel Hazeleger en Tabitha Keuning. Daarbij kunt u via de button Pastorale verzoeken (tabblad 'Over ons') op pkn-ommen.nl een bericht naar de coördinatoren versturen.



Goede moed! Karel Hazeleger

Voor Jezus zijn we nooit onbereikbaar. Hij die door gesloten deuren zijn leerlingen opzoekt. Hij weet ons wel te vinden. En zijn aanwezigheid: die is ook nu het antwoord op de angst. Die geeft ons vrede!

Een zoon vertelde dat hij aan zijn oude moeder had gevraagd of ze het niet moeilijk vond dat iedereen 1,5 meter afstand moest houden. Haar antwoord: 'Mensen blijven op afstand, maar God is altijd nabij.' En zo is het!

Niet Alleen

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Ondertussen komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties. Niet Alleen verbindt lokale hulpinitiatieven met hulpvragers. De hulpvraag wordt door Niet Alleen doorgestuurd naar een kerk bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent ... niet alleen!

Heb je hulp nodig? Bel: 0800-1322

maandag t/m vrijdag: 9.00-21.00 uur

zaterdag en zondag: 9.00-20.00 uur

Een lokale kerk zal je zo snel mogelijk benaderen.



Rechtstreeks bellen mag natuurlijk ook:

Diaconie dichtbij Gezamenlijke diaconieën

Heel wat mensen hebben het lastig in deze roerige tijden:

- Ouders die werk en onderwijs moeten combineren. Soms hebben hun kinderen somatische of verstandelijke beperkingen. Bij wie kunnen ze terecht bij problemen?
- Gemeenteleden die ernstig beperkt zijn in het contact met familieleden. Worden zij gezien?
- Gemeenteleden met somatische beperkingen en/of geheugenproblemen, met name zij die zelfstandig wonen, nu Thuiszorg kampt met personeelskrapte. Is er aandacht of een beetje hulp nodig?
- Mantelzorgers
- Mensen met zorgen om werk, inkomen, hun bedrijf; zzp'ers, flexwerkers, die geen aanspraak kunnen maken op regelingen. Hoe kan de diaconie helpen?

De **rijksoverheid** heeft financiële regelingen getroffen voor bedrijf en/of loonderving. Bij de **gemeente** (zie ommen.nl) kun je terecht voor bijstand, een regeling voor zzp'ers, en zo nodig is er de voedselbank. Het Samendoen team is voor indicaties thuiszorg en er is een noodfonds (door kerken ondersteund).

Kerken kunnen zorgen voor een financiële bijdrage/lening in primaire levenskosten (huur/energie), winkelbonnen voor voedsel, huishulp (site Niet Alleen), medicijnen halen, hulp bij tekort aan thuiszorg, verwijzen naar gemeentelijke instellingen, koken voor een ander, enz. Het zijn vaak kleine dingen en wat aandacht die de kerk dichterbij brengt.

Samen Eten Rommelt Wassens

Ruim twee maanden geleden hadden wij voor het laatst Samen Eten. Voor iedereen is er sindsdien veel veranderd. Voor wie kwetsbaar is, zit er vaak niets anders op dan thuisblijven. Als kookgroep missen we de maandelijkse contacten met de kokers en met u, de mensen voor wie we met liefde koken. Omdat we Samen Eten voorlopig niet kunnen organiseren, hebben we iets bedacht voor onze eters. Als het goed is heeft u op Bevrijdingsdag een zelfgemaakt appelcakeje ontvangen met een groet van de kookgroep. Zodat u weet: u bent in onze gedachten. We hopen erop dat we elkaar weer in gezondheid terug mogen zien.

Alle zorgvuldigheid ten spijt is het mogelijk we iemand vergeten hebben. Dat zouden we heel erg vinden. Mocht u iemand weten, die regelmatig kwam eten en die op 5 mei geen attentie ontvangen heeft, laat het me dan weten: 0529-454532. Dan kunnen we het nog goed maken.

Goede moed!

Gera Mateman

Bij de Gereformeerde kerk worden sinds Pasen stenen neergelegd met woorden erop van hoop; woorden, die bemoedigen, woorden van geloof en vertrouwen. Of er staat een afbeelding op: een regenboog, kruis, hart, anker. Ooit gaf Jezus aan dat wij ons lewenshuis mogen bouwen op Hem. Want dan is ons lewenshuis op rotsvaste grond gebouwd. Velen hebben hun houvast op hun kleine rotsjes geschreven.



Mijn oog viel op 'Mijn tijd is in Gods hand'. Dat klinkt als een geloofsbelijdenis, waaruit vertrouwen spreekt, en overgave. Als we die woorden vol vertrouwen kunnen zeggen, kunnen we veel dragen én verdragen.

Vertrouwen op een rots(je) en op DE Rots. Ik wens u/jullie allen dat vertrouwen toe.

Geven met Givt of Kerkgeld

Sinds kort kunt u ook collectegeld geven met een app op uw telefoon. De Gereformeerde kerk gebruikt hiervoor Givt, de Hervormde gemeente gebruikt Kerkgeld. Op onze website leest u onder Gemeenteberichten hoe deze apps te gebruiken.

Financieel

Hervormde diaconie

Vrijwel dagelijks hoor je dat bedrijven het zwaar hebben, nu hun inkomsten zijn gestopt. Eigenlijk is het voor ons als kerk niet veel anders. De kosten voor personeel, gebouwen en de afdracht aan de landelijke kerk blijven doorgaan.

Gelukkig heeft een aantal gemeenteleden dit door. Wat zij normaal gesproken in de collectezak doen, maken ze nu over. Daar zijn we dankbaar voor.

Toch blijven deze inkomsten ver achter bij de collecte-opbrengsten die we gewend waren. Daarom willen we vragen om, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, uw collectegeld over te maken naar Diaconie, Kerk en ZWO. Ook bijdragen voor speciale doelen kunnen worden overgemaakt, wanneer u dit doel vermeldt.

Diaconie (herv.): NL46 RABO 0348 9043 47
Kerkrentmeesters (herv.): NL33 RABO 0348 9042 90
Diaconie (geref.): NL77 RABO 0348 9043 71
Kerkrentmeesters (geref.): NL21 RABO 0348 9043 12
ZWO: NL49 RABO 0348 9044 87

De rekeningnummers worden wekelijks na de kerkdienst uitgezonden en staan elke keer vermeld achterin Kerkvensters. Het is praktisch om het collectegeld van een paar zondagen in één keer over te maken op de diverse rekeningen.

Uw bijdragen worden zeer op prijs gesteld. Zo kunnen we ons werk blijven doen en onze verplichtingen nakomen.

Financieel

Gereformeerde diaconie

Omdat op zondag niet meer gecollecteerd wordt, geven we u een algemeen overzicht van onze collecteopbrengsten, zodat u zelf een beeld kunt vormen van de drastische terugloop (maart en april hebben een *: dat zijn internetdiensten). De diaconie en de Gereformeerde kerk in het algemeen brengen de

collecten dringend onder uw aandacht zodat de kerk en de diaconie haar afspraken en toezeggingen kan waarmaken.

Diaconie (algemeen)

Periode	2020	2019	verschil
januari	1298	1824	-526
februari	0	0	0
maart*	418	810	-392
april*	0	663	-663
Totaal	1716	3297	-1581

Diverse diaconale doelcollecten

Periode	2020	2019	verschil
januari	1238	1016	222
februari	2306	1933	373
maart*	431	3465	-3034
april*	677	560	117
Totaal	4652	6974	-2322

Collectegeld via bank en digitaal (Givt) in maart en april

Via de bank € 1851 en digitaal € 904

Tekorten collecten op de posten Kerk, De Kern en Gebouw Irene: januari-april 2020 (vergeleken met jan.-apr. 2019)

Kerk	-2890
De Kern	-1999
Gebouw Irene Witharen	-359
Totaal	-5248

Financieel

Colleges van Kerkrentmeesters

Gezondheid staat in deze tijd op nummer één. Dankbaar mogen we zijn, als we nog gezond zijn.

Omdat we jammer genoeg nog niet naar de kerk kunnen loopt de kerk op dit moment inkomsten mis, terwijl de kosten grotendeels hetzelfde blijven. En dat komt bovenop het tekort op de begroting.

Overmaken via bank of app

Om Gods woord en werk doorgang te laten vinden in deze tijd doen we een dringend beroep op u, om onze Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk financieel te steunen. Dat kan per bank. Het kan ook via de app Kerkgeld (herv.) of Givt (geref.) op uw mobiele telefoon.

Onze hartelijke dank aan allen, die reeds gelden hebben overgemaakt.

We bidden u Gods zegen toe en hopen dat u en de uwen gezond mogen blijven.

Goede moed!

Kest Jelsma

*Geroepen blij te zijn, voor niets en niemand bang,
geen vijand krijgt ons klein - die zingt zijn zwanenzang.
De wintertijd voorbij, straks blijft het altijd mei,
de staldeur los en wij als kalveren, zo vrij!*

(uit een lied van André Troost voor 5 mei)

Stenen van hoop

Karel Hazeleger namens de predikanten

Na de Paasdienst legden we als voorgangers een 'steen van hoop' voor de Gereformeerde kerk. Ik schreef op mijn steen: 'Ik zal er zijn'. Mijn diepste hoop: wat er ook gebeurt, dat God er zal zijn. Voor mij is dat onovertroffen zichtbaar geworden in de dood en opstanding van Jezus. De steen, die van zijn graf was weggerold, werd een steen van hoop!

Velen hebben hun steen van hoop erbij gelegd (en inmiddels ook voor de kerk in Vinkenbuurt, zie foto). Er liggen al aardig wat stenen. En de hoop groeit: u kunt nog steeds uw eigen steen toevoegen. Misschien beleeft u de crisis nu wel anders dan rond Pasen; zou u uw hoop anders verwoorden dan toen. Beschrijf gerust nog een steen en leg hem erbij.

Alle stenen blijven liggen tot de kerken weer opengaan. Dan wordt er een 'monument van hoop' van gemaakt als blijvende herinnering aan de coronacrisis. Of vooral: aan Pasen in de coronacrisis. Ideeën voor zo'n monument kunt u indienen bij Hans Baart, Kest Jelsma of mij. Het College van B&W heeft aangegeven, mee te willen werken aan de totstandkoming van het monument. Daar zijn we dankbaar voor!



Oproep van de predikanten

Wat zou een kerk kunnen doen in tijden van deze? Wat zou een kerk moeten doen? Als predikanten denken we daar over na, maar we vermoeden dat u daar ook zo uw gedachten bij heeft.

Laat het ons weten zodat we er wat mee kunnen doen of uw ideeën in vergaderingen kunnen inbrengen. Dat ene idee kan zomaar het verschil maken.

In de zorgcentra Gera Mateman

In Oldenhaghen (inclusief aanleunwoningen) en Nijenhaghen zijn bewoners afhankelijk van zorg. Een deel van de bewoners kan zelfstandig nog een ommetje maken. Voor wie dat niet gegeven is, is deze tijd erg eenzaam: geen gezamenlijke maaltijdtijden of samen koffie drinken, geen gezamenlijke activiteiten, geen bezoek.

In De Hoekstee en 't Vlierhuis zijn de bewoners overdag in de huiskamer: samen mét de nodige onderlinge afstand, maar zonder bezoek van familie of vrienden.

Ik probeer waar dat kan telefonisch contact te houden. Wekelijks zorg ik voor een kaart voor al 'mijn' gemeenteleden met een korte bezinning of iets anders om troost, hoop of bemoediging uit te putten.

Er zijn geen weksluitingen in Oldenhaghen en Nijenhaghen meer. De voorgangers van alle kerken (PKN, Vrijgemaakt, RK, De Oase) hebben de handen in elkaar geslagen en schrijven wekelijks een overdenking voor de bewoners.

Op dit moment weet ik van één persoon die in het ziekenhuis opgenomen werd vanwege corona. Gelukkig is ze weer thuis.

Bewoners dragen hun isolement dapper en zien uit naar de tijd dat het weer 'gewoon' zal zijn.

Wie zelf niet aan huis gekluisterd is, kan zich nauwelijks voorstellen wat het betekent: al wekenlang geen bezoek, elke dag alleen eten en koffiedrinken, geen gezamenlijke activiteiten. Voor wie er niet meer op eigen kracht op uit kan gaan, is het alleen-zijn bijzonder groot.

De predikanten

Hoe doen wij als predikanten in deze tijd ons werk? We hebben veel interkerkelijk contact met onze collega's. Eerst kwamen we nog bij elkaar, nu gaat alles via de pastores-appgroep. Mooi dat we interkerkelijk kunnen optrekken. De samenwerking van Hervormde en Gereformeerde collega's is heel waardevol.

We gaan niet meer op pastoraal bezoek. We bellen, appen, mailen, sturen kaartjes en brieven. We proberen in te schatten wie er het hardst door de crisis zijn getroffen.

Alleen in uitzonderlijke situaties is bezoek denkbaar: een zware crisis, een zeer ernstige ziekte of wanneer iemand stervende is. Dit alleen op afspraak, zo kort mogelijk en op gepaste afstand. Rouwgesprekken voeren we het liefst 'lijfelijk' op een geschikte locatie waar we 1,5 meter afstand kunnen houden. Verder is het mogelijk dat we ooit coronapatiënten bezoeken - alleen na overleg met de familie en de medisch verantwoordelijke én met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Pastorale afkondigingen krijgen in de digitale diensten een plek. U kunt een geboorte, overlijden of huwelijksjubileum aan ons doorgeven. Ook kunt u uw voorbede aandragen bij de predikant die dienst heeft.

De Hervormde gewoonte van hartjes voor geboortes of steentjes voor overlijdens is opgeschort. Het is de bedoeling dat alle hartjes en steentjes van de afgelopen periode in één keer hun plek krijgen als de kerk weer open is.

Graag leven we juist nu met u mee. Neem dus gerust contact met ons op. Ook als u alles zwaar vindt en er soms gewoon moedeloos van wordt. We hopen en bidden dat we samen de kracht krijgen om deze crisis door te komen!

Goede moed!

Hans Baart

Ik vroeg om kracht - en God gaf mij moeilijkheden.

Ik vroeg om wijsheid - en God gaf me problemen.

Ik vroeg om voorspoed - en God gaf me hersens en spieren.

Ik vroeg om moed - en God gaf me gevaren.

Ik vroeg om liefde - en God gaf me mensen met moeilijkheden.

Ik vroeg om gunsten - en God gaf me kansen.

Ik kreeg niets waarom ik vroeg; ik kreeg alles wat ik nodig had.

Pater Damiaan

