

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

19^{de} jaargang No. 7

Vrijdag 3 april 2020

Meditatie

En toch Pasen

Pasen in een tijd van corona. Het is allemaal heel dubbel. Pasen is het feest van het leven. Inmiddels vallen er ook in Nederland steeds meer dodelijke slachtoffers. Beangstigend.

Je zou bijna zeggen: misschien moeten we Pasen maar een keertje overslaan. Zoveel valt er op dit moment niet te vieren. Of is het precies andersom? Tijdens een overleg citeerde collega Hans Baart Lied 566: 1, 'Midden in de dood / zijn wij in het leven.' Is dat niet Pasen? Midden in de dood geloven we in het leven.

Pasen.

Kijk om je heen. Hoeveel zie je er nu van? Vroeg of laat sterven we allemaal. En dat is altijd al zo geweest. Dat sinds Pasen de dood is verslagen. Dat staat toch sowieso haaks op de werkelijkheid die we om ons heen zien?

Pasen.

Lied 566: 1 gaat verder. 'Midden in de dood / zijn wij in het leven, / want Eén breekt het brood / om met ons te leven / midden in de dood.'

Misschien begint het daar wel mee. Jezus komt binnen in ons bestaan waar altijd de schaduw van de dood over hangt. Wat we op dit moment heel sterk ervaren. Maar wat toch ergens altijd al zo is geweest. En in dat bestaan breekt Hij voor ons het brood. Verwijzing naar het avondmaal. Wat ze in de Vroege Kerk heel sterk zagen als 'spijs en drank van het eeuwige leven'. Kern van het avondmaal: de verbondenheid met Jezus. Dat is het leven, midden in de dood.

En de opstanding dan?

De opstanding vertelt mij dat die verbondenheid met Jezus met de dood niet voorbij is. Zoals de hemelse liefde die Hij belichaamde sterker bleek dan de dood. Zo zal de dood ook mij niet kapot krijgen, als ik in mijn kwetsbare leven die liefde heb 'geproefd'.

Pasen in een tijd van corona. Misschien worden we wel bepaald bij de kern van ons geloof. Te midden van alle onzekerheid, onrust, eenzaamheid en angst. Jezus. Hij is ons houvast. Onze hoop. Ons leven. Midden in de dood keren we ons tot Hem:

'Jezus, uit de dood
opgestaan tot leven,
wees voor ons het brood,
dat wij in U leven
midden in de dood'
(Lied 566: 5)

Ds. Karel Hazeleger

Leesrooster

| | | | |
|----|----------|--------------------|--------------------------|
| Za | 4 april | Exodus 13:1-16 | Gedenken en vooruitzien |
| Zo | 5 april | Matteüs 21:1-17 | Kinderdienst |
| Ma | 6 april | Exodus 13:17-14:14 | Gods weg |
| Di | 7 april | Exodus 14:15-31 | Recht door zee |
| Wo | 8 april | Matteüs 26:1-16 | Tot elke prijs |
| Do | 9 april | Matteüs 26:17-75 | Gevangen om te bevrijden |
| Vr | 10 april | Matteüs 27:1-56 | Cruciaal |
| Za | 11 april | Matteüs 27:57-66 | Veiligheidsmaatregel |
| Zo | 12 april | Matteüs 28:1-7 | Beving |
| Ma | 13 april | Matteüs 28:8-15 | Wat is waarheid? |
| Di | 14 april | Exodus 15:1-21 | Zingende broeders |
| Wo | 15 april | Exodus 15:22-27 | Bitter en zoet |
| Do | 16 april | Exodus 16:1-20 | Verlangen naar de |
| Vr | 17 april | Exodus 16:21-36 | Neem, eet |

Inhoudsopgave

| | |
|---------------------------------|----|
| Kerkdiensten | 2 |
| Bij de diensten | 2 |
| Wijkberichten | 3 |
| Wijk 1 | 3 |
| Wijk 2 | 4 |
| Kerkelijk werker | 5 |
| Noord-West | 5 |
| Zuid-Oost | 6 |
| PaKaN! jongerenwerker | 7 |
| PaKaN! | 7 |
| Plaatselijk kerknieuws | 7 |
| Gezamenlijke berichten | 7 |
| Gereformeerde kerk | 8 |
| Hervormde gemeente | 9 |
| Algemeen (kerkelijke) berichten | 9 |
| Gebedspunten | 9 |
| Kerkelijke adressen etc. | 10 |

Kerkdiensten

Zondag 5 april Palmpasen

10.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger

Op www.pkn-ommen.nl wordt vermeld indien er een kerkdienst wordt verzorgd en wordt uitgezonden via www.kerkomroep.nl

Maandag 6 april

Sint Brigittakerk

Op www.pkn-ommen.nl wordt vermeld indien er een vesper viering vanuit de Rooms Katholieke kerk wordt verzorgd en wordt uitgezonden via www.kerkomroep.nl en/of www.kerkdienstgemist.nl

Dinsdag 7 april en woensdag 8 april

Op www.pkn-ommen.nl wordt vermeld indien er een vesper viering wordt verzorgd en wordt uitgezonden via www.kerkomroep.nl

Donderdag 9 april Witte Donderdag

19.30 uur: Ds. T. Keuning en
Interkerkelijke werkgroep
Rondom Pasen

Deze dienst is te volgen via www.kerkomroep.nl

Vrijdag 10 april Goede Vrijdag

15.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger
Beamerdienst
Heilig Avondmaal

Deze dienst is te volgen via www.kerkomroep.nl

19.30 uur Ds. J.T. Baart en
Interkerkelijke werkgroep
Rondom Pasen

Deze dienst is te volgen via www.kerkomroep.nl

Zaterdag 11 april Stille Zaterdag

21.00 uur: Ds. Harrie de Hullu en
Interkerkelijke werkgroep
Rondom Pasen

Deze dienst is te volgen via www.kerkomroep.nl

Zondag 12 april 1^e Paasdag

Gereformeerde kerk

10.00 uur: Ds. K. Jelsma, ds. J.T. Baart en
ds. K.A. Hazeleger

Op www.pkn-ommen.nl wordt vermeld indien er een kerkdienst wordt verzorgd en wordt uitgezonden via www.kerkomroep.nl

Maandag 13 april 2^e Paasdag

Kinderpaasfeest

Op www.pkn-ommen.nl wordt vermeld indien er een kerkdienst wordt verzorgd en wordt uitgezonden via www.kerkomroep.nl

Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Hervormde gemeente: Fam. Jansen
Fam. Hekman
✉ herv-vervoer-2@pkn-ommen.nl

5 april: Exodus 11:1-10 Wordt het nu anders?

Mozes is woedend op de farao die het volk maar niet wil laten gaan. Mozes vertelt in dit verhaal dat er in alle huizen van Egypte verdriet zal zijn. Ook dit maakt hem woedend en verdrietig. Maar hij weet dat het niet anders kan.



12 april Pasen: Exodus 14:15-15:1a Weg uit de dood.

In dit verhaal horen we dat de Israëlieten door de zee trekken. Een weg naar de toekomst. Het is bijzonder om dit verhaal op paasmorgen te lezen. Zoals Mozes en de Israëlieten door het water trekken, zo trekt Jezus door de dood op weg naar het nieuwe leven.



12 april Pasen: collecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel)

India - Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale

partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit- kinderen huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie van de kinderen. Collecteer mee om de armoede onder de Dalits in India te doorbreken.
kerkinactie.nl/40dagentijd
Kerk in Actie IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457, Utrecht.

Gereformeerde kerk

Collecten

10 april

Ommen en Witharen: ? en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending

12 april

Ommen en Witharen: Kinderen in de knel en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending

Zie de Gezamenlijke Berichten

Hervormde gemeente

Collecten

10 april

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
Aan tafel: Project ZWO
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

12 april

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Kinderen in de Knel (India) en Kerk
Uitgangen: Paascollecte Jeugdwerk / Zending

13 april

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Kinderen in de Knel (India) en Kerk en Kerk
Uitgangen: Paascollecte Jeugdwerk / Zending

Zie de Gezamenlijke Berichten

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. W. Steen-Paarhuis
Dhr. W. Endeman
Mw. M. Schuttert-Timmerman
Dhr. J.W. Albers
Mw. H. Kraaijeveld-Seinen
Dhr. J. Lucas
Mw. M. Waterink-Slotman
Dhr. H.C. Knoppers
Mw. H. Winters-Willems
Mw. H.W. ter Horst-Wind
Mw. J.G. van Elswijk-Pardoën
Dhr. A. Schuttert
Mw. G. Brinks-Bults
Mw. A. Meijerman-Bakhuis

Dhr. G.J. Ronhaar
Mw. S. van der Stempel-Postma
Mw. H. Bremmer-Horsman

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma
✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. G. Lennips
✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Schrijven voor Kerkvensters op een moment waarvan ik niet weet hoe de wereld er uit ziet als u dit leest. Schrijven op een moment dat alles anders lijkt te zijn geworden. Voor iedereen een onwerkelijke en ongekende situatie. Het ging allemaal zo snel. De agenda stroomde leeg, zelfs de kerkdiensten werden geannuleerd. Bij andere rampen hebben we gelegenheid bij elkaar te schuilen, het delen met elkaar. Maar ook dat is niet meer lijfelijk mogelijk. Zelfs in de oorlog konden kerkdiensten doorgaan.

Onze gedachten zijn bij hen die iemand kennen die ziek is geworden door het coronavirus. Bij hen die een eigen bedrijf hebben en niet weten wat de economische gevolgen van de crisis zijn. Bij hen die geen bezoek mogen ontvangen of bij een vader of moeder of ander op bezoek kunnen gaan. Bij sommige ouderen die geen internet hebben en daardoor de (bemoedigende) berichten via de website en Facebook niet mee krijgen. Bij allen die in angst leven omdat ze behoren bij de kwetsbare mensen uit de risicogroepen. Zij zelf of zij van wie ze houden. Onze gedachten zijn bij hen die door de crisis rond of na het sterven van een geliefde dat afscheid niet de vorm en aandacht kunnen geven die ze zouden willen. Onze gedachten zijn bij hen die ziek zijn of een operatie of behandeling ondergaan. Want dat gaat ook gewoon door. En soms niet. Geplande scans om te kijken of een chemo zijn werk doet, onderzoeken n.a.v. hartproblemen etc.: ze worden soms uitgesteld. En als jou dat betreft is dat soms heel moeilijk. Onze gedachten zijn ook bij die velen die alle zeilen en nog meer bijzetten in de zorg!

Gedachten, ja denken aan. Maar wat is het juist nu ook van belang dat het niet bij gedachten alleen blijft. Laten we de middelen gebruiken die we hebben. Laten we de mensen bellen waarvan we weten dat ze oud en of alleen zijn. Een bemoedigende kaart sturen of een kaartje in de bus doen behoort tot de mogelijkheden. En laten we ons daarin niet beperken tot de eigen gemeenteleden alleen. In Kerkvensters vinden we een lijst met namen van mensen die elders in bijvoorbeeld een verpleeghuis verblijven. Juist zij hebben het moeilijk en zullen een kaart zeer waarderen!

De eerste dagen van de crisis was ik samen met de collega's druk met het organiseren van het omzien naar elkaar en met het nadenken over de invulling en uitvoering van de diensten die via Kerkomroep en You Tube zouden worden uitgezonden. Ook plaatste ik heel veel berichten op Facebook. Berichten die verbindend werkten en veel geliked en gedeeld werden. Helaas kon ik via dit medium slechts een deel van de gemeente bereiken. En verder was er héél veel mail... Daarnaast heb ik heel veel gebeld. De mensen waarvan ik weet dat ze ziek zijn. De (alleenstaande) ouderen. Dit wil ik ook blijven doen. Ik hoop ook dat u mij belt als u daar behoefte aan hebt! Verder nam ik de tijd om te wandelen, alles wat gebeurt overdenkend, en tijdens de wandeling open staan voor toevallige ontmoetingen. Op het moment dat ik schrijf sta ik aan het begin van een week vakantie. Uiteraard zonder vakantiegevoel. Een huisje op de

Veluwe was al lang geleden geboekt. Daar zal ik betrokken blijven via mail, telefoon en gebed op de gemeente en de wereld. Indien nodig ben ik gezien deze bijzondere omstandigheden ook beschikbaar om een eventuele uitvaart te begeleiden.

Bemoedigend was het om te zien dat er zoveel (praktische) hulp werd aangeboden en dat zoveel mensen iets voor anderen wilden betekenen. Van scholieren die zeiden dat ze, nu ze toch niet naar school kunnen, aanboden boodschappen te doen of de hond uit te laten of op kinderen te passen tot initiatieven om kaarten en tekeningen in te zamelen om die naar de bewoners van verzorgingstehuizen te brengen. En nog véél meer!

Fijn was om te ervaren dat ook de verbondenheid met de collega's van andere kerken (Evangelisch, Vrijgemaakt en katholiek) goed is! We komen wekelijks bij elkaar (met gepaste afstand) om de dingen met elkaar te delen waar we tegen aanlopen en hoe een ieder in deze bijzondere tijd inhoud geeft aan haar/zijn ambt. We hebben ook via een groepsapp contact met elkaar.

Daarnaast is het fijn om ook als Ommer PKN collega's samen op te trekken rondom de kerkdiensten. Bij toerbeurt gaan we voor in de diensten, om en om in de Hervormde of Gereformeerde kerk. Heel fijn en inspirerend vond ik ook het overleg over de dienst met Pasen. Een bijzondere dienst waarin wij alle drie hopen voor te gaan.

Bezoekwerk is momenteel niet mogelijk. Niet alleen omdat we ook op onze eigen gezondheid moeten letten, maar ook omdat als wij zelf besmet zouden raken de kwetsbare anderen zouden kunnen besmetten.

Mochten gemeenteleden in een stervensfase terecht komen, dan willen we er zijn als predikanten. Met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Misschien gaat ook dat anders dan we gewend zijn. Mochten mensen erg ziek worden door corona, dan zullen we in overleg en op aanwijzingen van artsen die hulp bieden die mogelijk is. Ook dat kan ik momenteel, in een fase waarin elke dag zoveel gebeurt, niet goed overzien.

We denken aan elkaar schreef ik. Ja, denken aan elkaar, omzien binnen wat mogelijk is naar elkaar, maar een van de dingen die ons óók is gegeven is het bidden voor elkaar. Mijn gebed betreft allen (en nog veel meer) die ik hierboven aangeduid heb. Een gebed om ontferming, om kracht, dat we bewaard mogen blijven voor ernstige gevolgen van het virus en dat we elkaar weer in gezondheid mogen begroeten als de crisis achter de rug is. Dat we mogen beseffen dat we door het donker op weg zijn naar het licht van Pasen. Het kwaad, lijden en ziekte, dood en zonde het werd allemaal meegenomen door Jezus naar het kruis. Maar het was niet het einde. Gelukkig werd het Pasen. Ik hoop dat we allemaal op heel bijzondere, hoopgevende en moedgevende, wijze het Paasfeest mogen vieren dit jaar. Indringender en veelzeggender misschien dan ooit te voren. God schiep voor ons een nieuw begin, toen en nu. Ik bid u allen Gods zegen toe!

In memoriam Jenny van der Veen-Jaspers

Op 24 maart is Jenny van der Veen-Jaspers overleden in Clara Feyoena Heem, daar waar ze de laatste maanden van haar leven doorbracht. Ze werd 82 jaar. Sinds 3 februari 2010 was zij de weduwe van Gerard van der Veen. In onze gebeden gedenken we haar kinderen-, klein- en achterkleinkinderen. Op zaterdag 28 maart namen we afscheid van haar in een dienst in de Gereformeerde kerk. Daarna werd ze begraven op begraafplaats Laarmanshoek. In een volgende Kerkvensters komt een uitgebreider in memoriam geschreven door de kinderen.

Overleden

Vorige week donderdag 26 maart overleed na een ziekbed Theo Katerberg thuis. Hij werd 68 jaar. Afgelopen dinsdag

namen we afscheid van hem in een dienst in de Gereformeerde kerk aan de Bouwstraat.

Aansluitend werd hij begraven op de Natuurbegraafplaats in Arrien. In onze gebeden gedenken wij zijn vrouw Jannie, de kinderen en de kleinkinderen. In een volgende Kerkvensters komt een uitgebreider in memoriam.

Voorbeden in de Paasdienst

Tijdens de paasviering zullen we zoals altijd ook de voorbede doen. We nodigen u uit om bij de voorgangers gebedsintenties te noemen. U kunt die in de bus bij de kerk aan de Bouwstraat doen, maar u kunt ons natuurlijk ook mailen of bellen. Deze gebedsintenties zullen wij in de dienst verwoorden en de briefjes met voorbeden op een schaal bij de Paaskaars neerzetten.

Ds. Kest Jelsma

Wijk 2



Predikant: Ds. J.T. Baart
✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. H. Muis
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

In roerige en moeilijke tijden, waar we allemaal een beetje (veel?) last van hebben, gebeuren gelukkig ook nog mooie dingen. Eén daarvan is, dat er geen moment discussie is geweest over gezamenlijke kerkdiensten van Hervormd en Gereformeerd. Perspectieven voor de toekomst? Meer over de diensten van 5 (Palmpasen) en 12 april (Pasen) én over de Goede Week ertussen is te lezen in dit nummer van Kerkvensters. Maar houdt vooral de website in de gaten voor de laatste informatie.

Bemoediging

Weten jullie, dat er dagelijks een woord van bemoediging wordt geplaatst op onze website?

Pastorale zaken/spreekuur ingesteld

Voor predikanten is het pastoraat compleet veranderd: in plaats van onbezorgd 'belletje drukken' in de hoop dat er iemand thuis is, houden we nu zo goed en zo kwaad als het gaat contact via telefoon, app, mail en dergelijke. Ook de klassieke brief blijkt een prachtig middel dat in we in moderne tijden opnieuw gaan waarderen.

Mocht u behoefte hebben aan een praatje, ga dan vooral niet zitten wachten. Bel gewoon maar. Net als de contactpersonen probeer ik natuurlijk veel contact te onderhouden, maar dat is per definitie te weinig. Dus bel gerust. Ik ga speciaal voor deze tijden een spreekuur instellen: maandag t/m vrijdag 9.00-10.30 uur. Dan zit ik voor u (en óók voor jou!!) klaar. En ben ik in gesprek, probeer het dan even later nog eens.

Verder dit keer vooral een verzoek, om in de eigen omgeving in de gaten te blijven houden wie een teken van nabijheid kan gebruiken in tijden van afstand houden. Nu het langer begint te duren komt het aan op volhouden. Super als dat een beetje lukt: samen het C-virus verspreiden, namelijk het Christus-virus: 'Ik ben met jullie, alle dagen!'. Misschien ook iets om te blijven doen als gewone tijden terug gaan keren.

Allen die in het bijzonder getroffen zijn door de maatregelen en/of corona wens ik veel sterkte en de nabijheid van de Eeuwige. Of dat nu gaat om hoge koortsen, om zorgen voor iemand nabij, om ontslag of wankelend bedrijf, om jengelende kinderen dan wel ongeduldige ouders, om buien van zwaarmoedigheid of om nog heel wat anders: op afstand houden we elkaar vast. En zijn we verbonden met onze Heer -

die blijft niet op 1,5 meter afstand staan, maar wil in ons wonen, tot troost, kracht, creativiteit en goede moed.

Jubilea

In deze wonderlijke tijden herdenken dhr. en mw. Makkinga-Spijkers dat ze 40 jaar geleden 'ja' hebben gezegd tegen elkaar: 17 april 1980. Ik herinner me nog goed dat het toen ook roerige tijden waren, zij het van een andere orde: de rellen bij de troonswisseling op 30 april. We wensen het echtpaar ondanks alles een goed jubileum toe.

Op reis en Corona

Vorige keer kon ik nog een redelijk optimistisch geluid van de reisorganisatie laten horen. In een paar weken is de wereld totaal veranderd. Inmiddels is natuurlijk duidelijk dat de reis niet doorgaat. Best een hele teleurstelling voor iedereen. Allen zijn nauw betrokken bij de afhandeling hiervan en worden rechtstreeks op de hoogte gehouden.

Ook dit keer mijn hartelijke groeten voor jullie allemaal!
ds. Hans Baart

Kerkelijk werker



Kerkelijk werker: Mw. G. Mateman
✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Pastoraat

In 't Vlierhuis overleed op woensdag 25 maart mw. Mina Martens-Winters, na een periode van afnemende gezondheid. Zij trouwde met Jan Martens op 21 augustus 1952. Ze kregen drie kinderen: Jan, Henk en Frida. Er kwamen klein- en achterkleinkinderen. Jan overleed op 12 augustus 2011. Als gezin woonden zij aan de Paarhuisstraat 4. De laatste jaren verbleef Mien Martens in 't Vlierhuis, waar ze liefdevol werd verzorgd. De afscheidsdienst is gehouden op 31 maart in de Gereformeerde kerk, in besloten kring. In de volgende Kerkvensters zal een uitbreider in memoriam komen.

We leven in een tijd, waarin zoveel dingen, die zeker leken, plotseling helemaal niet zeker meer blijken. Ik ben blij verrast dat zoveel mensen omzien naar wie thuis moeten blijven, in ouderdom, in afhankelijkheid, in ziekte. Ik denk aan tekeningen, o.a. van kinderen. Aan een groot 'spandoek' dat buurtkinderen hebben gemaakt en dat ze met muziek, onder handgeklap, voor de bewoners van Nijenhaghen uitrolden. De tekst erop: 'Wij denken aan u!'.



Van gemeentelieden hoorde ik dat zij ook veel steun hebben aan het gebed. Het gebed van henzelf en het weten dat er voor hen gebeden wordt. Ook Bijbelwoorden zijn troostend en bemoedigend. Bijvoorbeeld Psalm 121, een psalm voor onderweg:

- Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
2 Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachtter.
4 Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet,

de wachtter van Israël.
5 De HEER is je wachtter,
de HEER is de schaduw aan je rechterhand:
6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
8 de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

In Psalm 40: 5 staat: Gelukkig is de mens die vertrouwt op de Heer. In deze tijd zijn we, bij alles wat er gebeurt in verband met het coronavirus, ook bezig met de voorbereiding op het lijden en sterven van Jezus, uitlopend op zijn glorieuze opstanding! En de woorden van Psalm 40 en die van Psalm 121 gelden ook voor ons. We mogen de woorden van de Heer geloven en ons er aan troosten en door laten bemoedigen. De Heer behoedt ons voor alle kwaad en waakt over ons leven voor altijd en altijd.

Met warme groet,
Gera Mateman

Noord-West



Predikant: Ds. T. Keuning
✉ dskeuning@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: wo in Ommen aanwezig, vr. vrije dag

Coördinator: J. Hemstede
✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Omzien naar elkaar

We wensen hen beide veel sterkte, met name nu zij tijdelijk geen bezoek kunnen ontvangen, vanwege de maatregelen die zijn getroffen in de strijd tegen het Coronavirus. Dit geldt ook voor alle andere mensen die verblijven in zorginstellingen. Gelukkig kan op het moment van schrijven nog post bezorgd worden. Wellicht wordt dit zeker op prijs gesteld! Goed om daarbij ook te denken aan al die andere mensen die verblijven in een zorginstellingen. De adressen staan elders in het kerkblad onder 'Plaatselijk nieuws/omzien naar elkaar'

Vanwege de maatregelen m.b.t. het bestrijden van het Coronavirus is het gewone bezoekwerk niet mogelijk. Telefonische contacten en gesprekken zijn wel mogelijk, bel daarom gerust. Mailen kan natuurlijk ook en... je kunt schrijven.

Geboortebericht

Fam. van Dongen laat weten ontzettend blij en gelukkig te zijn met de geboorte van zoon en broertje Jorn. Voluit heet hij: Jorn Anton Hendrik. Jorn is geboren op 21 maart 2020. Wij feliciteren zijn ouders Bart en Juliët, en broers Jelle en Daan van harte met dit grote geluk, en we wensen hen alle goeds voor de toekomst toe.

Rondom de erediensten

Op het moment van schrijven is er veel te doen met betrekking tot de vieringen in de Stille Week. De diensten worden voorbereid door subgroepen van de Werkgroep Rondom Pasen en waren min of meer allemaal zo goed als klaar. Samen met Tineke Kampman en Aly Schuurman had ik de dienst voor Witte Donderdag mogen voorbereiden. Het was inspirerend en mooi om dat zo samen te mogen doen, ieder met een eigen inbreng. Vanwege alle maatregelen met betrekking tot het Coronavirus gaat alles nu anders dan gepland. Als gemeente kunnen we niet meer samenkomen in de kerken, vanwege de afstand die wij in deze tijd van elkaar moeten houden. Avondmaal vieren

met afstand is lastig vorm te geven. Een kunstwerk over het laatste Avondmaal, waarin ik de afstand nog het meeste terug kon vinden is van de Russische kunstenaar Raof Mamedov. Een kunstwerk dat in stukken is opgedeeld en dat 'anders' is dan anders. In stukken, als het brood dat gedeeld werd met de discipelen tijdens die laatste maaltijd met Jezus.

Een gedicht waarin dat tot uiting komt is van Inger van Nes:

Daar aan dat meer
Brak hij het brood

Iets dat niet gebroken wordt
Kan ook niet worden gedeeld

Hij deelde het brood
Allen werden gevoed

Ze zeggen van hem
Dat hij als God was

Dat God liefde is
Liefde, groter dan de dood

Hij deelde de liefde
Maar het voedde niet

Dus

Daar, aan dat kruis
Brak hij zichzelf

Anders dan anders zullen de vieringen van de Stille Week toch doorgaan. En anders dan anders zal ook Pasen weer aanbreken. Dat een ieder met het Licht van de Levende zijn/haar weg mag gaan.

Tot slot

In deze tijd van veel binnen werken is het goed om af en toe even naar buiten te gaan voor wat frisse lucht. Het doet goed om dan te zien dat niet alles anders is, niet alles stopt. Voorjaarsbloemen komen op en de bomen gaan één voor één bloeien. Iets waarvoor je elk jaar weer dankbaar kunt zijn en van kunt genieten. Tegelijkertijd zie je dan ook dat er het nodige te doen is. Vooral aan snoeiwerk. Vanuit de achterste boomwal komen er een heel aantal wilde braamstruiken onze tuin binnen. Het zijn woekerplanten met venijnige stekels. Gewapend met de nodige beschermende maatregelen heeft mijn echtgenoot zo goed en kwaad als dat ging ze weggeknipt. Toen de klus klaar was zag hij er ondanks alle voorzorgsmaatregelen erg gehavend uit. Het leek al met al wel een illustratie van de strijd die er in deze tijd wordt gevoerd met het coronavirus. Ook de maatregelen die worden genomen vanwege het coronavirus hebben veel invloed op ieders leven. Voor de één zijn ze meer ingrijpend dan voor de ander. We komen elkaar niet veel meer tegen, maar beetje bij beetje horen we de verhalen. Verhalen ook met veel impact. Voor jong en oud, die hun weg moeten zoeken in deze tijd van zorg, onrust en onzekerheid een gebed (naar een gebed uit 'Aarden in geloof'):

Voor de jeugd die leeft onder de dreiging
van wat er in de wereld gaande is,
die niet meer onbevangen kunnen spelen,
die geen veilige plaats meer kennen...
geef dat zij een ruimte vinden van vertrouwen.

Voor mensen die opgesloten zijn,
voor wie het leven een straf is,
die niet over de muur kunnen kijken...
geef hun geestkracht en geduld.

Voor onszelf, dat we ondanks alles ook zien van wat ons
gegeven wordt,
dat we durven ontmoeten wie op onze weg komen...
om eerbied en geduld met mensen die anders zijn,
om ontvankelijkheid voor uw veelkleurigheid.



Eeuwige,
U hoort de gebeden van mensen,
wij bidden: verhoor ons en geef ons de kracht die wij nodig
hebben,
omwille van Jezus, uw mens in deze wereld.
Amen.

Met een hartelijke groet,
ds. Tabitha Keuning

Zuid-Oost



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger

✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Coördinator: F. Kampman

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Rondom de erediensten

Voorlopig zullen we nog niet naar de kerk kunnen gaan. Heel ingrijpend, maar het is niet anders. Bijzonder trouwens hoe je juist in zo'n situatie merkt hoeveel de samenkomst als gemeente voor je betekent. Hoe je de kerkgang dan ineens mist. Ik moest denken aan Psalm 84: 1, uit het Liedboek. 'Hoe brand ik van verlangen om / te komen in uw heiligdom.' Veel mensen zullen dat deze dagen herkennen. Gelukkig zijn er mogelijkheden de kerkdiensten digitaal uit te zenden. Dat is al gebeurd, en blijven we ook doen. Fijn ook dat daarnaast Vechtdal Leeft onze kerkdiensten wil blijven uitzenden. Actuele informatie over onze uitzendingen vindt u op onze website. Daar staat ook hoe u onze uitzendingen het beste kunt bekijken, en in het bijzonder: hoe we met z'n allen Kerkomroep zoveel mogelijk kunnen ontlasten. Zondag 5 april zal ik voorgaan. Voor de mensen die aangewezen zijn op de live-uitzending: deze dienst wordt vooraf opgenomen, maar zondag om 10.00 uur nog een keer afgespeeld. Ik denk dat ik opnieuw wil proberen aan te sluiten bij het Paasproject van de Kindernevendienst. Dat betekent dat we lezen over de aankondiging van de tiende plaag, Exodus 11:1-10. Heftig, juist ook nu. De dood van de eerstgeborenen. Wat moeten we daarmee, juist in deze tijd? Of biedt dit gedeelte onverwacht toch troost, hoop, houvast? Zoals het nu lijkt, houden we op Goede Vrijdag 's middags om 15.00 uur een avondmaalsviering. Maar nogmaals: houdt de website in de gaten, daar staat altijd de actuele informatie. De dienst op Goede Vrijdag wordt niet vooraf opgenomen, maar vindt echt op dat moment plaats. Ik wil u vragen voor uzelf thuis een stukje brood en een bekertje met wijn of druivensap klaar te zetten. Op het moment dat ik in een lege kerk brood en wijn nuttig, kunt u dat thuis doen. Zo kunnen we toch samen avondmaal vieren. En weten we ons hoewel op afstand misschien wel meer dan ooit met elkaar verbonden. En samen verbonden met Jezus, die zijn leven voor ons gaf.

Op Eerste Paasdag wordt om 10.00 uur een dienst uitgezonden vanuit de Gereformeerde kerk. De collega's Hans Baart, Kest Jelsma en ik gaan in deze dienst samen voor. Waardevol om zo juist nu samen het feest van het leven te vieren. We willen u uitnodigen vooraf gebedsintenties bij ons in te leveren. Dit kan per post of per mail, tot uiterlijk dinsdag 7 april - omdat de dienst al eerder wordt opgenomen.

Tenslotte Tweede Paasdag. Er leeft het verlangen om dan een Paasviering voor gezinnen / kinderen uit te zenden. Het is alleen nog niet duidelijk of dat gaat lukken. Daarom opnieuw: voor actuele informatie, zie onze website.

Doopdienst

Voor 19 april stond een doopdienst gepland. Het is inmiddels duidelijk dat de doop niet door kan gaan. Ouders die hun kindje graag hadden willen laten dopen, kunnen zich wel gewoon bij mij melden. We hopen op dit moment dat het na 1 juni alsnog kan - en anders moeten we kijken of er ook andere mogelijkheden zijn.

Onze zieken

Bij mijn weten zijn er op dit moment geen mensen die speciaal bij naam genoemd moeten worden. Tegelijk is iedereen natuurlijk heel erg bezig met die ene ziekte en de gevolgen daarvan voor onze hele samenleving: corona. De oproep die al zo vaak heeft geklonken, wil ik graag nog eens herhalen: laten we een beetje op elkaar letten. Misschien ziet u zelf kans mensen in uw omgeving eens te bellen. Misschien kent u ook wel mensen van wie u denkt dat het goed is dat een ander eens naar ze omziet. Schroom niet, en geef hun namen door aan de coördinator, of aan uw predikant!

Hoe de actuele stand van zaken rond corona is, kan ik nu ik dit schrijf natuurlijk niet zeggen. Wel: laten we juist nu volhardend bidden. Voor onszelf, voor anderen. Bidden, om Gods ontferming, om zijn hulp. 'Heer, ontferm u over ons / open uwe vaderarmen...' (Lied 413: 3).

Tenslotte

Tenslotte wens ik iedereen te midden van alle onrust en onzekerheid de vrede van Christus toe.

Ds. Karel Hazeleger

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbès

✉ tabbes@pkn-ommen.nl

Corona en jeugdwerk

De hele wereld staat op z'n kop! Dit heeft nog niemand mee gemaakt! Gelukkig hebben we een regering die er bovenop zit en ons goede richtlijnen geeft. Niet altijd leuk, maar wel goed. Ook het jeugdwerk hebben we stil gelegd. Tot 1 juni zal er in ieder geval niets georganiseerd worden waarbij we elkaar live ontmoeten. Geen catechisatie, geen club, geen 10erDiensten, geen club kamp, geen paaswake, geen kinderpaasfeest en noem maar op. Gelukkig niet het allerergste, maar wel super jammer natuurlijk. Als PaKaN! zijn we wel aan het kijken of we online ook dingen kunnen bedenken voor de komende tijd. Al komt er natuurlijk al heel veel op ons af deze dagen. Thuis school, thuis werken en geen sport en andere activiteiten. We zijn aan het kijken naar mogelijkheden! Houd onze sociale media in de gaten! Daar delen we onze plannen.

Namens mijzelf en namens PaKaN! wensen we iedereen gezondheid, kracht en rust toe! En dat als jullie je bang voelen, je altijd met je gevoel en je angst naar God mag gaan! Met God praten over je angst veranderd niet altijd je omstandigheden, wel de manier waarop je erin komt te staan en hoe je er naar gaat kijken.

Persoonlijk

Al mijn werkzaamheden buiten de deur zijn afgelast. Daar waar mogelijk is, werk ik van uit huis. Gelukkig heb ik hier een kantoor aan huis waar ik rustig kan werken. Het coronaverhaal heeft voor ons natuurlijk een extra spanning. Vandaag (dinsdag 24 maart) is Gineke, mijn vrouw, 38 weken zwanger. Tussen nu en 3,5 weken kunnen we ergens ons 3^e kindje verwachten. Gelukkig zijn we allemaal nog gezond en hopen dat dit zo blijft. Wel zal de bevalling en de kraamtijd er anders uit zien dan gehoopt. Geen kraamvisite en allemaal thuis. Natuurlijk anders dan gehoopt, maar ook dit is maar relatief vergeleken de problemen die andere mensen hebben. We hopen op een gezond kindje en dat corona ons huis zal over slaan. En die kraamvisite kan nu wel via beeldbellen en later kunnen hopelijk de bezoeken nog wel ingehaald worden. Het zal in ieder geval een onvergetelijke tijd worden. Hopelijk binnenkort goed nieuws te delen!

Groet, gezondheid en zegen gewenst,

Thomas Abbès

PaKaN!



Dit jaar geen centraal examen ..

Leuk of niet leuk?

PaKaN! wil alle jongeren die dit jaar examen zouden doen een hart onder de riem steken en is daarom op zoek naar namen. Kent u iemand en gunt u hem of haar een beetje extra aandacht? Geef zijn/haar naam en adres dan door aan wilmaekkelkamp@hotmail.com. Aanmelden kan tot uiterlijk 30 april.

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Gereformeerde kerk

11-03 Fam. Woertink

22-03 Mw. R. Boschman-Petter

Hervormde gemeente

22-03 Fam. Kobes

Dhr. H.J. Willems.

29-03 Mw. T. Huetink-Boscher

Mw. Veldsink-Nijland

Gezamenlijke berichten

Wat is Niet-alleen?

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties. De komende tijd zullen veel mensen onze hulp nodig hebben. Met 'Niet-alleen' verbinden

we de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een kerk bij jou in de buurt.

Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent ...



Kerken zetten zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken onder de naam 'Niet-alleen'.

Heb je hulp nodig? Bel met ons nummer: 0800-1322

maandag t/m vrijdag: van 09.00 - 21.00 uur

zaterdag en zondag: van 09.00 - 20.00 uur

Een lokale kerk zal je zo snel mogelijk benaderen om je te helpen.

De diaconiën

De collectes voor Kerk en Diaconie tijdens de coronacrisis

Het zijn bijzondere tijden waarin we met zijn allen terecht zijn gekomen. Spannend, vooral voor de ouderen en de mensen die kampen met gezondheidsproblemen. De coronacrisis is momenteel merkbaar in vrijwel alle facetten van ons leven.

Ook het bijwonen van de kerkdiensten is tot nader order niet meer mogelijk. Voor zover mogelijk proberen we het kerkenwerk toch doorgang te laten vinden, al is het op een andere manier. Zo wordt wekelijks in samenwerking van onze beide kerken op de zondagmorgen een kerkdienst zonder publiek uitgezonden, die via kerkomroep.nl, Youtube en via de website van PKN Ommen is te zien en te beluisteren.

Als Diaconieën proberen we zoveel mogelijk om te blijven omzien naar mensen. In dat kader heeft de Hervormde en Gereformeerde Diaconie recent de bewoners van 't Vlierhuis en de Hoekstee verrast met een traktatie bij de koffie om ze te laten weten, dat ze in deze crisistijd niet worden vergeten. Ook het werk van de beide Colleges van Kerkrentmeesters blijft onveranderd. De kosten zoals personeelskosten en de kosten van onze kerkelijke gebouwen blijven doorgaan, crisis of geen crisis. De verschuldigde afdrachten aan de landelijke kerk voor zowel Diaconie als Kerkrentmeesters moeten eveneens binnenkort worden voldaan. Kortom de kosten gaan door alsof er geen crisis is. Daarentegen zijn de collecte opbrengsten abrupt gestopt op het moment dat we in onze kerken in Ommen, Witharen en Vinkenbuurt niet meer bij elkaar mogen komen en dus niet meer kunnen collecteren.

In de wekelijkse uitzending worden de bankrekeningnummers van de Diaconieën en de Kerkrentmeesters vermeld waarop u het geld, dat u anders gewend bent om in de collectezak te deponeren, kunt overmaken. Tot nu toe is nauwelijks van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Een praktisch idee daarbij zou kunnen zijn om het collectegeld, dat u normaal gesproken in 2,5 maand (tot 1 juni) zou hebben gegeven aan Kerk en Diaconie in één bedrag op de bankrekening van de Kerkrentmeesters en in één bedrag op de bankrekening van de Diaconie over te maken. Daarom nog even ter herinnering de banknummers van de Diaconie en de Kerkrentmeesters. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Hervormde Diaconie: NL46RABO0348904347

Hervormde Kerkrentmeesters: NL33RABO0348904290

Gereformeerde Diaconie: NL77RABO0348904371

Gereformeerde Kerkrentmeesters: NL21RABO0348904312

ZWO-Commissie: NL49RABO0348904487

Beste Bewoners van 't Vlierhuis en de Hoekstee

De verspreiding van het coronavirus raakt ons allemaal. In het bijzonder de bewoners en de familie in de verpleeghuizen de Hoekstee en 't Vlierhuis, maar ook de bewoners elders in verpleeghuizen en/of woonzorgcentra. Partners, kinderen, kleinkinderen en de bredere familie- en kennissenkring mogen vanaf vrijdag 20 maart geen bezoek meer brengen aan hun geliefden. Afstand houden geeft verdrietige gevoelens en

gevoelens van onmacht. Anderzijds beseft iedereen dat de bewoners in onze gedachten en harten zijn.

Tweewekelijks staat in Kerkvensters onder de rubriek 'Omzien naar elkaar' een lijst met namen van bewoners die verpleegd en verzorgd worden in 't Vlierhuis, de Hoekstee en elders. In de beide gemeenten worden jullie niet vergeten!

Nu er geen bezoek meer mogelijk is, geldt dat al helemaal.

Als betrokken leden van de Gereformeerde kerk (Bouwstraat) en de Nederlands Hervormde Gemeente te Ommen staan we om u heen en wensen u kracht en Gods nabijheid toe. Bij Hem zijn we veilig en vinden we rust. Deze bemoediging en wens geldt eveneens voor hen (familie, mantelzorgers) die op afstand leven van hun geliefde in het verpleeghuis. Als blijk van verbondenheid bieden we u een traktatie bij de koffie aan.

Namens de diaconieën

Klaas L. Schaap, voorzitter diaconie Geref. Kerk

Alex Schuurman, voorzitter diaconie Ned. Herv. Kerk

Opbrengst mestactie

In de week van 9-14 maart vond de mestactie plaats. De netto-opbrengst van € 10.500,00 wordt verdeeld onder de drie goede doelen: World Servants, Albanië en stichting Antwoord.

Namens de organisatie wil ik graag alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken! Van het rijden in de auto met aanhanger, het verkopen aan de deur, het zetten van koffie of het kopen van mest aan de deur. Zonder jou was de actie niet mogelijk en zeker niet zo succesvol geweest! Dank!

Kest Jelsma, Gerrit Kobes en Lisan de Lange

Gereformeerde kerk



Vergaderingen

14 april

Kerkenraad

14 april

Wijkraden 1 en 2

20 april

College van Kerkrentmeesters

20 april

Diaconie

22 april

Gemeentevergadering

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Ook wij hebben, i.v.m. de afgekondigde maatregelen, onze medewerkers per 12 maart jl. aangemeld bij het NOW (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid). Zo het er nu naar uitziet is het seizoen voorbij en zijn onze medewerkers thuis.

Voor evt. begrafenissen e.d. zijn ze natuurlijk beschikbaar.

Lex Jaspers heeft het verzoek gedaan om minder te gaan werken, omdat hij inmiddels de cursus is begonnen en hierbij ook stage moet gaan lopen.

Wij hebben aangegeven hiermee akkoord te gaan en Lex gaat per 1 april terug van 40 uur naar 20 uur, dit tot 1 juli wanneer hij stopt als kosten/beheerder. Vanzelfsprekend zal er een afscheid worden georganiseerd voor Lex, maar hoe en wanneer is nu nog niet te zeggen.

Inmiddels zijn we bezig om voor Lex een vervanger te vinden.

Zoals ik al gemeld heb zou de grote zaal van De Kern in juni worden geschilderd, maar omdat deze nu toch is gesloten heeft fa. Van Elburg deze klus naar voren gehaald en zijn ze op 23 maart al begonnen.

Jan Meulenkamp

Digitaal collecteren

De diaconie van de Gereformeerde kerk oriënteert zich al geruime tijd op digitaal collecteren. Nu tijdens de coronacrisis geen fysieke kerkdiensten worden gehouden, is dit een mogelijkheid om op afstand toch te kunnen geven aan de collecte. Givt is een app waarmee je altijd en overal mee kan doen aan de collecte. Of je nu thuis meekijkt vanaf de bank, of geen contant geld bij je hebt tijdens de kerkdienst.

Vanaf zondag 29 maart biedt de diaconie van de Gereformeerde kerk voor het eerst de mogelijkheid aan om geld te doneren via de GIVT app op je mobiele telefoon of tablet. Dit hoeft niet, uiteraard kun je je gift ook per bank blijven overmaken.

Wat moet je doen?

Ga naar de App store of Google Play store en download de Givt app. Voltooi je registratie.

Hoe betaal je met Givt?

Open de Givt app

Kies je bedrag

Methode 1

Kies optie 2: QR code

Scan de QR code met de camera

Druk op volgende om de donatie te voltooien.



Methode 2

Kies optie 3: geven uit lijst

Vul in Gereformeerde kerk Ommen

Druk om volgende om de donatie te voltooien.

Met vriendelijke groet,
Diaconie Gereformeerde Kerk Ommen

7 april geen verkoop collectebonnen

Op dinsdagavond 7 april a.s. vindt er geen verkoop collectebonnen plaats. Bestelling per bank kan uiteraard wel. De bonnen worden dan thuis bezorgd.

Gert Dunnewind

18 mei Seniorenreis

De geplande seniorenreis op maandag 18 mei is tot nader orde is uitgesteld vanwege het Coronavirus.

Symen Wiersma



Hervormde gemeente

Pastorie De Voormars 16

De pastorie aan De Voormars 16 is verkocht. De koopovereenkomst in het bijzijn van de makelaar is getekend. De overdracht bij de notaris is 15-07-2020 of zoveel mogelijk eerder.

R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK

Roeping?

God heeft ons geschapen naar Zijn beeld. Bij de geboorte hebben we talenten van Hem gekregen. Nu is alleen de vraag, wat doen wij met onze talenten. Zetten wij deze in voor ons levensonderhoud en voor het uitvoeren van onze hobby's? Of is er ook ruimte om deze in te zetten voor de opbouw van Zijn koninkrijk?

De Bijbel spreekt over dat wij samen als kerk een lichaam zijn en dat alle lichaamsdelen nodig zijn om het lichaam van Christus te laten functioneren. Sommige lichaamsdelen zijn duidelijk aanwezig. Je ziet ze niet over het hoofd. Andere lichaamsdelen zijn minder zichtbaar, maar allemaal zijn ze van belang. Een vraag aan u. Welke talenten hebt u van God ontvangen en hoe zet u deze talenten in?

In de kerk zijn er jaarlijks de nodige vacatures. Vindt u het leuk om mee te denken over beleid, hebt u een mening over de uitdagingen en de ontwikkelingen waar wij als kerk voor staan? Of bent u meer van het ondersteunen van mensen in allerlei dagelijkse situaties? Of bent u meer van de cijfers of het (financieel) ondersteunen van mensen in nood? Of geniet u meer van kinderen en wilt u hen helpen om te groeien in geloof?

Ook voor aankomend seizoen zoeken wij naar mensen die zich beschikbaar willen stellen voor een ambt als ouderling / diaken

of bijvoorbeeld een taak in het jongerenwerk. Laat u vooral niet door allerlei andere drukke activiteiten weghouden bij hetgeen waar het in het leven echt omgaat: leven in relatie met God en onze naaste.

Ik roep u op om, in gebed, tijd te nemen om aan God te vragen of Hij u roept voor een ambt. Ik nodig u in elk geval van harte uit om u zelf aan te melden bij de scriba of als u andere leden van de gemeente wilt aanbevelen, mag u dat ook doorgeven aan de scriba. (Zijn gegevens staan in Kerkvensters vermeld). Samen zijn we kerk. U, jij en ik. Samen zijn wij het lichaam van Christus. We kunnen daarin niet zonder elkaar.

Hervormd Centrum gesloten

Het Hervormd Centrum is vooralsnog gesloten t/m 6 april voor alle activiteiten. Het geplande afscheid van Annie Makkinga op 5 april zal eveneens niet doorgaan.

R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK

Geen doorgang paasviering van de ouderenmiddag

De paasviering van de ouderenmiddag op 3 april a.s. inclusief de broodmaaltijd zal i.v.m. het coronavirus in het geheel niet doorgaan. We hopen u allen in het nieuwe seizoen in goede gezondheid weer te ontmoeten.

De Oudercommissie

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.



Algemeen (kerkelijke) berichten

Regionaal

Kerk en Israël

Beste mensen, wellicht ten overvloede, maar ik wil u toch even berichten dat de lezing van Els van Diggele voor Kerk en Israel, Dedemsvaart die gepland was voor donderdag 2 april, niet doorgaat. Dit uiteraard ivm de corona-crisis.

We hopen en bidden dat die gauw voorbij zal zijn en dat iedereen gezond zal blijven!

Namens de commissie Kerk & Isra l wens ik u gezegende Pasen: De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!

Gerbrig Arends

Geen paasbroden actie



Stichting Ommen voor Oekraïne

In verband met het coronavirus hebben we besloten om de paasbroden actie voor het nieuw te bouwen bejaardenhuis in Oekraïne dit jaar niet door te laten gaan.

Op verzoek van enkele gemeenteleden hierbij het rekening nummer van Stichting Ommen Voor Oekraïne:

NL 26 RABO 0348949715. De geplande reis in april zal ook verplaatst worden naar een later tijdstip dit jaar.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Johan Hofmeijer of Erna Martens



Gebedspunten

Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken. We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden

opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan.

Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we God danken voor het Paasfeest waarbij we mogen vieren dat Jezus voor onze zonden is gestorven en is opgestaan en daardoor de weg tot God voor ons heeft vrijgemaakt.



Laten we God danken voor Zijn oneindige liefde voor ons die zichtbaar is geworden in het lijden, sterven en de opstanding van Zijn Zoon Jezus Christus.



Laten we bidden voor iedereen die te maken heeft met de negatieve gevolgen van het coronavirus. Laten we bidden om Gods nabijheid, moed en vrede voor alle zieke en eenzame mensen en voor de mensen die in financiële problemen zitten.



Laten we in deze onzekere tijd bidden om Gods ontferming over ons en over de hele wereld.



Laten we God danken dat er gelukkig veel mogelijkheden zijn via internet om contact op afstand te houden en bijv. kerkdiensten te volgen.



Laten we bidden voor alle mensen in de zorg, om bescherming, kracht en moed om door te gaan. Bid dat een ieder zal omzien naar de mensen in zijn/haar omgeving die dat nodig hebben.



Laten we God danken voor de positieve effecten van de coronacrisis: Alle mooie initiatieven van mensen om hulp te verlenen of mensen te bemoedigen, het positieve effect op de natuur en meer tijd voor bezinning en relaties nu veel andere activiteiten wegvallen.



Laten we bidden om Gods leiding en wijsheid voor de overheid en andere instanties die beslissingen nemen in de strijd tegen het coronavirus. Bid ook dat mensen zich zullen houden aan de regels van de overheid.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 17 april. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 7 april voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail bij:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.

De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte.

Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern

✉ bereikbaar via: kerkvensters@pkn-ommen.nl

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

Website

PKN gemeenten Ommen:

www.pkn-ommen.nl

✉ info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek

1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan

✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Collectebonnen verkoop in 2020

Verkoop via de bank:

Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:

Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00

Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00

Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00

De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de Hervormde kerk gebruikt worden.

Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind

Hervormde gemeente

Kerkenraad

Praeses: Dhr. M. Dunnewind

1^{ste} Scriba: Dhr. J. van den Beukel

✉ herv-scriba@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00

Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

De Hervormde collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde kerk.