



# Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd  
Ommen Vinkenbuurt Witharen

19<sup>de</sup> jaargang No. 23

Vrijdag 4 december 2020

## Meditatie

### 'Nu sijt wellecome'

We leven in de periode van advent, nog even dan is het Kerst. In de huizen wordt alles versierd. Je hoort overal de kerstmuziek je tegemoetkomen in alle soorten en maten. Ook christelijke melodieën zijn daarbij, waaronder het bekende: 'Nu sijt wellecome, Jesu lieve Heer'.

Maar wanneer we om ons heen kijken: Is Jezus werkelijk welkom in onze wereld? Of gaat het de mensen tegenwoordig nog alleen om de gezelligheid en om het elkaar geven van cadeaus. Want of je die nu met Kerst krijgt of met Sinterklaas, dat maakt toch niet uit? Het gaat toch om de gift of om het cadeau?

Bij veel mensen is Kerstfeest geworden tot een feest waarbij hele families knus bij elkaar komen, men lekker eet en drinkt en iedereen na afloop zegt: 'Ik heb goede kerstdagen gehad'. In deze Coronatijd ligt het dit jaar allemaal wat anders. We moeten ons aan de regels van de overheid houden, zoveel mogelijk thuisblijven. Velen vinden Kerst zo geen waarde meer hebben.

Nadenken over het feit van Kerst, de geboorte van de Heiland en de betekenis daarvan voor ons, is er vaak niet meer bij...

Wat Advent inhoudt weet nog slechts een enkeling:

we leven in deze periode toe naar de herdenking van de komst van Jezus in deze wereld. We bereiden ons voor op Zijn komst. Het woord 'Advent', is afkomstig van 'ad venire', het erbij komen.

Je kunt jezelf afvragen of Jezus er wel bij mag komen in onze wereld. Het antwoord is duidelijk: dus niet...

Waarom niet? Omdat Hij ons in ons hemd zet! Want Zijn komst was nodig voor onze redding. En daar is de liberale mensheid van tegenwoordig niet van gediend, die moet zichzelf kunnen redden.

'Nu sijt wellecome...'

Het is tegenwoordig niet anders dan vroeger. Johannes schrijft ons aan het begin van zijn evangelie: Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van Hem waren hebben hem niet ontvangen. (Joh. 1,11). God de Vader gaf de mensheid HET grote Kerstcadeau: zijn eigen Zoon tot redding van de wereld. Een cadeau dat niet, zoals veel sinterklaascadeaus of kerstgeschenken, geruild kan worden. Want, dé grote ruil, zei Luther, heeft namelijk al plaats gevonden: Het leven van Jezus, geruild voor het leven van ons.

'Nu sijt wellecome': Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor. (Liedboek 439)

Ds. Hans Tiggelaar

## Leesrooster

Za	5 dec.	Jesaja 4:2-6	Vernieuwing
Zo	6 dec.	1 Tessalo. 1:1-10	Missionaire
Ma	7 dec.	1 Tessalo. 2:1-12	Vruchtbaar bezoek
Di	8 dec.	1 Tessalo. 2:13-20	Ondanks ...
Wo	9 dec.	1 Tessalo. 3:1-13	... toch volgehouden
Do	10 dec.	1 Tessalo. 4:1-12	Liefde in praktijk
Vr	11 dec.	1 Tessalo. 4:13-18	Troost
Za	12 dec.	1 Tessalo. 5:1-11	Laat u (niet)
Zo	13 dec.	1 Tessalo. 5:12-28	Trouw
Ma	14 dec.	Haggai 1:1-15	Bouwbeleid
Di	15 dec.	Haggai 2:1-9	Zeg niet: vroeger was
Wo	16 dec.	Haggai 2:10-23	Als je zoveel ellende
Do	17 dec.	Jesaja 50:1-3	Confronterende
Vr	18 dec.	Jesaja 50:4-11	God is nabij

## Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Wijkberichten	3
Wijk 1	4
Wijk 2	4
Kerkelijk werker	5
Noord-West	5
Zuid-Oost	6
PaKaN! jongerenwerker	6
PaKaN!	6
Plaatselijk kerknieuws	7
Gezamenlijke berichten	7
Gereformeerde kerk	8
Hervormde gemeente	9
Algemeen (kerkelijke) berichten	10
Gebedspunten	11
Kerkelijke adressen etc.	11
Familieberichten en posters	12

# Kerkdiensten

Zondag 6 december 2<sup>e</sup> Advent

## Gereformeerde kerk

### Ommen

**09.30 uur:** Ds. J.T. Baart, doopdienst

Organist: Frans Dijkstra  
Ouderling van dienst: Mw. M. Schipper-Dijk  
Kindernevendienst: Alle groepen  
Online: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

### Witharen

**10.00 uur:** Ds. K. Jelsma

Organist: Klaas Schaap  
Ouderling van dienst: Mw. R. Hoekman  
Kindernevendienst: Vervalt

## Hervormde gemeente

### Ommen

**10.00 uur:** Ds. J.A. Antonides, Vroomshoop

Organist: Willemien Gerritsen  
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar  
Kindernevendienst: Alle groepen  
Online: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
Gastdame/-heer: Mw. P. de Jonge  
Dhr. J. Kroon

### Vinkenbuurt

**10.00 uur:** Ds. K.A. Hazeleger

Organist: Klaasje Hemstede  
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman  
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen

Zondag 13 december 3<sup>e</sup> Advent

## Gereformeerde kerk

### Ommen

**09.30 uur:** Ds. K. Jelsma

Organist: Klaas Schaap  
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind  
Kindernevendienst: Alle groepen  
Online: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

### Witharen

**10.00 uur:** Ds. R.D. van Hornsveld, Den Ham

Organist: Frans Dijkstra  
Ouderling van dienst: Mw. R. Hoekman  
Kindernevendienst: Vervalt

## Hervormde gemeente

### Ommen

**10.00 uur:** Ds. K.A. Hazeleger

Organist: Lydia Volkerink  
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang  
Kindernevendienst: Alle groepen  
Online: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
Gastdame/-heer: Dhr. B. Scheppink  
Mw. J. Scheppink

### Vinkenbuurt

**10.00 uur:** Ds. P. de Vries, Beilen

Organist: Willemien Gerritsen  
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink  
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen



## Bij de diensten

### Vervoer naar kerk



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind  
✉ [geref-vervoer@pkn-ommen.nl](mailto:geref-vervoer@pkn-ommen.nl)  
Hervormde gemeente: Fam. Jansen  
Fam. Hekman  
✉ [herv-vervoer-2@pkn-ommen.nl](mailto:herv-vervoer-2@pkn-ommen.nl)

### Adventsproject Kindernevendienst: Het beste nieuws

Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Op welk nieuws zou je hopen, voor jezelf en voor anderen in de wereld? Daarover denken we in de adventstijd met de kinderen na. Dit doen we tijdens de kindernevendienst in Ommen en Witharen. Ook via de website van PKN Ommen is dit goede nieuws te volgen. Zo kun je ook thuis het verhaal lezen of luisteren en meedoen met de verwerking.

Zo leven we samen toe naar de geboorte van Jezus, die licht en vrede brengt. Dat is goed nieuws voor de hele wereld - misschien het beste nieuws dat we kunnen krijgen.

#### 6 december 2<sup>e</sup> Adventszondag

Wie ben jij dan wel (Johannes 1:19-28)  
Johannes de Doper wordt door priesters en Leviëten ondervraagd: 'Ben jij de Messias?' Johannes vertelt dat hij dat niet is en dat na hem iemand komt die nog veel belangrijker is.

#### 13 december 3<sup>e</sup> Adventzondag

Ben je er klaar voor (Jesaja 65: 17-25)  
De profeet Jesaja spreekt de mensen moed in: 'de Heer zegt: ik maak alles nieuw en jullie mogen mij helpen. Wees goed voor elkaar. Help elkaar. Doe wat je kunt en ik, de Heer, zal de rest doen.'

De kindernevendienst

**6 december Collecte voor Kids in actie** (Kinderen in de knel)  
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Rainbow, de duif van Kids in Actie, vliegt de wereld over en vertelt verhalen over kinderen ver weg. Hij laat zien wat er in de wereld gaande is en hoe wij daarin kunnen delen. Zo helpt Rainbow om de projecten van Kerk in Actie dichtbij te brengen. Kerk in Actie ontwikkelt bij de verhalen van Rainbow creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen, en daarmee de hele gemeente, op een speelse manier te betrekken bij diaconaat. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk om kinderen en ouderen in de gemeenten op een creatieve manier te betrekken bij het (wereld)diaconale werk van Kerk in Actie.

In de Ger. kerk is de diaconiecollecte voor Kinderen in de knel; in de Herv. kerk is de deurcollecte hiervoor bestemd.

De Diaconieën

## Gereformeerde kerk

### Collecten

#### 6 december

Ommen en Witharen:	Kinderen in de knel en Kerk
Ommen uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang:	Gebouw Irene / zending

#### 13 december

Ommen en Witharen:	Diaconie en Kerk
Ommen uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang:	Gebouw Irene / zending

### Kinderoppas

#### Ommen

6 december:	Marijke van Harten Marieke Rijkhoff
13 december:	Nelleke Heijink Sandra Kamphuis

#### Witharen

6 december:	Jeske Koning
13 december:	Ina Bremmer

## Hervormde gemeente

### Collecten

#### 6 december

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie ZWO en Kerk
Uitgangen:	Kinderen in de Knel / zending

#### 13 december

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie en Kerk
Uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending

### Kinderoppas

#### Ommen / Vinkenbuurt

Er is geen kinderopas

## Wijkberichten

Zondag 23 november jl. zijn in de eredienst de namen genoemd van gemeenteleden welke zijn overleden in het kerkelijk jaar 2019-2020.

Zowel in de eredienst als ook nu, herdenken wij hen in eerbied en wij willen en zullen hun namen niet vergeten.

#### Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. G. van der Meer-Martens  
Dhr. K. Hekman  
Mw. F.H. Blikman-Nijmeijer  
Mw. H. Dijkstra-Leffers  
Dhr. G. Reijne  
Dhr. G. Vos  
Mw. J. Geertman-Muis  
Mw. A. Brus-Bouwman  
Mw. H. Schuttert-Knol  
Dhr. A. Vriend  
Mw. B. Makkinga-Withaar  
Mw. J.A. Rietdijk-van Ooijen  
Mw. H. Paarhuis-Poelarends  
Dhr. G.J. Ferwerda  
Dhr. D. den Uijl,  
Dhr. W. van Lenthe  
Mw. M.E. van Dam-Breedveld

Dhr. R. Lanjouw  
Dhr. J. Platenkamp  
Mw. J.E. Ruiten-Luijmes  
Dhr. F. Schreur  
Dhr. C. Wolfert

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

## Wijk 1



**Predikant:** **Ds. K. Jelsma**  
✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

**Scriba:** **Mw. J. van der Heide-Dijkstra**  
✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

### Geboorte

Op 7 november is Benjamin Bosch geboren. Benjamin is de zoon van Linda en Alfred Bosch en het broertje van Joaz. We feliciteren hen van harte met hun zoon en broertje!

### Welkom!

Een woord van welkom aan de gemeenteleden die, nu Gera is gestopt met haar pastorale werk, onder mijn pastorale hoede zijn gekomen! Sommigen terug van weggeweest en anderen voor mij 'nieuw'. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met mij als daar behoefte aan is!

### Hoe zou het toch zijn met.....?

De tijd dat we in een goed gevulde tot volle kerk elkaar ontmoeten (een praatje of vriendelijke blik, zittend in de kerk, tijdens het uitgaan van de kerk of onder de koffie) lijkt erg lang geleden. Iedereen zal wel mensen kennen met name van de kerkgang. Soms een oppervlakkig kennen van af en toe een praatje. Soms ken je elkaar ook wat beter maar heb je haar of hem, die je juist in de kerk vrijwel elke zondag zag, sinds maart niet meer gesproken. Wat zou het dan toch mooi zijn om in het kader van de actie 'Hoe zou het toch zijn met....?' deze maand een aantal van die mensen te bellen. Even de verbondenheid voeden en in praktijk brengen. Geen diepgaande gesprekken wellicht, maar gewoon even horen hoe het met die ander gaat. Zelf denk ik dat zulke contacten erg belangrijk zijn. Het valt onder het omzien naar elkaar. Iets wat we nooit kunnen uitbesteden aan contactpersoon of ambtsdrager. Juist die gewone contacten van gemeenteleden onderling zijn zo waardevol. En wat zijn er veel van die contacten, voortvloeiend uit de netwerkes waar we toe behoren. Mensen die elkaar ontmoeten bij de dinsdagochtendkoffie, maar ook van wat momenteel stil ligt: de donderdagmiddaggroep, de gespreksgroep waar we deel van uitmaakten, het Samen Eten etc.

Hoe zou het toch zijn met....?

### Open kerk

Elders in deze Kerkvensters vindt u een bericht over de openstelling van de Hervormde en de Gereformeerde kerk in Ommen op de dinsdagavonden 8, 15, 22 en 29 december van 19.00-21.00 uur. Welkom!

### Kerstavondactie

Zie het bericht elders in Kerkvensters. Hier en nu wil ik alleen even melden dat we 200 engelen en 1000 versierde ballen/sterren etc. met wensen nodig hebben! Veel? Ja! Veel te veel? Welnee! We gaan er voor! U/jij toch ook!?

Ds. Kest Jelsma

## Wijk 2



**Predikant:** **Ds. J.T. Baart**  
✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

**Scriba:** **Mw. H. Muis**  
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

### Bij de diensten

Op 6 december mag er gedoopt worden. Ik ben blij te kunnen vertellen dat twee jonge kinderen het doopwater mogen ontvangen als teken en zegel van Gods verbondenheid met mensen.

Het zijn Teun (zoon van Marlies en Mathijs Veldman, broertje van Jolijne) en Bas (zoon van Anniek en Maarten Woertink). Daarnaast is het op 6 december alweer de tweede zondag in Advent. Jesaja 40 zal klinken, want de profeten horen bij advent zoals boter bij de vis. Het kerstkind kwam namelijk niet uit de lucht vallen. In Hem wordt iets gezien en geloofd, dat vanouds 'de vervulling van de profetieën' wordt genoemd. Op 13 december mag ik van een vrije zondag genieten: even adempauze voor de storm naar Kerst en Oud&Nieuw losbreekt.

### Nog even voor wie het gemist heeft: de tehuizen

Onze Gera is met pensioen. Vooralsnog vangen Kest en ik Gera's dringendste werkzaamheden op. De pastorale adressen hebben we onderling als volgt verdeeld:

Kest: De Hoekstee, Oldenhaghen, Strookje, Kaartspel, De Brug; Hans: Nijenhaghen, 't Vlierhuis, Hoefijzer en ook de mensen van De Baalderborg op de bovenste etage van Oldenhaghen. Mocht iemand in deze tehuizen vanaf 1 december een beroep op een predikant moeten doen, dan weet u wie u kunt aanspreken. Als het goed is zijn alle bewoners door middel van een brief geïnformeerd. Overigens verandert er niets aan de ouderlingen en contactpersonen.

We gaan ervan uit dat deze tijdelijke situatie in elk geval tot de zomer van 2021 gaat duren.

### Dopen

Voor het eerst in mijn 'loopbaan' heb ik een wachtlijst voor de doop. Zolang max. 30 personen de dienst mogen bijwonen ligt het bijna voor de hand dat er hooguit twee kinderen per keer gedoopt worden: elk stel doopouders kan dan zo'n twaalf familieleden en vrienden uitnodigen.

Toch hoop ik niet dat de wachtlijst verse ouders ervan weerhoudt om de doop aan te vragen voor hun kind. We gaan er echt niet vanuit dat we nog eindeloos aan het maximum van 30 vast zullen zitten. En mocht dat onverhoopt wel het geval zijn, dan kunnen we altijd nog het idee van een wachtende doopvader overwegen: twee doopdiensten op een zondag. Maar zover is het nu nog niet.

### Jubilea

Dhr. en mw. Menzo wonen nog niet zo lang in Ommen. Des te mooier om hen te verrassen met felicitatiekaarten uit de gemeente vanwege hun 50-jarig huwelijksjubileum op 10 december.

Een week later, 17 december, mogen dhr. en mw. Rengers-van Eldik hetzelfde jubileum vieren.

Op dezelfde 17<sup>e</sup> december zijn dhr. en mw. Jaspers-van Duren 55 jaar getrouwd.

Alle jubilarissen van harte proficiat!

### In herinnering

Op donderdag 26 november overleed in het hospice te Hardenberg dhr. Albert Zweers. Hij is 78 jaar geworden.

Velen kennen Albert van zijn werkzame leven als onderwijzer in het basisonderwijs of later leraar wiskunde, handelskennis en

computerkunde aan het voortgezet onderwijs. Met deze vakken verbaasde het niet dat hij ook dol was op bridge en puzzelen. Ik weet nog dat hij mijn bijbelkennis testte door naar Rizpa te vragen bij wijze van bijbelpuzzel. Een andere passie van hem was de voetbal, waar hij vaak te vinden was. Albert is gestorven terwijl hij zich vasthield aan het geloof in Gods genade, hopen dat die ook voor hem zou zijn. De afscheidsdienst is in Hardenberg voor genodigden, donderdag 3 december om 13.30 uur. Voorafgaand is gelegenheid om de familie te condoleren.

### De eigen kerk open

Onder Gezamenlijke berichten staat meer te lezen over openstelling van onze kerk.

### Kerstavond in heel Ommen

Ook onder Gezamenlijke berichten staat nieuwe informatie te lezen over de actie op kerstavond. De eerste aanmeldingen voor engelen zijn zelfs al binnen, dus het lijkt allemaal mooi te gaan lukken met elkaar!

### Kerst in De Vlierlanden

Vanwege coronaregels heb ik de laatste tijd niets geschreven over de kerstactie in De Vlierlanden: we willen en mogen er geen evenement van maken. Inmiddels heb ik van de burgerlijke gemeente gehoord dat we er in algemeenheid wel over mogen schrijven. Dat zal ik doen in de volgende Kerkvensters, namens de hele commissie. Veel groeten!

ds. Hans Baart

### Kerkelijk werker



**Kerkelijk werker:** Mw. G. Mateman

✉ gmateman@pkn-ommen.nl

### Pastoraat

\*Het was heel fijn dat in de vorige Kerkvensters het In Memoriam van Willy Stokvisch-Schuttert nog meegenomen kon worden.

Ook hebben we tijdens die dienst geluisterd naar het volgende lied, dat ik u graag wil meegeven:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

### Afscheid

Op het moment dat ik dit schrijf is er nog een aantal dagen te gaan voordat mijn laatste dag als kerkelijk werker is aangebroken. Om precies te zijn: op 29 november heb ik binnen de dienst van ds. Hans Baart afscheid genomen van mijn pastoraal werk in Ommen, maar ook van mijn werkzaam leven als kerkelijk werker. Ruim 23 jaar heb ik dat mogen doen. Het gebeurde nog wel eens dat ik bij mijzelf dacht: 'Ik heb luister nog aanzien dat men mij zou hebben begeerd'. Want een vrouw, gescheiden, geen dominee, een sfeer van enige chaos, wat valt daarvan te verwachten? En dat werd soms ook uitgestraald, soms ook wel gezegd. En het is allemaal waar, maar ik ben er ook diep van doordrongen dat het helemaal niet om mij gaat. Er valt iets te zeggen. Er valt iets te zeggen over de trouw, de onvoorwaardelijke liefde, de nabijheid, de ontferming en vergeving van onze Schepper. Tot troost en bemoediging. Zodat we weer verder kunnen. Zodat we het leven weer aankunnen. Zodat we weten dat bij het sterven de dood niet het einde is, maar een voortgaan in een nieuw begin, ook al weten we niet hoe dat precies zal zijn.

Als mensen die weten van God die zich heeft laten zien in Jezus, valt er door ons iets te zeggen. En dat heb ik proberen te doen. Met hart en ziel, met inzet van heel mijn wezen. Toen mij gevraagd werd of ik, tijdens de laatste dienst, bij mijn afscheid, gezegend wilde worden, dacht ik: 'Ik weet mij gezegend door de God van mijn leven. Ik heb dat ervaren en ik ervaar dat'. Maar wat ik wel, uit de grond van mijn hart, graag wil, is, dat het werk 'van mijn handen' gezegend wordt. Tot zegen van hen voor wie ik zorg heb gedragen (in pastorale zin). Ik wil de kerkenraden van de gemeentes waarvoor ik gewerkt hebt, danken voor het vertrouwen, in mij gesteld. Ik wil mijn collega-voorgangers danken voor de samenwerking. Bovenal wil ik mijn gezin, kinderen, eigen en daaraan toegevoegd, en kleinkinderen, danken voor hun onvoorwaardelijke steun op meerdere vlakken. Ieder op hun eigen manier hebben zij, misschien zonder zich dat te realiseren, er aan bijgedragen dat ik mijn werk kon doen. En ik dank mijn vrienden die mijn vrienden zijn gebleven in periodes dat de sociale contacten op een heel laag pitje stonden.

Moge het ons allen goed gaan, naar lichaam, maar in elk geval naar de ziel.

Met warme groet,  
Gera Mateman

### Noord-West



**Predikant:** Ds. J. Tiggelaar

✉ dstiggelaar@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: via coördinator, ma. vrije dag

**Coördinator:** J. Hemstede

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

### Rond de erediensten

We kunnen terugzien op een Eeuwighedszondag, waarbij de herdenking van de overledenen dit jaar op een wat andere wijze werd gehouden. Nabestaanden konden niet worden uitgenodigd in de kerkdienst. Toch kunnen we in de kerken in Ommen en Vinkenbuurt terugzien op mooie diensten. 's Middags konden de nabestaanden van de overledenen de witte steentjes, met daarop de namen van de overledenen ophalen en was er mogelijkheid tot gesprek met de predikanten of bezoekmedewerkers. Dit werd door veel bezoekers erg positief ervaren.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar konden we zien dat de normale gang van leven en sterven op aarde ook doorgaat.

## Ons voorgedaan

Op 18 november overleed Gerritdina Hendrika van der Veen-Grootemarsink. Ze werd slechts 67 jaar. Wij bidden of de Heer haar man Wim, de kinderen en kleinkinderen de kracht wil geven om door te kunnen gaan in dit leven, waarbij de herinnering aan haar altijd zal blijven. Op een andere plaats in dit blad kunt u een In Memoriam lezen.

Op 23 november overleed Alberdina Pannen-Stoeten. Dien werd 93 jaar. De begrafenis heeft plaats gevonden, na een afscheidsdienst in de kerk, op vrijdag 27 november. Wij wensen de familie en allen die haar lief waren sterkte en kracht van God voor de toekomstige tijd. In een volgend nummer zullen we haar in een In Memoriam gedenken.

## Geboorte

In de adventsperiode kijken we vol verwachting uit naar de geboorte van het Kind in Bethlehem. Magnus Naarding en Jessica Dankelman keken vol verwachting uit naar de geboorte van hun derde kindje. Zij deelden ons met blijdschap mee dat hun zoon Jesse Herman Henk was geboren op 10 november. Tessa en Manouk hebben er nu een broertje bij. We feliciteren het gezin en wensen de ouders sterkte en Gods zegen toe bij de opvoeding.

## Jubileum

Wim en Dina Mulder mochten op 19 november gedenken dat het 55 jaar geleden was dat zij elkaar hun jawoord hadden gegeven. Een mijlpaal waarvoor zij God dankbaar zijn. Onze hartelijke felicitaties met dit heugelijke feit en Gods zegen voor de toekomst toegewenst.

Ook een ander echtpaar, dat niet met name genoemd wilde worden, mocht een 50-jarig huwelijksjubileum meemaken. Ook hen wordt Gods zegen voor de toekomst toegewenst.

De regels van de overheid beperken de bezoermogelijkheden in de wijk helaas nog steeds. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen mogelijkheden zijn. Indien de situatie daarom vraagt en het mogelijk is wordt daar aan voldaan.

Laten we ieder die ziek, eenzaam of bedroefd is, aanbevelen bij God, dat die hun Hulp en Metgezel mag zijn. Laten we allen vertrouwen op Zijn beloften in deze Adventsperiode. Hij heeft beloofd erbij te zullen komen en erbij te zullen blijven.

Ds. Hans Tiggelaar



## Zuid-Oost

**Predikant:** Ds. K.A. Hazeleger

✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

**Coördinator:** F. Kampman

✉ herv-coördinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

## Rond de erediensten

Zondag 6 december hoop ik 's morgens voor te gaan in Vinkenbuurt. Op het leesrooster staan Jesaja 40:1-11 en Johannes 1:19-28. Daar wil ik me aan houden. Het gaat dus over Johannes de Doper, die de weg moet banen voor Jezus. Centraal staat waarschijnlijk Jesaja 40:3, 'Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God'. En wat betekenen die woorden voor ons deze Adventsperiode, toelevend naar Kerst?

Zondag 13 december hoop ik 's morgens voor te gaan in Ommen. Oorspronkelijk was dit een doopdienst, maar op dit moment heb ik voor de doop nog geen opgaves ontvangen. Ik probeer opnieuw aan te sluiten bij het leesrooster en daarmee ook bij het Kerstproject van de kindernevendienst. De schriftlezing wordt dan Jesaja 65:17-25, over de nieuwe hemel

en de nieuwe aarde. Prachtige woorden. Maar: wat komt er eigenlijk van terecht? En: wat hebben deze woorden te maken met Advent en Kerst? Goed om daar bij stil te staan! Nog steeds zijn de meeste mensen gedwongen de dienst van huis uit mee te maken. We volgen het advies van de landelijke kerk, om maximaal 30 gemeenteleden naar het kerkgebouw te laten komen. Maar of u de diensten nou in de kerk meemaakt of thuis: ik hoop dat ze u juist in deze donkere tijd bemoedigen, en dat ze u iets van licht mogen brengen!

## Tenslotte

We zitten in de decembermaand. Veel mensen hopen dat er in de loop van deze maand wat versoepelingen zullen komen. En dan vooral: dat we Kerst straks toch met wat meer mensen thuis kunnen vieren. Ik snap dat verlangen. Tegelijk: Kerst gaat voor mij over iets diepers. De Zoon van God is naar onze wereld gekomen. Een wereld vol verdriet, onrecht - en virussen. Onze wereld gaat God aan het hart. Met hoeveel mensen we Kerst straks ook vieren: daar trek ik me aan op! Vergeet u trouwens niet zich aan te melden bij ons reserveringssysteem? Dan is de kans het grootste dat u straks met Kerst ook echt een keer naar de kerk kunt. En denkt u ook aan de actie van de Kerstengelen op Kerstavond? Geef u bij één van de predikanten op als engel en / of doe mee met het maken van kerstballen of andere kerstversieringen. Meer informatie elders in dit kerkblad.

Ds. Karel Hazeleger

## PaKaN! jongerenwerker



**Jongerenwerker:** Dhr. T. Abbes

✉ tabbes@pkn-ommen.nl

## PaKaN!



## Helaas....

Gelet op het nog altijd hoge aantal besmettingen en de uitkomst van de inventarisatie bij de verschillende jeugdwerkdereidelen hebben we als PaKaN! moeten besluiten om het fysieke jeugdwerk (met uitzondering van de kindernevendienst) voor 2020 af te blazen. Een grote teleurstelling, niet alleen voor ons, maar ook voor alle kinderen, tieners en jongeren die we zo graag weer willen ontmoeten.

Maar... We zijn druk bezig met allerlei activiteiten die wél door kunnen gaan! Iedere zondag kindernevendienst (ook digitaal te volgen), voorbereiding online kinderkerstfeest op 2<sup>e</sup> Kerstdag, het vullen van de Padletborden met leuke filmpjes, knutselopdrachten en bijvoorbeeld een werkvorm voor gezinnen in het kader van Meet & Eat. Verder hebben we een Bike-Church voor onze tieners georganiseerd en zijn er plannen voor een WhatsAppdienst en een digitale bingo.

Daarnaast zijn we inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de grote kerstactie. Uit het oog betekent zeker niet uit het hart...Om onze kids en tieners een hart onder de riem te steken en te laten merken dat we er voor hen willen zijn, al is het dan op afstand, zullen we in de week van 5 december een leuke attentie rondbrengen.

Aandacht voor onze jeugd en jongeren is in deze tijd van essentieel belang. Met deze activiteiten hopen we dit zoveel mogelijk te kunnen bereiken. Dit kunnen we echter niet alleen. Doet u mee met ons? Uw steun en gebed kunnen we goed gebruiken!

Hartelijke groet, PaKaN!

## Bike Church

Afgelopen zondag hadden we onze allereerste 'Bike Church'. Een idee dat we in gebed mochten ontvangen. Omdat we als tienerdienst nog niet fysiek kunnen ontmoeten is dit idee ontstaan. Alle tieners konden zich opgeven. Opgegeven tieners hebben we opgedeeld in 2/3-tallen. Op een vastgestelde starttijd vertrokken ze langs 5 verschillende punten om daar een stukje van de kerkdienst bij te wonen. Er was een welkom met gebed en ruimte om kort met elkaar te praten over hoe het met ons ging. Daarna fietsten ze door naar het mini preekje/verdiepingsmoment over het onderwerp 'dat je geen schatten op de aarde moet verzamelen. Waar je schat is, is ook je hart' en daarna gingen ze door naar de goede doelenstop. Het collectegeld van afgelopen seizoen was verdeeld over de groepjes en ieder groepje mocht, na het zien van 3 filmpjes, zelf het geld verdelen over de doelen. Daarna door naar de kerstactie. Al vast voorbereiding op de engelentocht die elders in het kerkblad beschreven staat. Als laatste door naar het dankgebed waar jongeren hun dank konden uiten. En ook was daar wat te drinken en wat lekkers. Het was een mooie ochtend en we ontvingen veel positieve reacties. Mooi om zo coronaproof elkaar toch even te kunnen zien. Hier een paar leuke foto's. Ook is er een filmpje gemaakt. filmpje nog niet gezien? Scan de QR-code...

Thomas Abbes



## Plaatselijk kerknieuws

### Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Saxenburg Medisch Centrum

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

## Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

### Gereformeerde kerk

01-11 Dhr. en mw. Makkinga

04-11 Mw. S. Kat-Nijland

08-11 Dhr. H. van Dijk

15-11 Dhr. en mw. Stoeten

22-11 Dhr. H. Visscher

29-11 Dhr. H. Voogt

### Hervormde gemeente

15-11 Mw. J.A. Timmer-Smoes

Dhr. en mw. C. de Jong

22-11 Oldenhaghen

### Vinkenbuurt

01-11 Herbert en Henrike Kippers

08-11 Evert en Alie Mulder

Ds. J. Tiggelaar

15-11 Mw. Diny Kippers

22-11 Magnus Naarding en Jessica Dankelman

## Gezamenlijke berichten

### Van de diaconieën: Kerstpakkettenactie

Traditiegetrouw krijgen veel mensen in december een kerstpakket van hun werkgever. Soms is dit een nuttig pakket, soms ook komt het onderin de kast te liggen en denk u: 'Wat moet ik daar nu mee!' Behoort u tot deze laatste groep (of misschien ook wel tot de eerste groep), dan willen wij u attenderen op onze actie. In de Ommer samenleving zijn (heel) veel mensen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Als diaconie willen we hen graag helpen in de vorm van een kerstpakket. U kunt er van op aan dat wij discreet met uw pakket omgaan. Inleveren kan t/m 20 december, het mag bij onderstaande adressen ingeleverd worden.

Namens de diaconie van de Hervormde kerk,  
Marianne Vosjan of Jan Wildeboer

Namens de diaconie van de Gereformeerde kerk,  
Freek Ijzebrink of Arjan Meijer

### Open kerk

Niet alleen de behoefte om elkaar weer 'gewoon' te zien, aan te raken, te spreken neemt toe. Meerdere keren hebben wij gehoord dat er een grote behoefte is om gewoon naar de kerk te gaan. Niet alleen wat de kerkdienst betreft, maar ook om in dat vertrouwde gebouw te gaan zitten waar je zoveel gevoeld, ervaren en ontvangen hebt. Even stil zijn. Gewoon even zitten en zijn.

Als collega's maken we dit graag mogelijk! Daarom zullen zowel de Hervormde als de Gereformeerde kerk op de dinsdagavonden 8, 15, 22 en 29 december geopend zijn van 19.00-21.00 uur. Eén of twee van ons zullen daar ook aanwezig zijn voor eventueel een korte ontmoeting. Een medewerker zal toezien dat alles in goede banen geleid wordt (anderhalve meter afstand, mondkapje op tijdens het lopen, registratie bij deur en ontsmetten van de handen). We zijn gebonden aan een maximum van dertig. We gaan er niet van uit dat er steeds dertig zullen zijn, maar is dat wel het geval dan zal u gevraagd worden even te wachten tot er weer plaats is. Ook verzoeken wij u, mocht er grote belangstelling zijn, dat u uw bezoek beperkt houdt qua tijd.

Overigens is het in de Gereformeerde kerk vaker mogelijk om even in de kerk te zitten. Als De Kern open is, en dat is vaak zo, dan kunt u zich even melden bij een van de medewerkers en dan plaats nemen in de kerk. Omdat de situatie qua openstelling in de Hervormde kerk anders is dan in de

Gereformeerde kerk hebben de dominees Hans Tiggelaar en Karel Hazeleger aangegeven dat één van hen naast de bovengenoemde avonden ook op de woensdagochtenden 9, 16, 23 en 30 december in de Hervormde kerk aanwezig zal zijn samen met een vrijwilliger van 10.00 tot 12.00 uur. Belangstellenden kunnen dus ook op die tijdstippen een bezoek aan de kerk brengen! Welkom in de kerk!

Hans Tiggelaar, Karel Hazeleger, Hans Baart en Kest Jelsma

### Kerstavond 2020 – nieuwe informatie

Goed nieuws: er is toestemming voor onze kerstengelenactie van de gemeente Ommen, want we voldoen aan de coronamaatregelen.

Weet je nog? We hopen dat op

Kerstavond een heleboel

mensen blij worden gemaakt door een menigte engelen die door Ommen zwermt tussen 18.00 en 20.00 uur.



Hoe groot is de actie eigenlijk?

Zoals het er nu uitziet gaan er tussen de 500-700 adressen komen, waar de kerstengelen een beetje licht en warmte kunnen brengen. We gaan van de vuistregel uit dat elk duo kerstengelen tien adressen aandoet. Dat betekent dat we zeker 140 kerstengelen nodig hebben en misschien wel 200. En we mikken op 1.000 kerstballen. Dat zijn beste aantallen, maar het initiatief maakt zoveel enthousiasme los, dat we er niet aan twijfelen dat we dit met elkaar gaan halen.

Word een engel!

Jongeren gaan via PaKaN! meedoen als kerstengel, maar er zijn er natuurlijk veel meer nodig. De eersten hebben zich al opgegeven. Dat is hoopvol!

Iedereen kan een engel zijn, echt waar. Je kunt je alleen opgeven, of als duo, maar ook als gezin of ...

Waarschijnlijk zijn er ook heel veel kinderen die dit best heel leuk vinden. Tot en met 12 jaar vinden we begeleiding door een ouder iemand of door ouders nodig.

Belangrijk: je bent beschikbaar op 24 december van 17.45-20.00 uur.

Onbelangrijk: leeftijd.

Geef je op bij je predikant: Kest, Karel of Hans.

Herkenbaar als een engel?

Hoe zie je er als engel uit? We merken: de één heeft prachtige ideeën, de ander juist niet. Gelukkig hoeft het voor niemand een probleem te zijn: dankzij een sponsor kunnen we voor elke engel een hemels mondkapje beschikbaar stellen: alleen daarmee al ben je duidelijk herkenbaar als engel van deze actie. En een mondkapje was toch al verplicht.

Maak een bal!

We hebben 1.000 kerstballen nodig, of een andere kerstversiering zoals een ster, een herdertje, een engeltje of wat dan ook: als het maar in de boom of voor het raam kan hangen.

We vragen iedereen dus om aan de slag te gaan. Internet staat vol leuke ideeën om ballen te versieren, maar misschien heb je genoeg eigen ideeën. Met wat verf, lijm, touw, wol, stift of wat dan ook kun je van zo'n saaie bal je eigen kleine kunstwerkje maken.

Je kunt ze in je eentje maken, het kan ook samen: met je kinderen of kleinkinderen, met je buurman of buurvrouw, met je vriendin uit Assen of je neefje uit Raalte. Zodra Sinterklaas weer naar Spanje is, kunnen we vol aan de slag. Doe er een kaartje met een aardige kerstwens aan en klaar: weer een bal om iemand blij mee te maken. En maak er zoveel als je wilt!

Alle ballen verzamelen

De ballen kun je vanaf nu inleveren in De Kern. Dat kan elke

maandagavond (19.00-21.00 uur) en elke dinsdag- en zaterdagmorgen (09.00-12.00 uur). Lukt het toch niet op deze tijden, dan kun je altijd even afspreken met De Kern wanneer je ze kunt brengen.

Volgende keer hebben we weer nieuwe info. Succes met de ballen. En vergeet je niet op te geven als engel. We rekenen op jullie!

Namens iedereen die meedenkt en meedoet,  
Karel Hazeleger, Kest Jelsma, Hans Baart (predikanten)

## Gereformeerde kerk



### Vergaderingen

7 december

Kleine Kerkenraad

14 december

College van Kerkrentmeesters

### Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Ten eerste willen we u hartelijk danken voor het mooie bedrag dat u gaf uit dankbaarheid.

Desondanks gaan we de actie Kerkbalans 2021 weer opstarten die als thema heeft: 'Geef voor de Kerk van morgen'.

In de volgende uitgave van Kerkvensters zullen we u informeren over periodieke giften die fiscaal aftrekbaar zijn. Omdat de activiteiten in De Kern grotendeels tot stilstand zijn gekomen hebben wij ook voor de derde keer een NOW-regeling aangevraagd voor het personeel.

Jan Meulenkamp.

### Actie Dankbaar!

Wat een ongelooflijk resultaat, maar het is toch echt waar!

In de vorige Kerkvensters stond dat er dinsdag 10 november ruim € 11.000,00 was binnengekomen en zondag 15 november konden we afkondigen dat er tot op dat moment ruim € 13.500,00 was binnengekomen.

En nu, weer twee weken later, zijn wij, met z'n allen, de € 20.000,00 gepasseerd. Onvoorstelbaar, dit had niemand durven dromen.

Nogmaals, wederom ontzettend bedankt. En dan maak ik nu het sprongetje naar volgende maand, actie Kerkbalans. Wat zou het mooi en bemoedigend zijn als de rek en ruimte die er zichtbaar is structureel én zichtbaar wordt in het resultaat van toezeggingen aan vaste vrijwillige bijdragen. Het blijkt dat in onze gemeente het ongelooflijke waar kan worden.

Johan Schinkelshoek, voorzitter

### Uitkomst enquête

Begin dit jaar is bij de actie Kerkbalans uw mening gevraagd over pastorale behoeften. De resultaten zijn uitgewerkt en worden deze maand en volgende maand besproken in de wijkraden. Tevens worden de uitkomsten van de enquête meegenomen in de verdere uitwerking van ideeën om het structurele tekort terug te dringen.

In totaal zijn 1388 formulieren geretourneerd waarbij één of meerdere / alle vragen zijn beantwoord. Dit aantal van 1388 ingevulde formulieren afgezet tegen de uitdraai vanuit de ledenadministratie van alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder (in totaal 2122 leden) geeft een respons van 65%. De wens of behoefte aan een jaarlijks bezoek door de ouderling is in de leeftijdscategorie 18-50 jaar feitelijk nihil (8 respondenten op de in totaal in die categorie 881 gemeenteleden).

In de leeftijdscategorie van 50-80 jaar geeft de meerderheid aan geen behoefte te hebben aan een jaarlijks bezoek door de ouderling. Ten opzichte van de leeftijdscategorie 18-50 jaar is er in de leeftijdscategorie 50-80 jaar per geboortjaar wel bij één of meerdere gemeenteleden de behoefte/wens voor een jaarlijks bezoek door de ouderling.



In de leeftijdscategorie van 80 jaar en ouder bereik je een omslagpunt, zijnde dat minimaal 50% van de gemeenteleden, van een bepaalde leeftijd (geboortejaar), jaarlijks een bezoek van de ouderling op prijs stelt.

De wens of behoefte aan een jaarlijks bezoek door de ouderling is in de leeftijdscategorie 18-50 jaar nog geen 3% (23 respondenten die aangeven een bezoek door de contactpersoon 'welkom te heten tot op prijs te stellen' op de in totaal in die categorie 881 gemeenteleden).

In de leeftijdscategorie van 50-75 jaar geeft de meerderheid aan geen behoefte te hebben aan een jaarlijks bezoek door de contactpersoon. Ten opzichte van de leeftijdscategorie 18-50 jaar is er in de leeftijdscategorie 50-75 jaar per geboortejaar wel bij één of meerdere gemeenteleden de behoefte/wens voor een jaarlijks bezoek door de ouderling. In totaal geeft bijna 15% aan behoefte te hebben aan een bezoek door de contactpersoon.

In de leeftijdscategorie van 75 jaar en ouder bereik je een omslagpunt, zijnde dat minimaal 45% van de gemeenteleden, van een bepaalde leeftijd (geboortejaar), jaarlijks een bezoek van de contactpersoon op prijs stelt.

De wens of behoefte aan jaarlijkse deelname aan een groothuisbezoek is in de leeftijdscategorie 18-50 jaar iets meer dan 6% (55 respondenten die aangeven deel te willen nemen aan jaarlijks groothuisbezoek op de in totaal in die categorie 881 gemeenteleden).

In de leeftijdscategorie van 50-75 jaar geeft ruim 18% aan deel te willen nemen aan een jaarlijks groothuisbezoek. Ook dit is qua opbouw vergelijkbaar met beantwoording van de vraag naar jaarlijks contact / bezoek door de contactpersoon.

In de leeftijdscategorie van 75 jaar en ouder geeft bijna 24% van de gemeenteleden aan deel te willen nemen aan een jaarlijks groothuisbezoek. Echter, in de leeftijdscategorie van 80 jaar en ouder geeft een meerderheid, 58%, aan niet deel te kunnen of willen nemen aan groothuisbezoek.

Bij vraag vier konden gemeenteleden aangeven of zij bij behoefte aan een contact met de kerk hiertoe zelf het initiatief nemen.

Van in totaal 1203 gemeenteleden die deze vraag hebben beantwoord geeft bijna 80% aan hiertoe zelf het initiatief te nemen. Dit 'zelf het initiatief nemen' is het sterkst in de leeftijdscategorie tot 60 jaar maar ook in de leeftijdscategorie van 80 jaar en ouder geeft ruim 70% aan zelf het initiatief te (kunnen) nemen.

Bij vraag vijf konden gemeenteleden op een schaal van 0 (geen enkele betrokkenheid) tot 10 (zeer grote betrokkenheid) hun betrokkenheid bij onze gemeente aangeven.

De gemiddelde score op deze vraag onder alle respondenten (bij deze vraag 1270) is 6,1.

Het gemiddelde cijfer per geboortejaar (leeftijd) stijgt gelijkmatig van ca. 3,5 (18-25 jaar) naar 7,8 (80-90 jaar) en 7,7 (90 jaar en ouder).

Zoals gezegd, de uitkomst van de enquête wordt besproken in de twee wijkraden. Conclusies welke verbonden kunnen worden aan de enquête worden besproken door de Kerkenraad en zullen te zijner tijd richting u, de gemeente, teruggekoppeld worden.

Johan Schinkelshoek, voorzitter

### Schilderijen verkoop voor het tekort op de begroting

Tot nu toe zijn er 5 schilderijen verkocht. Er is € 195,00 overgemaakt. Met dank aan de kopers.

Remmelt Wassens

### Collecten

25-10	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 202,71	€ 155,92
Witharen	28,68	21,53
Kerk. geb. Ommen		19,85
Gebouw Irene		17,70

01-11	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 273,62	€ 249,72
Witharen	18,50	19,00
Kerk. geb. Ommen		37,40
Gebouw Irene		20,00

4-11	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 264,51	€ 252,51
Witharen	92,10	34,53
Kerk. geb. Ommen		24,80
Gebouw Irene		30,10

### Giften

Voor de bloemen  
€ 10,00 en € 20,00

Voor de kerk  
€ 10,00, € 20,00, € 25,00, 3x € 50,00, € 120,00 en € 150,00  
€ 10,00 en € 35,00 via een contactpersoon

Voor de diaconie  
3x € 10,00, 2x € 20,00 en € 25,00  
€ 10,00 en € 35,00 via een contactpersoon

Hartelijk dank

## Hervormde gemeente



### Collectegeld Hervormde Diaconie in crisistijd

In Kerkvensters no. 17 van 11 september jl. hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken voor wat betreft de collectegelden en giften, die we via de bank ontvingen. Zoals u toen kon lezen mochten we in de periode 15 juni tot 29 augustus € 2.483,00 ontvangen. Daarnaast werd in voornoemde periode € 445,00 ontvangen voor de hulp aan de slachtoffers van de explosie in Beiroet. Inmiddels zijn we weer enkele maanden verder en zitten we helaas midden in de 2<sup>e</sup> coronagolf. De hoogste tijd voor een bericht over de stand van zaken over de periode 29 augustus tot 15 november. Over deze periode ontvingen we via de bank en via de collectezakken in de kerk aan collectegelden € 2.965,00. Ook ontvingen we in deze periode aan giften totaal € 1.875,00.

Recent werd € 700,00 hiervan als anonieme gift overhandigd bij het Kerkelijk Bureau met bijgevoegd een briefje met een mooie tekst naar aanleiding van Mattheüs 6: 2 en 3, die we u niet willen onthouden:

Beste mensen van de diaconie,  
Op dankdag mogen wij God dankbaar zijn voor de overvloed, die Hij ons dit jaar heeft gegeven. Maar er zijn ook mensen die moeilijk rond kunnen komen, zeker in deze Corona tijd. Daarom deze bijdrage voor mensen in Ommen die het moeilijk hebben.

Nu we druk zijn met de voorbereiding van plannen voor de decembermaand voor hulpacties aan gezinnen in Ommen, die op- of onder het bestaansminimum leven zijn we blij en dankbaar voor alle steun van de gemeenteleden in de vorm van giften en bijdragen in de collectes. Het is een goed gevoel dat we ons door u als gemeente gesteund weten. U maakt het mogelijk, dat wij in deze crisistijd onze diaconale taak kunnen blijven vervullen. Dank allen voor uw hulp.

K. van Hulst  
Penningmeester Diaconie

### Vernieuwde app voor digitaal collecteren

Eerder dit jaar hebben we de mogelijkheid aangeboden om collectegeld met een app op de mobiele telefoon te kunnen voldoen. Via onze huisbankier SKG in Gouda werd daarvoor de app 'Kerkgeld' aangeboden. Recent hebben we van SKG bericht

ontvangen, dat de app 'Kerkgeld' vervangen zal worden door een vernieuwde app met de naam 'Appostel' (met dubbel p dus!). Belangrijk is het om te weten dat de mogelijkheid gebruik te maken van de app 'Kerkgeld' in de loop van november is beëindigd. Als u inlogt met de app 'Kerkgeld' krijgt u inmiddels de volgende melding: Kerkgeld app stopt half november. Download nu de opvolger Appostel. U kunt bij Appostel inloggen met uw bestaande accountgegevens van de Kerkgeld app.

De nieuwe app 'Appostel' kan natuurlijk ook via de App Store (Apple) of Google Play (Android) gratis worden gedownload op uw telefoon. Bestaande gebruikers van de Kerkgeld app kunnen dus hun huidige inloggegevens gebruiken. Mocht u voor het eerst gebruik willen maken van deze nieuwe app en maakte u tot nu toe geen gebruik van de Kerkgeld app, dan dient u een nieuw account aan te maken.

De Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters

### Brugstraat 25

De werkzaamheden van slopen en afval afvoeren zijn gestart. Twee gemeenteleden zijn enthousiast op maandag 23 november jl. daaraan begonnen. Het zou heel fijn zijn als zich nog meer vrijwilligers zouden melden voor de werkzaamheden die gedaan moeten worden, zoals timmer- en schilderwerk, schoonmaken, enz. Je kunt je opgeven bij Loes Thörig.

### Kerst etalage Brugstraat 25

Hallo kinderen  
Zouden jullie kerst - en nieuwjaartekeningen willen maken? Die hangen we dan op voor de ramen van het pand Brugstraat 25 tegenover de kerk.  
Ook oudere jeugd en andere gemeenteleden kunnen tekeningen inleveren. Op die manier kunnen we inwoners en bezoekers van Ommen goede Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar wensen. En het staat ook mooier dan die kale ruiten!  
De tekeningen kunnen ingeleverd worden op zaterdagmiddag, 12 december vanaf 13.00-16.00 uur in de aanbouw van de Hervormde kerk.

### Kinderkerstfeest 2<sup>e</sup> kerstdag

Ook dit jaar vieren wij het kinderkerstfeest, met het thema 'met U is het altijd kerst'. Deze zal niet zoals voorgaande jaren samen in de kerk zijn. Maar wel 'samen' online.  
Hou de Facebook en Instagram pagina van 'kinderkoor een vrolijk geluid' vanaf de adventsweken in de gaten. Elke week komt hier een filmpje online, ter voorbereiding op 2<sup>e</sup> kerstdag. Wat we gaan doen is nog een verrassing, maar het belooft weer een leuke dienst te worden.  
Wil je hier bij zijn? Meld je dan aan voor 18 december. Aanmelden kan via [kinderkooreenvrolijkgeluid@gmail.com](mailto:kinderkooreenvrolijkgeluid@gmail.com)  
Vermeld hierbij: naam/ adres/ aantal kinderen  
Wie weet wordt er nog wel iets leuks langs gebracht.  
We zijn te zien via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) Hervormde kerk Ommen om 10.00 uur. Zijn jullie er bij?

### Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

### Collecten

	Kerk	Diaconie	Kerk. Geb.
<b>15-11</b>			
Ommen	€ 61,85	€ 70,40	€ 33,20
Vinkenbuurt	16,15	13,15	
Kerk Vinkenbuurt	11,95		
<b>22-11</b>			
Ommen	€ 60,20	€ 66,82	€ 53,25

### Giften

Voor de kerk  
€ 12,00 via mw. K.E. Grootemarsink-Hekman  
€ 20,00 via de app voor de kerk  
€ 505,00 voor de collecte via de bank

Voor de diaconie  
€ 15,00 via de collecte app

Voor de zending  
€ 10,00 via de bank

Voor de bloemen Ommen  
€ 15,00 via mw. J. Meijerink-aan het Rot  
€ 25,00 via Kerkelijk Bureau

Hartelijk dank

## Algemeen (kerkelijke) berichten



### Regionaal

#### 19 december World Servants duiken voor voor verandering!

Dan gaan 9 jongeren van World Servants coronaproof duiken voor verandering. In juli 2021 hoopt de groep een kleuterschool te bouwen in Oeganda. Om geld in te zamelen duiken ze het koude water in. Wil je deze bikkels en actie steunen? Via facebook kun je de jongeren privé sponsoren en via GEEF.WS/OMMEN kunt u de hele groep sponsoren. Alvast dank voor de bijdrage!

Lisan de Lange, Nicky van Dijk, Pieter van Harten,  
Thirza van der Linde, Jorie Otten, Alice Hemstede,  
Robin Groen, Monique Groen en Romee Groen

#### 15 t/m 19 december Quilt verkoop

Dan vindt er van 10.00 uur tot 16.00 uur een aan-huis-verkoop plaats van vele kerstkleden in allerlei maten, kleden voor de voet van de kerstboom als ook tassen, kussens, schorten, etc. Een gedeelte van de opbrengst is bestemd voor 'Good Hope'.

Mw. D. Poortier

#### 11 en 12 december Kerstmarkt Sovo



Stichting Ommen voor Oekraïne

Jaarlijks staan we met een kraam op de kerstmarkt in Ommen, helaas kan dat dit jaar niet doorgaan, maar we mogen wel op de kerstmarkt bij de Welkoop staan op 11 en 12 december.

U kunt daar weer onze heerlijke eigen gebakken knieperties kopen en de eigen gemaakte grafstukken en kerstbakjes. Als u niet tot 11 december kunt wachten, vanaf 7 december tot aan de kerst worden de kerstbakjes en grafstukken in de winkel van de Welkoop verkocht. In die weken zijn onze vrijwilligers druk met het maken van de stukken en worden ze elke keer vers aangevuld.

#### 12 december Orgelspel rond Kerst

in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17, Lemelerveld om 20.00 uur. Bij Kerst denken we vaak aan kaarsen, gezellig bij elkaar komen, lekker eten en drinken...  
Maar tijdens kerst vieren we ook dat Jezus naar de aarde kwam om dicht bij de mensen te zijn. Het is in de eerste plaats het feest van het Licht. Jezus noemde zichzelf het Licht van de Wereld. In een vaak zo donkere wereld brengt Hij licht. We luisteren samen naar herkenbare melodieën die het kerstverhaal zo prachtig omlijsten. Reserveren: is verplicht en kan ☎ 0572-371838. Er zijn kosten aan verbonden. Concert is onder voorbehoud. Wij houden ons aan de actuele RIVM richtlijnen. Info: [www.huetink-royalmusic.nl](http://www.huetink-royalmusic.nl).

## 15 december Kerstmiddag KBO-PCOB

Wij nodigen u hartelijk uit voor het meemaken van de Kerstmiddag op dinsdag 15 december om 14.00 uur en 19.00 uur m.m.v. ds. Hans Baart.

Het thema voor deze kerstviering is: 'Wees gegroet, Maria'. Dit wordt uitgewerkt met meditatie, een verhaal en muziek. We maken een online uitzending, zodat zoveel mogelijk leden ernaar kunnen kijken.

Mogelijkheden om de Kerstmiddag mee te maken: via Vechtdal Leeft: [www.vechtdalleeft.nl](http://www.vechtdalleeft.nl) of via de televisie: KPN kanaal 1413, Ziggo 43, Telfort 1413 en Solcon 809



## Gebedspunten

Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. Bidt en dankt u ook mee?

### Gebedspunten



Laten we God danken dat Hij ons met Zijn licht en liefde wil omringen als het donker is in ons leven.



Laten we bidden voor alle mensen die zich eenzaam of somber voelen en tegen de Kerstdagen opzien. Bid dat een ieder Gods nabijheid en vrede zal ervaren.



Laten we God danken dat Hij ideeën heeft gegeven om in de gegeven omstandigheden toch elkaar te kunnen ontmoeten of te bemoedigen, b.v. door de herdenkingsbijeenkomsten voor Eeuwigheidszondag, of de tienerdienst op de fiets.



Laten we bidden dat we niet alleen maar zullen denken aan wat niet kan door de coronamaatregelen, maar God vragen om ons te vullen met ideeën over wat nog wel kan.



Laten we God danken voor het mooie bedrag dat de actie 'Dankbaarheid' heeft opgebracht ter bestrijding van het begrotingstekort van de Gereformeerde kerk.



Laten we bidden voor al die mensen die het zoveel slechter hebben dan wij door armoede, geweld of ziekte. Laten we bidden dat de leefomstandigheden van deze mensen zullen verbeteren.



Laten we bidden om vrijmoedigheid om ons persoonlijk geloof te durven delen met de mensen om ons heen in woorden en/of werken.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: [gebedskalenderommen@live.nl](mailto:gebedskalenderommen@live.nl). Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

## Kerkelijke adressen etc.

### Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 18 december. **Dit nummer is voor 3 weken!**

De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 8 december voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail bij:

Redactie Kerkvensters      Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen  
✉ [kerkvensters@pkn-ommen.nl](mailto:kerkvensters@pkn-ommen.nl)

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte.

### Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern      ☎ 463928  
☎ bereikbaar: donderdag 10 december van 18.45 - 19.30 uur

### Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

### IBAN Banknummers

Gereformeerde kerk  
Coll. van Kerkrentm.      : NL21 RABO 0348 9043 12  
Coll. van Kerkrentm.      : NL24 INGB 0000 8631 79  
De Kern      : NL78 RABO 0348 9003 76  
Diaconie      : NL77 RABO 0348 9043 71  
Diaconie o.v.v. ACD      : NL77 RABO 0348 9043 71  
Gebouw Irene      : NL03 RABO 0348 9003 68  
Kerkblad Kerkvensters      : NL30 RABO 0373 7427 46

### Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00  
Coll. van Kerkrentm.      : NL33 RABO 0348 9042 90  
Diaconie / kerktelefoon      : NL46 RABO 0348 9043 47  
Kerkblad Kerkvensters      : NL26 RABO 0373 7266 19

### Gezamenlijke nummers

De Kubus      : NL76 RABO 0348 9050 68  
Evangelisatiecommissie      : NL37 RABO 0348 9597 02  
ZWO-commissie      : NL49 RABO 0348 9044 87

### Geref kerk



### Diaconie Hg



### Kerk Hg



PKN gemeenten Ommen:

[www.pkn-ommen.nl](http://www.pkn-ommen.nl)  
✉ [info@pkn-ommen.nl](mailto:info@pkn-ommen.nl)

## Gereformeerde kerk

### Kerkenraad

Praeses:      Dhr. J.W. Schinkelshoek  
1<sup>ste</sup> Scriba:      Mw. A. Buiten-Kleinjan  
✉ [geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl](mailto:geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl)

### Kerkgebouw Ommen

Adres:      Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen      ☎ 451206  
Koster-beheerder: Dhr. R. Jongbloed  
✉ [dekern@pkn-ommen.nl](mailto:dekern@pkn-ommen.nl)

Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:

Maandag:      09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur  
Dinsdag:      09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur  
Wo en vr:      vanaf 19.00 uur  
Donderdag:      09.00-13.00 uur en vanaf 19.00 uur  
Zaterdag:      09.30-10.30 uur  
Zondag:      Voor, tijdens of na de diensten  
7 dagen 24 uur per dag via email.

### Gebouw Irene

Contactgegevens:  
✉ [witharen@pkn-ommen.nl](mailto:witharen@pkn-ommen.nl)

## Collectebonnen verkoop in 2020

In De Kern (betaling contant, NB geen muntgeld) op dinsdag  
8 dec van 19.00-20.00 uur.

Verkoop via de bank:

Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.  
NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie  
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en  
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:

Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00

Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00

Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00

De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de  
Hervormde kerk gebruikt worden.

Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind

## Hervormde gemeente

### Kerkenraad

Praeses: Dhr. M. Dunnewind

1<sup>ste</sup> Scriba: Dhr. J. van den Beukel

✉ herv-scriba@pkn-ommen.nl

### Hervormde Diaconie

Commissie bijstand

✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl

✉ herv-diaconie@pkn-ommen.nl

### Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman

✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl

B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman

✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

### Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. B. Bijl-Goor

Mw. H. Meesters-Broek

✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

### Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen

Mw. A. Minkjan

✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl

Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken  
van 10.00 tot 11.30 uur.

### Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00

Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde  
kerk.

## Familieberichten en posters

# KERSTFEEST MET DE KINDERNEVENDIENST

*wanneer: 1e Kerstdag*

*start: 10.00 uur*

*eind: tussen 11.15-11.30 uur*

*waar: kelder van de Kern aan de Bouwstraat*

*wie: alle kinderen van groep 1-8*

*geef je op vóór 23 december:*

*[kindernevendienst\\_kerstfeest@hotmail.com](mailto:kindernevendienst_kerstfeest@hotmail.com)*

*welkom*

