

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

20^{ste} jaargang No. 3

Vrijdag 5 februari 2021

Meditatie

Mijn God die mij ziet en redt (Psalm 42 en 43)

'Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God - een feestende menigte, juichend en lovend'. Ik had nooit kunnen bedenken dat deze woorden uit het 5^e vers van Psalm 42 mij zo zouden raken en in mijn leven actueel zouden worden. Het raakt aan wat nu al zowat een jaar geleden is. Op de fiets op zondagmorgen naar de kerk en van alle kanten zie je de mensen naar de kerk gaan. Elkaar groetend in de kerk. Zingen. Verbondenheid. De korte maar zo betekenisvolle handdruk bij de uitgang. Veel mensen even spreken onder de koffie. Psalm 42. Als je de psalm leest dan lijkt deze één en al heimwee en weemoed te zijn. Er is sprake van een bedroefde ziel en een vraag aan God: Waarom vergeet U mij? Vragen van anderen: Waar is dan je God? Op het moment dat ik dit schrijf zijn er de eerste berichten over beginnende rellen voor de derde avond achtereenvolgens. En ik las zojuist dat er voor het eerst een uitbraak is van het Zuid-Afrikaanse virus in Nederland en dat de Britse variant enorm in opmars is. Psalm 42 (en het vervolg daarvan: Psalm 43) lijkt de stemming van velen weer te geven. Misschien is het juist dan goed om oog te hebben voor dat deze psalm (en ook Psalm 43) tot drie keer toe ons lijkt te willen inprenten dat we hier niet in moeten blijven steken. Ja, er is volop ruimte voor weemoed, ongeduldig verlangen en frustraties. Ook dat kunnen we bij God kwijt, ook dáár weet God van dat we er zo aan toe kunnen zijn. Máár het is niet het laatste: zowel in vers 6 van Psalm 42 als aan het einde van die psalm als ook aan het einde van Psalm 43 lezen we deze woorden: Wat ben je bedroefd, mijn ziel en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Wat een prachtig slot! Ja, je ziel is bedroefd en vol onrust. Maar het blijft niet zo! Zo mooi ook dat het zo persoonlijk verwoord wordt. Woorden die je zelf in de mond mag nemen, meenemen in je hart! IK zal hem weer loven. MIJN God die MIJ ziet en redt. Alles wat er gaande is in je leven en in deze wereld: het gaat niet onopgemerkt aan God voorbij. Hij ziet het en doet er iets mee, Hij ziet én redt!

Ik wens ons toe dat we dragers van de hoop zullen blijven! Dat de slotwoorden van deze psalmen uit onze mond en uit ons hart zullen komen. En dat het laatste zal zijn de hoop. Een door God gevoede hoop. En dat heeft alles te maken met het licht van Pasen. Jezus Licht der wereld! Dat licht wil door ons schijnen, dat licht zal nooit meer doven!

Vervolg pagina 3

Leesrooster

Za	6 feb.	Psalm 83	Strijdlid
Zo	7 feb.	Marcus 1:35-45	Beterschap!
Ma	8 feb.	Marcus 2:1-12	Wie kan zonden vergeven?
Di	9 feb.	Marcus 2:13-22	Eetgewoonten
Wo	10 feb.	Psalm 44	Wat merk je van Gods trouw?
Do	11 feb.	Marcus 2:23-3:6	Heer van de sabbat
Vr	12 feb.	Marcus 3:7-19	Goed nieuws verspreiden
Za	13 feb.	Psalm 32	Biecht
Zo	14 feb.	Joël 1:1-14	Vertel het door
Ma	15 feb.	Joël 1:15-20	Verlangen naar de dag van
Di	16 feb.	Joël 2:1-11	Machtsvertoon
Wo	17 feb.	Joël 2:12-17	Iedereen moet meedoen
Do	18 feb.	1 Petrus 2:11-17	Vrijheid
Vr	19 feb.	1 Petrus 2:18-25	Christelijke assertiviteit

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Vervolg meditatie	3
Wijkberichten	3
Noord-West	3
Zuid-Oost	4
Wijk 1	4
Wijk 2	5
PaKaN! jongerenwerker	5
PaKaN!	6
Plaatselijk kerknieuws	6
Gezamenlijke berichten	6
Hervormde gemeente	7
Gereformeerde kerk	7
Vorming	8
Gebedspunten	8
Kerkelijke adressen etc.	8
Familieberichten en posters	9

Kerkdiensten

Zondag 7 februari

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger
Organist: Lydia Volkerink
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer: Mw. P. de Jonge
Dhr. H. Veurink

Vinkenbuurt

10.00 uur: Geen dienst

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. J.T. Baart, schoolkerkdienst
Organist: Geen
Ouderling van dienst: Dhr. H. van Dijk
Kindernevendienst: Alle groepen
Zie www.pkn-ommen.nl
Online: www.kerkomroep.nl

Witharen

10.00 uur: Geen dienst

Woensdag 10 februari Avondgebed

Hervormde gemeente

19.00 uur: Pastoor A. Monnikhof
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl



Zondag 14 februari 1^e Lijdenszondag

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger, doopdienst
Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Mw. E. Touwen
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Gastheren: Dhr. W. ten Kate
Dhr. A. Schuurman

Vinkenbuurt (vervalt bij verlenging lockdown)

10.00 uur: Ds. J.C.J. Post, Wierden
Organist: Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst /
Tienerdienst: Alle groepen

Ommen Samen kerk (vervalt bij verlenging lockdown)

19.00 uur: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen
Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang
Afgevaardigde Gk: Geen
Gastdames: Mw. J. Scheppink
Mw. M. Vosjan

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. K. Jelsma
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Dhr. B. Pierik
Kindernevendienst: Alle groepen, zie www.pkn-ommen.nl
Online: www.kerkomroep.nl

Witharen

10.00 uur: Geen dienst

Woensdag 17 februari Aswoensdag

RK Brigittakerk

19.00 uur: Mgr. Th.C.M. Hoogenboom
Online: kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk



Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl

14 februari Collecte Kerk in Actie - Noodhulp (Ethiopië)



Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van

Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en ze leren welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt.

De diaconieën

Paasproject kindernevendienst

Hallo kinderen van de kindernevendienst, Vanaf zondag 21 februari start het paasproject van de kindernevendienst.

Gezien we nog steeds niet naar de kerk kunnen en elkaar kunnen zien, is het wel fijn om met het paasproject bezig te zijn.

Daarom hebben we net als vorig jaar een gezinsboekje, waar elke dag tijdens de 40 dagentijd een verhaal, lied, gebed of opdracht in staat vermeld waarmee je als gezin bezig kunt zijn. Heb je belang bij een gezinsboekje dan mag je contact opnemen met een lid van de paascommissie van de kindernevendienst. Zij zullen zorgen dat er 1 gezinsboekje per gezin bij jullie dan bezorgd wordt.

Jullie kunnen contact opnemen met Kindernevendienst / paascommissie: Janneke Luikens

Graag in je mail vermelden: Naam en adres.

De kindernevendienst/paascommissie

Hervormde gemeente

Collecten

7 februari

Ommen: Diaconie (Project scholen) en Kerk
Uitgangen: Edukans / zending

14 februari

Ommen (en Vinkenbuurt): Diaconie KiA Werelddiaconaat Noodhulp Ethiopië en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Kinderoppas

Geen

Gereformeerde kerk

Collecten

7 februari

Ommen: Project scholen en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

14 februari

Ommen: KIA Noodhulp en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Kinderoppas

Geen

Vervolg meditatie

De hele week al gaat dat ontroerende optreden van Amanda Gorman tijdens de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president met mij mee. 22 jaar...maar wat een Kracht... Slotwoorden van een steeds weer te herlezen gedicht:

Want het licht blijft altijd schijnen

Als je maar de moed hebt het te zien

Als je maar de moed hebt het te zijn

Dat deze woorden waarheid en werkelijkheid mogen worden in ons leven, geïnspireerd door deze bijzondere vrouw, geïnspireerd door het slot van Psalm 42 en 43. Geïnspireerd door de Geest van onze opgestane Heer! Het Licht blijft altijd schijnen, heb de moed het te zien, heb de moed het te zijn: Licht van Christus!

Ds. Kest Jelma

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Dhr. G.J. Gerrits
Dhr. J. Boomgaardt
Mw. J.W. Harmsen-Sonnenberg
Mw. H.A. Boezelman-Schottert
Mw. A.M. v.d. Horst-Overkleef
Mw. P. Los-Jansen
Mw. J.J. Grootenhuis-Wessels
Mw. G.J. Hesselink-Willems
Dhr. J.H. Hemstede
Dhr. K. Snijder
Dhr. D. Strijker
Mw. W. Terpstra-Berg

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Noord-West



Predikant: Ds. J. Tiggelaar
✉ dstiggelaar@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: via coördinator, ma. vrije dag

Coördinator: J. Hemstede
✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

NW6

Het Coronavirus heeft invloed op de samenleving, dat merken we steeds meer: kerkdiensten zonder kerkgangers, bezoeken worden nog verder afgeschaald, eenzaamheid bij gemeenteleden die steeds meer toeneemt. Veel mensen zijn bang om besmet te worden. Aan de andere kant: op het moment dat ik dit schrijf zien we steeds grotere groepen mensen die het ergens niet mee eens zijn. Er wordt gereld,

geplunderd, opgestaan tegen het gezag alsof het de gewoonte zaak van de wereld is. Maar we moeten constateren dat er ook nu niets nieuws onder de zon is... Flavius Josephus schreef in zijn dagen al, in de boeken over de Joodse geschiedenis, dat er in de tijd van Johannes de Doper en Jezus sprake was van een oproerige beweging aan de Jordaan. Mede een reden voor koning Herodes om Johannes gevangen te nemen en reden voor Jezus om uit te wijken naar Galilea, waar Hij begon met de bouw van het Koninkrijk van God. Tijdens de dienst waarin het Heilig Avondmaal werd gevierd heb ik het u genoemd... We zijn op weg naar dat Koninkrijk dat komt, waar geen ellende meer zijn zal en waar het eeuwig vrede is.

Zieken

In onze wijk zijn er opnieuw mensen die besmet raakten met het Coronavirus, ondanks alle maatregelen die de overheid ons heeft opgelegd.

Ook zij die niet zijn genoemd, maar toch kampen met moeiten, ziekten en gebreken wordt veel sterkte toegewenst. Laten we allen, die wij uit onze eigen omgeving kennen, opdragen aan God.

Ds. Hans Tiggelaar.



Zuid-Oost

Predikant: Ds. K.A. Hazeleger

✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Coördinator: F. Kampman

✉ herv-coördinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

De komende twee zondagen hoop ik 's morgens voor te gaan in Ommen. Beide zondagen probeer ik waarschijnlijk aan te sluiten bij het leesrooster en daarmee ook bij het materiaal van de kindernevendienst.

De dienst van zondag 7 februari was oorspronkelijk een dienst van Kerk en School. Dat gaat nu natuurlijk niet door. Ik wil wel proberen in de dienst wat extra aandacht te besteden aan de kinderen van school. Overeenkomstig het rooster wordt de schriftlezing Marcus 1:29-39. We lezen dat Jezus verschillende zieken geneest, maar uiteindelijk de eenzaamheid opzoekt, om te bidden. Zijn leerlingen vinden Hem en lijken niet goed te begrijpen wat Jezus aan het doen is. 'Iedereen is naar U op zoek!', zeggen ze. Dat vind ik spannende woorden. Daar zal de preek dus over gaan. In hoeverre zijn we zelf op zoek naar Jezus? Wat willen we eigenlijk van Hem?

De zondag daarna is een doopdienst. Zoals het nu lijkt, gaat de doopdienst door, met een zeer beperkt aantal mensen in de kerk. Gedoopt wordt dan Jarnick Kippers. Overeenkomstig het rooster wordt de schriftlezing waarschijnlijk Marcus 1:40-45. We lezen dat Jezus iemand geneest die aan huidvraat lijdt. Hij raakt de onreine man zelfs aan, zeer ongebruikelijk. Maar wat gaat er een zegen van uit... Wil dezelfde Jezus zo ook ons en onze kinderen niet aanraken? Wil Hij ook ons zo niet zegenen? We hopen op een goede dienst, voor het gezin Kippers, hun familie en vrienden en de hele gemeente!

Tenslotte

Elders in dit nummer vindt u informatie over een wekelijks interkerkelijk avondgebed. Bidt u thuis mee?

Tijdens de voorjaarsvakantie ben ik vrij. Gelukkig is collega Hans Tiggelaar aanwezig en zo nodig kunnen er ook anderen worden ingeschakeld. Mocht u behoefte hebben aan pastoraal contact, dan kunt u dat melden bij de coördinator van Zuid-Oost, Ferdinand Kampman.

Nu ik dit schrijf, gaat het in het nieuws vaak over de gewelddadige rellen tegen de avondklok. Treurig wat er elders in het land allemaal is gebeurd. Het is voor iedereen een zware tijd. Laten we ons juist nu niet tegen elkaar keren, maar elkaar vasthouden en naar elkaar om blijven zien. En als we het allemaal niet meer weten: laten we met onze onmacht en frustratie naar God gaan, Hem bidden om ontferming, voor onszelf, en voor een wereld in nood!

Ds. Karel Hazeleger



Wijk 1

Predikant: Ds. K. Jelsma

✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra

✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Blijven bidden en hopen

Juist in een tijd waarin het van kwaad tot erger lijkt te worden, een periode van lockdown en avondklok en bizarre en niet te bevatten rellen, is het zaak dat we op onze post blijven: blijven bidden voor elkaar en deze wereld, blijven hopen vanuit het vertrouwen dat God ons niet los laat!

Huispaaskaarsen

Nu velen (voorlopig) de diensten thuis digitaal meevieren is het misschien fijn om net als in de kerk ook thuis een kaars aan te steken voordat de dienst begint. Elders in deze Kerkvensters vindt u een bericht van Lammy Timmerman over de bestelling van deze kaarsen. Fijn is dat de huiskaars dezelfde opdruk heeft als de kaars in de kerk alleen dan kleiner.

Vespers en Aswoensdag

Elders in deze Kerkvensters vindt u een bericht over de Aswoensdagviering op 17 februari en de mogelijkheid om een alternatief voor het askruisje te ontvangen. De Aswoensdagviering is (net als de dienst op Biddag) een onderdeel van een serie vieringen die op woensdag 27 januari is begonnen. Behalve de 2 genoemde diensten zullen de vieringen op alle andere woensdagen tot en met de woensdag voor Pasen het karakter hebben van een Avondgebed/Vesper dat 20-30 minuten zal duren. Aanvang van de vespers: 19.00 uur. De vespers worden uitgezonden vanuit de Hervormde kerk waarbij de voorgangers uit alle Ommen kerken komen. Op 3 februari mocht ik zelf voorgaan waarbij Psalm 4 werd gelezen.

Bevestiging en afscheid ambtsdragers Witharen

Al een paar keer moest het uitgesteld worden: de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers in Witharen en het afscheid nemen van hun voorgangers. Onlangs hebben we samen knopen doorgehakt. Een en ander zal nu plaatsvinden op 16 mei in Witharen. Mocht dat ook dan niet lukken dan maken we in gebouw Irene in de week daarvoor een korte opname van bevestiging en afscheid en nemen die op in de uit te zenden dienst van 16 mei vanuit Ommen. Voor de tijd van nu tot 16 mei hebben we een paar dingen afgesproken. Diacon Arjan Meijer zal een (flinke)stap terugdoen in zijn diaconale werk. Opvolger Gerrit Wermink zal alvast betrokken worden bij de lopende zaken. Nieuw te bevestigen ouderling Herma van Beesten zal alvast gaan kennismaken in de secties waar ze ouderling zal worden (sectie12a en 12b). In het voorgesprek is de geheimhouding van wat haar in die periode ter ore komt aan de orde geweest. Afscheidnemende ouderling Harry Kroon zal tot 16 mei in de secties 12c en 12d actief blijven. Op 16 mei zal ouderling

Piet-Jan Koning (die momenteel vanwege gezondheid en coronadreiging niet pastoraal actief is) deze secties van Harrie overnemen. Een en ander zal ingaan op maandag 8 februari.
Ds. Kest Jelsma



Predikant: **Ds. J.T. Baart**
✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

Scriba: **Mw. H. Muis**
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Op 7 februari staat een schoolkerkdienst gepland. Ik heb contact met de school om te kijken wat mogelijk is, onder voorbehoud dus, houd de website in de gaten. We doen ons best om er een dienst voor kinderen van te maken, dus ik hoop dat gezinnen zullen kijken.
17 februari is het Aswoensdag en begint de Veertigdagentijd.

Huispaaskaars

Voor een moment bij de maaltijd, voor persoonlijke bezinning, voor het meemaken van de online vieringen, voor een persoonlijk cadeau: er zijn veel redenen om een huispaaskaars aan te schaffen. Elders in het blad staat te lezen hoe dat in z'n werk gaat.

Jubilea

Voor de komende tijd zijn mij geen jubilea bekend om hier te noemen.

Verdieping

Wat ik zelf vreselijk mis is verdieping met elkaar. De woensdagmorgenkring en de belijdeniscatechese waren twee van de plekken waar ik mijn hart kon ophalen, maar alles ligt alweer lang stil.
Waarschijnlijk ben ik de enige niet. Ik ga deze tijd Alain Verheij lezen, Ode aan de verliezer. Na 9 februari probeer ik een (vermoedelijk digitale) meeting uit te schrijven voor wie over het boek wil praten. Bij voldoende belangstelling kunnen we er zelfs een paar groepjes van maken.
Wie belangstelling heeft, laat het me maar even weten.

Wat heeft corona ons gebracht?

We gaan richting een jaar leven met corona. In de vorige Kerkvensters kondigde ik de vraag aan u en mezelf al aan: wat doet het met ons geloof? Het zijn mijn eigen verkenningen die ik opschrijf, in de hoop dat ze herkenning bieden en aanleiding geven tot gesprek. Ondertussen is de eerste reactie van één onzer op de vraag ook al binnen, mooi om te mogen lezen: dank!

Stil gezet

Corona overviel ons. In een week veranderde mijn wereld, merkte ik. Tijdens de Kuidienst op zondagavond 8 maart had eigenlijk niemand het over corona - ik ook niet; op maandagavond 9 maart vergaderden we over het avondmaal van de aanstaande zondag met dit virus op komst; op donderdag 12 maart had ik de dienst klaar voor Witharen; op zondag 15 maart was er geen dienst meer. Je wordt stilgezet. Alle afspraken in de agenda kon je doorstrepen. Letterlijke leegte. Figuurlijk ook: wat is dit? Niet te peilen.
Er kwam meer nieuws over het virus. We kregen vreselijke beelden uit Bergamo te zien: niet te bevatten. Dit waren de Middeleeuwen of onderontwikkelde gebieden ver weg. Niet dus. Het was het mooie Italië van onze vakanties: ik herkende het niet meer.

Er kwam een intelligente lockdown. Ik had het nog nooit in mijn leven meegemaakt dat je dingen niet meer mag (op mijn opvoeding na). Verveling, doelloos rondhangen, onderlinge irritatie. Het lag allemaal op de loer, want iedereen was thuis, de hele dag, met te weinig om handen. Dus we stelden een rooster op voor eten, koffie en thee en deden veel spelletjes tussendoor.

Innerlijk gaf het rust én onrust tegelijk. Onrust omdat je voelde dat je je predikantswiel nieuw moest gaan uitvinden. Onrust voor gemeenteleden, die in hun inkomen werden geraakt. Onrust vooral om de vraag of corona ook slachtoffers zou maken in je gemeente, in je familie en vriendenkring, in je gezin. Als echtpaar spreek je samen de vraag door 'wat als...'. Maar er kwam ook innerlijke rust. Ik voelde me veel minder bekeken dan de anderhalf jaar daarvoor als 'die nieuwe dominee'. Ook voelde ik me niet minder opgejaagd door alle onuitgesproken verwachtingen. Er kwam tijd om na te denken: praktisch – hoe ga je contact houden? Maar ook geloofsmatig: wat zijn de goede woorden? Ik begon de coronameditaties op de site te plaatsen en collega's haakten aan. Het ritme van elke zondag één of twee diensten was stukgeslagen. We gingen als gemeente online en we sloegen net als de hele samenleving de handen ineen als hervormden en gereformeerden. We hebben veel geleerd over vieren via het beeldscherm. Het was ook de tijd om onbelemmerd creatief te kunnen zijn. Het was een vrijheid waar ik van genoot.

Kortom, het was allemaal zo dubbel. Ik wist dat sommigen van jullie vereenzaamden in de stilte, terwijl ik soms van de verstilling kon genieten. Af en toe bekwam me daar een schuldgevoel over.

Maar het waren twee kanten van dezelfde medaille: je leven was stilgezet en je ging aanvoelen wat echt belangrijk is in het leven. We kwamen er niet meer vanaf met een kletspraatje of met drukdruk. De ziel van het leven ging open. Waar leef je nou eigenlijk voor? Wat is echt belangrijk?

Weglopen voor die vragen ging niet meer: we kwamen met ons hele aardse paradijs in de woestijn terecht. Johannes de Doper en velen na hem gingen de woestijn in voor die vragen, met de hoop dat God zich daar zou laten zien. De woestijn zuivert de ziel van begeerten, dat heet katharsis. Alles wat afleidt, is ver weg en zo groeit het verlangen naar God. Die reiniging kent aanvechting, zoals Jezus aan den lijve ervoer: wat kun je in de woestijn honger en dorst hebben, je zou er alles voor doen. Door die fysieke/lichamelijke ervaring wordt de ziel op scherp gezet: waar leef je van? Van brood alleen? Of...

Geloven verliest in de woestijn al zijn vrijblijvendheid. Als welvarende, witte westerse man is dat een grensverleggende ervaring. Misschien wel een godservaring.

Vakantie

Het is niet de gebruikelijke tijd om vakantie op te nemen, maar vanwege de aanstaande verhuizing neem ik graag een paar weken op (inclusief nog een week van vorig jaar).

In februari en maart ben ik niet beschikbaar voor gemeentewerk. De biddag in Witharen met de school hoop ik wel te kunnen doen.

Vrede en alle goeds, voor vandaag én voor morgen!

Ds. Hans Baart



Jongerenwerker: **Dhr. T. Abbes**
✉ tabbes@pkn-ommen.nl



Happy 77 is volop bezig!

Op dit moment van schrijven, 26 januari, hebben zich 6 teams opgegeven die gaan strijden met elkaar! 27 januari zijn alle teams bekend geworden, te vinden op Facebook en op de website van de kerk (pkn-ommen.nl). Op 3 februari komt de eerste tussenstand online op Facebook en de website. En zo elke woensdag een tussenstand, spannend! De teams hebben t/m 26 februari 23.59 uur de tijd om zoveel mogelijk opdrachten in te leveren. De winnaar wordt bekend gemaakt via een live Facebook-Event!
(<https://www.facebook.com/pakanommen>).

We hebben erg leuke reacties gekregen maar ook berichten van gezinnen die graag mee wilden doen, maar dat door de lockdown, het thuiswerken en thuisonderwijs een grote last op hun gezinnen legt en ze dit er niet echt bij kunnen hebben. We denken, bieden hulp aan en bidden voor deze gezinnen!



Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Saxenburg Medisch Centrum

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Hervormde gemeente

17-01 Mw. M. ter Horts-Ganzeboer

Dhr. H. Hemstede

24-01 Mw. J. Roddenhof-Pannen

Gerbrand van Beesten

Vinkenbuurt

17-01 Gretha Roze

24-01 Marcel Grondman

Gereformeerde kerk (kaartje)

17-01 Mw. Huisman

24-01 Mw. M. Wermink-Kroon

Piet Jan en Jeske Koning

31-01 Mw. Hamhuis-Vos

Dhr. en mw. A. Petter

Gezamenlijke berichten

Wekelijks interkerkelijk avondgebed

De voorgangers van verschillende kerken in Ommen zijn begonnen met een wekelijks avondgebed. Het interkerkelijk avondgebed is elke woensdagavond, om 19.00 uur, vanuit de Hervormde kerk. Het is de bedoeling dat we hiermee doorgaan tot Pasen. Alleen op Aswoensdag (17 februari) en Biddag (10 maart) is er geen avondgebed, omdat er dan al andere vieringen/kerkdiensten zijn. U kunt het avondgebed live of achteraf volgen, via www.kerkomroep.nl of

www.kerkdienstgemist.nl (Ommen Hg).

Mooi dat we als kerken in Ommen hierin gezamenlijk op kunnen trekken! Waardevol om in een periode dat veel kerkelijke activiteiten stilliggen als gezamenlijke kerken toch midden in de week iets te kunnen organiseren. En vooral: belangrijk om in deze crisistijd in het gebed onze nood bij God te brengen. We hopen dat u de avondgebeden volgt en van huis uit met ons meebidt!

Ds. Karel Hazeleger

Voor aankondiging automatische incasso.

Indien u de redactie gemachtigd heeft, dan zal op 24 februari het abonnementsgeld van 2021 voor Kerkenvensters worden geïnd. Er wordt een bedrag afgeschreven van € 15,00 o.v.v. Abonnement Kerkenvensters 2021.

Indien u het met deze afschrijving niet eens bent, dan kunt u deze afschrijving altijd laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Voor het kenmerk van uw machtiging kunt u uw bankafschrift van vorig jaar raadplegen.

Gereformeerde kerk:

Rekeningnummer: NL30 RABO 0373 7427 46

Incassant-ID: NL57ZZZ411490740018

Hervormde gemeente:

Rekeningnummer: NL26 RABO 0373 7266 19

Incassant-ID: NL65ZZZ302584821940

Redactie Kerkenvensters

5 maart Wereldgebedsdagsviering gaat niet door in Ommen

Ieder jaar doen wij in Ommen mee met een viering en komen we samen voor gebed en zingen we met elkaar. De viering wordt georganiseerd door het plaatselijk comité welke bestaat uit vrouwen van Katholieke kerk, Het Bakken (Gereformeerd vrijgemaakt,) en de PKN kerken (Gereformeerd en Hervormd). Dit jaar zou de viering in de Katholieke kerk plaatsvinden, maar gaat door de Covid 19-beperkingen niet door.

Vanuatu is het land waar dit jaar de aandacht heen gaat.

Vrouwen uit Vanuatu hebben de aandacht gegeven voor de liturgie die in Nederland de titel 'Rotsvast' heeft gekregen.

Er zijn twee lezingen, één uit Psalm 127:1: 'Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, tevergeefs doet de wachter zijn ronde' en Matteus 7: 24-27: 'Tweeërlei fundament'.

Tijdens de viering wordt er altijd gecollecteerd, dit jaar dus voor projecten in Vanuatu. t.w. Early Intervention Pikinini group. Zij zetten zich in voor vroegtijdige opsporing en begeleiding van ouders met kinderen met een handicap. Het doel is voorkomen van sociale uitsluiting en hulp bij ontwikkeling van de kinderen. The Butterfly trust: Zij richten zich vooral op de gezondheidszorg met voedingsadviezen, persoonlijke hygiëne en tand- en oogzorg op school en in de dorpen. Ook wordt er hard gewerkt om de gevolgen van de laatste cycloon te verhelpen, alsmede ook het bestrijden van Covid 19.

Tevens is er een speciaal verzoek voor 'hulp in Suriname' in Paramaribo, de wijk Pontbuiten. Steun aan kwetsbare ouderen en jonge gezinnen met kleine kinderen.

Deze collecte wordt van harte aanbevolen. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL48TRIO 0390224839, ten name van: Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag met vermelding: Collecte Vanuatu, viering Ommen.

Ook al komen we dit jaar niet bij elkaar, toch kunnen we samen bidden, b.v. op 5 maart om 19.00 uur allemaal het gebed bidden, dat Onze Heer ons gegeven heeft: 'Onze Vader in de Hemel'. Ik besluit met het laatste lied uit de liturgie. Een lied dat ieder jaar gezongen wordt:

Een roep, een stem in vele talen
klimt van de mens tot U, de Heer,
een bidden dat zich blijft herhalen
daar waar het dag wordt telkens weer.

Gebeden stijgen aller wegen
in eensgezindheid wereldwijd.
Om Uw nabijheid en Uw zegen
voor naasten in verbondenheid.

En over bergen en door dalen
gaat ook ons lied de wereld rond.
Weerklinkt als echo vele malen,
een etmaal lang van mond tot mond.

Zo vormen wij een kring van bidden
om Uw genade en Uw kracht.
Voor medemensen uit ons midden,
dit volk, dat hulp van U verwacht.

Namens het comité Wereldgebedsday Ommen,
Evelien Achterberg

17 februari De 40-dagentijd, Aswoensdagviering

Evenals voorgaande jaren is de interkerkelijke werkgroep rondom Pasen begonnen met de voorbereidingen voor de 40-dagentijd en de viering van Pasen. De 40-dagentijd begint met de viering van Aswoensdag op woensdag 17 februari.

Door de beperkingen die er zijn, om een besmetting met Covid-19 te voorkomen, is er dit jaar geen viering in een Protestantse kerk maar wordt u uitgenodigd om online mee te vieren met de RK parochie Brigitta in Ommen.

De voorganger, hulpbisschop mgr. Hoogenboom, zal het askruisje deze keer niet aanbrengen maar hij zal as strooien op het hoofd.

Online meekijken kan via de site:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk>
tijdstop aanvang: 19.00 uur

Voor degene die graag een zichtbaar teken wil ontvangen, welke past bij de viering, is er de mogelijkheid om een kruisje te ontvangen van buxustakjes. Deze wordt u na de viering (corona veilig) aangereikt, op uw huisadres, door de predikant Kest Jelsma.

Indien u dit kruisje wilt ontvangen dan graag een mail naar:

✉ voorzitter-werkgroep-rondom-pasen@pkn-ommen.nl
met uw naam, adres en telefoonnummer.

Wij wensen u een goede viering toe, het eerste bezinningsmoment op weg naar Pasen.

De interkerkelijke werkgroep rondom Pasen.

De 40-dagentijd, op weg naar Pasen

De 40-dagentijd begint met de viering van Aswoensdag en wordt dan gevolgd door 46 dagen min 6 zondagen is 40 dagen van bezinning en inkeer. In deze dagen gaan we op weg naar Pasen.

Dit jaar willen we letterlijk op weg gaan. De interkerkelijke werkgroep rondom Pasen heeft gedurende zes weken zes thema's bedacht met daarbij wandelingen, gelegenheid voor bezinningsmomenten en voor de kinderen doe-opdrachten. De wandeling kunt u individueel of in gezinsverband maken. Alle coronaregels in acht nemend.

De weken lopen van woensdag tot woensdag, de eerste week vanaf Aswoensdag 17 februari

Het thema van de eerste week is 'de Woestijn', verwijzend naar de lezing uit Marcus 1: 12-15, de verzoeking van Christus in de woestijn.

De informatie voor het eerste thema en wandeling staat op de website van de PKN Ommen, tabblad Pasen: <https://www.pkn-ommen.nl/pasen>

De wandeling kan niet in groepsverband gedaan worden. Om toch verbinding met elkaar te beleven willen wij u vragen om een foto of filmpje van uw wandeling te maken en deze kan

getoond worden op facebook van PKN Ommen.

Graag een mail naar:

✉ voorzitter-werkgroep-rondom-pasen@pkn-ommen.nl

In het volgende Kerkvenster zullen de weken 2 en 3 belicht worden.

Heeft u vragen dan kunt u deze mailen naar:

✉ voorzitter-werkgroep-rondom-pasen@pkn-ommen.nl

De interkerkelijke werkgroep rondom Pasen wenst u een inspirerende wandeling toe

Hervormde gemeente



Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen, Emslandweg 12. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

17-01	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 13,70	€ 20,20	€ 10,90

24-01	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 1,90	€ 3,10	€ 1,90

Giften

Voor de kerk

€ 526,00 voor de collecte via de bank

€ 35,00 via de app voor de kerk

€ 50,00 voor de collecten via kerkelijk bureau

€ 50,00 gift uit dankbaarheid

Voor de Jonge Kerk

€ 5,00, € 10,00 en € 50,00 via kerkelijk bureau

Voor de diaconie

€ 30,00 via de collecte app

Voor de bloemen

€ 5,00 via mw. J. de Ruiters-Kremer

€ 10,00 via mw. Hulst-Wind

€ 9,00 via Adrie Koezen

Verjaardagsfonds busje

€ 62,60

Hartelijk dank

Gereformeerde kerk



9 februari Geen verkoop collectebonnen

Deze dinsdagavond is er geen verkoop collectebonnen in De Kern in verband met de huidige corona maatregelen.

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Als u dit leest is de actie Kerkbalans alweer achter de rug en heeft u het voorlopig toegezegde bedrag kunnen horen in de dienst van 31 januari jl. In het volgende nummer hoop ik u hier meer over te laten horen.

Zoals u heeft kunnen lezen gaat Hans Baart met zijn gezin verhuizen en komt de pastoriewoning vrij per medio april. Wij hebben besloten om deze dan te gaan verhuren.

Wij zijn lang op zoek geweest naar een penningmeester en zijn blij dat dit nu is ingevuld door 2 leden die het penningmeesterschap gezamenlijk voor hun rekening nemen.

Te weten: Annet Pasjes, die de lopende zaken doet en Jan Tjerkstra, die haar ondersteunt met zijn kennis. Annet en Jan: welkom en succes.

Daar Bonny Boeijinga heeft aangegeven om per mei a.s. te willen stoppen als lid van het CvK doen wij een oproep voor een vervanger; dus heeft u belangstelling en/of weet u iemand die hier geschikt voor zou zijn, laat het ons dan weten.

Bij voorbaat dank.

Jan Meulenkamp
geref-secretaris-cvk@pkn-ommen.nl

Huispaaskaars 2021 kan besteld worden!



Juist in deze donkere tijden kan het fijn zijn om de verbondenheid met elkaar te voelen. Hoe mooi is het dan als we thuis tijdens de kerkdienst onze eigen paaskaars aan kunnen steken. Samen verbonden door het licht. Dit jaar wordt de Paaskaars aangeduid met de Beschermde Aarde. De versiering staat symbool voor de bescherming van God voor onze aarde, welke we momenteel zo enorm nodig hebben met de corona-pandemie. Het is het verlangen van iedereen dat Gods handen de Wereld zullen behoeden voor alle gevaren die nu zo dichtbij zijn gekomen, maar ook het vertrouwen dat Hij ons weer zal leiden naar betere tijden zoals beschreven in Psalm 138:8.

Bestellen kan tot uiterlijk 21 februari bij Lammy Timmerman.

De kosten: 25 cm € 20,50, 30 cm € 27,00, 40 cm € 33,75, 60 cm € 58,95.

Te zijner tijd kan het bedrag overgemaakt worden op rek nr. van geref. kerk NL 21 RABO 0348904312 ovv Paaskaars 2021
Taakgroep Eredienst

Collecten

29-11-2020	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 187,80	€ 191,88
Witharen	29,75	21,30
Kerk. Geb. Ommen		56,30
Gebouw Irene		24,11

6-12-2020	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 182,40	€ 159,66
Witharen	28,90	19,65
Kerk. Geb. Ommen		41,30
Gebouw Irene		22,40

13-12-2020	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 139,70	€ 133,57
Witharen	22,00	38,15
Kerk. Geb. Ommen		10,80
Gebouw Irene		24,50

De hieronder genoemde bedragen zijn binnengekomen op de rekening van de diaconie

14 t/m 31 dec	Collecte diaconie	Giften diaconie	Collecte kerk
Inclusief GIVT-app	€ 1.601,58	€ 2.096,34	€ 1.307,49

Opbrengst spaardoosjes 2020 € 6.655,70

Giften

Voor de Kerk
€ 50,00 via ds. K. Jelsma

N.a.v. het kerstengelenbezoek:
€ 5,00 en 2x € 10,00

Hartelijk dank

Vorming

Bijbelkring geloven in crisistijd, ds. Karel Hazeleger

De eerstvolgende avond stond gepland voor donderdag 11 februari. Gezien alle onzekerheid dit moment lijkt het me verstandiger nog maar even te wachten. We hopen nu op 18 maart weer bij elkaar te komen. Wat zou het fijn zijn als het dan ook echt weer kan...



Gebedspunten

Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten

- Laten we God danken voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor andere mensen. Dank God voor de bereidheid om vrijwillig tijd en energie te geven aan anderen en laten we bidden dat God het werk van deze handen zal zegenen.
- Laten we bidden om Gods ontferming voor alle zieke mensen en voor de mensen die nu langer op een operatie of behandeling moeten wachten door corona. Bid om kracht en moed om het vol te houden.
- Laten we bidden voor jongeren die het thuis erg moeilijk hebben en nu zo weinig andere jongeren spreken en ontmoeten.
- Laten we bidden voor mensen die werken in de vuurlinie wat betreft corona: zorgpersoneel, politie, boa's, mantelzorgers, enz.
- Laten we bidden om een wereldwijd voorspoedig verloop van het vaccinatietraject tegen corona.
- Laten we danken dat we op Gods beloften mogen vertrouwen en de komst van Zijn Koninkrijk mogen verwachten.
- Laten we danken voor Gods Woord 'De Bijbel', waaruit we dagelijks mogen putten, om te groeien in geloof en om te beseffen hoe groot Gods beloften zijn.
- Laten we Gods zegen en leiding vragen voor het werk dat Agnes Kroese doet voor Dorcas in Zuid-Soedan.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 19 februari. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 9 februari voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail bij:

Redactie Kerkvensters

Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte.

Eindredactie Kerkvensters

Bereikbaar via ✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

IBAN Banknummers

Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00

Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90

Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47

Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19

Gereformeerde kerk

Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12

De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76

Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71

Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71

Gebouw Irene : NL03 RABO 0348 9003 68

Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Gezamenlijke nummers

De Kubus : NL76 RABO 0348 9050 68

Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02

ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

Diaconie Hg



Kerk Hg



Geref. kerk



Website

PKN gemeenten Ommen:

www.pkn-ommen.nl

✉ info@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

Kerkenraad

Praeses: Dhr. M. Dunnewind

1^{ste} Scriba: Dhr. J. van den Beukel

✉ herv-scriba@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand

✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl

✉ herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen

Mw. W. Schuurman-Jaspers

Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur

✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman

✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl

B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman

✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen

Mw. A. Minkjan

✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl

Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken van 10.00 tot 11.30 uur.

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00

Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde kerk.

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek

1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan

✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:

- Via koster/beheerder/medewerkers:

persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang van De Kern

- ✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206

Koster-beheerder: Dhr. R. Jongbloed

✉ dekern@pkn-ommen.nl

De Kern is, vanwege de corona perikelen meer gesloten dan u gewend bent. Indien u De Kern wilt bezoeken, neem dan eerst even contact op (nummer zie hierboven), dan komt u niet voor niets.

7 dagen 24 uur per dag via email.

Collectebonnen

Verkoop via de bank:

Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.

NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:

Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00

Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00

Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00

De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de Hervormde kerk gebruikt worden.

Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind

Familieberichten en posters