

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

19^{de} jaargang No. 3

Vrijdag 7 februari 2020

Meditatie

Kijk naar de vogels

Ieder jaar doe ik in januari mee aan de Nationale Tuinvogeltelling. Een half uur bestudeer ik onze tuin op vogelgasten. In het dagelijkse leven wordt mijn aandacht wel vaker door vogels getrokken. Dan ben ik bijvoorbeeld ingespannen bezig achter de computer en dan pikt een koolmeesje met een hoop kabaal in het kozijn op zoek naar spinnetjes. Soms is het met iets meer drama en knalt er met een doffe dreun een duif tegen het raam, waardoor op de ruit nog lange tijd een vleugelafdruk te zien is. Deze afdruk herinnert mij er dagelijks aan dat ik niet alleen in boeken moet speuren naar het Woord van God, maar ook in alles om mij heen. Het brengt mij woorden van Jezus in herinnering: 'Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt' (Mat. 6: 26). De vogels leren je iets over het leven. Het doet mij denken aan een chassidische vertelling over Rabbi Arje. Deze rabbi wilde graag net zo wijs worden als rabbi Baal Chem. Deze bezat namelijk de eigenschap dat hij de taal van alle schepselen kon verstaan. Hij kon verstaan wat de dieren op het land en in de lucht elkaar allemaal toevertrouwden. Zelfs de taal van bomen en planten kon hij volgen. Arje bedacht dat deze gave hem tot een superrabbi zou kunnen maken en besloot daarom Baal Chem te bezoeken. Tot zijn vreugde nodigde Baal Chem hem uiteindelijk uit voor een ritje. Tijdens de rit vertelde de meester hem vriendelijk dat hij weet welk verlangen er in Arje leeft en dat hij bereid is om hem in te wijden in de diepste verborgenheden van God en zijn schepping. Arje was verrukt over wat hij vervolgens allemaal te horen kreeg. Terwijl ze door een bos vol kwetterende vogels reden viel het hem opeens op dat hij de vogels kon verstaan. Dat maakte hem zo trots dat hij besloot om met het ene oor naar de meester en met het andere naar het gesprek van de vogels te luisteren. Toen de meester hem op het einde van de rit vroeg of hij alles goed verstaan had knikte hij enthousiast. Toen streek Baal Chem even met de hand over het voorhoofd van rabbi Arje en opeens was deze alles vergeten wat hem geopenbaard was. Zelfs de taal van de vogels klonk enkel nog als gekrijs. Baal Chem moest erom glimlachen en zei: 'Wee u, rabbi Arje, omdat je een onverzagbare ziel hebt! Was je niet eens in staat om die geheel en al aan mij te wijden in die ogenblikken dat ik haar de genade wilde mededelen? Wee u, vriend, die uw ziel in veelheid en haast rijk wil maken! Gods wonderen zijn voor hen die zich op één ding kunnen richten en met één ding tevreden kunnen zijn'.

Vervolg pag. 3

Leesrooster

Za	8 febr.	Deut. 28:27-44	Zinloos zwoegen
Zo	9 febr.	Deut. 28:45-57	Ellende voor wie zich van de
Ma	10 febr.	Deut. 28:58-69	Wees gewaarschuwd ...
Di	11 febr.	Psalm 31:1-14	Paria in nood
Wo	12 febr.	Psalm 31:15-25	Veilig bij de HEER
Do	13 febr.	Deut. 29:1-14	Verbonden
Vr	14 febr.	Deut. 29:15-28	God duldt geen andere
Za	15 febr.	Deut. 30:1-10	Er is altijd een weg terug
Zo	16 febr.	Deut. 30:11-20	Kies
Ma	17 febr.	Psalm 18:1-16	Een gebed met grote
Di	18 febr.	Psalm 18:17-35	Wederzijdse trouw
Wo	19 febr.	Psalm 18:36-51	God maakt je sterk
Do	20 febr.	Exodus 1:1-14	Bang voor aansluitingsprobl.
Vr	21 febr.	Exodus 1:15-22	Verlos-kundigen

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Vervolg meditatie	3
Wijkberichten	3
Wijk 1	4
Wijk 2	4
Kerkelijk werker	5
Noord-West	5
Zuid-Oost	5
PaKaN! jongerenwerker	6
PaKaN!	6
Plaatselijk kerknieuws	7
Gereformeerde kerk	7
Hervormde gemeente	7
Algemeen (kerkelijke) berichten	8
Gebedspunten	9
Kerkelijke adressen etc.	9

Kerkdiensten

Zondag 9 februari

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Ds. K. Jelsma Kerk en Schooldienst
Organist:	Klaas Schaap
Ouderling van dienst:	Dhr. J. v.d. Linde
Kindernevendienst:	Geen
Gastdames:	Mw. H. Grootens-Slotman Mw. T. Post

Witharen

10.00 uur:	Ds. J.T. Baart Kerk en Schooldienst
Organist:	Gerrit Hilberink
Ouderling van dienst:	Dhr. / mw. Koning
Kindernevendienst:	Geen

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur:	Ds. K.A. Hazeleger Kerk en Schooldienst
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Dhr. M. van der Vegt
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdame/-heren:	Dhr. J. Vosjan Mw. M. Vosjan Dhr. D. Zandman

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. J. Zondag, Dedemsvaart
Organist:	Margriet Hierink
Ouderling van dienst:	Mw. M. Hierink
Kindernevendienst / Tienerdienst:	Geen

Joy Bookcafé

09.30 uur:	10er Dienst
-------------------	--------------------

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Ds. K.A. Hazeleger
Organist:	Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:	Mw. B. Kroon
Afgevaardigde Gk:	Dhr. G. Tent

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 10 febr. 10.30 uur:	Dhr. J. Witten
------------------------------------	-----------------------

Oldenhaghen

Vrijdag 14 febr. 18.30 uur:	Dhr. W.M. Rozema
------------------------------------	-------------------------

Nijenhaghen

Vrijdag 14 febr. 19.30 uur:	Dhr. W.M. Rozema
------------------------------------	-------------------------

Zondag 16 februari

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Ds. mw. M. Develing, Nieuwleusen
Organist:	Klaas Schaap
Ouderling van dienst:	Mw. R. Martens-Gaasbeek
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdames:	Mw. A. Dijk Mw. M. Veldman

Witharen

10.00 uur:	Ds. K. Jelsma
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Dhr. H. Kroon
Kindernevendienst:	Leiding: Jannie

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Ds. K. Jelsma, m.m.v. Gospelkoor Akousate, Dalfsen
Ouderling van dienst:	Dhr. J. Wermink
Afgevaardigde Hg:	Mw. S. Kösters

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur:	Ds. G. de Goeijen, Den Ham
Organist:	Alexander Zuidema
Ouderling van dienst:	Dhr. D. Zandman
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdame/-heren:	Dhr. W. ten Kate Mw. R. van Lenthe Dhr. A. Schuurman

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. J.W. Bekhof-Smit, Hengelo
Organist:	Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:	Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst / Tienerdienst:	Alle groepen

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 17 febr. 10.30 uur:	Mw. M. Veenstra
------------------------------------	------------------------

Oldenhaghen

Vrijdag 21 febr. 18.30 uur:	Mw. G. Mateman
------------------------------------	-----------------------

Nijenhaghen

Vrijdag 21 febr. 19.30 uur:	Mw. G. Mateman
------------------------------------	-----------------------

Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Hervormde gemeente: Fam. Jansen
Fam. Hekman

9 februari Collecte voor slechtiende en blinde mensen

Jesus zag om naar Bartiméus (Marcus 10). Slechtiende en blinde mensen mogen zo ook op onze steun en aandacht rekenen. Je zicht moeten missen heeft ingrijpende gevolgen. Onderwijs volgen, informatie opzoeken op internet, reizen met de trein of bus, de weg vinden in een gebouw: voor mensen met een visuele beperking is dit zonder hulp of hulpmiddelen echt een probleem. Het Bartiméus Fonds is er voor alle mensen die slechtiend of blind zijn, maar kinderen hebben hun speciale aandacht. Ze doen dit werk al sinds 1915 vanuit een christelijke levensvisie. Zij vinden dat mensen die slechtiend of blind zijn het leven moeten kunnen leiden dat bij hen past. De opbrengst van de collecte, in de dienst, wordt daarom besteed aan onderzoek, onderwijs en hulpmiddelen voor slechtiende en blinde kinderen, zodat zij voluit kunnen meedoen in de samenleving. U kunt denken aan onderzoek naar betere oogzorg en aan goed toegankelijk lesmateriaal. Daar is veel geld voor nodig. Help ook mee. Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Meer informatie: bartimeusfonds.nl

16 februari Gezamenlijke collecte Werelddiaconaat Kameroen - Samen werken aan een stabiele toekomst.

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelzone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw collecte. kerkinactie.nl/kameroen

De diaconieën

Gereformeerde kerk

Collecten

9 februari

Ommen en Witharen: Kerk en School project scholen en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectant: Ina Landeweerd

16 februari

Ommen en Witharen: K.i.A. Noodhulp Kameroen en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten: Annabel en William

Zondagskind

Ommen

9 februari: Geen i.v.m. Kerk/Schooldienst
16 februari: Lieke Veurink

Kinderoppas

Ommen

9 februari: Nelleke Heijink
Aniek Welink
16 februari: Heidi Jaspers
Marloes Kassies

Witharen

9 februari: Jeske Koning
16 februari: Ina Bremmer

Hervormde gemeente

Collecten

9 februari

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie (Project scholen) en Kerk
Uitgangen: Edukans / zending

16 februari

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie K.i.A. Werelddiaconaat Kameroen en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind

9 februari: Alide Hazeleger
16 februari: Lianne Drost

Kinderoppas

Ommen

9 februari: Gezelen van Duren
Henrike Grondman
16 februari: Doriene Boezelman
Marjon Drost

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Iedere zondag is er kinderoppas.

Vervolg meditatie

Geen vogels tellen dan maar? Dat is niet wat het verhaal wil zeggen. Het verhaal wil laten zien hoe we in het leven onze aandacht vaak op veel dingen tegelijk richten, waardoor we makkelijk aan het belangrijkste voorbij gaan. Kijk dus gerust naar de vogels! Want al kijkende naar de vogels oefent een mens te luisteren in stilte, om met aandacht bij de mensen te zijn die je ontmoet.

Ds. Tabitha Keuning

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. J.W. Harmsen-Sonnenberg
Dhr. R. de Vries
Mw. H.A. Boezelman-Schottert

Mw. A.M. van der Horst-Overkleeft
Mw. P. Los-Jansen
Dhr. L.G. Pannekoek
Mw. J.J. Grootenhuis-Wessels
Mw. G.J. Hesselink-Willems
Mw. F. Bos-Steen
Dhr. K. Snijder
Dhr. D. Strijker
Mw. W. Terpstra-Berg
Dhr. J.H. Willems
Dhr. M.R. Abma
Mw. B.G. Hartholt-Assies

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma

✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. G. Lennips

✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Kerk en Schooldienst

Op 9 februari is er weer een Kerk en Schooldienst. Zelf mag ik voorgaan in de kerk aan de Bouwstraat, waarbij de dienst is voorbereid door kinderen en leerkrachten van de scholen Kardoen en Hoogenraven. Thema: Het zal mij een zorg zijn.

Gospelkoor met samenzang

Een bijzondere avonddienst op zondagavond 16 februari om 19.00 uur in de kerk in de Bouwstraat. Gospelkoor Akousate uit Dalfsen zal daar haar medewerking aan verlenen. Ze verzorgt de hele dienst met als thema 'Wie ben ik?' Naast de thematische invulling is er volop gelegenheid voor samenzang, waarbij o.a. bekende Opwekkingsliederen gezongen zullen worden. Welkom! Nadere informatie is op hun website te vinden <https://www.akousate.nl/index.php/themadienst-wie-ben-ik>

In memoriam

Op 26 januari is mw. Corrie Katgert-Klosse overleden. Ze overleed in het hospice in Hellendoorn op 87-jarige leeftijd. Op zaterdag 1 februari werd afscheid van haar genomen in crematorium De Lariks in Rheeze. We gedenken haar man Gerrit, haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. In een volgende Kerkvensters volgt een uitgebreider in memoriam.

World Servants

We kijken terug op een geslaagde eerste actie van de nieuwe World Servantsgroep. We verkochten meer dan 500 liter snert! Dagenlang stond Jim Buiten in de keuken om deze grote hoeveelheid snert te maken! Hartelijk dank voor deze grote ondersteuning! We hebben aan de actie inclusief giften zo'n € 1.400,00 overgehouden! De bodem is bedekt! Dank voor uw ondersteuning!

Ds. K. Jelsma



Wijk 2

Predikant: Ds. J.T. Baart

✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

Scriba:

Mw. H. Muis

✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Op 9 februari hebben we in alle PKN-gebouwen een Kerk en Schooldienst. Het thema is dit keer 'Het zal me een zorg zijn'. Dat gaat over zorgen voor een ander: hoe mooi, maar ook hoe lastig misschien. Het bijbelverhaal van Bartimeüs staat centraal.

Clubleiding

Laatst was ik te gast bij de vrijdagavondclub in De Kern. Wat een leuke kinderen gaan daar naartoe. Maar er is behoefte ontstaan aan nieuwe personen in de leiding. Wie heeft er zin in om met deze basisschoolleeftijd te dollen?

Geboorte

Geboren op 30 november: Philou Anna Elisa Schlepers. Philou is de dochter van Mark en Lysanne Schlepers. Van harte gefeliciteerd met dit wereldwonder in de wieg!

Kerk in de Vlierlanden

We gaan beginnen. In februari heb ik tijd vrijgemaakt om een start te kunnen maken. Eindelijk, want ik had al veel eerder verder willen gaan, maar de tijd ontbrak eenvoudigweg. Komende tijd zal ik bewoners van de Vlierlanden benaderen om mee te denken en mee te doen. Lees voor meer info het boekje Samen Groeien, pag. 13.

Valentijn

De dienst die Kest en ik op Valentijnsdag aan zouden bieden voor mensen die een zegen over hun (niet-huwelijkse) relatie wensen, gaat niet door. Er is op dit moment onvoldoende belangstelling voor deze vorm.

Toch is dat geen slecht nieuws. De mogelijkheid om een zegen te kunnen ontvangen over je relatie heeft drie stellen aan het denken gezet. Eén van hen gaat alsnog trouwen (wijk 1), twee andere stellen hebben ervoor gekozen om samen in de kerk een persoonlijke zegen over hun samenzijn te krijgen (wijk 2). De eerste zegening is inmiddels geweest en betrof Tiny Makkinga en Kees de Vos. In een schemerende kerk zaten we met z'n drieën rond de paaskaars: we baden, we zongen, we hoorden een bijbeltekst en ik mocht de zegen geven: intiem, mooi en waardevol.

Stagiair

Zoals vorige keer genoemd hebben we een stagiair in de Gereformeerde kerk. Hij heeft op 2 februari al een mooie preek gehouden. Ik mag hier zijn stagebegeleider zijn. Graag stelt Max zichzelf aan jullie voor.

Hallo iedereen,

Mijn naam is Max Wanning en ik studeer nederlands en protestantse godsdienst in het Duitse Münster. In het kader van mijn studie nederlands moet ik in totaal twaalf weken stage lopen in Nederland. Afgelopen februari en maart heb ik al stage gelopen in de Hervormde gemeente in Ommen. Dit wil ik nu graag in de Gereformeerde kerk voortzetten: van 20 januari t/m 13 maart.

Door mijn stage krijg ik een brede indruk van de taken van een dominee of van een jongerenwerker. Ik zal in de gemeente aan verschillende evenementen deelnemen. Ik ga meedoen aan vergaderingen, de 10er Club, diensten, enz. Sommigen van u zal ik in de loop van de tijd persoonlijk ontmoeten.

Eén van mijn stagedoelen is dat het mij bij mijn beroepskeuze helpt. Misschien is de professie van een dominee ook iets voor mij? Ik verheug me op veel interessante ontmoetingen en ervaringen in de Gereformeerde kerk in Ommen!

Tot ziens! Max

Vakantie

Zoals het er nu naar uitziet ben ik afwezig gedurende de voorjaarsvakantie.

Met een hartelijke groet,
ds. Hans Baart

Kerkelijk werker



Kerkelijk werker: Mw. G. Mateman

✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Pastoraat

Op dit moment zijn er geen gemeenteleden in mijn 'wijk' die ernstig ziek zijn. Wel zou ik aandacht willen vragen voor de gemeenteleden die in de verpleeghuizen de Hoekstee en 't Vlierhuis wonen. Misschien is het kunnen en het weten niet altijd meer aanwezig. Het is makkelijk hen te vergeten. Maar aandacht, door een kaartje bijvoorbeeld, is niet alleen fijn voor hen, maar betekent ook een bemoediging voor de familie, de verzorging en de vrijwilligers.

Jezus zegt: 'Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.' (Matt. 25: 40)

Catechisatie

In de week van het gebed voor de eenheid van de Christenen, wereldwijd, hadden wij catechisatie in Witharen en daar hebben we gesproken over het centrale onderwerp van die week: buitengewone vriendelijkheid. Daaraan toegevoegd de oproep tot gastvrijheid. Dat kan niet zonder een hart wat vriendelijk wil zijn.

We hebben geluisterd naar een lied van Daniël Lohues: 'Je moet aordig doen tegen mensen die niet aordig doen. Want die benn aordigheid 't hardste neudig. Harder as wij.'

Vriendelijkheid en gastvrijheid was een groot goed in Israël. Niet alleen in de tijd van Jezus, maar van Abraham wordt al gemeld dat hij buitengewoon gastvrij is naar de mannen die onverwacht langskomen. Jezus werd gastvrij ontvangen door Martha (de zus van Maria en Lazarus, Lucas 10: 38). En niet alleen Paulus en de zijnen, maar ook de soldaten en andere gevangenen worden na de schipbreuk gastvrij ontvangen op Malta. (Handelingen 28: 1, 2, 7) In Filippenzen 4: 5, 6 staat: Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.

Vriendelijkheid en gastvrijheid, niet alleen voor hen die we kennen, maar een open hart, een open huis, een gastvrije houding naar wie op ons pad komt en onderdak, een veilige plek zoekt om zichzelf te kunnen en te mogen zijn.

We hoeven het niet alleen te doen: God wil ons helpen. We mogen hem vragen om een open, vriendelijk, gastvrij hart. En hij zal het geven.

Met warme groet,
Gera Mateman

Noord-West



Predikant: Ds. T. Keuning

✉ dskeuning@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: wo in Ommen aanwezig, vr. vrije dag

Coördinator: J. Hemstede

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Omzien naar elkaar

We bidden hen allen en ook alle andere mensen die een behandeling moeten ondergaan of die te maken hebben met

ziekte of beperkingen, Gods lichtende nabijheid toe.

Opleiding Contextueel Pastoraat / vakantie

In het kader van mijn opleiding Contextueel Pastoraat ben ik 4 en 5 februari vanwege een studie-tweedaagse niet aanwezig of bereikbaar. In februari heb ik voorjaarsvakantie.

Indien nodig kunt u in die tijd contact opnemen met de coördinator van Noord-West.

Met vriendelijke groeten,
Tabitha Keuning

Een woord van dank

De kerkdiensten volg ik nu vanuit Veenendaal en dan voel ik mij toch nog een beetje thuis bij de gemeente in Ommen. Vol dankbaarheid zie ik terug op het afscheid, wat was het mooi en liefdevol! Heel hartelijk bedankt voor alle giften, woorden en warme handdrukken, die ik van jullie in ontvangst mocht nemen. Hier in Veenendaal zijn we de laatste verhuisdozen aan het uitpakken en merken we hoeveel overbodige spullen en prullen er, ondanks een strenge selectie aan De Voormars, toch nog met ons zijn meeverhuisd. Onze woning in Veenendaal is een stuk kleiner dan de ruime pastorie waar we de afgelopen twaalf jaren met ons gezin huisvesting vonden. Dankbaar kijken we ook terug naar de vriendschappelijke hulp die we kregen bij de laatste opruimwerkzaamheden in de pastorie. Mijn studeerkamer zetelt nu in de garage van onze nieuwe woning, wel even wennen met een kanteldeur, maar dat geldt wel voor meer. Want het valt niet mee als een dominee zich los moet maken van een gemeente; ik ben immers niet voor niets bij u geweest. Gelukkig verloopt het oogherstel van Coby nog steeds naar volle tevredenheid en is zij weer actief met het dienstwerk in de gemeente. En ook onze zoon David is na een half jaar in Nieuw-Zeeland weer in goede welstand bij ons terug; de Heere zij hiervoor alle dank en lof!

Van 10-20 februari hopen Coby en ik samen met collega predikanten, voorgangers en kerkelijk werkers een studiereis te maken naar Rwanda, die ons naar verwachting heel veel indrukken zal bezorgen. De reis wordt verzorgd door reisleiders van 'Red een Kind' en we kijken ernaar uit naar wat het ons te vertellen heeft. Samen zullen we op zoek gaan naar leerervaringen en nemen we zeker ook tijd voor Bijbelstudie en onderlinge gesprekken.

De Heere gedenkt u allen in rijke mate. Mocht Hij u als gemeente in Zijn gunst nog een tweede predikant geven, waarmee u ook met de broeders en zusters over de eeuwige dingen kunt praten, dan is onze blijdschap overvloedig.

Een hartelijke groet aan u allen.
Ds. Reijer de Bruijn

Zuid-Oost



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger

✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Coördinator: F. Kampman

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Rondom de erediensten

Zondag 9 februari mag ik twee keer voorgaan in de eigen gemeente, beide keren in de Hervormde kerk.

De morgendienst is een Kerk en Schooldienst. In de Hervormde kerk is Het Koloriet te gast. De school waar mijn eigen kinderen op zitten - voor mij extra bijzonder! Het thema van de kerk en schooldiensten in heel PKN-Ommen: 'Het zal mij een zorg zijn'. Op school hebben de kinderen het de week daarvoor gehad over omzien naar elkaar en 'mantelzorg'. De dienst zondagmorgen sluit daar mooi bij aan. We luisteren naar een

verhaal van Jezus dat nog weer hele verrassende dingen zegt. Welkom iedereen, kinderen, jongeren en volwassenen! De avonddienst is een 'gewone' dienst. Ik hoop dan te preken over Matteüs 5:13-16. Jezus noemt zijn leerlingen hier 'het zout van de aarde' en 'het licht in de wereld'. Vind ik zelf altijd hele mooie woorden. Ze zeggen iets over onze roeping in de wereld. Belangrijk! Het gedeelte staat voor deze zondag op het Leesrooster. Vaak wordt er dan 's morgens over gepreekt. Vanwege de kerk en schooldienst zal dit nu niet zo zijn. Een mooie kans dus om er in de avonddienst wat over te zeggen. Welkom, ook dan, jong en ouder!

Doopdienst

Ouders die bij ons een kindje willen laten dopen, nodig ik uit om met mij contact op te nemen. De eerstvolgende doopdienst staat gepland voor 19 april, maar als dat nodig is, zullen we eerder een andere datum afspreken.

Terugkomavond doopouders

Dinsdag 25 februari houden we een terugkomavond voor alle ouders die in 2019 een kindje hebben laten dopen. Jullie krijgen een persoonlijke uitnodiging. Toch meld ik het graag ook hier alvast. De avond begint om 20.00 uur, in het Hervormd Centrum.

Hulp gezocht!

Ik hoorde dat er nog mensen nodig zijn om te helpen met koffieschenken na de dienst op zondagmorgen. Mensen die daarvoor voelen kunnen zich melden bij één van de coördinatoren of bij de scriba, dhr. Koos van den Beukel. U kunt zelf aangeven hoe vaak u aan de beurt wilt zijn.

Ik hoorde ook een noodoproep van de club. De club (vrijdagavond, kinderen groep 5-8) zoekt dringend nieuwe leiding. De nood is zo hoog dat het voortbestaan op het spel staat. Ik weet van mijn eigen kinderen hoe mooi ze de club vinden. Zoiets mag toch niet verloren gaan... Mocht je belangstelling hebben: neem contact met me op, dan verwijst ik je door!

Vakantie

In februari ben ik vrij, voorjaarsvakantie. U kunt pastorale situaties doorgeven aan onze coördinator, Ferdinand Kampman (zijn contactgegevens staan boven deze rubriek).

Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: **Dhr. T. Abbes**
✉ tabbes@pkn-ommen.nl

PaKaN!



Activiteitenagenda

Februari
09 10er Dienst om 09.30 uur in Joy Bookcafé

Maart
08 10er Dienst om 09.30 uur in Joy Bookcafé

April
19 10er Dienst om 09.30 uur in Joy Bookcafé

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij Fennie Bos, e-mailadres: rolfenniefennie@kpnplanet.nl

26 januari Meet and Eat

We hadden een fijne bijeenkomst, waar we het hebben gehad over het thema 'Vertrouwen'. Wat is vertrouwen voor jou en kun je je gezinsleden vertrouwen? Hoe zit dat met vertrouwen op God? Is dat hetzelfde vertrouwen?

We begonnen met een filmpje, waarna de gezinnen er apart over konden napraten aan de hand van wat vragen. Daarna hebben we dit in groepsverband besproken. Zo konden de gezinnen met elkaar delen wat er besproken was. Vervolgens zijn we de kerkzaal in gegaan, waar één gezinslid een geblindeerde bril op kreeg en de andere gezinsleden deze de weg moesten wijzen over een door PaKaN! uitgezet parcours. Toen we weer in de kelder waren gingen de jongeren tafeltennissen, een steeds terugkerend succes, en de ouders een evaluatieformulier invullen. Door middel van dit evaluatieformulier kunnen wij kijken waar we de komende keren onze focus op kunnen leggen en welke verbeterpunten er zijn (meer onderwijs/verdieping, jongeren uitdagen om in een grote groep te durven praten). Dank aan de ouders die dit ingevuld hebben. Er kwamen ook positieve reacties: Zo vindt iedereen het fijn om als gezin ergens over te praten. Dit doe je thuis niet zo makkelijk. 'Kom jongens, we gaan het vanavond even over vertrouwen hebben' komt niet vaak/of nooit voor. Fijn dat er tijdens de Meet and Eat wel gelegenheid voor is. Het wordt als prettig ervaren andere gezinnen te ontmoeten en op deze manier met elkaar verbonden te zijn. Dit keer waren er 4 gezinnen, gezinnen die regelmatig komen. Het aantal gezinnen wisselt elke keer, zo waren er de vorige keer 10 gezinnen, dat was de grootste groep tot nu toe. Toch wordt ook aangegeven dat het fijn zou zijn dat de groep groter zou worden. Mocht je ook een keer aan willen sluiten dan kan dat als je tussen de 12 en 16 jaar bent of kind(eren) in deze leeftijd hebt. Ook als je je nog niet eerder aangesloten hebt ben je van harte welkom! De volgende keer is op zondag 29 maart, weer in De Kern. Wil je daar graag voor uitgenodigd worden via de mail? Stuur dan een ✉ pakanommen@pkn-ommen.nl en laat je in de maillijst van 12-16 jarigen zetten. We sluiten de bijeenkomst/viering af met een gezamenlijke maaltijd, altijd een groot succes! Graag tot ziens!

Namens PaKaN!

Jan Veneberg, Jeske Koning en Ellen Touwen

Kubus



22 februari Pannenkoekendag de Kubus

Vanaf 7 februari kunnen er pannenkoeken besteld worden. De opbrengst van deze pannenkoeken zal gaan naar CaMo & Friends 4 SMA.

U kunt uw bestelling doorgeven op verschillende manieren: Via de flyers: Er wordt zondag 9 februari geflyerd in alle kerken in Ommen, Vinkenbuurt en Witharen. Een ingevulde flyer kunt u tot zondagavond 16 februari deponeren in een witte Kubusdoos in één van de kerkelijke gebouwen. Daarna kunt u nog wel via de mail of telefoon bestellen.

Via de ✉ kubusactie@gmail.com

Via de ☎ 06-83598411

-Bellen tussen 18.30 uur en 20.30 uur, m.u.v. de zondag.

-Of (nieuw!) via WhatsApp.

U kunt uw pannenkoeken gratis laten bezorgen of afhalen (Van Ruysdaelstraat 31). Geef in uw bestelling duidelijk aan waar het bezorgd kan worden en op welk tijdstip. Laat ook uw telefoonnummer achter, zodat wij ook contact met u kunnen opnemen wanneer dat nodig is.

Prijzen pannenkoeken:

Naturel:	€1,25 per stuk, 10 voor €10,00 en 25 stuks voor €20,00
Kaas:	€1,50 per stuk en 10 voor €12,50
Spek:	€1,50 per stuk en 10 voor €12,50
Kubus (appel/rozijn):	€1,50 per stuk en 10 voor €12,50
4x4 (16 stuks):	€17,50
tijdstip bezorgen/afhalen:	
11.45-12.15 uur	16.15-16.45 uur
12.15-12.45 uur	16.45-17.15 uur
12.45-13.15 uur	17.15-17.45 uur

Mocht er onverhoopt iets misgaan op de actiedag (u heeft wel pannenkoeken besteld maar deze zijn niet geleverd op de afgesproken tijd). Neem dan alstublieft contact op via de telefoon of kom langs op de baklocatie.

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Gereformeerde kerk

19-01 Mw. D. van Lohuizen-Paarhuis

26-01 't Vlierhuis

Mw. R. Gerrits-Kamphuis

Hervormde gemeente

02-02 Dhr. Hesselink

Mw. Huiskes

Vinkenbuurt

19-01 Dhr. en mw. Coster

26-01 Dhr. en mw. Noordhuis

Gezamenlijke berichten

8 februari Ommen Zingt

Deze interkerkelijke samenzang is in de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Het Bakken.

De kerk is open vanaf 18.30 uur, de aanvang is 19.00 uur.

Orgel: Lydia Volkerink, piano: André Dunnewind.

De toegang is gratis, na afloop is er koffie/thee.

Gereformeerde kerk



Vacatures

Momenteel zijn alle wijkkerkraden druk bezig om vacatures die ontstaan of die vacant zijn ingevuld te krijgen.

Het is elk jaar weer een heel gezocht om de lege plaatsen opgevuld te krijgen. Als ambtsdragers/contactpersonen willen wij er graag voor u en jou zijn. Een groot aantal ambtsdragers wil het stokje overgeven. Sommigen lopen hun tweede periode, omdat zij het stokje niet willen laten vallen. Wij doen een dringend beroep op u, maar ook op jou. Voelt u/voel jij zelf wat voor het werk van ambtsdrager of contactpersoon dan kunt u/jij met één van onderstaande scriba's contact opnemen.

Ook mag u/jij namen doorgeven van personen die u/jij geschikt vindt als ouderling, diaken of contactpersoon.

Wilt u/jij meer weten over het werk van ambtsdrager: werk dat niet saai is maar altijd anders, ontmoeten, leren van elkaar, meedenken hoe willen wij kerk zijn enz. Neem dan contact op met de wijkouderling, contactpersoon.

Erna Martens of Aly Buiten ✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Collecten

08-12	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 302,30	€ 374,36
Witharen	59,50	48,20
Kerk. geb.		205,50
Gebouw Irene		35,25

15-12	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 447,44	€ 389,56
Witharen	79,95	70,15
Kerk. geb.		223,91
Gebouw Irene		50,24

22-12	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 329,22	€ 370,50
Witharen	102,18	68,55
Kerk. geb.		225,75
Gebouw Irene		49,95

CrossPoint 22-12 € 141,96 € 43,20

24-12	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 827,88	
Witharen	76,69	76,60
Gebouw Irene		54,69

25-12	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 1271,15	€ 419,55
Witharen	75,95	104,99
Kerk. geb.		262,20
Gebouw Irene		56,69

29-12	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 287,66	€ 365,16
Witharen	73,10	33,00
Kerk. geb.		215,77
Gebouw Irene		19,10

31-12	Diaconie	Kerk
Witharen	€ 48,60	€ 39,45
Gebouw Irene		34,90

Giften

Voor de diaconie

€ 10,00 via een diaken

€ 10,00 via een contactpersoon als dank voor de bloemen

Voor de kerk

€ 20,00 via een contactpersoon

Hartelijk dank

Hervormde gemeente



Vergaderingen

12 februari: Kerkenraad

27 februari: Dagelijks Bestuur

Veranderingen Kerkelijk Bureau

Annie Makkinga gaat per 1 april 2020 genieten van haar welverdiende pensioen. Na 30 jaar gewerkt te hebben op het

Kerkelijk Bureau van de Hervormde gemeente Ommen/
Vinkenbuurt, neemt Annie afscheid. Uiteraard laten we haar
niet zomaar gaan en zal een gepast afscheid volgen, hierover
later meer.

Gelukkig blijft het Kerkelijk Bureau, na het vertrek van Annie,
niet onbemand (lees: 'onbevrouwd'). Wij zijn zeer blij met de
komst van Wenny Schuurman. Zij heeft jarenlange ervaring op
het Kerkelijk Bureau bij één van onze buurgemeenten. Wenny
woont in Dedemsvaart en zal per 1 maart in dienst treden. Op
een later moment zal zij zich voorstellen en kunt u kennis met
haar maken.

R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK

Van de Kerkenraadstafel

Het Dagelijks Bestuur is druk doende met de voorbereiding van
de Kerkenraadsvergadering van 12 februari. Inmiddels zijn de
eerste formele stappen gezet naar het Breed Moderamen van
onze Classis, zodat het beroepingswerk ook officieel kan
starten. Ter voorbereiding op die officiële start gaat de
Kerkenraad ons gemeenteprofiel opstellen en ook de
profielsschets voor de te verkiezen predikant. In de volgende
editie meer hierover.

Na afloop van de morgendiensten in Ommen is er regelmatig
de gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van
een kop koffie. Er zijn inmiddels een aantal vrijwilligers die u
graag willen voorzien van koffie. Extra koffieschenkers erbij is
geen overbodige luxe, als u begrijpt wat ik bedoel.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de coördinator
van de pastorale teams of bij de scriba van de Kerkenraad.

Lambert van den Berg, voorzitter Kerkenraad.

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij
Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan
de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

19-01	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 156,32	€ 159,20	€ 130,14
Vinkenbuurt	31,91	34,95	
Kerk Vinkenbuurt	33,20		

26-01	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 127,65	€ 123,91	€ 110,70
Vinkenbuurt	22,75	23,82	
Kerk Vinkenbuurt	23,05		

26-01	Sudan
Ommen	€ 234,30
Vinkenbuurt	48,60

Zendingsbussen Ommen januari	€ 345,53
Zendingsbussen Vinkenbuurt	€ 180,85

Giften

Voor de kerk

€ 6,00 via pastoraal mw. K.E. Grootemarsink-Hekman
€ 12,00 en € 15,00 via ds. T. Keuning
€ 10,00 en € 12,00 via past. oud. mw. J.A. Kampman-Olsman
€ 20,00 via ouderling mw. G. Timmerman-Timmerman
€ 20,00 via ouderling mw. L.G. Kroon-Wijnbergen
€ 20,00 via mw. M.J. Vosjan
2x € 20,00 via pastoraal medewerker dhr. M. Hemstede
4x € 20,00 en € 50,00 via ds. K.A. Hazeleger

Voor de jonge kerk

€ 10,00 via mw. K.E. Grootemarsink-Hekman

Voor de bloemen

€ 5,00 via mw. H. Boezelman-Willems
€ 10,00 via pastoraal medewerker mw. P.F. de Jonge-ter Brake

€ 20,00 via kerkelijk bureau

H.V.D. Noord-Oost

2x € 5,00, € 6,00 en 3x € 10,00

Hartelijk dank

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

11 februari Uitnodiging ledenmiddag

Het bestuur nodigt leden en
belangstellenden graag uit voor de
ledenmiddag op dinsdag 11 februari om 14.00 uur in De Kern.
Het onderwerp is 'Technologie in de zorg'. Mw. Tiny Pilat,
trainer bij de firma VEGRO, zal een PowerPointpresentatie en
filmpjes laten zien welke ontwikkelingen er zijn op dit gebied.
Een interessant onderwerp om kennis van te nemen. Want hoe
je het ook went
of keert, de ontwikkelingen staan niet stil. Welkom!



22 februari Koor Harmony Balkbrug

Dan is ons eerste concert om 20.00
uur in de Reestkerk in Oud-Avereest.
Hiervoor willen wij u van harte
uitnodigen. Samen met het
Algemeen koor Midden Drenthe beide onder leiding van
Bernard Slofstra willen wij u graag laten genieten van het
concert 'the gift of music'. Er zijn kosten verbonden aan dit
concert. U kunt ons bereiken onder ☎ 0523 656912 of via
✉ koorharmonybalkbrug@gmail.com en daarnaast kunt u
kijken op onze facebook pagina:
facebook.com/HarmonyBalkbrug of kom gewoon eens
meezingen tijdens onze repetities.



22 februari Boekpresentatie 'Winterpad' door Gera Folkers

De schrijfster Gera Folkers komt haar debuutroman
'Winterpad' om 15.00 uur presenteren in Joy Bookcafé,
Bermerstraat 15a. Een indringende roman die zich afspeelt in
het Groningse Westerwolde. De vrouwen in haar leven -
zussen, vriendinnen, vrouwen met wie zij gewerkt heeft-
hebben haar geïnspireerd tot het schrijven van 'Winterpad'.
In deze roman beschrijft Gera op een verfijnde manier de
ingewikkelde borderline problematiek. Hoe de doorwerking
daarvan vele levens beïnvloedt. Een pakkend boek met een
verrassend slot. Er is ook ruimte voor vragen en ervaringen van
bezoekers. Hartelijk Welkom!!

Het team van Joy Bookcafé in Ommen.

22 februari Concert 'van Bach tot Rieu'

Met sopraan Anna Majchrzak (vaste sopraan van André Rieu)
en organist Arjan Breukhoven in de Willem Hendrik Zwart Hal
te Lemelerveld om 15.00 uur.

25 februari De kracht van compassie

De winterlezing van de cursus Theologische vorming en
verdieping gemeenteleden en geïnteresseerden (TVG) te Assen
komt er aan. Deze driejarige cursus omvat jaarlijks vijf
hoofdvakken zoals de Bijbelvakken OT en NT/Kerkgeschie-
denis/Geloofsvragen en Zingevingsvragen
(Ethiek)/Praktijkvakken. Daarnaast is er een aantal vakken
ingedeeld binnen deze drie jaren zoals o.a. Jodendom,
Kerkmuziek, Kerk en kunst, Christelijke spiritualiteit, Filosofie
en Wereldgodsdiensten. De inhoud is uitnodigend maar vooral
eucumenisch van aard. Voor menigeen meer dan boeiend,
maar vooral ook verrassend, verfrissend en verrijkend!
Op dinsdagmorgen 25 februari komt het thema 'De kracht van
compassie' aan bod. Het gaat dan hoofdzakelijk over het

Tibetaans boeddhisme in de zin van haar spirituele leider Tenzin Gyatso, Zijne Heiligheid de Veertiende Dalai Lama. 'Dit is dan mijn ware religie, mijn eenvoudig geloof. Er is geen tempel, moskee of kerk; geen complexe filosofie, doctrine of dogma. Ons eigen hart, onze eigen geest is de tempel'. En: 'Mijn religie is vriendelijkheid'. Het leven en werk van de Dalai Lama ademt de geest van liefde en verzoening. Zo stelt hij simpelweg dat oorlog uit de tijd is.

Drs. Rinus van Warven (1956) is onze gastspreker. Hij studeerde theologie met een specialisatie cultuurfilosofie en massacommunicatie. Na zijn studie is hij werkzaam geweest voor tal van organisaties op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking en het raakvlak tussen media en cultuur hebben zijn speciale belangstelling.

Kom op die dinsdagmorgen 25 februari a.s. naar het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. Zaal open vanaf 09.30 u. voor koffie/thee, etc.; start lezing met discussie vanaf 10.00 u. Rond de klok van twaalfen sluiten we deze morgen af. Een ieder van u is van harte welkom!



Gebedspunten

Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we bidden voor alle inwoners van Australië die zo zwaar zijn getroffen door de bosbranden. Bid om moed, kracht en Gods nabijheid in deze zware tijd.



Laten we God danken voor de mensen die zich hebben aangemeld voor de Alpha cursus. Laten we bidden voor de deelnemers en de leiding. Dat ze een gezegende tijd mogen hebben samen, dat de deelnemers de keus voor Jezus mogen maken en dat ze een levende relatie mogen krijgen met onze levende Heer en Heiland.



Laten we bidden voor sommige oudere mensen voor wie het leven zwaar is. Dat ze Gods nabijheid, vrede en rust mogen ervaren.



Laten we God danken voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor andere mensen. Dank God voor de bereidheid om vrijwillig tijd en energie te geven aan anderen.



Laten we bidden dat we altijd respectvol met elkaar om zullen gaan en dat we, met Gods hulp, onze naaste lief zullen hebben als onszelf.



Laten we bidden voor jongeren die dit jaar examen doen en/of een schoolkeuze moeten maken voor volgend schooljaar. Bid dat ze om Gods leiding zullen vragen bij deze keuze en bid om Gods kracht om zich goed voor te bereiden op de examens.



Laten we bidden voor alle zieken. Bid om Gods nabijheid, kracht en herstel.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 21 februari. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 11 februari voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail bij:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.

De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte.

Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern ☎ 463928

☎ bereikbaar: donderdag 13 februari van 18.45 - 19.30 uur

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

Website

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl

✉ info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek

1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan

✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:

- Via kosten/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern

- ✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Collectebonnen verkoop in 2020

In De Kern (betaling contant, NB geen muntgeld) op de volgende dinsdagen: 4 feb, 3 mrt, 7 apr, 12 mei, 2 jun, 1 sep, 6 okt, 3 nov en 8 dec van 19.00-20.00 uur.

In de maanden juli en augustus is er geen verkoop in De Kern.

Verkoop via de bank:

Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:

Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00

Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00

Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00

De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de Hervormde kerk gebruikt worden.

Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind

Hervormde gemeente

Kerkenraad

Praeses: Dhr. L. van den Berg

1^{ste} Scriba: Dhr. J. van den Beukel

✉ herv-scriba@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand

✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureauAdres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338
Mw. A.A. MakkingaGeopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl**Hervormd Centrum**Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.**Collectebonnen**

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00

Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

De Herv. collectebonnen kunt u gebruiken in de Geref. kerk.