

# Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd  
Ommen Vinkenbuurt Witharen

20<sup>ste</sup> jaargang No. 1

Vrijdag 8 januari 2021

## Meditatie

### Spannend nieuwjaar gewenst!

Het nieuwe jaar begon in de kerk al op de eerste zondag van Advent. Nu we eindelijk ons kalenderjaar ook omgeslagen hebben, neus ik nog even in de teksten van toen. Psalm 25 kom ik tegen: 'Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit, mijn God'. Nou heb ik heel wat andere verlangens (meervoud) die niet altijd met de Eeuwige te maken hebben. Ondertussen besef je dat het krijgen van die dingen je verlangen (enkelvoud) niet erg stillt.

Hoe zit het met ons verlangen in het nieuwe jaar? Ik hoor veel verlangens naar kerkdiensten, feestjes, uitgaan, ontmoetingen - ik voel dat 100% mee. Ondertussen besef ik dat ook deze dingen je echte verlangen niet erg stillen, zodra het weer kan. Advent leerde ons om niet achteruit te verlangen naar de dingen van vroeger. Dat is geen eenvoudige les. Vaak zeggen we: we hopen dat alles weer snel bij het oude zal zijn. Alsof het vaccin daarvoor bedoeld is: terug naar vroeger.

Een moeder zei laatst: iedereen wil weer naar de kerk kunnen gaan zoals het was. Maar was het oude dan zo geweldig? De kerk-zoals-we-waren had veel goeds, maar niet alleen. Het was een bron van ontmoeting, maar niet voor jongeren. Het was stijlvol, maar voor gezinnen nogal eens té. We keken naar elkaar om, maar vooral naar ons-soort-mensen. Er waren talloze ongeschreven regels die je niet moest overtreden. Deze moeder had wel een punt.

In de kerk is het kerstfeest het eerste grote feest van haar eigen nieuwe jaar. Er is een nieuwe tijd begonnen met de komst van Jezus: hier is de nieuwe mens=adam. Kerst kan dus moed geven om van de gebaande paden af te wijken: het heil laat zich zelfs in een stal vinden. Maar hoe zal dat nieuwe er uit zien, bijvoorbeeld in onze kerk? Welke nieuwe weg is de Eeuwige met ons aan het gaan? Er haken stilltjes mensen af. Er kijken mensen, die niet eerder kwamen - online is best laagdrempelig.

Het zou mooi zijn als het goede van vóór corona terugkomt. Het zou mooier zijn als het betere van de toekomst erbij komt. Het zou het mooist zijn als we straks een kerk heropbouwen, die op het beste gebouwd is: niet op onze verlangens naar vroeger, maar op ons verlangen naar God. Een kerk als nieuw, levend in de Geest van Christus - welke vormen we daarvoor ook moeten uitvinden.

Spannend. Maar zonder spanning geen energie!

Ds. Hans Baart

## Leesrooster

Za	9 jan.	Genesis 15:12-21	Toekomstvisioen
Zo	10 jan.	Psalm 71	Schuilplaats
Ma	11 jan.	Romeinen 12:1-8	Gave gaven
Di	12 jan.	Romeinen 12:9-21	Wees een medemens
Wo	13 jan.	Romeinen 13:1-7	Goed burgerschap
Do	14 jan.	Romeinen 13:8-14	God liefhebben laat
Vr.	15 jan.	Genesis 16:1-16	Blijde verwachting?
Za	16 jan.	Genesis 17:1-14	Naamsverandering
Zo	17 jan.	Genesis 17:15-27	Abraham lacht
Ma	18 jan.	Psalm 40	Gered van de dood
Di	19 jan.	1 Petrus 1:1-12	Kostbaar geloof
Wo	20 jan.	1 Petrus 1:13-25	Onvergankelijk
Do	21 jan.	1 Petrus 2:1-10	Heilig volk
Vr	22 jan.	Marcus 1:1-13	Over de Vader, de

## Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Wijkberichten	3
Noord-West	3
Zuid-Oost	4
Wijk 1	4
Wijk 2	4
PaKaN! jongerenwerker	5
PaKaN!	5
Plaatselijk kerknieuws	5
Gezamenlijke berichten	6
Hervormde gemeente	7
Gereformeerde kerk	7
Vorming	8
Algemeen (kerkelijke) berichten	8
Gebedspunten	9
Kerkelijke adressen etc.	9

# Kerkdiensten

Zondag 10 jan.

## Hervormde gemeente

### Ommen

**10.00 uur:** Ds. K.A. Hazeleger  
Organist: Riekus Hamberg  
Ouderling van dienst: Mw. G. Timmerman  
Kindernevendienst: Alle groepen  
Online: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
Gastdame/-heer: Dhr. B. Scheppink  
Mw. J. Scheppink

### Vinkenbuurt

**10.00 uur:** Geen dienst

### Ommen Samen kerk

**19.00 uur:** Ds. W.H. van Boeijen  
Dedemsvaart  
Organist: Gert Diepeveen  
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang  
Gastdame/-heer: Dhr. A. Schuurman  
Mw. M. Hekman

## Gereformeerde kerk

### Ommen

**09.30 uur:** Ds. W. den Braber  
Organist: Gerrit Hilberink  
Ouderling van dienst: Mw. L. v.d. Linde-Weenink  
Kindernevendienst: Zie website  
Online: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

### Witharen

**10.00 uur:** Mw. G. Achterhuis, Hattem  
Organist: Frans Dijkstra  
Ouderling van dienst: Dhr./mw. Koning

Zondag 17 jan.

## Hervormde gemeente

### Ommen

**10.00 uur:** Ds. K.A. Hazeleger  
Volgende week H.A.  
Organist: Willemien Gerritsen  
Ouderling van dienst: Mw. L. Thörig  
Kindernevendienst: Alle groepen  
Online: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
Gastheren: Dhr. W. ten Kate  
Dhr. A. Schuurman

### Vinkenbuurt

**10.00 uur:** Geen dienst

### Ommen Samen kerk

**19.00 uur:** Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen  
Volgende week H.A.  
Organist: Riekus Hamberg  
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind  
Gastdame/-heer: Dhr. H. Veurink  
Mw. M. Vosjan

## Gereformeerde kerk

### Ommen

**09.30 uur:** Ds. J.T. Baart, dopelingendienst?  
Volgende week H.A.  
Organist: Riekus Hamberg  
Ouderling van dienst: Dhr. J. Slotman  
Kindernevendienst: Zie website  
Online: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

### Witharen

**10.00 uur:** Ds. K. Jelsma, dopelingendienst?  
Bevestiging ambtsdragers  
Volgende week H.A.  
Organist: Lydia Volkerink  
Ouderling van dienst: Dhr./mw. Koning



## Bij de diensten

### Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind  
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl

## Hervormde gemeente

### Collecten

#### 10 jan.

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk  
Uitgangen: Beeld en Geluid / zending

#### 17 jan.

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk  
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

### Kinderoppas

#### Ommen en Vinkenbuurt

Geen kinderopas

## Gereformeerde kerk

### Collecten

#### 10 jan.

Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending  
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending

#### 17 jan.

Ommen en Witharen: Kerkrentmeesters en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending  
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending

## Wijkberichten

### Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Dhr. A.J. Hasselo  
Mw. C.A. de Koning-Trouwborst  
Dhr. J. Brinks  
Mw. W. Geertman-Wennemars  
Dhr. J. Zweers  
Dhr. J.H. Kremer  
Mw. M.M. Zanting-Makkinga  
Mw. C. Hamhuis-Vos  
Mw. B.J. Hekman-Hierink  
Dhr. J. van der Veen  
Mw. J. Veldhuis-Prins  
Mw. J. Zwinselman-Hekman  
Mw. M.R. Wouda-van Marle  
Mw. J.H. Dunnewind-Dunnewind  
Mw. A.H. Hoogendoorn  
Dhr. A. Jolink  
Mw. J. Weideman  
Mw. J.H.M. Deen-v. Lenthe  
Mw. W. Veldman-Baarslag

Mw. F. Sikma-Haijema  
Dhr. A. Huetink

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

## Noord-West



**Predikant:** Ds. J. Tiggelaar  
✉ dstiggelaar@pkn-ommen.nl  
**Bereikbaar:** via coördinator, ma. vrije dag

**Coördinator:** J. Hemstede  
✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

## Rond de erediensten

De kerstdagen zijn weer voorbij en wanneer u dit leest ook de jaarwisseling. Ondanks alle beperkingen hebben we toch samen mogen herdenken dat de Redder der wereld naar deze aarde gekomen is. Gaf ik in het vorige nummer aan dat ik op Kerstavond en 1<sup>e</sup> Kerstdag voor zou gaan, door de coronamaatregelen werd dat alleen 1<sup>e</sup> Kerstdag. Het jaar 2021 is begonnen en wat er in de toekomst verborgen ligt weet God alleen. Wij mogen erop vertrouwen dat wat God doet, welgedaan is. Inmiddels leven we in de periode van Epifanie. 'Verschijning'. In de verkondiging volgens het rooster van het kerkelijk jaar zien we dat Christus verschijnt (optreedt) te midden van het volk. Hij openbaart zich door zijn woord en zijn wonderen als de beloofde Messias, al ziet het volk dat helaas niet.

## Pastoraat

In deze tijd, waarin een groot deel van de samenleving tijdelijk is stilgelegd door onze overheid, is het niet altijd gemakkelijk om bezoeken af te leggen in de gemeente nu er maar twee personen per dag ontvangen mogen worden. Bezoek aan mensen in verzorgingstehuizen is helemaal moeilijk Alleen wanneer het echt noodzakelijk is worden daar bezoeken afgelegd, wanneer er bijvoorbeeld geen telefonisch contact mogelijk is.

## Jubilea

Ook waren er in de wijk blijde berichten. Een tweetal echtparen in onze wijk mochten hun 50-jarig huwelijksjubileum vieren. Ze wilden echter niet bij name genoemd worden in Kerkvensters. Dat wil niet zeggen dat we hen niet hebben gefeliciteerd met deze heugelijke dag. Wij bidden dat God ook hun Leidsman mag zijn op hun verdere levensweg.

## Geboorte

En blij nieuws kwam van Edwin en Dorinda Boezelman. Zij mochten op 15 december hun eerste kindje ontvangen, een dochter die zij de naam Julia Ria Boezelman hebben gegeven. Op het kaartje stond te lezen:

'Een nieuw leven uit liefde geboren,  
een wonder zo mooi en klein.  
Woorden kunnen niet omschrijven  
hoe ontzettend blij we met jou zijn!'

Edwin en Dorinda: van harte gefeliciteerd en Gods sterkte gewenst bij de opvoeding van jullie dochter.

## Zieken

Verdere berichten van zieken of opnames in het ziekenhuis hebben mij niet bereikt. Ik mag er nog eens op wijzen dat ik altijd contact met u opneem, wanneer ik bericht krijg van mensen die ziek zijn of die opgenomen worden in het ziekenhuis. U kunt dat doorgeven aan de pastoraal coördinator van de wijk Noord-West, maar u mag mij ook rechtstreeks

benaderen via de telefoon of via de mail. Wanneer ik niet in kennis word gesteld kan ik ook geen actie ondernemen. Ik blijf graag op de hoogte van wat er speelt in de wijk. Allen die ziek zijn, behandelingen ondergaan of revalideren wens ik sterkte toe en iedereen die dit leest Gods zegen voor 2021.

Ds. Hans Tiggelaar.



**Zuid-Oost**

**Predikant:** Ds. K.A. Hazeleger  
✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

**Coördinator:** F. Kampman  
✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

### Rond de erediensten

Zondag 10 januari hoop ik 's morgens voor te gaan in de Hervormde kerk. Op het leesrooster staat voor deze zondag Marcus 1:1-11, over Johannes de Doper. Ik vermoed dat het materiaal van de kindernevendienst daar ook bij aansluit. Ik ben van plan over dit gedeelte te preken. We luisteren naar de oproep van Johannes de dooper om 'tot inkeer' te komen. Wat betekende dat, voor zijn publiek toen? Wat betekent dat voor ons vandaag?

Een week later, op 17 januari, hoop ik opnieuw voor te gaan in de Hervormde kerk. De dienst staat in het teken van de start van de week van het gebed en ook de voorbereiding op de viering van het avondmaal. Het thema van de week van het gebed dit jaar is: 'Blijf in mijn liefde'. Dat zijn woorden van Jezus uit Johannes 15:1-17. Waarschijnlijk wordt dat dan ook de schriftelezing. Bijzonder trouwens hoe die woorden ook passen bij de voorbereiding op de viering van het avondmaal! Overigens: er wordt op dit moment druk gezocht naar mogelijkheden om in de week zelf ook nog een gebedsactiviteit te organiseren, waarschijnlijk interkerkelijk. Houd u hiervoor de website in de gaten!

### Tenslotte

Wat mij betreft kijken we terug op een zeer geslaagde engelenactie. Heel bijzonder hoeveel mensen ballen, sterren enz. hebben gemaakt (soms: hele mooie en hele originele!) en hoeveel mensen als engel hebben meegedaan. Dank, iedereen die op welke manier ook aan deze actie heeft bijgedragen! Het was mooi om deze actie als predikanten samen te organiseren, met hulp van PakaN!, zeker ook!

We zitten inmiddels in een nieuw jaar. We beginnen het jaar in een harde lockdown. Het is een spannend jaar. Hoe zal het verder gaan, met het virus? Wat zullen op de langere termijn de gevolgen van de coronacrisis zijn voor onze samenleving? Voor de kerk? Voor mensen persoonlijk? Ik wens iedereen Gods zegen toe voor het nieuwe jaar. Misschien realiseren we ons wel meer dan ooit hoe hard we die nodig hebben.

Dank tenslotte voor alle goede wensen die wij als gezin op verschillende manieren mochten ontvangen. Dat heeft ons bijzonder goed gedaan!

Ds. Karel Hazeleger



**Wijk 1**

**Predikant:** Ds. K. Jelsma  
✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

**Scriba:** Mw. J. van der Heide-Dijkstra  
✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

### Jubileum

Een bijzonder jubileum: op 5 januari vieren Wierd en Attje Dijkstra-Land dat ze 65 jaar geleden getrouwd zijn! We feliciteren hen van harte met deze bijzondere gebeurtenis en wensen hun Gods blijvende zegen toe!

### Kerstavond

Nog even terugkomen op de kerstballenactie op Kerstavond. Het was fantastisch te zien dat zovelen kerstballen en andere kerstversierselen hebben gemaakt en voorzien van mooie teksten naar De Kern hebben gebracht. Ook de scholen mogen hierbij genoemd worden. En heel fijn dat zo'n 120 engelen de duisternis van de avond ingingen om licht te brengen. Booschappers van het Licht dat kwam in de kerstnacht in het Kind in de kribbe! Heerlijk om te midden van de vele dingen die tegen zitten en anders gaan toch die verbondenheid mogen ervaren van 'We gáán ervoor!'

### Filmpjes dienst Witharen

In een vorige Kerkvensters verwees ik naar de filmpjes met interviews en liederen, die getoond zouden worden in de dienst op 1<sup>e</sup> kerstdag in Witharen en waarvan ik na Kerst een link zou bekend maken verwijzend naar You Tube waar alles teruggekeken zou kunnen worden. Echter... de liederen konden niet meer gezongen en opgenomen worden vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. De interviews waren al wel opgenomen. Deze kregen een plaats vlak voor de onlinedienst op 1<sup>e</sup> kerstdag in Ommen begon. Via kerkomroep kunnen deze filmpjes desgewenst worden teruggekeken.

### Bevestiging ambtsdragers in Witharen

Nog steeds wachten Herma van Beesten en Gerrit Wermink erop dat zij respectievelijk als ouderling en diaken in Witharen bevestigd worden. Vanwege allerlei omstandigheden kon dit er nog niet van komen. Aanvankelijk was als nieuwe datum 17 januari gekozen maar ook nu weer bleek het niet mogelijk. We hopen dat één en ander op 7 februari kan doorgaan. Dan zullen we ook afscheid nemen van Arjan Meijer en Harry Kroon.

### Wensen en dank

Mede namens Plonie wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele mooie (zelfgemaakte) kaarten met goede woorden die wij mochten ontvangen! Wij wensen u allen alle goeds, oftewel veel heil en zegen, in het nieuwe jaar!

Gezondheid is daarin een hele belangrijke factor. We hopen in de loop van het jaar weer meer 'gewoon' contact te kunnen hebben. Elkaar ontmoeten, zeker ook in de kerk! Weer 'gewoon' een hand geven bij de uitgang... samen koffiedrinken... wat is het lang geleden en wat zijn die 'gewone' dingen toch bijzonder en belangrijk. Terugkijkend op het afgelopen jaar ben ik dankbaar voor alles wat tóch mogelijk was en dat we de verbondenheid zijn blijven ervaren. Dank ook voor alle steun en waardering die we mochten ontvangen. Dankbaar en blij hier te mogen en kunnen werken!

Ds. K. Jelsma



**Wijk 2**

**Predikant:** Ds. J.T. Baart  
✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

**Scriba:** Mw. H. Muis

✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

## Diensten

Een nieuw jaar, een nieuw begin: maar we nemen het oude natuurlijk wel mee. Dat geldt ook voor de onlinediensten. Vanwege de lockdown tot 19 januari is het bijwonen van een kerkdienst alleen digitaal mogelijk. De dienst in de kantine van OZC op 10 januari komt daarom te vervallen. Omdat de kleine kerkenraad heeft besloten dat de Gereformeerde kerk in 2021 geen avonddiensten houdt (op incidentele uitzonderingen na) vervalt op 10 januari dus mijn preekbeurt voor de avonddienst. Wat we precies gaan doen met de dopelingendienst op 17 januari is op het moment van schrijven nog niet bekend.

## Rode kerstster

Wie meespeelt met de postcodeloterij heeft in december een rode kerstster met verlichting ontvangen. Misschien denkt u inmiddels: wat doe ik er straks mee? Het is mogelijk om de ster te doneren aan de kerk. We kunnen er volgend jaar Kerst mee versieren of ze gebruiken voor acties zoals een kerstwandeling. Afgeven mag in De Kern.

## Geboren

Daags na Sinterklaas kwam het grote cadeau voor Marco en Mirjam Rensink-Tjerkstra: op 6 december werd hun eerste kind geboren. Hun dochtertje heet Nore en ze maakt het goed. De bevalling was minder prettig geweest, begreep ik aan de deur - binnenkomen leek me nog even niet verstandig - maar wie daarna zo'n mooi meisje in de armen mag sluiten schijnt dat gauw weer vergeten te zijn. Van harte gelukkigwens, ook de families!

## Jubilea

Voor zover mij bekend zijn er voor deze periode geen jubilea om te vermelden. Kest en ik proberen in elk geval jubilea van 25, 40, 50, 60 en 60+ jaar te vermelden.

## Terugblik op Kerst

Een onvergetelijke Kerst, dat is het wel geworden. Niet alleen wie een kerstattentie ontving in de kerstnacht was blij. Ook de engelen deden mooie ervaringen op. Eén van hen schreef die avond: 'Mijn kerst kan niet meer stuk!'. Ook was er de voorpret van het ballen versieren of iets anders maken. Al met al betrof de actie dus rond de duizend mensen: adressen, ballen en engelen. Om stil van te worden. Kest, Karel en ik waren zeer onder de indruk.

Mooi was ook de kerstspeurtocht in 'mijn' wijk De Vlierlanden. De bedoeling was daar niet alleen om iets moois te doen, maar ook om iets coronaproofs te organiseren, waardoor gelovigen in De Vlierlanden elkaar ontmoeten en een band kunnen krijgen. Daar lijkt iets van gelukt: 22 huishoudens deden mee in de uitbeelding van het kerstverhaal! Voor de gelegenheid hadden we de verhalen van Lukas en Matteüs achter elkaar geplakt (met excuus aan alle theologen) en in 22 scènes verdeeld. Die scènes werden verteld door de bewoners van het deelnemende huis. De filmpjes waren ter plaatse op je eigen mobiel te bekijken via QR-codes.

De uitbeeldingen zijn na Kerst opgeruimd. De filmpjes zijn op onze site nog steeds te zien met een mobiele telefoon (QR-codes). Alle organisatietalenten, wandelaars en mensen achter onze website wil ik van harte bedanken voor hun medewerking.

Dan was ik zelf ook betrokken bij de prikkelarme Kerstviering. Voor mijzelf een hoogtepunt, al weet ik niet eens goed waarom. Het was een online viering, maar met de mogelijkheid van bijwonen. Dat een gezin aanwezig was, dat anders nooit echt goed samen naar de kerk kan met een feest als Kerst, maakte me diep gelukkig.

Voor wie meegekeken heeft: we zijn als voorbereidend werkgroepje (Hennie Meulenkamp, Ria van den Beukel en ik) wel benieuwd naar jullie gedachten. Hoe zullen we hiermee verder gaan? Laat het ons weten!

Er was nog veel meer te doen met Kerst, waar ik niet direct bij betrokken was, zoals een mooie kerstnachtsdienst in de Hervormde kerk of een lichtjesticht door de buurtschappen. En natuurlijk waren er de vele 'kleine' initiatieven van mensen onderling die groots waren. Wat was er veel mogelijk in de lockdown! Samen hebben we er die onvergetelijke Kerst 2020 van kunnen maken. Allemaal dankzij het Kerstkind!

## Kaarten

Ik weet niet of het door de lockdown komt, maar we hebben dit jaar nog meer kerstkaarten gekregen dan anders. Heel wat mensen hebben we persoonlijk kunnen bedanken, maar lang niet iedereen. Dus bij deze: onze hartelijke dank! Elke kaart hebben we meer dan eens gelezen en opgehangen in de woonkamer. Ze verspreiden daar een hoop warmte!

## Verhuizen

Ten slotte nog een persoonlijke mededeling: we gaan verhuizen! Gerdien en ik hebben een huis kunnen kopen in Ommen en daar zijn we heel blij mee. Op 1 maart krijgen we de sleutel van een prachtige twee-onder-één-kap uit 1989. Rond die datum zal ik wel wat vakantie op gaan nemen. Het betekent dat we in het voorjaar van 2021 de pastorie aan de Korhoenstraat gaan verlaten. Daarvoor was natuurlijk toestemming nodig, want een predikant heeft een woonverplichting, tenzij anders afgesproken. We willen het CvK bedanken voor zijn gunnende opstelling in dezen en voor de hartelijke woorden bij monde van zijn voorzitter Jan Lodewijk.

Vrede en alle goeds voor vandaag, voor morgen, voor 2021!

Ds. Hans Baart

## PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes  
✉ tabbes@pkn-ommen.nl

## PaKaN!



Beste jongelui,

Wij wensen jullie een mooi 2021, waarin we onze activiteiten weer kunnen oppakken.

Groetjes,  
PaKaN!

## Plaatselijk kerknieuws

### Overige adressen

Oldenhaghen  
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen  
Saxenburg Medisch Centrum  
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg  
Isala Kliniek  
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle



## Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Hervormde gemeente

20-12 Mw. Martens-den Besten  
Dhr. R.J. van Daalen

Gereformeerde kerk

06-12 Mw. W. Habers-Bremmer  
13-12 Dhr. J. Dunnewind  
20-12 Dhr. G. Welink  
25-12 Mw. H. Kotterink  
27-12 Fam. Pieneman

Er worden op dit moment geen bloemen gebracht maar een mooie kaart.

Witharen gebouw Irene

06-12 Mw. H. van der Veen  
13-12 Dhr. H. Slotman  
20-12 Mw. R. Paarhuis  
24-12 Fam. Groen  
27-12 Fam. Bremmer  
31-12 Mw. C. Kroon

## Gezamenlijke berichten

### Kerkdiensten

Naar aanleiding van de toespraak van premier Mark Rutte maandagavond 14 december jl. en de daarop volgende adviezen/richtlijnen vanuit het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) én de landelijke kerk (PKN) hebben de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk overleg gevoerd over de gegeven adviezen én hoe daar invulling aan te geven. Als kerken hebben wij een bijzondere positie die grondwettelijk is vastgelegd, maar dat ontslaat ons niet van het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Bovendien merken we dat het voor de beeldvorming in de samenleving niet goed is als we als kerken te ruim gebruik maken van de vrijheden die we grondwettelijk hebben.

Wat betekent dit voor de Gereformeerde kerk en voor de Hervormde gemeente?

De Gereformeerde kerk gaat tot en met in ieder geval zondag 17 januari 2021 over op alleen onlinediensten. Eén en ander betekent dat in de kerk aan de Bouwstraat in Ommen en in gebouw Irene te Witharen verder geen diensten worden gehouden waarbij gemeenteleden aanwezig zijn.

De Hervormde gemeente blijft haar diensten organiseren zoals dat tot nu toe gebruikelijk is. Met dien verstande dat de gemeenteleden dringend worden opgeroepen om de diensten uitsluitend online mee te beleven. Echter, gemeenteleden voor wie het niet mogelijk is de diensten online te volgen en/of voor gemeenteleden die hele goede redenen hebben om toch naar de kerk te komen, willen we die mogelijkheid niet ontnemen. Het maximaal aantal gemeenteleden die hier per dienst gebruik van kan maken is 30. Indien u besloten heeft gebruik te willen maken van deze mogelijkheid, dient u zichzelf voor elke dienst van de Hervormde gemeente, waar u naartoe wilt gaan, opnieuw aan te melden. Dit aanmelden kan door een mail te sturen naar de beheerders van het reserveringssysteem (✉ [reserveren@pkn-ommen.nl](mailto:reserveren@pkn-ommen.nl)) of door dinsdagmorgen te bellen met het Kerkelijk Bureau (☎ 0529-451338) of door het klikken op de button 'aanmelden' op de startpagina van de site van PKN Ommen. Kortom, u bent zelf verantwoordelijk voor de afweging van uw keuze of u al dan niet fysiek naar de kerk wilt gaan en als u hier inderdaad gebruik van wilt maken, dient u daartoe zelf actie te ondernemen. U zult, zo lang als de lockdown duurt, dan ook geen uitnodigingen meer ontvangen

van het reserveringssysteem.

Doordat we ervan uitgaan dat de meeste mensen de diensten digitaal zullen gaan volgen, heeft het Dagelijks Bestuur van de Hervormde gemeente besloten om de kerk Vinkenbuurt gedurende de lockdown-periode te sluiten.

Vanaf 3 januari 2021 volgen we de planning zoals die is afgesproken en zullen wij naast de ochtendienst ook weer een avonddienst verzorgen. Hier is in een vorige Kerkvensters meer over geschreven.

Het zal duidelijk zijn dat als er nieuwe ontwikkelingen zijn we de situatie opnieuw zullen bekijken en waar nodig bijsturen.

Het zijn lastige én zware tijden. We rekenen op uw begrip, bidden om geduld en volharding en wensen u, ondanks alle beperkingen van dit moment, een goed en gezond begin van 2021.

Marinus Dunnewind, voorzitter kerkenraad Hg  
Johan Schinkelshoek, voorzitter kerkenraad Gk

### Doe mee aan de Week van Gebed 2021 (17-24 januari)

#blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van gebed voor eenheid van christenen in 2021. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari.

Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap van Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.

'In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en blijven, groeien we ook in eenheid met anderen,' vertelt Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid zelfs als we niet samen kunnen komen. In deze tijd van Corona is het moeilijk om samen te komen voor een gebedsbijeenkomst. Het moet dit jaar wat anders dan anders. Het is vrijwel zeker dat de coronamaatregelen ook heel januari 2021 nog veel beperkingen met zich meebrengen. Er is dit jaar dan gekozen om een oecumenische online gebedsbijeenkomst te houden. Voorgangers van onze gemeenten in Ommen zullen tijdens deze bijeenkomst gebeden uitspreken. Wilt u/jij graag dat u/jouw gebed ook wordt uitgesproken, mail dat dan naar onderstaande adressen. Anoniem is mogelijk geef dat wel aan. In verband met de opnamen kunnen de gebeden tot/met **maandag 11 januari** aangeleverd worden.

Deze gebedsbijeenkomst is na 17 januari te volgen op [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl) en de PKN-website.

### 'Hartverwarmend'

De kerstpakketenactie als extraatje voor de feestdagen is een groot succes geworden, mede door alle gulle gevers!! Wij zijn als diaconieën heel dankbaar dat we veel gezinnen hebben kunnen verrassen met een kerstpakket en of boodschappen.

Fijn dat er op deze manier aan onze medemens gedacht is, hopelijk mogen wij in de toekomst weer op u rekenen. Nogmaals hartelijk dank, namens

De diaconieën

## ZWO en Zuid-Afrika



Ook voor de ZWO Commissie was het een bijzonder jaar waarin we bijna niet fysiek bij elkaar konden komen voor overleg en er ook geen bijeenkomsten konden worden georganiseerd. Gelukkig bood social media

uitkomst en is er achter de schermen wel één en ander geregeld en ook konden we ons steentje bijdragen aan de zendingsdienst. Doordat de kerkdiensten door een kleiner aantal mensen werden bezocht waren er minder inkomsten uit de collectes, maar gelukkig blijft u ons ook op andere manieren steunen, waarvoor hartelijk dank! Want door uw giften blijft het mogelijk om allerlei organisaties financieel te steunen. Met de inkomsten van de zendingsbakjes hebben we de afgelopen jaren het werk van Thijs & Marike Blok gesteund, waarbij het mooi was dat we op de zondag 2019 kennis konden maken met het werk wat zij in Zambia doen. Met ingang van januari zullen we ons samen met andere kerken in Overijssel en Flevoland in gaan zetten voor een nieuw doel, 'Samen in actie voor Zuid-Afrika'.

Zuid-Afrika, een land waar we ons in Nederland door de geschiedenis en taal extra mee verbonden voelen. Een land waar veel kinderen opgroeien zonder kansen. Deze kinderen en de Zuid-Afrikaanse kerken verdienen onze steun om de grote uitdagingen waarvoor zij staan te kunnen oppakken. Samen zijn we een kerk in actie. In Flevoland, in Overijssel en in Zuid-Afrika. Doet u mee? Door een gift in de zendingsbakjes als we weer naar de kerk mogen gaan en/of door een gift over te maken op NL49 RABO 03489 904487 t.n.v. ZWO Commissie o.v.v. 'Samen in actie voor Zuid-Afrika.'

Voor meer info over dit doel kunt u kijken op <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onzethemas/samen-in-actie-voor-zuid-afrika/> Wereldwijd zijn er veel organisaties die zich inzetten om het leven van mensen te verbeteren en ze te vertellen over het evangelie. Met uw gift kunnen we deze organisaties steunen. Giften aan de ZWO-commissie kunnen worden overgemaakt op bovenstaand rekeningnummer.

## Hervormde gemeente



### Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

### Collecten

	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
13-12			
Ommen	€ 59,65	€ 67,50	€ 38,45
Vinkenbuurt	13,00	14,20	
Kerk Vinkenbuurt	18,60		

	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
22-12			
Ommen	€ 27,45	€ 24,60	€ 18,20

### Giften

Voor de collecte  
€ 2.367,00 via de bank  
€ 14,00 via Kerkelijk Bureau

Voor de kerk  
€ 207,00 via de app  
€ 20,00 via dhr. Zandman  
€ 308,00 opbrengst oud ijzer  
€ 50,00 via Kerkelijk Bureau

Voor de Jonge Kerk  
2x € 5,00 en 2x € 10,00 via dhr. J. Reurink  
€ 5,00, € 10,00 en € 20,00 via dhr. W. Ekkelkamp  
€ 6,00 en € 95,00 aan collectebonnen via mw. D. Stegeman  
2x € 10,00 via dhr. Zandman  
€ 10,00 via mw. M. Vosjan-de Greef  
€ 45,00 via mw. J. Meijerink  
€ 115,00 via de bank voor de kerstattenties

Voor de Diaconie  
€ 14,00 via Kerkelijk Bureau  
€ 78,00 via de collecte app  
€ 80,00 via de bank

Voor de Voedselbank  
€ 75,00 en € 25,00 via mw. M. Reurink

Voor de bloemen Ommen  
€ 20,00 via mw. R. Willems-Boezelman  
€ 20,00 via dhr. Zandman

Hartelijk dank

## Gereformeerde kerk



Een aantal jaren geleden schreef ds. Han Wilmlink een artikel in Kerkvensters met het oog op de Actie Kerkbalans. Onlangs las ik dat artikel weer en viel mij op hoe actueel de boodschap van toen ook nu nog is. Vandaar, in iets aangepaste vorm, wederom dit artikel.

### De kerk is (je) meer waard dan je denkt!

'Wie niet in wonderen gelooft is geen realist' zei eens iemand. Die uitspraak slaat voor ds. Han Wilmlink ook op de kerk. In februari 2009 is hij als predikant begonnen in Ommen. Hij schreef met nadruk 'Ommen' en niet alleen 'De Gereformeerde kerk in Ommen'. Want hij zag zijn én onze missie breder. Geloven overstijgt kerkmuren! Voor hem was en is het christelijk geloof juist voor moderne mensen van nu relevant! Uit allerlei onderzoek blijkt dat voor een meerderheid in onze samenleving religie en zingeving belangrijke pijlers zijn in het leven. Maar voor veel van die mensen is de kerk niet meer de vanzelfsprekende plek waar zij het zoeken.

Vaak doen mensen alleen nog een beroep op de kerk bij de scharniermomenten in hun leven: geboorte (doop), trouwen en rouwen.

Maar een kerkgemeenschap heeft veel meer te bieden, kan veel meer bieden, veel meer ook dan de meeste leden van de kerk zelf beseffen! Maar hoe dan vorm te geven aan dat méér? Waar ds. Han Wilmlink dan aan denkt? De bijbel is een boek met nog veel niet ontdekte schatten! En de God van dat boek heeft heel veel te bieden. Dat vraagt om goede eigentijdse communicatie: aansprekende kerkdiensten maar vooral een kerk die naar buiten durft te treden, een kerk met lef, die beseft dat zij geroepen is tot dienst aan de samenleving. Kortom een kerk die relevant is in het leven van mensen. Een kerk met een missie! Daar willen we samen aan bouwen. Dat vraagt menskracht en Geestkracht, maar ook financiële middelen. Wij geloven in dat wonder in Ommen, u toch ook? De Actie Dankbaarheid in oktober/november jl. heeft getoond welke veerkracht onze gemeente heeft én kan opbrengen. Help ons om de Actie Kerkbalans 2021 te doen slagen en laten wij onszelf en elkaar verwonderen!

Johan Schinkelshoek, voorzitter

### Kindernevendienst...het kan ook anders

Beste ouders en kinderen in de basisschoolleeftijd: In deze rare tijden van corona is er bijna niets meer zoals het een jaar geleden was. Zo ook met 'kinderen in de kerk'. Toen

we nog maar met 30 personen in de kerk mochten komen werd het aantal kinderen nog minder! Wij van de kindernevendienst Gereformeerde kerk Ommen hadden daarom voor 1<sup>e</sup> Kerstdag een kinderdienst bedacht, waarbij alle kinderen zouden kunnen komen. Wat een teleurstelling dat dit niet door kon gaan, vanwege nieuwe maatregelen rondom corona.

Wij hadden tevens bedacht om zo'n soort dienst iedere laatste zondag van de maand te gaan houden zolang het coronavirus nog blijft rondgaan. Nu alles weer anders is geworden wat betreft de maatregelen, moeten we dus hierbij een soort uitnodiging sturen voor de kinderen met daarbij een slag om de arm... het kan immers allemaal zo weer anders worden. De uitnodiging geldt dus alleen als de kerken weer open mogen gaan en er weer een beperkt aantal mensen (waarschijnlijk weer 30) mogen komen.

Dan geldt: in januari, februari en maart houden we geen gewone kindernevendienst. In plaats daarvan houden we op de laatste zondagen van deze maanden een dienst waarbij alle kinderen van harte welkom zijn. Eén van je ouders kan je dan bij de deur afzetten en zelf naar huis of de kerk gaan. Let op: je moet je wel even aanmelden, zodat we weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. Dit kan via: [ajexel@gmail.com](mailto:ajexel@gmail.com). Hierna gaan we kijken of deze maandelijkse viering de moeite waard is om vaker te gaan houden op elke laatste zondag van de maand tijdens de normale kerkdienst van half 10. Voor nu kun je nog wel wekelijks op de site bekijken wat er de komende week te doen is rondom het Bijbelverhaal via: [www.pkn-ommen.nl](http://www.pkn-ommen.nl) (onder: gemeenteberichten).

Deze verwerking en de verhalen blijven ook in de komende maanden wekelijks op deze site staan.

Of we hierna doorgaan op deze manier van kindernevendienst vieren hangt af van het coronavirus, de opkomst van de kinderen en hoe de leiding het zal gaan beleven.

Dus zet maar vast (onder voorbehoud) in jullie agenda: de zondagen 31 januari, 28 februari en 28 maart samen kindernevendienst vieren in De Kern. Je kunt vanaf 09.15 uur worden gebracht bij de ingang van de kerk.

Namens de leiding, Anja Exel

### Structureel tekort én Actie Kerkbalans

Zaterdag 16 januari aanstaande start de landelijke Actie Kerkbalans 2021. Zeker voor onze gemeente belangrijker dan ooit. Waarom belangrijker dan ooit? Omdat er een structureel tekort is als gevolg van meer onkosten dan dat er inkomsten zijn. De grootste en belangrijkste inkomstenbron voor onze kerk is de opbrengst van de Actie Kerkbalans (elk jaar goed voor een bedrag aan toezeggingen van ca. € 350.000,- en 360.000,-). De begroting 2021 waarbij geen rekening is gehouden met impact van corona geeft een tekort aan van ruim € 27.000,-. Dus de wens, doelstelling voor de opbrengst in 2021 is een bedrag van minimaal € 390.000,- aan toezeggingen. Mag ik dat hopen, wensen? Ja dat mag! Want de actie Dankbaar heeft in de maand november 2020 ruim € 25.000,- opgebracht.

Mijn oproep aan u, kijk of u een dusdanige bijdrage kunt leveren waarmee wij het mooie en vele werk vanuit én in onze kerk kunnen continueren. De afgelopen periode bent u regelmatig geweest op de mogelijkheden van een periodieke gift. Zie bijvoorbeeld het artikel in Kerkvensters van 18 december jl.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de kerkgemeente aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters (✉ [geref-secretaris-cvk@pkn-ommen.nl](mailto:geref-secretaris-cvk@pkn-ommen.nl)) of met dhr. Jan Tjerkstra (☎ 06 25247669). Wellicht is er bij u angst of u wel een overeenkomst aan kunt gaan voor minimaal vijf jaar. Ter geruststelling: de Belastingdienst geeft aan dat de periodieke gift stopt bij uw overlijden, verlies van uw baan of arbeidsongeschikt worden én bij het overlijden van een ander dan u, de schenker van de periodieke gift. U kunt nu zelf de

periodieke gift vastleggen in een overeenkomst. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan onze gemeente, dan kunt u uw bijdrage verhogen zonder dat het u meer kost. Vandaar dat ik hoop en wens dat de opbrengst Actie Kerkbalans 2021 ons allemaal net zo verbaasd én dankbaar maakt als de actie Dankbaar. U en wij allemaal kunnen het, dat heeft u bewezen!

Johan Schinkelshoek, voorzitter

### Structurele tekorten en gebouw Irene

Na de eind augustus/begin september gehouden gemeentevondens over hoe het structurele tekort op de begroting van onze kerk, gemeenschap terug te dringen, zijn alle gedane voorstellen verzameld en besproken. Natuurlijk is ook het wel of niet blijven, of kunnen blijven, gebruiken van gebouw Irene besproken. Tevens is het voorstel vanuit gemeenteleden/ambtsdragers/contactpersonen Witharen besproken.

Conclusie was en is dat de Kleine Kerkenraad hier niet onwelwillend tegenover staat. Niet onwelwillend: dat klinkt ietwat gereserveerd en dat is ook zo. Omdat op dat moment nog veel onduidelijk was. Er lag een idee/voorstel wat nog verder moest worden uitgewerkt/ingevuld. De Kleine Kerkenraad heeft hierover gesproken met de meest direct betrokken ambtsdragers vanuit Witharen. Dit heeft geresulteerd in een notitie/voorstel hoe kerkdiensten in Witharen verder in te vullen en hoe de kosten voor gebruik gebouw Irene zo goed mogelijk te verdelen. Deze notitie hebben wij medio december 2020 ontvangen en zal nu verder besproken moeten worden, zodat voor alle betrokkenen duidelijk wordt hoe dan verder gegaan kan worden. Persoonlijk denk ik dat wij kunnen stellen dat wij hier wel uit zullen komen. Het zijn de laatste stappen die gezet moeten worden, maar ik heb er alle vertrouwen in.

Johan Schinkelshoek, voorzitter Kerkenraad

### Giften

Voor de kerk

€50,00 van de fam. Hansman via ds. H.Baart

Hartelijk dank

## Vorming

### Bijbelkring 'Geloven in cristijd', ds. Karel Hazeleger

We zouden donderdag 14 januari weer bij elkaar komen. Dat is echter nog tijdens de 'harde lockdown', dus dat gaat niet door. We slaan nu een keer over en hopen op 11 februari elkaar weer te ontmoeten. We kijken of we later in het seizoen nog een paar extra avonden kunnen plannen.

## Algemeen (kerkelijke) berichten



### Regionaal

#### Bericht van Agnes Kroese

In het magazine Hartslag van Dorcas, waarmee zij ons willen inspireren met verhalen van verandering, stond een artikel over Agnes Kroese, landendirecteur Dorcas in Zuid-Soedan. Met instemming van Agnes en bronvermelding mag dit artikel overgenomen worden.

'Ik kan de mensen in de ogen kijken'

'Ik had altijd het verlangen om in het buitenland te gaan wonen en werken. Maar ik heb wel even getwijfeld over deze stap, hoor. Tegen het einde van de sollicitatieperiode vroeg ik op



een zaterdag aan God om een teken als bevestiging van deze keuze. De zondag erna zat ik in de kerk en de dominee zei in zijn preek: 'We moeten onze talenten inzetten. Soms betekent dat zelfs dat je over de grens, naar het buitenland moet gaan.' Dat was de bevestiging die ik nodig had.

### Integratie

Als Nederlandse is het niet makkelijk om hier te integreren. Dat heeft verschillende oorzaken. Zo is het hier niet veilig, dus ik mag daarom niet alleen op stap. Dat beperkt me in mijn mogelijkheden om sociale contacten te leggen. En ik ben natuurlijk een buitenlander en ook nog eens de landendirecteur. Dat geeft mij een bijzondere, soms eenzame positie binnen het team van medewerkers.

### Levensreddende projecten

Het mooie van deze baan vind ik dat het kantoor niet in de hoofdstad van Zuid-Soedan zit, maar in Wau. In deze stad zit ik dicht bij de projecten van Dorcas. Er spelen in het land veel verschillende thema's een grote rol, zoals geweld, conflicten, natuurrampen, ondervoeding en vluchtelingen. Eigenlijk is in nagenoeg al onze projecten sprake van levensreddende ondersteuning.

Dat is ook de reden dat hier, ondanks corona, bijna al ons werk is doorgegaan. Voor de mensen in Zuid-Soedan is corona niet zo groot als in Europa. Ze moeten dagelijks sowieso al hun best doen om te overleven. Corona is dan 'slechts' een klein probleem.

### Mensen met een beperking

Een bijzondere groep waar we in Zuid-Soedan aandacht voor hebben, is mensen met een beperking. We hebben daarvoor in ons team zelfs een speciale medewerker. We helpen de mensen met een beperking door ze te voorzien van een rolstoel of driewielers. Ook zorgen we voor oprijplaten, zodat gebouwen ook voor hen toegankelijk zijn. We werken daarnaast aan de beeldvorming, want in Zuid-Soedan worden mensen met een beperking vaak nog als minderwaardig beschouwd.

### Lokaal aanwezig

Het heeft voor mij zeker meerwaarde om hier in het land zelf aanwezig te zijn. Ik snap de lokale situatie nu beter en ervaar zelf ook de uitdagingen, zoals beperkt internet, de gevolgen van het regenseizoen, de slechte wegen en de voortdurende dreiging van oploeiend geweld. Als Nederlandse begrijp ik daarnaast ook goed wat er in Nederland speelt. Die kennis van beide werelden helpt mij bij het zo goed mogelijk uitoefenen van mijn werk.

Het helpt ook in contacten met lokale overheden en andere organisaties als je lokaal en dus zichtbaar aanwezig bent. Ons team in Zuid-Soedan bestaat voornamelijk uit medewerkers die hier vandaan komen. Dat is zeker ook een voordeel. Zij weten wat er speelt, spreken de taal en snappen de context beter. Door lokaal aanwezig te zijn, bereiken we meer.

### In de ogen kijken

Werken in Zuid-Soedan geeft mij veel voldoening. Ik kan de mensen in de ogen kijken. Het mooie vind ik dat we hen niet als een nummer zien of als zwak of hulpeloos. We hebben aandacht voor het individu en gaan altijd uit van wat iemand nog wél kan, ondanks de slechte situatie waarin hij/zij verkeert. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een ontmoeting met een vrouw met een beperking. Vol trots vertelde zij mij wat ze dankzij onze hulp heeft bereikt. Ik zag tijdens het vertellen de sprankeling in haar ogen terugkomen. Zulke ontmoetingen geven mij de moed en energie om door te gaan. Daar doe ik het allemaal voor.'

Nb. Als u het werk van Dorcas en in het bijzonder het werk van Agnes Kroese in Zuid-Soedan wilt ondersteunen dan kunt u een

gift overmaken op rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 t.n.v. Dorcas onder vermelding van 'Agnes Kroese Zuid-Soedan'.

## Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Bidt en dankt u ook mee?

### Gebedspunten



Laten we God danken dat Hij ons vasthoudt te midden van alle onzekerheid, onrust, eenzaamheid en angst. Dank Hem dat Hij ons door Jezus hoop en leven geeft zelfs dwars door de dood heen.



Laten we bidden dat we bereid zullen zijn om mee te bouwen aan Gods Koninkrijk en zullen openstaan voor wat God op ons pad brengt om te gaan doen.



Laten we bidden voor alle medewerkers in de zorg en de vitale beroepen, die al zo lang extra hard moeten werken en meer risico lopen om het coronavirus op te lopen. Bid om bescherming, moed en kracht om het vol te houden.



Laten we bidden voor iedereen die te maken heeft met de negatieve gevolgen van het coronavirus. Laten we bidden om Gods nabijheid, moed en vrede voor alle zieke en eenzame mensen en voor de mensen die in financiële problemen zitten.



Laten we bidden voor geheime gelovigen in landen waar christenen worden vervolgd. Dat ze toch kansen krijgen om samen hun geloof te delen.



Laten we bidden voor de mensen die dementie/Alzheimer hebben. Bid voor henzelf en voor de mensen om hen heen. Dat God hen moed en kracht geeft om hier mee om te gaan.



Laten we God danken dat Hij altijd naar ons omziet. Laten we bidden dat we zelf ook, vanuit Gods kracht, zullen omzien naar de mensen die dat nodig hebben.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: [gebedskalenderommen@live.nl](mailto:gebedskalenderommen@live.nl). Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

## Kerkelijke adressen etc.

### Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 22 januari. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 12 jan. voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail of cd bij:

Redactie Kerkvensters

Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

✉ [kerkvensters@pkn-ommen.nl](mailto:kerkvensters@pkn-ommen.nl)

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

**Eindredactie Kerkvensters**

Redactieruimte De Kern

 463928 bereikbaar: donderdag 14 jan. van 18.45 – 19.30 uur**Coördinatie bezorging**

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur  463928**Overige adressen en banknummers**

Zie het Kerstnummer van Kerkvensters of de website