

# Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd  
Ommen Vinkenbuurt Witharen

19<sup>de</sup> jaargang No. 19

Vrijdag 9 oktober 2020

## Meditatie

### Om over na te denken

Er kwamen afgelopen tijd een paar uitspraken op mijn pad. Uitspraken om over na te denken. Een enkele ervan hieronder.

Tijdens de uitvaart van kardinaal Simonis werd, naar aanleiding van zijn liefdevolle priesterlijke houding ten opzichte van mensen en de kerk, de opmerking gemaakt: *Zonder liefde verdampt immers de waarheid.*

Het is de moeite waard daar over na te denken. Het mag voor onszelf een leermoment zijn. En we mogen onszelf de vraag stellen: hoe zit het met de liefde in mijn hart en is die leidinggevend op het moment dat ik mij met de/mijn waarheid moet bezig houden?

Hank Heijn is beschermvrouwe van de stichting Slachtoffers en Daders. En zij zegt over vergeving: *Vergeven is een geschenk aan jezelf.*

Zeventig maal zeven maal vergeven (Matteüs 18: 22) lijkt onmogelijk. Maar als we die vergeving kunnen zien als iets wat onszelf ten goede komt, is er plotseling een andere invalshoek. Een mens móet niet vergeven. Een mens mag het zichzelf gunnen te vergeven.

En als het leven niet gaat zoals we graag hadden gewild of zoals we het ons hadden voorgesteld, laat dan de dromen in jezelf bestaan, zelfs als het lijkt alsof ze nooit zullen uitkomen. Barak Obama zei: *geloof in de eenvoudige dromen van de mensen en leg de nadruk op kleine wonderen.*

Een andere uitspraak bevindt zich op een tegeltje bij één van onze oude(re) gemeenteleden: *Niet klaar. Wel bereid.*

Dat zegt iets over overgave en tegelijk midden in het leven staan. Het zegt iets over klaar zijn om het leven los te laten, maar niet klaar met het leven zelf, ook al ben je nog zo ziek, ook al ben je nog zo oud.

En van Nelson Mandela las ik het volgende:

Een gevolg van voortdurend conflict is het vernauwen van onze visie op wat mogelijk is.

Denk niet klein, maar denk creatief. Denk in kansen en niet in problemen en moeilijkheden.

Vervolg op pag. 3

## Leesrooster

Za	10 oktober	Ezra 1:1-11(-2:70)	Belofte vervuld
Zo	11 oktober	Ezra 3:1-13	Opbouwwerk
Ma	12 oktober	Ezra 4:1-16	Geen samenwerking
Di	13 oktober	Ezra 4:17-5:5	Geen bouwverg.
Wo	14 oktober	Ezra 5:6-17	In beroep
Do	15 oktober	Ezra 6:1-5	Oude papieren
Vr	16 oktober	Ezra 6:6-12	Toestemming
Za	17 oktober	Ezra 6:13-22	Oplev(er)ing
Zo	18 oktober	Matteüs 21:18-22	Vruchteloos
Ma	19 oktober	Matteüs 21:23-32	Bevoegd gezag
Di	20 oktober	Matteüs 21:33-46	Wie krijgt de erfenis
Wo	21 oktober	Matteüs 22:1-14	Uitnodigingen
Do	22 oktober	Matteüs 22:15-22	Belastingregel
Vr	23 oktober	Matteüs 22:23-33	Levensantwoord

## Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	2
Vervolg meditatie	3
Wijkberichten	3
Wijk 1	3
Wijk 2	3
Kerkelijk werker	4
Noord-West	4
Zuid-Oost	4
PaKaN! jongerenwerker	5
PaKaN!	6
Plaatselijk kerknieuws	6
Gezamenlijke berichten	6
Gereformeerde kerk	6
Hervormde gemeente	7
Algemeen (kerkelijke) berichten	8
Gebedspunten	9
Kerkelijke adressen etc.	9

# Kerkdiensten

## Zondag 11 oktober

### Gereformeerde kerk

#### Ommen

**09.30 uur:** Mw. ds. De Vries, Wierden  
Organist: Klaas Schaap  
Ouderling van dienst: Dhr. B. Pierik  
Kindernevendienst: Alle groepen  
Online: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
Gastdame/-heer: Mw. T. Veurink-Altena  
Dhr. J. Slotman

#### Witharen

**10.00 uur:** Ds. E. van Beesten  
Organist: Lydia Volkerink  
Ouderling van dienst: Dhr. / mw. Van der Bent  
Kindernevendienst: Leiding: Marinda

#### Ommen De Kern Samen Kerk

**09.30 uur:** 10er Dienst

### Hervormde gemeente

#### Ommen

**10.00 uur:** Ds. J.A. Antonides, Vroomshoop  
Organist: Frans Dijkstra  
Ouderling van dienst: Dhr. D. Zandman  
Kindernevendienst: Alle groepen  
Online: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
Gastdame/-heren: Dhr. J. Nijzink  
Mw. J. Scheppink  
Dhr. W. Schuurman

#### Vinkenbuurt

**10.00 uur:** Ds. G.A. Trouwborst, Nieuwleusen  
Organist: Klaasje Hemstede  
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman  
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen

## Zondag 18 oktober

### Gereformeerde kerk

#### Ommen

**09.30 uur:** Ds. J. Schipper, Dalfsen  
Organist: Riekus Hamberg  
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind  
Kindernevendienst: Alle groepen  
Online: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Meulenkamp

#### Witharen

**10.00 uur:** Ds. G. Holverda, Hardenberg  
Organist: Klaas Schaap  
Ouderling van dienst: Mw. R. Hoekman  
Kindernevendienst: Leiding: Jannie

### Hervormde gemeente

#### Ommen

**10.00 uur:** Ds. G.A. Trouwborst, Nieuwleusen  
Organist: Gert Diepeveen  
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang  
Kindernevendienst: Alle groepen  
Online: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
Gastdame/-heren: Dhr. J. Vosjan  
Mw. M. Vosjan  
Dhr. D. Zandman

#### Vinkenbuurt

**10.00 uur:** Ds. A.W. Estié, Oldebroek  
Organist: Margriet Hierink  
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink  
Kindernevendienst /  
Tienerdienst: Geen

## Bij de diensten

### Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind  
✉ [geref-vervoer@pkn-ommen.nl](mailto:geref-vervoer@pkn-ommen.nl)

### 18 oktober Diaconiecollecte bestemd voor Rwanda

Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: 'Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden'. De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika's, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor € 160,00. Daar vragen we uw bijdrage voor via deze collecte. [www.kerkinactie.nl/zustersrwanda](http://www.kerkinactie.nl/zustersrwanda)

De diaconieën

### Gereformeerde kerk

#### Collecten

**11 oktober**  
Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk  
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending  
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending  
Deurcollectant: Ina Landeweerd

## 18 oktober

Ommen en Witharen:	WD Rwanda en Kerk
Ommen uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang:	Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten:	Annabel en William

## Kinderoppas

### Ommen

11 oktober:	Karin Doldersum Romy Dunnewind
18 oktober:	Kim Kuipers Rita Meulenkamp

### Witharen

11 oktober:	Frieda Slotman
18 oktober:	Jeske Koning

## Hervormde gemeente

## Collecten

### 11 oktober

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie en Kerk
Uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending

### 18 oktober

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie Werelddiaconaat Rwanda en Kerk
Uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending

## Kinderoppas

### Ommen

11 oktober:	Sharon Hekman Jorinda Wermink
18 oktober:	Gezeliën van Duren Henrike Grondman

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

### Vinkenbuurt

Er is geen oppas

## Vervolg meditatie

En als laatste iets wat Jezus zei:

*Bij God is alles mogelijk*

Jezus geloofde in een God die alles kan: dan is er dus nooit een situatie meer helemaal hopeloos en is er nooit geen oplossing.

Misschien kunnen we, in een tijd waarin het erg veel gaat over ziekte, ongerustheid, angst, mondkapjes, anderhalve meter-afstand, sluitingstijden en zo nog wat meer, een moment bezig zijn met meer dan deze dingen. Dingen die belangrijk zijn, omdat ze ons rust en vrede kunnen geven.

Gera Mateman

## Wijkberichten

### Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. J. Hansman-Tempelman  
Mw. S. Siemeling-Kroezen  
Dhr. W. Verboom  
Dhr. M. Tempelman

Mw. H. Bakker-Peters  
Mw. H. Paarhuis-Nijzink  
Dhr. J. van Gerresheim  
Mw. J.H. Menderink-Gort  
Dhr. H. Poelarends  
Dhr. E.J. Makkinga  
Mw. A. Wanningen-Doorten  
Mw. A. Pierik-de Boer  
Mw. H. van Beesten-Akkerman  
Dhr. E. Boezelman  
Mw. G. Lassche-Vedder  
Mw. H. Bink-Steen  
Mw. A. Wittenberg-Strijker  
Mw. G. Bouwman-Hadders  
Dhr. G. van Harten

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

## Wijk 1



**Predikant:** Ds. K. Jelsma

✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

**Scriba:** Mw. J. v.d. Heide

✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

## In memoriam Antje de Graaf-Lammerink

Op 23 september is mw. Antje de Graaf-Lammerink overleden in het Zonnehuis in Zwolle. Ze werd 99 jaar. Sinds 1998 was ze weduwe van Lambert de Graaf met wie ze 51 jaar getrouwd was. Op 29 september namen we afscheid van haar in een dienst in de Gereformeerde kerk. Daarna werd ze begraven op begraafplaats Laarmanshoek. In een volgende Kerkvensters volgt een uitgebreider in memoriam.

Ds. Kest Jelsma

## Wijk 2



**Predikant:** Ds. J.T. Baart

✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

**Scriba:** Mw. H. Muis

✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

## Jubilea

Zoals vaker aangegeven noem ik in deze rubriek alle jubilea van 25, 40, 50, 55 60 en 60+ jaar. Aan het begin van elk kalenderjaar vragen Kest en ik een lijst op. Wie geen prijs stelt op vermelding kan dat bij ons te kennen geven.

Op 8 oktober gaven dhr. en mw. Thalen-Zwiggelaar elkaar 55 jaar geleden het jawoord.

Dhr. en mw. Kuiken-Fleer zijn op 20 oktober 25 jaar getrouwd. Dhr. en mw. Haasjes-Schieving zijn op 21 oktober 60 jaar in de echt verbonden.

Ook op 21 oktober vieren dhr. en mw. Bouwhuis-Ekkelkamp en dhr. en mw. Makkinga-Van de Velde hun 50-jarig huwelijksjubileum.

Een dag later zijn dhr. en mw. Van der Kaaden 50 jaar getrouwd.

Weer een dag later, op 23 oktober, zijn dhr. en mw. De Lange-Schuurman 40 jaar getrouwd. Hetzelfde jubileum vieren dhr. en mw. Tip-Loman op 24 oktober.

U allen een gelukwens van de gemeente!

## In verbondenheid

### Terugblik CleanUpDay

Op 19 september was het World CleanUpDay, wereldschoonmaakdag. Uitgenodigd door de werkgroep Duurzaamheid van de GKv hebben we als PKN ook meegedaan (vooral vanuit Kerk&Klimaat). Samen met de burgemeester en wethouders hebben we met enkele tientallen mensen vele zakken rotzooi uit de berm van Ommen geplukt. Het was fijn om in coronatijd gewoon weer eens wat te kunnen doen. Ook fijn: in oecumenisch verband!

### Afwezig

Net als Kest ben ik niet beschikbaar in oktober. Gera Mateman zal zo nodig waarnemen.

Met hartelijke groeten,  
ds. Hans Baart

## Kerkelijk werker



**Kerkelijk werker:** Mw. G. Mateman

✉ gmateman@pkn-ommen.nl

## Pastoraat

De maatregelen worden weer strenger. Gelukkig nog geen volledige lockdown, maar bij veel mensen in de zorgcentra is er toch ongerustheid over de toenemende besmettingen door corona. Tegelijk doen de zorgcentra er alles aan om het de bewoners zo gezellig mogelijk te maken. Voorzichtig, weer met een beperkt aantal mensen, samen koffie drinken en eten in de gemeenschappelijke ruimte zijn daar een voorbeeld van. Wie, ook in deze tijd, kan zeggen: 'ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God', is een gezegend mens. Ik wens het ons allen toe.

## Zieken

De HEER zal u steeds gadeslaan,  
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.  
Hij zal uw komen en uw gaan,  
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.  
(Psalm 121: 4)

Met warme groet,  
Gera Mateman

## Noord-West



**Predikant:** Ds. T. Keuning

✉ dskeuning@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: wo in Ommen aanwezig, vr. vrije dag

**Coördinator:** J. Hemstede

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

## Omzien naar elkaar bij lief en leed

Tijdens één van mijn bezoeken kwam het volgende lied van Sela ter sprake. Een lied vol bemoediging als het leven veel van je vraagt. Graag breng ik het hier ter sprake voor iedereen die leeft met kwetsbaarheid:

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn',  
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

De komende tijd is voor mij een tijd die staat in het teken van afronden en afscheid, wat betreft het werk als ambulant predikant in Ommen. Graag had ik de pastorale zorg willen overdragen aan een nieuw te beroepen predikant. Helaas duurde het vanwege de omstandigheden wat langer dat het beroepingswerk van start kon gaan. Vanwege persoonlijke omstandigheden lukt het mij niet zo lang in Ommen werkzaam te blijven. Wel wil ik nogmaals benadrukken dat ik de PKN van Ommen als een inspirerende gemeente heb ervaren en dankbaar ben dat ik daar op mijn manier een eigen inbreng mocht hebben. Mocht u nog een bezoek van mij op prijs stellen dan hoor ik dat graag.

### Herfstvakantie

De herfstvakantie zal voor mij in het teken staan van afronding van de opleiding Contextueel Pastoraat. Ik ben een week niet beschikbaar. Mocht u in voorkomende gevallen een predikant nodig hebben dan kunt u contact opnemen met de coördinator.

Hartelijke groeten, Tabitha Keuning

## Zuid-Oost



**Predikant:** Ds. K.A. Hazeleger

✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

**Coördinator:** F. Kampman

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

## Rond de erediensten

De komende twee zondagen ga ik niet voor in de eigen gemeente. Ik wens u met de gastvoorgangers goede diensten toe in de kerk, of thuis. Wat hebben we juist nu houvast nodig! En waar kunnen we dat beter zoeken dan in het Woord van God, dat in de kerk centraal staat?

## Geboren

'Ontvangen in geloof, geboren uit liefde!'

Op maandag 14 september is geboren: Thijn Seine Welink. Thijn is de zoon van Mark en Melanie Welink. We feliciteren de ouders met het wonder van nieuw leven, en wensen het jonge gezin van harte Gods zegen toe!

## Nieuwe pastoraal medewerker

De dienst van 27 september in Ommen stond in het teken van de ambtswisseling. Het was bijzonder dat in de afkondigingen voor de dienst bekend gemaakt kon worden dat er nog weer een nieuwe pastoraal medewerker is gevonden. Het is mw. Sita Westerhof-van Seggeren. Ervan uitgaand dat er tegen haar aanstelling geen bezwaren zijn ingediend, heeft ze inmiddels de gelofte afgelegd. Tussen haakjes, zoals ook in de dienst van 27 september al uitgelegd: anders dan ambtsdragers kunnen pastoraal medewerkers hun gelofte ook afleggen buiten de kerkdienst, bijvoorbeeld in een vergadering, of (in deze coronatijd) persoonlijk, aan een vertegenwoordiger van de kerkenraad. We zijn dankbaar dat Sita het pastoraal team Zuid-Oost wil komen versterken en wensen haar toe dat ze met Gods hulp voor de mensen die aan haar zorg worden toevertrouwd tot zegen mag zijn.

## Vakantie

Ik heb nog een weekje vakantie. We blijven gewoon thuis, maar het is wel fijn om even afstand te nemen van het werk. Als u pastorale zorg nodig heeft, kunt u contact opnemen met de coördinatoren. De vervanging is geregeld.

## Tenslotte

Het zijn en blijven spannende tijden. Nu ik dit schrijf, zijn de maatregelen in de bestrijding tegen het virus net weer aangescherpt. En ook in Ommen hoor je steeds meer verhalen over mensen die besmet zijn. Misschien u / jij zelf wel, of mensen die u / jij goed kent. Laten we blijven bidden, voor onszelf, voor elkaar, voor anderen, ver weg en dichtbij. Want hoe belangrijk de zorg, medicijnen, de zoektocht naar een vaccin en alle maatregelen ook zijn: uiteindelijk zijn we afhankelijk van God. Laten we in onze nood de ogen opheffen naar Hem.

Ik sla mijn ogen op en zie  
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn Here die  
dit alles heeft geschapen.  
Mijn herder zal niet slapen.  
(Liedboek, Psalm 121: 1)

Ds. Karel Hazeleger

## PaKaN! jongerenwerker



**Jongerenwerker:** Dhr. T. Abbes  
✉ tabbes@pkn-ommen.nl

## Plan van aanpak en visie

Afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het schrijven van een nieuw plan van aanpak voor de komende (3) jaren. Komende tijd hopen we stukjes van dit plan uit te lichten in Kerkvensters. Benieuwd naar het hele plan? Het is te vinden op onze website!

We zijn begonnen met de vraag. Wat willen we nu eigenlijk bereiken. Was is ons doel. Niet dat we geen doel hadden, maar

dit was al lang geleden opgesteld. Soms goed om daarbij stil te staan en met elkaar over te spreken. En wanneer een visie kort en bondig beschreven staat kun je je er ook makkelijker op focussen en gebruiken als maatstaf voor huidige en nieuwe visies. Daarom zijn we gekomen tot de volgende visie:

De visie van  is:

*Dat jongeren God, elkaar én zichzelf  
(beter) leren kennen.*

*En vanuit die relaties  
Geloof Leven, Beleven & Uitdragen.*

Hier hopen wij de komende drie jaar aan te gaan werken. Een mooi doel! Zou toch supergaaf zijn als de komende jaren meer jongeren God, elkaar en zichzelf (beter) leren kennen en dat ze vanuit die relaties geloof leven, beleven en uitdragen. Daar worden wij blij van! Daar zetten wij ons voor de volle 100% voor in!

## 10erFolowclub

Het nieuwe jeugdwerkseizoen is ook weer begonnen. Ook als PaKaN! willen we, voor zo ver mogelijk, de draad weer oppakken. De 10erDienst is al gestart. Ook willen we de rest van het tienerwerk weer opstarten. Wel zal dit er iets anders uitzien dan vorig jaar. Dit heeft te maken met de corona maatregelen, maar ook met het tekort aan leiding. Daarom zullen we dit seizoen starten met een combinatie tussen club en catechisatie.

Alle jongeren van 12-16 jaar worden uitgenodigd voor de nieuwe 10er FollowClub avonden. Deze afwisselende avonden zijn gevuld met een stukje inhoud (met meer focus op onderwijs) en een stuk ontspanning/spellen (met meer focus op relaties). Het inhoudelijk stuk wordt verzorgd door ds. Karel Hazeleger. Het tweede deel zal een meer clubachtig programma kennen o.l.v. de clubleiding. Gezien het grote leeftijdsverschil zullen we dit deel van het programma op leeftijd uit elkaar halen. De avonden worden gehouden op vrijdagavond van 19.00 uur tot +/- 20.30 uur op de bovenverdieping van het Hervormd Centrum. Data voor 2020 zijn: 23 okt, 6 en 20 nov, 4 en 18 dec.

Nog geen onderdeel van de groep? Kom gerust een keer kijken.

## Start tienerwerk

Omdat we na de herfstvakantie pas beginnen vonden we het wel heel lang duren om onze tieners weer te kunnen ontmoeten. Dus hebben we afgelopen zondag een startactiviteit voor tieners gehouden. Het was écht supergezellig en we hebben een leuk moment gehad samen.

We hebben een leuke en aftermovie gemaakt. Nog niet gezien? Scan hiernaast de QR-Code en bekijk het filmpje.

Het was fijn om de 'oude' groep weer te ontmoeten en leuk om te zien hoe de nieuwe groep ook z'n weg gevonden heeft naar het tienerwerk. We hopen dat we met elkaar een mooi seizoen mogen beleven.



## Bevestiging

Afgelopen zondag 27 september, ben ik in de Gereformeerde kerk bevestigd als ouderling met bijzondere taak, kerkelijk werker. Hier en daar kreeg ik al de vraag hoe dit nu zat. Mijn eerste drie jaar ben ik betaald en heb ik onder contract gestaan bij de Hervormde kerk. In de praktijk werkte ik voor beide kerken. Dit contract is nu afgerond en voor de komende drie jaar sta ik onder contract bij de Gereformeerde kerk en in de praktijk werk ik en word ik betaald door beide kerken. Omdat

ik nu onder contract sta van de Gereformeerde kerk hoorde daar ook een (her)bevestiging bij. Dit is in te kleden op verschillende manieren. Er is gekozen voor de weg van ouderling met een bijzondere taak, kerkelijk werker. Dus in de praktijk zal er weinig veranderen. Mijn uren laten het ook niet toe om bij alle kerkenraadsvergaderingen aanwezig te zijn. Tenzij hier specifiek een reden voor is. Dus de komende drie jaar mag ik gewoon doorgaan met een vernieuwde, dan wel extra zegen, van Hem.

### Kom over en help ons

Via verschillende wegen is al aandacht besteed aan de dringende vraag naar meer ondersteuning binnen het jeugdwerk. Volgende kerkvensters zullen we een concreet overzicht plaatsen. Maar u/jij hoeft daar niet op te wachten! Nu al aanmelden kan ook zeker! Wilt u komen helpen? Dan zoeken we graag samen naar een geschikte plek.

### Corona

Afgelopen maandag was er weer een persconferentie. De overheid heeft helaas de regels behoorlijk moeten aantrekken. Wat dit voor gevolgen heeft voor ons als jeugdwerk gaan we nu met elkaar bekijken en overleggen. Een deel zal wellicht kunnen vallen onder religieuze samenkomsten. Maar hoe we de regels moeten lezen en wat wijs is de komende weken wel/niet te doen zullen we later deze week helder krijgen. Op het moment van inleveren kopij is dat nog niet duidelijk.

Thomas Abbes

## PaKaN!



### Activiteitenagenda

#### Oktober

- 11 10erDienst om 09.30 uur in de grote zaal van De Kern
- 23 10er Followclub van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur in het Hervormd Centrum

#### November

- 06 10er Followclub van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur in het Hervormd Centrum
- 15 10erDienst om 09.30 uur in de grote zaal van De Kern
- 20 10er Followclub van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur in het Hervormd Centrum

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij Fennie Bos.

### 10erDienst

De eerste 10erDienst van dit seizoen heeft plaatsgevonden in de grote zaal van De Kern. Daar hadden we lekker veel ruimte om ons aan de coronamaatregelen te houden. Met bijna 30 tieners hebben we het gehad over het thema: Knowing Me, Knowing You, waarbij we elkaar en God beter hebben leren kennen. We hebben het er o.a. over gehad, dat als je God wilt leren kennen, je in de bijbel kan lezen over de manier waarop Jezus op aarde heeft geleefd. Jezus zegt daarover in Joh. 14: Als jullie Mij kennen, zullen jullie ook Mijn Vader kennen.



Zondag 11 oktober is de volgende 10erDienst gepland. Alle tieners (vanaf klas 1 vo) zijn om 09.30 uur welkom in de grote zaal van De Kern voor het ontbijt. Wij zorgen voor de broodjes en drinken en je mag zelf iets lekkers voor op je brood meenemen. Om 10.00 uur beginnen we met de dienst die helemaal is afgestemd op jullie! Om 10.45 uur sluiten we af met drinken en wat lekkers. Ook dit keer moet je je aanmelden voor de dienst. Dat kan via de groepsapp (voor wie al vaker is geweest), of door een appje te sturen naar Thomas Abbes.

## Plaatselijk kerknieuws

### Overige adressen

Oldenhaghen  
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen  
Saxenburg Medisch Centrum Hardenberg  
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg  
Isala Kliniek  
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

### Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Witharen gebouw Irene  
20-09 Dhr. J. Horsman  
27-09 Stephan en Denise Kolk

Hervormde gemeente  
27-09 Mw. L. Pijl  
Dhr. B. Baarslag

Vinkenbuurt  
20-09 H.J. Praas  
27-09 Klaasje Hemstede

## Gezamenlijke berichten

### Ambtsdragersconferentie

Alle ambtsdragers en andere belangstellenden van de PKN gemeenten, Hervormde gemeenten en Gereformeerde kerken in de ringen Hardenberg en Ommen. Helaas zijn wij genoodzaakt door het oploeiende coronavirus om de ambtsdragersconferentie, die voor dit najaar gepland stond, niet door te laten gaan.

Graag willen wij u langs deze weg laten weten dat wij voor u en de gemeenten bidden en dat wij hopen dat wij volgend jaar wel een bijeenkomst kunnen organiseren.

Namens het comité van voorbereiding,  
Betsie Kroon, Annieta Knol, Riekie Lennips,  
Gineke Peltjes, Jan Heijink

## Gereformeerde kerk



### Terugblik gemeenteavonden en verdere voortgang

Eind augustus en begin september waren een viertal gemeenteavonden belegd om met elkaar te spreken over het terugdringen van het tekort op de begroting. Uiteindelijk zijn er drie gemeenteavonden doorgegaan, omdat het aantal aanmeldingen voor de vierde avond dusdanig laag was dat in overleg is besloten de laatste avond te annuleren. Een tekort dat structureel lijkt voor de komende jaren als er niets verandert. Daarover zijn wij met u in gesprek gegaan en dat heeft geleid tot in totaal 38 voorstellen / ideeën. En ja, er was emotie en dat mocht en kon ook. Niet altijd verliep dat in de communicatie goed, zeker daar waar

ambtsdragers werden aangesproken op het uitoefenen van het ambt.

Hoe nu verder? Tijdens de gemeenteavonden is gezegd, en op dat pad gaan wij als (Kleine) Kerkenraad nu ook verder, dat alle voorstellen beoordeeld zullen worden op financiële consequenties én wat de mogelijke gevolgen zijn voor onze gemeente als een voorstel wordt geaccordeerd en ingevoerd. De mogelijke gevolgen van een in te voeren maatregel zijn soms lastig in te schatten, maar dat betekent niet dat je alleen kunt / mag kijken naar de financiële consequenties. Maar let wel, het uiteindelijke doel is en blijft om tot een financieel gezonde begroting / jaarrekening voor de komende jaren te komen (en daarmee voor onze kerk en gemeente).

Achtendertig voorstellen / ideeën. Deze voorstellen zijn besproken in de vergadering van de Kleine Kerkenraad maandag 14 september jl. en in een extra vergadering dinsdagavond 29 september jl.

Onderstaand een opsomming van de voorstellen (naar de stand van zaken voorafgaande aan de vergadering van 29 september jl.).

Voorstellen die door het College van Kerkrentmeesters worden uitgewerkt:

1. Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) verhogen door belastingvoordeel op grond van periodieke gift
2. Belastingvoordeel gebruiken om VVB te verhogen door eens in de twee jaar VVB te betalen (voor dan twee jaar)
3. Gemeenteleden aanschrijven die afgelopen drie jaar niet hebben bijgedragen middels VVB
4. Gemeenteleden aanschrijven die minder VVB betalen dan de afdracht (per gemeentelid) aan de landelijke kerk
5. Abonnementen afschaffen (of verminderen)
6. Kritisch kijken naar diverse contributies
7. Aparte actie (VVB) voor afdracht aan de landelijke kerk
8. Bij werkzaamheden meer gebruik maken van vrijwilligers
9. Betalen voor gebruik van de kerkzaal bij bijvoorbeeld huwelijk of dankdienst / uitvaartdienst
10. Kijken naar het onderhoud (en aanbesteding)
11. Besparen op bankkosten

Voorstellen die (verder) besproken worden in, in eerste instantie, de Kleine Kerkenraad:

12. Eigen bijdrage voor gebruik van koffie/thee etc. in De Kern
13. Avonddiensten afschaffen tenzij ...
14. Doorstart SoW
15. Minder ambtsdragers / minder vergaderingen / andere structuur
16. Eigen bijdrage door deelnemers aan activiteiten Vorming & Toerusting
17. Vaker collecteren voor de lokale kerk
18. Hoofd- of eerste collecte voor de kerk
19. Jaarlijkse inzameling via bazar / rommelmarkt
20. Kerkdiensten voortzetten zoals in coronatijd (dus minder gebruik kerkzaal)
21. Kerkdiensten: afwisseling digitaal / fysiek tussen Ommen én Witharen
22. Meer mensen zien te binden aan de kerk / geloofsgemeenschap
23. Daar waar mogelijk thuis vergaderen
24. Kerkvensters digitaal
25. Grote kerkzaal vaker verhuren
26. Jonge gezinnen meer betrekken bij alle gebeurtenissen
27. Bloemengroet per kerk of per gebouw
28. Knooppuntenroute waarop de diverse kerken in Ommen staan
29. Extra actie VVB in het najaar
30. Kerkgebouw verkopen en samen met hervormden in één gebouw
31. Onderhoudscontracten herzien (en daaraan verbonden subsidies)

32. Openstellen De Kern op zondag voor gebruik door gemeenteleden

Een aantal voorstellen / ideeën genoemd tijdens de gemeenteavonden worden niet verder uitgewerkt / onderzocht:

33. Avonddiensten in zaal A/B/C van De Kern (zie ook punt 13)
34. Secundaire arbeidsvoorwaarden voor in de toekomst te beroepen predikanten
35. Geen koster in loondienst
36. Extra collecte op bijv. Dankdag of tijdens dienst op Oudejaarsavond

Het voorstel inzake niet langer gebruik willen maken van gebouw Irene in Witharen en het door de ambtsdragers van Witharen gedane tegenvoorstel, zullen verder besproken en uitgewerkt (gaan) worden.

Wij vertrouwen erop dat er in de gedane voorstellen voldoende mogelijkheden zijn om het structurele tekort op de begroting sterk te doen verminderen c.q. teniet te doen. Zoals gezegd, wij gaan verder met het uitwerken van deze voorstellen en zullen hier bij u op terug komen in Kerkvensters en, indien nodig, op gemeenteavonden. Gaandeweg zullen, daar waar nodig, te nemen beslissingen worden voorgelegd aan de voltallige Kerkenraad.

Johan Schinkelshoek, voorzitter Kerkenraad

### Even voorstellen

Mijn naam is Ruud Jongbloed en ik ben met ingang van 1 oktober de nieuwe kosterbeheerder van de Kerk en De Kern. Deze functie is mij niet geheel onbekend. Na een carrière als winkelmanager in de consumenten elektronica heb ik ruim 20 jaar als kosterbeheerder gewerkt in Amsterdam. De afgelopen tijd ben ik werkzaam geweest bij het Asielzoekers Centrum in Sneek.

Ik ben bij de kerk gaan werken vanuit de overtuiging dat commerciële activiteiten, mits getoetst aan de normen en waarden die we als kerk uitdragen, kunnen bijdragen aan de instandhouding van de kerkelijke gemeenschap.

Ik ben binnenkort 36 jaar getrouwd met Irene Bakker en we wonen in Willemsoord, een klein plaatsje tussen Steenwijk en Wolvega. In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit met onze teckel Loesje, lees een boek en luister naar muziek. In de vakantie wandelen we graag in de bergen.

Ik hoop u binnenkort op zondag aan de deur te mogen verwelkomen of te ontmoeten bij een van de bijeenkomsten in de kerk.

### Giften

€50,00 via ds. H. Baart voor onze gemeente

Hartelijk dank

## Hervormde gemeente



### Mededelingen College van Kerkrentmeesters

Op dit moment zijn er een tweetal zaken die wij graag met u willen delen.

#### 1. Collectegeld

In de periode maart tot september is er aan collectegeld via de bank en de Kerkgeld App, het mooie bedrag ontvangen van ruim € 9.000. Eén woord is hierop van toepassing: dankbaarheid. Wat is het fijn en een voorrecht te mogen zien, dat in deze coronatijd, u financieel met de kerk blijft mee leven. Alle gevers/geefsters heel hartelijk dank. Mede door uw giften, kan het werk in dit deel van Gods wijngaard doorgaan. Vanaf 13 september zijn er ook weer kerkdiensten in onze

Hervormde kerken in Ommen en Vinkenbuurt. Bij de uitgang hangen de drie collectezakken en de zendingsbus aan de muur. Mogen wij de komende tijd ook weer op uw collectes via de bank, de Kerkgeld App of in de kerkdienst rekenen?

#### 1. Onroerend goed/Liquiditeitspositie

Als kerkrentmeesters wordt ons gevraagd om verantwoord om te gaan met de goederen en gelden van onze Hervormde gemeente. Het zijn immers de goederen en gelden van de gemeente, dus van ons allen. Omdat het een feit is, dat we de laatste jaren een tekort hebben op de begroting, moeten we nadenken en een weg vinden om dit tekort weg te krijgen c.q. structureel te beperken. De afgelopen jaren hebben we enorm bezuinigd op de kostenkant, dus daar valt niet veel meer te winnen. Waar wel? Hoe krijgen we meer inkomsten en hoe gaan we om met onze huidige liquide middelen? Zoals bekend hebben we de pastorie aan De Voormars verkocht. Op dit moment is de beroepingscommissie bezig om een nieuwe dominee te vinden. In dat geval zal er waarschijnlijk weer een woning (pastorie) moeten worden gekocht. Het is dus goed om te kijken wat we hebben aan onroerend goed, gebruiken we het goed, is het in goede staat. Tevens is het goed om verstandig om te gaan met onze huidige liquide middelen. We kunnen de gelden, net zoals een ieder, maar één keer uitgeven. Kortom, hoe zorgen we ervoor dat we als gemeente een sluitende begroting krijgen en houden.

In de aanbouw bij de kerk in Ommen horen we regelmatig, dat de ruimte enigszins beperkt is voor o.a. de kindernevendienst, kinderopas en koffiedrinken op zondag na afloop van de dienst. Ook wordt vaak gevraagd om een ruimte om elkaar door de week te kunnen ontmoeten, koffie te drinken en gesprekken te voeren. Dit geldt niet alleen voor gemeenteleden onderling, maar wat zou het mooi zijn, dat dit dan voor iedereen, Ommen breed, zou zijn. Immers in ons beleidsplan staat o.a. vermeld, dat we graag een missionaire gemeente willen zijn.

Gelet op het vorenstaande heeft ondergetekende, na akkoord van de Kerkenraad, namens de Hervormde gemeente het pand Brugstraat 25 aangekocht. Het betreft het winkelpand gelegen tegenover de uitgang van de Hervormde kerk aan de orgelkant. Het is een pand, waar we allereerst wel werkzaamheden aan moeten verrichten. Daarna is het goed om te kijken hoe we zo optimaal mogelijk de ruimte kunnen benutten. Tevens moet bekeken worden wat we zelf (met vrijwilligers) kunnen doen en waarvoor we professionele hulp nodig hebben. Het is de bedoeling dat dit pand vervolgens een mooie/nette en uitnodigende plek wordt voor iedereen. Hiervoor hebben we iedereen (gemeente/jeugd/professionals) nodig. Er moet nog een heleboel gebeuren, voordat we er gebruik van kunnen maken. Van de voortgang hiervan, houden wij u uiteraard via Kerkvensters op de hoogte.

De inventarisering van de onroerend goed portefeuille en het verstandig omgaan met de liquiditeiten is en blijft een voornaam onderwerp op de agenda van het CvK en de Kerkenraad. Aan de ene kant hebben we te maken met een structureel tekort op de begroting en aan de andere kant hebben we een goede en ruime liquiditeitspositie. Hoe vinden we hier samen een goede balans in? Wat is goed en nodig om verder te bouwen aan Gods koninkrijk in Ommen? Wij willen u dan ook vragen om deze punten mee te nemen in uw gebeden.

R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK

#### Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

#### Collecten

20-09	Kerk	Diaconie	Syrië
Ommen	€ 94,50	€ 104,45	€ 83,45
Vinkenbuurt	10,80	12,20	
Kerk Vinkenbuurt	13,05		

27-09	Kerk	Diaconie	Kerk. Geb.
Ommen	€ 109,65	€ 68,75	€ 84,60
Vinkenbuurt	14,90		
Kerk Vinkenbuurt	15,75		

#### Giften

Voor de kerk

€ 1.532,00 voor de collecte via de bank  
€ 15,00 voor de collecte via de collecte app  
€ 10,00 en € 20,00 via mw. G. Vogelzang-Lindeboom  
€ 10,00 voor de kerk via ds. K. Hazeleger  
€ 50,00 via mw. M. Reurink  
€ 10,00 via kerkelijk bureau, gift voor Albanië

Voor de diaconie

€ 24,00 via de collecte app

Voor de bloemen

€ 5,00 vanuit Nijenhaghen via mw. T. Kampman  
€ 5,00 via mw. J. de Ruiter-Kremer  
€ 20,00 via kerkelijk bureau, uit dankbaarheid

H.V.D. wijk Noord-West

2x € 5,00, € 6,00, € 10,00 en € 15,00

Hartelijk dank

## Algemeen (kerkelijk) berichten



### Regionaal

#### 30 en 31 oktober Cursus: Discipelen van Jezus: Leren leven in de kracht van Jezus.

Verdiepingsweekend in Ommen en daarna dagboek lezen. Wat is een discipel van Jezus, wat betekent het om werkelijk een volgeling/leerling van Hem te zijn. En hoe ga ik dan om met mijn oude natuur die vaak zijn eigen gang wil gaan. Waarom heb ik het bloed van Jezus nodig om in vrijheid te leven? Wat is bekering eigenlijk en leven uit geloof? Deze vragen zullen behandeld worden in een verdiepingsweekend op vrijdagavond 30 en zaterdag 31 oktober door ds. Jelle de Kok, predikant toeruster. Het tweede deel van de cursus bestaat uit het doornemen van een dagboek in 49 dagen. Elke week staat er een thema centraal dat uitgewerkt wordt:  
Week 1 Leven door de Geest  
Week 2 Vrucht dragen voor God  
Week 3 Mijn positie in Christus  
Week 4 Vrij van de wet  
Week 5 De vrijheid van de Geest  
Week 6 Leven uit vergeving en het Vaderhart van God  
Week 7 Als christen leven en dienen

Opzet dagboek, video en groepsgesprekken

- Elke dag is er een Bijbelgedeelte, een korte uitleg, een uitdaging om over na te denken, een gebed en je eigen reactie.
- Bij elke dag krijg je via Whatsapp een korte video met onderricht van ds. Jelle de Kok gedurende deze 49 dagen.
- Elke week of om de week kom je bij elkaar in de kleine groep op een moment dat jullie als groep het beste past.
- Je bespreekt dan met elkaar wat je aansprak, wat je geleerd hebt en neemt tijd om voor elkaar te bidden.
- Vragen kunnen via email aan ds. Jelle de Kok gesteld worden



of eventueel per telefoon. Afhankelijk van de vraag krijg je daar persoonlijk of krijgt de hele groep daar een antwoord op.

-Zo willen we op een eigentijdse en dynamische manier Jezus leren volgen vandaag.

Praktische gegevens:

Verdiepingsweekend 30 okt 19.30 uur koffie, aanvang 20.00 tot 22.00 uur, 31 okt 09.00 uur koffie, aanvang 09.30 tot 15.30 uur.

Locatie: De Kern (afstand is Coronaproef)

Onkosten: € 25,00 voor het cursusmateriaal Discipelen van Jezus. Een boek van 200 pag. A-4 formaat. Zelf voor een lunchpakketje zorgen.

Groeps gesprekken: mensen worden tijdens het weekend met elkaar verbonden en trekken in de weken daarna met elkaar op. Dat kan via Whatsapp of door fysiek bij elkaar te komen.

Tijdens het weekend wordt er een collecte gehouden voor de stichting Leven uit de Bron, [www.levenuitdebron.nl](http://www.levenuitdebron.nl)

Opgave bij Ina Schokker. Graag voor uiterlijk 24 oktober.

## Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. Bidt en dankt u ook mee?

### Gebedspunten



Laten we God danken voor ons leven, dat we van Hem hebben gekregen en bid dat we God, uit dankbaarheid en in vertrouwen, de volledige leiding over ons leven zullen geven.



Laten we God om hulp vragen voor mensen die leven met zorg en/of te maken hebben met de kwetsbaarheid van het leven. Bid om nieuwe hoop, kracht en Gods nabijheid in alle omstandigheden.



Laten we God danken voor al het goede werk dat de vrijwilligers van Dorcas, Myosotis en Sovo doen. Laten we bidden dat God voldoende mensen en middelen zal geven om het belangrijke werk van deze stichtingen uit te voeren.



Laten we bidden om Gods zegen voor de plannen die PaKaN! heeft opgesteld, zodat jongeren God, elkaar en zichzelf (beter) leren kennen en vanuit die relaties geloof leven, beleven en uitdragen.



Laten we God danken voor Zijn Heilige Geest, die ons vrede, geloof, geduld en nog zoveel meer wil geven (Gal. 5: 22 -26).



Laten we Gods leiding en wijsheid vragen voor de mensen die zich bezighouden met het zoeken naar oplossingen m.b.t. het begrotingstekort van de Gereformeerde kerk.



Laten we bidden voor alle christenen die te maken hebben met vervolging. Bid om Gods nabijheid en kracht om vol te houden.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: [gebedskalenderommen@live.nl](mailto:gebedskalenderommen@live.nl). Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

## Kerkelijke adressen etc.

### Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 23 oktober. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 13 oktober voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail of cd bij:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen  
✉ [kerkvensters@pkn-ommen.nl](mailto:kerkvensters@pkn-ommen.nl)

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.

De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte.

### Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern ☎ 463928

☎ bereikbaar: donderdag 15 oktober van 18.45 - 19.30 uur

### Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

### IBAN Banknummers

Gereformeerde kerk  
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12  
Coll. van Kerkrentm. : NL24 INGB 0000 8631 79  
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71

### Hervormde gemeente

Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90  
Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47

### Gezamenlijke nummers

De Kubus : NL76 RABO 0348 9050 68  
Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02  
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

### Geref kerk



### Diaconie Hg



### Kerk Hg

