

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

19^{de} jaargang No. 12

Vrijdag 12 juni 2020

Meditatie

Shoppen en geloven

Het onderwerp 'secularisatie' houdt mij altijd erg bezig. Het wordt vaak omschreven als ontkerkelijking, maar dat is niet helemaal juist. Secularisatie is dat God steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Dan kan een trouwe kerkganger opeens meer gesecculariseerd zijn dan je zou denken - en iemand die nooit naar de kerk gaat juist minder...

Pas las ik een nieuw boekje over secularisatie, 'Shoppen in Advent', van Herman Paul. De schrijver probeert de secularisatie te doorgronden. Hij gebruikt daarvoor het beeld van 'shoppen'. Dat staat voor verlangen naar dingen van het hier en nu. Verlangen dat ook onmiddellijk vervuld moet worden.

Tegenover 'shoppen' plaatst hij het beeld van 'Advent'. Dat staat voor de toekomst van God. Als gelovigen zien we daarnaar uit. Het punt is alleen: ook ik als gelovige heb mijn verlangens naar de dingen van het hier en nu. Wie is er niet gevoelig voor iets als status, rijkdom en gezondheid?

Hoe komt het dan, dat de één toch blijft geloven en de ander niet? Herman Paul heeft het over meerdere 'zelden'. We denken allemaal dat we gewoon één persoon zijn. Maar: op kantoor of in je vriendengroep ben je (deels) iemand anders dan thuis, of in de kerk. Wie we zijn, wordt mede beïnvloed door (de mensen in) onze omgeving.

Je zou kunnen zeggen: bij je verlangen naar de dingen van het hier en nu hoort een 'shoppend zelf'. Bij je verlangen naar de toekomst van God hoort een 'christelijk zelf'. Secularisatie vindt plaats als je 'shoppend zelf' belangrijker voor je wordt dan je 'christelijk zelf'.

Ik vind het een hele interessante analyse. Herkenbaar, ook. Secularisatie is niet iets van 'wij - zij'. De 'seculariserende krachten' trekken aan ons allemaal. Concreet: ook ik ontleen mijn identiteit deels aan de kleding die ik koop. Het is goed om je daarvan bewust te zijn. En: om ook ruimte te bieden aan 'de-seculariserende krachten'. Krachten die het verlangen voeden naar de grote toekomst van God. Daarvoor is bijvoorbeeld de liturgie belangrijk. Bij alle beperkingen van deze tijd: laten we daaraan deel blijven nemen. En: laten we blijven bidden. 'Kom, Heilige Geest, bewaar me ervoor dat ik op zou gaan in het hier en nu. Help me uit te blijven zien naar de wederkomst van Jezus'.

Ds. Karel Hazeleger

Leesrooster

Za	13 juni	Matteüs 9:27-34	Geestkracht of ?
Zo	14 juni	Matteüs 9:35-10:4	Bijzondere arbeider
Ma	15 juni	Matteüs 10:5-15	Op weg zonder
Di	16 juni	Matteüs 10:16-23	Bereid je maar voor
Wo	17 juni	Matteüs 10:24-33	Luid en duidelijk
Do	18 juni	Matteüs 10:34-11:1	Wat is het je waard
Vr	19 juni	Psalm 69:1-13	Het hoofd boven
Za	20 juni	Psalm 69:14-30	Red mij!
Zo	21 juni	Psalm 69:31-37	Genade en recht
Ma	22 juni	Romeinen 6:1-14	Niet meer zondigen
Di	23 juni	Romeinen 6:15-23	Wie is je baas?
Wo	24 juni	Romeinen 7:1-12	Huwelijk als
Do	25 juni	Romeinen 7:13-25	Tweestrijd
Vr	26 juni	Romeinen 8:1-11	Geestelijk leven

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Wijkberichten	2
Wijk 1	2
Wijk 2	2
Kerkelijk werker	3
Noord-West	3
Zuid-Oost	4
PaKaN! jongerenwerker	4
Plaatselijk kerknieuws	4
Gezamenlijke berichten	4
Gereformeerde kerk	5
Hervormde gemeente	5
Vorming	5
Algemeen (kerkelijke) berichten	6
Gebedspunten	6
Kerkelijke adressen etc.	6



Kerkdiensten

Zondag 14 juni

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger

Deze dienst is te volgen **bij voorkeur** via Youtube/Vimeo. Hiervan kunt u de link vinden op de website van PKN Ommen, <https://www.pkn-ommen.nl> en via www.kerkomroep.nl.

Zondag 21 juni

Gereformeerde kerk

Ommen

10.00 uur: Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal

Deze dienst is te volgen **bij voorkeur** via Youtube/Vimeo. Hiervan kunt u de link vinden op de website van PKN Ommen, <https://www.pkn-ommen.nl> en via www.kerkomroep.nl.

Gereformeerde kerk

14 juni

Ommen en Witharen: Algemeen Christelijke Doeleinden en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending

21 juni

Ommen en Witharen: Project ZWO Zuid-Soedan en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending

Hervormde gemeente

14 juni

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
Uitgangen: Bloemenfonds / zending

21 juni

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
Uitgangen: Werelddiaconaat Colombia / Zending

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Dhr. J. Oelen
Dhr. H. Lammerink
Dhr. W.H. Bouwman
Dhr. E.A. Paarhuis
Mw. M. de Vries-van Veen
Mw. J. de Boer-Veurink

Mw. G. Tjhuis-Bouwhuis
Mw. W. v.d. Vegte-v.d. Heide
Mw. J. Baarslag
Mw. L.J. Engel-Katerberg
Dhr. H.J. Hamhuis
Dhr. P. van Lingen
Mw. J. Tigelaar-Brand
Mw. J. Warmelink-Schutmaat
Mw. M.H.A. Bouw-Sierink

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma
✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. G. Lennips
✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

I.v.m. vakantie van ds. Kest Jelsma geen verdere wijkberichten.

Wijk 2



Predikant: Ds. J.T. Baart
✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. H. Muis
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Als voorgangers van de online vieringen krijgen we natuurlijk best wel eens wat te horen. We doen het alle vier heel verschillend, zoals we in Ommen ook een vrij grote variatie hebben qua geloofsbeleving.

Het is fijn als je dan iets terugkrijgt waar je wat mee kunt: tops en tips. Ook bieden mensen soms aan om mee te doen: prachtig. We zijn een gemeente met vele talenten en het is gaaf dat er gemeenteleden zijn die vanuit hun talent en hun wijsheid betrokken zijn. Met deze reacties kunnen we zoveel meer dan met mailtjes of appjes, waarin geuit wordt wat iemand ervan vindt.

Misschien is het goed om eens te vertellen vanuit welke ideeën we werken. Dan weet u ook waarom we doen wat we doen. Laat ik voor mezelf spreken. Het zijn ideeën die je gaandeweg ontdekt, verkent en uitdiept.

Zelf vind ik het waardevol dat gemeenteleden elkaar ontmoeten. Nu dat fysiek nog niet kan, streef ik naar herkenbare deelname van diverse gemeenteleden in de online viering. Daardoor wordt het misschien wat minder gelikt (denk aan het initiatief van één onzer organisten: zelf zingen in plaats van Nederland Zingt) maar wel echt van ons. Natuurlijk gaat dat allemaal niet in één keer goed en loop je al doende tegen honderd obstakels op, maar dat is niet erg in een leerproces: we gaan niet voor perfect (de EO kan het vele malen beter), maar voor goed (een kerkdienst van 'ons'). Een ander uitgangspunt is de beleving. Via het beeldscherm ben je anders en soms lossier betrokken bij wat er gebeurt. Denk maar hoe makkelijk je naar de wc loopt, een kop koffie

pakt of even met elkaar praat. En het meebidden en meezingen voelt ook anders. Over de verdieping van die beleving denk ik, met enkele gemeenteleden, geregeld na.

Vanuit deze basis hebben we niet alleen geëxperimenteerd met zingende gemeenteleden. Maar een gespreksprek met een bijzondere verdieping, een bouwvakker aan de cementmolen, een opname vanuit Witharen en veel meer kwamen ook daaruit voort. Verder geeft het zelf zingen de mogelijkheid van een veel bredere lied- en muziekkeuze dan het beperkte EO-repertoire dat hier zeer wisselend ontvangen wordt. Dan gaat het allemaal misschien niet 'perfect' en we lopen geregeld tegen technische beperkingen aan. Maar we gaan wel voor 'goed': goed voor het gemeentelieven en goed voor de geloofsverdieping. En als u dit leest, begrijpt u nu ook vast beter, waarom we dan met voorkeuren en smaak niet zo heel veel kunnen, maar wel heel blij zijn met reacties die verder helpen. Want kerk zijn we samen!

Nogmaals: er kan weer gedoopt worden

Zoals eerder geschreven kan er in de Gereformeerde kerk weer gedoopt worden. De eerstvolgende mogelijkheid is op zondag 5 juli (opname van de dienst is vermoedelijk op zaterdag 4 juli). Ikzelf mag voorgaan in deze dienst.

De hervormde en gereformeerde kerkenraden hebben gekozen voor een voorzichtige koers tijdens de afschaling van de corona-maatregelen. Daardoor zullen per doopdienst maximaal drie kinderen/personen gedoopt worden. Daarnaast kunnen er maar weinig betrokkenen aanwezig zijn: doopouders, eventuele broertjes en/of zusjes en grootouders. Al is maatwerk mogelijk, dit is de grote lijn.

Ik mag jullie dus van harte uitnodigen om de doop op 5 juli in de Gereformeerde kerk aan te vragen. Wie de mogelijkheden te beperkt vindt, kan de doop nog een tijdje uitstellen.

Even naar de kerk

Een aantal gemeenteleden zou heel graag weer even naar de kerk willen gaan. Wie de geur van onze eigen kerk op wil snuiven moet nog een tijdje wachten, ben ik bang. Wie heel graag wil kan natuurlijk altijd een afspraak maken met (Kest of mij, dan kunnen we de deur even opendoen.

Wie nog kan wachten, maar graag naar een kerk wil voor stilte, meditatie, een kaarsje en/of gesprek, kan op dinsdag- en donderdag naar de Brigittakerk. Deze is van 10.00-12.00 uur open voor iedereen die naar binnen wil.

De openstelling van de Brigittakerk is een gezamenlijk initiatief van alle kerken in Ommen.

Met een hartelijke groet, ds. Hans Baart

Kerkelijk werker



Kerkelijk werker: **Mw. G. Mateman**
✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Pastoraat

Het is ontroerend om te horen dat de mensen uit 'mijn' wijk niet vergeten worden door gemeenteleden en anderen. Want ook al zijn er verbeteringen in dit 'coronagedoe', het is nog steeds in meerdere of mindere mate alleen-zijn voor velen. Dat er dan mensen zijn die laten merken dat er aan je wordt gedacht is bemoedigend en fijn. Het is nodig om het te kunnen volhouden.

En van 'onze' oud-organisten, wil graag iedereen bedanken voor de vele kaarten die ze inmiddels heeft ontvangen. Maar die dank leeft bij veel meer gemeenteleden die niet op pad kunnen.

Er wordt aan hen gedacht. En zo blijkt dat we op verschillende manieren de stem, de handen en voeten van God mogen zijn.

En verder

In het blad 'Petrus', een uitgave van de PKN Nederland, stond het volgende gebed:

Jezus, U bent één en al goedheid.
Wilt U mij uw steun, hulp en liefde geven,
opdat ze mij in woord en daad mogen helpen
en voor altijd bij mij blijven?
Laat mijn wens en verlangen
overeenkomen met wat U wilt.

(uit: De navolging van Christus in jonge taal, hertaling door Mink de Vries van het werk van Thomas à Kempis - 1380-1471)

Met warme groet, Gera Mateman

Noord-West



Predikant: **Ds. T. Keuning**
✉ dskeuning@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: wo in Ommen aanwezig, vr. vrije dag

Coördinator: **J. Hemstede**
✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Omzien naar elkaar

Tot slot wensen we een ieder die nu al zo lang door de coronacrisis geen fysiek contact (zoals een omhelzing) heeft kunnen hebben met dierbaren, veel sterkte. Er is intussen gelukkig al weer het één en ander mogelijk, toch zijn er nog veel beperkingen. Het is in situaties aftasten hoe je met elkaar mee kunt leven en er voor elkaar kunt zijn. Dat goede hoop het verlangen mag vullen om elkaar weer nabij te kunnen zijn. Voor hen dit lied van Sytse de Vries (lied 17 uit 'Het liefste lied van Overzee'):

De vrede die van God uitgaat
Die Hij alleen kan schenken
Is groter dan het grootste goed
Gaat boven al ons denken

Zij vult met haar geheimenis
De harten en gedachten
Dat Christus zelf ons anker is
Ook als wij storm verwachten

De vrede die van God uitgaat
Verlicht ook onze wegen
Zij zoekt het huis dat open staat
En vult het met zijn zegen

Bericht van overlijden

Wij gedenken dhr. Jan Bollema. Op Pinksterzondag 31 mei is hij op 82-jarige leeftijd in 't Vlierhuis overleden.

De afscheidsdienst zal op maandag 8 juni om 10.00 uur in besloten kring plaatsvinden in het Hervormd Centrum, waarna hij zal worden begraven op de algemene begraafplaats te Vriezenveen. We bidden zijn zoon en verdere familie kracht toe in deze tijd van rouw en afscheid.

Overstapviering op 28 juni

De afgelopen weken mochten de kinderen weer terug naar de basisschool. Voor de kinderen van groep 8 staan deze weken in het teken van afronden. Nog even en dan maken zij de overstap naar de middelbare school. Er zal van alles gaan veranderen, voor de kinderen en voor hun ouders. Ook hun plekje in de kerk zal anders worden. De kindernevendienst laten zij achter zich en zullen meedoen met het programma voor de tieners. In de viering van 28 juni zullen we stilstaan bij deze 'overstap' die zij maken. Met de leiding van de

kindernevendienst van de Gereformeerde en de Hervormde kerk van Ommen, Vinkenbuurt en Witharen mag ik deze dienst voorbereiden. Vanwege de bijzondere omstandigheden zal het een bijzondere viering worden.

Met een hartelijke groet,
ds. Tabitha Keuning

Zuid-Oost



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger

✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Coördinator: F. Kampman

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Zondag 14 juni mag ik weer voorgaan in de gezamenlijke online dienst. Het is dan Zendingszondag. En al gaat alles op dit moment wat anders dan normaal, het lijkt me goed daar ook nu aandacht aan te besteden. Misschien wel: juist nu, nu onze wereld vanwege corona opeens heel klein lijkt te zijn geworden en we volledig in beslag worden genomen door de situatie in ons eigen land. Belangrijk om een keer verder te kijken, bijvoorbeeld naar onze medechristenen elders. Over de invulling van de dienst heb ik op dit moment nog contact met de ZWO-commissie, dus daar kan ik nog niet zoveel over vertellen. We hopen en bidden dat de online diensten voor veel mensen tot zegen mogen zijn!

Opgave doopdienst

In het vorige kerkblad schreef ik een stukje over een doopdienst op 11/12 juli in de Hervormde Kerk, onder bepaalde voorwaarden. Ouders die hun kindje dan willen laten dopen, kunnen zich bij mij opgeven. Er is ruimte voor drie dopelingen, met beperkingen voor het aantal mensen dat aanwezig mag zijn.

Tenslotte

We hebben net Pinksteren gevierd. De Geest is ook een gids. Wat hebben we die gids op dit moment nodig. Voor onszelf, en als kerk. Daarom eindig ik met het volgende lied / gebed:

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

(Liedboek Lied 695:1)
Ds. Karel Hazeleger

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes

✉ tabbes@pkn-ommen.nl

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Gereformeerde kerk

26-04 Fam. Makkinga

03-05 Woonvorm de Hazelaar

10-05 Fam. Slotman

17-05 Dhr. W.de Visser

24-05 Mw. Exel-van Straaten

31-05 Dhr. J. Kleinjan, Ommerkanaal Oost 13

Witharen gebouw Irene

24-05 Fam. Harke

31-05 Dhr. H. van der Veen

07-06 Dhr. P.J. Koning

Hervormde gemeente

31-05 De Hoekstee

07-06 Mw. G.v.d.Veen

Dhr. K.v.d.Kamp

Gezamenlijke berichten

Belangrijk bericht!

Pastoraat tijdens de corona crisis voor de gemeentelieden van Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente in Ommen

In verband met de door de regering aangescherpte maatregelen vanwege het coronavirus, hebben de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente in Ommen gezamenlijk besloten maatregelen te nemen op het gebied van pastoraat en erediensten.

Pastoraat

Omzien naar kwetsbare mensen is juist de kern van het pastoraat, maar zal door de maatregelen rond het coronavirus qua vorm moeten worden aangepast.

Pastoraat predikant

Wilt u graag bezoek van uw predikant omdat u ziek bent geworden of er andere bijzondere omstandigheden zijn, dan kunt u altijd contact met hem of haar opnemen. De telefoonnummers vindt u bij de contactgegevens op deze website.

Overig pastoraat

Het pastoraat via de pastorale ouderlingen, pastorale medewerkers, contactpersonen en H.V.D.-dames verandert wel de komende periode:

- Bezoeken worden altijd eerst telefonisch met u afgestemd; we komen niet meer onaangekondigd.

- Pastoraat kan in plaats van bij u thuis, waar mogelijk, ook via de telefoon worden afgehandeld.

- Wilt u graag contact of bezoek hebben, dan kunt u zoals altijd contact opnemen met de coördinatoren/scriba's die bij de predikanten in Kerkvensters staan genoemd. Dan regelen zij het contact voor u.

Erediensten

Worden opgenomen en via TV en internet uitgezonden.

Voor alle verdere en actuele informatie verwijzen wij u voor nu en de komende tijd naar de website van PKN Ommen:

www.pkn-ommen.nl

De kerkenraden van Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente in Ommen

Aandacht ouderen in coronatijd

Een paar weken geleden hebben de diaconieën van de Gereformeerde kerk en van de Hervormde gemeente de ouderen van onze gemeentes een hart onder de riem willen steken en daarmee moed en kracht toebedacht om deze coronatijd door te komen.

Alle thuis wonende 80-plussers zijn in de week van Hemelvaart (maandag, dinsdag en woensdag) blij verrast met een ontbijtje, dat geregeld is door 'World Servants' (m.n. Kest Jelsma) en bezorgd door diakenen en andere kerkelijke medewerkers.

De 80-plussers in Oldenhaghen en Nijenhaghen kregen een week later, in de week voor Pinksteren, een plak 'Tony Chocolonely' chocolade (gekocht bij de Wereldwinkel). Bij de Hoekstee en 't Vlierhuis zijn doosjes 'Tony Chocolonely' chocolaatjes bezorgd om in de huiskamers uit te delen. Het mes sneed dus aan twee kanten: De jongeren van 'World Servants' blij en de Wereldwinkel en daarmee Fairtrade ook erg tevreden.

Allen die hier aan meewerkten...hartelijk dank!

Het was fijn om dit te doen.

De diaconieën

Gereformeerde kerk



Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Hierbij doen we opnieuw een dringende oproep voor een penningmeester van het CvK.

Omdat de huidige penningmeester gaat stoppen zoeken wij z.s.m. een vervanger die deze werkzaamheden wil overnemen; wanneer dit niet gaat lukken, zullen we dit moeten laten doen door een betaalde kracht!

Lijkt het jou wat en/of weet je iemand die hiervoor geschikt zou zijn, laat het ons weten.

Omdat er geen kerkdiensten zijn, maken veel mensen per GIVT de collectes over en ook krijgen we regelmatig een bedrag per bank overgemaakt, waar we blij en dankbaar voor zijn.

Zou u, wanneer u een bedrag overmaakt, duidelijk willen vermelden waar deze voor is bedoeld, dan zorgen wij dat het op de juiste plaats terecht komt.

Jan Meulenkamp

✉ geref-secretaris-cvk@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente



Concept jaarrekening

Inmiddels is de conceptjaarrekening opgesteld door het CvK. Voordat deze definitief wordt vastgesteld stellen wij u als gemeente in de gelegenheid om de jaarrekening vanaf 1 juni gedurende 1 week in te zien in het Hervormd Centrum of een afschrift van de jaarrekening op te vragen bij de penningmeester.

Dit kan via ✉ herv-penningmeester-cvk@pkn-ommen.nl of via telefonisch contact met het kerkelijk bureau.

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

Voor de kerk

€ 100,00 via de collecte app, van een dankbare familie

€ 987,00 via de bank

€ 51,00 via kerkelijk bureau

€ 91,00 via de collecte app

Voor de diaconie

€ 39,00 via kerkelijk bureau

€ 84,35 via de collecte app

Giften

Voor de diaconie

€ 10,00 via mw. Diepeveen

Voor de kerk

€ 12,00 via kerkelijk bureau

€ 60,00 via mw. T. aan 't Rot, van een dankbaar echtpaar

Voor de bloemen

€ 10,00 via mw. R. Willems-Boezelman

€ 15,00 via kerkelijk bureau

Hartelijk dank

Vorming

Alpha cursus 2020



Van kinds af aan ben ik opgevoed met het christelijk geloof. Op mijn 20^e heb ik belijdenis gedaan en daarna ging ik zondags naar de kerk, maar verder had ik niet echt verdieping in het geloof. Toen ik verhuisd ben naar Ommen en daar mijn plekje

had gevonden wilde ik wel wat meer in contact komen met Ommenaren, om ook hier in Ommen wat op te kunnen bouwen. In Kerkvenster las ik een oproep voor de Alpha-cursus. Ik had hier weleens van gehoord, maar wist niet precies wat het in zou houden. Het leek mij wel een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen en ook nog christelijk, wat mij een prettig voordeel leek. Dat was in eerste instantie mijn reden om hieraan deel te nemen. Maar al snel merkte ik dat ik de behoefte had om meer diepgang in mijn geloof te krijgen dan alleen de zondagse bezoeken aan de kerk. En dat vond ik bij de Alpha-cursus. Het was een mooie ervaring en ik ben erg blij het gevolgd te hebben. Het heeft mij diepgang en een levend geloof gegeven. De Alpha-cursus is een leuke manier om eens goed na te denken over waar je zelf staat in het geloof, het leven en waar je eigenlijk wilt staan. Mooi is ook de manier hoe we als deelnemers elkaar kunnen prikkelen en steunen in de relatie met onze Vader, zijn Zoon en de Heilige Geest.

De Alpha-cursus heeft mij geleidelijk inzichten gegeven over hoe ik als christen in het leven wil staan, elke Alpha-avond heeft daar zijn steentje aan bijgedragen. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om medechristenen te ontmoeten en met hen over het geloof te kunnen praten, bidden en zingen om zo je geloof te laten groeien. Dit heeft mij rust gegeven en mij geleerd dat je altijd als kind van God bij Hem welkom bent. Elke week keek ik weer uit naar de Alpha-cursus om daar de groep weer te ontmoeten. Het eten vooraf is een leuk moment om elkaar beter te leren kennen. De introductie van de avond met de informatie (in de vorm van een film of persoonlijk verhaal) geeft je veel nieuwe inzichten in de Bijbel en het christelijk geloof. Door met elkaar in gesprek te gaan, gaat het geloof van binnen leven en leer je veel van elkaar. De (groeps)gebeden gaven mij het gevoel van verbondenheid met God en met de mede cursisten. Als mooie aanvulling van de cursus is er het Alpha-weekendje. In dit weekend heb je de tijd om over jezelf en het geloof na te denken, doordat je jezelf even van de buitenwereld kunt afsluiten.

De Alpha-cursus is zeker de moeite waard en ik wil het jou dan ook aanraden om hieraan deel te nemen. Het is een gemiste kans om het niet te doen.

Gerjanne Hekman

Gebed voor en door de kerken in Nederland

Vader, Schepper van hemel en aarde.

U bent liefdevol, trouw en genadig.

Jezus, alle macht in de hemel en op aarde is aan U gegeven.

Wij, als gelovigen, zijn Uw kerk

waarvan Uzelf het Hoofd bent.

U laat nooit los wat Uw hand begonnen is.

Heer Jezus Christus, wij bidden eensgezind en vurig voor de kerken in Nederland. Maak ons wie we zijn: brengers van hoop in de tijd en wereld waarin we leven.

Maak ons één, zoals de Vader en U één zijn. Help ons elkaar te vergeven, elkaar te versterken en elkaar te dienen. Geef ons wijsheid en inzicht en help ons om te begrijpen wat U wilt.

Maak ons geduldig en vol van goedheid. Geef dat wij geen jaloezie, ijdel vertoon en zelfgenoegzaamheid kennen.

Geef dat wij niet grof en zelfzuchtig zijn en ons niet boos laten maken, maar verdraagzaam zijn.

Heer, we bidden dat wij ons niet verheugen over onrecht, maar vreugde vinden in de waarheid.

Kom, o Heilige Geest van God, wij wachten op U. Vul ons met kracht en maak ons vol van geloof, zodat Jezus in onze harten is en wij leven vanuit Zijn liefde.

Laat vanuit die liefde Uw kerk groeien en bloeien.

Kom Heer Jezus, wij nodigen U uit om ieder van ons te vullen met Uw Geest.

Wij bidden voor alle mensen die Uw liefde nog niet kennen.

Laat hen zien Heer, dat U hen liefhebt, dat Uw hart naar hen uitgaat. En maak ons als kerken tot getuigen van Uw onvoorwaardelijke liefde. Juist nu eenzaamheid en angst velen raken. Maak ons tot zegen voor onze omgeving, zodat die verder tot bloei komt.

U komt alle eer toe voor altijd en eeuwig.

Door Christus, onze Heer.

Amen.

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

Aanmelden cursus Theologische Vorming

Onder voorbehoud van maatregelen rond de ontwikkelingen van het coronavirus en daarmee samenhangend de heropening van de kerkelijke gebouwen in Rijssen wordt er ook dit jaar weer gestart met de cursus TVG.

Dit is een cursus voor geïnteresseerden die meer willen weten over het christelijk geloof. De cursus wordt één keer in de twee weken op zaterdagmorgen gegeven in kerkelijk centrum Sion in Rijssen. De volledige cursus duurt drie jaar, maar deelnemers verbinden zich telkens voor een jaar. Rekening houdend met bovengenoemde maatregelen is de start op D.V. 29 augustus 2020. Een cursusmorgen duurt van 09.00-12.15 uur.

TVG is vooral een informatieve cursus waarin mensen wegwijs worden gemaakt in de bronnen van het christelijk geloof, de Bijbel, de traditie en de toepassing in de dagelijkse praktijk. Docenten zijn hoofdzakelijk predikanten die hun vakgebied willen delen met anderen. Het is duidelijk: meedoen doet wat met mensen. 'Het verrijkt, verrast en inspireert'.

U kunt zich opgeven bij één van onderstaande personen. Ook kunt u de eerste morgen vrijblijvend deelnemen en dan eventueel besluiten om verder te gaan.

Opgave en info bij: de cursusleider Ds. K.A. Hazeleger, of bij de secretaresse Ria Harbers

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we God danken voor Zijn vrijheid, vreugde en innerlijke vrede die in ons groeit door Zijn ontferming, vergeving en aanvaarding.



Laten we bidden voor iedereen die te maken heeft met de negatieve gevolgen van de coronacrisis. Laten we bidden om Gods nabijheid, moed en vrede voor alle zieke en eenzame mensen en voor de mensen die in financiële problemen zitten.



Laten we bidden om Gods bescherming tegen het coronavirus voor mensen in landen waar de zorg veel minder goed is dan hier. Bid om Gods ontferming voor vluchtelingen in overvolle kampen en voor mensen in ontwikkelingslanden.



Laten we bidden voor alle vervolgte christenen die het nu extra moeilijk hebben, omdat ze door de coronacrisis geen andere christenen kunnen ontmoeten. Bid om kracht en moed om te volharden in het geloof.



Laten we in verband met Vaderdag bidden om een goede band tussen alle vaders en hun kinderen. Dat ze genieten van hun kinderen en er voor hen willen zijn.



Laten we God danken voor alle jongeren die geslaagd zijn voor hun opleiding. Laten we bidden om nieuwe moed voor hen die niet zijn geslaagd.



Laten we bidden voor de kinderen uit groep 8 die binnenkort afscheid nemen van de Kindernevendienst. Bid dat ze hun weg zullen vinden naar het tienerwerk in de gemeente.



Laten we Gods zegen vragen voor de vele projecten die worden ondersteund door de ZWO commissie (Zending en Werelddiaconaat). Bid dat de mensen die geholpen worden, verbetering in hun levensomstandigheden mogen krijgen en daarnaast Jezus mogen leren kennen en daardoor nieuwe hoop zullen ontvangen.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende

✉ gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 26 juni.

De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 16 juni voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail bij:

Redactie Kerkvensters

Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte.

Eindredactie Kerkvensters

Bereikbaar via [✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl](mailto:kerkvensters@pkn-ommen.nl)

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

IBAN Banknummers

Gereformeerde kerk

Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12

Coll. van Kerkrentm. : NL24 INGB 0000 8631 79

De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76

Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71

Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71

Gebouw Irene : NL03 RABO 0348 9003 68

Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00

Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90

Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47

Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19

Gezamenlijke nummers

De Kubus : NL76 RABO 0348 9050 68

Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02

ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

Website

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl

[✉ info@pkn-ommen.nl](mailto:info@pkn-ommen.nl)

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek

1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan

[✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl](mailto:geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl)

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:

- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern

- [✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl](mailto:ledenadministratie@pkn-ommen.nl)

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206

Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers

[✉ dekern@pkn-ommen.nl](mailto:dekern@pkn-ommen.nl)

7 dagen 24 uur per dag via email.

Gebouw Irene

Koster: Dhr. M. Siebelink

[✉ witharen@pkn-ommen.nl](mailto:witharen@pkn-ommen.nl)

Hervormde gemeente

Kerkenraad

Praeses: Dhr. M. Dunnewind

1^{ste} Scriba: Dhr. J. van den Beukel
[✉ herv-scriba@pkn-ommen.nl](mailto:herv-scriba@pkn-ommen.nl)

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand

[✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl](mailto:commissiebijstand@pkn-ommen.nl)

[✉ herv-diaconie@pkn-ommen.nl](mailto:herv-diaconie@pkn-ommen.nl)

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338

Mw. W. Schuurman-Jaspers

Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur

[✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl)

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman

[✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl](mailto:herv-kerk@pkn-ommen.nl)

B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman

[✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl](mailto:herv-kerk2@pkn-ommen.nl)

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. B. Bijl-Goor

Mw. H. Meesters-Broek

[✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl](mailto:vinkenbuurt@pkn-ommen.nl)

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen

Mw. A. Minkjan

[✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl](mailto:hervormd-centrum@pkn-ommen.nl)

Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.