

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

19^{de} jaargang No. 10

Vrijdag 15 mei 2020

Meditatie

Ons gemeentelid Henk de Lange schrijft vaker meditatieve teksten met christelijke inhoud. Hij is door ds. Hans Baart uitgenodigd om de meditatie voor deze editie van Kerkvensters te verzorgen.

Vreugde en verdriet

In onze kerkdiensten is het gebruikelijk dat voorafgaand aan het dankgebed pastorale mededelingen worden gedaan. Een aantal weken geleden waren er vier blijde berichten van geboorte, een week daarvoor vijf verdrietige berichten van overlijden. Vreugde en verdriet: wat kunnen ze dicht bij elkaar liggen.

In de aanloop naar Pasen werd er in de kerk en in de kindernevendienst aandacht besteed aan het verhaal van Mozes en de uittocht van het volk Israël uit Egypte. Net als ieder ander mens beleeft ook Mozes ups en downs in zijn leven. Op het moment dat hij geroepen wordt voor zijn grote taak ziet hij dat niet echt zitten. Hij roept het uit naar God: 'Wat moet ik tegen het volk zeggen als ze mij vragen wie mij heeft gestuurd?'. En dan maakt God zich bekend met die wonderlijke naam: 'Ik ben die er zijn zal.'

Ieder mens maakt mooie momenten mee in het leven, denk aan de ouders in onze gemeente waar een kindje werd geboren. Maar ook verdriet gaat aan niemand voorbij, geliefde gemeenteleden moeten we missen.

De groep Sela schreef er een mooi lied over dat voor velen tot troost en bemoediging is.

In dat lied vind je onderstaande woorden:

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

יהוה

Bij de afbeelding: de godsnaam 'Ik ben die ik ben'
in het Hebreeuws

Leesrooster

Za	16 mei	Psalm 34	Houvast
Zo	17 mei	Exodus 20:1-17	Gezag
Ma	18 mei	Exodus 20:18-26	Ontzag
Di	19 mei	Exodus 21:1-11	Vrije slaven
Wo	20 mei	Exodus 21:12-27	Geregelde ruzie
Do	21 mei	Matteüs 28:16-20	Hemel en aarde
Vr	22 mei	Psalm 47	Hooggestemd
Za	23 mei	Exodus 21:28-22:3	Vergelding
Zo	24 mei	Exodus 22:4-16	Wat ... als ...
Ma	25 mei	Exodus 22:17-30	Vreemdelingenwet
Di	26 mei	Exodus 23:1-17	Vriendjespolitiek
Wo	27 mei	Exodus 23:18-33	Onder begeleiding
Do	28 mei	Exodus 24:1-18	Zijn Verbond
Vr	29 mei	Ruth 1:1-22	Gelukzoekers

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	2
Wijkberichten	2
Wijk 1	2
Wijk 2	3
Kerkelijk werker	3
Noord-West	3
Zuid-Oost	4
PaKaN! jongerenwerker	4
PaKaN!	4
Plaatselijk kerknieuws	5
Gereformeerde kerk	5
Hervormde gemeente	5
Gebedspunten	5
Kerkelijke adressen etc.	6

Kerkdiensten

Zondag 17 mei

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. T. Keuning

Deze dienst is te volgen via www.kerkomroep.nl

Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag

Hervormde kerk

Ommen

10.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger

Deze dienst is te volgen via www.kerkomroep.nl

Zondag 24 mei

Gereformeerde kerk

Ommen

10.00 uur: Ds. J.T. Baart

Deze dienst is te volgen via www.kerkomroep.nl

Bij de diensten

Gereformeerde kerk

Collecten

17 mei

Ommen en Witharen:	Diaconie en Kerk
Ommen uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang:	Gebouw Irene / zending

21 mei

Ommen en Witharen:	Diaconie en Kerk
Ommen uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang:	Gebouw Irene / zending

24 mei

Ommen en Witharen:	Werelddiaconaat Oeganda en Kerk
Ommen uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang:	Gebouw Irene / zending

Hervormde gemeente

Collecten

17 mei

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie en Kerk
Uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending

21 mei

Niet bekend.

24 mei

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie Werelddiaconaat Oeganda en Kerk
Uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. S.B. Kat-Nijland
Mw. S. Oelen-Haak
Mw. J.J.H. Timmerman-Kuyvenhoven
Dhr. J. Oosterveen
Mw. L.J. Wolfert-Bokhorst
Mw. J.H. Stoevelaar
Mw. H. van der Linde-Olthof
Mw. A. Nolles-van Triest
Dhr. D. Schneider
Mw. J.H. Mulder-Sturris
Mw. H. Albers-Feenstra
Dhr. J. Kleinjan
Mw. J.E. Stolmeijer
Dhr. A. Kleis
Dhr. G. Martens
Mw. G. van Dijk-Wemmenhove
Dhr. H.J. Otten
Mw. W.J. Pasman
Mw. A.M. Hoekstra-van Riessen
Mw. W.M. Huising-Postma
Dhr. R.J. van Daalen
Mw. H. Appel-Kerssies
Dhr. H. de Lange

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma
✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. G. Lennips
✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Jubileum

Op 22 mei is het 50 jaar geleden dat Dick en Ria Bins-Bouwhuis elkaar het ja-woord gaven. We feliciteren hen van harte met dit heuglijke feit en wensen hen Gods blijvende zegen toe!

World Servants Ontbijtactie

Het was een groot succes! Dank voor alle bestellingen en positieve opmerkingen. We voerden de actie zelfs een zaterdag extra. Zo'n 340 ontbijtjes konden we bezorgen. Met genoeg! Later zal de uiteindelijke opbrengst bekend gemaakt worden.

Vakantie

Ja, toch maar wel...We zouden 3 weken naar Schotland, maar zoals het geldt voor zovelen geldt ook voor ons dat de plannen niet doorgaan. Fijn om toch even afstand te nemen door even geen mail te beantwoorden en allerlei andere verplichtingen. Vakantie dus. De collega's nemen waar.

Ds. K. Jelsma

Bevestiging

Beste gemeenteleden,
Sinds juni 2019 werk ik voor twee dagen per week als geestelijk verzorger in het Radboud UMC. Het is een periode van werken en leren als geestelijk verzorger binnen de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat binnen het academisch ziekenhuis te Nijmegen. Ik doe dit werk met veel voldoening en vind het erg mooi om naast het voorgaan in vieringen van betekenis te mogen zijn voor patiënten en hun naasten, alsook voor collega's op de afdelingen. Afgelopen maart heb ik van de Protestantse Gemeente Nijmegen een beroep ontvangen als predikant met een bijzondere opdracht (als geestelijk verzorger in het ziekenhuis). Ik heb dit beroep van harte aangenomen, omdat ik me verbonden weet met de protestantse traditie en kerk en me ook als predikant geroepen voel om dit werk nu te doen. Dit vanuit het besef dat ik als geestelijk verzorger niet namens mezelf bij de patiënten kom, maar dat ik in het aanwezig zijn bij de zieken en hun naasten iets van Christus present mag stellen. Vanwege de coronacrisis zal ik op D.V. donderdag 14 mei in zeer klein gezelschap in het stiltecentrum van het ziekenhuis bevestigd worden als predikant met een bijzondere opdracht en verbonden worden aan de Protestantse Gemeente Nijmegen, voor de duur van mijn werkzaamheden in het ziekenhuis. Dit zal zijn tot Pasen 2021.

Ik ben er blij en dankbaar voor dat de verbintenis, zegen en kerkelijke zending nu zal zijn, juist ook in deze tijd, om in het werk als predikant-geestelijk verzorger de zegen van God alsook een dragende en zendende geloofsgemeenschap om me heen te hebben.

Omdat ik me ook altijd nog zeer verbonden voel met de PKN Ommen, vind ik het fijn om dit met u te delen.

Hartelijke groet, Ds. Marianne Winters-Karels

Wijk 2



Predikant: Ds. J.T. Baart
✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. H. Muis
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Katern

Deze keer heb ik niet zoveel wijknieuws vanwege de coronakatern, die ik mee mocht helpen samenstellen. Hij is op Bevrijdingsdag gemaakt en we kunnen alleen maar hopen dat er veel oud nieuws in staat als hij bij jullie in de bus valt. Maar dat kon nog wel eens meevallen. Voor het meest actuele nieuws: www.pkn-ommen.nl.

We hopen dat de brede verspreiding van deze special van Kerkensters een hart onder de riem mag zijn voor wie dat kan gebruiken en de nodige informatie geeft aan wie niet elke dag naar pkn-ommen.nl surft. Ook in tijden van afstand toch: je kerk dichtbij!

Bij de diensten

Op 24 mei hebben we Hemelvaart net achter de rug en Pinksteren is nog niet aangebroken. Dit heb ik altijd een van de meest fascinerende zondagen gevonden: zondag 'Hij is niet meer bij ons', ook wel 'Wezenzondag' genoemd. Al klopt die naam maar half met wat hij oproept, want Jezus zegt ergens dat hij ons niet als wezen zal achterlaten. Zijn aanwezigheid wordt vervangen door die van de Pinkstergeest. Gods koosnaam 'Ik zal er zijn' komt steeds weer nieuw aan het licht. Het roept wel de vraag op, wat er verandert: leven met een afwezige Aanwezige. Maar wat het betekent beseffen we misschien in deze tijd wel des te beter, nu we allemaal voor elkaar afwezig (vanaf 1,5 meter, achter glas, achter de voordeur) ook heel erg aanwezig zijn.

Ik hoop dat ik tegen die tijd weer een creatief idee krijg om met dit thema te spelen.

Kracht

In contact met wat oudere gemeenteleden valt me op, hoe goed iedereen zich erdoor slaat. Een voorbeeld viel vandaag in de bus. Het is een kaart van één onzer, waar ik - zonder toestemming, tja, maar met stille verwondering - graag een paar zinnen van meegeef:

'Ik ben dankbaar voor de kerkdienst op zondag en voor de bemoediging elke dag, voor het medeleven uit de gemeente (kaarten, telefoontjes, bloemen, gedichtjes, het is bijzonder). Ondanks alle narigheid, met vallen en opstaan, houden moed en vertrouwen mij met Gods hulp op de been. Daar ben ik heel dankbaar voor'. Wat een kracht spreekt daaruit: niet de kracht van een onverstoorbare eikenboom, maar eerder de kracht van een bloembol, die toch steeds maar weer tot bloei komt. Deze kracht wens ik jullie allemaal toe, om vol te houden. We lijken over het ergste heen, maar zijn er nog (lang?) niet.

Hartelijke groet, ds. Hans Baart

Kerkelijk werker



Kerkelijk werker: Mw. G. Mateman
✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Rust vinden

Rusteloos ben ik
onrust beweegt mij.
Wie voedt mijn zoeken
totdat ik thuis kom,
gevonden door U?
Ons hart is onrustig
totdat het rust vindt in U.

Overal zoek ik
U. Nog onvindbaar.
Wie stelt mijn onrust
totdat ik rust vind
en vrede in U?
Ons hart in onrustig
totdat het rust vindt in U.

Schep in mij ruimte
en overkom mij.
Vul mijn verlangen
totdat Gij zelf zult
rusten in mij.
Ons hart is onrustig
totdat het rust vindt in U.

Lied 897

Met warmte groet, Gera Mateman.

Noord-West



Predikant: Ds. T. Keuning
✉ dskeuning@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: wo in Ommen aanwezig, vr. vrije dag

Coördinator: J. Hemstede
✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Omzien naar elkaar

Al weer bijna 2 maanden duren de maatregelen die getroffen zijn om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te

roepen. Voor veel mensen komt steeds sterker het verlangen naar boven om het leven weer wat licht en kleur te geven, om op te ademen. Gelukkig mogen de kinderen van de basisschool weer naar school en beetje bij beetje het gewone leven oppakken.

Voor alle mensen die verlangen naar licht en vriendelijkheid in een leven dat bepaald wordt door sombere gedachten en strenge maatregelen een lied dat hierover gaat:

Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.

Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen.

Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

Wil mij behoeden en op handen dragen.

Berichten van overlijden

Wij gedenken dhr. Gerrit Derks. Op donderdag 23 april is hij na een kort ziekbed in het ziekenhuis van Hardenberg overleden. Hij is 77 jaar geworden en woonde aan de. De begrafenis heeft op woensdag 29 april plaats gevonden te Ommen, in besloten kring. Vanwege mijn vakantie is collega Karel Hazeleger voorganger geweest. We bidden zijn familie kracht toe in deze tijd van rouw en gemis.

Wij gedenken dhr. G. Hesselink. Op maandagavond 4 mei is hij in 't Vlierhuis overleden. Hij heeft op 29 januari nog zijn 103^e verjaardag mogen vieren. Sinds 20 februari 1993 was hij weduwnaar van Antonia Maria Hesselink-Voortman. De afscheidsdienst heeft op zaterdag 9 mei in besloten kring plaats gevonden in de Hervormde kerk te Ommen, waarna hij is begraven op begraafplaats Laarmanshoek. We bidden zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie kracht toe in deze tijd van rouw en gemis.

In een volgende Kerkvenster zal een meer uitgebreid bericht komen te staan.

Bezoekwerk

Vanwege de maatregelen m.b.t. het bestrijden van het coronavirus is het gewone bezoekwerk niet mogelijk. Telefonische contacten en gesprekken zijn wel mogelijk, bel daarom gerust. Mailen kan natuurlijk ook en... je kunt schrijven. Meer informatie is te vinden in de bijgevoegde katern.

Met een hartelijke groet, ds. Tabitha Keuning

Zuid-Oost



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger

✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Coördinator: F. Kampman

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Rondom de erediensten

Donderdag 21 mei is het Hemelvaart. Ik hoop dan om 10.00 uur voor te gaan in een online-kerkdienst. Overigens: dit keer wordt de dienst niet van tevoren opgenomen, maar is die echt 'live'. De schriftlezing wordt Handelingen 1:4-11. In de verkondiging wil ik inzoomen op de wolk waarin Jezus wordt opgenomen. Het lijkt erop dat de wolk vertelt dat Jezus nu echt weg is. Maar is dat wel zo? Staat de wolk ergens anders in de Bijbel niet juist voor iets heel anders? Bijvoorbeeld in het boek Exodus, dat inmiddels al weken op het rooster staat van de kindernevendienst? Thema van de verkondiging: 'Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan'.

Huwelijksjubileum

Op D.V. zondag 24 mei hopen Willem van Lenthe en Jansje van Lenthe-Goos 65 jaar getrouwd te zijn. Bijzonder, dat je dat mee mag maken! Ze weten ook zelf maar al te goed: dat spreekt niet vanzelf. We brengen met hen onze dank bij God, die hen al die jaren voor elkaar bewaard heeft. Het is jammer dat ze niet echt een feest kunnen geven. Dat is iets waar deze periode veel meer mensen tegenaan lopen. Maar het belangrijkste: ze hebben elkaar en is dat niet waar het bij een huwelijksjubileum om draait? We wensen Willem en Jansje van Lenthe, ondanks alle beperkingen, een mooie dag toe en Gods zegen voor de toekomst!

Tenslotte

De coronacrisis duurt voort. Hoe lang nog, vragen veel mensen zich af. Ik wens iedereen kracht en moed toe, om het in zijn/haar situatie vol te houden. Laten we blijven opzien naar God. En omzien naar elkaar.

Ds. Karel Hazeleger

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes

✉ tabbes@pkn-ommen.nl

PaKaN!



Opbrengst collecte Follow Me Ommen

Het seizoen van Follow Me kwam op een rare manier ten einde. Opeens werd alles afgelast. Ook de laatste avonden gingen niet door. We hebben niet eens een afsluiting gehad. Als mentoren hebben we wel geprobeerd met onze jongeren contact te houden. Als ik voor mezelf spreek: die momenten van contact vond ik erg fijn!

Inmiddels is de opbrengst van de collecte van Follow Me Ommen bekend. De jongeren hadden aan het begin van het seizoen zelf een goed doel uitgezocht. Dat werd Make a Wish, een stichting die wensen van zieke kinderen vervult. Een aantal jongeren kende Make a Wish uit eigen ervaring en dat maakte dat dit doel van begin af aan leefde. De opbrengst van de collecte Follow Me Ommen is € 165,34. Een heel mooi resultaat! We hopen dat Make a Wish daar leuke dingen mee kan gaan doen!

En ondertussen hopen we dat onze catechisanten het volhouden nu ook hun leven er vanwege de coronacrisis heel anders uitziet. We hopen elkaar in het nieuwe seizoen heel graag weer te zien!

Ds. Karel Hazeleger

Kubus



Annulering autowasactie

Helaas zijn wij door de corona maatregelen genoodzaakt om zowel de autowasactie (zaterdag 9 mei) als het volleybaltoernooi (zaterdag 20 juni) te annuleren. Dit vinden wij erg jammer.

Wil je het goede doel (CAMO & Friends 4 SMA) nog een hart onder de riem steken door een vrijwillige bijdrage over te maken? Dat kan tot eind mei.

Je kunt je bijdrage overmaken naar rekeningnummer: NL76RABO0348905068 t.n.v. Gereformeerde kerk Ommen.

Dit komt volledig ten goede van CAMO.
Alvast bedankt namens CAMO en de Kubus

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen
Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Isala Kliniek
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Witharen gebouw Irene
03-05 Mw. F. Spijkers
10-05 Mw. Vijn

Hervormde gemeente
19-04 Fam. Muhumure
Dhr. G.J. Brill
03-05 Dhr. G. Haveman
Mw. H. van der Linde-Olthof
10-05 Mw. G. Vogelzang-Lindeboom
Dhr. G. Hekman

Vinkenbuurt
22-03 Dhr. en mw. Van Spijker
28-03 Fam. Van Dongen
05-04 Mw. A. Brinkman
12-04 Dhr. Evert Mulder
19-04 Dhr. en mw. Schuttert-Hierink
26-04 Dhr. en mw. Hasselo
03-05 Dhr. en mw. Veldman

Gereformeerde kerk



Vrijwilligers gezocht!!

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die zondagsmorgens enkele gemeenteleden van huis naar de kerk willen brengen. Er wordt gereden volgens een vooraf opgesteld rooster. Ongeveer eenmaal in de tien weken bent u aan de beurt. Kom je zondags met de auto naar de kerk en heb je een plaatsje vrij... neem dan contact op met Gert Dunnewind.
Alvast bedankt namens Diaconie

Hervormde gemeente



Pastoraat in de Hervormde gemeente

Voor de gemeenteleden die niet zo vaak Kerkvensters ontvangen hebben we hier nogmaals de vernieuwde werkwijze van het pastoraat opgenomen. Binnen de Hervormde gemeente Ommen zijn er twee geografische gebieden. Elk gebied heeft een eigen pastoraal team met de predikant, de pastorale medewerkers en de ouderlingen. Binnen het Pastoraal Team wordt het pastoraat/bezoekwerk ingevuld. Er is voor gekozen om de vroegere werkwijze van 'per sectie een vaste ouderling' los te laten. Voor veel

gemeenteleden is dit niet meer nodig en er zijn ook simpelweg te weinig ouderlingen en pastoraal medewerkers. De werkzaamheden worden nu iets anders ingevuld, waarbij er deels nog sprake is van overgangssituaties. De gemeenteleden die prijs stellen op contact zijn in te delen in:

-ouderen thuis of in de zorgcentra,
-gemeenteleden die prijs stellen op regulier huisbezoek,
-gemeenteleden die prijs stellen op contact als er iets bijzonders speelt en
-daarnaast zijn er gemeenteleden die deel zouden willen nemen aan ontmoetingsbijeenkomsten in de buurt of rondom een speciaal thema. De werkzaamheden van de ouderlingen en pastoraal medewerkers zijn hier op ingesteld, waarbij er deels nog sprake is van overgangssituaties.

Nieuw is dat elk Pastoraal Team een coördinator heeft. Omdat niet iedereen een vaste ouderling heeft zijn we met elkaar als gemeente verantwoordelijk voor het omzien naar elkaar. Via de coördinator kan een situatie gemeld worden door een gemeentelid. Bijvoorbeeld: mijn buurvrouw heeft een heup gebroken en zou een bezoekje wel op prijs stellen. Of: mijn man wordt volgende week opgenomen in het ziekenhuis. De coördinator zorgt er dan voor dat een ouderling, pastoraal medewerker of de predikant contact legt. We werken nu een poosje op deze manier en dat gaat goed. Wilt u bij contact met de coördinator uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres doorgeven, zodat in voorkomend geval de predikant, ouderling of pastoraal medewerker contact kan leggen.

Hun gegevens:

Coördinator Zuid-Oost: Ferdinand Kampman
Coördinator Noord-West: Jan Hemstede
Gezamenlijke mailbox:
herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl
Schroom niet om de coördinatoren te benaderen. Zij zijn er voor u, ook in deze coronatijd.
Janny Schaapman, Projectgroep Pastoraat

Giften

Voor de kerk
€ 556,00 voor de collecte via de bank

H.V.D. Zuid-Oost
2x € 10,00

Hartelijk dank

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we God danken dat, ondanks dat alles om ons heen anders is geworden, Zijn liefde en trouw dezelfde zijn gebleven.



Laten we bidden om Gods zegen voor het werk dat Agnes Kroese in Zuid Soedan voor de allerarmsten doet. Dank God voor haar inzet en bid om kracht en moed om het werk vol te houden.



Laten we God danken dat er in deze crisistijd zoveel initiatieven zijn ontstaan om naar elkaar om te zien.

-  Laten we bidden dat we dat ook in de komende tijd blijven doen.
-  Laten we bidden om moed en kracht voor hen die werken in de zorgcentra en voor alle bewoners die met zoveel verlangen uitzien naar echt contact met hun geliefden.
-  Laten we God danken voor alle kinderen die zijn geboren in de gemeente. Bid om Gods zegen voor dit nieuwe leven.
-  Laten we bidden dat een ieder die eenzaam of onrustig is, de vrede van Christus zal ervaren, die alle verstand te boven gaat.
-  Laten we God danken dat we op Hemelvaartsdag weer mogen vieren dat Jezus naar de Hemel is gegaan, om van daaruit alle mensen nabij te zijn door de Heilige Geest.

Gebedspunten

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 29 mei. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **maandag 18 mei voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail of cd bij:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 kerkvensters@pkn-ommen.nl
 of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

Eindredactie Kerkvensters

Bereikbaar via kerkvensters@pkn-ommen.nl

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

Website

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl
 info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek

1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan
 geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:

- Via kosten/beheerder/medewerkers:
- persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang van De Kern
- ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkenraad

Praeses: Dhr. M. Dunnewind

1^{ste} Scriba: Dhr. J. van den Beukel
 herv-scriba@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand

commissiebijstand@pkn-ommen.nl

herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338
 Mw. W. Schuurman-Jaspers

Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur

kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl