

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

19^{de} jaargang No. 8

Vrijdag 17 april 2020

Meditatie

Hij ging die weg

In mijn hoofd klinkt het Noorse lied 'Han gick den svåra vägen. Voor het Liedboek maakte Sytze de Vries er een Nederlandse vertaling bij. 'Hij ging die weg zo eenzaam' klinkt het dan aan het begin van elk vers. Het beschrijft de weg die Jezus is gegaan en dan met name het laatste stuk van zijn weg. Het lied is daarmee een gezongen kruisweg, waarbij het eerste vers vertelt over hoe Jezus daarbij alleen werd gelaten door zijn vrienden. Het tweede vers gaat over de kruisiging zelf en de laatste over zijn sterven. Het lied werd gezongen tijdens de dienst van Palmzondag in Dalen. Evenals de diensten in Ommen werd die opgenomen in een vrijwel lege kerk en digitaal de wereld ingestuurd. Het lied kwam door de setting van de lege kerk anders bij mij binnen dan anders. Alle stoelen en banken waren leeg. Kerkzitting lijkt in deze tijd van corona een eenzaam gebeuren. Toch is er zeker wel verbondenheid. Een verbondenheid die ik in het lied terug vind aan het einde van elk vers: Hij deed dit ook voor hen/ons/allen. Jezus ging de weg zo eenzaam, maar in verbondenheid met God en daarin ook met ons. Het lied wil daarmee jezelf in verbinding brengen met God. In deze tijd van veel op jezelf teruggeworpen worden spreekt het mij diep van binnen aan. Alsof ik bij een kern kom van waaruit ik mag leven, van waaruit ik mijn weg mag gaan. Dat besef mag met Pasen in onze binnenkamers volop tot ons doordringen. Dat wij in verbondenheid met Hem mogen ontstaan om de weg te gaan die voor ons ligt. Bij je kern aankomen. Dat deed mij denken aan het Labyrint dat ik onlangs liep achter de Doopsgezinde kerk van Holwerd. Het Labyrint is daar aangelegd voor alle mensen die op weg zijn en daarbij stilte zoeken. Een labyrint is een grafisch figuur dat opgebouwd is volgens een bepaalde regel. Het is een pad dat leidt tot het doel van de loper. Anders dan een doolhof hoeft je je weg niet te zoeken, alleen maar te gaan. Je gaat je weg alleen naar de kern, daar waar je God dichtbij mag weten. Je kunt er even stil blijven staan en achter laten wat je bezig houdt of belast. Vervolgens ga je de weg weer terug, de wereld in. Het labyrint is voor mij een aansprekend symbool voor de eigen levensweg die een mens te gaan heeft. Een weg die je gaat in eenzaamheid, maar niet alleen.

Eens las ik bij een Labyrint een gedicht van Hans Stolp dat hij schreef bij een tekst van de zweed Dag Hammarskjöld:

Vele wegen kent het leven, maar van al
die wegen is er een die jij te gaan hebt.

Zie verder pag. 2

Leesrooster

Za	18 apr.	Psalm 111	Daadkracht
Zo	19 apr.	Prediker 9:1-10	Optimisme?
Ma	20 apr.	Prediker 9:11-18	Schijn bedriegt
Di	21 apr.	Prediker 10:1-11	Blijf kalm
Wo	22 apr.	Prediker 10:12-20	Leef bewust
Do	23 apr.	Prediker 11:1-10	Zet niet alles op één kaart
Vr	24 apr.	Prediker 12:1-14	Ouderdom komt met ...
Za	25 apr.	Psalm 95	Luister en jubel
Zo	26 apr.	Hand. 15:1-5	Verdeeldheid
Ma	27 apr.	Hand. 15:6-21	Het verlossende woord
Di	28 apr.	Hand. 15:22-35	Bemoedigende woorden
Wo	29 apr.	Hand. 15:36-16:5	Wie gaat er mee?
Do	30 apr.	Hand. 16:6-15	Oversteek
Vr	1 mei	Hand. 16:16-24	Voorspelbaar?

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	2
Vervolg meditatie	2
Wijkberichten	2
Wijk 1	2
Wijk 2	3
Kerkelijk werker	3
Noord-West	3
Zuid-Oost	4
PaKaN! jongerenwerker	4
Plaatselijk kerknieuws	5
Gereformeerde kerk	5
Hervormde gemeente	5
Algemeen (kerkelijke) berichten	7
Gebedspunten	7
Kerkelijke adressen etc.	7
Familieberichten	8

Kerkdiensten

Zondag 19 april

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. T. Keuning

Deze dienst is te volgen via www.kerkomroep.nl

Zondag 26 april

Gereformeerde kerk

Ommen

10:00 uur Ds. J.T. Baart

Deze dienst is te volgen via www.kerkomroep.nl

Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Hervormde gemeente: Fam. Jansen
Fam. Hekman
✉ herv-vervoer-2@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Collecten

19 april

Ommen en Witharen: Algemeen Christelijke Doelen en Kerk

Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending

26 april

Ommen en Witharen: Albanië Werkgroep en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending

Hervormde gemeente

Collecten

19 april

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

26 april

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Albanië Werkgroep en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Vervolg meditatie

Die ene is voor jou, die ene slechts.
En of je wilt of niet, die weg heb je te gaan.
De keus is dus niet de weg, want die koos jou.
De keuze is de wijze, hoe die weg te gaan.
Met onwil om de kuilen en de stenen,
met verzet omdat de zon een weg die
door ravijnen gaat, haast niet bereiken kan.
Of met de wil om aan het einde van die
weg milder te zijn en wijzer, dan aan het begin.
De weg koos jou, kies jij ook hem?

Dat wij onze weg mogen gaan in verbondenheid met Hem die ons leven omvat, vanaf ons begin tot aan het einde.

Ds. Tabitha Keuning

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. A.H. de Leeuw-Keuning
Dhr. E.R. Timmerman
Mw. H. Hekman-Grondman
Mw. W.A. Schottert-van Eerde
Mw. E.G. Stegeman-Massier
Mw. J.E. ter Telgte-Slijkhuis
Mw. F. Hilbink
Dhr. H. Huisman
Mw. L. Woudwijk-Boomsma
Dhr. M. Steen
Mw. A. Corté-Mijnheer

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma

✉ [dsjelsma@pkn-ommen.nl](mailto:djelsma@pkn-ommen.nl)

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. G. Lennips

✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Stenen van hoop

In de Paasdienst ging het over 'Je hoeft niet bang te zijn' en over de hoop die sterker is dan de angst. Niet uit eigen kracht, maar van Godswege. Het werd ons aangezegd en was gefundeerd op de opstanding van Jezus uit de dood. In de dienst toonden wij als voorgangers een steen waarop wij iets weergaven van onze hoop. Na de dienst legden we de stenen bij de hoofdingang van de kerk neer. Aansluitend legde burgemeester Hans Vroomen als eerste burger ook een steen, maar met een persoonlijke tekst. We zien dit als een begin van een blijvend monument ergens in Ommen. Waar en in welke vorm? Graag horen wij suggesties van u. Nadrukkelijk hebben we iedereen in de gemeente Ommen, lid van een kerk of niet,

opgeroepen ook zelf daar een steen van hoop neer te leggen. Uiteraard met inachtneming van de gepaste afstand. De coronacrisis heeft op ieder van ons zijn impact. En ik beseft dat die voor de één veel groter is dan voor de ander. Een periode waarvan we nu nog niet weten hoe we er op terug zullen kijken, dit is mede afhankelijk van het vervolg. We nodigen ook gezinnen uit om zelf stenen te zoeken waarop de kinderen iets van hoop kunnen schrijven om daarna samen die stenen neer te leggen. Misschien eens, ooit, zal je bij het nog te creëren monument met je (klein) kind staan en vertellen hoe opa die tijd heeft beleefd.

Groet

Een hartelijke groet aan u allen. Het blijft vreemd niet op bezoek te kunnen gaan, maar de verbondenheid is er. In gebed. Maar ook praktisch door telefonisch of mailcontact. Ik beseft dat het voor veel ouderen een hele moeilijke periode is en dat veel jongeren zich zorgen maken over de economische gevolgen. Een moeilijke periode ook voor kinderen. Niet gewoon naar school kunnen gaan of voetballen. Ik wens u allen Gods zegen, geduld en kracht toe in het vertrouwen en de hoop dat er ook weer een andere tijd komt. Vertrouwen dat deze periode ons ook goede dingen brengt of achteraf heeft gebracht.

Ds. Kest Jelsma

Wijk 2



Predikant: Ds. J.T. Baart
✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. H. Muis
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

De Goede Week en Pasen vieren was als nooit tevoren. Elk heeft zijn/haar eigen exodus mee kunnen maken in de eigen kamer. Een cynicus zegt: er is niets veranderd, corona raast ook na Pasen onverminderd voort. Maar in geloof hebben we kunnen ervaren hoe mooi het is om de bevrijding al te kunnen vieren, terwijl het nog donker is: midden in de zorgen konden we al even opstaan tot een nieuw bestaan. Want 'midden in de dood zijn wij in het leven' (Lied 566).

Voorlopig zijn we nog aangewezen op meevieren via internet. De doopdienst van 19 april gaat dus helaas niet door. Wel kunnen we thuis een kaars aansteken aan het begin van de dienst. En heeft u de Givt-app al gedownload om toch mee te kunnen doen met de collecte?

PaKaN! heeft zelfs de gezinshuiskerk in het leven geroepen: kijk maar op onze site. Een bijzonder initiatief om met kinderen en pubers digitaal te vieren.

Zomaar een vraag

Nu we aanvoelen dat het nog wel even kan gaan duren totdat we op zondagmorgen weer 'gewoon' in de kerk kunnen zitten, zijn we voorlopig nog wel een tijdje aangewezen op internetdiensten.

Ik ben benieuwd of er ook iemand in de gemeente is, die thuis is in regie en theater en/of film. Ik zou het mooi vinden om met zo iemand eens te sparren over andere mogelijkheden voor digitaal vieren.

Pastoraal / spreekuur

Voor predikanten is het pastoraat compleet veranderd: in plaats van onbezorgd 'belletje drukken' in de hoop dat er iemand thuis is, houden we nu zo goed en zo kwaad als het gaat contact via telefoon, app, mail en dergelijke. Ook de

klassieke brief blijkt een prachtig middel dat in we in moderne tijden nieuw gaan waarderen.

Mocht u behoefte hebben aan een praatje, ga dan vooral niet zitten wachten. Bel gewoon. Net als de contactpersonen probeer ik natuurlijk veel contact te onderhouden, maar dat is per definitie te weinig. Dus bel gerust. Het spreekuur is maandag t/m vrijdag 09.00-10.30 uur. Dan zit ik in elk geval voor u (en óók voor jou!) klaar. En ben ik in gesprek, probeer het dan even later nog eens.

Sterkte in coronatijden! Mijn hartelijke groeten voor jullie allemaal!

ds. Hans Baart

Kerkelijk werker



Kerkelijk werker: Mw. G. Mateman
✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Pastoraat

In deze tijd, waarin de Stille Week, Goede Vrijdag en Pasen op een zo andere manier ons nader zijn gekomen mogen we boven alle angst, onzekerheid, ongerustheid en alleen-zijn uitzingen:

O, vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.

De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan
de Heer is waarlijk opgestaan!

Met warme groet,
Gera Mateman

Noord-West



Predikant: Ds. T. Keuning
✉ dskeuning@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: wo in Ommen aanwezig, vr. vrije dag

Coördinator: J. Hemstede
✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Omzien naar elkaar

Voor alle mensen die vanwege de coronamaatregelen geen bezoek mogen ontvangen en daardoor meer op zichzelf zijn teruggeworpen bidden we (een gebed van Geert Boogaard uit het Nieuwe liedboek pg. 1343):

Schrijf Uw naam uit God
over de ganse breedte van mijn bestaan
van voordat ik het licht zag
tot ver voorbij het grote donker

met de vaste hand van uw erbarmen
onuitwisbaar.

Bericht van overlijden

Wij gedenken Barteld van Dieren. Na een periode van broze gezondheid is hij op vrijdag 3 april onverwacht overleden. Hij is 64 jaar geworden. Op donderdag 9 april heeft in besloten kring de dankdienst plaats gevonden in de kerk van Vinkenbuurt, waarna hij is begraven op begraafplaats Laarmanshoek. We bidden zijn vrouw Alice en hun kinderen en kleinkinderen Gods lichtende nabijheid toe in deze dagen van afscheid en rouw. In het volgende nummer van Kerkvensters zal een meer uitgebreid stuk over zijn leven komen te staan.

Wij gedenken dhr. M.A. Keller. Op zaterdag 4 april is hij op 78-jarige leeftijd plotseling overleden. Hij was sinds 12 november 2015 weduwnaar. De begrafenis heeft plaats gevonden in besloten kring in Zwolle, waar hij is bijgezet in het familiegraf op begraafplaats Kranenburg. We bidden zijn kinderen en kleinkinderen kracht toe in deze tijd van rouw en gemis.



Bezoekwerk

Vanwege de maatregelen m.b.t. het bestrijden van het coronavirus is het gewone bezoekwerk niet mogelijk. Telefonische contacten en gesprekken zijn wel mogelijk, bel daarom gerust. Mailen kan natuurlijk ook en... je kunt schrijven

Met een hartelijke groet,
ds. Tabitha Keuning

Pastoraat in coronatijd

Het is wenselijk om 1,5 meter afstand te houden en niet bij elkaar op bezoek te komen. Kun je dan nog pastoraal bezig zijn? De afgelopen periode is gebleken dat dat kan. Kaartjes, telefoontjes, chocola, een plakje cake, allerlei pastoraal medewerkers en ouderlingen pakten allerlei initiatieven op. Mooi om te zien dat er dan toch veel mogelijk is. Er is geen beleid wat een ouderling of pastoraal medewerker nu moet doen. Ook is er niet voor elk adres een ouderling of pastoraal medewerker beschikbaar. Maar ieder, en dat geldt ook voor gemeenteleden onder elkaar, ieder doet wat hem/haar goeddunkt en wat in zijn/haar vermogen ligt. Het kan dus zomaar zijn, dat er al vaker iets van contact is geweest, maar ook dat er met u (nog) geen contact is geweest. Zou u bijvoorbeeld ook een telefoontje wel eens op prijs stellen dan kunt u zich melden bij de coördinatoren. Zij zorgen dan dat er iemand contact met u opneemt. We zien graag naar u om.

Nieuwe Pastorale medewerkers

Wij zijn blij dat zowel in Pastoraal team Zuid-Oost als in Pastoraal Team Noord-West een nieuwe pastorale medewerker is aangehaakt. Voor Zuid-Oost is dat Jennie Ekkelkamp-Kamphuis. Zij krijgt een aantal adressen onder haar hoede. Voor Noord-West is dat Jannie Beltman-Dankelman. Zij gaat werken in 't Vlierhuis. Voor beiden geldt dat zij inmiddels geheimhouding hebben afgelegd en ook al aan de slag gaan. Fijn is dat, juist ook in deze tijd. Jennie en Jannie welkom, wij hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen bij onze pastorale teams.

Terwijl ik op zoek was naar iets kwam ik tweemaal dezelfde oude Chinese wijsheid tegen. Deze wil ik graag met u delen.

Om vrede in de wereld te hebben,

moeten de volken in vrede leven.
Om tussen de volken vrede te hebben,
moeten de steden niet tegen elkaar opstaan
Om vrede in de steden te hebben,
moeten de burens elkaar verstaan.
Om vrede tussen de burens te hebben,
moet er vrede heersen in huis.
Om thuis vrede te hebben,
moet je hem vinden in je eigen hart.
LAO TSE (604-507 v Chr.)

Ik wens u allen toe dat u in deze roerige tijden Hem mag vinden in uw hart.

Vriendelijke groet, Janny Schaapman,
voorzitter Projectgroep Pastoraat

Zuid-Oost



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger

✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Coördinator: F. Kampman

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Mooi dat ondanks alles de diensten door kunnen gaan, zij het vanuit een lege kerk. Na Pasen gaat collega Tabitha Keuning meedraaien in het schema van de gezamenlijke diensten van PKN-Ommen. Heel fijn! De dienst van zondag 19 april in de Hervormde kerk doet zij. Al is het allemaal een beetje anders dan normaal: ik hoop dat onze kerkdiensten u iets van de bemoediging kunnen geven die we juist nu zo hard nodig hebben!

Onze zieken

Verschillende gemeenteleden zijn behoorlijk ziek of verzwakt. Ook los van corona. We wensen hen heel veel sterkte toe. De nabijheid van God, die sterkt en draagt. Tegelijk merken we dat we allemaal geconfronteerd worden met onze kwetsbaarheid. Ook sterke, gezonde mensen kunnen zomaar heel ziek worden. Met onze zorgen en angst mogen we naar Jezus gaan. Hij heeft ons bestaan gedeeld. Hij weet van onze pijn. En hoe weinig we er soms ook van zien: door het donker heen kwam Hij weer aan het licht. Hij heeft het donker overwonnen. Met Hem is er altijd hoop!

Stenen van hoop

Over hoop gesproken: aan het eind van de dienst op Eerste Paasdag legden de drie voorgangers hun 'stenen van hoop'. Daarna volgde onze burgemeester. Iedereen wordt uitgenodigd de komende weken ook zelf een steen van hoop aan de 'hoop' stenen voor de Gereformeerde kerk toe te voegen. Een steen van hoop is een steen waar uw eigen boodschap van hoop op staat. Waaruit bestaat uw hoop? Waar is uw hoop op gebaseerd? Uiteindelijk is het de bedoeling dat al deze stenen verwerkt worden tot een blijvend monument van hoop, ergens in Ommen.

Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbès

✉ tabbes@pkn-ommen.nl

Corona

Als PaKaN! hebben we afgelopen weken zeker niet stil gezeten. Corona is natuurlijk verschrikkelijk, toch biedt het nieuwe kansen. Als PaKaN! hebben we verschillende initiatieven ontplooid om toch in contact blijven met onze jongeren. Wellicht krijgt u als gemeente niet alles mee of is er iets wat jullie gemist hebben! Daarom even een overzichtje wat we doen:

10erFollowClubDienst

Een via Whatsapp georganiseerde activiteit waarin we een mix gemaakt hebben van alle clubonderdelen binnen het 10erwerk. Vragen, opdrachten, bidden, filmpje en spelletjes.

De 1e ontmoeting was een groot succes. Na ongeveer 2 uur

1200 berichten, 143 foto's en 16 video's 😊

Een leuke aftermovie kunt u zien op Facebook!

Zaterdag 11 april was om 19.00 uur de 2e

#10erFollowClubDienst

PaKaN! gezinshuiskerk

Iedere zondag komt er een document online dat gezinnen kunnen gebruiken. De ene keer een digitale kinder- of jeugdendienst, andere keer een format wat je als gezin kunt gebruiken om een eigen dienst met elkaar te houden. Er is een 12+ en een 12-variant. Check de site voor meer info en de laatste versie! Te gebruiken op zondag, maar ook geschikt voor andere momenten!

PaKaN! bereikbaar

Zit je ergens mee? Heb je behoefte aan een gesprekje? Helaas zien we elkaar niet zo vaak, maar je kunt ons altijd mailen, appen of bellen! De meesten hebben onze nummers wel en zo niet, dan staat het nummer van Thomas, onze jongerenwerker, altijd op de site!

Als laatste: blijf binnen en blijf gezond! Sterkte in deze tijd! Ook ouders die nu alle zeilen moeten bijzetten heel veel sterkte...

Update

Hier (bij het schrijven van dit bericht) alles nog rustig. Vandaag zijn we 40 weken zwanger. Dus nog heel even. Afgelopen weken heel hard gewerkt, zodat als de kleine komt ik iets rustiger aan kan doen en meer tijd kan vrijmaken voor de baby, voor Gineke en voor de andere twee meiden.

Groet Thomas Abbes

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Gereformeerde kerk

29-03 Fam. Pasjes

05-04 Fam. Oenema

Hervormde gemeente

05-04 Dhr. D.J. Hekman

Mw. A.A. Makkinga

12-04 Baalderborg

Gereformeerde kerk



Hervormde gemeente



Jaarrekening 2019 Diaconie Hervormde gemeente

In de vergadering van het College van Diakenen van 4 februari 2020 is de jaarrekening 2019 van de Diaconie besproken en goedgekeurd. Als gevolg van de coronacrisis heeft de kerkenraad via een gewijzigde procedure inmiddels eveneens digitaal haar goedkeuring verleend aan de jaarrekening. In onderstaand overzicht ziet u de staat van baten en lasten over 2019. Tevens zijn in dit overzicht de begrotingscijfers en de vergelijkende cijfers van 2018 opgenomen. Na het cijfermatige overzicht volgt een korte toelichting op de cijfers.

Omschrijving	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten rente en dividenden	2.464	2.108	3.450
Opbrengsten collectes en giften	7.620	7.049	7.925
Door te zenden collectes en giften	5.830	8.596	7.407
Totaal Baten	15.914	17.753	18.782
Uitgaven en Kosten			
Kosten diaconaal quotum	2.950	2.765	2.950
Kosten beheer, administratie, archief	600	589	564
Rentelasten en bankkosten	377	361	336
Diaconaal werk plaatselijk	4.650	4.392	4.477
Diaconaal werk regionaal en landelijk	3.813	4.291	4.298
Diaconaal werk wereldwijd	9.774	8.134	1.328
Afdracht door te zenden collecten en giften	--	--	7.407
Totaal lasten	22.164	20.532	21.360
Resultaat nadelig	-6.250	-2.779	2.578

Toelichting

Het basisprincipe van de Diaconie is dat alle middelen, die in de loop van het jaar worden ontvangen in hetzelfde jaar ook weer mogen worden uitgedeeld aan plaatselijke, landelijke- en buitenlandse doelen. Dit basisprincipe kent twee uitzonderingen, waardoor het nadelig resultaat 2019 van € 2.779 is ontstaan. Het gevolg hiervan is, dat jaarlijks een deel van het eigen vermogen wordt besteed. Daarbij gaat het om de volgende zaken:

1. Per jaar worden landelijk vastgestelde collectes ter bestrijding van de gevolgen van rampen in het buitenland verdubbeld tot een begroot bedrag van maximaal € 5.000. De praktijk leert echter, dat tot nu toe deze € 5.000 nooit wordt

besteed. In 2019 zijn de collectes voor buitenlandse rampen verdubbeld met € 1.529.

2. Samen met de Gereformeerde Diaconie is besloten om drie diaconale doelen in Ommen met € 2.500 te ondersteunen. De Diaconieën nemen ieder daarvan € 1.250 voor hun rekening.

Vornoemde bedragen samen vormen het nadelig saldo (€ 1.529 + € 1.250 = € 2.779) van 2019.

Enkele andere vermeldenswaardige zaken over 2019

De collectes voor de ZWO-commissie bedroegen in 2019 totaal € 1.712. De ZWO-commissie heeft bepaald aan welke buitenlandse diaconale doelen dit geld is besteed.

De collectes voor buitenlandse doelen, die rechtstreeks werden afgedragen aan Kerk In Actie waren in 2019 in totaal € 6.240. De belangrijkste collectes in dit kader waren de collectes, die op verschillende momenten in het jaar tijdens het Heilig Avondmaal werden gehouden voor hulp aan de Rohingya's in Bangladesh en hulp aan Zuid Soedan. Voor diverse binnenlandse doelen werd € 8.800 ingezameld.

Inzage jaarrekening 2019 voor gemeentelieden

Van maandag 20 april tot en met 24 april ligt bij het Kerkelijk Bureau, tijdens de openingsuren, een volledig exemplaar van de jaarrekening ter inzage voor de gemeente. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan wordt u, in verband met de coronacrisis, vriendelijk doch dringend verzocht gepaste afstand (tenminste 1,5 meter) in acht te nemen tot de medewerkster van het kerkelijk bureau en de gegeven aanwijzingen na te leven.

Klaas van Hulst,
Penningmeester Hervormde Diaconie

Annie Makkinga

Na een periode van ruim 32 jaar, gewerkt te hebben in loondienst voor de Hervormde gemeente Ommen, was 31 maart, officieel Annie haar laatste werkdag. Om Annie te bedanken, zou er op 5 april een afscheidsreceptie zijn, maar in verband met de coronamaatregelen is deze logischerwijs niet doorgegaan. Annie haar eigen woorden waren: Ik stop officieel, maar ik ben nog niet weg.

Annie is een warme vrouw, altijd tijd voor iedereen, iemand die alles weet over wat dan ook binnen de kerk, iemand met de juiste werkhouding/werkhouding en altijd voor iedereen een woordje klaar. Een instituut neemt afscheid, ontzettend veel werk verzet, nooit is iets teveel geweest, ze was er. Heel veel mee gemaakt in het kerkelijke gebeuren, vele dominees gehoord/gesproken en heel veel lief en leed gedeeld in en met gemeentelieden. Je kan alles met Annie bespreken of je nu even je hart wilt luchten, gewoon even wilt kletsen of dat je een goed en serieus gesprek wilt over de dingen die er echt toe doen in dit leven. Vaak werd er gesproken over de Heere en de dingen van Zijn Koninkrijk. Zelf heeft Annie ook veel meegemaakt in haar leven, vele hoogtepunten, vele mooie en goede dingen, maar ook kent Annie de andere kant. Het verliezen van zeer dierbaren, het staan bij het graf om naasten te brengen naar hun laatste rustplaats. Moge de Heere je tot een Trooster zijn in alle dingen die jij en wij allen meemaken.

Wij, als Hervormde gemeente Ommen/Vinkenbuurt, zijn je veel dank verschuldigd voor al je tijd, inzet en verricht werk. Op 31 maart mocht ik je, namens de Hervormde gemeente een mooie bos bloemen aanbieden als dank, maar we hopen je op een later tijdstip wat uitgebreider te bedanken, in wat voor vorm en in welke setting dan ook.

Annie, bedankt voor alles en 'Ga met God, want Hij zal met je zijn'.

R. Stobbelaar



Kennismaking kerkelijk bureau Hervormde kerk



Ik wil me vast aan u voorstellen, ook al is dit een ander begin van mijn baan dan we in gedachten hadden.

Ik ben Wenny Schuurman-Jaspers. Ik ben getrouwd met Andre Schuurman en we zijn gezegend met 2 kinderen een dochter, Indy van 15 en een zoon, Deean van 13.

We wonen in Dedemsvaart. Ik ben

opgegroeid in Vroomshoop en later Den Ham, waar ik toen nog altijd bij de vrijgemaakte kerk hoorde.

Toen ik 33 jaar was heb ik de keus gemaakt om over te gaan naar de Hervormde kerk, waar ik tot op de dag van vandaag geen spijt van heb en alleen nog maar dankbaar voor ben.

Ik ervaar ook deze keuzes in mijn leven, dat die door God aan mij gegeven worden. Zo, zegt mijn gevoel, kom ik ook aan deze prachtige baan voor de Hervormde kerk in Ommen.

Ik heb dit werk nu 7 jaar in Dedemsvaart gedaan, ook voor de Hervormde kerk, dus heel veel dingen komen mij bekend voor, alleen de mensen nog niet... en dat zal nu ook even wat langer duren door de crisis. Toch probeer ik elke dinsdag en donderdag morgen van 09.00-12.00 uur op kantoor te zijn en zolang we de richtlijnen van de RIVM in acht nemen, moet dat kunnen. Annie heeft mij toch gelukkig nog 4 weken, waarvan 2 weken op kantoor, in kunnen werken.

Maar ze woont dichtbij en ik mag nog steeds een beroep op haar doen als ik er niet uitkom, dus dat geeft een hoop rust en ik heb dus ook echt zin om te beginnen.

Ik ben niet alle dagen die Annie er was aanwezig, dat zal even wennen zijn, dus ik wil u ook vragen om de openingstijden van dinsdagmorgen 09.00-12.00 uur en donderdagmorgen 09.00-12.00 uur te gebruiken, om bij mij op kantoor te komen of vragen te stellen. Ik ben de maandag en de vrijdag afwezig, dus kan het soms best wat langer duren voor u antwoord krijgt. Ik hoop dat jullie mij, als gemeente, het vertrouwen geven. Ik ga er mijn best voor doen. Ik wil afsluiten met een lied dat ik toch als leidraad in mijn leven voel: Grijp toch de kansen, door God u gegeven en dan met de name het refrein van

Niets is hier blijvend, alles hoe schoon ook,
zal eenmaal vergaan,

maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus
dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan.

Zo zal ik mijn werk voor de Hervormde kerk in Ommen gaan doen.

Een vriendelijke groet,
Wenny Schuurman

Paaskaars

De Paaskaars 2019 wordt weer verloot en daarom wordt een ieder uitgenodigd om het onderstaande formuliertje in te vullen en dat te mailen naar de scriba van de Hervormde gemeente: ✉herv-scriba@pkn-ommen.nl of in de brievenbus van het kerkelijk bureau te deponeren. Graag vóór 1 mei.

Ondergetekende wil de Paaskaars uit Ommen / Vinkenbuurt* graag schenken aan: (*doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam: -----

Adres: -----

Motivatie: omdat hij /zij in 2019

Ondergetekende:

Naam: -----

Adres: -----

Bloemenmarkt

Vanwege de onzekere situatie omtrent het coronavirus gaat helaas de bloemenmarkt van de Hervormde kerk op zaterdag 9 mei a.s. niet door.

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

11-03	Kerk	Diaconie
Vinkenbuurt	€ 8,00	€ 9,50
Kerk Vinkenbuurt	9,50	

Giften

Voor de kerk

€ 10,00 en € 25,00 via kerkelijk bureau
€ 292,00 voor de collecte via de bank

Voor de diaconie

€ 5,00 via kerkelijk bureau voor Soedan
€ 10,00 voor de collecte via de bank

Vinkenbuurt

€ 10,00 via mw. H. Reurink-Seinen

Voor de bloemen

€ 10,00 via mw. D. Stegeman-Stegeman



Hartelijk dank

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

Voorjaarsplanten 'Good Hope' gaat niet door

Onze jaarlijkse voorjaarsplanten verkoop voor onze stichting in Oeganda gaat helaas niet door. Maar we blijven goede 'HOOP' houden.

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er

zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we God danken dat Hij ons vasthoudt te midden van alle onzekerheid, onrust, eenzaamheid en angst. Dank Hem dat Hij ons hoop en leven geeft dwars door de dood.



Laten we bidden voor de mensen die in angst leven, omdat ze behoren tot de kwetsbare mensen uit de risicogroepen. Bid dat ze hun zorgen bij God zullen brengen en rust mogen ontvangen.



Laten we bidden voor alle mensen van wie een geliefde is overleden en waarvan afscheid moest worden genomen op een andere manier dan ze zouden hebben gewild door het coronavirus. Bid dat God hen troost en nabij zal zijn.



Laten we bidden om Gods ontferming voor alle zieke mensen en voor de mensen die nu langer op een operatie of behandeling moeten wachten. Bid om kracht en moed om het vol te houden.



Laten we God danken voor de verbondenheid tussen de verschillende kerken in Ommen tijdens deze crisis. Laten we bidden dat ze gezamenlijk wegen zullen vinden om mensen te bemoedigen in geloof, hoop en liefde.



Laten we bidden om Gods bescherming tegen het coronavirus voor mensen in landen waar de zorg veel minder goed is dan hier. Bid om Gods ontferming voor vluchtelingen in overvolle kampen en voor mensen in ontwikkelingslanden.



Laten we God danken dat er ook voor de kinderen en jongeren online diensten worden georganiseerd door PaKaN!. Bid dat de kinderen en jongeren hierdoor bemoedigd mogen worden en ze juist in deze periode Gods nabijheid mogen ervaren.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 1 mei.

De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 21 april voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail bij:

Redactie Kerkvensters

Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.

De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte.

Eindredactie Kerkvensters

Bereikbaar via ✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

IBAN Banknummers

Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12
Coll. van Kerkrentm. : NL24 INGB 0000 8631 79
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71
Gebouw Irene : NL03 RABO 0348 9003 68
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00
Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90
Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19

Gezamenlijke nummers

De Kubus : NL76 RABO 0348 9050 68
Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

Website

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl
✉ info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek
1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan
✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
- Via kosten/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern
- ✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206
Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers
✉ dekern@pkn-ommen.nl

Gebouw Irene

Koster: Dhr. M. Siebelink
✉ witharen@pkn-ommen.nl

Collectebonnen verkoop

Verkoop via de bank:
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.
NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00
De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de
Hervormde kerk gebruikt worden.
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind

Hervormde gemeente

Kerkenraad

Praeses: Dhr. M. Dunnewind
1^{ste} Scriba: Dhr. J. van den Beukel
✉ herv-scriba@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl

✉ herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338
Mw. W. Schuurman-Jaspers
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman
✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman
✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde
kerk.

Familieberichten

Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook terecht in onze gebouwen voor uw:

Vergadering	Bruiloft
Verjaardag	Receptie
Jubileum	Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten	

Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen met de beheerder van:

Hervormd Centrum

Pr. Julianastr. 8, 7731 GH Ommen
☎ 0529-456044
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl



Gebouw Irene

Balkerweg 56, 7738 PA Witharen
☎ 06-26214064
☎ b.g.g. 0523-851469
✉ witharen@pkn-ommen.nl

