

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

20^{ste} jaargang No. 4

Vrijdag 19 februari 2021

Meditatie

Vasten

In deze periode van het jaar staan we als kerken stil bij de gang die Jezus moest gaan in zijn lijden en sterven voor ons mensen. In de diensten wordt er aandacht aan geschonken in de verkondiging. Dat doen we ook in de liederen die we zingen. Zo bereiden wij ons voor op het grote feest van de kerk, de opstanding van onze Heiland. Maar we doen dat in het besef van nederigheid, ingetogenheid en ootmoed. Veel christenen onthouden zich tegenwoordig van bepaalde dingen, in de periode die we ook wel 'de vasten' noemen. Al eeuwenlang kende men dat gebruik in de Rooms Katholieke kerk. Er wordt in de veertig dagen voor Pasen, door het vasten, nadrukkelijk stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus om voor ons de overwinning te kunnen behalen.

In de kerk symboliseren we deze periode van het jaar met de kerkelijke kleur paars. We zijn ons er daarbij van bewust dat de gang van onze Heiland naar Jeruzalem geen gemakkelijke gang was. Waar wij vaak niet weten hoe onze wegen op aarde gaan, wist Jezus dat haarfijn. Hij was op weg om uitgeleverd, om ter dood veroordeeld te worden. Stel je voor dat Hij daarvoor weggelopen was, dan hadden we hier op aarde als kerk geen blijde boodschap te verkondigen.

Vasten is geen manier om daarmee bij God de zaligheid af te dwingen. Het hoort ons erbij te bepalen hoe belangrijk het werk van Jezus was -en is- voor onze eeuwigheid.

De diepdonkere kleur paars moet ons daar bewust van maken. Slechts één zondag in de vastenperiode in de veertigdagentijd is de kerkelijke kleur anders (al is dat vaak in de kerken niet te zien, omdat de kerken geen antependium in die kleur hebben), dan verandert het diep-donkere paars in roze-rood, de kleur die op die zondag aangeeft dat het niet altijd donker blijft, dat het licht van Pasen reeds gloort in de morgen.

Ik schreef al: met vasten kun je de zaligheid niet verdienen.

Onze zaligheid krijgen we dankzij Gods genade.

We sluiten af met wat de oude kerkvader Augustinus schreef over de genade: De genade wordt ons niet gegeven, omdat we goede werken gedaan hebben, maar zódat we goede werken kunnen gaan doen. Niet omdat we de wet hebben gehouden, maar zódat we ons aan de wet kunnen gaan houden.

Ds. Hans Tiggelaar.

Leesrooster

Za	20 feb.	1 Petrus 3:1-12	Gelijkwaardig
Zo	21 feb.	1 Petrus 3:13-22	Hoop doet leven
Ma	22 feb.	1 Petrus 4:1-11	Anders zijn: gericht op
Di	23 feb.	1 Petrus 4:12-19	Vuurproef
Wo	24 feb.	1 Petrus 5:1-14	De Heer is je herder
Do	25 feb.	Psalm 38	Roep om hulp
Vr	26 feb.	2 Petrus 1:1-11	Inspanningsverplichting
Za	27 feb.	2 Petrus 1:12-21	Blijf waakzaam
Zo	28 feb.	Psalm 99	Koninklijke waardigheid
Ma	1 mrt.	2 Petrus 2:1-10a	Zonde blijft niet onbestraft
Di	2 mrt.	2 Petrus 2:10b-22	Honden en varkens
Wo	3 mrt.	2 Petrus 3:1-9	Geen traagheid, maar
Do	4 mrt.	2 Petrus 3:10-18	Uitzien naar gerechtigheid
Vr	5 mrt.	Psalm 19	Natuur-wet

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Wijkberichten	3
Noord-West	3
Zuid-Oost	4
Wijk 1	4
Wijk 2	4
PaKaN! jongerenwerker	5
PaKaN!	5
Plaatselijk kerknieuws	5
Gezamenlijke berichten	6
Hervormde gemeente	7
Gereformeerde kerk	8
Algemeen (kerkelijke) berichten	8
Gebedspunten	9
Kopij inleveren	9
Familieberichten	9

Kerkdiensten

Zondag 21 februari

2^e Lijdenszondag / 1^e Zondag in de 40-dagentijd

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. K. Jelsma
Organist: Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst: Mw. L. Thörig
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Gastdames: Mw. D. van Dorland
Mw. J. Veurink-Dogger

Vinkenbuurt

10.00 uur: Geen dienst

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. J.W. Bekhof-Smit
Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Mw. J. Schonewille
Kindernevendienst: Alle groepen
Zie www.pkn-ommen.nl
Online: www.kerkomroep.nl

Witharen

10.00 uur: Geen dienst

Woensdag 24 februari Avondgebed

Hervormde kerk

19.00 uur: Oudste K. Strooboscher
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl

Zondag 28 februari

3^e Lijdenszondag / 2^{de} Zondag in de 40-dagentijd

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. P. Lindhout, Dedemsvaart
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Gastdames: Mw. P. de Jonge
Mw. M. Mijnheer-Visscher

Vinkenbuurt

10.00 uur: Geen dienst

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. J.J.N. Wilmink, Wezep
Organist: Klaas Schaap
Ouderling van dienst: Dhr. J. Heijink
Kindernevendienst: Alle groepen
Zie www.pkn-ommen.nl
Online: www.kerkomroep.nl

Witharen

10.00 uur: Geen dienst

Woensdag 24 februari Avondgebed

Hervormde kerk

19.00 uur: Ds. J. Tiggelaar
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl

Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl

21 februari Collecte Kerk in Actie, Werelddiaconaat (Moldavië, 40 dagentijd 2021)



Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.

De diaconieën

Paasproject kindernevendiensten

De Hervormde en Gereformeerde kindernevendienst volgen samen in de veertigdagentijd het project Levensweg van Kind op Zondag. In deze tijd leven we toe naar Pasen. Het centrale thema is 'Levensweg'. Jezus ging op aarde een weg van vreugde, maar ook van verdriet. Met Pasen vieren we dat zijn weg niet eindigde in de dood: God maakte een nieuw begin. Zijn levensweg is nooit afgelopen! Op zondag 21 februari vertelt het verhaal dat Jezus naar de woestijn gaat waar hij 40 dagen op de proef wordt gesteld door satan. Er zijn wilde dieren, maar ook engelen die voor hem zorgen.

Op zondag 28 februari vertelt het verhaal dat Jezus met drie vrienden een berg op gaat. Boven op de berg worden Jezus' kleren helder wit. Ook verschijnen Mozes en Elia, twee profeten uit vroegere tijden. Er klinkt ook een stem uit de hemel die zegt: 'dit is mijn lieve Zoon, luister naar Hem!' Namens de kindernevendienst kunnen de gereformeerde gezinnen bij Marianne een Gezinsboekje bestellen over de 40-dagen tijd, ✉ nnkremer@hotmail.com.

Namens de Paascommissie
Marianne, Frieda en Maaïke

Hervormde gemeente

Collecten

21 februari

Ommen: Diaconie KiA Werelddiaconaat
Moldavië en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

28 februari

Ommen: Diaconie en Kerk
Uitgangen: Project Kerkrentmeesters /
Zending

Kinderoppas

Geen

Gereformeerde kerk

Collecten

21 februari

Ommen: KiA Werelddiaconaat en Kerk

28 februari

Ommen: Algemeen Christelijke Doelen
en Kerk

Kinderoppas

Geen

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen
binnenkort hun verjaardag te vieren:



Dhr. J.H. Willems
Mw. B.G. Hartholt-Assies
Mw. B.A. Jansen-Bannink
Mw. G.L. Otten-Dankelman
Dhr. J. Hirink
Dhr. M. Schoenmaker
Mw. H. Schottert-Volkerink
Mw. T.L. Westerhuis-Idema
Dhr. J. Hansman
Dhr. A. van der Linde
Dhr. M.A. Wigmans
Mw. G. Bremmer-de Lange
Mw. W. Boezelman-Derks
Mw. A. Knecht-de Goede
Mw. M.H. Schuurman-Schuttert
Mw. R. Enting-Reinders
Mw. H. Winters-aan het Rot
Dhr. J. Dijk
Dhr. H.J. Hogenkamp
Mw. L.J. Jurg-Hondebrink
Mw. H. de Lange-Boksem
Mw. H. Timmerman-Willems

Mw. G.G. Wiegersma-van Beesten
Mw. H.G. Huetink-Bosman
Mw. C. van Oort
Mw. N. van Eldik-Dame
Mw. H. Paarhuis-Runherd
Mw. A.G. Willems-Stirtjan

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend
nieuw levensjaar toe.

Noord-West



Predikant: Ds. J. Tiggelaar

✉ dstiggelaar@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: via coördinator, ma. vrije dag

Coördinator: J. Hemstede

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Pastoraat

In de afgelopen periode zijn er binnen een week twee
gemeenteleden uit onze wijk overleden. Twee zussen Runhart,
beiden op hoge leeftijd.

Op zondag 31 januari overleed Margje Runhart-Runhart in de
leeftijd van 94 jaar. Margje was sinds 4 oktober 2012 weduwe
van Hendrik Runhart. Na een dankdienst voor haar leven op
vrijdag 5 februari jl., in het Hervormd Centrum, werd zij
begraven bij haar man Hendrik op de begraafplaats
Laarmanshoek.

Op donderdag 4 februari 2021 overleed haar zus Johanna (Jo)
Boezelman-Runhart. Zij werd ruim 93 jaar. Jo was sinds
11 november 1996 weduwe van Mannes Boezelman. Na de
dankdienst voor haar leven, eveneens in het Hervormd
Centrum, op 9 februari jl. werd zij begraven bij haar man
Mannes op de begraafplaats Laarmanshoek.
Beide zussen laten kinderen, klein- en achterkleinkinderen na.
Geve de Heer hen allen in beide families sterkte en moed om
verder te gaan met het leven zonder hun geliefde moeder en
oma.

Het Coronavirus heerst nog steeds in Ommen. Iedereen heeft
ermee te maken. Regels van de overheid die ons zijn opgelegd
worden soms maar al te gemakkelijk 'vergeten'. We hopen dat
het aantal besmettingen af zal gaan nemen nu inmiddels de
vaccinatie langzaam op gang is gekomen. Ik hoorde van
hoogbejaarde gemeenteleden dat zij een prik kregen of
moeten gaan krijgen. We hopen dat ze er niet te veel last van
zullen ondervinden en dat het de werking mag hebben die
ervan wordt verwacht.

Nieuwe meldingen van zieken, of andere verdrietig zaken of
blijde dingen uit de wijk, hebben mij in de afgelopen periode
niet bereikt. Wel is bekend dat er een aantal mensen bezig is
met behandelingen en/of kuren. We bidden hen allen toe vol
te houden en hun hoop gevestigd te houden op de Heer die
leven en sterven in zijn hand heeft.

Ds. Hans Tiggelaar

Zuid-Oost



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger
✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Coördinator: F. Kampman
✉ herv-coördinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Rondom de erediensten

De komende twee zondagen ben ik vrij, vanwege vakantie. Ik hoop dat u trouw blijft in het volgen van onze online-diensten. Zo belangrijk dat we juist nu volhouden en actief blijven zoeken naar houvast in het geloof. Ik wens u gezegende diensten toe!

Doopdienst

Omdat twee gezinnen die hun kindje wilden laten dopen tijdens de laatste doopdatum niet konden, hebben we besloten op 14 maart een extra doopdienst te houden. Er is nog plek voor één dopeling meer. Doopouders die deze dag hun kindje willen laten dopen, kunnen zich bij mij melden.

Ons voorgedaan

Op dinsdag 9 februari is overleden op de leeftijd van 95 jaar: Elsje Gerritdina Stegeman-Massier, Els. Sinds 5 oktober 2014 was ze weduwe van Jan Hendrik Stegeman, Henk. In het volgende kerkblad komt een levensloop. Voor nu wensen we de familie troost toe in het verdriet. De kracht van God, die moeder en oma altijd zo sterk heeft ervaren.

Onze zieken

*Dit keer geen namen van zieken. Echter: er zijn genoeg mensen die op dit moment geconfronteerd worden met ziekte. Mensen die in een traject zitten van onderzoeken, behandelingen of een operatie. We wensen iedereen de hulp van de hemelse Vader op de weg die voor je ligt.
*Tegelijk: ook voor mensen die niet direct ziek zijn, is het een zware tijd. En het lijkt zomaar ook nog niet beter te worden... Laten we proberen oog te houden voor mensen in onze omgeving die het allemaal niet meer trekken. Kijken wat we voor hen kunnen betekenen. Misschien dreigt het u zelf allemaal wel teveel te worden. Schroom niet om contact op te nemen met de coördinator van ons pastorale team, Ferdinand Kampman, of met mij. Juist nu kunnen een luisterend oor en een gebed een mens goed doen. En ja, dat kan ook door de telefoon!

Tenslotte

Nu ik mijn bijdrage voor het kerkblad schrijf, ligt er buiten een dikke laag sneeuw. Onze kinderen genieten ervan en vinden het heerlijk om erin te spelen. Anderen kunnen niet wachten tot het voorbij is en ze weer 'gewoon' naar buiten kunnen... Bij 'sneeuw' moet ik altijd denken aan Jesaja 1:18. God zegt tegen zijn volk: 'Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw'. Prachtige woorden, juist nu we weer in de Lijdenstijd / Veertigdagentijd zitten. We gedenken dat Jezus zijn weg naar het kruis ging. Uiteindelijk: om ons te bevrijden van het vuil van onze schuld. Dus inderdaad: om ons rein te maken, wit als sneeuw. Wat een wonder!
Zoals ook in het vorige kerkblad vermeld: van 19-28 februari heb ik voorjaarsvakantie. Eerlijk is eerlijk: dat voelt een beetje dubbel, midden in de coronacrisis. Tegelijk zijn we er als gezin ook wel aan toe. Ik ben blij dat collega Hans Tiggelaar aanwezig is en van harte bereid is mij te vervangen. Zo nodig zijn ook andere predikanten beschikbaar. Mocht u behoefte hebben aan pastoraal contact, neem dan contact op met de coördinator van Zuid-Oost, Ferdinand Kampman.

Ds. Karel Hazeleger

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma
✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra
✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Geboorte

Op 27 januari is Carlijn Diana Nauta geboren. Carlijn is de dochter van Natasja en Martin Nauta en het zusje van Amber. We feliciteren hen van harte met hun dochter en zusje!

In memoriam Jan Arie Schakel

Op 9 februari is Jan Arie Schakel overleden. Hij werd 71 jaar. In 2018 kreeg hij te maken met een groot verlies. Na een ziekbed overleed toen zijn dochter Geerte die met Marc getrouwd was. De afscheidsdienst was afgelopen dinsdag in een dienst in de Gereformeerde kerk. Daarna werd hij begraven op begraafplaats Laarmanshoek. In onze gebeden gedenken we zijn zoon Iwan, schoonzoon Marc en zijn broer Wout. In een volgende Kerkvensters volgt een uitgebreider in memoriam.

Ds. Kest Jelsma

Wijk 2



Predikant: Ds. J.T. Baart
✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. H. Muis
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Verhuivakantie

Over een paar dagen neem ik vakantieperiodes op vanwege onze verhuizing: als alles kan lopen zoals we hopen, wonen we met ingang in maart aan de Fuut. We beseffen drommels goed wat een mazzel we hebben dat we deze stap kunnen zetten. Dankbaar!

In deze periode kunt u gewoon terecht bij de contactpersoon of ouderling van uw sectie. Die wil u altijd verder helpen als het om belangrijke zaken gaat. Mocht er onverhoopt een predikant nodig zijn vanwege een uitvaart in die periode, dan kunt u dat met collega Kest Jelsma overleggen.

In deze periode zal er van mijn kant geen kopij voor het kerkblad zijn. De biddag op 10 maart in Witharen hoop ik wel zelf te doen, mits deze doorgang vindt. Omdat de basisschool bij deze viering betrokken is, is het niet handig om daar een gastpredikant voor aan te trekken.

Geboren

Er heeft gezinsuitbreiding plaatsgevonden bij de fam. Van Elburg-Engberts: op 15 januari is een prachtige zoon geboren. Zijn naam luidt Ivar (Ivar Bjorn). Hierbij feliciteren we zijn ouders Christiaan en Gerdineke, zijn zus Marlieke en broer Yannick en alle familie om hen heen.

Jubilea

Op 6 maart zijn dhr. en mw. Steen-Wissink 25 jaar gehuwd. Van harte!

Op reis

De vijftiendaagse reis naar de Palestijnse Gebieden, Jordanië en Israël wordt voor de tweede keer uitgesteld: juni is niet echt een haalbare kaart. De nieuwe datum is 4-18 oktober en we

gaan ervan uit dat het deze keer wel door kan gaan. Maar ja, we hebben allemaal ervaren wat er met plannen kan gebeuren. Vanwege het uitstel heeft een aantal reisgenoten helaas moeten annuleren: er zijn medische klachten gekomen of iets anders verhinderde deelname. Daarom zijn er enkele plekken vrijgekomen. Natuurlijk moet je op dit moment nog geen reis gaan boeken, maar mocht je geïnteresseerd zijn in deze vrij unieke reis, dan kun je gewoon eens Ed Ellermeijer, Erna Martens of Hans Baart aanschieten/bellen/mailen.

Pop-ups in coronatijd II – ‘dankbaar’

Zo ga ik ze maar noemen, ‘pop-ups’: de theologisch getinte gedachten die bij me opkomen bij de vraag: ‘Wat heeft corona ons gebracht?’, in max. 600 woorden. Ik lees daarbij teksten van gemeenteleden die mij hun gedachten sturen. Vorige keer: ‘Stilgezet worden’. Vandaag: ‘Kwetsbaarheid als dankbaarheid’. Allang klonken in onze samenleving en in kerken stemmen tégen de maakbaarheid van het leven. Niet omdat het leven niet maakbaar zou zijn, want we kunnen als mens waanzinnig veel: geboortebepanking en geboortestimulering, DNA-onderzoek, complexe behandelingen, pijnbestrijding, ziektebestrijding, stervensuitstel of stervensversnelling. We kunnen onszelf verzekeren tegen de dood door veel te bewegen, goed te eten en/of een forse premie te betalen. We kunnen juist zoveel, zeker als je wat geld hebt. Maar we kunnen niet alles. We zijn God niet. Het bestaan is principieel onmaakbaar en dat maakt ons tot kwetsbare, sterfelijke wezens: we kunnen stuk. Er valt vaak nog wel wat te repareren of stimuleren, maar het houdt een keer op met wat we eraan kunnen doen. Rondom kinderen krijgen merken we dat altijd al: kiezen voor een kind is nog steeds hopen dat het komt, ondanks zinvolle zaken als geboorteregulering, 20-wekenecho, mogelijkheden als ivf enz. Als het dan nog niet lukt, merk je aan den lijve de principiële onmaakbaarheid van het leven. Vaak met veel stil verdriet tot gevolg. Toen corona in de eerste golf ons land overspoelde, werd de kwetsbaarheid van ons bestaan vaak benoemd. We wisten bijna niets over het virus en dat maakte onzeker: we hadden het niet in de hand. Kwetsbaarheid was geen onderwerp meer voor een hartige preek of kritische beschouwing op onze verwendte volvette maatschappij, maar kroop in je vezels als een sluimerende, niet-aflatende bezorgdheid. Bij sommigen sloeg de angst om het hart toen covid-19 in henzelf of vlakbij huishield. In de tweede golf van nu - of is het de derde eigenlijk al? - werden we laconieker: wie kreeg niet met corona te maken? Meestal waren de klachten gelukkig mild. Dus moesten de regels strenger, mondkapjes werden gewoon. Onrust in het land sloeg toe, want waren al die harde maatregelen wel terecht? Af en toe werd je echter weer grondig bij de les bepaald door mensen die echt doodziek werden of erger. Kwetsbaar...
Wat doet dat met je? Een heleboel. Dit keer haal ik er het woord ‘dankbaar’ uit. Van de vroegere theoloog Miskotte leerde ik dat bidden niet begint met vragen, maar met danken. Want toen nood vanwege bedreiging en beperkingen mij nieuw leerde bidden, was dat bidden niet zozeer vragen, maar danken: dat we het zo lang zo enorm goed hebben gehad. Dat mijn leven echt niet zorgeloos geweest is, maar dat er wel altijd weer een draai ten goede was gekomen. Dat de kerk eigenlijk een hele mooie gemeenschap bleek - andere gemeenschappen zoals de voetbal en de muziek trouwens ook. Dat mensen in de kern vaak mooie mensen zijn: wat een solidariteit. Dat het gewone leven zo goed was: samen met de boodschappen sjouwen, even bij iemand aanwippen, je oude vader kunnen omhelzen, een feestje bouwen, elke zondag naar de kerk kunnen. De actie ‘Dankbaar’ in november paste wat mij betreft helemaal. Daarbij kwam: dankbaar ook, voor wat nu juist allemaal wél kon. Ongekend!
Een beetje wrang is het, dat je juist die dankbaarheid op zondagmorgen niet kunt uitzingen. En dan heb ik zelf nog de

mazzel dat ik als predikant wel geregeld naar de kerk ga, u niet. Wonderlijk eigenlijk, dat beperkingen en bedreiging dankbaarheid kunnen oproepen. Én spijt, dat ik er vaak veel te weinig bij stilstond. Het is een uitdaging om dat anders te gaan doen. Volgende keer meer over kwetsbaarheid. Vrede en alle goeds wens ik jullie, voor het laatst vanaf de Korhoenstraat!

ds. Hans Baart

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes
✉ tabbes@pkn-ommen.nl

PaKaN!



Activiteiten

Ook dit jaar zijn we, ondanks de coronacrisis, weer met frisse moed digitaal van start gegaan. De eerste interactieve viering van At Eleven heeft inmiddels plaatsgevonden. Gaaf om op deze wijze toch met elkaar verbonden te kunnen zijn en samen te kunnen geloven, zij het vanuit je eigen huis- of slaapkamer en niet samen in één ruimte. Een nieuwe activiteit van At Eleven stond voor zondag 14 februari gepland. Op die dag werd een ontmoetings-wandeling georganiseerd. In tweetallen werd er gewandeld en onderweg kon samen worden nagedacht over de aangereikte onderwerpen. Happy 77 draait volop! Hilarische foto's, filmpjes en opdrachten worden er ingeleverd. Teams, niet alleen de jeugd, strijden fanatiek om de punten. Echt een activiteit voor de gehele gemeente. Ben je benieuwd naar de tussenstand of de ingezonden opdrachten? Check dan onze facebookpagina. Wekelijks wordt er een update geplaatst en is de nieuwe scorelijst te bekijken. Fysieke ontmoetingen in groepsverband zijn helaas nog steeds niet mogelijk. Ook wij hadden dit graag anders gezien, zeker omdat we merken dat de behoefte aan ontmoeting met de dag groter lijkt te worden. Iedereen heeft zo langzamerhand vierkante ogen van het turen naar een beeldscherm en het enthousiasme om deel te nemen aan een activiteit neemt af. Heel logisch... Om die reden zijn we dan ook volop aan het brainstormen over activiteiten die weer mogelijk zijn zodra de regels iets versoepeld zullen worden. Normaal gesproken loopt het seizoen in april af, maar we kijken nu of we in de voorjaars- en zomermaanden toch een aantal buitenactiviteiten kunnen organiseren. De kids en de tieners missen de ontmoeting met elkaar en wij missen hen! Laten we, ook nu de strenge maatregelen nog even gehandhaafd blijven, om elkaar denken en voor elkaar bidden. Loop je vast, of merk je dat je een luisterend oor nodig hebt, neem contact met ons op. We willen er graag voor je zijn!
Winterse groet, PaKaN!

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhagen
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen
Saxenburg Medisch Centrum
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Isala Kliniek
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Hervormde gemeente

31-01 Dhr. en mw. J. Limbeck

Mw. G.H. Hammer-Sluijer.

07-02 Mw. J. Hekman-Grootemarsink

Mw. M. ten Cate

Vinkenbuurt

31-01 Mw. A. den Ouden

07-02 Mw. Stoeten

Gereformeerde kerk, kaartje

03-01 Mw. L. Beniers-Kisteman

10-01 Dhr. en mw. Dijkstra

17-01 Dhr. J. Kremer

17-01 Dhr. A. Kleinjan

24-01 Dhr. M. van Eerbeek

24-01 Dhr. en mw. Wolfert

31-01 Mw. Kuilder

31-01 Dhr. en mw. Van der Veen

Witharen gebouw Irene

07-02 Mw. H. Noordegraaf

Dhr. J. Horsman

Gezamenlijke berichten

5 maart Wereldgebedsdag

Wat is Wereldgebedsdag! Een wereldgebeurtenis. Waarbij we wereldwijd 'Samen bidden, samen vieren en samen delen!' Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw de wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn. En krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde Schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden.

Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Als het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag. Daarmee verenigt Wereldgebedsdag mensen over de hele wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen.

Wereldgebedsdag wil iedereen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen en kan door gebed en actie invloed hebben op mensen en hun omgeving. Het geeft gelegenheid over 'eigen grenzen' heen te zien en zowel maatschappelijk als spiritueel, solidair te zijn met vrouwen over de hele wereld. De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land. Zo wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en praktische toepassing van Bijbelse teksten: mensen delen elkaars zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich daardoor ook solidair met elkaar.

In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag: in meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren.

Omdat wij in Ommen op 5 maart geen viering houden i.v.m. corona, zijn wij heel blij met het initiatief van het landelijke

comité om de viering op te nemen. Deze is (vanaf 25 februari, 10.00 uur) te beluisteren op YouTube, aan de hand van de volgende link: Wereldgebedsdag: <https://youtu.be/zCktIQZ75Mo>, de film duurt 40 minuten. Wilt u meer informatie over Wereldgebedsdag, o.a. gegevens over Vanuatu, de projecten waarvoor gecollecteerd wordt, dan kunt u deze op de internetsite bekijken. Onderstaand gebed is ook geplaatst in de Wereldgebedsdag Nieuwsbrief van februari
Namens het comité Ommen, Evelien Achterberg
God,

we zijn op zoek naar bouwstoffen
om van te leven en te groeien.

We zijn op zoek naar liefde,
naar vriendschap en begrip.

We lijken wel een boom,
die wortelt in de aarde,
die voortdurend zoekt
naar voeding en water.

We zijn op zoek naar wat ons draagt,
de grond van ons bestaan.

God, wees de grond, waarop wij staan.

Geef voeding aan ons leven.

Doe ons groeien en bloeien.

Maak onze wortels taai en sterk,

zodat we houvast hebben,

wanneer het stormt in ons leven

Amen

Kerk in actie, Magazine in de 40-dagentijd



Omdat u niet of nauwelijks in de kerk en De Kern komt, kunnen ze niet op de gebruikelijke wijze worden verspreid. Het magazine sluit aan bij het gezinsboekje, de 40-dagentijd kalender en het symbolisch bloemschikken. U kunt meer hierover

kunt u lezen op de website, pkn-ommen.nl/pasen.

Het magazine met daarin ook veel inspirerende informatie over de zeven werken van barmhartigheid is op te halen bij Gerda van Es.

De 40-dagentijd, op weg naar Pasen

Wanneer dit nummer van Kerkvensters bij u in de bus ligt zijn we op weg gegaan naar Pasen. Dit jaar willen we letterlijk op weg gaan. De interkerkelijke werkgroep rondom Pasen heeft gedurende zes weken zes thema's bedacht met daarbij wandelingen, gelegenheid voor bezinningsmomenten en voor de kinderen doe-opdrachten. De wandeling kunt u individueel of in gezinsverband maken, alle coronaregels in acht nemend. De weken lopen van woensdag tot woensdag. De viering van Aswoensdag ligt achter ons en misschien heeft u de eerste wandeling met bezinningsmomenten al gelopen en beleefd. De eerste wandeling heeft als thema 'De Woestijn', verwijzend naar Marcus 1: 12-15, de verzoeking in de woestijn en staat tot woensdag 24 februari op de website. Dan begint de tweede wandeling met als thema 'De Berg', verwijzend naar Marcus 9: 2-10, de verheerlijking op de berg. Op woensdag 3 maart is de afsluiting en begint de derde wandeling met als thema 'De Reiniging', verwijzend naar Johannes 2:13-22, de tempelreiniging.

De informatie over de thema's en wandelingen staan op de website van de PKN Ommen, tabblad Pasen: <https://www.pkn-ommen.nl/pasen>

De wandeling kan niet in groepsverband gedaan worden. Om toch verbinding met elkaar te beleven willen wij u vragen om een foto of filmpje van uw wandeling te maken, en dat deze kunnen worden getoond op facebook, op de website en na de zondagse viering van PKN Ommen. Deze graag mailen (evenals vragen) naar:

✉ voorzitter-werkgroep-rondom-pasen@pkn-ommen.nl

In het volgende nummer van Kerkvensters zullen de weken

4 en 5 belicht worden. De interkerkelijke werkgroep rondom Pasen wenst u inspirerende wandelingen toe.

Mestactie Werkvakantie Albanië

U bent van ons gewend, dat in de 3^e week van maart vrijwilligers bij u aan de deur komen met organische kippenmest in korrelvorm. De netto opbrengst was bestemd voor Stichting Antwoord (de sponsor van de mest) en de projecten van de Werkvakantie in Albanië en afgelopen jaar ook voor World Servants.

Helaas kan onze jaarlijkse actie in 2021 niet doorgaan. Het coronavirus en de geldende maatregelen maken het voor ons te lastig onze actie te houden.

Namens de Werkgroep Albanië,
Adrie Boessenkool en Gerrit Kobes

Hervormde gemeente



College van Kerkrentmeester Hervormde Gemeente

1. Kerkbalans 2021

Deze heeft ruim € 241.000,00 opgebracht. Allereerst hartelijk dank aan een ieder die hieraan heeft bijgedragen. Het is mooi om financiële betrokkenheid te ervaren. Tevens is het erg fijn om te zien, dat een ieder naar zijn of haar vermogen, hieraan bijdraagt. Wat is en blijft het nodig om uw Hervormde kerk financieel te blijven steunen. Het gemeentewerk is immers het belangrijkste en dit moet blijven doorgaan, ook in dit deel van Gods Koninkrijk.

Begroot voor 2021 is € 258.500,00. Zoals destijds bericht is er voor 2021 een begrotingstekort, wat nu dus met € 17.000,00 toeneemt. Uw financiële bijdrage is hard nodig om te voorkomen dat we blijven interen op onze vermogenspositie, dat moge het duidelijk zijn. De keerzijde is namelijk, dat we anders binnen een aantal jaren onze, met zorg opgebouwde financiële buffer kwijt zijn. Uiteraard zijn er tal van valide redenen aan te geven, waarom het bedrag Kerkbalans afneemt, maar dat doet nu even niet ter zake. Wij moeten als Hervormde gemeente financieel gezond en stabiel blijven en vandaar deze oproep om de Hervormde gemeente in financieel opzicht niet te vergeten. Kunnen wij ook in de komende tijd weer op u rekenen? Als College van Kerkrentmeesters en Kerkenraad zijn wij drukdoende om zeer kritisch te kijken naar onze uitgaven, maar belangrijker nog om te kijken hoe wij meer gelden kunnen genereren. Wij willen u allen vragen om de Hervormde kerk Ommen/Vinkenbuurt te gedenken in uw voorbeden.

2. Legaat

Wij hebben bericht ontvangen, dat er een legaat aan de Hervormde gemeente Ommen is nagelaten van € 5.000,00. Dankbaarheid vervult ons hart.

3. Digitaal/Online collecteren

Tot op heden heeft het digitaal collecteren het mooie bedrag van € 21.000,00 opgeleverd. Heel hartelijk dank hiervoor. Elke zondag tonen we u hiervoor het bankrekeningnummer. Deze kunt u blijven gebruiken.

4. Eindejaarscollecte

Deze heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 7.800,00. Dit is bijna het dubbele van 2019. Ook hieruit blijkt uw betrokkenheid, waarvoor hartelijk dank.

5. Bezetting Kerkelijk Bureau

Wenny Schuurman is per 01-02-2021 voor 12 uur verbonden aan de Hervormde gemeente. De openingstijden van het Kerkelijk Bureau blijven intact, dus dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. Op de dinsdagmorgen is Wenny aanwezig en op de donderdagmorgen Alie Minkjan.

6. Pand Brugstraat 25

Alle werkzaamheden zijn voorlopig opgeschort tot 2 maart.

7. Kerkomroep/Kerkdienst gemist

Zoals bekend kunnen we als Hervormde gemeente naast kerkomroep.nl vanaf december 2020 ook gebruik maken van kerkdienstgemist.nl. Bij kerkdienstgemist.nl maken we gebruik van een 'Bundel aantal kijkers' per maand. We betalen een vast bedrag per bundel en over alles boven deze bundel moeten we als gemeente extra betalen. Nu we maandelijks boven deze bundel uitkomen en om de kosten bij kerkdienstgemist.nl in de hand te houden, vragen we u, als u de reguliere diensten op een ander tijdstip bekijkt of terugkijkt dit te doen via kerkomroep.nl. Dit door het aantal kijkers per maand over beide websites te spreiden en binnen de bundels te blijven. Het blijkt namelijk dat bij het terug- of door de week bekijken van diensten via kerkomroep.nl nagenoeg geen storing oplevert. Gemeenteleden die via commissie kerkomroep Ommen een tv- of luisterkastje hebben, bekijken of luisteren de diensten via kerkomroep.nl. We rekenen op uw medewerking om samen als gemeente de kosten van het bekijken van de kerkdiensten via internet beheersbaar te houden.

8. Zonnepanelen

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, hebben wij geïnvesteerd in zonnepanelen (duurzaamheid). We kunnen u berichten, dat we deze nu daadwerkelijk in gebruik hebben genomen.

R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK

Bericht van de kerkenraad

Op het moment dat ik dit schrijf, bevinden we ons nog volop in de alsmaar voortdurende coronacrisis. Wie had dit een jaar geleden gedacht! En niemand weet hoe lang dit nog gaat duren. Als gevolg van de lockdown en de restricties die er in verband met het coronavirus gelden, is het op dit moment niet mogelijk om als kerkenraad fysiek te vergaderen. Zodra dat kan, pakken we dat weer op. Ondertussen gaat het kerkelijk leven, zoveel als mogelijk is, gewoon door. Echter gaat het niet zoals we altijd gewend waren, maar gelukkig hebben we de beschikking over goede middelen zodat de zondagse erediensten op afstand online zijn te volgen. Daarnaast wordt er nagenoeg elke week op woensdagavond een gebedsdienst gehouden. Dit wordt interkerkelijk opgepakt. Mooi dat voorgangers van alle kerken hieraan meedoen. Onlangs heeft u bij de afkondigingen gehoord wat de opbrengst is van de laatste kerkbalans. Rijk Stobbelaar gaf aan dat de opbrengst zo'n € 25.000,00 lager is uitgevallen dan begroot. Ondanks een tekort zijn we dankbaar dat er zoveel mensen vrijmoedig een bijdrage hebben toegezegd en op die manier, ook financieel, meewerken aan de opbouw van Gods koninkrijk. Laten we met elkaar God bidden om inzicht en wijsheid om op een goede manier met de ontstane situatie om te gaan.

Dhr. J. van den Beukel ☎ 456620

Aanbeveling ambtsdragers

Naast de benodigde financiën, zijn er ook ambtsdragers nodig. God heeft ons geschapen en talenten gegeven. Sommige mensen gebruiken hun talenten in bijvoorbeeld hun dagelijkse werk of bij de uitoefening van een sport. We gebruiken die talenten, omdat we het leuk vinden en we er meestal ook goed in zijn. Heeft God u ook talenten gegeven om mee te bouwen aan Zijn koninkrijk?

Als kerk maken we allemaal deel uit van het lichaam van Christus. Elke deel van het lichaam doet ertoe. Het ene deel is niet belangrijker dan het andere. Ze kunnen niet zonder elkaar! Elk mens heeft talent ontvangen, maar zetten we dat ook zo in, dat het ervoor zorgt dat het lichaam functioneert tot eer van Zijn naam?

Om een levende gemeente te zijn en te blijven kan niets gemist worden. Dat is ook de reden dat ik, namens de kerkenraad, een dringend beroep op u doe. Er zijn verschillende vacatures te vervullen. Dit geldt voor zowel Ommen als Vinkenbuurt. Het gaat daarbij om de volgende vacatures:

Scriba

Penningmeester van het College van Kerkrentmeesters

Pastoraal ouderlingen
Ouderling kerkrentmeester
Diaken (Vinkenbuurt)
Ouderlingen t.b.v. PaKaN!
Pastoraal medewerkers

Voelt u zich geroepen om uw talent als ambtsdrager of medewerker in te zetten tot opbouw van Zijn Koninkrijk? Dan kunt u uw naam doorgeven aan de scriba van de kerk, dhr. Koos van den Beukel. Zijn gegevens vindt u elders in dit blad. Daarnaast wil ik u vragen: mocht u gemeenteleden kennen die u aanbeveelt om een ambt te vervullen, geef hun naam door aan de scriba.

Commissie eredienst

Naast ambtsdragers zal er ook een commissie eredienst ingesteld worden. De taak van deze commissie is voorbereiden van erediensten en hierin mogelijke vernieuwingen verwerken. Ook hiervoor zoeken we mensen die deze kar willen gaan trekken. Laat het weten als u zich hiervoor wilt aanmelden. Ook hiervoor geldt dat u zich kunt opgeven bij de scriba.

Namens de kerkenraad, Marinus Dunnewind

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Giften

Voor de kerk

€ 1.026,00 voor de collecte via de bank

€ 67,00 via de app voor de kerk

€ 50,00 voor de collecten via kerkelijk bureau

€ 50,00 uit dankbaarheid

Voor de diaconie

€ 50,00 via de collecte app

Hartelijk dank

Gereformeerde kerk



Vergaderingen

1 maart Wijkraden 1 en 2

8 maart Moderamen KK

15 maart Kleine Kerkenraad

22 maart College van Kerkrentmeesters

22 maart Diaconie

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Wij kunnen u melden dat we een zeer mooie opbrengst hebben behaald betreffende de actie Kerkbalans, met als thema: 'Geef voor de Kerk van morgen'.

Tot nu toe (9 februari) is het toegezegde bedrag €364.303,88 wat ten opzichte van 2020 een verhoging is van ruim €9.000,00.

Geweldig om te zien wat de Kerk u waard is! Dank daarvoor! Daar de werkzaamheden voor het personeel van De Kern op een laag pitje staan hebben we de aanvraag voor fase 4 en 5 weer ingediend t.a.v. de NOW regeling.

N.a.v. vragen betreffende verhuizing, verjaardagen 80+, uitschrijvingen en het vermelden daarvan in Kerkvensters, hieronder de spelregels hoe de ledenadministratie dit verwerkt.

Als ledenadministratie geven wij het volgende door voor vermelding in Kerkvensters:

- Ingekomen van

- Vertrokken naar

- Verhuizing binnen de gemeente

Standaard is dat vermelding plaats vindt in Kerkvensters. Als mensen niet willen dat een dergelijke vermelding in

Kerkvensters komt, moet men dit zelf aangeven bij de ledenadministratie.

Het lastige is dat mensen veelal niet weten dat na een verhuizing de adresgegevens aangeleverd worden via de gemeentelijke basisadministratie en daardoor mensen ervan opkijken dat dit dan in Kerkvensters vermeld wordt.

Wat betreft de lijst met 80+ jarigen, ook dit wordt vermeld, tenzij men zelf aangeeft bij de ledenadministratie dit niet te willen.

Uitschrijvingen worden niet vermeld in Kerkvensters.

We hopen dat het nu duidelijk is hoe de ledenadministratie te werk gaat. Bij vragen kunt u mailen naar:

✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Namens het CvK, Jan Meulenkamp.

Huispaaskaars 2021 kan besteld worden!



Juist in deze donkere tijden kan het fijn zijn om de verbondenheid met elkaar te voelen. Hoe mooi is het dan als we thuis tijdens de kerkdienst onze eigen paaskaars aan kunnen steken. Samen verbonden door het licht. Dit jaar wordt de Paaskaars aangeduid met de Beschermd Aarde.

De versiering staat symbool voor de bescherming van God voor onze aarde, welke we momenteel zo enorm nodig hebben met de corona-pandemie. Het is het verlangen van iedereen dat Gods handen de Wereld zal behoeden voor alle gevaren die nu zo dichtbij zijn gekomen, maar ook het vertrouwen dat Hij ons weer zal leiden naar betere tijden zoals

beschreven in Psalm 138:8

Bestellen kan tot uiterlijk 21 februari bij Lammy Timmerman: De kosten: 25 cm € 20,50, 30 cm € 27,00, 40 cm € 33,75 en 60 cm €58,95. Te zijner tijd kan het bedrag overgemaakt worden op rek nr. van geref. kerk

NL 21 RABO 0348904312 ovv Paaskaars 2021

Taakgroep Eredienst.

Collecten, giften en Givtapp

Januari

Collecte diaconie

€ 697,00

Giften diaconie

€ 352,84

Givt app

€ 1.248,76

Hartelijk dank

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

Nieuws van de TVG Rijssen

Als cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden zijn we gewend geregeld een stukje te schrijven in de kerkbladen. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte blijft van wat er bij ons speelt.

De laatste tijd hebben we weinig van ons laten horen. De reden kunt u raden: als gevolg van de coronacrisis lag de cursus stil. Inmiddels willen we met u delen dat we de moeilijke, maar voor ons gevoel onvermijdelijke, beslissing hebben genomen de cursus voor dit seizoen definitief stop te zetten. De belangrijkste redenen hiervoor zijn, dat het nog altijd onduidelijk is wanneer we eventueel weer kunnen beginnen en dat er inmiddels zoveel lessen zijn vervallen dat het onmogelijk is deze voor de zomervakantie nog in te halen. Het huidige cursusjaar moeten we als verloren beschouwen. We hopen na de zomervakantie een nieuwe start te kunnen maken. Omdat de lessen dit seizoen niet meer doorgaan, is er dit jaar dus geen open lesmorgen. Daarmee vervalt een mooie mogelijkheid om kennis met onze cursus te maken. Mocht u toch meer over de cursus TVG Rijssen willen weten, dan verwijzen we u naar de website van de Hervormde gemeente

Rijssen, www.hervormdrijssen.nl. U vindt ons als Theologische vorming onder Activiteiten, Toerusting, zending en overige. Als u bepaalde vragen over onze cursus heeft, kunt u ook direct contact opnemen met onze secretaresse, mw. Ria Harbers (riaharbers@gmail.com), of met mijzelf (k.a.hazeleger@hetnet.nl). Wie weet dat we elkaar in de toekomst op de cursus tegenkomen!

Ds. Karel Hazeleger, cursusleider



De digitale 40-dagenretraite 2021 van de jezuïeten

Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op

Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans.

Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven. Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 'Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de tijd genomen om de retraite te doen, omdat er thuis veelal geen stilte is'. 'Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag/kan liften met m'n Rooms Katholieke familie!'.

'De Digi-tijd breekt aan! Gezien er steeds meer kerken niet meer actief zullen zijn, zullen wij gelovigen moeten leren gebruik te maken van de digitale mogelijkheden zodat we pelgrims blijven en geen dolers worden'.

'Kom niet tot werkelijk mediteren, maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning'.

Aantal deelnemers

Voor deze veertiende digitale retraite van de jezuïeten rekenen we op 20.000 retrainanten uit Nederland en Vlaanderen.

Hoe? Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via 40dagenretraite.org. Ze ontvangen gedurende de 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail.

Zoom-meditaties

Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze geleide meditaties verschijnen ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn.

Inspiratie

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek op ignatiaansbid-den.org/gastenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen.

Een productie van ignatiaansbidden.org

Zij verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.



Gebedspunten

Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan.

Bid en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we bidden dat we al onze zorgen en moeilijkheden bij God zullen brengen en in Zijn Hand zullen leggen, in vertrouwen dat Hij ons ziet en redt.



Laten we, in deze voor velen moeilijke tijd, bidden dat we de hoop op God nooit zullen verliezen, door de kracht van de Heilige Geest.



Laten we God danken voor de kleine dingen waarvan we dagelijks mogen genieten: een kop koffie, een warm huis, een lekkere maaltijd, enz.



Laten we bidden voor mensen die het psychisch zwaar hebben als gevolg van de coronacrisis door o.a. extra werkdruk, thuiswerken, financiële problemen of eenzaamheid/verveling.



Laten we in verbondenheid met de rest van de wereld tijdens de Wereldgebedsdag (5 maart) bidden om Gods genade en Kracht voor onszelf en voor de wereld in nood.



Laten we God danken voor de financiële middelen die zijn binnengekomen bij de actie Kerkbalans. Dank God voor de bereidheid bij mensen om de kerk financieel te ondersteunen.



Laten we bidden dat we in de 40-dagentijd voor Pasen tijd zullen nemen voor bezinning en inkeer. Dat we steeds meer zullen beseffen wat Jezus voor ons heeft gedaan en dankbaar Gods genade zullen aannemen.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres:

✉ gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kopij inleveren

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 5 maart.

De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 23 februari voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail bij:

Redactie Kerkvensters

Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.

De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte.

Eindredactie Kerkvensters

Bereikbaar via ✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

Website

PKN gemeenten Ommen:

www.pkn-ommen.nl

✉ info@pkn-ommen.nl

Familieberichten