

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

20^{ste} jaargang No.6

Vrijdag 19 maart 2021

Meditatie

Levensweg

Het Paasproject van de kindernevendienst dit jaar heet: 'Levensweg'. Elke zondag wordt er in onze kerkdiensten aandacht aan besteed. Mooi dat dit ook in deze tijd van online diensten gewoon doorgaat!

De kinderen volgen de 'weg' van Jezus. Die weg lijkt dood te lopen. Immers: de weg van Jezus loopt uit op het kruis. Daar zal Jezus sterven...

En toch heet het project niet 'Doodlopende weg' ofzo. Nee. 'Levensweg'. Veelzeggend. Leerzaam. Van begin af aan stond vast dat de dood van Jezus niet het einde zou zijn. Via de dood zou de weg van Jezus leiden naar het leven. De weg van Jezus was een 'levensweg'!

Bijzonder om in het evangelie te lezen dat Jezus dit zelf al zegt. Marcus 8:31, bijvoorbeeld. Wat wel genoemd wordt: de eerste aankondiging van het lijden. Nadat Jezus heeft gezegd dat hij zal gaan lijden en sterven, zegt hij heel duidelijk dat hij 'drie dagen later' weer zal 'opstaan'. Niet alleen het sterven van Jezus stond van tevoren al vast – hetzelfde gold voor zijn opstanding!

Dat plaatst zijn hele sterven ook in een ander perspectief. Het was niet maar iets wat hem overkwam. Door te sterven ging hij de weg van God die een hoger doel diende. Wat dat doel is, vind ik zelf prachtig verwoord in Marcus 10:45. Daar wordt het zelfs het doel van zijn hele leven genoemd. Jezus kwam op aarde om 'zijn leven te geven als losgeld voor velen.'

Daar word je stil van. En misschien is daar de tijd voor Pasen ook wel voor bedoeld. Losgeld geef je om mensen te bevrijden. Jezus gaf zijn leven als losgeld om ons te bevrijden. Te bevrijden van het duister, waar we zonder Jezus in gevangenen zitten – misschien wel zonder dat we het door hebben. Ongelooflijk. Jezus offert zijn leven op voor onze vrijheid...

Levensweg.

Dat gaat dus ook niet alleen over Jezus. Het gaat over ons. Zijn eigen weg gaat via de dood naar het leven. Maar zo geeft hij ook ons het leven!

'Alles wat over ons (!) geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen.'

(Lied 556:1a)

'Ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.'

(Lied 556:4b)

Ds. Karel Hazeleger

Leesrooster

Za	20 maart	Jozua 8:13b-29	Overwinning
Zo	21 maart	Jozua 8:30-35	Voorleesdag
Ma	22 maart	Jozua 9:1-15	Misleid
Di	23 maart	Jozua 9:16-27	De eed blijft geldig
Wo	24 maart	Jozua 10:1-15	De zon blijft
Do	25 maart	Jozua 10:16-28	Verslagen koningen
Vr	26 maart	Jozua 10:29-43	Veldslagen
Za	27 maart	Jozua 11:1-15	In opdracht van
Zo	28 maart	Marcus 11:1-11	Erepalmen
Ma	29 maart	Marcus 11:12-26	Het gaat om de
Di	30 maart	Psalm 118	Getuigenissen in
Wo	31 maart	Marcus 14:1-11	Weet je wel wat
Do	1 april	Marcus 14:12-72	Maaltijd en meer
Vr	2 april	Marcus 15:1-47	Werkelijk, deze

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Wijkberichten	3
Noord-West	4
Zuid-Oost	4
Wijk 1	4
Wijk 2	5
PaKaN! jongerenwerker	5
PaKaN!	5
Plaatselijk kerknieuws	5
Gezamenlijke berichten	6
Hervormde gemeente	6
Gereformeerde kerk	7
Algemeen (kerkelijke) berichten	8
Gebedspunten	8
Kerkelijke adressen etc.	8
Familieberichten en posters	9

Kerkdiensten

Zondag 21 maart

6^e Lijdenszondag / 5^e Zondag in de 40-dagentijd

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. J.D.Th. Wassenaar,
Hellendoorn
Organist: Gert Diepeveen
Ouderling van dienst: Mw. G. Timmerman
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer: Mw. P. de Jonge
Dhr. J. Kroon

Vinkenbuurt

10.00 uur: Geen dienst

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal
Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Dhr. J. Schinkelshoek
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl

Witharen

10.00 uur: Geen dienst

Woensdag 24 maart Avondgebed

Hervormde gemeente

Ommen

19.00 uur: Ds. J.T. Baart

Zondag 28 maart

7^e Lijdenszondag / 6^e Zondag in de 40-dagentijd

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. G.A. Trouwborst,
Nieuwleusen
Goede Vrijdag H.A.
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Mw. L. Thörig
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Gastheren: Dhr. W. ten Kate
Dhr. A. Schuurman

Vinkenbuurt

10.00 uur: Geen dienst

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. J.T. Baart
Organist: Klaas Schaap
Ouderling van dienst: Mw. J. Breteler
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl

Witharen

10.00 uur: Geen dienst

Dinsdag 30 maart Avondgebed

Hervormde gemeente

Ommen

19.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger

Woensdag 31 maart Avondgebed

Hervormde gemeente

Ommen

19.00 uur: Ds. H. de Hullu

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag

Hervormde gemeente

Ommen

19.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger
Heilig Avondmaal
Organist: Lydia Volkerink
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Gastdames: Mw. J. Dankelman
Mw. J. Hofmeijer

Gereformeerde kerk

Ommen

19.00 uur: Ds. J.T. Baart
Online: www.kerkomroep.nl

Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl

Paasproject kindernevendiensten

Zondag 21 maart Onder de grond

De kindernevendienst van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk volgen samen het paasproject van Kind op Zondag. Een paar Grieken die in Jeruzalem Pesach vieren, willen Jezus graag zien. Jezus vertelt over een graankorrel, die moet sterven om vrucht te dragen. Zo zal het ook met hem gaan. Er zal iets nieuws beginnen dat nog veel groter en mooier is. Wat dat is, beseffen we

amper, daar kunnen we hooguit over dromen en naar verlangen, er zo nu en dan een glimp van opvangen en ondertussen 'grondwerk' verzetten.



Zondag 28 maart Palmzondag – Op weg

Het is vandaag Palmzondag. Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen leggen mantels op de weg en zwaaien met palmtakken, terwijl ze roepen: 'Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.'



Meer informatie vinden jullie op de website van de kerk onder de gemeenteberichten.

Hervormde gemeente

Collecten

21 maart

Ommen: Diaconie en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

28 maart

Ommen: Diaconie en Kerk
Uitgangen: PaKaN! / zending

2 april

Ommen: Diaconie en Kerk
'Aan tafel' Project ZWO
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Kinderoppas

Geen

Gereformeerde kerk

21 maart Voor de mensen in Colombia, onderwijs voor werkende kinderen in Colombia



Crisis in Colombia: "Ook al moet ik door de donkerste dalen, God is bij ons"

Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in het vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Stichting Kleine Arbeider biedt onderwijs aan deze kinderen en maakt hen weerbaar om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Hieronder leest u hoe Stichting Kleine Arbeider Amanda en haar dochter helpt.

Amanda woont met haar dertienjarige dochter Danna in de wijk Kennedy, waar ook het centrum van stichting de Kleine Arbeider (FPT), partner van Kerk in Actie, gevestigd is. De wijk heeft code oranje gegeven doordat er al 1000 mensen besmet zijn met het virus. Bewoners van de wijk mogen hun huis alleen verlaten om boodschappen te doen of medicijnen te kopen. Zo wordt het aantal verplaatsingen van mensen zoveel mogelijk beperkt. De situatie heeft Amanda en haar dochter overvallen. 'Ik ben kostwinner en verdien ons brood door drie keer per week huizen schoon te maken. Door de pandemie verloor ik mijn baan en nu kan ik onze huur niet meer betalen en geen eten kopen.' Tot overmaat van ramp is de vader van Danna aan het begin van de lockdown naar een andere stad vertrokken, zonder ook maar iets van een briefje of geld achter te laten. 'Mijn familie woont ver weg en kan ons ook niet helpen.' Uit wanhoop is Amanda naar haar huisbaas gegaan om uitstel van betaling van huur te vragen. 'Ik voel me erg gestresst door dit alles en vind het ook erg voor mijn dochter om mij zo te zien. Het is erg moeilijk om én geen geld én geen baan te hebben.' Ook voor Danna is de situatie moeilijk. Thuis de schoollessen volgen is een uitdaging omdat er in huis maar beperkt toegang is tot internet. 'In quarantaine zijn is moeilijk, maar als moeder en dochter zijn we dichters naar elkaar toegroeid en waarderen we nu meer wat we wel hebben,' vertelt Amanda. Stichting de Kleine Arbeider (FPT), steunt Amanda en haar dochter in deze moeilijke tijd. 'Ze bellen ons regelmatig om te vragen hoe het met ons gaat,' vervolgt Amanda. 'Dat geeft ons hoop en moed om door te gaan. We weten dat we er niet alleen voor staan.' De woorden van Psalm 23 zijn een grote troost voor moeder en dochter in deze onzekere tijd. Amanda: 'Uit Psalm 23 leer ik dat de Heer mijn herder is. Zelfs al moet ik door de donkerste dalen waar geen hoop is, Hij zal ons leiden. God helpt ons om na te denken over alles wat we met onze aarde doen.' Amanda vertrouwt op God: 'Zolang Hij bij ons is, komt alles goed. We moeten thuisblijven om de zorg te ontlasten en de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.'

Collecten

21 maart

Ommen: Project ZWO en Kerk

28 maart

Ommen: World Servants en Kerk

Kinderoppas

Geen

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Dhr. W. de Vries
Dhr. D. van der Zwaag
Mw. J. Hogenkamp-van der Linde
Dhr. J. Veldman
Dhr. F.J. Horsman

Mw. H. Paarhuis-Groen
Mw. G. Meijer-Schepers
Mw. G.J. Stegeman-Runhart
Dhr. G.H. Hekman
Dhr. O. Kramer
Dhr. G.A. de Roos
Dhr. H. Aalpol
Dhr. B. Makkinga
Dhr. H.J. Poortier
Mw. F. Haasjes-Schieving
Mw. A.R. van Gerresheim-Eggengoor
Mw. G. Veneman-Leemhuis
Dhr. F. Horsman
Mw. J. Arnoldussen
Dhr. W. Dijkstra
Mw. K. Groothuis-Spijker
Mw. E. den Uijl-van der Laan

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Noord-West



Predikant: Ds. J. Tiggelaar

Bereikbaar: dstiggelaar@pkn-ommen.nl
via coördinator, ma. vrije dag

Coördinator: J. Hemstede

herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

We zijn op weg naar de herdenking van het lijden en sterven van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Aan het eind van de periode, die dit nummer van Kerkvensters beslaat, komen we aan in de, zoals dat genoemd wordt, 'Stille Week', met daarin de Witte Donderdag, de Goede Vrijdag en de Stille Zaterdag. Op het moment dat ik dit schrijf is de verwachting dat de vieringen anders zullen zijn dan andere jaren. We leven dit jaar nog met de door de overheid opgelegde beperkingen. Voor wat betreft het samenkomen in de diensten heeft de kerkenraad besloten de diensten nog online te houden. Laten we hopen en bidden dat volgend jaar de vieringen weer met de hele gemeente kunnen worden gehouden, zoals we gewend waren in Ommen en in Vinckenbuurt.

Vanuit de wijk is er deze keer niet veel te melden. Er zijn wel gezondheidsproblemen en andere zaken in de wijk bij mij bekend, maar niet ieder wil dit vermeld hebben in Kerkvensters. Aan de ene kant respecteren wij dat zij dit niet willen, aan de andere kant vinden we het ook jammer.

Wanneer niet bekend is wat er speelt en wie het betreft kunnen andere gemeenteleden ook niet meebidden en meeleven. Wij zijn toch allen leden van het ene lichaam? In 1 Kor. 12 lezen we: 'Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect wordt behandeld, delen alle andere in die vreugde.' Laten we daarom vreugde en verdriet met elkaar delen en zo ook kunnen omzien naar elkaar.

Ieder die met gezondheidsproblemen kampt, onderzoeken moet ondergaan, rust moet houden, behandeld wordt voor welke kwaal ook, wordt sterkte toegewenst. We bidden voor hen dat zij de rust mogen vinden dit alles te ondergaan in de hoop en de verwachting van herstel of verlichting van de klachten. God is nabij.

Verdriet is er bij de familie Veurink. Zij -en ook wij als wijk Noord-West- zijn geschokt door het plotselinge heengaan van Karst. Laten we bidden voor Simone en hun kinderen, voor de ouders, voor de broer van Karst, Arjan, die in onze wijk woont, en voor allen die door zijn heengaan in rouw zijn. Moge God

hen allen de kracht geven om te kunnen omgaan met dit verlies.

Ds. Hans Tiggelaar

Zuid-Oost



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger

Bereikbaar: dshazeleger@pkn-ommen.nl
zaterdag vrije dag

Coördinator: F. Kampman

herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Rondom de erediensten

De invulling van de zondagse diensten de komende periode blijft helaas onzeker. Houdt u vooral de website en eventueel de afkondigingen in de gaten!

Wanneer ik de komende weken zelf voorga is ook nog niet helemaal bekend. Vast staat in elk geval dat ik ben ingeroosterd voor een extra vesper op dinsdagavond in de Stille Week, 30 maart, 19.00 uur, online te volgen vanuit de Hervormde kerk. Deze vesper zal in het teken staan van de afsluiting van de themawandelingen vanuit de Werkgroep rondom Pasen.

Verder hoop ik volgens het rooster voor te gaan in de avonddienst op Goede Vrijdag in de Hervormde kerk. We lezen waarschijnlijk Johannes 19:16b-30. Centraal staan de woorden van Jezus in vers 28, 'Ik heb dorst'. We gedenken het sterven van Jezus niet alleen door erover te lezen uit de Bijbel, maar ook door samen het avondmaal te vieren. Zet u van tevoren thuis weer zelf een stukje brood en een bekertje wijn klaar? Hoe wonderlijk ook: zo hopen we gezegend te worden rondom het kruis van Jezus.

Jubileum

Op vrijdag 26 maart hopen Egbert en Johanna Scholten 50 jaar getrouwd te zijn. We willen ze daar van harte mee feliciteren, samen met de kinderen, kleinkinderen en hun achterkleinkind! Na alles wat ze hebben meegemaakt is het extra bijzonder dat ze dit jubileum mogen vieren! We wensen ze – ondanks alle beperkingen – een mooie dag toe, en vooral: Gods zegen voor de toekomst.

Tenslotte

Op weg naar Pasen wens ik iedereen het licht van Christus toe. Hoe donker het voor je gevoel ook is: de duisternis heeft niet het laatste woord. En de stralen van Christus dringen door tot in de verste hoekjes!

Ds. Karel Hazeleger

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma

Bereikbaar: dsjelsma@pkn-ommen.nl
ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra

geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Bij de kerkdiensten

Op zondag 21 maart mag ik voorgaan in de onlinedienst waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt. Als het over de viering van het Avondmaal gaat dan weten we vaak wel iets te zeggen over de 'buitenkantdingen' zoals wijn/druivensap of lopend/zittend of over de vraag of je belijdenis moet hebben gedaan voordat

je aan de viering mee doet. Over de binnenkant, over de betekenis en de beleving van deze viering, spreken we wat minder (gemakkelijk). Voor de dienst van zondag 21 maart heb ik een aantal gemeenteleden gevraagd te willen verwoorden wat voor hen de betekenis en beleving is van het ontvangen van brood en wijn. Hier zijn korte filmpjes van gemaakt die tijdens de dienst worden vertoond.

Meerdere gemeenteleden stuurden mij de afgelopen tijd een lied op de melodie van psalm 42, geschreven door ds. André Troost dat gaat over het verlangen weer samen naar de kerk te kunnen gaan. Omdat dit lied blijkbaar velen geraakt heeft, zal ik dit lied in de beamerpresentatie laten opnemen om dit na de dienst van 21 maart te laten zien en horen.

Ds. Kest Jelsma

Wijk 2



Predikant: Ds. J.T. Baart

✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. H. Muis

✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

I.v.m. vakantie zijn er geen wijkberichten.

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes

✉ tabbes@pkn-ommen.nl

PaKaN!



Team ZOFIT21 winnaar Happy77!

Als teamnaam hebben wij gekozen voor ZOFIT21 (omdat wij Covid19 snel willen vergeten...). Wat een verrassing toen de jury van PaKaN! voor HAPPY77! op zaterdagavond 27 februari in een feestelijke bus bij ons voor de deur stond! We hebben wekenlang lol gehad bij het uitvoeren van vreemde, leuke, pittige, lekkere en vrolijke opdrachten en natuurlijk... de BINGO. Het was heel leuk om elke week op Facebook te zien hoe alle teams de opdrachten deden. En wat een goede organisatie van wekenlang vermaak voor jong en oud. PaKaN!-team bedankt daarvoor!

We hebben als team ZOFIT21 genoten van de overwinningstaart en de wisselbeker heeft een mooi plekje gekregen bij ons totdat we 'm weer mogen verdedigen...

Groetjes van Bjorn, Romy, Julia, Willeke, Elselien, Michel en Gertine

27 februari was de bekendmaking van de winnaars van Happy 77! Een spel dat mega fanatiek gespeeld is door verschillende teams! In 5 weken tijd konden ze 77 ludieke opdrachten doen om punten te verzamelen. Wat hebben we een lol gehad, ook als organisatoren! ZOFIT21 heeft de meeste punten binnengehaald en heeft de wisselbeker trots en Happy in ontvangst genomen! Verbaasd maar blij! Wisselbeker zegt het al, er komt nog een volgende keer! Hopelijk zijn er naast de 11 teams die al meededen nog meer deelnemers, hopelijk tot dan! Houd Kerkvensters, de website en Facebook van PaKaN! in de gaten voor alle komende activiteiten!

Ellen Touwen

Activiteiten PaKaN!

Tijdens de persconferentie van 8 maart konden we horen dat enkele maatregelen onveranderd blijven, maar dat er op andere vlakken een kleine versoepeling plaatsvindt. Er mag weer iets meer. Minister De Jonge heeft zelfs uitgesproken dat als het R-getal onder de 1 kan blijven, er rond Pasen weer verdere versoepelingen mogelijk zijn. Hoe fijn zou dat zijn? Tot die tijd moeten we helaas nog op de huidige voet doorgaan, maar dat gaat ons lukken!

PaasChallenge 2021

Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling... Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overall kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Welkom bij de PaasChallenge 2021!

Je duikt diep in de historische achtergrond van het paasverhaal, je bent een karakter uit de tijd van Jezus. Je kiest zelf welk karakter je bent. Tijdens de tocht los je puzzels op om te raden op welke locatie je bent in 'Jeruzalem' en je maakt keuzes die jouw karakter zou maken.

De PaasChallenge is volledig coronaproof en is geschikt voor iedereen. Alle leeftijden kunnen meedoen.

In De Dante wordt een route uitgezet die van 28 maart tot 5 april gelopen kan worden. Onze tieners zullen zondag 28 maart als eerste van start gaan.

De route staat vrij voor iedereen, maar houd je wel aan de regels: maximaal 2 personen óf 1 huishouden.

Wil je meedoen? Kijk dan op de website voor meer informatie en wat je hiervoor moet doen.

Heeft u al besteld?

Het paasontbijt zal dit jaar anders zijn dan andere jaren. In plaats van een gezamenlijk ontbijt kunt u nu een heerlijk paasontbijt bestellen. De (nieuwe) jeugddiaconie van PaKaN! gaat samen met jongeren de ontbijtjes maken en bezorgen in de gemeente Ommen. Leuk om voor jezelf te bestellen, maar ook leuk om weg te geven en dus te bestellen voor iemand anders. Zeker in deze moeilijke tijd een leuk gebaar richting de ander. Dit teken van verbondenheid past bij het thema van de zeven werken van barmhartigheid: ik ben er voor jou. De royale paasontbijtjes kosten € 7,50 p.p. en voor kinderen t/m 6 jaar is er een kinderontbijt voor € 5,-. De opbrengst van deze actie gaat naar stichting Europa Kinderhulp. Ontbijtjes kunnen besteld worden door te mailen naar: jeugddiaconaat@pkn-ommen.nl. Na bestelling ontvangt u een mail hoe u kunt betalen. Bestellen kan t/m 26 maart. Bestellen kan ook via bijgevoegde QR-code.



Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhagen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Saxenburg Medisch Centrum

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Hervormde gemeente

28-02 Fennie en Bert Dubbink
Betsie Kroon

07-03 Dhr. J.W. Roozeboom
Mw. H. Bijl

10-03 Bloemstuk naar Oldenhaghen

Vinkenbuurt

28-02 Dhr. en mw. Hasselo

07-03 Dhr. J. Ruiterkamp

Witharen gebouw Irene

28-02 Fam. Hamhuis

Voor iedereen

Nu we Paasfeest 2021 gaan vieren, is het voor iedereen moeilijk. U weet wat ik bedoel, maar toch...

De Heidelbergse catechismus zondag 1, troost ons in leven en sterven: dat ik niet van mezelf ben, maar van Jezus Christus, die met zijn dood en opstanding mij (ons) verlost heeft, en ons uitzicht geeft naar het Vaderhuis. Bij alle beslommingen van het dagelijks leven nu, mogen we vasthouden:

'de Heer is waarlijk opgestaan' Twijfel?

'Thomas, zie mijn handen', Johannes 20 vers 24-28.

G. Tolsma

Gezamenlijke berichten

De 40-dagentijd, op weg naar Pasen

Wanneer dit nummer van Kerkvensters bij u in de bus ligt, zijn we op onze weg naar Pasen al bijna in de Stille Week aangekomen. De interkerkelijke werkgroep rondom Pasen heeft gedurende zes weken zes thema's bedacht met daarbij wandelingen, gelegenheid voor bezinningsmomenten en voor de kinderen doe-opdrachten.

Zoals we al eerder schreven: de wandeling kunt u individueel of in gezinsverband maken. Neem daarbij alle coronaregels in acht. De weken lopen van woensdag tot woensdag.

Misschien heeft u de eerste vijf wandelingen met bezinningsmomenten al gelopen en beleefd en bent u van plan om een dezer dagen de zesde en laatste wandeling te lopen of te fietsen die op woensdag 24 maart van start gaat met als thema 'de Intocht', verwijzend naar Markus 11: 1-11, de intocht in Jeruzalem.

De informatie over dit thema en wandeling of fietstocht staat op de website van de PKN Ommen: www.pkn-ommen.nl/pasen. De wandelingen die geweest zijn kunt u terugvinden in het archief: www.pkn-ommen.nl/archief. De wandeling kan niet in groepsverband gedaan worden. Om toch verbinding met elkaar te beleven willen wij u vragen om een foto of filmpje van uw wandeling te maken en deze kan getoond worden op facebook, de website en na de zondagse viering van PKN Ommen. Graag mailen (ook voor vragen) naar: voorzitter-werkgroep-rondom-pasen@pkn-ommen.nl

De interkerkelijke werkgroep rondom Pasen wenst u inspirerende wandelingen toe.

Hervormde gemeente



Kerkenraad Hervormde gemeente

De coronapandemie houdt ons al meer dan een jaar in haar greep. Alle maatregelen die de overheid neemt, hebben impact op ons dagelijks leven. Dit geldt dus ook voor het bijwonen van

kerkdiensten op zondag. De kerkenraad beseft dat leden graag weer naar de kerk willen gaan. Tegelijkertijd beseffen we ons ook dat we onze verantwoordelijkheid richting de maatschappij moeten nemen. In dat kader heeft de kerkenraad besloten dat de Hervormde gemeente haar diensten voorlopig blijft organiseren zoals dat tot nu toe gebruikelijk is. Dit betekent dat gemeenteleden dringend worden opgeroepen om de diensten uitsluitend online mee te beleven. Echter, voor gemeenteleden voor wie het niet mogelijk is de diensten online te volgen en/of voor gemeenteleden die hele goede en/of dringende redenen hebben om toch naar de kerk te komen, blijft er de mogelijkheid om de dienst in de kerk mee te beleven. Het maximumaantal gemeenteleden die hier per dienst gebruik van kan maken is 30. Indien u besloten heeft gebruik te maken van deze mogelijkheid, dient u zichzelf voor elke dienst van de Hervormde gemeente waar u naartoe wilt gaan opnieuw aan te melden. Dit aanmelden kan door een mail te sturen naar de beheerders van het reserveringssysteem (reserveren@pkn-ommen.nl) of door dinsdagmorgen te bellen met het Kerkelijk Bureau (0529-451338) of door het klikken op de button 'aanmelden' op de startpagina van de site van PKN Ommen. Kortom u bent zelf verantwoordelijk voor de afweging van uw keuze of u al dan niet fysiek naar de kerk wilt gaan en als u hier inderdaad gebruik van wilt maken, dient u daartoe zelf actie te ondernemen. Verder betekent het besluit van de kerkenraad dat er voorlopig nog geen diensten in Vinkenbuurt en geen avonddiensten zullen worden gehouden.

Het zal duidelijk zijn dat, als er nieuwe ontwikkelingen zijn, we de situatie opnieuw zullen bekijken en waar nodig bijsturen. Voor velen is dit een moeilijke en lastige tijd. Laten we in deze onzekere tijd omzien naar elkaar en elkaar de steun geven die soms zo hard nodig is. Maar laten we bovenal ons vertrouwen op God vestigen.

Marinus Dunnewind, voorzitter

Paaskaars

Op Eerste Paasdag zal een nieuwe paaskaars worden aangestoken. Zoals elk jaar zullen de oude paaskaarsen uit de kerken van Ommen en Vinkenbuurt worden geschonken aan een lid van de gemeente. Wij willen de gemeenteleden in de gelegenheid stellen om suggesties in te dienen. U kunt dat doen bij de scriba tot en met zaterdag 17 april. Wilt u bij de naam die genoemd wordt, ook een korte reden vermelden, waarom diegene volgens u in aanmerking komt? Uit de voordrachten zal door het dagelijks bestuur van de kerkenraad een keuze worden gemaakt.

Namens het dagelijks bestuur, Koos v.d. Beukel

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

21-02	Kerk	Diaconie	Kerk Geb.
Ommen	€ 3,00	€ 2,00	€ 2,00

01-03 Geen opbrengst

07-03	Kerk	Diaconie	Kerk Geb.
Ommen	€ 7,00	€ 2,20	€ 2,50

Giften

Voor de kerk
€ 580,00 voor de collecte via de bank
€ 30,00 via de app voor de kerk
€ 342,00 opbrengst oud ijzer
€ 50,00 via ds. K. Hazeleger
€ 12,00 via collectebonnen kerkelijk bureau

Voor de Jonge Kerk
€ 10,00 via de bank
€ 10,00 via ds. K. Hazeleger
Voor de diaconie
€ 21,00 via de collecte app
€ 12,00 via collectebonnen KB

Voor verjaardagfonds
€ 10,00 via ds. K. Hazeleger

Voor de bloemen
€ 10,00 via Joke Meijerink-aan het Rot
€ 20,00 via R. Makkinga-Runhart
€ 10,00 via Paulien de Jonge
€ 10,00 via Hennie Reurink-Seinen
€ 5,00 via Lambert en Aly van den Berg-Hierink

Voor ZWO
€ 12,00 via collectebonnen kerkelijk bureau

Voor de H.V.D.
€ 10,00 via kerkelijk bureau

H.V.D. zuid/oost
€ 5,00 en € 10,00

Hartelijk dank



Vergaderingen

6 april	Kerkenraad
6 april	Wijkraden 1 en 2
12 april	Moderamen KK
19 april	Kleine Kerkenraad
21 april	Gemeentevergadering
26 april	College van Kerkrentmeesters
26 april	Diaconie

Aanschaf collectebonnen

Gemeentelieden maken gebruik van collectebonnen en dat faciliteren wij als Gereformeerde kerk. Tot op heden kon dat via een bancaire overschrijving onder vermelding van de gewenste bonnen én uw adres (en dan werd de bestelling thuis bezorgd) of u kwam op bepaalde dinsdagen naar De Kern waar u tegen contante betaling de bonnen kon meenemen. Collectebonnen kon en mag u als gift aftrekken in uw belastingaangifte. Echter, met ingang van het belastingjaar 2021 accepteert de belastingdienst geen aftrek meer van collectebonnen die contant zijn betaald. De reden hiervoor van de belastingdienst is dat zij geen kwitanties meer (willen) accepteren vanwege een 'levendige handel in kwitanties voor de aankoop van collectemunten en collectebonnen'. Met ingang van heden kunt u collectebonnen ook bij de Gereformeerde kerk alleen ontvangen via een bancaire overschrijving onder vermelding van de gewenste bonnen én uw adres. Zoals gezegd, na ontvangst van uw betaling worden de collectebonnen bij u thuis bezorgd.

Johan Schinkelshoek, voorzitter Kerkenraad

Periodieke giften

Wellicht heeft u al aangifte gedaan voor de belastingdienst over het jaar 2020. Ook als u het nog moet doen kijk dan eens goed naar uw giften. Waarschijnlijk (of wellicht) geeft u naast uw bijdrage aan de Gereformeerde kerk ook aan andere goede doelen. Als dit geen periodieke schenkingen zijn krijgt u te maken met een aftrek 'drempel gewone giften'. En dat betekent dat u minder mag en kunt aftrekken en u (iets) meer belasting betaalt (of minder terug krijgt). Kijk dit jaar eens naar

hoe hoog bij u deze 'drempel gewone giften' is ... en wat dat voor u kan betekenen als u de gewone giften zou omzetten in periodieke giften. Dat betekent dat u minder belasting moet betalen (of meer belastinggeld terugkrijgt) waarvan u dan een gedeelte (of wellicht alles) kunt besteden aan verhoging van uw periodieke giften. Wat zou het mooi zijn als iedereen dat nu eens zou doen. Het kost wat tijd en moeite maar financieel kost het u niets (extra). En de kerk waar u lid van bent kan dan gaan dromen van een sluitende begroting. Dat zou echt een 'win win' situatie zijn.

Angst voor periodieke schenkingen hoeft u niet te hebben. U mag namelijk op het formulier van de belastingdienst aangeven dat uw gift stopt:

- Als u komt te overlijden
- Als u uw baan zou verliezen of als u arbeidsongeschikt zou worden
- Als een ander dan u zelf komt te overlijden

Kijk eens op

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften_hoe_u_uw_huidige_giften_ook_wellicht_aan_de_kerk_kunt_omzetten_in_een_periodieke_schenking. Mocht u hierbij hulp nodig hebben, schroom dan niet om contact op te nemen.

Johan Schinkelshoek, voorzitter Kerkenraad

Vacatures!

Pastoraat wijk 1 en 2 / Jeugdambtsdragers / Voorzitter
Taakgroep Eredienst

**OMZIE
NAAR ELKAAR
WE DOEN HET
SAMEN!**

Meeleven met elkaar is kostbaar. Meeleven hoort bij het hart van de kerk: omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde. Meeleven is een gave en een opgave van de gemeentelieden.

Het is fijn om te merken dat er in onze gemeente omgezien wordt naar elkaar! Dit gebeurt door gemeentelieden onderling, maar ook door mensen die hiervoor zijn gevraagd: ouderlingen, diakenen, contactpersonen en jeugdambtsdragers.

Ook dit jaar zijn er (jeugd)ouderlingen, diakenen, contactpersonen en de voorzitter Taakgroep Eredienst, die hebben aangegeven te willen stoppen omdat hun termijn erop zit. We zijn daarom op zoek naar mensen die deze taak op zich willen nemen.

Mensen hebben verschillende pastorale gaven. De één is goed in luisteren, de ander ziet er niet tegenop om met iemand te bidden, weer een ander voelt zich meer op z'n gemak als hij iets praktisch kan doen. Binnen het pastoraat zijn er vele variaties en stijlen mogelijk.

Hoe wilt u/jij je gaven of kwaliteiten inzetten? Of kent u/ jij iemand die dat zou willen doen? Graag horen we dit en willen we in gesprek met wat bij u of jou past. Mogen we op u/ jou rekenen?

Wijk 1: Hennie Meulenkamp-Wermink,
Wijk 2: Jan Heijink

Collecte, giften en Givtapp

Februari:

Collecte diaconie	€ 490,00
Giften diaconie	€ 71,34
GIVT APP algemeen	€ 1.019,25
Diverse doelen	€ 500,00

Hartelijk dank



Regionaal

Paasbrodenactie

Vorig jaar kon onze actie niet doorgaan i.v.m. de uitbraak van het covid virus. Maar dit jaar gaat de paasbrodenactie wel door, echter wel op een andere manier, rekening houdend met de bestaande maatregelen.



Stichting Ommen voor Oekraïne

De opbrengst van de verkoop is bestemd voor het project, Alzheimerhuis in Beregove Oekraïne, speciaal om te ondersteunen in de onkosten voor de maaltijden, zorg en medicijnen voor de bewoners en voor ons nieuw te bouwen bejaardenhuis in Vilicky Lutsky, het dorp in Oekraïne waar onze contactpersoon woont. De (krenten) paasbroden worden door een Ommer bakker gebakken en kosten € 6,00 per stuk. De broden zijn te bestellen tot 29 maart bij onderstaande bestuursleden en op te halen op vrijdag 2 april van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag 3 april van 9.00 tot 12.00 uur in het depot van de stichting aan de Haven Oost 20 in Ommen (naast het inloophuis). We houden hierbij rekening met de maatregelen.

Bestellen telefonisch of per mail voor 29 maart:
Plonie Jelsma of Erna Martens

Paasviering

Het bestuur nodigt u uit voor een online paasviering met meditatie door de voorzitter



Marjan van der Bent. Deze viering wordt uitgezonden op donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 april om 11.00 uur. Wij maken een online uitzending, zodat zoveel mogelijk leden, en ook niet leden uiteraard, er naar kunnen kijken. Deze viering wordt drie keer uitgezonden op de boven genoemde data en tijd en is te volgen via Vechtdal Leeft op de volgende kanalen:

KPN kanaal 1413, Ziggo 43, Telfort 1413 en Solcon 809 en via de website www.vechtdalleeft.nl of via de televisie. Via www.vechtdalleeft.nl is het ook op andere tijden te zien.

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we bidden dat we ons als gemeenteleden allemaal zullen inzetten voor de opbouw van Gods Koninkrijk.



Laten we God danken dat Hij ook met een kleine bijdrage van onze talenten, grote dingen kan doen.



Laten we bidden dat er binnen gezinnen aandacht zal zijn voor geloofsopbouw nu veel jeugdwerk binnen de kerk niet door kan gaan. Bid om wijsheid voor ouders bij de geloofsopvoeding van hun kinderen.



Laten we bidden voor alle mensen die verdriet hebben, omdat een naaste is overleden. Dat God hen nabij zal zijn en hen kracht en moed zal geven.



Laten we bidden dat we ons zullen laten blijven vullen met Gods woord en liefde door bijbellezen, online diensten, gebed, etc.



Laten we bidden dat we altijd gericht zullen zijn op Gods plan voor de gemeente en dat we Hem telkens zullen vragen om Zijn wijsheid en leiding.



Laten we bidden voor mensen die het leven niet meer zien zitten. Dat ze de juiste hulp zullen krijgen, Gods nabijheid zullen mogen ervaren en kracht van God zullen ontvangen om het leven weer aan te kunnen.



Laten we bidden om Gods zegen en leiding voor de Paasontbijtactie vanuit PaKaN! ten bate van Europa Kinderhulp.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 2 april. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 23 maart voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail of cd bij:

Redactie Kerkvensters

Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

Eindredactie Kerkvensters

Bereikbaar via ✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

IBAN Banknummers

Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00

Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90

Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47

Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19

Gereformeerde kerk

Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12

De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76

Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71

Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71

Gebouw Irene : NL03 RABO 0348 9003 68

Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Gezamenlijke nummers

De Kubus : NL76 RABO 0348 9050 68

Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02

ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

Diaconie Hg



Kerk Hg



Geref. kerk



Website

PKN gemeenten Ommen:

www.pkn-ommen.nl
✉ info@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

Kerkenraad

Praeses: Dhr. M. Dunnewind
1^{ste} Scriba: Dhr. J. van den Beukel
✉ herv-scriba@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand
✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl
✉ herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338
Mw. W. Schuurman-Jaspers
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman
✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman
✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken van 10.00 tot 11.30 uur.

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde kerk.

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek
1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan
✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang van De Kern
- ✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Kerkgebouw Ommen
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206
Koster-beheerder: Dhr. R. Jongbloed
✉ dekern@pkn-ommen.nl

De Kern is, vanwege de corona perikelen meer gesloten dan u gewend bent. Indien u De Kern wilt bezoeken, neem dan eerst even contact op (nummer zie hierboven), dan komt u niet voor niets.

7 dagen 24 uur per dag via email.

Gebouw Irene

Contactgegevens:
✉ witharen@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Verkoop via de bank:
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00
De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de Hervormde kerk gebruikt worden.
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind

Familieberichten en posters

Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook terecht in onze gebouwen voor uw:

Vergadering	Bruiloft
Verjaardag	Receptie
Jubileum	Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten	

Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen met de beheerder van:

Hervormd Centrum

Pr. Julianastr. 8, 7731 GH Ommen
☎ 0529-456044
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl



Gebouw Irene

Balkerweg 56, 7738 PA Witharen
✉ witharen@pkn-ommen.nl

