

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

19^{de} jaargang No. 6

Vrijdag 20 maart 2020

Meditatie

Corona

Het spook van de angst waart rond in onze wereld. Deze keer in de vorm van een ongrijpbaar virus, waarvan we niet veel meer weten dan de technische codenaam 'Covid-19'. Het virus maakt niet alleen ziek, het leidt vooral tot angst voor het ongewisse en ongrijpbare. Iedereen kan zomaar ziek worden, het sterftecijfer ligt twee tot drie keer zo hoog als bij de gewone griep en er bestaat nog geen enkel medicijn tegen. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kan dit virus de genadeklap betekenen. In Nederland is de eerste oudere al aan het virus overleden. Bovendien ontwricht het virus de hele samenleving. Mensen zitten thuis in quarantaine, ziekenhuizen dreigen een stroom van ernstig zieken niet aan te kunnen, evenementen worden afgelast en er wordt overwogen om de aanstaande Olympische Spelen zonder publiek te spelen. Daarbij krijgt de economie een forse klap. Het eerste bedrijf dat door het coronavirus is omgevallen, heeft zich al gemeld. Angst voor dit virus grijpt om zich heen. Het ontredert.

Tragedie aan de Grieks-Turkse grens

Deze ontreddering wordt ook nog eens gevoed door wat er gebeurt aan de Grieks-Turkse grens. Duizenden vluchtelingen zijn opnieuw speelbal van machtpolitiek. Deze keer van de belangen van 'onze' Europese politici! De verbijsterende taferelen spelen zich niet af ergens ver weg in een uithoek van de wereld, maar in ons 'beschaafde' Europa. Politieke belangen worden uitgespeeld over de ruggen van vluchtelingen, van mannen, vrouwen, kinderen en baby's. De beelden van deze mensen wier hoop misbruikt wordt, zijn onthutsend. We kijken ernaar en voelen ons verbijsterd en machteloos. Waar geen wil is, blijkt er inderdaad geen weg te zijn. Het drama aan de Grieks-Turkse grens illustreert het failliet van de Europese migratiepolitiek.

Veertigdagentijd

Angst en verbijstering ontredderen ons. Wat rest ons, tegenover een ongrijpbaar virus en een failliete politiek die solt met kwetsbare mensen? We leven in de Veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en omkeer. De ontreddering vanwege het virus en de vluchtelingencrisis zet ons des te meer hertoe aan. De Veertigdagentijd noopt ons tot bezinning op onze gemeente grip op het leven, op de waardigheid van elk menskind en op ons diepste houvast. Het coronavirus bepaalt ons erbij dat wij het leven niet beheersen. Wij hebben het leven niet in onze greep.

Vervolg pag. 3

Leesrooster

Za	21 maart	Prediker 8:10-17	Levensgenieters
Zo	22 maart	Exodus 6:26-7:13	Wie spreekt er
Ma	23 maart	Exodus 7:14-25	Verzet is bloedlink
Di	24 maart	Exodus 7:26-8:11	Overal kikkers
Wo	25 maart	Exodus 8:12-28	Apart
Do	26 maart	Exodus 9:1-12	Geruimd
Vr	27 maart	Exodus 9:13-35	Na hagel komt
Za	28 maart	Exodus 10:1-20	Kaalslag
Zo	29 maart	Exodus 10:21-11:10	De laatste
Ma	30 maart	Psalms 130	Door een diep dal
Di	31 maart	Exodus 12:1-13	Nieuwjaar
Wo	1 april	Exodus 12:14-28	De vooravond van
Do	2 april	Exodus 12:29-42	Voorbij
Vr	3 april	Exodus 12:43-51	Feestregels

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Vervolg meditatie	3
Wijkberichten	3
Wijk 1	4
Wijk 2	4
Kerkelijk werker	4
Noord-West	5
Zuid-Oost	5
PaKaN! jongerenwerker	5
PaKaN!	5
Plaatselijk kerknieuws	6
Gezamenlijke berichten	6
Gereformeerde kerk	6
Hervormde gemeente	7
Vorming	7
Algemeen (kerkelijke) berichten	8
Gebedspunten	8
Kerkelijke adressen etc.	8
Familieberichten en posters	9

Kerkdiensten

BELANGRIJK BERICHT i.v.m. CORONAVIRUS

voor de gemeenteleden van Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente in Ommen

In verband met de door de regering aangescherpte maatregelen vanwege het coronavirus, die gisteren 12 maart zijn afgekondigd, hebben de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente in Ommen gezamenlijk besloten maatregelen te nemen op het gebied van pastoraat en erediensten.

PASTORAAT

Omzien naar kwetsbare mensen is juist de kern van het pastoraat, maar zal door de maatregelen rond het coronavirus qua vorm moeten worden aangepast.

Pastoraat predikant:

Wilt u graag bezoek van uw predikant omdat u ziek bent geworden of er andere bijzondere omstandigheden zijn, dan kunt u altijd contact met hem of haar opnemen. De telefoonnummers vindt u in Kerkvensters.

Overig pastoraat:

Het pastoraat via de pastorale ouderlingen, pastorale medewerkers, contactpersonen en HVD-dames verandert wel de komende periode:

- Bezoeken worden altijd eerst telefonisch met u afgestemd; we komen niet meer onaangekondigd.
- Pastoraat kan in plaats van bij u thuis, waar mogelijk ook via de telefoon worden afgehandeld.
- Wilt u graag contact of bezoek hebben, dan kunt u zoals altijd contact opnemen met de coördinatoren/scriba's die bij de predikanten in Kerkvensters staan genoemd.
Dan regelen zij het contact voor u.

EREDIENSTEN

Alle kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente in Ommen, Vinkenbuurt en Witharen **worden afgelast voor de komende 3 zondagen, d.w.z. 15 maart, 22 maart en 29 maart.**

De periode daarna kan nu nog niet worden overzien. Daarover volgt later informatie via de website.

Voor de komende drie zondagen wordt een **alternatief programma** aangeboden:

22 maart 2020

10.00 uur Kerkdienst via Kerkomroep.nl

Kerkdienst in aangepaste vorm door Ds. Karel Hazeleger van de Hervormde Gemeente in Ommen met daarin ook alle afkondigingen voor beide gemeenten.

Deze dienst kunt u live volgen, maar u kunt ook later kijken en luisteren.

29 maart 2020

10.00 uur Kerkdienst via Kerkomroep.nl

Kerkdienst in aangepaste vorm door Ds. Hans Baart van de Gereformeerde Kerk in Ommen met daarin ook alle afkondigingen voor beide gemeenten.

Deze dienst kunt u live volgen, maar u kunt ook later kijken en luisteren.

Voor alle verdere en actuele informatie verwijzen wij u voor nu en de komende tijd naar de website van PKN Ommen:

www.pkn-ommen.nl

De kerkenraden van Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente in Ommen

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 23 mrt. 10.30 uur: Dhr. S. Kloosterman

Oldenhaghen

Vrijdag 27 mrt. 18.30 uur: Ds. J.T. Baart

Nijenhaghen

Vrijdag 27 mrt. 19.30 uur: Ds. J.T. Baart

Vervallen!

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 30 mrt. 10.30 uur: Dhr. C. Siebert

Oldenhaghen

Vrijdag 3 apr. 18.30 uur: Ds. K. Jelsma

Nijenhaghen

Vrijdag 3 apr. 19.30 uur: Ds. K. Jelsma

Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnwind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Hervormde gemeente: Fam. Jansen
Fam. Hekman

Paasproject Kindernevendienst

22 maart Exodus 7:8-25: Laat mijn volk gaan!

Mozes en Aäron vragen de farao hun volk te laten gaan. De staf van Mozes en Aäron verandert op de grond in een slang. De farao haalt zijn magiërs. Zij gooien hun staf op de grond en die verandert in bloed. Maar de farao laat het volk niet gaan.



29 maart Exodus 9:13-35: Kracht van boven

Er zijn al heel wat plagen geweest in Egypte: kikkers, muggen, steekvliegen, zieke dieren en zweren. Vandaag lezen we dat Mozes opnieuw naar de farao gaat. Hij voorspelt verschrikkelijke hagel die alles kapot zal maken.



Vervolg meditatie

Er overkomt ons meer dan waarvan we ons doorgaans bewust zijn. We zijn en blijven met al onze kennis en kunde kwetsbare mensen. Het gesol met de vluchtelingen in het Grieks-Turkse niemandsland is in strijd met alle respect voor menselijke waardigheid. De Bijbel vertelt dat elk mens een schepsel van God is. Juist hierin ligt onze waardigheid. Het wel of niet hebben van de juiste papieren voegt hier niets aan toe of doet hier niets aan af. Voor God telt elk mens, zeker elk kwetsbaar mens. Onze zekerheid en diepste houvast ontlenen we niet aan de juiste papieren, verzekeringen, inentingen of medicijnen - hoe noodzakelijk die ook zijn - maar aan vertrouwen. De zekerheid van de hoop dat we tenslotte geliefd, gekend en gedragen worden. Laten we hopen en bidden dat de ontreddeering aanzet tot omkeer. Een omkeer die angst indamt. De Veertigdagentijd is bij uitstek de tijd om ons toe te vertrouwen aan God. Hij kent ons broze bestaan. Hij heeft het gedeeld, opdat wij in 'dit smal en onvast bestand' niet vallen uit zijn hand!

'Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,
hebt boven 't nameloze mij uitgetild,

laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,

dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.'

(Ad den Besten, Lied 920)

Ds. René de Reuver, scriba generale synode

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Dhr. D. van der Zwaag
Mw. J. Hogenkamp-van der Linde
Dhr. J. Veldman
Dhr. F.J. Horsman
Mw. H. Paarhuis-Groen
Mw. G.J. Stegeman-Runhart
Mw. G. Meijer-Schepers
Dhr. G.H. Hekman
Dhr. O. Kramer
Dhr. G.A. de Roos
Dhr. B. Makinga
Dhr. H.J. Poortier
Mw. F. Haasjes-Schieving
Mw. A.R. van Gerresheim-Eggengoor
Mw. G. Veneman-Leemhuis
Dhr. F. Horsman
Dhr. W. Dijkstra
Mw. J. Arnoldussen
Mw. K. Groothuis-Spijker
Mw. E. van het Hof-Knevelbaard
Mw.. E. den Uijl-van der Laan
Mw. A. Ningbers-Slotman

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma

✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. G. Lennips

✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Mail

Doorgaans beantwoord ik mijn mail heel snel (hoewel de vrije zaterdag en de zondag als rustdag de beantwoording soms vertragen). De laatste tijd merk ik echter dat de door mij verzonden mail niet altijd aankomt. Erg vervelend! Wie een oplossing weet mag het me vertellen! Dus als u langer dan u gewend bent moet wachten op een antwoord dan kan er iets mis gegaan zijn. Wilt u me dan even bellen? Ik hoop dat het probleem (spoedig) kan worden verholpen.

Ds. K. Jelsma

Wijk 2



Predikant: Ds. J.T. Baart

✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. H. Muis

✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Overleden

Vlak voor het ter perse gaan van dit kerkblad kwam het bericht binnen dat op donderdagavond 12 maart dhr. Johan Makkinga overleden is, met zijn Yvonne, Lisa en Sanne om zich heen. De uitvaart is donderdag 19 maart in besloten kring vanwege de Corona-maatregelen

9 april The Passion

Wie gaat er mee op Witte Donderdag 9 april naar Roermond? Ik kan me voorstellen dat sommigen het heel ver vinden, maar uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het live aanwezig zijn een unieke ervaring kan worden. Mocht je samen willen reizen, laat het me graag even weten. Enne, ik houd er geen leeftijdsdiscriminatie op na: tussen 12 en 112 jaar is iedereen welkom. Ben je jonger, dan graag een begeleider meenemen. Dit alles onder het voorbehoud dat The Passion doorgaat!

Tschüss Max

Max en ik hebben vorige week weer afscheid van elkaar genomen na een goede, intensieve periode waarin min of meer toevallig heel veel gebeurde. Met een persoonlijk verslag heb ik hem bedankt voor zijn fijne en stimulerende aanwezigheid. Max neemt hieronder ook afscheid van jullie. Hij schrijft: 'Het is alweer voorbij: 13 maart was mijn laatste stagedag in de Gereformeerde kerk in Ommen. Mijn stage die op 20 januari begon, eindigt na acht weken en ik kan op een succesvolle tijd terugkijken, vol met leermomenten en mooie herinneringen. Het échte begin van mijn stage was op 25 februari 2019. Toen liep ik ongeveer vier weken stage bij ds. Coby de Haan in de Hervormde gemeente en alles was nieuw voor mij. Ik heb veel nieuwe mensen en groepen zoals PaKaN! leren kennen en werd steeds meer een deel van de Ommer samenleving. Ik begeleidde Coby bij het pastoraat, bij diensten, gesprekskringen, belangrijke vergaderingen waarbij ik de structuur van de Ommer kerkgemeenten steeds meer heb leren kennen en ik mocht zelf een overdenking houden. Ook bij PaKaN! werd ik meteen opgenomen en mocht aan de

vergaderingen (die trouwens heel leuk zijn) deelnemen en ook meehelpen bij de organisatie van de 10er-Club.

Het tweede gedeelte van mijn stage heb ik bij ds. Hans Baart mogen lopen. Bijna één jaar na mijn eerste gedeelte waren mij Ommen, de mensen en de protestantse kerken al vertrouwd. Dit was een belangrijk voordeel. Zo was niet meer alles onbekend voor mij en ik kon direct met activiteiten beginnen. Op 2 februari mocht ik samen met Hans de dienst doen. Dit was een heel belangrijke ervaring voor mij omdat ik hier de dienst met een preek over de Zaligsprekingen (Mat. 5:1-12) mocht verzorgen. Alhoewel het niet zo leek, was ik extreem zenuwachtig tijdens de dienst. Desondanks zei Hans tegen mij: 'Geniet ervan!'. Dit heb ik ook gedaan. Ik ben heel blij met al de positieve reacties die ik heb gekregen. Daarnaast mocht ik de gesprekskring op woensdagmorgen op 12 februari leiden. Ook dit was een leuke ervaring om met deze groep in gesprek te gaan over het boek 'Het vergeten evangelie'. Het geheim van Jezus verandert alles.

Ik heb zo veel gedaan dat ik het niet allemaal kan vertellen. Maar hier nog enkele activiteiten en vergaderingen die ik graag wil noemen: Pannenkoekenactie (ik was de man die beslag moest verdelen, heel leuk!), de 10er-Club, gebedsochtend, Eat and meat, belijdenisgroep, Pub-Quiz, Denktank, N-Joy, moderamen, PaKaN! in het algemeen, Follow-me, 10er-Dienst enz.

Ik wil graag Arie van der Snel bedanken dat ik ook drie weken stage mocht lopen op het Vechtdal College. Ik heb hier veel over het Nederlandse onderwijssysteem kunnen leren en ook nieuwe contacten kunnen leggen. Dank je wel! Uiteindelijk vind ik het jammer dat de stage voorbij is. Maar ik kom zeker terug omdat ik de Ommer kerkgemeente heel leuk vind. In Ommen heb ik altijd een thuis bij Jennie Ekkelkamp en Roelf de Vries, die mij hebben opgenomen, verzorgd en veel van de streek laten zien. Verder hebben Coby en Hans mij uitstekend begeleid. Ze stonden ervoor open om mij activiteiten te laten overnemen. En Thomas Abbes, die voor deze gemeenten een belangrijke taak als jongerenwerker heeft. Ik ben heel blij dat ik hen mocht leren kennen en dat zij mij met mijn stage hebben geholpen. Voor iedereen geldt: dank jullie wel!

Tot slot: uit een bekend lied:
Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.

Dat wens ik jullie. Tot de volgende keer!
Max Wanning

Op reis en Corona

Nu Corona steeds verder om zich heen lijkt te grijpen wordt het spannend of onze reis naar de Palestijnse Gebieden, Israël en Jordanië wel doorgang zal vinden. Op het moment van schrijven is het reisbureau nog redelijk optimistisch. We zullen het zien.

Mijn hartelijke groeten voor jullie allemaal!
ds. Hans Baart

Kerkelijk werker



Kerkelijk werker: Mw. G. Mateman

✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Omzien naar elkaar

In de zorgcentra en de aanleunwoningen zijn op dit moment, voor zover ik weet, geen heel ernstige zieken. Om dankbaar voor te zijn. Tegelijk is er bij velen wel de ervaring van achteruit gaan en inleveren. Dat is moeilijk voor wie het ondergaat, maar ook voor wie in liefde en zorg om hen heen staan.

Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;

is de blijdschap weggebleven -
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen -
liefde heeft de eeuwigheid

(Lied 793: 3)

Met warme groet, Gera Mateman

Noord-West



Predikant: Ds. T. Keuning

✉ dskeuning@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: wo in Ommen aanwezig, vr. vrije dag

Coördinator: J. Hemstede

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Omzien naar elkaar

In deze tijd waarin elke dag nieuws te melden is over het Corona virus en de onzekerheid die dat meebrengt voor de toekomst, wens ik een ieder die iedere dag met onzekerheid leeft vanwege welke ziekte dan ook moed en vertrouwen toe. Een vertrouwen dat je kwijt kan zijn, maar zich ook verrassend laat vinden. Soms in een bloem, zoals Toon Hermans eens dichtte:

Als ik alleen maar was,
een kop op een karkas,
had mijn bestaan geen zin,
goddank, zit er iets in.

Ik weet niet hoe het heet,
een ziel? een kern? een pit?
mijn moeder zei: 'Het is God,
die ergens in ons zit...'

Maar ik voel me soms zo leeg
en onze lieve Heer,
van wie mij werd verteld,
vind ik dan nergens meer.

Maar als ik op een dag,
wat naar de bloemen kijk,
dan denk ik telkens weer...
mijn moeder had gelijk!

Opleiding Contextueel Pastoraat

In het kader van mijn opleiding Contextueel Pastoraat ben ik vanwege een studie-tweedaagse niet aanwezig of bereikbaar. Indien nodig kunt u die dagen contact opnemen met de coördinator van Noord-West.

Ds. Tabitha Keuning

Zuid-Oost



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger

✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Coördinator: F. Kampman

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Rondom de erediensten

Ik had al een stukje ingeleverd over 'mijn' kerkdiensten de komende twee weken. Toen kwam het bericht dat vanwege het coronavirus bijeenkomsten met meer dan 100 mensen afgelast moeten worden. Als PKN-Ommen hebben we daarom besloten alle kerkdiensten van 22 en 29 maart te laten

vervallen. Voelt vreemd, is heel naar - maar lijkt toch echt de enige optie. We zullen beide zondagen wel zorgen voor een uitzending vanuit één van onze kerken. Zondag 22 maart is dat vanuit de Hervormde kerk, zondag 29 maart vanuit de Gereformeerde kerk. Beide keren begint de uitzending om 10.00 uur. Ik leid de 'dienst' van 22 maart, collega Hans Baart die van 29 maart. Zo hopen we toch juist in deze tijden iets van geloof, hoop en liefde met elkaar te kunnen delen.

Onze zieken

We wensen al onze zieken en de mensen om hen heen veel sterkte toe. Juist op moeilijke momenten: Gods nabijheid die kracht geeft.

Doorgesprek

Laten we hopen dat de periode dat we niet naar de kerk kunnen niet te lang duurt. Daarvan uitgaand: zondag 19 april staat er in de Hervormde kerk weer een doopdienst gepland. Ouders die hun kindje willen laten dopen, kunnen zich bij mij opgeven. Het doorgesprek staat gepland voor maandag 6 april, 20.00 uur. De locatie hoor je bij opgave.

Tenslotte

Het coronavirus beheerst het nieuws en inmiddels dus ook het kerknieuws. Veel mensen maken zich zorgen. En begrijpelijk! Ik las ergens dat het virus ons erbij bepaalt dat het leven niet maakbaar is. Daar kan ik wel mee instemmen. Los van de vraag waarom dit soort dingen gebeuren, wat God daarmee te maken heeft. Als je ziet hoe zo'n virus de hele erdaad, zo heel veel stellen we niet voor. We zijn kwetsbare en afhankelijke mensen. Goed om je dat weer een keer te realiseren. En vervolgens te roepen naar onze hemelse Vader: 'Here, ontferm U! Over ons. Over allen!'

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor de samenleving, ontregelt het kerkelijk bezoekwerk. Bezoek aan kwetsbare mensen en aan ouderen wordt vanuit de landelijke kerk ontraden. Dat betekent voor mij dat ik deze mensen alleen bezoek als er wat is. En dat altijd na contact vooraf, of ik welkom ben. Als u zelf graag bezoek wilt: schroom niet, neem rustig contact op, dan hoop ik of iemand anders van ons pastoraal team bij u te komen!

Een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes

✉ tabbes@pkn-ommen.nl

PaKaN!



Alle activiteiten in maart vervallen in verband met het coronavirus

Paaswake

Op de avond voor Pasen, stille zaterdag, willen we ook dit jaar weer een nacht doorbrengen met z'n allen! Een gezellige nacht vol leuke activiteiten, spellen en lekkere dingen, maar ook met een serieus randje hier en daar. We hebben weer een tof programma in elkaar gezet met de leiding van de tienerclub, tienerkerk en catechese.

Wanneer: Van zaterdag op zondag 11-12 april.

Wie: Alle tieners van de middelbare school.

Hoe laat en waar: We starten om 18.30 uur met een maaltijd in De Kern.

We sluiten zondags af met de kerkdienst in de Gereformeerde kerk.

Wat neem je mee:

- € 5,00 voor de onkosten
- iets lekkers voor bij de maaltijd
- sportkleden & zalschoenen
- iets lekkers voor 's nachts
- extra set warme kleden die vies mogen worden
- zwemkleding
- een goed humeur :-)

Iedereen die zin heeft om te komen is welkom, je mag gerust je vrienden meenemen!

Opgeven kan via: ✉ 10erclub@pkn-ommen.nl of bij één van de onderstaande leiding:

Silvana, Justin, Daan, Michel, Dorinda,
Niels, Janneke, Richard, Hermien en Thomas.

6 juni EO-jongerendag

Op deze zaterdag is de EO-jongerendag in Ahoy Rotterdam. Het belooft weer een spectaculaire dag te worden, met veel optredens, mooie muziek, prikkelende thema's en een geweldig samenzijn van jongeren in heel Nederland. Het thema 'Speak Life' daagt uit om goede woorden te spreken over anderen en onszelf, en de woorden die God spreekt te (durven) geloven.

Vanuit PaKaN! Willen we graag bekijken of er animo is om samen met een mooie club naar de EO-jongerendag te gaan. Je kunt je opgeven via ✉ pakan@pkn-ommen.nl.

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Gereformeerde kerk

01-03 Mw. Jurg

08-03 Mw. S. Kamstra

Witharen gebouw Irene

23-02 Rene en Elise Koster

01-03 Fam. G. de Boer

Vinkenbuurt

01-03 Fam. Dijk

08-03 Dhr. en mw. Hulst

Gezamenlijke berichten

Voor aankondiging Interkerkelijke viering 75 jaar bevrijding

Datum: 3 mei om 15.00 uur

Plaats: Tent op de Voormars

Thema: Leven in Vrijheid

Na afloop is er een gezamenlijke picknick

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk !

Vieringen in 't Vlierhuis

Elke maandagmorgen worden er in 't Vlierhuis, onderdeel van de Saxenburggroep, vieringen gehouden voor de bewoners.

Iedere bewoner is welkom in deze diensten. Een team van vrijwilligers zet zich in om dit mogelijk te maken. Er is een team

actief met het ophalen van de bewoners en terugbrengen en er zijn vrijwilligers die de vieringen leiden. Er wordt veel gezongen en er wordt een korte meditatie gehouden. De diensten beginnen om 10.30 uur en duren circa een half uur. Op maandag 6 april a.s. wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Met drie kerken, de Hervormde gemeente, de Gereformeerde kerk en de Gereformeerde kerk vrijgemaakt is overleg geweest om ook in 't Vlierhuis voorlopig 1x per jaar Avondmaal te vieren. Dit jaar zal de Avondmaalsviering geleid worden door een predikant van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt. Indien u een familielid of bekende heeft die in 't Vlierhuis woont bent u van harte welkom om met hem of haar het Heilig Avondmaal op 6 april a.s. mee te vieren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Chris Siebert.

Namens alle vrijwilligers
betrokken bij de vieringen in 't Vlierhuis, Chris Siebert.

Gereformeerde kerk



Kort verslag van de ontmoetingsavond (groot huisbezoek)

van wijk 1, sectie 1 en 14 en wijk 2, sectie 2 gehouden op dinsdag 25 februari.

Zo'n vijftig personen hadden zich aangemeld voor deze avond, die georganiseerd was door de beide ouderlingen van deze wijken, Bé Pierik en Seakle Satter.

Rond de stamtafel van De Kern liep het dan ook snel vol. De koffie met cake droeg bij aan een geanimeerde start van deze avond. Na de opening door Seakle werd het woord gegeven aan Dieks Horsman die, ondersteund door Gerrit Wermink, ons meenam in de geschiedenis van onze Gereformeerde kerk gemeente. Naast een opsomming van de verschillende pastorieën en kerkelijke centra passeerden ook de vele predikanten en anekdotes de revue, de verhalen kwamen van Dieks, Gerrit probeerde er steeds het juiste portret of gebouw bij te vertonen. Het aandachtige gezelschap, zeker zij die al wat op leeftijd waren, volgden het betoog kritisch en vulden aan waar Dieks mogelijk iemand vergat.

De periode van WO II kreeg aparte aandacht, met het optreden van koster Martens en de verschillende schuilplaatsen in de kerk. Knap zoals Dieks zijn gloedvolle betoog uit het hoofd vertelde! Na zijn inleiding was er gelegenheid voor het stellen van vragen, aan Dieks of aan beide ouderlingen, over meer algemene onderwerpen. Nadat Bé Dieks hartelijk had bedankt voor zijn boeiend verhaal en Gerrit voor de adequate ondersteuning, sloot hij de bijeenkomst af.

Maar de avond was nog niet afgelopen: er was nu gelegenheid om verschillende ruimtes van het kerkgebouw, en vooral het orgel, te bezichtigen. Rond de stamtafel had de koffie plaats gemaakt voor een hapje en een drankje en werd nog geruime tijd geanimeerd na gepraat. Het was een geslaagde en ontspannen ontmoetingsavond.

Gerda van Es en Ron Zandstra

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Aan het eind van dit seizoen, omstreeks juni, zal de grote zaal van De Kern een opknabbeurt krijgen. Dan zullen de kozijnen, koven, radiatoren enz. geschilderd/gesaut/gespoten worden in een wat lichtere/frisse kleur.

Deze opdracht is gegund aan fa. Van Elburg.

Jan Meulenkamp

Collecten

02-02	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 509,47	€ 351,70
Witharen	68,65	61,46
Kerk. geb.		246,60
Gebouw Irene		50,06

09-02	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 486,65	€ 309,00
Witharen	78,35	53,90
Kerk. geb.		222,41
Gebouw Irene		38,80

16-02	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 507,24	€ 299,40
Witharen		50,55
Kerk. geb.		222,20
Gebouw Irene		52,00

23-02	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 375,29	€ 333,05
Witharen	69,90	73,50
Kerk. geb.		226,71
Gebouw Irene		47,70

24-02	
ZWO	€ 211,64

Giften

16-12-2019: € 50,00 uit dankbaarheid n.a.v. psalm 116 vers 1
 19-12-2019: € 50,00 uit dankbaarheid
 30-12-2019: € 50,00 extra bijdrage
 16-01-2020: € 50,00 extra bijdrage
 18-01-2020: € 25,00 gift
 25-01-2020: € 45,50 extra bijdrage

Hartelijk dank

Hervormde gemeente



Kerkenraad

Vragenformulieren bij actie kerkbalans

Bij de actie kerkbalans hebt u een formulier in kunnen vullen met vragen over de wijze waarop u contact met de kerk op prijs stelt en wat u zelf voor de kerk zou willen en kunnen doen. Heel veel formulieren zijn ingevuld en terug ontvangen. Dank u wel voor het invullen. De verwerking van deze vragenformulieren laat nog even op zich wachten. Dit heeft te maken met een nieuw systeem waarmee we gaan werken, maar dat nog niet operationeel is. Maar heeft u op het formulier iets ingevuld dan zal er binnenkort contact met u worden opgenomen. Ook zullen op basis van deze formulieren de werkgebieden voor de ouderlingen en pastoraal medewerkers verder worden ingedeeld. Daarover later meer.

Coördinatoren

Heeft u behoefte aan een pastoraal bezoek voor uzelf of wilt u dit voor iemand anders aanvragen, dan kan dat bij één van de coördinatoren. Zij werken samen, dus u hoeft niet uit te zoeken om welk geografisch gebied het gaat, dat doen zij voor u. (Wilt u de grenzen van de geografische gebieden nog eens nakijken dan kan dat op onze website www.pkn-ommen.nl. Kies: over ons: hervormde gemeente: lees meer: onderaan deze pagina vindt u in het rood twee linkjes naar afbeeldingen van de geografische gebieden). De gegevens van de coördinatoren staan in Kerkvensters bij de predikant weergegeven.



Voor één keer plaatsen wij hier ook een foto van hen, zodat u weet wie zij zijn.
 Links Jan Hemstede Noord-West, rechts Ferdinand Kampman Zuid-Oost.

Wilt u bij contact met de coördinator uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres doorgeven zodat in voorkomend geval de predikant, ouderling of pastoraal medewerker contact kan leggen. Schroom niet om de coördinatoren te benaderen. Zij zijn er voor U!

En alleen als we als gemeente naar elkaar omzien kunnen we ook echt samen gemeente zijn.

Janny Schaapman, Projectgroep Pastoraat

9 april Paasviering

Deze donderdagmiddag is er om 14.30 uur een ouderenmiddag in het Hervormd Centrum voor alle belangstellenden. Deze zal in het teken staan van Goede Vrijdag en Pasen.

Ds. Karel Hazeleger verzorgt de meditatie en het Hervormd Zangkoor verleent haar medewerking.

We sluiten deze middag en tevens dit seizoen af met een gezamenlijke broodmaaltijd. De kosten zijn € 10,00 p.p.

Opgave bij het Kerkelijk Bureau tot en met 3 april a.s.

We hopen U allemaal te mogen ontmoeten.

Indien u geen vervoer heeft ☎ 451186 en u wordt opgehaald.

De Ouderencommissie van de diaconie.

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

01-03	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 254,78	€ 299,58	€ 228,53
Vinkenbuurt	22,60	23,05	
Kerk Vinkenbuurt	22,65		

08-03	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 198,22	€ 217,34	€ 163,10
Vinkenbuurt	27,63	27,33	
Kerk Vinkenbuurt	30,33		

Giften

Voor de kerk

2x € 10,00 via kerkelijk bureau

€ 10,00 via past. oud. mw. K.E. Grootemarsink-Hekman

2x € 20,00 en € 50,00 via Ds. K.A. Hazeleger

Voor diaconie

€ 3,60 voor KiA via collecte

Voor de bloemen

€ 10,00 via mw. A.H. Koezen-Wahl

€ 10,00 en € 12,00 via mw. P.F. de Jonge-ter Brake

€ 10,00 via kerkelijk bureau

Voor de bloemen Vinkenbuurt

€ 1,00 via dhr. en mw. Heusinkveld

H.V.D. Wijk Zuid-Oost

€ 2,50, 2 x € 5,00, 4 x € 10,00 en € 15,00

Hartelijk dank

Vorming

26 maart Instructie groeigroepen, ds. Karel Hazeleger

We behandelen hoofdstuk 13 en 14. Omdat hoofdstuk 13 een Do Event is, komt het in de praktijk neer op alleen hoofdstuk 14. Welkom, 19.30 uur, Hervormd Centrum!

28 maart Wandelen

Op deze zaterdag gaan we weer wandelen van Lemele-camping Lemelersch. We vertrekken om 08.30 uur vanaf de Markt, wie

een keer mee wil wandelen graag even doorgeven aan Henny-Wim Weideman tel.453826 of email awweideman@home.n

2 april Bijbelkring David, ds. Karel Hazeleger

We komen de laatste keer dit seizoen bij elkaar. We lezen 2 Samuël 24, over de volkstelling die David organiseert. Aan het eind van de avond inventariseren we de ideeën voor volgend jaar. Welkom, 20.00 uur, Hervormd Centrum!

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal



Stichting Ommen voor Oekraïne

5 april Paas- en krentenbrodenactie

Net als voorgaande jaren staan de leden van Stichting Ommen voor Oekraïne in De Kern, gebouw Irene, en in de Hervormde kerk met de bestellijsten voor de paas-/krentenbroden actie. Op 5 april kunt u bij de in- en uitgangen van de Gereformeerde en de Hervormde kerk en gebouw Irene uw bestellingen noteren op de daarvoor bestemde intekelijsten. De broden zonder spijs kosten net als vorig jaar € 6,00. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor het project, Alzheimerhuis in Beregove Oekraïne. Sinds twee jaar is het huis open en wonen er 14 mensen. De opbrengst is voor de verzorging, eten, medicatie en personele kosten. Een ander deel van de opbrengst gaat naar ons nieuwe project, een nieuw te bouwen verzorgingshuis in Velicky Lutsky, het dorp waar onze contactpersonen Dianne en Peter wonen. Naast de kerk in Velicky Lutsky hebben we een stuk grond gekocht waar het huis komt. De bedoeling is om op 1 april te starten met de bouw. We hopen zelf als bestuur 18 april naar Oekraïne te kunnen vertrekken. De broden zijn op te halen: donderdag 9 april van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 11 april van 10.00 tot 12.00 uur in De Kern en vrijdagmorgen 10 april na de kerkdienst in gebouw Irene in Witharen. Bent u niet in de gelegenheid uw bestelling in de kerk te doen, bij onderstaande personen kan dat telefonisch of per mail tot en met 5 april: Johan Hofmeijer, of Erna Martens.

4 april Open dag Theologische Vorming Gemeenteleden.

Kom kennismaken met de cursus TVG welke al sinds 2003 in Rijssen wordt gegeven. U bent van harte welkom om de lessen Dogmatiek, Kerkgeschiedenis en Oude Testament bij te wonen die deze ochtend op het rooster staan. Vanzelfsprekend kunt u deze ochtend ook alle gewenste inlichtingen krijgen, alsook bij de cursusleider ds. K.A. Hazeleger, of bij de secretaresse mw. Ria Harbers. Op de website van Hervormd Rijssen, www.hervormdrijssen.nl, vindt u onder de link Activiteiten/toerusting uitgebreide informatie. Bij deelname aan de open dag graag een berichtje aan de secretaresse. De lessen worden gegeven in kerkelijk centrum Sion, Wijnand Zeeuwstraat 2, Rijssen. Aanvang 09.00 uur

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten

-  Laten we bidden dat we al onze zorgen bij God zullen brengen en zullen vertrouwen op Zijn plan voor ons leven.
-  Laten we bidden voor alle mensen die verdriet hebben, omdat een naaste is overleden. Dat God hen nabij zal zijn en hen kracht en moed zal geven.
-  Laten we God danken dat we op Zijn beloften mogen vertrouwen en de komst van Zijn Koninkrijk mogen verwachten.
-  Laten we bidden voor de deelnemers van de Alpha cursus. Dat de kennis van God van het hoofd naar het hart mag doorstromen. Dat de liefde van de Here Jezus in hun hart zal landen.
-  Laten we God danken voor de welvaart waarin wij mogen leven. Laten we bidden dat we, waar mogelijk, zullen delen van wat ons gegeven is.
-  Laten we bidden voor Christenen in het Midden-Oosten en in het bijzonder voor Christenen die leven onder het bewind van Hamas of de Palestijnse Autoriteit. Bid voor hun bescherming en bid dat zij tot zegen zullen zijn voor hun omgeving.
-  Laten we God danken voor het afgelopen club- en catechisatie seizoen. Dank God voor de vele kinderen en jongeren die hiervan mochten genieten en hierbij over God mochten horen. Laten we bidden om een gezellige afsluiting van het seizoen.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 3 april. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 24 maart voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail bij:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl
of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte.

Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern ☎ 463928
☎ bereikbaar: donderdag 26 maart van 18.45 – 19.30 uur

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman
Mw. H. Jaspers-van Duren
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

Website

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl
✉ info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek
1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan
✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern
- [✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl](mailto:ledenadministratie@pkn-ommen.nl)

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206
Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers
[✉ dekern@pkn-ommen.nl](mailto:dekern@pkn-ommen.nl)

U zult vast begrijpen dat wij tot 1 april anders aanwezig zijn dan dat u van ons gewend bent

Tot dinsdag 7 april GEEN:
Koffie inloop op de dinsdagmorgen
Koffie inloop op de zaterdagmorgen
Kernactief op de donderdagmiddag

Gebouw Irene

Koster: Dhr. M. Siebelink
[✉ witharen@pkn-ommen.nl](mailto:witharen@pkn-ommen.nl)

Hervormde gemeente

Kerkenraad

Praeses: Dhr. L. van den Berg
1^{ste} Scriba: Dhr. J. van den Beukel
[✉ herv-scriba@pkn-ommen.nl](mailto:herv-scriba@pkn-ommen.nl)

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand
[✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl](mailto:commissiebijstand@pkn-ommen.nl)
[✉ herv-diaconie@pkn-ommen.nl](mailto:herv-diaconie@pkn-ommen.nl)

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338
Mw. A.A. Makkinga
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
[✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl)

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman
[✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl](mailto:herv-kerk@pkn-ommen.nl)
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman
[✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl](mailto:herv-kerk2@pkn-ommen.nl)

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
[✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl](mailto:vinkenbuurt@pkn-ommen.nl)

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
[✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl](mailto:hervormd-centrum@pkn-ommen.nl)
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.

Familieberichten en posters