

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

20^{ste} jaargang No. 2

Vrijdag 22 januari -2021

Meditatie

Het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God

De komende weken staat het evangelie van Marcus op het leesrooster. Dat betekent dat er waarschijnlijk vaak uit Marcus gepreekt zal worden. Het evangelie van Marcus heeft een verrassend opschrift. In dat opschrift 'verklapt' Marcus eigenlijk al waar zijn verhaal over gaat. 'Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God'.

Drie woorden vallen op. Woorden waar wij inmiddels misschien vertrouwd mee zijn geraakt en daardoor zouden we het revolutionaire van die woorden zomaar kunnen missen...

1. Evangelie

Marcus noemt zijn boekje een 'evangelie'. Letterlijk: een 'goede boodschap', 'goed nieuws'. Die term was gereserveerd voor de verering van de keizer. De troonsbestijging van de keizer, de geboorte van een kind van de keizer, de overwinning van de keizer - dat was 'evangelie'. Met dat Marcus dit woord gebruikt voor de daden van Jezus, zet hij zich af tegen de verering van de keizer. De hoofdpersoon van zijn verhaal is pas echt degene die voor goed nieuws zorgt. Gewaagd...

2. Christus

Marcus noemt Jezus 'Christus'. 'Christus' is Grieks voor: 'Messias'. Marcus laat er geen onduidelijkheid over bestaan: Jezus is de door Israël verwachte koning uit het huis van David. Kern van de prediking van Jezus was dan ook dat in Hem 'het koninkrijk van God' nabij was gekomen (Marcus 1:15). Marcus wil met zijn verhaal de mensen uit Israël kennis laten maken met hun eigen koning. Maar hij heeft hiermee net zo goed de mensen van buiten Israël op het oog. Marcus wil ze laten kennis maken met de ware Koning, die meer is dan de keizer van Rome.

3. Zoon van God

Maar dat is nog niet eens alles. Marcus noemt de hoofdpersoon van zijn verhaal ook 'Zoon van God'. Israël wordt wel 'zoon van God' genoemd. De keizer van Rome eveneens. Marcus vertelt: mijn verhaal gaat over iemand die dat op een heel directe manier is. En als je mijn verhaal aandachtig leest, zul je vanzelf ontdekken hoe uniek deze Man is.

Als er de komende weken inderdaad geregeld uit Marcus gepreikt wordt. Of als u voor uzelf uit dit evangelie leest. Ik hoop dat u onder de indruk raakt van het verhaal dat Marcus wil vertellen. Van de Persoon die in zijn verhaal centraal staat. 'Werkelijk, deze mens was Gods Zoon' (Marcus 15:39b).

Ds. Karel Hazeleger

Leesrooster

Za	23 jan.	Marcus 1:14-20	Spreeken met gezag
Zo	24 jan.	Marcus 1:21-34	Doorvertellen
Ma	25 jan.	Psalm 107:1-22	God is trouw
Di	26 jan.	Psalm 107:23-43	Zie jij het ook?
Wo	27 jan.	Deut. 16:18-17:1	Recht
Do	28 jan.	Deut. 17:2-13	Vorm van proces
Vr	29 jan.	Deut. 17:14-20	Koningswet
Za	30 jan.	Deut. 18:1-13	Met grond zonder
Zo	31 jan.	Deut.18:14-22	Profeten
Ma	1 feb.	Psalm 87	Lang leve
Di	2 feb.	Deut. 19:1-10	Uitwijkmogelijkheid
Wo	3 feb.	Deut. 19:11-21	Oog om oog, tand ...
Do	4 feb.	Deut. 20:1-9	Strijdvaardig
Vr	5 feb.	Deut. 20:10-22	Om gruwelijkheden

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	2
Wijkberichten	3
Noord-West	3
Zuid-Oost	4
Wijk 1	4
Wijk 2	4
PaKaN! jongerenwerker	5
PaKaN!	5
Plaatselijk kerknieuws	6
Gezamenlijke berichten	6
Hervormde gemeente	6
Gereformeerde kerk	8
Algemeen (kerkelijke) berichten	8
Gebedspunten	8
Kerkelijke adressen etc.	8
Familiebericht	9

Kerkdiensten

Zondag 24 januari

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen
Heilig Avondmaal
Organist: Gert Diepeveen
Ouderling van dienst: Mw. A. van der Snel-Noordzij
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer: Dhr. B. Veurink
Mw. H. Veurink-Schonewille

Vinkenbuurt

Geen dienst

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. J.T. Baart, Heilig Avondmaal
Organist: Klaas Schaap
Ouderling van dienst: Dhr. J. Heijink
Kindernevendienst: Alle groepen,
Zie: www.pkn-ommen.nl
Online: www.kerkomroep.nl

Witharen

Geen dienst

Zondag 31 januari

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. J.C.J. Post, Wierden
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Dhr. D. Zandman
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Gastheren: Dhr. J. Kroon
Dhr. W. Schuurman

Vinkenbuurt

Geen dienst

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Mw. D. Prins-v.d. Bosch, Daarle
Organist: Gerrit Hilberink
Ouderling van dienst: Mw. J. Breteler
Kindernevendienst: Alle groepen,
Zie: www.pkn-ommen.nl
Online: www.kerkomroep.nl

Witharen

Geen dienst

Bij de diensten

24 januari Collecte avondmaal: Onderwijs in Colombia.



Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in de vuilnis. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine Arbeider, partner van Kerk in Actie, geeft de kinderen onderwijs en maakt ze meer weerbaar, om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Een voorbeeld van hoe er wordt geholpen en tegelijk een mooi getuigenis leest u in het verhaal hieronder.

Eliana: 'Mijn man Freddy en ik verloren onze baan door de pandemie, maar we hadden gelukkig wat spaargeld. Dat gebruiken we nu om van te leven. We hebben geleerd om te sparen door de gezondheidssituatie van onze dochters. Sarita (13) lijdt van jongs af aan een nierprobleem. En María (9) moest vorig jaar in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege een probleem met haar lever.

De crisis is een enorme uitdaging. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een manier om de moed erin te houden. We besloten om thuis een moestuin aan te leggen, omdat de meisjes bij FPT (red: partnerorganisatie die onderwijs en educatieve activiteiten aanbiedt voor kwetsbare kinderen) geleerd hebben. We hebben wortels, aardappelen, uien en sla geplant. Het is een van de goede dingen die deze situatie met zich meebrengt. Ook is het positief dat María en Sarita nu meer tijd kunnen doorbrengen met hun vader, die als vrachtwagenchauffeur vaak ver van huis is'.



'Ons hele leven lang was onze vader nooit meer dan 15 dagen achter elkaar thuis. Het is fijn dat we nu heel vaak met hem kunnen praten en dat hij ons helpt met ons huiswerk', zegt Sarita. 'Het is hartverwarmend dat FPT ons heeft ondersteund met voedsel', gaat Eliana verder, 'dat ze regelmatig bellen om te vragen hoe het gaat en dat ze onze dochters op afstand helpen met huiswerk'.

Het gezin van Eliana is gelovig. 'De tekst in Hebreeën 11:1: 'Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien', inspireert ons en geeft ons hoop. Hieruit leren we dat alles in Gods handen is en dat we sterker uit deze situaties zullen komen. Het gaat over vertrouwen in God. Ondanks de moeilijke tijden kunnen we als gezin ons leven leiden, gebaseerd op geloof, gericht op het zijn en niet op het hebben'.

31 januari Collecte Kerk in Actie WereldDiaconaat Bangladesh Beter bestand tegen het water

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook hoe ze zich zo



goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

Meer lezen: kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh

Vervoer naar kerk



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen kunnen contact opnemen met:

Hervormde gemeente: Fam. Jansen
Fam. Hekman
✉ herv-vervoer-2@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

24-01 Collecte Missionair Werk

Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om van betekenis te zijn voor de inwoners van hun dorp of stad. Creatief zoeken ze naar de verbinding met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom is. Of met een moestuin voor de hele buurt of een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen maken. Allemaal laagdrempelige, open en toegankelijke activiteiten. De gezamenlijke kerken in Beilen bouwden een oecumenisch mobiel kerkje, waar ruimte is voor één persoon. Op hoogtijdagen en tijdens plaatselijke evenementen is het kerkje present om een kaarsje aan te steken, een gebedskaart in te vullen en eventueel een emailadres achter te laten.

Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land, om als kerk zichtbaar te zijn in de buurt en aan mensen te laten zien dat het evangelie goed nieuws is voor iedereen. Van harte aanbevolen. Deurcollecte op 24 januari



Diaconie

Collecten

24 januari

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
'Aan tafel': Werelddiaconaat Project ZWO
Uitgangen: PKN Missionair werk / zending

31 januari

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Bangladesh
en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Kinderoppas

Ommen

Geen

Gereformeerde kerk

Collecten

24 januari

Ommen: Project ZWO en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

31 januari

Ommen: KIA Zending en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. C.J. Gerrits-Zweers
Mw. J. Winters-Marissen
Mw. W.J. Wissink-Willems
Mw. H. Noordegraaf-Veurink
Dhr. A. Schuttert
Mw. L.H. Seldenrath
Mw. J. Dunnewind-Winters
Mw. A. Martens-den Besten
Mw. J. Stam-van Marle
Mw. H. Schuttert-Schutte
Dhr. K. Zanting
Mw. E.J. Scherpenkate-Meulenbelt
Mw. F. Smith-Lubbers
Mw. E. Moerman-Lubbers
Dhr. D. Bron

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Noord-West



Predikant: Ds. J. Tiggelaar

✉ dstiggelaar@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: via coördinator, ma. vrije dag

Coördinator: J. Hemstede

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

NWS

Alle zieken die wachten op (uitgestelde) behandelingen en op uitslagen wensen we toe dat ze het vol mogen blijven houden en mogen blijven vertrouwen op onze hemelse Vader, die ons leven in Zijn hand heeft.

Geboren

Nog niet vermeld in Kerkvensters was de geboorte van Tim Stegeman, zoon van Gert-Jan en Neline Stegeman. Hij werd geboren op 22 november. Er was wel contact geweest met het gezin om hen te feliciteren, maar door omstandigheden is dit niet eerder vermeld in Kerkvensters. Vanaf deze plaats feliciteren we de ouders nu namens de gemeente van harte met de geboorte van Tim en we bidden of de Heer hen de kracht wil geven bij de opvoeding van Tim om hem de weg te wijzen die hij moet gaan in zijn leven.

Overleden

Op zondag 3 januari overleed plotseling Roelofke (Roelie) Boertjes-Maat, in de leeftijd van 78 jaar. Zij woonde met haar man Volkert Boertjes in Oldenhaghen, k. 116. Tijdens de maaltijd werd zij onwel. Hulp van het verplegend personeel heeft niet meer kunnen baten. Haar lichaam werd gecremeerd op 8 januari in het crematorium De Lariks in Hardenberg, na een uitvaartdienst in de aula aldaar. We bidden dat de Heer Volkert kracht geeft om verder te gaan zonder haar. Zij laat haar man, kinderen en kleinkinderen na.

Ds. Hans Tiggelaar.

Zuid-Oost



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger

✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Coördinator: F. Kampman

✉ herv-coördinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

De komende twee zondagen ga ik niet voor in de eigen gemeente. Onze kerkdiensten zullen zoals het nu lijkt nog altijd online zijn. Dat betekent dat we als gemeente zondag 24 januari online het avondmaal vieren. Ik wens u van huis uit goede diensten toe, en met name: een gezegende Avondmaalszondag!

Doopdienst

Zondag 14 februari staat er in de Hervormde kerk een doopdienst gepland. Op dit moment is natuurlijk nog onduidelijk hoeveel er dan mogelijk is, zelfs: of dat wel door kan gaan. Als het door kan gaan, zal het aantal gasten heel beperkt zijn. Ouders die deze zondag hun kindje zouden willen laten dopen, kunnen in elk geval contact met mij opnemen.

Actie Kerkbalans

We zitten midden in de Actie Kerkbalans. Waar het voor de hele samenleving een spannende en onzekere tijd is, is het dat voor de kerk ook. Ik hoop van harte dat u juist nu de kerk wilt steunen en met liefde bijdraagt aan de financiën van onze gemeente!

Tenslotte

Dit kerkblad komt uit aan het eind van de week van het gebed. Misschien is dit ook wel meer dan ooit een tijd om te bidden. Te bidden om de ontferming van God, voor een wereld in nood. 'Wil uitkomst brengen, HEER; HEER, kom mij (ons) haastig te hulp' (Psalm 40:14).

Ds. Karel Hazeleger



Wijk 1

Predikant: Ds. K. Jelsma

✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra

✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

In memoriam mw. Gerrigje Dragt-Willems

Op zaterdag 9 januari, is in de Hoekstee mw. Gerrie Dragt-Willems overleden. Zij werd 96 jaar. Tot een paar jaar geleden woonde ze zelfstandig aan de Zeesserweg. Meer dan 50 jaar geleden overleed haar man Gerrit door een ongeluk. Op 14 januari namen we in besloten kring afscheid van haar. Aansluitend was de begrafenis op begraafplaats Laarmanshoek. In onze gebeden gedenken we haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. In een volgende Kerkvensters verschijnt een uitgebreider in memoriam.

Bevestiging ambtsdragers in Witharen

Het zit niet mee... ook 7 februari kan niet doorgaan wat betreft afscheid en bevestiging van de ambtsdragers. Met betrokkenen overleg ik of we als nieuwe datum 7 maart aanhouden of dat

we alles doorschuiven naar de al geplande datum voor het nieuwe seizoen op 16 mei.

Ds. Kest Jelsma

Wijk 2



Predikant: Ds. J.T. Baart

✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. H. Muis

✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Op 24 januari zie ik in mijn agenda staan: viering van de Maaltijd des Heren. Op het moment dat ik dit schrijf is het nog niet zeker dat de lockdown verlengd wordt, maar alle uitgelekte berichtgeving beweert van wel. Dan vermoed ik ook dat we nog online aan het vieren zullen zijn met zo min mogelijk aanwezigen. En sinds het trieste voorval in Biddinghuizen, zijn we echt met zo min mogelijk mensen in de kerk bij de uitzending.

Hoe we dan vorm gaan geven aan de Maaltijd? Ik kan het nog niet precies zeggen. Het zal lijken op eerdere vieringen in lockdown. Het is mooi als we allemaal weer wat te eten en te drinken neerzetten: liefst wat brood of een cracker en liefst wat wijn, druivensap of een druif. Maar iets anders kan in noodsituaties ook dienstdoen als teken van de goedheid die zich verschuilt in het sacrament: de gemeenschap met Christus. Met dat ik dit opschrijf, merk ik dat je die tafelgemeenschap met Christus op heel veel manieren kunt meemaken. Hoe mooi is dat: er is steeds wat te beleven! Voor de één is die gemeenschap met Christus een bijna letterlijke nabijheid als in een gebedservaring, voor de ander is het de geloofsverbondenheid met de Jood die de Tora tot nieuw leven bracht, voor weer een ander ligt de focus op het sterven van Hem dat vrede brengt, wat een zekere verstillende innerlijkheid brengt, en een vierde vindt er de vreugde van Pasen, gesymboliseerd met een volle, robuuste wijn. Maar ook de gemeenschap die door de Maaltijd wordt gesticht, zodat we samen het lichaam van Christus worden, is een erg mooie beleving. En zo is er nog veel meer te benoemen en er liggen ook nog allemaal kleine lijntjes tussen.

Waar herken jij (u) je het meeste in, als het gaat om de beleving van de Tafel? Of, als die beleving nog niet zo sterk is, welke beleving spreekt jou aan?

Hoe dan ook: als we op deze zondagmorgen samen zijn rond brood en wijn (of cracker met melk) en we nuttigen het door te breken, delen en ontvangen, dan kunnen we vast wel die gemeenschap met Christus en (dus) met elkaar hebben. Bijzonder dat we deze zondag de roeping van de eerste discipelen horen: volg Mij (Markus1:14-20). Hier begon de gemeenschap met Christus, bij het laatste avondmaal leek die op te houden ('vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok,' Lukas 22:18). Maar toch niet!!

Jubilea

Voor deze periode heb ik geen jubilea van 25, 40, 50, 60 en 60+ jaar te vermelden. Wel zag ik dat dhr. en mw. Kösters-Gruppen op 21 januari gedenken dat hun huwelijk 55 jaar geleden werd gesloten. Van harte proficiat!

Corona

Voorlopig zitten we nog wel even in lockdown, met alle gevolgen van dien. Het valt me op dat corona steeds dichterbij komt. In de afgelopen maanden heb ik steeds vaker gehoord van gemeenteleden die getroffen waren. Meestal waren de klachten mild en hoorde ik het achteraf. Een enkele keer was de situatie zeer ernstig. We maken met z'n allen best wat mee.

Persoonlijk

In ons eigen gezin begon het nieuwe jaar met de besmetting van onze zoon. Gelukkig waren zijn klachten licht. Het betekende wel dat we na zijn positieve test met z'n allen in thuisisolatie moesten en hij in quarantaine in zijn 'cel'. En nog 18 jaar worden ook!

Een kleine week later was voor ons drieën het leed geleden, want negatief getest, maar het deed me opnieuw en dieper beseffen dat de impact van corona zoveel verder gaat dan ziek worden, soms heel bedreigend. Ook als er medisch gelukkig niet veel aan de hand lijkt te zijn, zit je met je beperkingen: wie laat de hond uit, wie doet boodschappen want de supermarkten hebben soms wachtlijsten van twee weken met bezorgen - dat ontdek je pas als je het nodig hebt. Ook beweeg je opeens veel te weinig. En dan hebben wij nog niet eens de zorgen van zoveel ondernemers voor het dagelijks brood.

Zullen we nog even...

We zouden allemaal zo graag alle beperkingen achter ons laten. Wat was het gewone leven vaak goed! Wat was het kerkelijk leven soms fijn en overvloedig. Wat was het winkelen in het centrum van Ommen eigenlijk gezellig! Wat was het heerlijk om je vrijwilligerswerk te kunnen doen. En het verenigingsleven met SDG, de koren, de schietvereniging, de sport en nog zoveel meer...

Zullen we samen nog even volhouden? Dus met het naleven van de regels. Het blijft een vorm van zuinig zijn op elkaar, wat we tegen elkaar al zeiden in maart.

Zullen we samen nog even volhouden? Ook door niet af te wachten tot het voorbij is, maar door te blijven omzien naar elkaar? Dat kan net zo goed op afstand. Elke leeftijd en elke situatie heeft zijn eigen lastigheid. Voor de één is het zo stil, voor de ander zo afstandelijk. Een derde kan zijn energie slecht kwijt, een vierde mist zijn vrienden zo. Weer anderen voelen zich losweken van van alles en nog wat en het werk is vaak zo anders geworden. Zullen we nog even volhouden met onze vindingrijkheid om contact met elkaar te houden? En niet alleen zitten wachten tot we gebeld worden, maar ook zelf wel eens de stap zetten richting een ander?

Volharden

Zullen we samen nog even volhouden? Het is een kernbegrip in het geloof: volharding. Geduld is een grote kwaliteit (waar ik overigens zelf van nature niet zo sterk in ben). Omdat we vaak al levenslang geloven en dus al net zo lang ons geduld en onze volharding hebben getraind, zou het ons moeten lukken om vol te houden. Toch? Veel sterkte iedereen, die dat kan gebruiken. En bel of mail me gerust als u om een praatje verlegen zit. Soms schikt het misschien niet, maar dan proberen we het later nog een keer.

Wat doen tien maanden corona met je?

Negen maanden zwangerschap resulteren in een kind. Wat baart ons een tiental maanden corona? Ik ga maar eens voor mezelf opschrijven wat de afgelopen maanden me hebben gebracht. Ik zou het mooi vinden om van jou en van u ook te mogen lezen wat tien maanden corona je persoonlijk hebben gebracht: wat heeft het met je gedaan? Waar liep je tegenaan? Wat vond je moeilijk? Is dat nu anders dan in het begin? Wat hielp/helpte je erdoorheen? Wat is je perspectief? Hoe heeft het je geloof veranderd en/of verdiept? Leer je er ook iets van voor de toekomst, of is dat nog te vroeg?

Stuur maar een berichtje! Laat het me maar weten met een mailtje, een spraakberichtje of een filmpje. Misschien kunnen we er dan zelfs een wat uitgebreider verhaal van gaan maken (in principe anoniem hoor!). Ik ga proberen de komende Kerkvensters wat van mijn corona-mijmeringen te delen.

Vrede en alle goeds, voor vandaag én voor morgen!

ds. Hans Baart

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes

✉ tabbes@pkn-ommen.nl

atEleven

De plannen voor atEleven, het vervolg van CrossPoint, stonden in de steigers. We waren voornemens deze plannen dit seizoen uit te rollen. Helaas is dit door corona niet gelukt. Afgelopen maanden zijn we wel met elkaar in contact gebleven. Nu de lockdown nog even lijkt te duren, hebben we vandaag tijdens onze vergadering nieuwe plannen gemaakt voor ontmoeting in de komende periode. We delen dit graag met jullie en willen jullie hiervoor allemaal uitnodigen!

Online interactieve dienst

31 januari willen we een online interactieve 'dienst' houden. Iedereen kan meedoen via Teams. Je kunt dit berichtje bewaren en de QR-code hiernaast scannen. Weet je zeker dat je meedoet, dan mag je je ook opgeven. Je ontvangt dan een eigen uitnodiging van Teams. Opgeven kan door te mailen naar: AtEleven@pkn-ommen.nl



Kom en doe mee 31 januari! We beginnen om 11.00 uur!

Ontmoetingswandeling

Op 14 februari organiseren we een ontmoetingswandeling. Hier kun je je ook voor aanmelden. Als je je opgeeft word je ingedeeld en gekoppeld aan iemand anders. Samen kun je wandelen en praten over een vraag/onderwerp wat door ons wordt aangereikt. Hiervoor opgeven kan door te mailen naar AtEleven@pkn-ommen.nl (graag voor 12 februari) Op deze manier willen we toch proberen atEleven vorm te geven. Het is voor ons ook een experiment en een zoektocht naar mogelijkheden. Zoek jij met ons mee? Meld je dan aan!!

Groetjes atEleven

Beste wensen

De vorige inleverdatum van Kerkvensters was in mijn vakantie dus gemist. Het is 12 januari als ik dit schrijf, maar ik zeg altijd, als je het écht meent mag je het altijd zeggen. Dus bij deze: nog de beste wensen en Gods rijke zegen voor 2021. 2020 was bijzonder. Laten we van 2021 een mooi jaar maken. Vol van momenten met God. In lockdown of in andere situatie. Dat we Hem mogen zoeken en na mogen leven en onze relatie met hem versterkt mag worden, door alles heen!

Groet, Thomas Abbes
Jongerenwerker PaKaN!

PaKaN!



Terugblik op de Chistmas Foxhunting

Het was vrijdagavond 18 december een bijzondere vertoning in de straten van de Dante... Tien vreemde figuren op straat, waaronder een engel, een herder, een timmerman en nog vele anderen. Vanuit 17 verschillende startcoördinaten mochten 34 tieners in tweetallen deze figuren opzoeken. Bij elk figuur kregen ze een vraag. Wouter en Albert hebben als eerste de verklede figuren gevonden. Als afsluiting kreeg elk tweetal een warme kop chocomelk bij Hans Baart.

Bij het nakijken ontdekten we dat de vragen niet makkelijk waren, er werden door de jongeren veel foute antwoorden gegeven. Onderstaand ook voor u de vragen toegevoegd: antwoorden mogen naar pakan@pkn-ommen.nl

Vragen:

- In hoeveel Evangelien staat het kerstverhaal beschreven:
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
- Wie ben ik:
 - ik ben door God gestuurd
 - ik kom vertellen over het ware licht - ik ben zelf het licht niet
 - ik ben familie van Jezus
 - ik ben net iets ouder dan Jezus
- Wat was het eerste dat Gabriël zei toen hij bij Maria kwam:
 - is Jozef thuis?
 - wees niet bang!
 - wees gegroet!
 - u bent gezegend!
- Wat zei de herbergier tegen Maria en Jozef:
 - geen idee
 - 'kom na de kerststukke maar terug...'
 - 'jullie kunnen mijn stal wel gebruiken'
 - 'de herberg zit vol'
- Hoeveel engelen spraken tot de herders in het veld:
 - een hele legermacht
 - 3
 - 1
 - staat niet in de Bijbel
- Hoe reageerden de herders toen ze de engelen in het veld zagen:
 - ze maakten een tik-tok filmpje
 - waren blij en loofden God
 - werden verblind en renden weg en kwamen later terug
 - waren bang
- Hoeveel wijzen kwamen Jezus bezoeken:
 - niet bekend
 - 2
 - 3
 - 4
- De wijzen vonden Jezus...
 - in een huis
 - in een stal
 - in een hotel
 - slappend in de kribbe
- Wat is mirre:
 - een soort diamant
 - een soort olie
 - een soort edelmetaal
 - een soort sieraad
- Jozef krijg de opdracht om hun kind de naam Jezus te geven. Wat betekent die naam:
 - God is erbij
 - God zegent
 - God redt

Happy 77! Nog een paar dagen om je op te geven!

Je kunt het als gezin, één huishouden spelen maar ook door het als groep via beeldverbinding te spelen. Voor 26 januari 23.59 uur willen we opdracht 1 ontvangen hebben, zodat we weten hoeveel teams er deelnemen. Eerder mag natuurlijk ook! Voor opdracht 2 t/m 77 heb je tot 26 februari 23:59 uur de tijd. Lever je een opdracht later aan? Dan telt deze niet meer mee. Bepaal zelf welke opdrachten je wanneer doet en stuur met regelmaat (liefst eens per week) de uitgevoerde opdrachten

aan ons op. Elke woensdag komt er een update van de tussenstand online. De eerste update zal zijn op 3 februari. Voor de hele uitleg en de opdrachten ga naar https://www.pkn-ommen.nl/pakan_1 en klik op het kopje Happy 77. Maak jezelf en een ander blij!



PaKaN!

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Saxenburg Medisch Centrum

J. Weitkampaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Hervormde gemeente

03-01 Mw. M.E. van Dam-Breedveld

Dhr. P.E. de Jonge

10-01 Mw. E. Achterberg

Dhr. E. Pasman

Vinkenbuurt

03-01 Mw. J. Troost

10-01 Dhr. Reurink

Witharen gebouw Irene

03-01 Mw. R. Emmink

10-01 Mw. F. Spijkers-Boerman

Gezamenlijke berichten

Oliebollenactie

Allen die hebben meegeholpen om onze oliebolactie tot een succes te maken, willen we langs deze weg bedanken. De actie heeft € 1140,00 opgebracht. Hier kan het gehandicapentehuis in Sri Lanka heel veel mee. Vooral nu het in deze moeilijke tijden van coronamaatregelen extra zwaar heeft. Heel hartelijk dank!

Symen en Janny Wiersma / Henk en Tity Dijkstra

Rectificatie

In het artikel 'ZWO-commissie en Zuid-Afrika' is het IBAN van de ZWO-commissie niet goed vermeld. Het goede rekeningnummer is NL49RABO 0348904487.

Hervormde gemeente



Actie Kerkbalans 2021

De Actie Kerkbalans 2021 is al gestart en eindigt 30 januari a.s. Anders dan voorgaande jaren, wordt in verband met corona de envelop dit jaar meestal in de brievenbus gedaan. De meesten van u hebben al deze ontvangen. De envelop met het ingevulde antwoordformulier wordt opgehaald door een vrijwilliger, die hierop heeft aangegeven

wanneer hij of zij dat doet. Wilt u s.v.p. de envelop klaarleggen?

Omdat dit jaar helaas niet voor elke lijst een vrijwilliger is gevonden zijn ook enveloppen per post verstuurd. In de envelop bevindt zich, naast het antwoordformulier, een antwoordenvel met een postzegel, waarvan u gebruik kunt maken. Natuurlijk mag de antwoordenvel in de brievenbus van het kerkelijk bureau gedaan worden.

Bij voorbaat dankt voor uw medewerking!

Helaas is in het toezeggingsformulier het jaartal 2020 blijven staan, dit moet natuurlijk 2021 zijn. Excuus voor deze vergissing.

College van Kerkrentmeesters

Bericht van de Kerkenraad

Op het moment dat ik dit schrijf heb ik net de persconferentie van het kabinet gehoord. De belangrijkste maatregel is dat de lockdown wordt verlengd tot 9 februari. Dit betekent dat we voorlopig (nog) niet naar de kerk kunnen gaan terwijl we daar zo naar uitkijken. Al met al geen fijn bericht!

Achter de schermen proberen we, zo goed en zo kwaad als het gaat, de zaken voor wat betreft het kerkelijk werk op orde en draaiende te houden. Dit alles binnen de mogelijkheden die er zijn. Maar voorlopig zitten we nog in de lockdown en niemand weet hoelang dit gaat duren.

Eind vorig jaar hebben we besloten om vanaf 1 januari weer avonddiensten te organiseren zodat meer gemeenteleden de gelegenheid kregen om een kerkdienst bij te wonen. Op dat moment mochten we met 30 mensen in de kerk bij elkaar komen. Nu dit, in verband met de huidige coronamaatregelen niet verstandig is om te doen, heeft het Dagelijks Bestuur besloten om de avonddienst voorlopig op te schorten. Dit betekent dat er vanaf 24 januari geen avonddiensten meer worden georganiseerd. Als de lockdown voorbij is, en het is weer toegestaan om met mensen in de kerk samen te komen, pakken we de draad, voor wat betreft de avonddiensten, zo snel mogelijk weer op.

Volledigheidshalve vermeld ik nog even dat er voor wat betreft de ochtendiensten niets verandert.

Voor velen is dit een moeilijke en lastige tijd. Laten we in deze onzekere tijd omzien naar elkaar en elkaar de steun geven die soms zo hard nodig is. Maar laten we bovenal ons vertrouwen op God vestigen. Hij kent onze nood en onze pijn. In Zijn hand mogen wij ons geborgen weten.

Voorzitter Kerkenraad, Marinus Dunnewind

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
24-12			
Ommen	€ 13,60	€ 14,60	€ 7,90
25-12			
Ommen	€ 17,85	€ 17,50	€ 16,50
26-12			
Ommen	€ 18,35	€ 25,10	€ 19,10
27-12			
Ommen	€ 10,90	€ 22,60	€ 25,10
31-12			
Ommen	€ 10,65	€ 2,80	€ 4,80
03-01			
Ommen	€ 23,55	€ 25,80	€ 14,00

	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
10-01			
Ommen	€ 14,30	€ 17,90	€ 8,40

Giften

Voor de kerk

€ 1062,00 voor de collecte via de bank

€ 66,00 via de app voor de kerk

€ 20,00 via ds. K. Hazeleger

€ 50,00 via kerkelijk bureau

Rectificatie:

€ 75,00 en € 25,00 voor de voedselbank via mw. M. Reurink stond vorige keer in Kerkvensters, maar daarvan was € 75,00 voor de kerk en € 25,00 voor de voedselbank.

Voor de Jonge Kerk

€ 36,00 via E. Grootemarsink

€ 10,00 via mw. D. Stegeman-Stegeman

€ 25,00 via kerkelijk bureau

€ 20,00 via K. Marsman

€ 5,00, 2x € 10,00 en € 25,00 via de bank

Voor de zending

€ 50,00 via kerkelijk bureau

Voor de diaconie

€ 64,00 via de collecte app

€ 50,00 via kerkelijk bureau

Voor de bloemen

€ 10,00 via mw. H. Reurink-Seinen

€ 25,00 via kerkelijk bureau

€ 10,00 en € 12,00 via mw. H. From-Falkena

€ 10,00 en € 20,00 via de bank

Voor de H.V.D.

€ 10,00 via K. Marsman

Hartelijk dank

Collectegeld en giften Diaconie in crisistijd

In de afgelopen decembermaand mochten we via de bank € 1863,50 collectegeld ontvangen. Het gaat daarbij om geld, waarbij niet een specifiek collectiedoel door de gever/geefster is vermeld. We hebben dit geld inmiddels verdeeld over de collectes, die gepland stonden voor de diensten in december. Naast het collectegeld ontvingen we in december ook € 450,00 aan giften.

December is voor de Diaconie ieder jaar weer een bijzondere maand. Extra aandacht wordt dan besteed aan gezinnen in Ommen, die op of beneden het bestaansminimum moeten leven. Zo worden kerstpakketten uitgedeeld, bestaande uit goederen die gemeenteleden schenken. Dit wordt vervolgens aangevuld met middelen vanuit de Diaconie. Daarnaast nemen we samen met de Gereformeerde kerk, de Gereformeerde kerk vrijgemaakt, de Rooms Katholieke kerk van Ommen en Vilsteren en de PKN van Beerzerveld en Lemele deel aan de minima-actie. Bij deze actie zijn 85 adressen bezocht om ze te voorzien van een extraatje voor de feestdagen.

Prachtig is het dat we de middelen die we vanuit de gemeente mochten ontvangen weer door mogen geven aan mensen en gezinnen die het moeilijk hebben. Te helpen op plaatsen waar andere helpers ontbreken.

Graag willen we alle gemeenteleden bedanken voor hun hulp, die we het afgelopen jaar mochten ontvangen. Een moeilijk en zwaar jaar, beheerst door de corona crisis. Een jaar waarin we een groot deel van het jaar niet langer de kerkdiensten konden bezoeken. Wij als Diaconie zijn enorm blij dat u ons niet bent vergeten, toen het niet langer mogelijk was uw collectegeld en giften te deponeren in de collectezakken in de kerk. Daardoor hebben we, terugblikkend op 2020, toch ons diaconale werk

voor een belangrijk deel kunnen voortzetten. Daar zijn we dankbaar voor.

We eindigen met de hoop uit te spreken, dat wij ook in 2021 mogen rekenen op uw hulp nu er vooralsnog maar geen eind lijkt te komen aan de coronacrisis.

K. van Hulst, Penningmeester Diaconie

Gereformeerde kerk



Vergaderingen

1 februari	Moderamen KK
8 februari	Kleine Kerkenraad
15 februari	College van Kerkrentmeesters
15 februari	Diaconie

Giften

Voor de kerk

€ 10,00 via Henny Kamphuis

€ 5,00 via een kerstengel

Hartelijk dank

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

Werkgroep Dorcas Ommen/Lemele gestopt

Beste gemeenteleden,

Via dit bericht willen we u laten weten dat de Dorcas Werkgroep Ommen/Lemele per heden is gestopt.

Door de tijd waarin we zitten, het niet kunnen krijgen van nieuwe werkleden/vrijwilligers en de leeftijd/gezondheid van een aantal leden/vrijwilligers heeft ons doen besluiten de werkgroep in Ommen op te heffen.

Dit houdt in dat er in Ommen geen kledinginzameling en voedselactie meer zullen plaatsvinden.

Het bij velen van u bekende banknummer voor giften voor Dorcas zal ook opgeheven worden. Natuurlijk kunt u Dorcas blijven steunen met een gift en wel via het algemene banknummer nl: NL04 RABO 0106 250000 t.n.v. Stichting Dorcas AID International.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdragen in de afgelopen jaren in wat voor vorm dan ook.

Dorcas Werkgroep Ommen/Lemele

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we bidden om Gods leiding en wijsheid als we als kerk nadenken over hoe we na de coronacrisis kerk kunnen zijn voor alle leeftijden, tot opbouw van Gods Koninkrijk.



Laten we bidden dat we in ons leven steeds opnieuw de liefde van God en de kracht van het gebed mogen ervaren.



Laten we bidden voor mensen die het moeilijk hebben, omdat ze eenzaam zijn, of omdat een operatie of behandeling is uitgesteld als gevolg van corona. Bid om Gods nabijheid en kracht om vol te houden.



Laten we God danken voor alles wat ondanks de coronacrisis toch nog mogelijk was en is.



Laten we Gods zegen vragen voor de Actie Kerkbalans. Dat er weer voldoende middelen mogen worden ontvangen voor al het kerkenwerk.



Laten we God danken dat we altijd bij Hem mogen komen met alles wat ons bezighoudt. Dank dat Jezus Christus de weg tot God voor ons heeft vrijgemaakt.



Laten we bidden om Gods zegen voor het nieuwe project van de ZWO commissie ter ondersteuning van kinderen en kerken in Zuid Afrika.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 5 februari. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 26 januari voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail of cd bij:

Redactie Kerkvensters

Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

Eindredactie Kerkvensters

Bereikbaar via ✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur

IBAN Banknummers

Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00

Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90

Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47

Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19

Gereformeerde kerk

Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12

Coll. van Kerkrentm. : NL24 INGB 0000 8631 79

De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76

Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71

Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71

Gebouw Irene : NL03 RABO 0348 9003 68

Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Gezamenlijke nummers

De Kubus : NL76 RABO 0348 9050 68

Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02

ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

Diaconie Hg



Kerk Hg



Geref. kerk



Website

PKN gemeenten Ommen:

www.pkn-ommen.nl

✉ info@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

Kerkenraad

Praeses: Dhr. M. Dunnewind

1^{ste} Scriba: Dhr. J. van den Beukel

✉ herv-scriba@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand

✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl

✉ herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338

Mw. W. Schuurman-Jaspers

Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur

✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman

✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl

B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman

✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. B. Bijl-Goor

Mw. H. Meesters-Broek

✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen

Mw. A. Minkjan

✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl

Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken van 10.00 tot 11.30 uur.

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00

Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde kerk.

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek

1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan

✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:

- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang van De Kern

- ✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

☎ 451206

Koster-beheerder: Dhr. R. Jongbloed

✉ dekern@pkn-ommen.nl

Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:

Maandag: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur

Dinsdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur

Wo en vr: vanaf 19.00 uur

Donderdag: 09.00-13.00 uur en vanaf 19.00 uur

Zaterdag: 09.30-10.30 uur

Zondag: Voor, tijdens of na de diensten

7 dagen 24 uur per dag via email.

Gebouw Irene

Contactgegevens:

✉ witharen@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

In De Kern (betaling contant, NB geen muntgeld) op voorlopig de volgende dinsdagen i.v.m. corona:

9 februari, 13 april, 1 juni, 14 september, 2 november en 7 december van 19.00-20.00 uur

Verkoop via de bank:

Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.

NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:

Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00

Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00

Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00

De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de Hervormde kerk gebruikt worden.

Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind

Familiebericht

