

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

19^{de} jaargang No. 20

Vrijdag 23 oktober 2020

Meditatie

Het nieuwe abnormaal?

We dachten dat we er bijna vanaf waren. Dat we na de zomer langzaam konden terugkeren naar het oude normaal. Maar de gevreesde tweede golf overspoelt Nederland en wat ik daar over schrijf is achterhaald als u het leest.

Maar duidelijk is: de coronabeperkingen zijn nog lang niet voorbij, met alle teleurstelling, vermoeidheid en irritatie van dien. We vrezen zelfs dat het oude normaal misschien nooit meer terugkomt. En als klap op de vuurpijl: we weten nog niet eens wat we daarmee zeggen.

In diverse kerkvergaderingen zijn we onze tijd ook aan het verkennen: kerk en corona, wat betekent dat? We beginnen te vermoeden dat ook voor onze Ommense kerk het oude normaal niet meer terugkomt. Wie verwacht nog dat er voor de jaarwisseling grote vooruitgang geboekt is in de strijd tegen het virus? En dat onze samenleving voor de zomervakantie coronavrij is, lijkt iets voor optimisten.

En als dat waar is, zijn we midden 2021 allemaal anderhalf jaar ouder, anderhalf jaar kwetsbaarder, zijn we anderhalf jaar losjes verbonden met de kerk en zijn de financiële zorgen voor onze kerk anderhalf jaar extra groot. Pfff. Wat een woestijntijd! Gelukkig mogen we met het Joodse volk meespieken in hun profeten. Zomaar ergens schrijft Jesaja:

'18 Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten.

19 Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?

Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.' (43:18-19)

Kan dat onze tijd duiden?

Dat er iets nieuws aan het gebeuren is?

Ik weet inmiddels wel, dat we in dit deel van Nederland niet dol zijn op verandering. Maar stel je eens voor, dat God in onze coronawoestijn iets nieuws laat ontkiemen en nieuwe wegen aan het banen is. Dat de Schepper weer eens aan het creëren geslagen is – Hij kan het blijkbaar niet laten, goddank. Dat Hij creatiever is dan wij voor mogelijk hielden en dat wij creatief mogen worden met Hem – in plaats van wachten op de terugkeer van wat was.

Als we ons daaraan durven toevertrouwen, kon er wel eens een prachtig nieuw normaal komen, dat eigenlijk verre van normaal is.

Wie doet mee, speuren naar Gods sporen in de woestijn?

Ds. Hans Baart

Leesrooster

Za	24 oktober	Psalm 110	Priester-Koning
Zo	25 oktober	Nehemia 7:72b-8:12	Persoonsregister
Ma	26 oktober	Nehemia 8:13-18	Zijn de papieren
Di	27 oktober	Nehemia 9:1-17	Droog je tranen
Wo	28 oktober	Nehemia 9:18-28	Lessen trekken uit
Do	29 oktober	Nehemia 9:29-10:1(28)	Schuldbewust
Vr	30 oktober	Nehemia 10:29-40	Contract
Za	31 oktober	Psalm 43	Hoop op God
Zo	1 november	Psalm 24	Koninklijke intocht
Ma	2 november	Matteüs 22:34-46	Kernvragen
Di	3 november	Matteüs 23:1-12	Wel hun woorden,
Wo	4 november	Psalm 67	Volkenbond
Do	5 november	Matteüs 23:13-24	Schijnheiligheid
Vr	6 november	Matteüs 23:25-39	Onwil

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Wijkberichten	4
Wijk 1	4
Wijk 2	4
Kerkelijk werker	5
Noord-West	5
Zuid-Oost	5
PaKaN! jongerenwerker	6
PaKaN!	6
Plaatselijk kerknieuws	7
Gereformeerde kerk	7
Hervormde gemeente	9
Vorming	9
Algemeen (kerkelijke) berichten	9
Gebedspunten	9
Kerkelijke adressen etc.	10
Familieberichten	10

Kerkdiensten

Zondag 25 oktober

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. K. Jelsma, doopdienst
Organist: Gerrit Hilberink
Ouderling van dienst: Dhr. J. v.d. Linde
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl

Witharen

10.00 uur: Ds. J.T. Baart
Organist: Freddy Bruins
Ouderling van dienst: Mw. R. Hoekman
Kindernevendienst: Leiding: Frieda

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. J.C. Oosterwijk, Rijssen
Organist: Lydia Volkerink
Ouderling van dienst: Mw. A. van der Snel
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl
Gastdames/-heer: Mw. J. Hofmeijer
Dhr. W. ten Kate
Mw. R. van Lenthe

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger
Organist: Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst /
Tienerdienst: Geen



Zondag 1 november

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. J.T. Baart
Volgende week H.A.
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Mw. J. Breteler
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl

Witharen

10.00 uur: Ds. G.A. Schreuders, Wierden
Volgende week H.A.
Organist: Klaas Schaap
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten
Kindernevendienst: Leiding: Trudy

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger, doopdienst
Organist: Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst: Wilma Ekkelkamp
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl
Gastdames/-heer: Mw. M. Mijnheer-Visser
Dhr. B. van der Vegt
Mw. J. Veurink-Dogger

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. B.J. Heusinkveld, Daarle
Organist: Margriet Hierink
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink
Kindernevendienst /
Tienerdienst: Geen

Woensdag 4 november Dankdag

Gereformeerde kerk

Ommen Samen Kerk

19.30 uur: Ds. K. Jelsma, SoW dienst
Organist: Klaas Schaap
Ouderling van dienst: Mw. H. Meulenkamp-Wermink
Online: www.kerkomroep.nl
Afgevaardigde Hg: Mw. A. van der Snel-Noordzij

Witharen

10.00 uur: Ds. J.T. Baart
Alleen voor de school
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten

Witharen / Vinkenbuurt

19.30 uur: Ds. K.A. Hazeleger, SoW dienst
Organist: ?
Ouderling van dienst: ?
Afgevaardigde Hg: Mw. J. Schaapman

Bij de diensten

Vervoer naar kerk



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl

1 november Collecteren we voor sterke vrouwen

in de kerk (Papoea) – Indonesië.

Overall in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid.

Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.



Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden. De meeste vrouwen die deze cursus volgen,



komen van ver. Ze verblijven in het internaat van het centrum. Vaak hebben ze na de basisschool geen opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwelijks hoe het leven er buiten hun dorp uit ziet.

Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen.

Kijk voor meer info over dit mooie project op <https://www.kerkinactie.nl/projecten/versterken-van-kerkelijk-vrouwenwerk-in-papua>

De diaconieën

4 november Dankdag

Het komende jaar zal er bij de Avondmaalsvieringen en tijdens dank- en biddag worden gecollecteerd voor Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia.

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in de vuilnis. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine Arbeider, partner van Kerk in Actie, geeft de kinderen onderwijs en maakt ze meer weerbaar om hun kansen op een betere toekomst te vergroten.

120 jongeren volgen vakonderwijs en leren producten te maken die ze zelf kunnen verkopen. De Kleine Arbeider heeft daarnaast een eigen internetcafé, een cafetaria en een koksopleiding waar kansarme jongeren een beroepsopleiding kunnen volgen. Meer informatie op kerkinactie.nl/onderwijscolombia.

Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Colombia een sprankje licht geven. Ook worden andere Kinderen in de knel-projecten gesteund. Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Onderwijs Colombia. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!



"Ik hoop voor alle kinderen dat hun dromen waar worden. Zoals ik nu alles kan doen bij De Kleine Arbeider, kunnen zij het ook doen."
Cindy

Gereformeerde kerk

Collecten

25 oktober

Ommen en Witharen:	Diaconie en Kerk
Ommen uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang:	Gebouw Irene / zending
Deurcollectant:	?

1 november

Ommen en Witharen:	KIA najaarszending Indonesië en Kerk
Ommen uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang:	Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten:	Nout en Liz

4 november

Ommen en Witharen:	Project ZWO Colombia en Kerk
Ommen uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang:	Gebouw Irene / zending

Kinderoppas

Ommen

25 oktober:	Nelleke Heijink Ellen Horsman Muriël van Marle
1 november:	Sandra Kamphuis Marloes Kassies

Witharen

25 oktober:	Ina Bremmer
1 november:	Hetty Landeweerd

Hervormde gemeente

Collecten

25 oktober

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie en Kerk
Uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending

1 november

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie KiA Najaarszending Indonesië en Kerk
Uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending

4 november

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie Project ZWO Colombia en Kerk
Uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending

Kinderoppas

Ommen

25 oktober:	Doriene Boezelman Marjon Drost
1 november:	Lysanne Dankelman Annemieke Paarhuis

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Er is geen kinderoppas.

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. A. Pannen-Stoeten
Dhr. G. Albers
Mw. J. Horsman-Knol
Mw. G. Klomp-van Beek
Dhr. H. Oldeman
Mw. M. van Dijk-van Leeuwen
Mw. J.U. Roëll-Barones Sirtema van Grovestins
Dhr. T. Nauta
Dhr. J. Vijn
Dhr. A. Dunnewind
Dhr. P. Wouda

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma
✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra
✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Dankdag?!

Op woensdag 4 november is het Dankdag. Een dag om te danken voor de zegen op ons werk, de zegen van groei en bloei, de zegen voor wat ons toevalt. In het kopje voorzag ik de titel van een vraagteken. Sommigen vragen zich misschien af: valt er dit jaar wel zoveel te danken zeker nu we min of meer in een tweede lockdown aan het raken zijn en velen de verliezen, tegenslagen en teleurstellingen van het voorjaar nog aan het verwerken waren. Ondanks dit voorzag ik het kopje ook van een uitroepteken, omdat ik denk dat er veel is om voor te danken. Graag hoor ik van u en jou of u dat met me eens bent, ook zo ervaart. Graag ontvang ik uw/jouw reacties. Per mail of telefonisch of op een andere manier bij een toevallige ontmoeting of zo. Die reacties wil ik graag 's avonds verwerken in de dankdagdienst (zonder dat ik persé je naam hoeft te noemen). Misschien willen sommigen ook wel iets verwoorden van hun dankbaarheid in de dienst zelf of in een van tevoren opgenomen filmpje. Graag uw reacties in de komende (dagen) week zodat de dienst echt iets van ons allen wordt!

Zieken

*Van meerdere mensen uit mijn wijk hoorde ik dat ze besmet zijn (geweest) met het coronavirus. Gelukkig waren er slechts milde klachten en volgde een goed herstel. Er zijn momenteel vrij veel gemeenteleden die ziek zijn of in het ziekenhuis verblijven of verbleven. Niet iedereen wil hier genoemd worden. Ook hen bidden wij kracht en beterschap toe.

Doopdienst

Op 25 oktober hopen wij Ruben Winters en Jens Doldersum te dopen. Ruben is de zoon van Anne en Emiel Winters en het broertje van Niels.

Jens is de zoon van Karin en Jef Doldersum en het broertje van Mats en Koen.

Een dienst anders dan we zouden willen. Slechts 26 andere mensen naast de doopouders kunnen de dienst bijwonen. En ook alle RIVM-maatregelen leggen toch een bepaalde druk op de dienst. Maar 'we laten ons niet verslaan' zei een van de doopouders terecht. We hopen op een feestelijke dienst, niet alleen voor doopouders en familie en vrienden in de kerk, maar voor heel de gemeente die de dienst thuis meeviert.

Bezoekwerk

Eigenlijk kan ik amper iets zeggen over het bezoekwerk. Ik weet hoe het nu is, nu ik dit schrijf, maar als u dit leest kan alles al weer heel anders zijn. Schroom niet contact met mij op te nemen, hoe dan ook. Bezoek is in overleg in principe mogelijk. Zelf was ik net begonnen met veel gemeenteleden, jong en oud, te bezoeken. Een bezoek van 10 minuten aan de deur met 2 meter afstand of (na overleg) even binnen. Korte contactmomenten maar heel waardevol. Fijn om de verbondenheid met elkaar ook op deze wijze even te mogen ervaren!

Ds. Kest Jelsma

Wijk 2



Predikant: Ds. J.T. Baart
✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. H. Muis
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Het maximum aantal bezoekers van de eredienst staat voor de diensten tot en met 1 november op 30. Dat is dus ook het geval als ik op 25 oktober dienst mag doen in Witharen. In het rooster staat een kerk-en-schooldienst gepland, maar die kan uiteraard niet doorgaan.

Op 1 november mag ik voorgaan in Ommen. In deze dienst wordt onze nieuwe Lex aan de gemeente voorgesteld. Dhr. Ruud Jongbloed heet onze nieuwe koster/beheerder en we zijn blij met hem.

Verder is het op woensdag 4 november dankdag. Zoals het er nu uitziet wordt dat in Witharen een dienst waar de basisschool aan meedoet. Dat is alleen mogelijk zonder gemeenteleden erbij, zij worden uitgenodigd om naar de gezamenlijke diensten in Witharen of Ommen te gaan.

Dopen

Wie in wijk 2 woont en wil laten dopen, heeft daartoe gelegenheid op 6 december. Een berichtje aan mij is voldoende om de aanloop naar de doopdienst in gang te zetten. Eén dopeling is al opgegeven, wellicht zijn er nog meer!

Kerst in De Vlierlanden

Als we toch aan het vooruitkijken zijn: de kerstdiensten van 2020 zullen zeker anders dan anders zijn. Er is een idee voor een coronaproof kersthappening in De Vlierlanden geboren. In de week na de herfstvakantie ga ik daarmee aan de slag. Wie spontaan mee wil doen, laat het maar even weten. N.B. het is niet exclusief voor Vlierlanders.

Jubilea

Op mijn lijst met jubilea kom ik voor de komende periode één echtpaar tegen. Op 29 oktober zijn onze organist Frans Dijkstra

en zijn vrouw Lineke Dijkstra-van der Schelde 50 jaar gehuwd.
Van harte!!

In verbondenheid

Omdat de deadline in de herfstvakantie valt, schrijf ik de kopij ruim van tevoren. Daardoor loopt pastoraal nieuws groot risico om achterhaald te zijn. Daarom dit keer geen pastoralia.

Met hartelijke groeten,
ds. Hans Baart

Kerkelijk werker



Kerkelijk werker: Mw. G. Mateman

✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Pastoraat

Bij het afscheid van mw. Mini Top-van Soest hebben we geluisterd naar de woorden van het volgende gedicht. Ik geef het ter bemoediging weer:

Ik ben de stem van hechte trouw
de stille kracht in bange dagen.
Ik zal er zijn, Ik belof het jou.
Je mag om Mijn nabijheid vragen.

Als Herder die Zijn kudde leidt,
zoek Ik zelf bewogen naar mijn schapen
en ga Ik door verdriet en pijn,
om zo hun leven aan te raken..

Dwaal jij verloren door het land,
vol onmacht, troosteloos, verslagen,
vertrouw Mijn uitgestoken hand:
Ik kan niet anders dan jou dragen.

In herinnering

Met eerbied en respect herdenken wij Wolter Endeman. Op 15 november overleed hij in alle rust in het hospice in Dedemsvaart. Hij werd geboren op 5 april 1938. Op 22 september 1960 trouwde hij met Janna Roddenhof. Dit jaar waren zij 60 jaar getrouwd. Ze kregen vier kinderen en er kwamen ook klein- en achterkleinkinderen. Voordat zij in Het Kaartspel, Lodderholt 18, kwamen wonen, hebben zij jarenlang met één van de zoons en zijn gezin onder aan de Lemelerberg in Dalmsholte gewoond. Wolter leed de laatste jaren aan de ziekte van Parkinson, wat hem steeds meer van zorg afhankelijk maakte. Dat was moeilijk. Zowel voor hem als voor zijn vrouw. De rouwdienst van Wolter Endeman is, in besloten kring, gehouden op donderdag 22 oktober in de Gereformeerde kerk aan de Bouwstraat. Aansluitend is zijn lichaam begraven op Begraafplaats Laarmanshoek. In de volgende Kerkvensters zal een uitgebreider in memoriam komen.

Met warme groet, Gera Mateman

Noord-West



Predikant: Ds. T. Keuning

✉ dskeuning@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: wo in Ommen aanwezig, vr. vrije dag

Coördinator: J. Hemstede

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Zuid-Oost



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger

✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Coördinator: F. Kampman

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Rondom de erediensten is er de laatste tijd veel gebeurd. De kerken kregen het dringende advies terug te schalen naar maximaal 30 bezoekers. Als PKN-Ommen hebben we besloten aan dat advies gehoor te geven, maar voornamelijk wel alle vier onze kerken 's morgens open te houden. Het blijven spannende en onzekere tijden. En we realiseren ons heel goed: alles kan ook zomaar weer heel anders worden. Houdt u voor actuele informatie vooral onze website in de gaten, www.pkn-ommen.nl!

In de Hervormde kerk maakten we daarnaast mee dat de doopdienst van Otis Veurink niet door ging. Zijn moeder had serieuze verkoudheidsklachten en was in afwachting van de testuitslag. Heel vervelend, maar we konden niet anders dan samen beslissen de doop uit te stellen. Op dit moment lijkt het erop dat Otis Willem Veurink op 1 november alsnog gedoopt zal worden. Waarschijnlijk wordt er dan gelijk nog een ander kindje gedoopt, nl. Thijn Seine Welink. Nu ik dit schrijf is dat nog niet helemaal zeker, daarom alles onder voorbehoud.

Zondag 25 oktober hoop ik eerst nog voor te gaan in Vinkenbuurt. Daar zie ik naar uit, het is lang geleden dat ik daar ben geweest! Waarschijnlijk lezen we uit de Bijbel Matteüs 12:38-42 en 16:1-4. Het thema wordt dan: 'Het teken van Jona'. Centraal staat de vraag of corona een teken van de tijd is. Hier heb ik zelf pas les over gegeven, op de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden in Rijssen. Het lijkt mij mooi daar nu in Vinkenbuurt ook over te preken.

Zondag 1 november hoop ik dus voor te gaan in Ommen, in een doopdienst. Waarschijnlijk lezen we uit de Bijbel het gedeelte dat ik eigenlijk 4 oktober al wilde lezen, toen de doopdienst niet doorging, Daniël 1:3-17. Over Daniël en zijn vrienden aan het Babylonische hof. Thema van de preek wordt dan: 'Water bij de wijn?'

Tenslotte Dankdag, woensdag 4 november. Zoals het nu lijkt, ga ik dan voor in een gezamenlijke avonddienst voor Witharen en Vinkenbuurt in Witharen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet weet waar ik over ga preken. Ik las ergens de oproep om van 4 november een landelijke gebedsdag te maken. Dat spreekt me aan. Ergens ligt het in de (wereldwijde!) crisis van dit moment meer voor de hand om te bidden dan om te danken. En tegelijk is het goed en doet het goed om juist ook in tijden van tegenslag je zegeningen te tellen en dus toch ook te danken. Ik hoop beide recht te doen en weet nu nog niet waar ik dan op uit kom...

Hoe dan ook: het is belangrijk dat we juist nu blijven leven uit geloof, hoop en liefde. Daarom hebben we juist nu de kerkdiensten nodig, die ons daartoe willen inspireren. Ik hoop van harte dat u trouw blijft in het bezoeken van de diensten, ofwel in de kerk, ofwel van huis uit met de kerk verbonden. En ik hoop en bid dat u zich door de kerkdiensten (in of vanuit welk kerkgebouw dan ook) juist ook nu gezegend zult weten.

Ons voorgegaan

We kregen bericht van het overlijden van Klaartje Vowinkel-de Jong, Klara. Zaterdag 10 oktober is ze overleden, op de leeftijd van 93 jaar. Ze woonde in Oldenhaghen. Sinds 4 oktober 2003 was ze weduwe van Wichert Vowinkel. De plechtigheid voorafgaand aan de crematie heeft zonder kerkelijke betrokkenheid plaatsgevonden op vrijdag 16 oktober in Crematorium Kranenburg te Zwolle.

Klara Vowinkel-de Jong heeft geen makkelijk leven gehad. Ze heeft veel meegemaakt. Met al haar vragen vond ze steun in haar geloof. Ze vond het heel belangrijk om te bidden, juist ook voor anderen. We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen het licht van God toe in het donker van hun verdriet.

Afscheid

Met pijn in het hart nemen we afscheid van Tabitha Keuning. Tabitha, dank je wel voor alles wat je het afgelopen jaar in de gemeente hebt gedaan, en voor onze plezierige samenwerking! Ik vind het jammer dat je stopt, maar kan het ook wel weer heel erg waarderen dat je kiest voor wat meer ruimte in je privé-situatie. Ik wens je in alles Gods zegen toe!

Tenslotte

De coronacrisis houdt ons dagelijks bezig. We snakken er allemaal naar dat het weer normaal wordt. En tegelijk zien we inmiddels heel duidelijk dat dit nog wel even kan duren... Op de Bijbelkring zei pas iemand dat de coronacrisis ons wil brengen tot verootmoediging. Dat zijn woorden om eens rustig te overdenken. Nee, niet dat alle ellende van dit moment dan direct een 'straf van God' is. Maar wel dat de crisis ons uitnodigt om in de spiegel te kijken, hoe we voor onszelf en als samenleving eigenlijk bezig zijn, en of dat ook is zoals God het heeft bedoeld. Goed om daar voor jezelf (en samen!) eens de tijd voor te nemen. En ondertussen hoop ik van harte dat u gezond mag blijven, en we samen deze moeilijke tijd goed doorkomen!

Ds. Karel Hazeleger



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbès
✉ tabbes@pkn-ommen.nl



Activiteitenagenda

- Oktober
23 10er Followclub van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur in het Hervormd Centrum
- November
06 10er Followclub van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur in het Hervormd Centrum
15 10er dienst om 09.30 uur in de grote zaal van De Kern
20 10er Followclub van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur in het Hervormd Centrum

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij Fennie Bos, ✉ rolfenfennie@kpnplanet.nl

Kom jij ons helpen?

Heb jij affiniteit met de jeugd en vind jij het belangrijk dat zij met plezier aan (kerkelijke) activiteiten deelnemen? Wil je samen met hen optrekken in het geloof of wil je lekker actief bezig zijn? Dan zoeken wij jou!



De afgelopen jaren is er veel gebeurd binnen het jeugdwerk van PKN Ommen. Naast bestaande activiteiten zijn er nieuwe bijgekomen en zijn 'oude' activiteiten in een nieuw jasje gestoken. Wij zijn hier uiteraard erg blij mee en hebben voor de komende drie jaar een ambitieus plan geschreven, maar zijn hiervoor écht afhankelijk van jou/u! Wij hebben een tekort aan vrijwilligers en hebben de volgende vacatures.

Kinderoppasdienst

Elke week is er tijdens de kerkdienst oppas voor de kinderen tot 4 jaar. Komt u/kom jij ons daar af en toe bij helpen? We zoeken hulp bij de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente.

Kindernevendienst

Je hoeft echt geen juf of meester te zijn om de kinderen tijdens de kindernevendienst te vertellen over het woord van God. Er wordt elke week een duidelijke beschrijving gegeven van het verhaal en de verwerking. Wie komt ons versterken? We zoeken hulp bij de Gereformeerde kerk (beide locaties) en de Hervormde gemeente.

Kinderpaasfeest

Op 2^e Paasdag wordt het kinderpaasfeest voor de jongere kinderen georganiseerd. Wie vindt het leuk om deze dienst te helpen organiseren?

Kliederkerk

Al kliederend ontdekken wat geloven inhoudt. Benieuwd wat de Kliederkerk is? Neem eens een kijkje op deze website <https://www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/> Je eigen inbreng wordt zeker gewaardeerd!

Eigentijds onderwijs voor kinderen van 4-12 jaar

Hoe kunnen we kinderen in de jongere leeftijd bereiken via een leuke manier van onderwijs? Voor deze nieuw op te zetten activiteit zoeken we creatieve meedenkers. Gaat jouw hart sneller kloppen van deze uitdaging? We zoeken 3 à 4 personen.

Meet and Eat (geloofsopvoeding & gezin)

De titel zegt het al. Tijdens deze bijeenkomst staat ontmoeten en samen eten centraal. 3 à 4 keer per jaar wordt, na de kerkdienst op zondagochtend, de Meet and Eat georganiseerd voor jongeren tussen de 12 – 16 jaar én hun gezin. De opdrachten (spelletjes, gesprekken en overige werkvormen) worden per gezin gedaan of per leeftijdscategorie. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een zelf meegebrachte lunch. Het seizoen wordt feestelijk afgesloten met een gezamenlijke BBQ op een zaterdagavond.

We zoeken nog ongeveer 2 à 4 vrijwilligers om dit samen met ons op te pakken.

Club NJoy (tot 12 jaar)

Voor de jeugd van de basisschool wordt er iedere vrijdagavond club gegeven. Een groot aantal van de leiding heeft, na vele jaren trouwe inzet, afscheid genomen. Wij zijn dus weer op zoek naar nieuwe enthousiastelingen. Er is ruimte voor een eventuele andere invulling van de club, dus heb je leuke ideeën of wil je graag komen helpen? Heel graag!

10er Club (12-16 jaar)

Wie komt de huidige leiding versterken? Gezelligheid gegarandeerd! We zoeken 4 enthousiaste personen die de club

willen leiden. De club wordt normaal gesproken 1x per 2 weken gehouden op de vrijdagavond.

In verband met een tekort aan leiding hebben wij op dit moment de 10er Club en FollowMe samengevoegd, maar onze wens is wel om dit weer apart aan te kunnen bieden.

Follow Me (catechisatie)

We beginnen de avond met de hele groep. Ds. Karel Hazeleger bespreekt het thema van de avond. Na deze gezamenlijke start gaat de groep met hun eigen mentorgroepje verder. De mentoren diepen het thema verder uit. Hoe je dit vorm geeft, mag je zelf bepalen. De methode 'Follow Me' is de leidraad.

Dus, vind je het leuk om samen met jongeren na te denken over het geloof, meld je dan aan als mentor. Je hoeft het niet alleen te doen. Per groepje zijn er 2 mentoren.

Tip: ook leuk om dit als stel/echtpaar op te pakken.

We zoeken 3 à 4 enthousiaste mentoren.

JeugdDiaconaat

Voor deze nieuwe activiteit zoeken we nog 1 enthousiaste en actieve vrijwilliger. Dus steek jij graag je handen uit de mouwen en heb je hart voor je medemens? Meld je aan!

PaKaN!

PaKaN! bestaat uit de jeugdambtsdragers van de Hervormde en Gereformeerde kerk alsook uit vrijwilligers die geen ambt hebben binnen de kerk. Wij zijn verantwoordelijk voor al het jeugdwerk dat georganiseerd wordt binnen PKN Ommen. Wij onderhouden de contacten met de verschillende commissies en met de kerkenraden. Omdat er een aantal PakaN'ers afscheid hebben genomen, zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het je leuk, of wil je een keer een vergadering bijwonen om te kijken of het wat voor je is? Je bent meer dan welkom!

Jeugdambtsdragers

En dan zijn wij ook nog op zoek naar jeugdambtsdragers. Zowel de Hervormde gemeente als de Gereformeerde kerk heeft een tekort aan jeugdouderlingen en jeugddiakenen. Als jeugdambtsdrager hoor je bij de Kerkenraad en ook bij PaKaN! Wees niet direct 'bang' dat je het hiermee 'te druk' gaat krijgen. Natuurlijk zijn er vergaderingen en wordt er het één en ander van je verwacht, maar wij als ambtsdragers van PaKaN! kunnen vanuit onze ervaring zeggen: het valt best mee en je hebt het zelf in de hand.

Bovendien is het vooral leuk om te doen!

Lijkt het je leuk om ons te helpen of wil je eerst meer informatie, stuur dan een ✉ naar pakan@pkn-ommen.nl en wij nemen contact met je op.

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Saxenburg Medisch Centrum

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Witharen gebouw Irene

04-10 Dhr. E. Kleinlugtenbelt

11-10 Mw. J. Bouwhuis

Hervormde gemeente

04-10 Dhr. W. van Lenthe

Mw.J.H. Dunnewind-Hofsink

20-10 Mw. M. Zandman

Fam. Knecht

Vinkenbuurt

04-10 Corrie Stegeman

11-10 Dick en Hennie Reurink

Gereformeerde kerk



Vergaderingen

2 november Kerkenraad

2 november Wijkraden 1 en 2

16 november Kleine Kerkenraad

18 november Gemeentevergadering

23 november College van Kerkrentmeesters

23 november Diaconie

Marc Siebelink stopt als koster /beheerder in Gebouw Irene

Onze koster/beheerder van Gebouw Irene in Witharen, Marc Siebelink, heeft aangegeven met ingang van 1 november te willen stoppen. Wij bedanken Marc voor zijn aanwezigheid, inzet en flexibiliteit van de afgelopen 3 jaar.

Gebouw Irene is een multifunctionele plek voor ontmoeting en biedt o.a. ruimte aan kerkdiensten, vergaderingen, voorstellingen, recepties, bijtartsclubs, kinderclub en een snack & bar. In deze periode loopt het allemaal wat anders en is het helaas financieel niet verantwoord om een nieuwe koster of beheerder aan te nemen.

Daarom zijn we op zoek naar een team van vrijwilligers, dat af en toe een handje wil helpen. We denken hierbij aan verschillende werkzaamheden zoals: koffie/ thee zetten, zaal klaar zetten, mensen ontvangen. Alle hulp is welkom. Heeft u/ heb jij tijd en zin om Gebouw Irene draaiende te houden met hand- en spandiensten? Heeft u belangstelling of vragen? Dan kunt u/jij zich richten tot: secretaris@gebouwirene.nl

Het bestuur van Gebouw Irene, Witharen

Beste mensen,

Zoals jullie ongetwijfeld weten is er een begrotingstekort bij de Gereformeerde kerk. Naar aanleiding van de 3 bijeenkomsten daarover kwam ik op het volgende idee. In de vitrines van en in de oude HEMA hangen schilderijen van mij. Ze zijn te koop en van de opbrengst gaat er 50 % naar de kerk. Voor informatie kunt u bellen, Rammelt Wassens.

Collectebonnenverkoop

Dinsdag 3 november vervalt de collectebonnenverkoop; 8 december is de laatste verkoopavond in 2020.

Kerkorgel veertig jaar in de Gereformeerde kerk Bouwstraat

10 oktober 1980 is het kerkorgel van dit kerkgebouw in gebruik genomen. In de dienst van zondag 11 oktober is daar op een gepaste wijze aandacht aan geschonken.

Nadat het bestaande orgel begin 70-jaren ernstige gebreken vertoonde, ging de kerkenraad in maart 1975 over tot de benoeming van een orgelcommissie die op 1 mei van dat jaar hun eerste vergadering hield. De commissie telde acht personen met o.a. twee organisten, twee commissieleden die zelf voorheen in dienst waren bij een orgelbouwer. Om belangverstengeling te voorkomen achtte de kerkenraad het verstandig om een voorzitter te benoemen die daarin geheel onafhankelijk leiding moest geven waarbij kennis van orgelbouw niet noodzakelijk was. Aanvankelijk stond men voor de keuze: gaan we het bestaande orgel opnieuw restaureren of moet er een geheel nieuw instrument komen.

De orgelcommissie samen met de toenmalige Commissie van Beheer volgden hier het advies van de landelijke Organisten vereniging en vonden het niet verantwoord om het oude orgel te restaureren omdat dit z.g. electro-pneumatische orgelsysteem te vaak een onderhoudsbeurt moet ondergaan hetgeen steeds tot hoge kosten leidde. De kerkenraad gaf eerst nog de voorkeur aan een restauratie van het bestaande orgel maar ging toch mee in het voorstel voor de aanschaf van een nieuw instrument maar dan nu met het systeem van een mechanisch kerkorgel met veel minder onderhoud.

Een financiële actie in de gemeente.

Met volledige inzet van een aantal vrijwilligers uit de gemeente leverde dit een prachtig resultaat van fl. 135.000, aangevuld met een beginkapitaal van fl. 40.000 van de Commissie van Beheer. Verder allerlei giften, rente, opbrengst van verkoop orgelpijpen oude orgel in april 1980, zodat men overgaan tot de aanbesteding voor een nieuw orgel.

Keuze orgelbouwer.

Nadat de orgelcommissie een aantal orgels van enkele orgelbouwers had beluisterd en beoordeeld kwam men eenparig tot de keuze van de orgelbouwer W. van den Berg te Deest bij Nijmegen (eerder firma v/d Berg en Wendt). In 1968 restaureerde deze bouwer reeds het orgel van de Hervormde kerk in Ommen en was ook de maker van het eerste orgel in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt, Trompstraat in Ommen. Ons nieuwe orgel is gebouwd uit twee delen, een hoofdwerk waarop de speeltafel met twee klavieren en pedaal. Dan de orgelbank voor de organist met achter zijn rug het zogenaamde rugpositief of het kleine orgel.

Het gehele instrument kwam nu vóór de toog te staan in een geheel eikenhouten kast. Dit komt de klank ten goede. Het oude orgel was binnen de toog geplaatst maar dan in een open opstelling. Dit orgel bevatte 21 stemmen of registers evenals het nieuwe orgel. Van den Berg liet zich voor de klank van zijn kerkorgels inspireren door de vermaarde Duitse orgelbouwer Silbermann. Orgels met een heldere wat lichte klankkleur, vooral bestemd voor de begeleiding van de gemeentezang. Ook ons orgel heeft hiervoor model gestaan. Van den Berg heeft het hele orgel vrijwel zelf gebouwd, ook de rijke profileringen op de eiken kast. De omvangrijke intonatie van de 1100 pijpen voor de juiste klankweergave deed hij samen met Henk Timmerman uit Ommen. Een kerkorgel rijk aan heldere toonklanken waardoor die bij een juist gekozen registratie door de organist bij het spelen, een goede ondersteuning en begeleiding laat horen tijdens de gemeentezang maar ook o.a. bij zanguitvoeringen zoals De Lofstem etc.

Onderhoud nu bij andere orgelbouwer.

Nadat dhr. W. van den Berg met pensioen ging, werd het onderhoud overgedragen aan de bekende orgelbouwer fa. Reil in Heerde, bekend door zijn vele kerkorgels in binnen- en buitenland die toen een her-intonatie heeft uitgevoerd waardoor de klank een wat bredere en volle klankkleur verkreeg. Ook werd er toen een geheel nieuw lofwerk aangebracht, een eikenhouten versiering op het orgelfront boven de orgelpijpen. Heel kunstig houtsnijwerk uitgevoerd door wijlen Gerrit Horsman, Ommeresstraat, naar een ontwerp van de fa. Reil. Overigens was er zowel bij het demonteren van het oude en tijdens de opbouw van het nieuwe orgel, steeds de inzet van een groep trouwe helpers bij allerlei voorkomende werkzaamheden.

Ingebruikname van het 'van den bergorgel'
'Hoor het orgel speelt'

Op 10 oktober 1980 is het in gebruik genomen in een feestelijke bijeenkomst. Nadat het orgel door de voorzitter van de orgelcommissie was overgedragen aan de voorzitter van de kerkenraad zong de gemeente onder begeleiding van de organist Rens de Boer het lied 'Dat ons loflied vrolijk rijze'. Hierna volgde een luisterrijk concert van de concertorganist Piet Groenendijk.

Veertig jaar lang een klankrijk instrument ten dienste van de Lofprijzing.

Na al die jaren blijkt het nog steeds aan de verwachtingen te voldoen, zowel de vakkundige techniek alsook de klank van dit orgel. En het verdient ook onze waardering en dankbaarheid voor zoveel jaren fijn orgelspel en begeleiding bij het zingen in kerkdiensten en andere samenkomsten. In het bijzonder voor de muzikale prestaties van al die organisten in al die jaren van trouwe dienstbaarheid. Zingen hoort al eeuwen thuis in de erediensten. Daarbij heeft de organist een dienende taak naar de gemeente. Zijn spel mag bijdragen aan het hart van de erediensten. Door de eeuwen was het kerkorgel belangrijk in de muzikale begeleiding en ook allerlei orgelconcerten. 'Muziek in de eredienst geeft vleugels aan het Woord', was een gezegde van de bekende organist Willem Hendrik Zwart. Het is indrukwekkend als men bedenkt hoeveel generaties steeds orgelspel beluisterden en men daardoor weer bij lief en leed bemoediging vond.

Een orgelbespeling van eigen organisten.

Vier maanden na de ingebruikname was er een orgelbespeling voor de gemeenteleden met onze eigen organisten op het nieuwe orgel. Zij speelden vooral wat meer bekende orgelwerken. De jongste van hen was de toen 16-jarige (de Benjamin) Martin Olsman. Een jaar daarvoor was hij begonnen als organist in Witharen en vanaf zondag 18 januari in Ommen. Jarenlang genoten we van zijn spel op zondag maar ook met name bij rouw- en afscheidsdiensten.

Luisterrijke kerkorgels in Ommen.

Ook in de overige kerken van Ommen staan goede en klankrijke kerkorgels. Het zo bekende eeuwenoude Scheuer-orgel (bijna twee honderd jaar, 1821) in de Hervormde kerk waarop niet alleen bij kerkdiensten wordt gespeeld, maar waar ook al vele jaren concerten zijn te horen. Ook dit orgel is in onderhoud bij de fa. Reil. die het in 1997 opnieuw intoneerde. En dan het prachtige nieuwe ambachtelijke Bernhard Edkes-orgel in Het Baken aan de Trompstraat van de Geref. kerk vrijgemaakt. Daar worden ook wel concerten gehouden. Eveneens is er een goed historisch kerkorgel in het R.K. kerkgebouw aan de Nering Bögelstraat. Het Adema-orgel uit 1874 van de toen vermaarde orgelbouwer P. Adema uit Amsterdam. Eerst nog in het voormalig kerkgebouw uit 1862. Kortom er staan in onze stad vier degelijke luisterrijke kerkorgels. In deze tijden van goede en fijne kerkelijke samenwerking mag dat wel worden genoemd en gewaardeerd.

Dieks Horsman

Collecten

06-09	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 259,50	€ 84,00
Kerk. geb.		22,00

13-09	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 196,60	€ 243,00
Witharen	45,00	62,50
Kerk. geb.		43,00
Gebouw Irene		51,60

20-09	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 344,18	€ 122,20
Witharen	60,24	58,00
Kerk. geb.		110,75
Gebouw Irene		56,10

Zending Ommen € 163,38

27-09	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 246,75	€ 104,10
Witharen	29,90	22,00
Kerk. geb.		74,90
Gebouw Irene		27,00

Giften

Voor de kerk

€ 20,00 via ds. Jelsma

€ 10,00 en € 20,00 via contactpersonen

Hartelijk dank

Hervormde gemeente



Opvolging ds. Tabitha Keuning

Onlangs heb ik in Kerkvensters melding gemaakt van het vertrek van ds. Tabitha Keuning per 1 november 2020. We zijn blij en dankbaar dat zij zich het afgelopen jaar heeft willen inzetten voor de kerk in Ommen. Heel fijn dat het zo kon! Met het vertrek van Tabitha ontstaat er weer een vacature. Een vacature om de tijd tussen 1 november 2020 en het aantreden van de nieuwe predikant op te vangen. Hoelang het duurt eer een predikant een beroep naar Ommen aanneemt, weten we natuurlijk niet maar we hopen en bidden dat dit proces voorspoedig mag verlopen. De beroepingscommissie zal ons als gemeente op de hoogte houden van het verloop van dit proces.

Ondertussen is de kerkenraad op zoek gegaan naar vervanging van Tabitha. Er is een aantal gesprekken gevoerd en de kerkenraad kan u meedelen dat emeritus predikant Hans Tiggelaar bereid is om de taken van Tabitha over te nemen tot 1 februari 2022. Mocht er voor die tijd een predikant bij ons zijn intrede doen, dan zal de overeenkomst met ds. Hans Tiggelaar vanaf dat moment ook ontbonden worden. We zijn God dankbaar dat Hij dit proces zo voorspoedig heeft laten verlopen. Als gemeente begroeten we ds. Hans Tiggelaar in Ommen. Van harte welkom! We zien uit naar een fijne en goede samenwerking en wensen hem Gods zegen. In een volgend Kerkvensters zal ds. Hans Tiggelaar zichzelf uitgebreider voorstellen.

Rommelmarkt Hervormde kerk

Zoals u weet kon vanwege de corona dit jaar de rommelmarkt niet plaats vinden op de 1^e zaterdag van augustus. En daarom hopen wij dat dit wel kan doorgaan in 2021. Dus u kunt uw spullen nog steeds kwijt, want we zijn alweer volop bezig met het inzamelen. De spullen kunt u rechtstreeks na een telefonische afspraak brengen bij: Fam. Willems. Bent u niet in de gelegenheid om de spullen te brengen, dan kan het na een telefonische afspraak bij u worden opgehaald. Hiervoor u kunt contact opnemen met dhr. J Reurink.

De Rommelmarktcommissie

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

04-10	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 87,10	€ 92,05	€ 83,90
Vinkenbuurt	15,05	16,85	
Kerk Vinkenbuurt	14,35		

11-10	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 107,65	€ 45,45	€ 52,35
Vinkenbuurt	12,05	12,65	
Kerk Vinkenbuurt	13,70		

Giften

Voor de kerk

€ 20,00 via ds. K. Hazeleger

€ 20,00 via mw. M.J. Vosjan

€ 25,00 via KB

€ 36,00 voor de collecte via de collecte app

€ 100,00 via ds. K. Hazeleger

€ 506,00 voor de collecte via de bank

Voor de Diaconie

€ 20,00 via mw. L.G. Kroon-Wijnbergen

€ 24,00 via de collecte app

€ 25,00 via KB

Voor de zending

€ 50,00 via KB

Hartelijk dank

Vorming

29 oktober Bijbelkring, ds. Karel Hazeleger

Inmiddels zijn we als Bijbelkring 'Geloven in crisistijd' voor de eerste keer bij elkaar geweest. In een schoolse opstelling, op ruim 1,5 meter afstand van elkaar – maar het was goed om juist nu zo samen te zijn rond woorden uit de Bijbel. De volgende avond is donderdag 29 oktober, 20.00 uur, Hervormd Centrum. We kijken dan naar Asaf en hoe hij omgaat met de crisis in zijn leven. We lezen Psalm 73.

5 november Instructie Groeigroepen, ds. Karel Hazeleger

We behandelen hoofdstuk 5 en 6 uit het boekje over Daniël. We beginnen om 19.30 uur in het Hervormd Centrum. Graag vooraf even aanmelden bij

✉ gemeentegroei@ommengroepen.nl

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

Dorcas Voedselactie 2020

Al jaren bent u gewend dat we mee doen met de landelijke Voedselactie van Dorcas. Dit jaar wordt de actie voor de 25^e keer gehouden en wel van 1 t/m 8 november.

We zitten middenin de coronacrisis en alles is anders, zo ook de Voedselactie. Veilig producten inleveren en vervoeren naar Oost-Europa gaat moeilijk. Daarom kunt u geven door een bedrag te doneren. Van dit bedrag worden in de landen zelf producten ingekocht waar pakketten van worden gemaakt. Als werkgroep hebben we besloten dit jaar niet actief in de kerken en supermarkten te gaan staan, ook ter bescherming van onze vrijwilligers.

Wij vragen u de Voedselactie te steunen via een gift. U kunt uw bijdragen storten op banknr. NLO6RABO 0183 6913 69 t.n.v. Stichting Dorcas Aid interna WG Ommen/Lemele o.v.v. Voedselactie 2020. Ook kunt u via de webshop producten of een voedselpakket doneren. <https://webshop.dorcas.nl> Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage namens de Dorcas Werkgroep Ommen.

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we God danken dat Hij ons nooit alleen laat en altijd om ons heen is. Laten we bidden dat we dat steeds meer zullen gaan beseffen.



Laten we God danken voor Zijn bijzonder mooie schepping waarvan wij mogen genieten. Laten we bidden dat een ieder zijn verantwoording zal nemen om zorgvuldig met de aarde om te gaan.



Laten we Gods leiding en wijsheid vragen voor beide gemeentes om goed om te gaan met de financiële middelen tot opbouw van Gods Koninkrijk.



Laten we bidden voor mensen met lichamelijke of geestelijke pijn. Dat ze door Gods liefde zullen mogen herstellen en dat ze mogen ervaren dat ze een geliefd kind van God zijn.



Laten we bidden voor iedereen die bang en eenzaam is en daar door de opnieuw verscherpte coronamaatregelen extra last van heeft. Bid om Gods nabijheid en kracht.



Laten we bidden dat God een ieder zal beschermen tegen de verkeerde invloed die de vele Halloweenactiviteiten die er in deze weken worden gehouden op hen kunnen hebben.



Laten we God danken dat we op 4 november Dankdag mogen vieren. Laten we danken voor de zegeningen die we mochten ontvangen, ondanks de moeiten die o.a. de coronacrisis met zich mee heeft gebracht.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende

✉ gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 6 november. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 27 oktober voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail of cd bij:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern ☎ 463928

☎ bereikbaar: donderdag 29 oktober van 18.45 – 19.30 uur

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

Website

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl
✉ info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek

1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan

✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:

- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern

- ✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206

Koster-beheerder:

✉ dekern@pkn-ommen.nl

Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:

Maandag: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur

Dinsdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur

Wo en vr: vanaf 19.00 uur

Donderdag: 09.00-13.00 uur en vanaf 19.00 uur

Zaterdag: 09.30-10.30 uur

Zondag: Voor, tijdens of na de diensten

7 dagen 24 uur per dag via email.

Gebouw Irene

Koster: Dhr. M. Siebelink

✉ witharen@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

Kerkenraad

Praeses: Dhr. M. Dunnewind

1^{ste} Scriba: Dhr. J. van den Beukel

✉ herv-scriba@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand

✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl

✉ herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338

Mw. W. Schuurman-Jaspers

Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur

✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman

✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl

B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman

✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. B. Bijl-Goor

Mw. H. Meesters-Broek

✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen

Mw. A. Minkjan

✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl

Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.

Familieberichten