

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

19^{de} jaargang No. 18

Vrijdag 25 september 2020

Meditatie

Het goede leven



De landelijke Protestantse Kerk draagt jaarlijks een thema aan dat gedurende het hele jaar gebruikt kan worden om als kerkelijke gemeente met elkaar in gesprek te gaan. Voor dit jaar is het thema 'Het Goede Leven'. Dat heeft alles met levenskunst te maken.

Voor een christelijke levenskunst

kunnen we als kerk goed terecht bij de apostel Paulus. Hij schrijft in zijn brief aan de gemeente te Korinthe over 'geloof, hoop en liefde'. Hij probeert de mensen daarmee te laten inzien dat een mens het leven gekregen heeft als een geschenk uit Gods hand. Een mens wordt in het dagelijkse leven nogal eens gestimuleerd om zijn/haar leven als een project te zien waarbij vooral gepresteerd moet worden. Een dergelijke houding brengt vaak een hoop stress met zich mee, waarbij een mens zichzelf makkelijk kan verliezen. Wanneer je het leven als 'gegeven' gaat ervaren kan een mens meer bij zichzelf komen en is er meer ruimte komen voor balans.

Dat er steeds meer behoefte is aan een dergelijke levenskunst kun je zien aan de grote populariteit van het boek 'De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard' van Charlie Mackesy. Het boek is aan het begin van de coronatijd uitgegeven en staat vol prachtige tekeningen en ontroerende dialogen. Al lezende lijkt het of het boek niet alleen over 'de jongen' gaat maar tegelijk ook aan jou geschreven is, waarbij eveneens thema's als 'geloof, hoop en liefde' aan de orde komen. Het gaat echter ook over vriendschap en hoe je jezelf kunt zijn. Al wandelend door een troostend landschap dat voor mij sterk aan het Vechtdal doet denken kom je in verbinding met jezelf, met de (A)nder en het Leven. Heel mooi wordt dat verwoord wanneer de jongen aan het paard vraagt 'Wat is het moedigste dat je ooit hebt gezegd?' 'Help', antwoordde het paard. Treffend! Dat is precies wat elke zondagse eredienst als eerste klinkt, dat 'Onze hulp is in de naam van de Heer'. Hulp vragen, om niet op te geven, om hoop te bewaren. Vooral in een tijd waarin vanwege corona nog altijd veel onzeker is en in de kerk moed gevraagd wordt om door te gaan. Ik hoop dat de gesprekken in de kerken komend seizoen op die manier mogen plaats vinden, vanuit een besef dat we het niet alleen doen, maar vanuit verbondenheid met God en elkaar.

Ds. Tabitha Keuning

Leesrooster

Za	26 sept.	Daniël 3:13-23	Laiende woede
Zo	27 sept.	Daniël 3:24-30	Wie gaat voor jou door het Droomleven ...
Ma	28 sept.	Daniël 3:31-4:14	... wordt nachtmerrie
Di	29 sept.	Daniël 4:15-24	Bij de beesten af
Wo	30 sept.	Daniël 4:25-34	Een teken aan de wand
Do	1 okt.	Daniël 5:1-12	Afgeschreven
Vr	2 okt.	Daniël 5:13-6:1	Machtsmisbruik
Za	3 okt.	Daniël 6:2-10	
Zo	4 okt.	Daniël 6:11-18	Voor de leeuwen gegoid
Ma	5 okt.	Daniël 6:19-29	Wie een kuil graaft voor De HEER leeft
Di	6 okt.	Psalm 115	Goed betaald
Wo	7 okt.	Matteüs 20:1-16	Oog voor elkaar
Do	8 okt.	Matteüs 20:17-34	Vredesmars
Vr	9 okt.	Psalm 122	

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Wijkberichten	3
Wijk 1	4
Wijk 2	4
Kerkelijk werker	4
Noord-West	4
Zuid-Oost	5
PaKaN! jongerenwerker	5
Plaatselijk kerknieuws	5
Gezamenlijke berichten	6
Gereformeerde kerk	6
Hervormde gemeente	6
Vorming	8
Algemeen (kerkelijke) berichten	8
Gebedspunten	8
Kerkelijke adressen etc.	9

Kerkdiensten

Zondag 27 september Startzondag

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. K. Jelsma, afscheid en bevestiging ambtsdragers

Organist: Lydia Volkerink
Ouderling van dienst: Dhr. J. Schinkelshoek
Kindernevendienst: Alle groepen

Deze dienst is te volgen **bij voorkeur** via Youtube/Vimeo. Hiervan kunt u de link vinden op de website van PKN Ommen, <https://www.pkn-ommen.nl/>. En ook via www.kerkomroep.nl

Witharen

10.00 uur: Ds. J.T. Baart

Organist: Freddy Bruins
Ouderling van dienst: Dhr. / mw. Koning
Kindernevendienst: Leiding: Frieda

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger, afscheid en bevestiging ambtsdragers

Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdames/-heer: Mw. P. de Jonge
Dhr. W. ten Kate
Mw. B. de Ruiter

Deze dienst is te volgen **bij voorkeur** via Youtube/Vimeo. Hiervan kunt u de link vinden op de website van PKN Ommen, <https://www.pkn-ommen.nl/>. En ook via www.kerkomroep.nl

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. H. de Jong, Kampen

Organist: Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst /
Tienerdienst: Geen

Zondag 4 oktober

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. J.T. Baart, doopdienst

Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Mw. M. Schipper-van Dijk
Kindernevendienst: Alle groepen

Deze dienst is te volgen **bij voorkeur** via Youtube/Vimeo. Hiervan kunt u de link vinden op de website van PKN Ommen, <https://www.pkn-ommen.nl/>. En ook via www.kerkomroep.nl

Witharen

10.00 uur: Ds. K. Jelsma

Organist: Klaas Schaap
Ouderling van dienst: Dhr. / mw. Van der Bent
Kindernevendienst: Leiding: Trudy

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger, doopdienst

Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Mw. E. Touwen
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdame/-heren: Dhr. G. Beniers
Mw. J. Beniers
Dhr. A. van der Vegt

Deze dienst is te volgen **bij voorkeur** via Youtube/Vimeo. Hiervan kunt u de link vinden op de website van PKN Ommen, <https://www.pkn-ommen.nl/>. En ook via www.kerkomroep.nl

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. W. Geuze, Enter

Organist: Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink
Kindernevendienst /
Tienerdienst: Geen



Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl

27 september Diaconiecollecte Vredeswerk

In de Vredesweek collecteren we voor het Vredeswerk van de Protestantse Kerk. Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruto geweld moeten vluchten, mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. De Protestantse Kerk wil er voor hen zijn en steunt de vredesinitiatieven van Kerk in Actie en PAX. In Nigeria steunt Kerk in Actie de Nigeriaanse kerken, die slachtoffers van het geweld in eigen land helpen bij het verwerken van hun trauma's. Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. Met uw gift maakt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk mogelijk. Van harte aanbevolen.

4 oktober Diaconiecollecte Kerk en Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg met geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

De diaconieën

Gereformeerde kerk

Collecten

27 september

Ommen en Witharen:	Wereldwijd: verlangen naar vrede en Kerk
Ommen uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang:	Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten:	Selwin en Leanne

4 oktober

Ommen en Witharen:	Kerk en Israël en Kerk
Ommen uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang:	Gebouw Irene / zending
Deurcollectant:	Klaas Kollen

Kinderoppas

Ommen

27 september:	Muriël van Marle Rita Meulenkamp
4 oktober:	Julia Dunnewind Marijke van Harten

Witharen

27 september:	Jeannet Kelder
4 oktober:	Marleen v.d. Veen Marrie Noordegraaf

Hervormde gemeente

Collecten

27 september

Ommen en Vinkenbuurt: Uitgangen:	Diaconie Vredesweek en Kerk Kerkelijke gebouwen / zending
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------

4 oktober

Ommen en Vinkenbuurt: Uitgangen:	Diaconie Kerk en Israël en Kerk Kerkelijke gebouwen / zending
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Kinderoppas

Ommen

27 september:	Frances Veuger
4 oktober:	Lena Boezelman Joke Hendertink

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Er is geen kinderopas

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. A. Engberts-Otten
Mw. Z. Buter-de Vries
Mw. J.E. Horsman-Endeman
Mw. J. Oldeman-Timmerman
Mw. G. Warmelink-Wennemars
Mw. H. Boezelman-Bolks
Mw. J. de Jong-van Vugt
Dhr. J. ter Horst
Mw. W.E. de Jong-de Leeuw
Mw. F. van der Linde-Lammerink
Mw. C.P. Wielemaker
Mw. G.D. Marsman-Gerrits
Mw. H.J. Marsman-Kleinlugteveld
Dhr. H.J. Schutte
Mw. J. van Lenthe-Goos
Mw. A. Timmerman-van Dorsten
Dhr. H. de Boer
Dhr. G.J. Bril
Mw. H. Stegeman-Ekkelkamp

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma

✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. G. Lennips

✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Doopzondag

Voor dopelingen uit wijk 1 is een doopzondag vastgesteld en wel zondag 25 oktober. Graag aanmelden bij ondergetekende. Er zijn in ieder geval 2 (of 3) dopelingen. De voorbereiding van deze dienst is op woensdag 7 oktober om 20.00 uur in De Kern.

Welkom

Van harte welkom Ruud Jongbloed, vanaf 1 oktober de nieuwe kosten-beheerder. Veel plezier en zegen gewenst samen met het prachtige Kern-Team. Vertrouwend op een mooie en goede samenwerking!

Belijdenis

Ook vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie aan de jongeren die op 13 september belijdenis deden. Een mooie dienst met ontroerende geloofsverhalen! Fijn dat jullie deze keuze konden en wilden maken!

Bevestiging en afscheid

Aanstaande zondag 27 september mogen we weer nieuwe ambtsdragers bevestigen in Ommen. Een soortgelijke dienst in Witharen wordt nog even uitgesteld. Fijn dat mensen ja willen zeggen tegen het ambt! Fijn ook dat er mensen zijn die nog een jaar willen verlengen en dat er ook weer nieuwe contactpersonen gevonden zijn. In de dienst worden hun namen genoemd. Een hartelijk woord van dank aan hen die afscheid nemen en vanwege corona bereid waren hun termijn met bijna een half jaar te verlengen. Dat de Heer, die ons werk zal voleindigen, een zegen geeft op alles wat jullie hebben gedaan!

Vakantie

In oktober ben ik afwezig. In dringende gevallen is collega Gera Mateman het eerste aanspreekpunt.

Ds. Kest Jelsma

Wijk 2



Predikant: Ds. J.T. Baart

✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. H. Muis

✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Op 27 september mag ik voorgaan in Witharen. Ik kijk ernaar uit om na maanden ook dit deel van onze gemeente weer te ontmoeten. Nout Meijer zal vaarwelzeggen tegen de kindernevendienst, want hij is nu officieel een brugger. Op 4 oktober mag ik in Ommen de doop bedienen aan Philou Schlepers. Mooi dat het weer in het midden van de gemeenschap kan gebeuren. Ik weet nog niet of ik een doopschelp ga gebruiken. Dat zou ik niet vanwege covid-19 doen, want tijdens de doop hebben voorgangers een contactberoep. Maar de symboliek van de jakobsschelp (pelgrimage) spreekt me wel aan.

Beëindigd

Twee initiatieven werden opgestart in de afgelopen tijd: de coronameditaties op onze website (eerst eentje elke dag, de laatste weken twee per week) en de openstelling van de Brigittakerk.

Nu onze kerken sinds 13 september weer opengegaan zijn, lopen beide initiatieven ten einde. De bemoedigingen zijn inmiddels gestopt. Het waren er bijna 100! Dank aan de meeschrijvende collega's en ook gemeenteleden. De openstelling van de Brigittakerk eindigt aan het einde van deze maand: 29 september is de laatste keer.

Het was mooi om als alle kerken samen één plek te hebben: een beetje vreemd en een beetje vertrouwd, maar alle ruimte voor een kaarsje en gesprek – en gelukkig meestal ook voor stilte. Bedankt, parochie!

Met hartelijke groeten,
ds. Hans Baart

Kerkelijk werker



Kerkelijk werker: Mw. G. Mateman

✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Pastoraat

In de tijd tot aan mijn 'Pensioengerechtigde Leeftijd' (30 november a.s.) probeer ik zoveel mogelijk al 'mijn' gemeenteleden nog een keer te bezoeken. Het is fijn om elkaar te zien, het geeft tegelijk ook een weemoedig gevoel. Maar we weten, nu en voor de toekomst, dat we onze weg mogen gaan met God. Op die weg gaan en komen mensen. Bij het afscheid van Albert Schuttert hebben we geluisterd naar het lied:

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Een mooi lied om even bij stil te staan bij het afscheid nemen, maar ook wanneer het leven 'gewoon' (ik denk even aan corona) z'n gang gaat.

Met warme groet,
Gera Mateman

Noord-West



Predikant: Ds. T. Keuning

✉ dskeuning@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: wo in Ommen aanwezig, vr. vrije dag

Coördinator: J. Hemstede

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Omzien naar elkaar bij lief en leed

De zomer ligt weer achter ons. Meestal is dat een tijd waarin van alles weer op gang komt. Dat is nu ook wel zo, maar dit keer is het meer aftasten wat kan of niet kan. Alsof we als gemeenschap ook 'ziek' zijn geweest. Tegelijkertijd is het een

intensieve tijd, waarbij niets normaal is. Het vraagt veel energie en moed van mensen. Lied 830 verwoordt hoe dat eveneens gaat in een mensenleven. Dat het God, als het Goede, daarbij niet ontbreken zal.

'Levenslied' (Henk Jongerius)

Leven is wachten dagen en nachten
denken en dromen of het zal komen
dat grote geluk.

Leven is vragen wachten verdragen
zwoegen en zwijgen antwoorden krijgen
waarom je niet vroeg.

Leven is lijden niet te vermijden
onmacht verduren eindeloos uren
naar komend licht.

Leven is dwalen oude verhalen
speuren en zoeken stoffige boeken
de sporen van God

Leven is kijken elkaar verrijken
opnieuw beginnen leren beminnen
spontaan als een kind.

Leven is opstaan elkaar tegemoet gaan
't hart om te geven en kwaad te vergeven -
het leven is goed.

Bericht van overlijden

Op donderdag 10 september is na een korte tijd van ziekte mw. Hoeksta-van Riessen overleden. De begrafenis heeft op vrijdag 18 september in besloten kring plaats gevonden. We bidden haar familie sterkte toe in deze tijd van rouw en gemis.

Hartelijke groeten,
Tabitha Keuning

Zuid-Oost



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger

✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Coördinator: F. Kampman

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Rondom de erediensten

De komende twee zondagen ga ik voor in Ommen. Overigens: 27 september zou ik eigenlijk voorgaan in Vinkenbuurt, maar omdat er in Ommen een dienst van ambtswisseling is, is besloten dat ik naar Ommen verhuis. Ik hoop dat de Vinkenbuurtse gemeenschap daar begrip voor heeft!

De dienst van 27 september staat dus in het teken van afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers en pastoraal medewerkers. Elders in het kerkblad vindt u het overzicht welke mensen dat betreft. Vanwege alle beperkingen zal de ambtswisseling in een aantal opzichten anders verlopen dan normaal. Er kan natuurlijk ook maar een beperkt aantal gemeenteleden aanwezig zijn. En er is ook geen gelegenheid na afloop van de dienst de mensen die afscheid hebben genomen persoonlijk te bedanken en de mensen die (her)bevestigd zijn Gods zegen toe te wensen. Maar ongetwijfeld vindt u zelf andere manieren om met deze mensen mee te leven. Doe dat ook vooral! Behalve hun namen vindt u ook hun adressen elders in deze Kerkvensters.

Tijdens deze dienst lezen we waarschijnlijk Daniël 2:26-45.

Daarmee sluit ik aan bij het gedeelte dat deze zondag bij de kindernevendienst wordt behandeld, en deze periode ook een keer bij de Groeigroepen. Koning Nebukadnessar ziet in zijn droom een heel groot beeld. Opeens komt er een klein steentje dat het hele beeld verbrijzelt. En volgens mij heeft dat steentje iets te maken met het werk van ambtsdragers en pastoraal medewerkers (en andere vrijwilligers!) in de kerk. Wordt vervolgd...

Zondag 4 oktober hoop ik opnieuw voor te gaan in Ommen. Deze dienst op Israëlzondag is een doopdienst. Vooralsnog wordt er één kind gedoopt, Otis Willem Veurink, Lindenlaan 52, 7731 RD. Nadat we de zondag daarvoor uit Daniël 2 hebben gelezen, lezen we nu waarschijnlijk uit Daniël 1. Over Daniël en zijn vrienden aan het Babylonische hof. Het zijn nog jongens. Wat zal deze vreemde omgeving met ze doen? Ze krijgen zelfs andere namen. Ze moeten ander voedsel eten. Maar dat willen ze niet...

Overigens: vergeet u niet zich aan te melden voor onze kerkdiensten? Meer informatie hierover sowieso op de website en in het vorige kerkblad. Het is allemaal best een beetje onwennig en misschien ook wel een beetje spannend. Maar nu de mogelijkheid er is, lijkt het me goed dat we proberen – als we gezond zijn natuurlijk – de gang naar de kerk weer op te pakken. En als u dat niet aandurft, of wordt uitgeloot, kijk dan vooral via Kerkroep! Goed om als gemeente fysiek of digitaal samen te komen!

Tenslotte

Een hartelijke groet voor iedereen,

Ds. Karel Hazeleger

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes

✉ tabbes@pkn-ommen.nl

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Gereformeerde kerk

16-08 Dhr. M. van Erbeek

23-08 Dhr. G. Tolsma

30-08 Mw. Jansen-Winters

06-09 Dhr. J. Kremer

13-09 Mw. Loman-Korfker

Witharen gebouw Irene

06-09 Dhr. W. Nicolai

13-09 Dhr. F. van Lenthe

Hervormde gemeente

06-09 Mw. G. Wolters-Zwinselman

Mw. K. Vowinkel-de Jong

13-09 Mw. G. v.d. Veen
Dhr. F. Hesselink

Vinkenbuurt

06-09 Mw. Harmsen-Stokman

13-09 Fam. Noordhuis

Gezamenlijke berichten

Bericht van de Kindernevendiensten van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente

Vanaf 13 september zou het maar zo kunnen zijn dat wij elkaar weer in de kerk kunnen zien en niet alleen via het beeldscherm! Je ouders moeten zich natuurlijk eerst inschrijven voor de dienst en daarbij ook even vermelden of je in de onder- of bovenbouw zit. Dat is handig voor de leiding, want wij gaan voorlopig met één groep KND draaien. Je zit dus met jong en oud bij elkaar. Dat wordt vast heel gezellig en samen maken we er weer fijne diensten van! Kun je niet naar de kerk komen, dan blijven we elkaar 'spreken' via het scherm. Kijk dan op de website van onze kerk, want daar proberen we de verwerkingen op te zetten zodat je thuis aan de slag kunt. We wijzen per dienst iemand aan die de kaars mag aansteken of de Bijbel mee mag nemen naar de eigen ruimte. Er is geen rooster voor het zondagskind.

Koffiedrinken Hervormd Centrum

Wij zijn dinsdag 8 september weer begonnen met koffie drinken in het Hervormd Centrum. U/jullie zijn ook van harte welkom. Wij gaan wel uit van de huidige RIVM-regels. Wij respecteren uiteraard diegenen die het (nog) niet aandurven.

Terugblik belijdenis

Het was een feestelijke herstart van de erediensten in de gereformeerde kerk op 13 september. Als zeven jonge mensen vanuit hun hart en hun geloof 'ja' tegen onze Heer willen zeggen, voelen we meer dan coronagerelateerde beperkingen. Blijdschap overheerste: weer in de kerk kunnen vieren en dan ook nog met die nieuwe elan.

Toevallig waren het nu zeven jongeren van de Gereformeerde kerk. Daarom was het geen gezamenlijke dienst – wat ook wel weer goed uitkwam in het kader van onze herstart.

Belijdeniscatechese

We hopen dat er voor dit nieuwe seizoen weer leuke mensen zijn uit beide kerkgemeenschappen zijn, die mee willen gaan doen. Je hoeft niet per se een jongere te zijn: vanaf 17 is iedereen welkom. Ook hoeft je nu nog niet zeker te weten of je belijdenis gaat doen: die vraag kom later wel. De zeven jongeren van afgelopen jaar hebben uiteindelijk er alle zeven in vrijheid en enthousiasme voor gekozen om belijdenis te doen. Dat zegt wel wat: het kan je echt goed doen in wie je bent en in wat geloven voor je betekent.

Wie durft? Jij?

We vragen jou om de stap eens te wagen en contact met je predikant op te nemen. Ook vragen we bij deze ouders en grootouders om hun (klein)kinderen te vertellen dat ze zich op kunnen geven. Ga er maar eens een mooi gesprek over aan! Kern van de zaak: belijdeniscatechese is gericht op mensen, die niet meer gestuurd worden maar die zelf graag over hun (on)geloof in gesprek gaan en die willen leren van elkaar en van de kerk. Wie durft?

Info en opgave

Je kunt voor meer informatie terecht bij je eigen predikant (hervormd: Karel; geref. wijk1: Kest; geref. wijk2: Hans). Op basis van de aanmeldingen en onze agenda overleggen we als predikanten wie komend seizoen deze catechese gaat geven.

Namens de predikanten,
ds. Hans Baart

Kijken via Kerkomroep

De laatste weken geeft het meekijken vaak problemen, de verbinding hapert, wordt regelmatig onderbroken of het meekijken lukt soms helemaal niet. Zit je net lekker op de bank met elkaar en dan kun je niet meekijken.... We horen het als commissieleden de afgelopen weken te vaak en snappen de frustraties daardoor. Sinds de coronamaatregelen heeft Kerkomroep te maken met soms wel een vertienvoudiging van het aantal gelijktijdige kijkers! Voor de coronatijd hadden we gemiddeld zo'n 100 kijkers per dienst per kerk, reken maar uit. Om al die 'live' kijkers toch een plek te geven is door Kerkomroep een samenwerking aangegaan met KPN. Via de dienst 'Cloud KPN' is het mogelijk al deze kijkers gelijktijdig beeld en geluid te geven. Dit functioneert normaal gesproken zonder dat u daar iets van merkt. Helaas zorgt die koppeling soms voor problemen zoals aangegeven. Niet alleen bij ons, maar bij veel meer kerken komt dit voor. Wij zijn met Commissie Kerkomroep Ommen al een aantal weken met Kerkomroep in gesprek hierover. Het kost tijd om de oorzaak van het probleem te vinden, ook omdat het niet een continu probleem is. Weet dat er achter de schermen druk aan een oplossing wordt gewerkt.

Namens de Commissie Kerkomroep Ommen

Gereformeerde kerk



Vergaderingen

19 oktober	Kleine Kerkenraad
26 oktober	College van Kerkrentmeesters
26 oktober	Diaconie

Giften

Voor de kerk
€ 20,00 euro via een contactpersoon vanwege een huwelijksjubileum
€ 20,00 voor de kerk vanwege de bloemen

Hartelijk dank

Hervormde gemeente



Nieuwe ambtsdragers in Ommen

Zondag 13 september mochten we de namen afkondigen van twee nieuwe diakenen, en van degenen die worden herbevestigd. Er zijn geen bezwaren ontvangen tegen deze benoemingen.

De bevestiging zal plaatsvinden op D.V. 27 september in Ommen. De bevestigingsdienst in Vinkenbuurt zal op een nader te bepalen datum plaatsvinden.

Omdat het niet mogelijk is om de ambtsdragers na de dienst te ontmoeten en iets toe te wensen, kunt u dat deze keer ook schriftelijk te doen. De adressen zijn erbij vermeld. We zijn dankbaar dat er opnieuw mensen bereid zijn om een ambt op zich te nemen.

Herbevestigd worden:

Gerri Timmerman-Timmerman	ouderling
Gerrit Vogelzang	evangelisatie-ouderling
Ferdinand Kampman	gaat door als voorzitter en coördinator team Zuidoost
Jurrie Kroon	pastoraal medewerker
Betsie Kroon-Wijnbergen	gaat door als past. medewerker
Hennie Bruins-Wijnen	past. medewerker
Miny Reurink-Eggen	past. medewerker
Iny Grootemarsink-Hekman	past. medewerker

Wilma Ekkelkamp jeugdouderling
Alex Schuurman herbevestiging t.b.v. classis
Klaas van Hulst diaken (penningmeester)
Jenny Hofmeijer-Scholten diaken

Als nieuwe diakenen worden bevestigd:

Mariëlle Hekman (voorzitter diaconie)
Dienke van Dorland-Dijk (secretaris diaconie)

Aftredende ambtsdragers:

Geke Vogelzang-Lindeboom
Dini van der Kamp-Brinkhuis
Bea de Ruiter
Marten Hemstede,
Jenny Makkinga-Boezelman
Anita Tijhuis-Voort
Carin Meesters-Bakhuis
Marinus van der Vegt

Koos v.d. Beukel, scriba

PaKaN!

Onlangs hebben we in de kerkenraad het plan van aanpak van PaKaN! omarmd. De visie van het plan luidt: 'Dat jongeren God, elkaar en zichzelf (beter) leren kennen en vanuit die relaties geloof leven, beleven en uitdragen'. Een mooie visie met daarbij een zeer ambitieus plan. Een plan waarin wordt aangegeven hoe we de komende drie jaar met de kinderen en jongeren in de Gereformeerde Kerk en Hervormde gemeente willen omgaan. Als kerkenraad zijn we blij met dit plan. We realiseren ons ook dat het realiseren van alles dat wordt beoogd niet vanzelf gaat. Daar zijn vrijwilligers, ja veel vrijwilligers voor nodig. Vrijwilligers die zich willen inzetten voor de opbouw van Gods kerk in Ommen. Ik roep u op om een vrijwilligerstaak voor uw rekening te nemen. Ik hoor u denken 'Ik zou wel willen maar ik kan het niet omdat ik dat nog nooit heb gedaan'. In 2 Cor 12:9 zegt de Heer: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid'. Laat u dus niet weerhouden! De vraag aan ons allemaal is waar God ons wil laten werken in Zijn koninkrijk. We mogen hierom bidden en mogen erop vertrouwen dat Hij ons zal leiden op de wegen die we als gemeente hebben te gaan. Laten we elkaar hierin bemoedigen en ons hierin laten leiden door de Heilige Geest.

De gemeenteleden die bij PaKaN! betrokken zijn, zullen regelmatig in Kerkvensters, op de site van PKN Ommen en op social media stilstaan bij de uitwerking van genoemd plan van aanpak.

Ds. Tabitha Keuning

Zoals u allen weet is Tabitha Keuning sinds 1 november 2019 als ambulant predikant verbonden aan de Hervormde gemeente in Ommen. Zij verbond zich voor een jaar als 'parttime predikant' aan Ommen. Nu het jaar er bijna opzit heeft Tabitha te kennen gegeven dat ze, ofschoon ze het goed naar haar zin heeft in Ommen, haar contract niet zal verlengen. Onduidelijkheid over wanneer de 2e predikantsvacature in Ommen ingevuld gaat worden en privéomstandigheden maken dat het een en ander voor haar niet meer met elkaar te combineren is.

Tabitha was vooral werkzaam binnen de vacante regio Noord-West en ondersteunde het pastorale team van deze regio. Daar bleef het echter niet bij. Zo heeft zij zich onder andere ook bemoeid met de voorbereiding en i.v.m. het Coronavirus digitale uitvoering van de stille week rondom Pasen. Daarnaast is ze meestal van de partij op de geplande vergaderingen waarbij haar inbreng zeer is gewaardeerd. Als aandachtige luisteraar treedt ze meestal niet op de voorgrond maar ze heeft wel altijd een eigen idee over zaken en laat dat waar nodig ook horen. Zij heeft op haar manier invulling gegeven aan de haar opgedragen taak binnen onze gemeente. Op die manier heeft ze kunnen en mogen meebouwen aan Gods kerk in Ommen.

Ofschoon zij nog een aantal weken voor ons werkzaam zal zijn, willen we haar nu alvast bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij onze gemeente. In een volgende Kerkvenster zal vanuit Noord-West wellicht wat uitgebreider worden stilgestaan bij het vertrek van Tabitha. Ondertussen gaat de kerkenraad op zoek naar een passende oplossing voor de periode tussen het vertrek van Tabitha en de komst van een nieuwe 2^e predikant.

Openstelling Hervormde kerk Ommen

Indien u zich heeft aangemeld voor de dienst en bevestigd heeft gekregen, dat u op een bepaalde zondag wordt verwacht, dan gelden de volgende instructies/regels:

- 2 ingangen: orgelkant en kosterskant;
- Bij ingangen 2 coördinatoren, te herkennen aan een geel hesje;
- De ene coördinator heet u van harte welkom, vraagt of u gezond bent, wijst u op de 1,5 meter regel en geeft aan waar ontsmettingsmiddel staat;
- De andere coördinator wijst u een plek toe;
- Mensen die in rolstoel/scootmobiel zitten of achter een rollator lopen, mogen via de JIPP ingang;
- U wordt op de zondagmorgen verwacht tussen 09.30 en 09.50 uur;
- Er is een zanggroep die zingt, de gemeente zingt niet;
- Na dienst (zegen) gaat u weer zitten en zal worden aangegeven hoe u de kerk dient te verlaten.

R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK

Van de oudercommissie van de Hervormde Diaconie

De oudercommissie van de Hervormde Diaconie heeft, naar u weet, de bijeenkomst van onze ouderen rond Pasen vanwege de maatregelen rond het coronavirus helaas moeten afgelasten. Gelukkig kunnen we wel terugkijken op een goed bezochte en feestelijke bijeenkomst rond het 60-jarig jubileum in maart. Hierbij waren al wel de toen aanbevolen voorzorgsmaatregelen getroffen. De oudercommissie had voor het nieuwe seizoen, te beginnen op de tweede donderdag in oktober, een gevarieerd programma klaar. Op dit moment lijkt het de oudercommissie verstandig om in ieder geval dit jaar de bijeenkomsten niet te laten doorgaan. Het is de oudercommissie niet duidelijk hoe zij de 1,5 meter maatregel kan toepassen en tegelijk tijdens de bijeenkomsten de bekende gezellige sfeer kan oproepen. Later dit jaar wil de oudercommissie bekijken of, gezien de ontwikkelingen rond het virus, de bijeenkomsten in 2021 wel op een veilige manier zouden kunnen doorgaan. Hierover zal dus later beslist worden. Voor de commissie staat de gezondheid van de bezoekers voorop. We houden u op de hoogte.

Namens de oudercommissie,
G. J. Scheppink (voorzitter)

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

29-08 Ommen	Trouwdienst: Ronald McDonald Huis Zwolle € 185,00		
06-09 Ommen	Kerk` € 34,65	Diaconie € 52,90	
13-09 Ommen	Kerk € 195,50	Diaconie € 238,85	Edukans € 125,55
Vinkenbuurt	15,50		
Kerk Vinkenbuurt	12,35	15,10	

Giften

Voor de kerk

€ 767,00 voor de collecte via de bank

€ 15,00 voor de collecte via de collecte app

€ 10,00 en € 15,00 via Mw. G. Timmerman-Timmerman

2x € 10,00 via H.V.D. voor de kerk

Voor de diaconie

€ 24,00 via de collecte app

Voor de bloemen

€ 16,00 via mw. T. v.d. Vegt-Minkjan

Voor de bloemen Vinkenbuurt

€ 7,00 via fam. Hulst

Voor H.V.D. Zuid/Oost

€ 4,00, 2x € 5,00, € 6,00, 4x € 10,00, € 15,00

Hartelijk dank

Vorming

Bijbelkring Geloven in crisistijd, ds. Karel Hazeleger

Donderdag 1 oktober beginnen we aan een nieuw seizoen van de Bijbelkring. Thema dit seizoen: 'Geloven in crisistijd'. Elke avond kijken we naar een persoon in de Bijbel die een crisis meemaakt en hoe hij / zij daarmee omgaat. De eerste avond staat David centraal. Daarmee slaan we gelijk een brug naar vorig seizoen, toen het altijd over David ging, maar we vanwege corona abrupt moesten stoppen. De eerste avond van het nieuwe seizoen lezen we samen een Psalm van David. Ik heb gekozen voor Psalm 56. We hopen op een mooie avond! We zitten in het Hervormd Centrum en beginnen om 20.00 uur. Er zijn nog plaatsen vrij. Het is wel belangrijk dat u zich vooraf opgeeft, zodat we zeker weten dat het aantal mensen dat komt met alle coronamaatregelen veilig past in de zaal. Van harte welkom!

Instructie Groeigroepen, ds. Karel Hazeleger

Donderdag 8 oktober is de volgende instructieavond voor de groeigroepen. We behandelen programma 3 en 4 van het boekje over Daniël. Met name de mensen die deze programma's leiden: van harte welkom! Het is wel belangrijk dat je je even opgeeft. Dit kan bij Fred Trouwen, [✉ gemeentegroeigroepenommen@live.nl](mailto:gemeentegroeigroepenommen@live.nl). We beginnen om 19.30 uur en zitten in het Hervormd Centrum.



Algemeen (kerkelijke) berichten

Regionaal

26 september SOVO garageverkoop

Dan organiseert de Stichting Ommen Voor Oekraïne een garageverkoop vanuit hun depot aan de Haven Oost 20, (naast het inloophuis) van 09.00 tot 13.00 uur. Uiteraard worden de regels van het RIVM in acht genomen. Door de corona hebben we een half jaar geen acties kunnen houden voor onze projecten. We zijn dan ook blij dat de appelplukactie door kan gaan en rijden er veel vrijwilligers deze weken in alle vroegte naar Kraggenburg. Het Alzheimerhuis is klaar. We ondersteunen dit project door middel van een financiële bijdrage waarvan eten, medicijnen en personeelskosten betaald worden. We zijn ook blij te kunnen vermelden dat we in augustus onze contactpersonen Dianne en Peter, die in Nederland waren, een

bedrag mee hebben kunnen geven om de grond aan te kopen voor ons nieuwe project. Een bejaardenhuis voor 20 mensen in Velicky Lutsky het dorp waar ze zelf ook wonen. Het bejaardenhuis komt naast de kerk te staan. De voorbereidingen zijn in volle gang. Peter heeft zelf de leiding over dit project. We hopen u binnenkort daar meer over te kunnen vertellen. Als u onze projecten financieel wilt ondersteunen het bankrekeningnummer van SOVO is: NL 26 RABO 0348 949 715 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Johan Hofmeijer

29 september KBO-PCOB Ommen

Uitnodiging voor onze leden en belangstellenden

U bent van harte welkom op de eerste ledenbijeenkomst van het seizoen 2020 -2021 Wij houden die op dinsdagmiddag 29 september om 14.00 uur in de grote zaal van De Kern. Spreker is ds. Riemersma uit Sliedrecht met als thema: een glimp van de hemel, het geheim van Rembrandts geloof. Ds. Riemersma heeft hierover een boek geschreven en zal zijn presentatie toelichten met beelden. Deze bijeenkomst organiseren we volledig volgens de geldende coronaregels.



Stichting Ommen voor Oekraïne

10 oktober concert 'Zwart, Asma en Klassiekers'

Om 20.00 uur in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 te Lemelerveld, met Minne Veldman (orgel). Reserveren: is verplicht en kan via ☎ 0572-371838 Per concert is er plek voor 40 bezoekers.

22 oktober Kerk & Israël

Dan is er een lezing van Kerk & Israël. De heer Henk Dijkema zal spreken over 'Israël, struikelblok of toetssteen?' Iedereen is welkom. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden, maar wel moet iedereen ivm corona naam en tel.nr. geven bij binnenkomst. We beginnen om 19.30 in de Van Dedemkerk, Hoofdvaart 5, Dedemsvaart. Toegang gratis, er wordt gecollecteerd. Voor vragen kunt u bellen of mailen met Gerbrig Arends, Gerrit Jan Vrieling of Johan en Liesbeth Dul We hopen u de 22^e te mogen verwelkomen!

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we God danken dat Hij onvoorwaardelijk van ons houdt om wat Jezus voor ons heeft gedaan.



Laten we bidden voor mensen die het moeilijk vinden om Gods onvoorwaardelijke liefde te zien of te aanvaarden.



Laten we bidden voor alle zieken. Voor hen die behandelingen of onderzoeken ondergaan en voor hen die op uitslagen van onderzoeken wachten. Bid om herstel en Gods kracht, rust en nabijheid in het



hele proces.

Laten we bidden voor alle mensen die op de vlucht zijn, die honger hebben, eenzaam zijn, kortom: die hulp nodig hebben. Dat er mensen zullen zijn die naar hen omzien en dat ze Gods nabijheid en hulp mogen ervaren.



Laten we God danken voor de nieuwe ambtsdragers, contactpersonen en ook voor de nieuwe koster/beheerder van de Geref. kerk. Laten we Gods zegen en leiding vragen voor hen, zodat ze met veel plezier en inzet hun nieuwe taak mogen gaan doen.



Laten we bidden dat we zullen schuilen bij God als zorgen of angsten ons leven beheersen.



Laten we bidden dat we als gemeente altijd zullen zoeken naar Gods plan voor de gemeente, tot opbouw van Zijn Koninkrijk.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 29 september voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail bij:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 kerkvensters@pkn-ommen.nl
 of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte.

Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern 463928
 bereikbaar: donderdag 1 oktober van 18.45 - 19.30 uur

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman
 Mw. H. Jaspers-van Duren
 Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur 463928

IBAN Banknummers

Gereformeerde kerk
 Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12
 Coll. van Kerkrentm. : NL24 INGB 0000 8631 79
 De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76
 Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71
 Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71
 Gebouw Irene : NL03 RABO 0348 9003 68
 Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00
 Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90
 Diaconie / kerkteléfonoon : NL46 RABO 0348 9043 47
 Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19

Gezamenlijke nummers

De Kubus : NL76 RABO 0348 9050 68
 Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02
 ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

Website

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl
 info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek
 1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan
 geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
 - Via koster/beheerder/medewerkers:
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
 en donderdag van 09.00-12.00 uur via de ingang
 van De Kern
 - ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 451206
 Koster-beheerder:
 dekern@pkn-ommen.nl
 Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
 7 dagen 24 uur per dag via email.

Gebouw Irene

Koster: Dhr. M. Siebelink
 witharen@pkn-ommen.nl

Collectebonnen verkoop in 2020

In De Kern (betaling contant, NB geen muntgeld) op de volgende dinsdagen: 6 okt, 3 nov en 8 dec van 19.00-20.00 uur.

Verkoop via de bank:

Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:
 Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00
 Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00
 Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00
 De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de Hervormde kerk gebruikt worden.
 Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind

Hervormde gemeente

Kerkenraad

Praeses: Dhr. M. Dunnewind
 1^{ste} Scriba: Dhr. J. van den Beukel
 herv-scriba@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen 451338
 Mw. W. Schuurman-Jaspers
 Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
 kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman
 herv-kerk@pkn-ommen.nl
 B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman
 herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde
kerk.

