

# Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd  
Ommen Vinkenbuurt Witharen

19<sup>de</sup> jaargang No. 13

Vrijdag 26 juni 2020

## Meditatie



Vorige week ontving ik goed nieuws uit de Franse broedergemeenschap Taizé, waar we als gezin geregeld een week verblijven. De broeders hebben de afgelopen tijd in kleinere groepen geleefd om als er een broeder ziek zou worden deze niet de hele gemeenschap zou besmetten. Gelukkig is er niemand van hen ziek geworden. Nu hebben ze van de

Franse autoriteiten groen licht gekregen om deze zomer de ontvangst weer open te stellen. Natuurlijk wel met de nodige maatregelen, zoals afstand houden en handen wassen. Nu de grenzen weer open zijn heten ze ons van harte welkom. Een aantal weken eerder kregen we een mailtje van een vrouw die we vorig jaar in Taizé ontmoet hebben. Ze schreef o.a. over de wens om elkaar weer in Taizé te mogen ontmoeten. Wat toen onmogelijk leek vanwege de gesloten grenzen, is nu dus een mogelijkheid. Ontmoetingen in Taizé hebben voor mij vaak iets bijzonders, alsof de glans van de vriendschapsicoon 'Le Christ et son ami' eromheen ligt. Al meer dan 10 jaar maakt de vriendschapsicoon onderdeel uit van de 'pelgrimage van vertrouwen' dat van land tot land gaat. Het stimuleert de onderlinge verbondenheid en onderlinge vriendschappen. Wat je ziet op de icoon is het volgende:

Twee personen, zij aan zij. Ze zien er hetzelfde uit: dezelfde grootte, hetzelfde silhouet, dezelfde uitstraling, dezelfde lichtstraling. Ze zijn echter niet identiek: hun kleuren, hun gewaden en hun gebaren verschillen. De relatie tussen de personen is open en ze delen hetzelfde perspectief. Hun stille gezichten met hun wijd open ogen verwelkomen eenieder in vrede.

De ene persoon is Christus en is herkenbaar aan het kruis in zijn aureool. Aan zijn zijde is een medereiziger. Jezus legt zijn arm op diens schouder met een gebaar dat laat zien dat er onderling vertrouwen is. In deze tijd van afstand houden krijgt het voor mij een bijzondere betekenis. De metgezel draagt hiermee een stuk verantwoordelijkheid en laat zijn richting door Christus bepalen.

De metgezel wijst naar de Christus en zegent. Zegenen is de laatste daad van Christus (Lucas 24:50) waarin de discipelen mogen delen. Zij worden door Christus aangemoedigd om anderen te zegenen en zo te vieren dat God leven in volheid wil geven.

Vervolg pagina 2

## Leesrooster

Za	27 juni	Romeinen 8:12-25	Kinderen
Zo	28 juni	Romeinen 8:26-39	Geestelijke bijstand
Ma	29 juni	Romeinen 9:1-18	Trouw aan de
Di	30 juni	Romeinen 9:19-33	Keuzevrijheid
Wo	1 juli	Matteüs 11:2-15	Groot en klein
Do	2 juli	Matteüs 11:16-30	Geef je gewonnen
Vr	3 juli	Psalm 27	Niet bang
Za	4 juli	Zacharia 9:1-8	Verdediging
Zo	5 juli	Zacharia 9:9-17	Doel: vrede
Ma	6 juli	Zacharia 10:1-5	De goede herder
Di	7 juli	Zacharia 10:6-12	Het komt goed
Wo	8 juli	Zacharia 11:1-14	Vriendelijkheid en
Do	9 juli	Zacharia 11:15-17	Herderlijk vermaan
Vr	10 juli	Romeinen 10:1-13	Belijdenis
Za	11 juli	Romeinen 10:14-21	Door te luisteren
Zo	12 juli	Romeinen 11:1-12	Gods volk
Ma	13 juli	Romeinen 11:13-24	Dankbaar, niet
Di	14 juli	Romeinen 11:25-36	Gods wegen zijn
Wo	15 juli	Matteüs 12:1-21	Sabbatsdebat
Do	16 juli	Matteüs 12:22-37	Onvergeeflijk
Vr	17 juli	Matteüs 12:38-50	Betekenisvol

## Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	2
Vervolg meditatie	2
Wijkberichten	2
Wijk 1	3
Wijk 2	3
Kerkelijk werker	4
Noord-West	5
Zuid-Oost	5
PaKaN! jongerenwerker	6
Plaatselijk kerknieuws	6
Gereformeerde kerk	6
Hervormde gemeente	7
Algemeen (kerkelijke) berichten	8
Gebedspunten	8
Kerkelijke adressen etc.	8
Familieberichten en posters	9

# Kerkdiensten

## Zondag 28 juni

### Hervormde gemeente

#### Ommen

10.00 uur:

**Ds. T. Keuning**  
**Afscheid Kindernevendienst**

Deze dienst is te volgen **bij voorkeur** via Youtube/Vimeo.  
Hiervan kunt u de link vinden op de website van PKN Ommen,  
<https://www.pkn-ommen.nl/>. En ook via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

## Zondag 5 juli

### Gereformeerde kerk

#### Ommen

10.00 uur:

**Ds. J.T. Baart, doopdienst**

Deze dienst is te volgen **bij voorkeur** via Youtube/Vimeo.  
Hiervan kunt u de link vinden op de website van PKN Ommen,  
<https://www.pkn-ommen.nl/>. En ook via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

## Zondag 12 juli

### Hervormde gemeente

#### Ommen

10.00 uur:

**Ds. K.A. Hazeleger, doopdienst**

Deze dienst is te volgen **bij voorkeur** via Youtube/Vimeo.  
Hiervan kunt u de link vinden op de website van PKN Ommen,  
<https://www.pkn-ommen.nl/>. En ook via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

## Bij de diensten

### 12 juli Diaconiecollecte Nieuw Hydepark in Doorn (voorheen Roosevelthuis)

Al vele jaren genieten mensen die ziek zijn of een beperking hebben hier van een onbezorgde vakantie. Het vakantiehôtel beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten, zo zijn alle kamers voorzien van hoog-laagbedden en een alarmeringssysteem. De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel, er zijn één- en tweepersoonskamers voor de vakantieasten beschikbaar. Bij Nieuw Hydepark staan gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Geeft u ook? Gereformeerde Diaconie: NL77RABO0348904371 of via GIVT app.

Hervormde Diaconie: NL46RABO0348904347 of via Kerkgeld app.

(Zie ook website PKN Ommen).

De diaconieën

## Collecten

### Gereformeerde kerk

#### 28 juni

Ommen en Witharen:	Diaconie en Kerk
Ommen uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang:	Gebouw Irene / zending

#### 5 juli

Ommen en Witharen:	Diaconie en Kerk
Ommen uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang:	Gebouw Irene / zending

#### 12 juli

Ommen en Witharen:	Nieuw Hydepark (Roosevelthuis) en Kerk
Ommen uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang:	Gebouw Irene / zending

### Hervormde gemeente

#### 28 juni

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie en Kerk
Uitgangen:	Jeugdwerk JOP / zending

#### 5 juli

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie ZWO en Kerk
Uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending

#### 12 juli

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie Nieuw Hydepark en Kerk
Uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending

## Vervolg meditatie

Christus draagt een groot boek en de discipel een boekrol. Christus is het Woord in persoon, hij heeft zijn vrienden alles overgedragen wat hij van zijn Vader heeft ontvangen en vraagt hen om het Evangelie over de hele aarde te verkondigen. De icoon beeldt uit dat 'ook al is Christus onzichtbaar voor onze ogen, toch kunnen wij ons toevertrouwen aan zijn aanwezigheid. Hij vergezelt ieder mens'. In het licht van deze icoon wens ik eenieder deze zomer mooie ontmoetingen, waar of met wie we ook zijn. Dat de pelgrimage van vertrouwen ook in Ommen en omstreken beleefd mag worden.

Ds. Tabitha Keuning

## Wijkberichten

### Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. M. Runhart-Runhart  
Dhr. G.J. Scheppink  
Dhr. H. Wildeboer  
Mw. G. Veldsink-Nijland  
Mw. G. Drok-Lunenburg  
Dhr. B. Groen

Dhr. K. Luismán  
 Dhr. H. Stokvisch  
 Dhr. W. Mulder  
 Mw. J. Rensink-Willems  
 Mw. J. Luttkhof-Noeverman  
 Mw. J. Martens-de Lange  
 Dhr. F.H. Oldeman  
 Mw. W.C. van Krieken-v.d. Pol  
 Dhr. G. Tolsma  
 Dhr. Th.T. Gernant  
 Dhr. J. Hartholt  
 Dhr. D.J. Hekman  
 Dhr. A. Speulman  
 Dhr. G. Heuver  
 Mw. R.H.G. Meijer-Broekhuizen  
 Dhr. J.B. Oenema  
 Mw. E. Visser-Kuiling  
 Dhr. J. Kotterink  
 Dhr. B. Nusselder

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.



**Wijk 1**

**Predikant:** Ds. K. Jelsma  
 dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

**Scriba:** Dhr. G. Lennips  
 geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

**Wijk 1**

Net terug van vakantie heb ik nog niet iedereen kunnen spreken die ik zou willen spreken, schrijf ik voor deze Kerkvensters. Misschien is daardoor de berichtgeving niet volledig. Een woord van dank aan de collega's die voor me waarnamen de afgelopen weken. Fijn (jazeker) om weer aan het werk te gaan. Ik merk aan mijzelf (net zoals u waarschijnlijk) dat er een groot verlangen is naar de periode voor half maart. Ik mis de gewone zo maar even contacten, individueel en in groepen. Ik mis het voorgaan in een kerkdienst met u als gemeenteleden in het zicht, het samen zingen, de hand bij de uitgang en het samen koffie drinken. Zo langzamerhand heb ik wel meer contacten op afstand. Het weer zit mee dus veel kan buiten gebeuren. En ook komen er weer andere dingen voor in de plaats. Veel mail- en belcontact. Het inloopmoment in de Brigittakerk, de bemoediging voor de website, een bemoediging voor de bewoners van de verzorgingstehuizen. Fijn ook om (ondanks de vele beperkingen) voor te gaan in de onlinediensten (die qua voorbereiding wel erg veel tijd kosten). Ook in de lege kerk voel ik de verbondenheid en denk aan de gemeente die de dienst zal bekijken. Nog even wat het bezoekwerk betreft: We blijven terughoudend maar zijn beschikbaar als u dat aangeeft. En dan op afspraak, minimaal anderhalve meter afstand en geen koffie... Ons bezoek betreft toch vaak mensen in een kwetsbare positie. En ook dominees kunnen besmet raken... Akelige gedachte als we in dat geval door veel mensen te bezoeken een gevaar vormen. Vandaar. Zeer gemengde gevoelens bij dit alles dus. Maar het is niet anders...

**Jubileum**

Op 29 juni hoopt het echtpaar Wiebe en Willy Terpstra-Berg het 60-jarig huwelijk te vieren. We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods blijvende zegen toe!

**Geboorte**

Op 29 mei is Jens Jef Doldersum geboren. Jens is de zoon van Karin en Jef Doldersum-Nauta en het broertje van Mats en Koen. We feliciteren hen van harte met hun zoon en broertje!

**Afscheid**

Toch wel als een donderslag bij heldere winterhemel kwam begin van het jaar het bericht dat onze koster-beheerder Lex Jaspers met zijn werk hier zou stoppen... In de meer dan 10 jaar was onze samenwerking heel goed. Ook was ik als predikant betrokken op het vele wat er in zijn leven gebeurde: mooie en verdrietige momenten. Ik zal / we zullen hem missen! Toch wel het visitekaartje van de kerk, een gastheer in hart en nieren. Alles kon, overal in meedenken, enthousiast en betrokken. In zijn woorden: SUPER. Een lege plek die ongetwijfeld door iemand anders ingenomen zal worden die op zijn wijze deze mooie taak zal vervullen en waarmee ook weer een hele goede band opgebouwd zal worden! Maar zover is het nog niet. We wensen het CvK wijsheid en zegen bij het vinden van een opvolger. In de onlinedienst van zondag 22 juni werd afscheid genomen met woorden van de voorzitter CvK, Jan Lodewijk. Daarna ook mocht Lex namens de gemeente Gods zegen ontvangen voor de nieuwe taak die hem wacht en waar hij qua studie en stage al volop mee bezig is. Heel ander werk maar ook dit werk zal hem op het lijf geschreven zijn! Op 30 juni is er in breder verband gelegenheid tot afscheid nemen (zie bericht elders in deze Kerkvensters). Lex, heel erg bedankt voor de fijne samenwerking en wat je voor de gemeente en de Heer mocht betekenen! Het ga je goed, ga met Gods zegen!

Ds. Kest Jelsma



**Wijk 2**

**Predikant:** Ds. J.T. Baart  
 dsbaart@pkn-ommen.nl

**Scriba:** Mw. H. Muis  
 geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

**Bij de diensten**

Op 5 juli mag ik voorgaan in de voor mij laatste online viering voor mijn zomervakantie. Ik weet nu nog niet waarover het in de dienst gaat (ideeën altijd welkom!) maar ben een beetje aan het peinzen over stilte: sommigen van ons hebben er teveel van meegemaakt; anderen zoeken die stilte en inkeer juist op tijdens hun vakantie. Volgens Psalm 65 kan de stilte ook de Eeuwige toezingen: een bemoedigende tekst nu we zelf in de kerk nog niet kunnen zingen – de stilte kan het van ons overnemen. De tekst van de zondag 'Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven' (Mat.11:28) zou een bijzondere combinatie vormen: rust en stilte, twee fenomenen waar menig gejaagd mens naar smacht – zelfs in Overijssel. Op allerlei manieren kan een mens dat bereiken: meditatie, yoga, mindfulness, een luisterend oor, een natuurwandeling. We lijken het zonder God ook wel te vinden. Of laat God zich daar juist vinden? Of is de Eeuwige groter dan onze behoefte aan stilte en rust? Het lied 'U geeft rust' was een hit, de afgelopen weken, maar het roept bij mij wel vragen op: maakt de Geest die waait als een wervelwind juist niet onrustig? Zonder die onrust waren de apostelen nooit de straat op gegaan met Pinksteren. En zonder onrust waren de profeten nooit in opstand gekomen. Ik peins nog wat verder. Wie weet waar het me/ons brengt.

**Lex**

Juni was de laatste maand dat onze koster/beheerder Lex Jaspers voor onze gemeente actief was. Op 21 juni zal er in de

dienst aandacht aan zijn afscheid gegeven zijn – ik schrijf dit in de week die eraan voorafgaat.

Toen ik op 9 juni 2018 Ommen en Witharen mocht verkennen vanaf de comfortabele achterbank van de Volvo van Jan Heijink, werd ik ook naar De Kern gereden. Daar stond een rijk verzorgde lunch klaar, met de handelskenmerken van Lex: soep en de lekkerste kroketten (ik ben 90%-vegetariër maar deze kon ik niet laten liggen...).

Meer nog kwamen de woorden aan waarmee Lex zijn stevige hand uitstak: 'Mooi dat je d'r bent'. Ik voelde me overrompeld door deze onvoorwaardelijke hartelijkheid.

Nog mooier vond ik het, om te ontdekken dat Lex met deze woorden heel veel gasten begroet in De Kern. Die hartelijkheid heeft aanstekelijk gewerkt. Samen met het onvolprezen team heeft De Kern een bloeiperiode meegemaakt waar we als gemeente dankbaar voor mogen zijn.

Het was dus best een schok toen Lex aankondigde dat hij wegging. Want 'hoe nu verder?' Ach, dat wordt ook vaak gezegd als een predikant een beroep aanneemt – het komt altijd weer goed. Zo'n afsluiting van een tijdperk doet je weer extra beseffen hoe goed je het hebt gehad en wat je hoopt voor de toekomst.

De tijd heeft een afscheidsfeest onmogelijk gemaakt. Dat had Lex verdiend en ik had graag iets bijzonders voor hem gedaan. Nu moet hij het doen met al onze goede woorden via telefoon en kaartjes en zo. Ik sluit me daarbij aan. Met weemoed in mijn hart zeg ik: 'Lex, mooi dat je d'r was'. En met vertrouwen in mijn hart zeg ik: 'Lex, mooi dat je gaat'. Want het is prachtig om een nieuwe wending in je leven te kunnen maken. Het zal je goed doen.

Sterkte met het studeren, zegen in het sociale werk en heb het goed met allen die je lief zijn. Ik ben blij dat ik je twee jaar lang heb mogen meemaken. Bedankt voor je uitgestoken hand én voor je herhaaldelijk luisterende oor.

### Creatief met corona

Tot 1 september vieren we nog via het beeldscherm; bezoekwerk wordt nog niet hervat – uitgezonderd rouw- en crisispastoraat. Dat zijn de basislijnen van het huidige kerkelijke beleid van protestants Ommen. Contactpersonen zoeken op dit moment naar goede manieren om de zomer door te komen. Dat is vanouds toch een tijd die voor velen wat stilte is. Hoe kunnen we hen een teken geven van 'je hoort erbij' en 'we denken aan je'?

Onlangs kwam onze wijkraad voor het eerst op anderhalve meter bij elkaar. Het was goed om elkaar weer te zien en te spreken. We willen graag weer een beetje gaan opstarten, maar voelen aan dat het belangrijk is om voorzichtig te blijven: het bezoekwerk richt zich doorgaans op juist kwetsbare mensen. Dat vraagt om grote terughoudendheid. Maar het botst met de hartelijkheid om juist hen een hart onder de riem te steken tijdens het langdurige bezoekdieet.

Weet dus dat er in de secties weer volop wordt nagedacht over nabijheid-op-afstand. Eenzaamheid wordt er niet door opgeheven maar we hopen in de breedte toch tekenen van betrokkenheid te (blijven) strooien. Wees daarbij niet verbaasd wanneer de manieren waarop dat gebeurt, verschillen in de gemeente: her en der zal wat bezoekwerk gaan plaatsvinden, een ander krijgt misschien een bloemetje, weer iemand anders gaat misschien met een veilig groepje kaarten maken of stenen beschilderen om uit te delen, enz. Bovendien zal de ene sectie actiever kunnen zijn dan een andere: we zitten nog steeds met onderbezetting.

Daarom blijf ik onszelf ook uitdagen: zit niet te wachten op 'de kerk', maar wees 'de kerk'. Trek de stoute schoenen aan en bel die ander, maak praatjes, stuur kaartjes en appjes. Laten we dat samen volhouden en ervan genieten! Er gebeurt al zoveel moois! Ik las laatst ergens dat anderhalve meter de geloofsgemeenschap zijn onmogelijk maakt. Is dat terecht? We belijden dat de Eeuwige in zijn hemel troont – over afstand gesproken. Toch heet Hij 'Ik-ben-er'. Nabijheid is wat anders

dan geen-afstand; omgekeerd hoeft afstand nog geen gebrek aan nabijheid te zijn.

Iedereen kan zelf inmiddels trouwens weer meer experimenteren. Misschien wil een aantal koffiedrinkers van dinsdagmorgen wel weer bij elkaar komen – met afstand en kartonnen of eigen bekers natuurlijk. Laat het weten! Misschien wilt u wel vrijwilliger zijn bij de openstelling van de kerk (zie onder). Misschien kunnen mensen van de eetgroep iemand anders uitnodigen aan de eigen (tuin)tafel om eens samen mee te eten nu het in het groot nog niet kan. Misschien kijkt u op zondagmorgen naar onze vieringen en gaat u dat eens samen met iemand anders doen. Kerk in het klein, want 'waar twee of drie in Mijn naam samen zijn...'.  
Laten we ons nuchtere verstand gebruiken, maar ook onze vindingrijkheid om binnen de veilige marges het kerk zijn weer op te pakken. Elk van ons kan daar iets in betekenen. Want het duurt echt nog wel even voordat we terug bij normaal zijn.

### Stenen en lichtjes

De stenen voor de kerkdeur blijven langer liggen dan we met Pasen hadden verwacht. Het duurt nog wel even voordat we kunnen zeggen dat corona voorbij is. De mensen die in ziekenhuizen liggen of in tehuizen wonen merken dat nog dagelijks.

Daarom komen er potjes bij de stenen te staan en zal er geregeld een zak waxinelichtjes bij de stenen liggen. Steek (lieft 's avonds) een kaarsje aan als teken dat onze hoop niet gedooft is.

### Jubileum

Dit keer kan ik één jubileum melden: dhr. en mw. Haverkort-Otten zijn op 6 juli 25 jaar getrouwd. Via deze weg een welgemeende gelukwens.

### Even naar de kerk

Vorige keer schreef ik al: wie heel graag de geur van onze eigen kerk op wil snuiven, mag natuurlijk altijd een afspraak met (Kest of) mij maken, dan kunnen we de deur even opendoen. Maar wie liever voor stilte, bezinning, een kaarsje en/of gesprek naar de kerk wil, kan op dinsdag en donderdag naar de Brigittakerk. Deze is van 10.00-12.00 uur open voor iedereen die naar binnen wil.

De openstelling van de Brigittakerk is een gezamenlijk initiatief van alle kerken in Ommen.

Met heel hartelijke groeten,  
ds. Hans Baart

### Kerkelijk werker



Kerkelijk werker: **Mw. G. Mateman**  
✉ gmateman@pkn-ommen.nl

### Pastoraat

Soms, als het moeilijk is in het leven, verdriet, pijn, rouw, eenzaamheid, dan kan het voorkomen dat de onrust daarover ons wakker houdt in de nacht. Tijdens de rouwdienst van mevr. Nel Lamme lasen we een gedicht van Nicolaas Beets wat daarover gaat:

De moerbeitoppen ruischten.  
God ging voorbij;  
Neen, niet voorbij, hij toefde;  
Hij wist wat ik behoefde,  
En sprak tot mij;

Sprak tot mij in den stillen,  
Den stillen nacht;  
Gedachten, die mij kwelden,  
Vervolgden en ontstelden,

Verdreef hij zacht.

Hij liet zijn vrede dalen  
Op ziel en zin;  
'k Voelde in zijn vaderarmen  
Mij koestren en beschermen,  
En sluimerde in.

Den morgen, die mij wekte  
Begroette ik blij.  
Ik had zoo zacht geslapen,  
En Gij, mijn Schild en Wapen,  
Waart nog nabij.

Mogen wij ons geborgen weten in de liefde, de vrede, de  
aanvaarding, de nabijheid van onze Heer, in leven en sterven,  
in tijd en eeuwigheid.

Met warme groet,  
Gera Mateman

## Noord-West



**Predikant:** Ds. T. Keuning

✉ dskeuning@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: wo in Ommen aanwezig, vr. vrije dag

**Coördinator:** J. Hemstede

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

## Omzien naar elkaar bij lief en leed

Meeleven vanuit de gemeente wordt als erg waardevol  
ervaren, ook als er iets vreugdevols gevierd mag worden. Een  
kaartje wordt erg op prijs gesteld.

## Overleden

Wij gedenken Janna Hiemstra-van der Veen. Op donderdag  
11 juni is zij overleden. Zij is 98 jaar oud geworden. Sinds 26  
augustus 1996 was zij weduwe. De crematie heeft op dinsdag  
16 juni in besloten kring plaats gevonden in Fluitenberg. We  
bidden haar kinderen en kleinkinderen kracht toe in deze tijd  
van rouw en gemis.

## Overstapviering op 28 juni

De afgelopen weken mochten de kinderen weer terug naar de  
basisschool. Voor de kinderen van groep 8 staan deze weken in  
het teken van afronden. Nog even en dan maken zij de  
overstap naar de middelbare school. Er zal van alles gaan  
veranderen, voor de kinderen en voor hun ouders. Ook hun  
plekje in de kerk zal anders worden. De kindernevendienst  
laten zij achter zich en zullen meedoen met het programma  
voor de tieners. In de viering van 28 juni zullen we stilstaan bij  
deze 'overstap' die zij maken. Met de leiding van de  
kindernevendienst van de Gereformeerde en de Hervormde  
kerken van Ommen, Vinkenbuurt en Witharen mag ik deze  
dienst voorbereiden. Vanwege de bijzondere omstandigheden  
zal het een bijzondere viering worden.

## Vakantie

In juli heb ik vakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact  
opnemen met de coördinator.

Met een hartelijke groet,

Ds. Tabitha Keuning

## Zuid-Oost



**Predikant:** Ds. K.A. Hazeleger

✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

**Coördinator:** F. Kampman

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

## Rond de erediensten

Zondag 12 juli mag ik weer voorgaan in een online kerkdienst.  
Dit is een doopdienst. Fijn dat er ondanks alle beperkingen van  
de coronatijd toch gedoopt kan worden! Net als onze andere  
diensten wordt ook de doopdienst een dag eerder opgenomen.  
De volgende drie kinderen zullen gedoopt worden:

- Elin Bos, dochter van Micha Bos en Saskia Dankelman
- Anna Ise van der Maar, dochter van Gerrit en Lydia van der Maar
- Jordy Hermen Jens Veurink, zoon van René Veurink en Angela Masman

Bij gelegenheden als de bediening van de doop is de predikant  
aangemerkt als contactberoep. Dat betekent dat ik  
toestemming heb op dat moment binnen 1,5 meter van de  
doopouders en hun kindje te komen. Om direct lichamelijk  
contact te voorkomen, zal ik wel gebruik maken van een  
doopschelp. Tijdens de dienst mogen - naast natuurlijk de  
dopeling en de ouders - in de kerk aanwezig zijn: de eventuele  
broers of zussen van de dopeling en de eventuele grootouders.  
De schriftelezing en het thema van de verkondiging stel ik vast  
na het doopgesprek. We hopen op een goede dienst, waarin de  
mensen in de kerk én alle mensen die de dienst thuis volgen  
zich rijk gezegend mogen weten!

## Geboren

'Lach, feest, koester, wens, heb lief en verwonder'  
Op 4 juni is geboren: Otis Willem Veurink, roepnaam Otis.  
Hij is de zoon van Martin en Frensis Veurink en het broertje van  
Mees. We feliciteren het gezin van harte met het wonder van  
nieuw leven. We wensen de kleine Otis een heel mooi leven  
toe, onder de zegen van God. En dat hij al vroeg mag houden  
van de Goede Herder!

## Onze zieken

Bij mijn weten zijn er geen mensen die hier speciaal bij naam  
genoemd moeten worden. Alle mensen met ziekte en zorgen  
wensen we van harte Gods nabijheid toe.

## Tenslotte

Het blijft een vreemde tijd waarin we leven. Aan de ene kant:  
we smachten er allemaal naar dat alles weer 'normaal' wordt.  
We hebben er bijvoorbeeld steeds meer moeite mee om  
afstand te houden. Aan de andere kant: de dreiging van het  
virus is er nog steeds. En dat zal nog wel even zo blijven...  
Met alles aan zorgen, angsten, twijfels, onzekerheid en  
ongeduld mogen we naar God toe gaan. Bij Hem mogen we  
schuilen. Wat er ook gebeurt: met Hem komen we er wel door!

Ds. Karel Hazeleger

## PaKaN! jongerenwerker



**Jongerenwerker:** Dhr. T. Abbes  
✉ tabbes@pkn-ommen.nl

### Noodoproep PaKaN!

Ik denk en geloof dat veel mensen het jeugdwerk een warm hart toedragen binnen onze gemeenten. PaKaN! is de laatste jaren enorm op de kaart komen te staan en we hebben o.a. een heel mooi en waardevol 10erwerk mogen opzetten. De coronamaatregelen hebben het seizoen abrupt laten stoppen. We zijn wel digitaal verder gegaan, maar toch niet zoals we gewend waren en gehoopt hadden. Ook weten we nog niet hoe we staan na 1 september. Verschillende scenario's zijn mogelijk. En we moeten als PaKaN! dus ook rekening houden met verschillende opties. Echter zitten we hierin wel met een dilemma. Afgelopen jaren én aan het eind van dit seizoen heeft een aantal mensen hun taken overgedragen. Dit op verschillende fronten. We waren met een niet al te grote groep. Om voortgang te waarborgen zullen we toch echt een aantal nieuwe mensen aan tafel moeten krijgen. Binnen PaKaN! is een aantal lege stoelen die we graag willen opvullen om door te kunnen zetten én verder te bouwen. Dit kunnen mensen zijn die in het (jeugd)ambt stappen dan wel zonder het ambt structureel willen bijdragen en meebouwen. We zoeken mensen voor de catechisatie, voor 10erClub en voor de kinderclub. Leef jij met God en wil je dit delen met jongeren en kinderen? Meld je dan alsjeblieft z.s.m. aan. Zonder jullie hulp weten we niet of we alles kunnen voortzetten wat we graag zouden willen. Help ons door samen de schouders onder het jeugdwerk te zetten (hoe het er ook uit gaat zien)!

### PaKaN! gezinshuiskerk

Ieder weekend kwam/komt er iets online voor gezinnen met kinderen van 12 plus en voor gezinnen met kinderen van 12 min. Wij als PaKaN! hopen dat we jullie hier mee hebben kunnen ondersteunen. In de zomervakantie leggen we de pen even neer. Wel zal er vlak voor de zomervakantie een document op de site komen waarin handvatten staan waarmee je je eigen huiskerk kunt vormgeven (thuis of op vakantie).

### Update

Het gaat goed in huize Abbes. Reyuel groeit als kool en is een vrolijke grote kleine vent met een mooie bos haar. We hadden ons de kraamtijd heel anders voorgesteld, maar corona had ook weer voordelen. Ik ben in jaren niet zo veel thuis geweest als de afgelopen tijd. Vanuit huis werken kon gelukkig in mijn geval. En veel avonden thuis zijn was ook uniek. Maakt dat ik dus ook meer tijd kon doorbrengen met mijn zoon en kon zorgen voor het gezin. De laatste weken trekt het behoorlijk aan, veel dingen moeten toch nog even af voor de zomervakantie. Vooral de plannen voor het volgende seizoen vergen nu de nodige aandacht. Dus nog even een paar weken gas geven en dan straks lekker genieten van de rust die gegeven wordt.

Thomas Abbes

## Kubus



### De Kubus stopt

Na een geslaagde pepernoten- en pannenkoekenactie kwam door corona het Kubuseizoen vroegtijdig ten einde. Dit was echter ook het laatste seizoen dat de Kubus actief was. Het laatste seizoen hebben we met veel plezier beide acties georganiseerd samen en voor CAMO & friends 4 SMA.

Dit heeft nog een mooi totaalbedrag opgeleverd van € 3.000,00!

Mocht je een actie willen overnemen, dan kun je contact opnemen met PaKaN!. Zij beschikt over de draaiboeken en overig inventaris van de Kubus.

Rest ons alleen nog om iedereen te bedanken die dit jaar, maar ook alle voorgaande jaren zijn steentje bijgedragen heeft aan alle acties. Als vrijwilliger, koper/proever, sponsor etc. ontzettend bedankt!



## Plaatselijk kerknieuws

### Overige adressen

Oldenhaghen  
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen  
Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg  
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg  
Isala Kliniek  
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

### Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Witharen gebouw Irene  
14-06 Dhr. B. Hoekman  
21-06 Dhr. F. van Lenthe

Hervormde gemeente  
14-06 Dhr. en mw. Scholten-Grootemarsink  
Mw. F. Dubbink-Hutten  
21-06 Mw. M. ten Cate  
Fam. Bouwman

Vinkenbuurt  
14-06 Dhr. en mw. Kippers

## Gereformeerde kerk



### Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Zoals al eerder is gemeld gaat onze Koster/Beheerder Lex Jaspers ons per 1 juli a.s. verlaten en gaat zich richten op een baan in de gezondheidszorg. Bijna 12 jaar heeft Lex het werk in de Kerk en De Kern met volle overtuiging en inzet voor onze gemeente verricht, waarvoor wij hem hartelijk willen bedanken.

Onze wens was om hem een receptie aan te bieden maar door corona kan dit niet doorgaan. Er is gesproken om dit op een later tijdstip te doen maar op verzoek van Lex is besloten om op 30 juni (zijn laatste werkdag) zijn afscheid te organiseren.

Lex zal deze dag van 10.00 tot 20.00 uur in De Kern aanwezig zijn om iedereen gelegenheid te geven om langs te komen en afscheid van elkaar te nemen. U/jij zult begrijpen dat dit een soort lopende receptie wordt, maar het kan helaas niet anders. Bij mooi weer zal dit buiten zijn, maar als dit niet kan dan binnen. Als men iets aan Lex wil geven in de vorm van een gift, kaart, presentje o.i.d. zal er een melkbus bij de ingang staan waar men dit in kwijt kan.

Kunt u/jij deze dag niet komen, dan kunt u altijd een kaartje sturen naar zijn huisadres t.w. Lex Jaspers, Oudeweg 2, 7692 AE Mariënberg. Voel u welkom op dinsdag 30 juni!

Namens het CvK,  
Jan Meulenkamp

## Giften

Voor de kerk  
€ 50,00 via ds. Baart

Rectificatie:

Voor de kerk  
€ 60,00 via mw. T. aan 't Rot, van een dankbaar echtpaar

Hartelijk dank

## Hervormde gemeente



### Bericht van de kerkenraad

Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben we elkaar bijna niet meer kunnen ontmoeten. Dat geldt ook voor de zondagse eredienst. Als kerkenraad hebben we, met behulp van de middelen die ons vandaag de dag ter beschikking staan, het nodige werk achter de schermen verricht. Een van de punten die voorbij is gekomen, is het profiel van de nieuw te beroepen predikant voor de Hervormde gemeente van Ommen. De kerkenraad heeft dit profiel inmiddels vastgesteld. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur gezocht naar gemeenteleden die bereid zijn om zitting te nemen in de nog in te stellen beroepingscommissie voor een tweede predikant. Tevens is een verzoek naar de Gereformeerde kerk uitgegaan om ook een lid naar deze commissie af te vaardigen. Dit proces verloopt voorspoedig. Wat een zegen! Op de eerstvolgende kerkenraadsvergadering zal dit verder besproken worden. Als de kerkenraad daar ook zijn goedkeuring aan wil geven dan kan de beroepingscommissie op een later moment door en/of namens de kerkenraad worden geïnstalleerd en aan de slag gaan. Nu hebt u wellicht zelf ook al nagedacht over wie u graag als predikant naar Ommen ziet komen. De kerkenraad nodigt u dan ook van harte uit om namen van predikanten aan te dragen waarvan u vindt dat zij geschikt zijn om in de Hervormde Gemeente van Ommen werkzaam te zijn. Namen kunnen tot en met 10 juli 2020 worden doorgegeven aan de scribe van onze gemeente, dhr. Koos van den Beukel. Bij hem kunt u ook het door de kerkenraad vastgestelde profiel van de te zoeken predikant opvragen. Zijn gegevens vindt u elders in dit blad.

Namens de kerkenraad,  
Marinus Dunnewind, voorzitter

### Afscheid

En dan zit dat half jaar er zo maar weer op... Velen van u hebben mij nooit gezien of gehoord. Corona maakte dat de kerkdiensten die ik in Ommen zou leiden niet door konden gaan. Wel mocht ik een dienst leiden in Vinkenbuurt. Maar mijn werk was vooral op de achtergrond. In samenspraak met kerkenraad en meer nog, dagelijks bestuur. In het afgelopen half jaar heb ik mee gedacht in het beleid aangaande de nieuwe structuur van uw gemeente, de nieuwe opzet van het pastoraat en de start van het beroepingswerk. Ik ben onder de indruk van de mooie dingen die gebeuren in uw gemeente.

Dankbaar dat ik daar een korte tijd bij mocht zijn. Wees maar zuinig op elkaar. En wees dankbaar voor elkaar. Om zo gemeente te mogen en kunnen zijn, veelkleurig en met ruimte voor verschillende belevingen, is een groot voorrecht. Ik wens u van harte de zegen en de nabijheid van onze God toe! Adieu.

Ds. Dirk Meijvogel (interim predikant)

### Mededelingen College van Kerkrentmeesters

Pastorie Voormars

De pastorie aan De Voormars 16 is verkocht. Op 28 mei 2020 zijn hiervoor de aktes gepasseerd bij de notaris.

Kerkelijk bureau

In verband met de komende vakantieperiode, is het kerkelijk bureau gesloten in de weken 30, 31 en 32. Voor noodzakelijke of dringende zaken, die niet kunnen wachten, kan in deze periode telefonisch contact opgenomen met de scribe CvK, te weten mw. Loes Thörig.

Collectegeld

Tot 1 juni is er ruim € 3.000,00 ontvangen aan collectegeld via de bekende bankrekeningnummers en de KERKGELD SKG Collect App. Allen die gegeven hebben, hartelijk dank hiervoor. Het is goed te constateren dat u in deze Corona tijd uw financiële bijdragen blijft geven voor de kerk en diaconie. De bankrekeningnummers en App blijven actief, dus geld geven via deze kanalen blijft mogelijk en wordt zeer gewaardeerd.

Rijk Stobbelaar, voorzitter CvK

Hervormde gemeente Ommen / Vinkenbuurt

### Collectegeld Hervormde Diaconie in crisistijd

Voordat de coronacrisis uitbrak was u van ons gewend dat we tweewekelijks de opbrengsten van de collectes in de diensten in Kerkvensters publiceerden. Nu corona zijn intrede heeft gedaan, hebben wij helaas geen wekelijkse bijeenkomsten meer in de kerk. Daarmee is ook het patroon van de wekelijkse collecteopbrengsten danig verstoord en mist u de publicaties in Kerkvensters.

Gelukkig hebben inmiddels al heel veel gemeenteleden gehoor gegeven aan de oproep om collectegeld over te maken op de bankrekening. Na een wat aarzelend begin in maart zien we, nu de crisis langer duurt, dat steeds meer gemeenteleden overgaan op betaling via de bank. Daar zijn wij dankbaar voor. Het geeft ons namelijk de mogelijkheid om nog enigszins onze diaconale taak te kunnen blijven vervullen in deze verwarrende tijd.

Het is een goed moment om een tussenstand te publiceren nu we 3 maanden (half maart tot half juni) in coronatijd verkeren. Van 14 maart tot 14 juni mochten we via de bank aan giften en collectegeld € 3.098,00 ontvangen. Over dezelfde periode vorig jaar was dit € 3.957,00.

Op deze plaats willen wij alle gulle gevers die hebben bijgedragen aan de opbrengst tot nu toe, hartelijk bedanken. Voor degenen, die dit nog overwegen te doen nog even als geheugensteuntje de bankrekeningnummers van de Diaconie: NL46RABO0348904347 of NL41RABO0373738668. Betalen via de app 'Kerkgeld' behoort ook nog steeds tot de mogelijkheden. Hoe dat kan staat beschreven op de site van PKN Ommen onder de rubriek 'gemeentebereichten-digitaal collecteren in de Hervormde Gemeente'.

K. van Hulst  
Peningmeester Hervormde Diaconie

### Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

### De rommelmarktcommissie

Vanwege de corona kan de rommelmarkt van de Hervormde kerk, die in augustus a.s. zou plaatsvinden, niet doorgaan. Dit is omdat wij vanwege de beperkingen die zijn opgelegd door de overheid de veiligheid voor de bezoekers niet kunnen

garanderen. Wel kan men na een telefoontje nog steeds de spullen inleveren bij de fam. Willems.

## Giften

Voor de kerk

€ 20,00 voor de collecte via KB

€ 918,40 voor de collecte via de bank

€ 90,00 voor de collecte via de collecte app

Voor de Diaconie

€ 5,00 voor de collecte via KB

€ 10,00 via mw. Kampman

€ 28,00 voor de collecte via de collecte app

Voor de bloemen

€10,00 via mw. From-Falkena

Voor de bloemen Vinkenbuurt

€ 12,00 via fam. Hulst

Hartelijk dank



## Algemeen (kerkelijke) berichten

### Mededelingen voor de koorleden van 'Zingen maakt blij'

Nu we door de coronamaatregelen de laatste maanden niet samen mochten komen voor onze leerzame en gezellige zanguren op woensdagmorgen, lijkt het ons goed om via dit schrijven onze onderlinge verbondenheid te laten blijken en in stand te houden.

Samen missen wij onze koorzang en het altijd gezellig koffiedrinken. Hopelijk komt er aan het eind van de zomer (augustus/september) weer de ruimte en gelegenheid om op woensdagmorgen in De Kern samen te zingen. Zodra daar meer bekendheid over is laten wij u dat graag weten. Overigens ontstond er bij de stuurgroep en dirigent de suggestie voor een financiële ondersteuning in de vorm van een gift van ons koor voor een goed doel. Onze voorkeur betreft een donatie van € 100,00 voor de in Kerkvensters aanbevolen jongerenvrijwilligersgroep van World Servants Ommen die in 2021 met 10 mensen weer mee op reis gaat voor een project waarbij de voorkeur ligt bij Oeganda om daar een blijvende verandering op te bouwen samen met de bevolking.

Wij wensen u en elkaar veel sterkte en geduld in deze langdurige en spannende periode met de bede om gezondheid en vertrouwen in de toekomst. Op één van de stenen van hoop staat een bemoedigende spreuk 'Hoop is een lichtje in je hart... dat vandaag moed geeft en morgen kracht'.

Namens de stuurgroep en dirigent onze hartelijke groeten en tot ziens.

Anja, Truida, Dieks, Klaas



## Gebedspunten

Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. Bidt en dankt u ook mee?

## Gebedspunten

- Laten we bidden dat de aantrekkingskracht van veel wereldse dingen die direct onze verlangens vervullen ons niet af zullen houden van God.
- Laten we bidden om Gods Heilige Geest in ons hart, zodat Gods verlangens ook onze verlangens worden.
- Laten we bidden voor het kinder- en tienerwerk in de gemeente. Bid dat er vrijwilligers met hart voor Jezus en voor de jeugd gevonden mogen worden, zodat het werk door kan gaan.
- Laten we God danken voor de leuke variatie in online vieringen waarvoor veel gemeenteleden zich inzetten.
- Laten we bidden voor de oudere gemeenteleden voor wie er nog zo weinig zicht is op minder beperkingen. Bid dat ze in de eenzaamheid toch Gods nabijheid mogen ervaren.
- Laten we God danken dat Jezus de macht van het kwaad en van de dood heeft overwonnen. Dank God dat we bij Hem voor eeuwig veilig mogen zijn.
- Laten we bidden voor alle mensen die binnenkort vakantie hebben. Dat het ondanks de beperkende maatregelen toch een tijd van ontspanning mag zijn, waarbij nieuwe energie mag worden opgedaan.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: [gebedskalenderommen@live.nl](mailto:gebedskalenderommen@live.nl). Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

## Kerkelijke adressen etc.

### Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 17 juli.

#### Dit nummer is voor 3 weken.

De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 7 juli voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail of cd bij:

Redactie Kerkvensters

Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

✉ [kerkvensters@pkn-ommen.nl](mailto:kerkvensters@pkn-ommen.nl)

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

### Eindredactie Kerkvensters

Bereikbaar via ✉ [kerkvensters@pkn-ommen.nl](mailto:kerkvensters@pkn-ommen.nl)

### Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

### IBAN Banknummers

Gereformeerde kerk

Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12

Coll. van Kerkrentm. : NL24 INGB 0000 8631 79

De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76

Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71

Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71

Gebouw Irene : NL03 RABO 0348 9003 68

Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00

Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90

Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47

Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19



Gezamenlijke nummers  
De Kubus : NL76 RABO 0348 9050 68  
Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02  
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

#### Website

PKN gemeenten Ommen: [www.pkn-ommen.nl](http://www.pkn-ommen.nl)  
✉ [info@pkn-ommen.nl](mailto:info@pkn-ommen.nl)

### Gereformeerde kerk

#### Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek  
1<sup>ste</sup> Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan  
✉ [geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl](mailto:geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl)

#### Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen  
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:  
- Via kosten/beheerder/medewerkers:  
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
van De Kern  
- ✉ [ledenadministratie@pkn-ommen.nl](mailto:ledenadministratie@pkn-ommen.nl)

#### Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206  
Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers  
✉ [dekern@pkn-ommen.nl](mailto:dekern@pkn-ommen.nl)

#### Gebouw Irene

Koster: Dhr. M. Siebelink  
✉ [witharen@pkn-ommen.nl](mailto:witharen@pkn-ommen.nl)

#### Collectebonnen verkoop in 2020

Verkoop via de bank:  
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.  
NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie  
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en  
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:  
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00  
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00  
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00  
De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de  
Hervormde kerk gebruikt worden.  
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind

✉ [herv-kerk2@pkn-ommen.nl](mailto:herv-kerk2@pkn-ommen.nl)

#### Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. B. Bijl-Goor  
Mw. H. Meesters-Broek  
✉ [vinkenbuurt@pkn-ommen.nl](mailto:vinkenbuurt@pkn-ommen.nl)

#### Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen  
Mw. A. Minkjan  
✉ [hervormd-centrum@pkn-ommen.nl](mailto:hervormd-centrum@pkn-ommen.nl)

#### Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00  
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.  
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde  
kerk.

### Familieberichten en posters

Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook  
terecht in onze gebouwen voor uw:

Vergadering	Bruiloft
Verjaardag	Receptie
Jubileum	Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten	

Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen  
met de beheerder van:

#### Hervormd Centrum

Pr. Julianastr. 8, 7731 GH Ommen  
☎ 0529-456044  
✉ [hervormd-centrum@pkn-ommen.nl](mailto:hervormd-centrum@pkn-ommen.nl)



#### Gebouw Irene

Balkerweg 56, 7738 PA Witharen  
☎ 06-26214064  
☎ b.g.g. 0523-851469  
✉ [witharen@pkn-ommen.nl](mailto:witharen@pkn-ommen.nl)

### Hervormde gemeente

#### Kerkenraad

Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
1<sup>ste</sup> Scriba: Dhr. J. van den Beukel  
✉ [herv-scriba@pkn-ommen.nl](mailto:herv-scriba@pkn-ommen.nl)

#### Hervormde Diaconie

Commissie bijstand  
✉ [commissiebijstand@pkn-ommen.nl](mailto:commissiebijstand@pkn-ommen.nl)  
✉ [herv-diaconie@pkn-ommen.nl](mailto:herv-diaconie@pkn-ommen.nl)

#### Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338  
Mw. W. Schuurman-Jaspers  
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur  
✉ [kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl)

#### Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman  
✉ [herv-kerk@pkn-ommen.nl](mailto:herv-kerk@pkn-ommen.nl)  
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman

