

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

19^{de} jaargang No. 11

Vrijdag 29 mei 2020

Meditatie

Zeker weten? Meditatie bij Rom. 8: 18-25

De hoogste vorm van troost die wij mensen kunnen geven is de nabijheid. We zouden zo graag meer willen, we zouden het lijden, het verdriet van ziekte en dood en gemis zo graag willen wegnemen, maar we kunnen het niet.

En God dan? Kan God het wel? Wat mogen we verwachten van God, wat mogen we verwachten van de heilige Geest, de trooster bij uitstek? Voor veel mensen staat of valt het geloof in God met dat wat hen overkomt of met dat wat ze zien in deze wereld. Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen: Als God bestaat, waarom is er dan zoveel honger en ellende, waarom wordt de wereld geteisterd door corona? Hoe kun je nou in God geloven als je het journaal hebt gezien? En zeker weten dat God niet bestaat.

Paulus heeft het over een ander zeker weten. Hij zegt: 'Ik ben er van overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Het lijden van deze tijd.' De bijbel neemt het lijden serieus, doet niet net alsof het niet bestaat. Het zekere weten van het geloof is niet dat als je maar gelooft, en als je de heilige Geest maar hebt ontvangen, dat dan ziekte en ongelukken jouw deur wel voorbij zullen gaan. Daar zijn we al lang achter, met Paulus weten we van het lijden van deze tijd. Maar er is meer, er is een ander zeker weten: dat het zal voorbijgaan. Al die ellende van nu, de emmers tranen die er alleen al in deze gemeente jaarlijks vergoten worden, het weegt niet op tegen de heerlijkheid die we zullen ontvangen. Veel weet ik niet zeker, zei iemand tegen mij, maar één ding wel en dat is dat wat er ook gebeurt in mijn leven dat ik een kind van God ben, dat God mijn Vader is. En dat zijn vaderlijke hand geen slaande hand is, maar een liefdevolle hand, een hand die eens de tranen van mijn gezicht zal afvegen. Wat is dat toch dat iemand dat zegt te midden van ziekte, tegenslag op tegenslag, kanker die een lichaam verwoest, angst voor aanslagen en terreur 'en toch' zeggen? Waar haal je die hoop vandaan, wat is het toch dat je die hoge heilige God jouw Vader, abba, pappa kunt noemen, dat je een parel in de hand van God bent? Tja, dat bedenk je denk ik niet zelf, maar dat wordt je geschonken. Dat is de heilige Geest in ons, die ons gegeven is, zegt Paulus, de Geest verzekert jou: Je bent een kind van God. En daarom kan ik pappa, vader zeggen. En daar komt die vreemde zekerheid vandaan, dat alles wat ik nu meemaak, niet het laatste is. De heilige Geest als trooster. De tróóster, niet die het lijden van ons wegneemt, maar de trooster, de liefdevolle nabijheid van God.

Vervolg zie pag. 4

Leesrooster

Za	30 mei	Ruth 2:1-23	Vreemdelingenzorg
Zo	31 mei	Ruth 3:1-18	Nachtelijk gesprek
Ma	1 juni	Ruth 4:1-22	Onderhandelingsresultaat
Di	2 juni	Psalm 104:1-18	Gods dag van de arbeid
Wo	3 juni	Psalm 104:19-35	Diervriendelijk
Do	4 juni	Matteüs 8:2-13	Groot geloof
Vr	5 juni	Matteüs 8:14-22	Genezingsdienst
Za	6 juni	Matteüs 8:23-34	Klein geloof
Zo	7 juni	Psalm 150	Live muziek
Ma	8 juni	Romeinen 5:1-11	Als vijanden al verzoend
Di	9 juni	Romeinen 5:12-21	Adam I en Adam II
Wo	10 juni	Matteüs 9:1-8	Wie kan vergeven?
Do	11 juni	Matteüs 9:9-17	Wie kan genezen?
Vr	12 juni	Matteüs 9:18-26	Opleving

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Vervolg meditatie	2
Wijkberichten	2
Wijk 1	2
Wijk 2	3
Kerkelijk werker	4
Noord-West	4
Zuid-Oost	5
PaKaN! jongerenwerker	5
Plaatselijk kerknieuws	6
Gezamenlijke berichten	6
Gereformeerde kerk	7
Hervormde gemeente	7
Vorming	7
Gebedspunten	8
Kerkelijke adressen etc.	8
Familieberichten en posters	9

Kerkdiensten

Zondag 31 mei 1^e Pinksterdag

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: **Ds. K.A. Hazeleger**

Deze dienst is te volgen via www.kerkomroep.nl

Zondag 7 juni

Gereformeerde kerk

Ommen

10.00 uur: **Ds. J.T. Baart**

Deze dienst is te volgen via www.kerkomroep.nl

Gereformeerde kerk

Collecten

31 mei

Ommen en Witharen: KIA Pinksterzending (Marokko) en Kerk

Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending

7 juni

Ommen en Witharen: Kerkrentmeesters Beeld en Geluid en Kerk

Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending

Hervormde gemeente

Collecten

31 mei

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Kerk in Actie Pinksterzending Marokko en Kerk

Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

7 juni

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie ZWO en Kerk

Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Vervolg meditatie

Voor nu, in het lijden van de tegenwoordige tijd, om het vol te houden, om te blijven geloven. Dwars tegen alles in 'en toch' blijven zeggen.

Paulus spreekt over de gave van de Geest als een eerste gave. Eigenlijk staat er 'een eerste aanbetaling'. De heilige Geest is nog maar een begin, voorsmaak van dat grote onvoorstelbare feest dat zal komen en waarvan de Geest de hoop brandend blijft houden.

Ds. Kest Jelsma

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. H. Appel-Kerssies
Dhr. H. de Lange
Mw. H.H. Heuver-van 't Veld
Dhr. A. Roddenhof
Mw. E. Beniers-Kisteman
Mw. B. Makkinga-Valk
Mw. A.H. van Elburg-ter Horst
Mw. B.J. Seinen-de Graaf
Mw. W.J. Top-van Soest
Mw. S. van der Kooij-Nagtegaal
Mw. A. van Tienhoven
Dhr. L. Engberts
Mw. A. Grotemarsink-Timmerman
Mw. H.J. Morrenhof-Nijzink

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1



Predikant: **Ds. K. Jelsma**

dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: **Dhr. G. Lennips**

geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Bij de kerkdiensten

Op 21 juni mag ik voorgaan in de gezamenlijke internetdienst. Op die zondag wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Fijn vind ik het om het gezamenlijke en het één zijn in Christus tot uitdrukking te brengen door in de viering voor te gaan met een Hervormde diaken en een Gereformeerde ouderling. Uiteraard zullen wij ook dan de 1,5 meter afstand in acht nemen. Wij nodigen u uit om samen met ons thuis het Avondmaal te vieren door op het moment dat wij in de kerk het brood ontvangen u zelf ook een stukje brood neemt. Hetzelfde geldt voor wijn/druivensap. Goed om het van te voren klaar te zetten. Wij hopen dat u op deze wijze des te bewuster het Avondmaal mee viert en beleeft.

Huwelijk

Op 12 juni trouwen Ilona Hogenkamp en Michiel Hotting uit Purmerend. Ze vragen een zegen over hun huwelijk in een dienst om 13.30 uur in de kerk aan de Bouwstraat. Voorganger is de (christelijk gereformeerde) dominee van Michiel: ds. C.J. Smits. Helaas kunnen er maar 30 mensen fysiek aanwezig zijn in de viering. Wel is de dienst via Kerkomroep te volgen. In plaats van een receptie houdt het bruidspaar vanaf 15.30 uur een drive-thru. Dat betekent dat iedereen die dat wil door de Bouwstraat kan rijden via het pleintje voor de kerk en even stopt om vanuit de auto het paar te feliciteren. Het feest wordt verplaatst naar 30 oktober.

Jammer dat alles niet zo kan gaan zoals aanvankelijk de bedoeling en gehoopt was. Ondanks dat wensen we hen een

hele mooie dag en Gods zegen op hun verdere gezamenlijke levensweg.

Jubileum

Het duurt nog even maar vanwege mijn vakantie nu al het volgende bericht. Op 13 juni zijn Jan en Betsy Slotman 40 jaar getrouwd. Als gezin staan ze er op die dag zeker bij stil, maar willen dit op een later tijdstip graag vieren met familie en vrienden. Hun trouwtekst was destijds: 'Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen' (Jozua 24 vers 15b). Een Bijbeltekst die hen naar eigen zeggen veel steun geeft. We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods blijvende zegen toe!

Geboorte en ander goed nieuws

Op 28 april is Naomie Arianne Doussot geboren. Naomie is de dochter van Elly en Cédric Doussot-Voogt en het zusje van Ethan. Ze wonen in Frankrijk maar zijn bij onze Kerk ingeschreven. Elly is de dochter van Eesje van de Berg en Harry Voogt. Zwangerschap en geboorte werden helaas erg bepaald door de beperkingen van de coronacrisis maar de vreugde en de dankbaarheid zijn groot. Fijn overigens om bij dit verheugende bericht nóg een mooi bericht te mogen vermelden: dat uitslagen van onderzoeken hebben uitgewezen dat er geen activiteit van de bij Harry gevonden tumoren is na de behandelingen die hij onderging.

Welkom

Tijdelijk in ons midden is mw. Janny de Kraker-Endeman uit Amersfoort. Vanwege haar visuele handicap én de coronacrisis verblijft ze bij haar zus en zwager, Dien en Dieks Horsman. Van harte welkom!

Pub Quiz

Helaas moeten wij de geplande pub quiz van 25 september afzeggen. Met anderhalve meter afstand is het lastig te overleggen in de groep... Hopelijk ziet één en ander er richting de laatste vrijdag van januari beter uit.

World Servants Ontbijtactie

De ontbijtactie door World Servants Ommen, die op drie zaterdagen in mei gehouden werd, is tot een groot succes geworden! In totaal zijn er zo'n 340 ontbijtjes bezorgd in Ommen en het buitengebied van Ommen. Het Hervormd Zangkoor bestelde bijvoorbeeld voor al haar leden een ontbijtje. Daarnaast waren veel mensen uit de gemeente Ommen enthousiast en bestelden een ontbijtje voor zichzelf of om iemand anders te verrassen! Daarnaast werden zaterdag de laatste twee ontbijtjes met een fles champagne en een bos bloemen, die per opbod verkocht werden, bezorgd. We bedanken onze sponsors: Bouma voerwortelen & pluimvee voor de eieren, Wijnhof Ommen voor de fles champagne, Fleurcentrum Blok voor de mooie bos bloemen, en Lidl Ommen voor de bijdrage aan de rest van het ontbijtpakket. De actie heeft in totaal € 1660,63 opgebracht! Een super mooi bedrag! Zonder uw bestelling was deze actie niet zo'n groot succes geworden! Dank u wel daarvoor, we hopen dat u heeft genoten van de ontbijtjes!

Namens World Servants Ommen, Nicky van Dijk

Vakantie

Tot en met 14 juni ben ik afwezig vanwege vakantie. De collega's nemen waar.

Ds. K. Jelsma

Wijk 2



Predikant: Ds. J.T. Baart
✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. H. Muis
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Diensten

Met Pinksteren hadden een paar jongeren van onze belijdenisgroep van zeven koppen groot voor de gemeente hun geloof willen belijden. Het is hun al lange tijd duidelijk dat dit niet doorgaat. We wachten op een nieuwe mogelijkheid, die ongetwijfeld pas op z'n vroegst in het najaar zal zijn. Op 7 juni, de zondag na Pinksteren, mag ik weer voorgaan in onze online viering. Onlangs heb ik een meditatie geschreven voor Oldenhaghen over een bijzondere jonge vrouw, die ik tegenkwam in Handelingen 12: een inspirerende dame. Ik overweeg om deze zondag de preek over haar te laten gaan, onder het motto: 'Welke geest waait in onze gemeente?' Zo niet, dan zal ik me aan het leesrooster houden, dat de laatste verzen van Matteüs vermeldt. Het thema zal dan luiden 'Al de dagen'.

Er kan weer gedoopt worden

Naar aanleiding van de eerste afschaling van coronamaatregelen door de overheid, is een overleg geweest tussen leden van de Hervormde en Gereformeerde kerkenraad. We hebben daarin besloten dat we van plan zijn om na 1 juni weer te gaan dopen: er is al zo lang niet gedoopt! En de versoepeling van de maatregelen biedt enige mogelijkheden. Daarom kan in de Gereformeerde kerk gedoopt worden op zondag 5 juli (opname van de dienst is vermoedelijk op zaterdag 4 juli). Ikzelf mag voorgaan in deze dienst. Er zijn natuurlijk wel de nodige beperkingen. We zullen onderling zoveel mogelijk afstand houden. Voorgangers zullen met een jakobsschelp in hun hand dopen om enig contact tussen dominee en kind én kinderen onderling via het doopwater te vermijden. Per doopdienst zullen we maximaal drie kinderen/personen dopen om het aantal aanwezigen in de kerk klein te houden. Daarnaast kunnen er maar heel weinig betrokkenen aanwezig zijn: we denken eigenlijk alleen aan de doopouders, de eventuele broertjes en/of zusjes en grootouders. Natuurlijk gaan we voor maatwerk, maar dit is de grote lijn. Qua voorbereiding op de doop zoeken we naar ontmoetingsmogelijkheden binnen de geldende richtlijnen van het RIVM. Ik mag jullie dus van harte uitnodigen om de doop op 5 juli in de Gereformeerde kerk aan te vragen. Wie de mogelijkheden te beperkt vindt, kan de doop nog een tijdje uitstellen.

Pastoraal

Verder: nu de belijdenisdienst met Pinksteren niet door kan gaan, kunnen we de jongeren een teken van verbondenheid sturen. De meeste van hen hadden dit jaar belijdenis willen doen; allen vinden het jammer dat ze al zo'n lange tijd elkaar niet in het echt gezien hebben – een kring online blijft behelpen. Het gaat om:
Amy van den Berg,
Joyce van den Berg,
Nicky van Dijk,
Elisa van Dijk,
Marijke van Harten,
Teike Baart,
Remco Huetink.

Jubilea

Op 29 mei gaan dhr. en mw. Janssen-Poelarends in gedachten terug naar 1970: op die dag beloofden ze elkaar lief te hebben en trouw te zijn. We feliciteren het bruidspaar van harte met hun 50-jarig jubileum.

Dankbaar zijn we met dhr. en mw. Hansman-Tempelman: ze hopen op 11 juni 62 jaar getrouwd te zijn. Het is misschien geen kroonjaar, maar wel een prachtige aanleiding om hun een mooie kaart te sturen.

En laten we ook alvast noemen dat dhr. en mw. Timmerman-Van de Hoek, een paar dagen later op 17 juni mogen gedenken dat ze 61 jaar getrouwd zijn. Ik herinner me nog de foto's van het bijzondere jubileum vorig jaar.

In herinnering

Mét dat de vorige editie van Kerkvensters gedrukt werd, kwam het bericht binnen dat op zondag 10 mei dhr. Albert Jan Kusters is overleden. Hij woonde met zijn vrouw Gonny en zoon Alexander in Arriën. Dhr. Kusters werd eind april ernstig ziek opgenomen in het ziekenhuis in Hardenberg vanwege problemen in het hoofd. Het was spannend maar er leek gaandeweg toch enige verbetering op te treden. In het bewuste weekend verslechterde zijn situatie snel. Dhr. Kusters is 67 jaar geworden. Op vrijdag 15 mei is dhr. Kusters in besloten kring vanuit zijn geboortehuis op de Brinkweg begraven op de natuurbegraafplaats. We wensen zijn vrouw Gonny, hun kinderen Alexander, Jolanda & Martin en Bert & Alette met hun Norah, heel veel sterkte toe.

Bemoediging op de website

Sinds corona ons kerkelijke doen en laten beperkt heeft, plaatsen we als voorgangers dagelijks een bemoediging op onze site. Nu we inmiddels ruim twee maanden verder zijn, gaan we over tot een nieuw ritme.

Vanwege vakanties kan het voorkomen dat er één bemoediging per week verschijnt, maar ons streven is twee bemoedigingen per week, in elk geval tot 1 september: geen minimediaties, maar gewoon doorkijkjes die ons zelf geraakt hebben.

Sterkte met volhouden en geniet waar het kan van onze mooie omgeving!

Ds. Hans Baart



Kerkelijk werker

Kerkelijk werker: Mw. G. Mateman

✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Pastoraat en nog iets

Poppetjes, gehaakt door iemand uit mijn wijk! Een kleine ode aan al die mensen in de zorg, die de afgelopen weken zo ongelofelijk hard hebben gewerkt. En dan denk ik hier in het bijzonder aan het personeel in de zorgcentra, die het zonder al



de vrijwilligers hebben moeten stellen en alles moesten geven wat ze hadden om de bewoners de noodzakelijke zorg en onmisbare aandacht te geven. En dan in het bijzonder aan die bewoners die niet in staat zijn op eigen kracht er op uit te gaan.

Maar...

Er is verlichting in het verschiep.

En we zien er naar uit.

We kunnen weer wat vooruit dromen.

Maar niet alleen dromen. We mogen ook vooruit zien met Gods werkelijkheid voor ogen.

Psalm 28:7

'De HEER is mijn kracht en mijn schild, op hem vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen en mijn hart jubelde, hem wil ik loven in mijn lied.'

Psalm 37:4-6

'Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.'

Met warme groet,
Gera Mateman

Noord-West



Predikant: Ds. T. Keuning

✉ dskeuning@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: wo in Ommen aanwezig, vr. vrije dag

Coördinator: J. Hemstede

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Omzien naar elkaar

Normaal gesproken zou voor scholieren in het voortgezet onderwijs de meimaand de examentijd zijn. Vanwege alle maatregelen om het Coronavirus te bestrijden loopt nu alles anders. Er wordt geen centraal Examen afgenomen in de examenklassen. Dat scheelt stress natuurlijk, maar ook een hoop gezelligheid en saamhorigheid. Je had het je vast allemaal zo anders voorgesteld.... Gelukkig zullen er wel diploma's worden uitgereikt en zal er moeten worden nagedacht wat je na je opleiding wilt gaan doen. We hopen voor alle jongeren op een goede examenuitslag en wensen hen alle goeds bij het maken van verdere studieplannen!

Zelf heb ik in deze tijd mijn opleiding Contextueel Pastoraat mogen afronden. Ook dit ging anders dan de bedoeling was. Het certificaat werd opgestuurd per post. Wat achteloos lag het enige tijd op mijn bureau, alsof het niet zoveel voorstelde. Tegelijkertijd besef ik iedere dag van hoeveel waarde de opleiding voor mij is geweest, vanwege wat het mij gebracht heeft aan inzichten en vaardigheden. Met een goed gevoel kijk ik erop terug en hoop, wanneer alle maatregelen weer zijn opgeheven, als studiegroep nog een keer samen te komen. In afwachting van die tijd, voor een ieder die zoekende zijn/haar weg vervolgt een zegen uit het dienstboek van de Abdij uit het Schotse Iona:

Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.
Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat,
je met liefde omringen

en je bij de hand leiden.
Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.

Met een hartelijke groet,
ds. Tabitha Keuning

Zuid-Oost



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger

✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Coördinator: F. Kampman

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Zondag 31 mei is het Pinksteren. Ik mag voorgaan in de online-kerkdienst vanuit de Hervormde kerk. Bijzonder is dat naast de organist LuCerna muzikale medewerking verleent. Zij zullen een aantal liederen voor ons zingen – die u thuis eventueel mee kunt zingen. We willen graag eens proberen hoe dat bevalt, of dat lukt.

Uit de Bijbel lezen we het bekende Pinksterevangelie, Handelingen 2:1-13. Maar ook nu geldt dat we deze woorden deze periode anders horen. Wat we nu misschien wel heel hard nodig hebben is kracht. Kracht om het uit te houden. Wat dan op eens opvalt: met Pinksteren krijgen de leerlingen van Jezus kracht. De kracht die Jezus ze eerder had beloofd, Handelingen 1:5 en 8. En wil Hij ons die kracht niet ook geven? Thema van de meditatie: Kracht van de Geest.

Overigens: op Tweede Pinksterdag organiseerde de Centrale Evangelisatie Werkgroep altijd een Pinkstermeeting. Die gaat dit jaar – uiteraard – niet door. Ik vind het heel fijn dat PaKaN!, net als met Pasen, voor de tweede feestdag een digitale viering aanbiedt. Van harte aanbevolen, voor jong en ouder: het Kinderpinksterfeest van PaKaN!, ongetwijfeld te vinden op onze website!

Mogelijkheid tot dopen

Zoals u inmiddels misschien heeft gehoord, hebben we besloten zeker tot 1 september alleen online kerkdiensten te houden. De risico's om als gemeente echt weer in de kerk samen te komen vinden we te groot, zeker in de zomerperiode, waarin we in ons mooie Ommen veel toeristen verwachten.

Nu kunnen we ons voorstellen dat dit voor ouders die een kindje willen laten dopen te lang gaat duren. Daarom biedt zowel de Gereformeerde Kerk als de Hervormde Gemeente de komende tijd een keer de mogelijkheid om je kindje te laten dopen. Voor de Hervormde Gemeente is er een doopdienst gepland op zaterdag 11 / zondag 12 juli. De eerste datum is de datum van de opname van de dienst, de tweede die van de uitzending. Er kunnen maximaal drie kinderen gedoopt worden. Uitgangspunt is dat alleen de ouders, de eventuele andere kinderen van het gezin en de grootouders aanwezig kunnen zijn. Voor de doop gebruiken we een schelp, zodat we lichamelijk contact voorkomen. Ouders die hun kindje willen laten dopen, kunnen zich bij mij opgeven. Mochten meer dan drie kinderen worden opgegeven, dan kiezen we ervoor de oudste drie kinderen nu te dopen en voor de overige kinderen nog weer een nieuw moment te plannen. Voor de duidelijkheid: doopouders kunnen er ook voor kiezen de doop van hun kindje nog langer uit te stellen. Op dit moment kunnen we alleen nog niet overzien hoe de kerkdiensten er na 1 september uit zullen zien, en of we dan bijvoorbeeld

mogelijkheden zien meer mensen bij de doop aanwezig te laten zijn.

Onze zieken

Bij mijn weten zijn er op dit moment verder geen mensen die speciaal bij naam genoemd moeten worden. Er zijn helaas genoeg mensen die zorgen kennen rond hun gezondheid. Laten we binnen de mogelijkheden die er zijn naar elkaar om blijven zien. En laten we voor elkaar blijven bidden!

Tenslotte

De kerken blijven op zondag voorlopig nog dicht. Ik ben net begonnen aan een nieuw boek over de secularisatie, een duur woord voor 'ontkerkelijking' (al is secularisatie niet helemaal hetzelfde als niet meer naar de kerk gaan, maar goed).

De schrijver van het boek, Herman Paul, betoogt dat de belangrijkste reden voor de ontkerkelijking niet is dat mensen niet meer geloofden, maar dat andere dingen belangrijker voor ze werden dan de kerkdienst op zondag. Ook de gelovige is een 'consument' geworden, die op zondag kiest of hij naar de kerk gaat, of dat hij toch een tochtje gaat maken op de motor, op bezoek gaat bij familie of vrienden of naar de woonboulevard gaat. Waar het ooit vanzelfsprekend was dat je als christen naar de kerk ging, is dat inmiddels dus wel voorbij.

Het raakte me, juist ook in deze coronacrisis. Veel mensen hier hadden nog wel de gewoonte naar de kerk te gaan. Een goede gewoonte! Op dit moment moeten we het doen met online-diensten, die we kunnen kijken wanneer we willen, en die we ook makkelijk een keer over kunnen slaan... Misschien is het juist nu wel heel belangrijk dat we 'volharden'. Als we de mogelijkheid hebben om hem te ontvangen: laten we zorgen dat we de zondagse dienst niet missen – al is het op dit moment dan digitaal. Opdat we straks, als het weer kan de gewoonte om op zondag naar de kerk te gaan niet verleerd blijken te zijn!

Tenslotte een hartelijke groet en zegenbede voor iedereen,

Ds. Karel Hazeleger

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes

✉ tabbes@pkn-ommen.nl

N-joy



Hallo lieve kinderen van de Club N 'Joy,

Op het ene moment zijn we druk bezig met knutselwerkjes en versieringen voor onze kerkdienst die eraan zat te komen. En het andere moment zitten we thuis omdat dat het veiligst is. Abrupt is ons seizoen afgelopen, net als al onze andere bezigheden. Langzaam lijken we de draad weer op te pakken. Jammer genoeg is het clubseizoen wel afgelopen. We kijken er naar uit om jullie in het volgende clubseizoen in goede gezondheid weer te zien. We hopen dat we natuurlijk op een spetterende manier de eerste clubavond mogen beleven en niet te vergeten nog het afscheid van onze lieve 'oud'-groep-achters en van Jolanda en Rita. Hoe en wanneer we dat gaan doen, laten we t.z.t. nog wel weten.

Lieve groetjes,
Alle clubleiding van N 'Joy

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Witharen gebouw Irene

17-05 Dhr. Jan Schuttert

Hervormde gemeente

03-05 Dhr. G. Haveman

Mw. H. van der Linde-Olthof

17-05 Fam. Geertman

Mw. H. Paarhuis-Scherpenkate

24-05 Mw. N. Pasman

Mw. Meulink

Vinkenbuurt

17-05 Dhr. B. Kort

Gezamenlijke berichten

Brigittakerk open

De komende periode zal de Rooms-katholieke Brigittakerk op dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur open zijn voor iedereen die daar even binnen wil lopen. Dit is een initiatief van het interkerkelijke pastoresoverleg. Voor de coronacrisis hebben we als pastores al eens de mogelijkheid besproken om één van onze kerken open te stellen, mocht er in Ommen een ramp plaatsvinden. Toen kozen we voor de Brigittakerk vanwege de ligging aan de rand van het centrum en het feit dat deze kerk er het meest op is ingesteld mensen de gelegenheid te geven een kaarsje aan te steken. In het begin van de coronacrisis hebben we als pastores er bewust voor gekozen de kerk nog niet open te stellen. Immers: de oproep was toen om zoveel mogelijk thuis te blijven en te proberen sociale contacten te vermijden. Inmiddels worden de maatregelen wat versoepeld en merken we dat mensen, nu er al langer geen samenkomsten in de kerk zijn, het kerkgebouw ook meer gaan missen. Daarom denken we dat de tijd nu rijp is om de kerk wel open te stellen.

We kunnen ons ook voorstellen dat mensen de behoefte hebben om eens in hun eigen kerk binnen te lopen. Het lijkt ons echter beter om juist nu interkerkelijk samen op te trekken en als Ommer kerken gezamenlijk te zorgen voor de openstelling van één van onze kerken.

Op de momenten dat de Brigittakerk open is, is iedereen welkom, ongeacht kerkelijke achtergrond. U kunt gewoon even rustig ergens gaan zitten, of een kaarsje aansteken. Daarnaast zal (naast anderen) altijd één van de pastores aanwezig zijn, voor een luisterend oor en eventueel een gebed. Het spreekt voor zich dat we met elkaar proberen het veilig te houden. We houden ons aan de 1,5 meter maatregel en proberen samen te voorkomen dat het op een gegeven moment te druk wordt. We hopen dat veel mensen de komende tijd een moment van rust en vrede zullen vinden in dit huis van God.

Namens de PKN-pastores,
Karel Hazeleger

7 juni Zondag voor de vervolgte kerk



De eerste zondag na Pinksteren vindt traditiegetrouw de Zondag voor de Vervolgde Kerk plaats. Ook dit jaar hopen we dat er veel kerken in Nederland en Vlaanderen zondag 7 juni in het teken zetten van de vervolgte kerk. We gaan er op dit moment vanuit

dat het door de coronacrisis niet mogelijk zal zijn een 'gewone' kerkdienst te houden. Daarom bieden we een livestreamvariant aan waarin ds. Ron van der Spoel voorgaat. Daarnaast zijn de verschillende materialen voor deze zondag ook via onze website te downloaden, mochten de kerkdiensten wel door kunnen gaan. Kijk op opendoors.nl/zondag-voor-meer-informatie-en-meld-u-aan.

12-13 juni Nacht van het Gebed



Juist in deze bijzondere tijd waarin we niet zomaar als groep samen mogen komen, kunnen we wel blijven hiden. Gewoon vanuit ons huis. Want waar we ons ook bevinden, de Here God hoort onze gebeden.

Daarom gaat de Nacht van Gebed dit jaar gewoon door, maar op een

andere, nieuwe manier. Vanuit huis kunt u tijdens een vier uur durende livestream samen met ons Bidden, zingen, kijken naar indrukwekkende video's en luisteren naar korte toespraken. We verbinden ons tijdens de Nacht van Gebed met onze vervolgte broeders en zusters in de wereld, maar juist in deze tijd ook met elkaar. Bidt u dit jaar mee? Ga naar opendoors.nl/nacht-voor-meer-informatie-en-meld-u-aan. Dan ontvangt u voor 12 juni de link naar de livestream waar u de Nacht van Gebed kunt volgen en kunt meebidden.

Algemene/Kleine kerkenraad

Van de voorzitters

Vrijdag 15 mei jl. verscheen Kerkvensters met daarin een corona-special. De informatie die wij toen met u deelden dateerde van ongeveer begin mei. Nu wij dit artikel schrijven zijn we twee weken verder en heeft de regering een routeplan afgegeven met als belangrijke data 1 juni en 1 juli aanstaande. Per 1 juni mogen samenkomsten zoals kerkdiensten georganiseerd worden voor maximaal 30 personen en per 1 juli voor maximaal 100 personen. Dit alles onder voorbehoud dat het aantal besmettingen als gevolg van de afschaling van de lockdown niet te veel stijgt.

Maandag 11 mei jl. zijn vertegenwoordigers van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk bijeengekomen om te bespreken of én zo ja hoe zij van deze ruimere mogelijkheden gebruik zouden willen maken. In deze bijeenkomst is besloten om, in ieder geval, tot 1 september de huidige situatie te handhaven. Dit betekent dat we voorlopig dus doorgaan met de online-diensten.

Wat is de reden dat we dit zo besloten hebben:

- wat mag per 1 juni of 1 juli wil nog niet zeggen dat je het ook moet doen. Zowel per 1 juni als ook per 1 juli kunnen wij nog lang niet terug naar het 'oude' normaal (een kerkdienst waarbij de banken vol zitten met gemeenteleden). Daarnaast is, ondanks de versoepeling van de maatregelen, een online viering nog steeds een goed en verstandig alternatief;
- het zal in de maanden juni – augustus drukker zijn in de binnenstad en in de winkels/supermarkten als gevolg van het aanstaande toeristenseizoen. Wij kunnen niet inschatten hoeveel toeristen zondags bij ons de eredienst willen meevieren en wat de mogelijke consequenties/risico's hiervan zijn;

- In verband met uw en onze veiligheid zijn we voorzichtig. We zijn dan ook van mening dat we niet voorop hoeven te lopen daar waar het gaat om het organiseren van kerkdiensten in deze bijzondere tijd.

Medio augustus willen wij opnieuw bekijken hoe de versoepeling van de maatregelen heeft uitgepakt in Nederland en of dit voor ons in Ommen aanleiding is om iets te veranderen. Uiteraard volgen we de aanwijzingen van de regering en van PKN Nederland op de voet.

Om de continuïteit van onze erediensten te waarborgen hebben wij het preekrooster, voor wat betreft de online-diensten, bij voorbaat al wel doorgetrokken tot en met zondag 27 september.

Wat betekent dit nu concreet:

- tot in ieder geval 1 september worden de online-diensten gecontinueerd.
- zondag 21 juni wordt het Heilig Avondmaal gevierd. In deze online-dienst zal ds. Kest Jelsma voorgaan. Bij het avondmaal staat de verbondenheid met Jezus centraal. In brood en wijn mogen we Hem ontmoeten. Normaal doen we dat gezamenlijk, in de kerk. Dat is natuurlijk ook het mooiste. Maar nu dat niet kan, kunnen we ook op afstand toch samen avondmaal vieren, en zo met elkaar verbonden zijn. Als we in geloof denken aan Jezus en wat Hij voor ons deed, mogen we Hem ook thuis in brood en wijn ontvangen. U wordt uitgenodigd van huis uit het avondmaal mee te vieren. U kunt voor de dienst alvast een stukje brood en een beker met een klein beetje wijn of druivensap klaarzetten. Op het moment dat de voorganger in de kerk brood en wijn nuttigt, kunt u dat thuis ook doen. In de Hervormde kerk wordt normaal gesproken aangekondigd of de avondmaalsdiensten voor doop- en belijdende leden zijn, of alleen voor belijdende leden. In dit geval laten we dat aan iedereen zelf over. Dus u kunt zelf beslissen wie bij u thuis het avondmaal meevieren.

- er is gelegenheid voor ouders om hun kind te laten dopen. Zondag 5 juli wordt een doopdienst gehouden in de Gereformeerde kerk onder leiding van ds. Hans Baart. Een week later, zondag 12 juli, is deze mogelijkheid er in de Hervormde gemeente onder leiding van ds. Karel Hazeleger.
- zondag 27 september wordt een gezamenlijke dienst georganiseerd voor, zoals het nu is met maximaal 100 personen. In deze dienst zullen nieuwe ambtsdragers bevestigd worden en zal afscheid worden genomen van aftredende ambtsdragers. Ds. Karel Hazeleger en ds. Kest Jelsma zullen dan voorgaan.

Ter informatie nog even het volgende. Mochten de kerkenraden besluiten om na 1 september weer 'normale' kerkdiensten te gaan organiseren, waarbij zij ervan uitgaan ook dan nog rekening te moeten houden met de 1,5 meter onderlinge afstand, dan kunnen er in de Hervormde kerk ca. 70 gemeenteleden en in de Gereformeerde kerk kunnen maximaal 100 personen, gemeenteleden en ambtsdragers, toegelaten worden. Als daartoe besloten wordt, dan wordt u hierover eind augustus nader geïnformeerd.

Wij wensen u / jou net als twee weken terug sterkte, kracht en Gods nabijheid.

Marinus Dunnewind, voorzitter kerkenraad Herv. gemeente
Johan Schinkelshoek, voorzitter kerkenraad Geref. kerk

Gereformeerde kerk



Vergaderingen

3 juni Wijkraden 1 en 2
15 juni Kleine Kerkenraad
22 juni College van Kerkrentmeesters
22 juni Diaconie

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Bij dezen willen we een oproep doen voor een vacature betreffende de ledenadministratie.

De ledenadministratie wordt gedaan door 2 personen die elk een wijk beheren en deze functie kan vanuit huis worden gedaan. De tijd die je eraan moet besteden varieert, maar is gemiddeld een aantal uren per week. Natuurlijk wordt je hiervoor ingewerkt voordat je het gaat overnemen. Heb je belangstelling, of weet je iemand die hiervoor geschikt zou zijn, dan horen wij dat graag.

Via de notaris kregen wij bericht dat we een legaat mogen aanvaarden van €10.000,00. We zijn dankbaar voor dit ontvangen legaat.

V.w.b. de vacature voor een Beheerder/Koster is er, na de eerste sollicitatieronde, geen geschikte kandidaat gevonden. Op zich hebben we nu in deze (corona)tijd nog wel even de tijd om een tweede procedure op te gaan starten. Lex Jaspers zal op 30 juni zijn laatste werkdag hebben en samen met hem hebben we afgesproken dat er, wanneer het mogelijk is, een datum wordt vastgesteld voor een officieel afscheid.

Jan Meulenkamp

✉ geref-secretaris-cvk@pkn-ommen.nl

Giften

Voor de kerk
€ 15,00 via mw. G. Mateman

Hervormde gemeente



Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Giften

Voor de kerk
€ 100,00 via ds. K. Hazeleger
€ 50,85 via ds. K. Hazeleger
€ 375,00 voor de collecte via de bank

Voor de bloemen Vinkenbuurt
€ 10,00 via fam. Runhart

Hartelijk dank

Vorming

Alpha cursus Alpha voorjaar 2020 - Ommen

Ik dacht er al een tijdje over na om een Alpha cursus te volgen - las ook vaak de oproepjes in de media - maar om de één of andere reden kwam het er steeds niet van. Maar na een persoonlijk gesprek





met oud-Alpha cursisten heb ik me laten overhalen. Ik had namelijk wel behoefte aan gesprekken met anderen over de essentie van het geloof en christen-zijn en hoopte hierbij op een

groep mensen die op een positieve manier hierin staan en waarmee ik onbevungen kon doorpraten over van alles en nog wat. Had ook wel behoefte aan een refresh of boost in mijn geloofsleven. Wat mij betreft moest het vooral niet gaan over allerlei rand/bijzaken en religie. Ik kan wel zeggen dat dat meer dan geslaagd is en ben erg blij dat ik de stap had gezet.

Ik maakte kennis met een groep enthousiaste - voor mij onbekende - mensen. Maar door de opzet van Alpha - eerst eten en gezelligheid en daarna tijd voor verdieping - en de open/onbevungen sfeer ontstond er al heel snel een goede onderlinge band. Alpha heeft de beschikking over eigentijds en heel toegankelijk filmmateriaal en zet je dan ook echt aan het nadenken. Kritische vragen worden hierbij niet geschuwd. Het bleef echter niet bij het christen zijn met je hoofd, ook het christen zijn met je hart werd benadrukt. En dan ook met name het werk van de Heilige Geest. Voor mij was dat toch wel een soort van eye-opener ondanks het feit dat ik al vele jaren en vele malen preken hierover had gehoord.

Ik zou echt iedereen willen aanraden om ook een keer een Alpha cursus te gaan volgen. Mocht je hier meer over willen weten neem dan contact op met Alpha of vraag mij gewoon een keer dan vertel ik je graag meer hierover. Gewoon doen!

Jan Vogelzang, Ommen

Voor meer info en/of opgave voor de volgende Alpha cursus, kunt u mailen of bellen naar Ina Schokker. Zie ook alpha-cursus.nl voor meer info.

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten

- Laten we God danken voor Zijn Heilige Geest die kracht, rust, troost en hoop geeft aan een ieder die gelooft.
- Laten we bidden dat we vervuld mogen worden met de Heilige Geest en Gods kracht in ons leven zichtbaar mag zijn.
- Laten we bidden voor alle mensen die dreigen om te komen door de honger, omdat ze geen eten meer kunnen kopen.
- Laten we bidden voor alle instanties die hier wereldwijd mee bezig zijn. Bid dat er genoeg middelen zullen zijn om te kunnen helpen.
- Laten we God danken dat we voor Hem nooit onbereikbaar zijn. Hij is altijd nabij.
- Laten we bidden dat we uit dankbaarheid voor de vergeving die God ons schenkt ook zelf hen vergeven die ons iets hebben aangedaan.

- Laten we bidden voor onze overheid, dat ze de wijsheid en het inzicht mogen ontvangen die nodig zijn om de rust in ons land te bewaren.
- Laten we bidden dat de overheid, en wijzelf ook, mogen ervaren dat er wonderen kunnen gebeuren.
- Laten we bidden voor alle Christenen in de politiek. Dat ze kunnen/durven getuigen van een levende relatie met God.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 12 juni. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 2 juni voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail bij:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.

De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte.

Eindredactie Kerkvensters

Bereikbaar via ✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

IBAN Banknummers

Gereformeerde kerk	
Coll. van Kerkrentm.	: NL21 RABO 0348 9043 12
Coll. van Kerkrentm.	: NL24 INGB 0000 8631 79
De Kern	: NL78 RABO 0348 9003 76
Diaconie	: NL77 RABO 0348 9043 71
Diaconie o.v.v. ACD	: NL77 RABO 0348 9043 71
Gebouw Irene	: NL03 RABO 0348 9003 68
Kerkblad Kerkvensters	: NL30 RABO 0373 7427 46

Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk	: NL54 RABO 0373 7266 00
Coll. van Kerkrentm.	: NL33 RABO 0348 9042 90
Diaconie / kerktelefoon	: NL46 RABO 0348 9043 47
Kerkblad Kerkvensters	: NL26 RABO 0373 7266 19

Gezamenlijke nummers

De Kubus	: NL76 RABO 0348 9050 68
Evangelisatiecommissie	: NL37 RABO 0348 9597 02
ZWO-commissie	: NL49 RABO 0348 9044 87

Website

PKN gemeenten Ommen:

www.pkn-ommen.nl

✉ info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek
1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan
✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern
- ✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206
Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers
✉ dekern@pkn-ommen.nl
7 dagen 24 uur per dag bereikbaar via email.

Gebouw Irene

Koster: Dhr. M. Siebelink
✉ witharen@pkn-ommen.nl

Collectebonnen verkoop in 2020

Verkoop via de bank:
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.
NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00
De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de
Hervormde kerk gebruikt worden.
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind

Hervormde gemeente

Kerkenraad

Praeses: Dhr. M. Dunnewind
1^{ste} Scriba: Dhr. J. van den Beukel
✉ herv-scriba@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand
✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl
✉ herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338
Mw. W. Schuurman-Jaspers
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman
✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman
✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde
kerk.

Familieberichten en posters

Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook terecht in onze gebouwen voor uw:

Vergadering	Bruiloft
Verjaardag	Receptie
Jubileum	Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten	

Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen met de beheerder van:

Hervormd Centrum

Pr. Julianastr. 8, 7731 GH Ommen
☎ 0529-456044
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl



Gebouw Irene

Balkerweg 56, 7738 PA Witharen
☎ 06-26214064
☎ b.g.g. 0523-851469
✉ witharen@pkn-ommen.nl

